

BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ’NİN GAZELLERİ

Prof. Dr. Ahmet SEVGİ
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ahsevgi@selcuk.edu.tr

Öz

Osmanlı aydınları, meslekleri ne olursa olsun genellikle şiirle ilgilenmişlerdir. Bunlardan bazıları şiir yolunda ilerleyerek “Dîvân” tertip etmiş, “Dîvân” yahut “Dîvânçe” oluşturacak kadar şiiri olmayan şairlerin şiirleri ise ya kaybolup gitmiş ya da sağda solda dağınık halde kalmıştır. “Beyânî-zâde Ayânî” de “Dîvân” veya “Dîvânçe” tedvin edemeyen şairlerimizden biridir. Yaptığımız araştırmalar sonunda tezkire sahibi Beyânî Efendi’nin oğlu olduğunu tahmin ettiğimiz Ayânî’nin bir mecmuada gördüğümüz 47 gazel, 2 kıt’a ve 5 müfretten oluşan 262 beyit tutarındaki şiirlerini araştırmacıların bilgisine sunuyoruz. Belli bir şiir zevkine sahip olduğu anlaşılan Beyânî-zâde Ayânî’nin başka şiirleri de olabileceğini tahmin ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Beyânî-zâde, Beyânî, Ayânî, Gazel, Ahmet Hân, Gelibolu, Ekmel Efendi, Kızkapan-zâde.

ODES OF BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ

Abstract

Ottoman Intellectuals were generally interested in poetry no matter what their professions were. Some of them proceeded to produce poetry and prepare their own “Dîvâns” or “Dîvânçe” (anthology of poems), while the poems of the poets who did not have enough poems to compile a divan were either lost or remained scattered here and there. “Beyânî-zâde Ayânî”, too, was one of our poets who could not constitute a “Dîvân” or “Dîvânçe”. Here, as a result of our investigations, we have found poems by Ayânî, who we presume to be the son of Beyânî Effendi, author of a collection of biographies, in a journal including 262 couplets composed of 47 odes, 2 stanzas and 5 couplets (müfred) and we present them to the attention of researchers. We think that Beyânî-zâde Ayânî, who is understood to have an elevated sense of poetry, might have other poems, too.

Key Words: Beyânî-zâde, Beyânî, Ayânî, Ode, Hân, Gallipoli, Ekmel Efendi, Kızkapan-zâde.

GİRİŞ

Maarif tarihimiz incelendiğinde, Osmanlı aydınlarının meslekleri ne olursa olsun genellikle şiirle ilgilenmiş oldukları görülür. Bu okur-yazar zümreden bazıları şiir yolunda ilerleyerek “Divan” tertip etmiş, “Divan” yahut “Divançe” oluşturacak kadar şiiri olmayan şairlerin şiirleri ise ya kaybolup gitmiş ya da sağda solda dağınık halde kalmıştır. Bu bağlamda KBYE Kütüphanesi, Uzluk Bölümü 504 numarada kayıtlı bir mecmuada (76^b-80^b) gördüğümüz “Beyânî-zâde Ayânî”nin gazelleri dikkatimizi çekti. Edebî değeri yüksek olan bu gazelleri bir makale ile edebiyat tarihimize kazandırmak istiyoruz.

Tezkirelerde “Ayânî” mahlaslı şairlerin şiirleri ile makalemizin konusunu teşkil eden “Beyânî-zâde Ayânî”nin şiirleri arasında bir örtüşme göremedik (Kutluk 1978: II/706-710; Özcan 1989: II/542; Kutluk 1997: 189-190; Kurnaz-Tatçı 2001: II/714-716; Kılıç 2010: II/1132-1133). Diğer taraftan sözünü ettiğimiz mecmuada müstensih, Ayânî’nin babasına (Beyânî) ait iki gazele de yer vermiştir. Ancak, Edebiyat tarihimize mal olmuş “Beyânî” mahlası kullanan şairlerin şiirleri arasında bu gazellere de rastlayamadık (Kutluk 1978: II/229-232; Özcan 1989: II/466-467; Kutluk 1997: 50-53; Kurnaz-Tatçı 2001: I/114-115; Kılıç 2010: I/445-448). Dolayısıyla biz, metnini sunduğumuz gazellerden hareket ederek şairin (Beyânî-zâde Ayânî) kimliğini tespit etmeye çalışacağız.

Aşağıdaki gazel ve beyitlerde “Beyânî-zâde Ayânî”nin kimliği ile ilgili bazı ipuçları göze çarpmaktadır. Önce gazeli ele alalım:

Câm alsun destine her kim dilerse ‘izz ü **baht**
Meyve-dâr olur çalem aşlanıcağ şâh-ı draht

Mihr-i raşşân şanmañuz evvel süvâr olur diyü
Raşş-ı gerdüna melekler urdılar zerrîn raht

Leblerün fikri dil-i agyârı her dem kıldı cây
La’l-i rengînün mekânı oldu güyâ seng-i saht

Nice şîrîn olmasun şî’r-i şeker-bârı ola
Hüsrev-i mülk-i suhandur ol şeh-i Cemşîd-**baht**

Ey ‘**Ayânî** efser-i zerrîn-i **Hân Ahmed** gibi
Nür-bağış olsun cihâna âfitâb-ı ‘izz ü **baht**¹

Ahmet Hân’ın şairliğinin övüldüğü bu gazele bakarak Ayânî’nin, Sultan Ahmet devri şairlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Adı Ahmet olan üç Osmanlı

¹ Gazel: 12.

padişahı var. Bunlardan I. Ahmet (1590-1617) ve III. Ahmed'in (1673-1736) şair oldukları bilindiğine göre Beyânî-zâde Ayânî'nin bu iki padişahın birinin devrinde yaşamış olması gerekir. Sultan I. Ahmed'in mahlası "Bahtî", III. Ahmed'in ise "Necîb"dir. Beş beyitlik yukarıdaki gazelde üç yerde "baht" kelimesinin geçmiş olması bizde söz konusu padişahın "Bahtî" mahlasını kullanan Sultan I. Ahmet olması gerektiği kanaatini uyandırdı. Nitekim kaynaklarda Sultan I. Ahmet devri şairlerinden "Ayânî" mahlaslı iki şahıstan bahsedilmektedir:

Ayânî: Süleymân Ayânî Efendi, Manastırlı, Sultân Ahmed-i evvel devri şairlerindendir:

Gülşen-i şun'da bir gönca-i zîbâsuñ sen
Bâğ-ı kıdretde yaħud lâle-i ħamrâsuñ sen

Görinür 'aks-i ruħuñ âyîne-i ħâtırdâ
Mihr-veş zerre-i nâçizde peydâsuñ sen

N'ola ger gülşen-i küyuña irem dirse görñül
Yüzi cennet lebi kevşer boyı tñbâsuñ sen (Kumaz-Tatçı 2001: 1/715)

Ayânî: Ayânî Çelebi, Bursalı, Sultân Ahmed-i evvel devri şâirlerinden:

Dil mi ħaldı ey perî aşıfte ħâlñ olmaya
Ya ħam-ı zülfñle bir dem pây-mâlñ olmaya

Gâh la'lñ 'arz idersññ gâh ruħsârññ dile
Dem mi var bir vech ile 'uşşâħa âlñ olmaya

Sende ħatm oldı güzellik diridüm dünyâda
Muşħaf-ı rüyımı 'arz eylese Ĥâfız-zâde (Kumaz-Tatçı 2001: 1/715)

Beyânî-zâde Ayânî bir başka gazelinde de şöyle demektedir:

Mâh-rûlarla **Gelibolı** yine tñlmışdur
Gün gibi her birisi şöħre-i şehre olmışdur²

² Gazel: 30/1

Tezkireler, I. Ahmet devrinde yaşayan iki Ayânî'den birinin Manastırlı, diğerinse Bursalı olduğunu söyler. O halde Beyânî-zâde Ayânî'nin Gelibolu ile ilgisi nedir?

Ayânî'nin babasının **Beyânî** olduğunu (Beyânî-zâde Ayânî) dikkate alarak "Beyânî"ler üzerinde dururken tezkire sahibi Beyânî Efendi'nin (ö. 1598) **Gelibolu** ile alakası olduğunu gördük. Kaynakların verdiği bilgiye göre Beyânî Efendi, Hacca gittikten sonra sûfilik yoluna girerek şeyhi Ekmel Efendi'in (ö. 1577) halifesi sıfatıyla **Gelibolu** zaviyelerinin birinde görev yapmıştır (İsen 1992: VI/32). Kanaatimizce bu bilgi, Beyânî-zâde Ayânî'nin "**Mâh-rûlarla Gelibolu yine tolmışdur**" mısraına açıklık getirmiş ve Ayânî'nin, Cârullahzâde Beyânî'nin (tezkire sahibi) oğlu olma ihtimalini güçlendirmiştir. Beyânî-zâde Ayânî, yukarıdaki beyti babası ile Gelibolu'da bulunduğu sıralarda söylemiş olabileceği gibi babasının yanında bulunduğu zamanlardaki müşahedelerini daha sonra şiire dökmüş de olabilir.

Aşağıdaki beyitte geçen "**Kızkapan-zâde**" ismi ile "Beyânî-zâde Ayânî" arasında nasıl bir bağ vardır? Bu konuda herhangi bir ipucu bulamadık:

N'ola üstâd olsa ebkâr-ı me'ânî kâpmada
Kızkapân-zâde rubûd-ı nûktedân olmuşdurur³

Bu veriler, gazellerini sunduğumuz "Beyânî-zâde Ayânî"nin, tezkire sahibi Beyânî Efendi'nin oğlu olması ihtimalini düşündürmektedir. Ayrıca, Beyânî-zâde Ayânî'nin şiirlerinin bulunduğu mecmûada yer alan Beyânî Efendi'nin iki gazelinin başındaki "**Bu gazelcikler merhûmun babaları Beyânî Efendi merhûmundur, teberrûken sebt olundu**" kaydı ve bu gazellerin tasavvufî mahiyette olup ikincisinde "aşk yolunu seçtik" (**İhtiyâr itdi tarîk-ı 'ışkı çünkim pîrümüz**) ifadesi vb. karineler, "Beyânî Efendi'nin Hac dönüşü sûfilik yoluna girdiğine dair bilgiyle birleşince tahminimiz güçlenmektedir:

Ey fezâ-yı kûdretünde vâlih ü hayrân 'uqûl
Vâdî-i hayretde kalmışdur ki ser-gerdân 'uqûl

Murğ-ı şehbâz-ı hayâl irmez cenâb-ı kudsüne
Şad-hezârân bâl açup ger eyleye cevân 'uqûl

Küh-i zâtuñ menzilinde bir kadem ref' eylemez
On sekiz biñ 'âlemi ger eyleye seyrân 'uqûl

³ Gazel: 38/4

Küntü kenzen didi zātuñ zāhir oldı 'āleme
Kün fe-kānuñ emrine hayrān olur her ān 'uqūl

Kenz-i lā-yefnāya mālīkdür **Beyānī** 'ışk-ıla
 Bir gedā şüretdür anı idemez iz'ān 'uqūl (v. 80^b)

Velehu

İhtiyār itdi tarīk-ı 'ışkı çünkim pīrümüz
 Yolına cān virmedür şimdi bizüm tedbīrümüz

'İşkī biz yoluñda cān virmekle işbāt eylerüz
 'Aşık-ı şādıklaruz yokdur bizüm tezvīrümüz

Himmetiyle bende çekdük bu peleng-i çarhı biz
 Gerden-i gerdünda rāh-ı keh-keşān zencīrümüz

Çadd-i zāhid künc-i mescidde kemān olmış yatur
 Ĥamdü li'llāh menzil-i maqşūda irdi tīrümüz

Ey **Beyānī** biz ĥadeng-endāz-ı miĥnet olalı
 Āh resminde görünür tīr ile zih-gīrümüz (v. 80^b)

SONUÇ:

Bu çalışma ile -sunulan metinden hareket edilerek- Beyânî-zâde Ayanî'nin, tezkire sahibi Beyânî Efendi'nin oğlu olduğu ihtimâli üzerinde durulmuş, sonra da Ayânî'nin gayr-ı müretteb 47 gazel, 2 kıt'a ve 5 müfretten oluşan 262 beyit tutarındaki şiirleri araştırmacıların bilgisine sunulmuştur. Şiir zevki yüksek bir şair olduğu anlaşılan Beyânî-zâde Ayânî'nin başka şiirlerinin de olabileceğini tahmin ediyoruz. Umarız çalışmamız, Ayânî'nin diğer şiirlerinin de ortaya çıkarılmasına vesile olur.

“Beyânî-zâde Ayânî’nin gazel, kıt’a ve beyitlerini aşağıda veriyoruz:

76^b

ĞAZELİYYÂT-I MERHÛM BEYÂNÎ-ZÂDE ‘AYÂNÎ ÇELEBÎ
RAHMETU'LLÂHÎ ‘ALEYH

1

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün

İrdi bahâr-ı dil-sitân gör Hâkkuñ ihsânın yine
Giydi nihâl-i gülsitân gül-günî kaftânın yine

Berfüñ dürildi defteri şındı şitânuñ ‘askeri
Cem‘ eyledi gül serveri cünd-i perîşânın yine

Serv-i semenler mu‘tedil şahın-ı çemen bî-gerd ü gil
Her bülbül-i şürîde-dil arturdı efgânın yine

Artar yaşı çeşm-i terüñ gördükde rûyın dilberüñ
Gülzâra qarşu şularuñ seyr eyle tuğyânın yine

Hattuñla itmiş dilberâ gül da‘vî-i hüsn ü bahâ
Hançer çeküp her hâr aña dökse n'ola qanın yine

Söz söyleyüp lü‘lü’-şifat oldı ‘**Ayânî** mültefit
Zeyn itdi dürr-i ma‘rifet ser-rişte-i cânın yine

2

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün

Velehu eyzan

Şürâhîsin kırup zâhid şarâbın dökdi âb-âsâ
Şikest oldı dil-i pîr-i muğân câm-ı şarâb-âsâ

Şarâb-ı lâle-fâm iç devr-i gülde ‘ayşa meşgûl ol
Bahâr eyyâmı elden çıkmadın ‘ahd-i şebâb-âsâ

Hümâ-veş yüksek uç ‘ankâ-şifat ‘âlî-mağâm ol sen
Qo meyli lâşe-i lâ-şey’i dünyâya gurâb-âsâ

Perîşân olmasun mı diller ol zülf-i semen-sâdan
Ruḥ-ı gül-günü göstermez olur ḥâyil niḳâb-âsâ

‘İzârûnda görelden ḥâl-i gendüm-günüñü ‘âşık
Aḳar seyl-âb-ı eşki ṭurmaz inler âsiyâb-âsâ

‘**Ayânî**-veş şehâ bir âşık-ı şîrîn-maḳâlûñ yok
Leb-i la‘l-i şeker-bâruñ aña şun ḳand-i nâb-âsâ

3

Mef‘ülü Mefâ‘ilü Mefâ‘ilü Fe‘ülün

Velehu ü

Her dil ki işigünde yatur ḥâke berâber
Oldı şeref-i pâyede eflâke berâber

Bir bâğ üzümü gibi yinür şanur efendi
Engüşt-i muḥannâñı ṭutan tâke berâber

Dürc-i deheni ḥoḳḳa-i yâḳûta müşâbih
Dendân-ı güher-bârı dür-i pâke berâber

Gitdükce ziyâd olmada seyl-âb-ı sirişküñ
Ser-çeşme ḳanı dîde-i nem-nâke berâber

Nîş-i elem-i la‘l-i lebi nüş ile yeksân
Zehr-i ḡam-ı ḥâl-i ruḥı tiryâke berâber

Güftâr-ı ‘**Ayânî**ye edânî sözi uymaz
Olmaz gül-i ter her ḥas u ḥâşâke berâber

4

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Velehu ü

Çeşmeler oldı benüm çeşmüñden aḳan âblar
Seyl-i eşküñle döner bu nîl-gün dölâblar

Ḥızr-veş cânâ ḥayât-ı nev bulur nüş eyleyen
Cân midur ya âb-ı ḥayvân mı o la‘l-i nâblar

Pertev-i hürşîd-i 'âlem-tâba kılmaz ihtiyâc
Zâhir olduĢda ruĢuñ mihrinden ey meh-tâblar

Ser-nigün olur benefşe kâkülünden utanup
Ėan yudar yâd-ı lebüñle gonca-i sîr-âblar

Mâh-ı ruĢsâr-ı nigârı gördüğüm Őeblerdürür
Ey '**Ayânî** baña 'âlemde Őeb-i meh-ġâblar

5

Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

Velehu

İster iseñ ki saña el vire kâm
Sür yüzün Ģâk-i pây-i yâre müdâm

Mü-miyânında kıl Ģadar söz yok
Yok yire itme aña Ģarc-ı kelâm

N'ola reŐk itse Ģubbesine felek
Ėoyar ol mâhi Ģoynına Ģammâm

'ÂŐık-ı ŐâdıĢını redd eyler
İder âgyâra 'izzet ü ikrâm

Büy-ı zülfiyle ol boyı servün
Ey '**Ayânî** mu'aġtar oldu meŐâm⁴

6

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

Velehu eyzan

77^a

Ėahveyi bunlar içüp dürdi bugün dün içsün
Rindler devr-i lebüñde mey-i gülgün içsün

Gül gibi bâĢ-ı Őafâda Őu kim almaz ele câm
Ėonca-veŐ bezm-i belâda nice dem Ģün içsün

Eylemez 'âĢıl olan bâde-i gül-fâma yemîn
SâĢiyâ andı aña zâhid-i mecnün içsün

⁴ Gazel: 5, der-kenâr.

Çkanı mest olmağ için 'âşık-ı bî-çârelerün
Bâde-i hünını ol çeşm-i pür-efsün içsün

Şun 'Ayânîye şehâ âb-ı hayât-ı la'lün
Ölmedin hicr ile ol 'âşık-ı maḥzün içsün

7

Müfte'ilün Mefâ'ilün Müfte'ilün Mefâ'ilün

Velehu ü

Kaşları oldı mâh-ı nev zülf ü ḥaṭı şeb-i ṭarab
Ḥâl-i ruḥı sitâredür şu'lelenür miyân-ı şeb

Mâh-cebîn-i dil-rubâ çeşm-i dile virür ziyâ
Gün gibi olmuş âşikâr anda kemâl-i şun'-ı Rab

Sîb-i zeḳan nihâl-i ḳad zînet-i bâğ-ı ḥüsnidür
'Ârızi üzre beñleri âbda dâne-i 'ineb

Âteş-i tebden añlama zerd ü nizâr olduğın
Şaldı derün-ı 'âşika mihr-i 'ızârı tâb-ı teb

Gündüzi rüz-ı 'îd olur gicesi Leyle-i Ḳadir
Kime 'Ayânî iltifât eyler ise o gönca-leb

8

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

Velehu 'Ayânî

Düşmeyen 'ışka dil ü cânına şafvet mi virür
İçmeyen cām-ı meyi kendüye ḥalet mi virür

Çek ten-i zâruma tığun dime ey dil yâre
Ovarur sâ'id-i sîmînine zaḥmet mi virür

Ey ṭabîb-i dil ü cân la'l-i lebünsüz sükker
Dehen-i 'âşık-ı dil-ḥasteye lezzet mi virür

Olmamış mihri dil-i zâhid-i nādâna naşîb
Degme bir ḳalbe Ḥudâ nür-ı maḥabbet mi virür

‘İzzet isterseñ efendi olıgör ehl-i kemāl
Manşıb-ı dehr-i denī ādeme ‘izzet mi virür

Rinddür kim ki ‘**Ayānī** ola maglüb-ı hevā
Merd olan nefsi h̄atā-pīşeye ruḥşat mı virür

9

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Velehu ü

Niçün irmez vuşlata ‘āşıkda sīm ü zer mi yok
Yoḥsa sīm ü zerr alur bir sīm-ten dilber mi yok

Nuṭka gelmez tūṭī-i dil bilmezüz ḥübānda
Sükkerin lebler mi yok āyīne-veş ruḥlar mı yok

Sāğar-ı ‘işret niçün meclisde devr itmez müdām
Sākī mihr ü mey mi yok ya bāde-i aḥmer mi yok

Lü‘lü’-i naẓmı neden ğavvāş-ı dil itmez kenār
Ka‘r-ı deryā-yı me‘ānide dūr ü gevher mi yok

Ey ‘**Ayānī** bā‘iş-i āh-ı seherġahuñ nedür
Ol şeh-i mülk-i cefāya ḥālūñi söyler mi yok

10

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün

Velehu

Serdī-i bād-ı şitā cānumuza eyledi kār
Ġonca-i ḳalbümüz aç gel yetiş ey faşl-ı bahār

Yine bezm-i güle gel ḥāṭrumuz şād olsun
Cām-ı zerrini al ey nergis ele sākī-vār

Rüz-ı nev-rüz irişüp gitse keder dillerden
Ḳalmasa çihre-i āyīne-i ḥāṭırda ğubār

Cūda görsek yine biz ‘aks-i gül-i gülzārı
Ġonca-leblerle olup sāye-nişin-i eşcār

Berf ü yağ kalmadı şahrâda bahâr oldu qarîb
Ey **'Ayânî** idelüm şükr-i Celîl ü Cebbâr⁵

11

Fe'îlâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

Velehu 'Ayânî

77^b

Ele girse o cevher-i ferdüm
Dür gibi dürc-i cânda şaqlardum

Ay u yıl geçdi bakmadı yüzüme
Ol benüm mâh-ı nâz-perverdüm

Yerde buldum o mâh-ruhsânî
Çoç zamân idi gökde arardum

Dest-gîrüm olursa lutf-ı Hudâ
Yoç 'adüdan benüm gam u derdüm

Oldı 'aynıyla mecma'u'l-bağreyn
Ey **'Ayânî** bu çehre-i zerdüm

12

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu eyzan

Câm alsun destine her kim dilerse 'izz ü baht
Meyve-dâr olur kalem aşlanıcaç şâh-ı dıraht

Mihr-i raşşân şanmañuz evvel süvâr olur diyü
Raşş-ı gerdüna melekler urdılar zerrîn raht

Leblerün fikri dil-i ağyân her dem kıldı cây
La'l-i renginün mekânı oldu güyâ seng-i saht

Nice şîrîn olmasun şî'r-i şeker-bârî ola
Husrev-i mülk-i suhandur ol şeh-i Cemşid-baht

Ey **'Ayânî** efser-i zerrîn-i Hân Aşmed gibi
Nür-bağş olsun cihâna âfitâb-ı 'izz ü baht

⁵ Gazel: 10, der-kenâr.

13

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün

Velehu ü

Ne zînet-bağş olur haqqâ bu dest-i yârde güller
Ne zîbâ yaraşur ol güşe-i destârda güller

Gül-i bādām şanma müşterîler aqçe dökmişdür
Mişâl-i Yûsuf-ı Ken‘ân gezer bāzârda güller

Bahâr eyyâmıdır şimden girü şeydâ olur diller
Öter gülşende bülbüller güler gülzârda güller

‘Arûs-ı nev gibi pür-naqş idüp ruhsâr-ı rengînin
Cemâlin seyr ider âyîne-i ishârda güller

Güzeller bâde-i gül-fâmı agyâr ile nüş eyler
Şafâ vü ‘îşe mâyildür miyân-ı hârda güller

‘**Ayânî** başına ‘îşk-ı ruhuñla dâğlar yaqdı
Açıldı câ-be-câ güyâ ser-i kuhsârda güller

14

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün

Velehu eyzan

Bu hüsn ile yüzüne dinse âfiţâb maħal
Oķunsa la‘lüne bu luţf ile şarâb maħal

Kitâb-ı hüsnüñi faşl-ı bahârda cânâ
Oķursa bülbül-i şürîde bâb bâb maħal

Müzeyyen oldı yine güller ile bâğ-ı cihân
Çıķarsa seyr-i gülistâna şeyh ü şâb maħal

Figân ider gice tâ-şubh olınca bülbüller
Gözinde nergisün olmasa büy-ı h‘âb maħal

Zamân-ı ‘îş-i şafâdur diyü bu dem lâle
Alursa destine câm-ı şarâb-ı nâb maħal

Maḥalleñe geleni yaḫma nâr-ı hicrâna
 Degüldür ehl-i behişt olana 'azâb maḥal

Mişâl-i bâğ-ı irem her taraf güzellendi
 'Ayânî görmege ol göncai şitâb maḥal

15

Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlün

Velehu

'Arşa-i kudret-i Bârîde dil ü cân ḫayrân
 Vâdî-i ḫikmet-i Ḥaḫda 'uḫalâ ser-gerdân

Tekye-i bâğda bülbüller oḫur na't-i Resül
 Sîne-çâk olsa n'ola şevḫ ile verd-i ḫandân

Germî-i rüz-ı kıyâmetden elem çekmeyelüm
 Ol zamân al elümüz ey kerem issi Sübhân

Yüzümüz ḫarasını yumağa bir ḫatre yeter
 Raḫmetün baḫr-ı firâvânına yoḫ ḫadd ü kerân

Her günâh âḫirine eyle 'Ayânî şad âh
 Ki olur âh-ı seḫergâh ile ma'füvv 'iştân⁶

16

Fâ'îlâtün Fâ'îlâtün Fâ'îlâtün Fâ'îlün

Velehu

78^a

Ya güneşdür yüzi ya âyîne ya nevvâr meh
 Görünür 'aks-i cemâlinden cihân hem-vâr meh

Zerre-veş pâ-mâliyam bir dilber-i gül-çehrenün
 Mihr-i ruḫsârına nisbet şüret-i dîvâr meh

Gökde aya eyleme ey çeşm-i ḫün-bârum nazâr
 Ḥamdü li'llâh âfitâbuñ gibi yerde var meh

Gerçi kim mâh-ı perî-veşler felekde çoğ olur
 Lîk olmaz nev-cüvânım gibi bir cevâr meh

⁶ Gazel: 15, der-kenâr.

Cilve-ger bālā-yı bāmuñda güneş tāvūs-veş
Küyuñı ırmaz ıolaşur bu ‘**Ayānī**-vār meh

17

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Velehu ü

Yüzüme baķmaz gāzālüm ‘azm iderken mektebe
‘İttılā‘ı yoķ dirġā dildeki tīb-ı tebe

Gül yüzün gördükde aşlā nuıķa ķalmaz tākātüm
Nice ħālüm añladam bilmem ben ol ġonca-lebe

‘İşķuñuñ maġlūbı ķıldı ben [za‘ıf] üftādeyi
Şad-hezārān ħamd ü şükr ol ġālib-i lā-yuġlebe

Dem-be-dem ġiryān olursa tıfl-ı dil ‘ayb olmasun
Raġbet itmez oldu cānānum ııķaldan “**ferġab**”⁷

Ey ‘**Ayānī** ben gedā ġitdüm diyār-ı fūrķate
Ol şeh-i ħübānumı işmarladum luıf-ı Rabe

18

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Velehu ü

Bir şekerdür la‘li kim oldu mişāl-i bāde surġ
Eyle sükker ķanda ġördi dāde-i dil-dāde surġ

Ĥün-ı eşķüm tamladı yārün ser-i engüştine
Şanma ħınnādur ġörinen nāġun-ı ġarrāda surġ

Surġ dībālar ġiyüp seyr-i ġülistān eylese
Gül ġibi zīnet virür ol ķāmet-i şimşāda surġ

Ĥüsnüñi yazmaġa sünbülde midād ihzār idüp
Lālelerden eyledi faşl-ı bahār āmāde surġ

Vaşl-ı la‘lin yazmaġ isterken ‘**Ayānī** dilberün
Nāġehān ġeldi redif iıķün dil-i nā-şāda surġ

⁷ İnşirah Sûresi, Âyet: 8’den bir iktibas. (Ve her işinde ancak Rabbine **sarı!**)

19

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu

Baňa şol dem 'îd olur qadr u şeref rû gösterür
Ol hilâl-ebür nigârum çeşm-i ebrû gösterür

Gülsitân-ı hüsnine bir sünbül-i zîbâ iken
Şekl-i ejderhâda zülfin çeşm-i cādû gösterür

Reh-nümâ 'uşşâqa tûbâ kâmetün efkâridur
Kim behişt-i küyuña her yolu togru gösterür

'Ârızın 'arz itmedin maqşûdı bellü yârümün
'Âşık-ı dil-teşnesine raħm idüp zû gösterür

Hvâba meylitse '**Ayânî** n'ola her şeb gözlerüm
Âfitâbum 'âlem-i rû'yâda uyhu gösterür

20

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu

Ey şabâ luţf it nigâruñ gülşen-i küyından es
Cân meşâmmına irişdür büy-ı zülfin bir nefes

İncelür mü-veş teni günden güne olur za'if
Her kim eylerse miyânuñ kuçmağa cânâ heves

Oldı dil la'l-i şeker-bâruñ ğamina mübtelâ
Tûṭî-i güyâ olupdur şan giriffâr-ı kafes

Cismidür pâlûde-i ter gözleri bādâmdur
Lebleri şehd ü şeker hâl-i siyâhidur meges

Hem-nişîn olsa 'aceb mi yâr ile her dem raķîb
Dâmen-i gülde '**Ayânî** eksük olmaz hâr u ḥas⁸

⁸ Gazel: 20, der-kenâr.

21

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Fe‘ülün
Velehu

Firāk-ı ‘arızuñ ey yâr-i dil-keş
Yağar her rüz u şeb bağrumda âteş

Döşer eşk-i dem-âlüdum dem-â-dem
Reh-i dil-dâra dîbâ-yı mûnaqqaş

Ėam-ı ‘ışk-ı ruħuñla cân mükedder
Göñül sevdâ-yı zülfüñle müşevveş

Senüñ gibi cüvân olmaz felekde
Çoğ olur gerçi kim hûbân-ı meh-veş

Kemâna döndi kıaddüm ey ‘**Ayânî**
Alaldan ‘aqlum ol ebrü-yı dil-keş

22

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün
Velehu eyzan

Ehl-i dünyâ yanında ‘âlim dün
Câhil-i düna iltifât efzün

Bî-direm saña rağbet itmezler
‘İlm ü hikmetde olsañ Eflâṭun

Yâr rengin filoriye mâ’il
‘Âşık-ı zâr müflis ü medyün

Sîm-tenler zer ister ey dil-i zâr
Yoğ yire itme beñzüñi altun

Ey ‘**Ayânî** bu nazm-ı zîbâyı
Âb-ı zer birle yazsun ehl-i fûnün⁹

⁹ Gazel: 22, der-kenâr.

23

Me'ülü Fâ'ilâtü Mefâ'ilü Fâ'ilün

Velehu

78^b

Hälüm müşevveş ey şacı leylâ sen eyledün
Mecnün-veş maķāmumı şahrâ sen eyledün

A'dâ-yı bed-liķâdan umarken cefâyı ben
Cevr ü cefâyı baña nigârâ sen eyledün

Çeşmüñle kan aķıtmaĝa kıldıñ işâret âh
Ĝamzeñle ķatl-i 'âşıķa imâ sen eyledün

Medhüş-ı cām-ı la'lün idüp ben fütâdeñi
Mest-i müdâm-ı bâde-i ğamrâ sen eyledün

Sensüz 'Ayânî zînet-i dünyâya baķmadı
El-ĝaşıl anı târik-i dünyâ sen eyledün

24

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu

Āsiyâb-ı çarĝı-ı gerdân bir ğarâbe ğânedür
Gendüm-i 'ömr-i ğalâyıķ aña bir kaç dânedür

Āsiyâb-ı çarĝda seng-i müdevverdür güneş
Döndüren seyl-i sirişk-i 'âşıķ-ı cânânedür

Āsiyâb-ı çarĝda rîşi ağarmış zâhidün
Şorsañ ol dîvâne bilmez dîn ile dünyâ nedür

Āsiyâb-ı çarĝuñ iki seng ile sa'yi müdâm
'Ayn-ı 'ibretle baķarsañ hep senünçün dânedür

Āsiyâb-ı çarĝı giryân eyleyen şâm u seĝer
Şarşar-ı âh-ı ciger-süz-ı dil-i dîvânedür

Āsiyâb-ı çarĝa 'âķıl nice itsün i'timâd
Bir imâdı yok 'Ayânî ğâne-i vîrânedür¹⁰

¹⁰ Gazel: 24/6, der-kenâr.

25

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Velehu

İki zülfün iki şahid hüsnüne
Nice münkir ola zâhid hüsnüne

Mâh-ı ruhsârûn görelden dilberâ
‘Âşık olupdur ‘uṭârid hüsnüne

Ḥarc ider sîm-i sirişkin yoluña
Meyl iden ey sîm-sâ‘id hüsnüne

Medḥ ider tûṭî şeker güftârûnı
‘Andelîb oḡur meḥâmid hüsnüne

Gül yüzün göster ‘**Ayânî**ye şehâ
Söylesün rengin kaşâyid hüsnüne

26

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün

Velehu eyzan

Sipihrûn ḡaddi bâr-ı [derd-i] ‘ışık altında ḡam ḡaldı
O bârı çekdi hep ‘âlem ne levḡ u ne ḡalem ḡaldı

Saḡa cân ile ey meh ‘âşık u dil-dâde olmadıḡ
Ne mîr-i âsumân-rif‘at ne şâh-ı muḡteşem ḡaldı

O ruḡsâr-ı mücellâdan nişân mir’ât-ı İskender
O la‘l-i nâb-ı zîbâdan ‘alâmet câm-ı Cem ḡaldı

Döküp sîm-i sirişkin dâḡını ‘arz itmesün ‘âşık
Niḡârûn mu‘teber yanında dînâr u direm ḡaldı

Görünce lâle-ḡaddünle dehânun şaḡn-ı ḡülşende
Utanup ḡül kızardı ḡonca-i ter beste-fem ḡaldı

‘Aceb mi kâmetüm ḡam ṭâkatüm ṭâḡ olsa miḡnetden
‘**Ayânî** hem-demüm ü hem-nişînum derd ü ḡam ḡaldı

27

Mefâ'ilün Mefâ'ilün Mefâ'ilün Mefâ'ilün

Velehu

Marîz-ı 'ışka şanmañ kim dil-ârâyı devâ eyler
Devâ-yı misk-i zülfinden o bîmârî cüdâ eyler

Koma toprağa yüz sürsem o şâhuñ âsitânında
Geçer karşıma ol sâ'at kilâbına kuma eyler

Ölürseñ hâr-ı hasretle eger ey 'âşık-ı şeydâ
Saña her gül kefen biçer çıkar bülbül şalâ eyler

Nikâb eyler ruhına dağıdup 'aqlum gibi zülfin
Bu cevri 'âşık-ı hâtır-perîşâna şabâ eyler

Hevâ-yı dürr-i dendânuñ şafâ-yı la'l-i mercânuñ
'**Ayânî** bendeñi deryâ-yı 'ışka âşinâ eyler

28

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

Vâşıl-ı la'l-i şeker-bâr-ı dil-ârâ her dün
Tûñ-i cân kafes-i gamda esîr ü mañzûn

Gayrlar seyride Bağdâd-ı bahâr-ı hüsnüñ
Gözlerüm yaşı n'ola aksa mişâl-i Ceyhûn

Yâd-ı şeftâlû alur sîb-i zenañdânuñdan
Bağlasa çehre-i 'âşık n'ola reng-i lîmûn

Sen elif-kâmetüñ ey serv gam-ı 'ışkından
Kadd-i âşüfte ham-ı geşte olupdur çün nûn

Şanma encüm o mehüñ vaşfını yazınmağ için
Ezdiler mâ'î tabaqlarda melekler altun

Tâze vü şüh gazellerle '**Ayânî** medh it
Saña meyl eyleye şâyed o nihâl-i mevzûn¹¹

¹¹ Gazel: 28, der-kenâr.

29

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün

Velehu

79^a

Nüş idüp bâde-i gül-fâmı ruḥı âl olmuş
 Ğonca-veş nevres iken ‘işrete meyyâl olmuş

Görmemiş öyle kamer-ṭal‘ati çeşm-i gerdün
 ‘Ālemi devr ideli nice meh ü sâl olmuş

Neylesün ‘aşık-ı şūrîde benefşeyle güli
 Güşe-i ḥaṭṭı anuñ seyr-i ḥaṭ u ḥâl olmuş

İki zülf-i siyehün cennet-i ruḥsârûnda
 Şâh-bâzum saña uçmağa per ü bâl olmuş

Yücedür kadri ‘**Ayânî** felek-i atlasdan
 Ṭotalum giydüğü ehl-i hünerün şâl olmuş

30

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün

Velehu

Mâh-rûlarla Gelibolı yine ṭolmuşdur
 Gün gibi her birisi şöhre-i şehr olmuşdur

Ruḥ-ı gül-günını seyr idicek ol ğonca-femün
 Āteş-i reşke düşüp lâle vü gül şolmuşdur

Görmedük zerre kadar mihrini ol meh-rünüñ
 Bilmezüz sende felek ṭâli‘ümüz n’olmuşdur

Nice pervâz ide bu yolda ḥamâm-ı dil ü cân
 ‘İşk şeh-bâzı tutup bâl u perin yolmuşdur

‘Ārız-ı şâhid-i ma‘nâ gibi bir mir’âtı
 Ṭüṭî-i ṭab‘-ı ‘**Ayânî** ne güzel bulmuşdur

31

Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlün

Velehu eyzan

Ağ gülüñ goncası kim kendüyi tezyîn itmiş
Beñzedür şanki 'araç-çînini sîmîn itmiş

Meclis-i şâh-ı bahâra gelicek nergisi gör
Bâde-i jâle kıoyup câminı zerrîn itmiş

Şafha-i hüsnini yazduğda debîr-i kıudret
Zülfini **hâ** vü kaçsın **nün** u dişin **sîn** itmiş

Reşk-i ser-çeşme-i hürşid idüp âb-ı cüyü
Nergisi şun'-ı Hüdâ gayret-i pervîn itmiş

Ruğu vaşfında '**Ayânî** didügi eş'ârı
Yazmağa verd-i ter evrâkıñı rengin itmiş

32

Mef'ülü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ülün

Velehu

Düş bâdiye-i 'ışkına bir lâle-'izâruñ
Dîvânesi ol silsile-i zülf-i nigâruñ

Sünbül saçını gül yüzini yâd idüp âh it
Bülbül gibi nâleyle geçür leyl ü nehâruñ

Çan ağlamasun dîdeleri bâğ-ı belâda
Ey gül yüzine bir naçar it 'âşık-ı zâruñ

Her düşmen-i bed-ğvâha işüñ mihr ü mağabbet
Her 'âşık-ı gam-ğvâra cefâ-pîşe kâruñ¹²
Âzâr u cefâdur güzelüm 'âşıkâ kâruñ

Güftâra gelüp tütî-i dil yine '**Ayânî**
Bir hûb gazel söyledi vaşfında o yârüñ

¹² Müsvedde misra

33

Mef'ülü Mefâ'ilün Fe'ülün

Velehu

Cüş eyledi baħr-ı ƙalb-i maħzün
Sözler didi hem-çü dürr-i meknün

Bādī o ħurūşa 'ıŝƙ-ı dilber
Dilber-i suħan laţif ü mevzün

Şāhid ƙanı dil-firīb ü dil-keş
Mānend-i kelām şüh u mevzün

Bilmez şeref-i kelāmı nādān
Ƙadr-i suħanı ne fehm ider dūn

Şan noƙtasıdur ħayāl-i ħālūñ
Bu ƙadd-i ħamīde ħalƙa-i nūn

Ƙonsun başuma hevā-yı zülfüñ
'Arz it yüzüñ ey şeħ-i ħümāyūn

Sīb-i zenaħ u turunc-ı ğabğab
İtdi ruħumı mişāl-i līmūn

Zülf-i siyehūñ ğamından āħir
Olur bu dil-i '**Ayānī** mecnūn¹³

34

Fe'ilätün Fe'ilätün Fe'ilätün Fe'ilün

Velehu

Yine bu ƙahve-i zībā vü müferreħ vādī
Şādmān itdi dil-i ğam-zede-i nā-şādı

Şeref-i mağdem-i yārān-ı şafā yine bugün
Reşƙ-i ħuld eyledi bu cāy-ı behişt-ābādı

Böyle bir ğüşe-i ra'nā bulmaz ehl-i mezāk
'Ālemi ğeşt ü ğüzār eylese vādī vādī

Görmemekdür ğarażı rüy-ı ğam u dā anı
Ƙāħ-ı ğam ƙaşr-ı elem ola İlähī ber-bād¹⁴
Her dem ābād ola eyvān-ı sürür u şādī

Ƙahve-i nābı '**Ayānī** n'ola medħ eyler ise
Ƙahvedür şoħbet-i iħvān-ı şafāya bādī¹⁵

¹³ Gazel: 33, der-kenār.

¹⁴ Müsvedde mısra

35

Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlün

Velehu 'Ayânî

79^b

'Âşıkuñ âh-ı ciger-süzünü yâd itmezsın
Vaşluñ ile dil-i maḥzününü şâd itmezsın

Sâlik-i râh-ı cefâ olma benüm sultânüm
Siteme mâ'il olursañ eyü ad itmezsın

Leb-i şîrînüñi dil-dâdeñe emdürmezsın
Şeh-i ḥübân-ı cihânsın yine dâd itmezsın

Kevşer-i la'lüm ile teşnemi sîr-âb ideyin
Dersin ammâ yine ey ḥür-nijâd itmezsın

Çoq zamândur ki '**Ayânî**seni sıdḳ ile sever
İltifâtüñ ne içün aña ziyâd itmezsın

36

Me'ülü Fâ'îlâtü Mefâ'îlü Fâ'îlün

Velehu

Mehcür olup o dilber-i 'ârif nikâtdan
Düşmiş fütâde 'âşık-ı zâr iltifâtdan¹⁶

Âhum yolına geldi benüm şehsüvârumuñ
Gül-gün ruḥı qarardı düşüp nâgeh atdan

Ḥızr içse kevşer-i leb-i şîrînüñi şehâ
Tercîḥ iderdi dadını âb-ı ḥayâtdan

Ḥaddi numüne rüz-ı dil-efrüz-ı 'ıdden
Zülfi nişâne Leyle-i Qadr ü Berâtden

Başlar maḳâle öpse '**Ayânî** şeker lebün
Tüṭî gelür tekellüme yise nebâtdan

37

Fâ'îlâtün Fâ'îlâtün Fâ'îlâtün Fâ'îlün

Velehu

Gerçi kim rengin filorisiyle maḡrür oldı gül
Füls-i aḡmer ḳalmadı destinde maḳḥür oldı gül

¹⁵ Gazel: 34, der-kenâr.¹⁶ Ḥüsn-i maṭla'ı bir cüvân-ı bi-bedel atından düşdüğü maḥalde dimişdür. (Der-kenâr)

Ey lebi gonca görelden kākül ü ruḥsāruñı
 Çıkdı dilden sünbül-i ter dīdeden dūr oldu gül
 ‘Andelīb olsa n'ola Ya ‘küb-veş zār u ḥazān
 Yūsuf-ı Ken ‘ān gibi ḥüsnīyle meşhūr oldu gül
 Nīzedārān almış eṭrāfın degüldür ḥārlar
 ‘İzz ü şevketde hemān mānend-i Tīmūr oldu gül
 Zāhir oldu al bayraklarla yer yer lāleler
 Mālik olup ‘asker-i ezhāra manşūr oldu gül
 Nār-ı āzār-ı ‘adūdan ey ‘**Ayānī** gam yime
 Emr-i Ḥaḫ ile Ḥalīl-i Āzere ḫor oldu gül

38

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
 Velehu

Her kime ḳāf-ı ḳanā‘at āşiyān olmuşdurur
 Dāyimā ‘Anḳā-şıfat ‘ālī-mekān olmuşdurur
 İdeli şāh-ı maḥabbet cā vücūdum ḳaşrını
 Şerḫalar sīnemde yer yer nerdübān olmuşdurur
 Yār-i ‘İsī-dem buḫūr-ı Meryem almış destine
 Var ise cāy-ı şafāsı gül-sitān olmuşdurur
 N'ola üstād olsa ebkār-ı me‘ānī ḳapmada
 Ḳızḳapān-zāderübūd-ı nūktedān olmuşdurur
 Şāh-bāz-ı çeşmine ḳapdurdı diller murḡını
 Kim şikārı kebk-i cān-ı nātüvān olmuşdurur
 Bu ‘ayāndur bülbül-i ṭab‘-ı‘**Ayānī**ye müdām
 Midḫat-ı verd-i ruḫı vird-i zebān olmuşdurur

39

Mefā‘ilün Mefā‘ilün Mefā‘ilün Mefā‘ilün
 Velehu

Sirişkümler arasında ḳaṭre-i ḳan olmasun dirsın
 Ne mümkindür ki deryā içre mercān olmasun dirsın
 Cefā destīyle şabrum yaḳasın şad-pāre eylersın
 Yine sīnemdeki dāḡı nümāyān olmasun dirsın
 Giyersın cāme-i gül-günü ey serv-i ḫırāmānum
 Dil-i ‘uşşāḳı bülbül gibi nālān olmasun dirsın

Beni Mecnûn gibi şūrîde vü şeydâ kılırsın da
Maķâmum ey saçı leylâ beyâbân olmasun dırsın

Şehâ insâf mıdır 'âşık-ı maḥzûnuñ olmışken
Vişâlümle '**Ayânî** şād u ḥandân olmasun dırsın¹⁷

40

Mefâ'ılün Mefâ'ılün Mefâ'ılün Mefâ'ılün

Velehu

80^a

Semend-i bād-pā ol şāh-ı İskender der altında
Gelüp reftāra ṭurmaz cirm-i arzı şarşar altında

Perişān-ḥātır olup baş açuķ dīvāne olmaz mı
Görenler kākül-i dil-dārı dest-i berber altında

O ḥūruñ bām-ı eyvān-ı zer-endūdına baķduķca
Aķar enhār-ı cennet gibi eşküm yer yer altında

Bu denlü şīve vü nāz ile mā'il oldı ben ḥāke
Anılmaz mı nihāl-i nāzūk ü ter bir yer altında

Dil-i sengin dilberde '**Ayânî** merḥamet bulmaķ
Hemān genc-i nihān bulmaķ gibidür mermer altında

41

Me'ülü Fā'ilätü Mefâ'ilü Fâ'ilün

Velehu

Ebr-i bahār gonca-i ḥandānı güldürür
Şan dāye tıfl-ı nevres-i giryānı güldürür

Dür dişlerini seyr ider açmazdan şu kim
Bir lu'b-ıla o şāh cüvānānı güldürür

'Uşşāķı güldüren gül-i ruḥsār-ı yārdür
Şanmañ ki gülşenüñ gül ü reyḥānı güldürür

Dānā güler mi devlet-i dehr-i denī ile
Dünyā sürürü merdüm-i nādānı güldürür

Yāri '**Ayāniyā** mütebessim ider sözüm
Mūruñ kelāmı şanki Süleymānı güldürür

'Uşşāķı aĝladur elem-i fūrķat-i nigār
Aĝyānı gör ki zevķ-i vişāl anı güldürür

¹⁷ Gazel: 39, der-kenār.

42

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu

Hün-ı eşk-i çeşmi seyl-âb idecek demdür bugün
Şerhalar açsağ n'ola hengâm-ı mâtemdür bugün

Agla ey çeşmüm şehîd-i Kerbelâyı yâd idüp
Cümle esbâb-ı gam u gûşsa ferâhımdur bugün

Şafha-i sînemde resm-i âh-ı dil-süzumdurur
Şanmasunlar halka-i dâg ile şerhümdür bugün

Bahr-ı hün emvâcudur ol şerha-i gül-günlar
Birbirin kanı şafağdan dem urur yemdür bugün

Çeşm-i gerdün al gül-i ruhsâr için yaşlar döker
Güller üstine düşen şanmañ ki şebnemdür bugün

Âh kim âl üstine kavş-i kazâdan yağdı tîr
Ey '**Ayânî** kaddümüz bu gûşşadan hamdur bugün

43

Mefâ'ilün Mefâ'ilün Mefâ'ilün Mefâ'ilün

Velehu

İrişdürdi bahâra çün felek etfâl-i ezharı
Açup her biri ağzın itdi şükr-i Hâzret-i Bârî

Dıraht-ı pür-şükûfe bir muşanna' haymedür güyâ
Otağıyla şeh-i gül seyre çıkmış şahın-ı gülzârı

Degüldür âşiyânı bülbülün yanında keşküldür
Olupdur meclis-i şâh-ı gülün var ise cerrârı

Gül ü nesrîn ile jâle elinde hâzin-i bâguñ
Bir altun tepsidür konmuş içine dürr-i şeh-vârı

Cefâ-yı bād-ı sermâ her birin âzürde itmişken
Yine ebr-i bahârî dil döküp ağıtdı enhârı

Ŧonanmış her nihâl-i tâze bâğa seyre gelmişler
Kimisi erguvânî câme giymiş kimi gülnârı

Der ü dîvâr-ı kaşr-ı bâğ-ı 'âlem hep çiçekdendür
'**Ayânî** gör ne şan'at gösterüpdür halka mi'mârı

44

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Velehu

Tütî-i dil bâl açarsa n'ola gül-şenden yaña
 Gonca-i beyzâ-yı güldür kelle-i sükker aña
 Tellü dülbendin şarınmış şahid-i verd-i sefid
 Yaraşur âyinedâr olsa aña gülşende mâ
 Göñli açılsun diyü bağ içre tıfıl-ı goncayı
 Dâne-veş destine almış şâh-ı verd-i dil-güşâ
 Dâne-i hâl-i ruḥ-ı gül-günını 'arz eyleyüp
 Âdemi bî-iḥtiyâr eyler cüvân ehl-i hevâ
 Lâle-veş dâğ-ı derünuñ n'ola eylersen 'ayân
 Nev-bahâr irüp hevâ oldı **'Ayânî** cân-fezâ¹⁸

45

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

Velehu

Mâ'ilem râyiḥa-i sünbül-i zülf-i yâre
 'Aşıkam büy-ı dil-âvîz-i gül-i ruḥsâra
 Yâr destâr-ı muḥallâsına güller taḳınup
 'Arz ider 'arız-ı gül-günü raḳîb-i ḥâra
 İltifâtı ḥar-ı nâdâna vefâsı yâre
 Bir cefâkâre esîr oldı dil-i bî-çâre
 Dâne-i ḥâli hevâsında kebüter mânend
 Murğ-ı cân u dil-i 'uşşâḳ gezer âvâre¹⁹

46

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

Velehu

80^b
 Ağlamazdum şanemâ dîde-i giryânımdan
 Yaḳmasa âteş-i ḥasret dili bir yanımdan

¹⁸ Gazel: 44, der-kenâr.¹⁹ Gazel: 45, der-kenâr. Gazelin makta beyti(muhtemelen) sehven yazılmamış.

Bulmaz idi ecel pîrehenüm içre beni
 İşte yatur dimeşe nâle eger yanumdan
 İrdügi kişiye yanup yaqılurmuş tîrûn
 Yerüm od itdi diyü sîne-i süzânımdan
 Zaḥm-ı peykânı ile dil nice râḥat bulsun
 Dil olup ağız açar her biri bir yanumdan
 Ḥasret-i la'î-i nigâr ile **'Ayânî** hergiz
 Dest-i ḡam gitmedi bir laḥza girîbânımdan

47

Me'ülü Fâ'ilâtü Mefâ'ilü Fâ'ilün
 Velehu

Faşl-ı bahâr irişdi daḡı her taraf bahâr
 Berfüñ nişânı yoḡ yine 'âlem şüküfezâr
 Açsa metâ'ını yeridür tâcir-i bahâr
 Ḥayli müsâ'id oldı aña vaz'-ı rüzgâr
 Berfüñ külin şavurdu göge bād-ı şubḡ-dem
 Güller kızardı şaḡn-ı çemende mişâl-i nâr
 Açmaz mı sînesini çemende daḡı semen
 Gıtdi burüdet oldı hevâ ḡüb u müşg-bâr
 Maḡlûb-ı şehriyâr-ı bahâr oldı var ise
 İcrâ-yı ḡükme yoḡ şeh-i sermâda iktidâr
 Ser-sebz-i ḡurrem oldı **'Ayânî** yine zemîn
 Şaḡrâ vü kühi leyl ü nehâr idelüm güzâr

Velehu Kıt'a-i 'Ayânî Çelebi El-merḡüm²⁰
 Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

Gül-i alında gülsitânı ben
 Görmedüm ruḡlarıñ leḡâfetini

Şehd-i fâyiḡde sükker-i terde
 Bulmadum leblerüñ ḡalâvetini (v. 79^b, der-kenâr)

²⁰ Sayfa kenarlarına sıkıştırılan bu kıt'a ve beyitler tarafımızdan metnin sonuna aktarılmış ve geçtiği mahaller ayrıca gösterilmiştir.

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün

Velehu

Ḥüŕe-i zühd ü ‘amel mezra‘a-i dünyâda
Zâd-ı ‘uḳbâdurur ey yâr Ḥudânuñ ḳavli

Ğam yeme gül gibi göñlüñ açılır bir olur
Güldürür göncasını mezra‘anuñ maḥşülü (v. 79^b, der-kenâr)

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Velehu

Al ile alur dili her verd-i aluñ tâzesi
Âdemi dîvâne eyler bülbülün âvâzesi (v. 77^a, der-kenâr)

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Velehu

İtmez oldu va‘de-i luṭf u vefâ cānānumuz
Ḥâliyâ bir ğayrı dilber sevmek ister cānumuz (v. 78^b, der-kenâr)

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Velehü

Gördi kim eṭfâl-i eŕküm ḥānesin eyler ḥarâb
Âŕŕiân-ı dîdemi terk itdi uḳdı murĝ-ı ḥ‘âb (v. 79^a, der-kenâr)

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün

Velehu

Çemenî cāme-i zîbâ ğiyicek dil-dârum
Çemen-i baĝı yaḳar âteŕ-i âh u zârum (v. 79^a, der-kenâr)

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün

Velehu

Raḳîb-i rû-siyâh olmuŕ resân ol kebk-i zîbâya
Kebüter oldu ğüyâ ṭu‘me-i zâĝ-ı fûrû-māye (v. 79^a, der-kenâr)

BU ĞAZELCİKLER MERĖHŪMUŃ BABALARI BEYĀNĪ EFENDĪ
MERĖHŪMUŃDUR TEBERRŪKEN ŐEBT OLUNDI

1

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Ey fezā-yı kudretünde vālihü hayrān ‘uķŭl
Vādī-i hayretde ķalmıřdur ki ser-gerdān ‘uķŭl

MurĖ-ı řeh-bāz-ı hayāl irmez cenāb-ı ķudsŭne
řad-hezārān bāl aķup ger eyleye cevlān ‘uķŭl

Kŭnh-i zātuŃ menziline bir ķadem ref‘ eylemez
On sekiz biŃ ‘ālemi ger eyleye seyrān ‘uķŭl

Kŭntŭ kenzen²¹ didi zātuŃ zāhir oldı ‘āleme
Kŭn fe-kān²²uŃ emrine hayrān olur her ān ‘uķŭl

Kenz-i lā-yefnā²³ya mālīkdŭr **BeyānĪ** ‘iřķ-ıla
Bir gedā řŭretdŭr anı idemez iz‘ān ‘uķŭl (v. 80^b)

2

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün

Velehu

İĥtiyār itdi tarĭķ-ı ‘iřķı ķŭnkim pĭrŭmŭz
Yolina cān virmedŭr řimdi bizŭm tedbĭrŭmŭz

‘iřķı biz yoluŃda cān virmekle iřbāt eylerŭz
‘Ařıķ-ı řādĭķlaruz yoķdur bizŭm tezvĭrŭmŭz

Himmetiyle bende ķekdŭk bu peleng-i ķarĥı biz
Gerden-i gerdŭnda rāh-ı kehķeřān zencĭrŭmŭz

Ķadd-i zāhid kŭnc-i mescidde kemān olmiř yatur
Ĥamdŭ li’llāh menzil-i maķřŭda irdi tĭrŭmŭz

Ey **BeyānĪ** biz ĥadeng-endāz-ı miĥnet olalı
Ĥāh resminde gŭrinŭr tĭr ile zih-gĭrŭmŭz (v. 80^b)

²¹ “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi diledim ve halkı yarattım” meālindeki kutsĭ hadisten bir iktibastr (Aclŭni 1988: II/132).

²² Kur‘ān-ı Kerim’in birkaķ yerinde geķen “Allāh, bir řeyi yaratmak istedi mi ‘ol’ der, o da hemen oluverir” meālindeki āyetlerden māzĭ sĭgasıyla yapılmıř bir iktibastr.

²³ “Kanaat, tŭkenmez bir hazinedir” meālindeki hadisten bir iktibastr (Aclŭni 1988: II/102).

SUMMARY

Ottoman Intellectuals were generally interested in poetry no matter what their professions were. Some of them proceeded to produce poetry and prepare their own "Dîvâns" or "Dîvânçe" (anthology of poems), while the poems of the poets who did not have enough poems to compile a divan were either lost or remained scattered here and there. "Beyânî-zâde Ayânî", too, was one of our poets who could not constitute a "Dîvân" or "Dîvânçe".

Here, as a result of our investigations, we have found poems by Ayânî, who we presume to be the son of Beyânî Effendi, author of collection of biographies, in a journal including 262 couplets composed of 47 odes, 2 stanzas and 5 couplets (müfred) and we present them to the attention of researchers. We think that Beyânî-zâde Ayânî, who is understood to have an elevated sense of poetry, might have other poems, too.

We are not able to observe any overlap between the poems of the poets with "Ayânî" pen name and poems of the poets with "Beyânî-zâde Ayânî" pen name in our researches. Furthermore, scribal has included two odes of father of Ayânî (Beyânî) in the respective journal. However, we could not observe such odes in the poems of the poets who use the "Beyânî" pen name, who had a name in the history of literature. Therefore, we try to identify the identity of the poet (Beyânî-zâde Ayânî) basing on the odes of which we have provided the text. For example, the name of Ahmed I is mentioned in the 12th ode. We run across with the name of "Gelibolu" in another place.

We can say that Ayânî is one of the poets of the Ahmed I period in consideration of the ode in which poetry of the Ahmed I was praised. There are three Ottoman Sultans with the name of Ahmed. Due to the fact that Ahmed I (1590-1617) and Ahmed III (1673-1736) were known to be poets, Beyânî-zâde Ayânî must have lived in one of these two sultans' period. The pen name of the Sultan Ahmed I is "Bahtî", and Ahmed III is "Necîb". Mentioning the word of "baht" in three places in the five couplet ode gave us a certain idea that such sultan should be Sultan Ahmed I, who uses the "Bahtî" pen name. As a matter of fact, two persons with "Ayânî" pen name among the poets of the Sultan Ahmed I period are mentioned in the resources.

We have realized that Beyânî Efendi (died in 1598), who is the owner of the collection of biographies, is related with Gelibolu while we are working on the "Beyânî"s considering that father of Ayânî is Beyânî (Beyânî-zâde Ayânî). According to the resources, Beyânî Efendi held office one of the zawayas of Gelibolu in his character of caliph of his sheik Ekmel Efendi (died in 1577) by

adopting Sufism after going on a pilgrimage. In our opinion, this information has made clear the name of "Gelibolu" mentioned in the verse of the Beyânî-zâde Ayânî and increased the possibility of Ayânî, being the son of the Cârullahzâde Beyânî' (owner of the collection of biographies).

Having focused on the possibility of "Beyânî-zâde Ayânî"'s being the son of the Beyânî Efendi', owner of the biographies, whose odes we have provided, this article submits poems with 262 couplets consisting of unorganized 47 odes, 2 quatrains, 5 rhymeless couplets to the researchers' information.

Key Words: Beyânî-zâde, Beyânî, Ayânî, Ode, Hân, Gallipoli, Ekmel Efendi, Kızkapan-zâde.

KAYNAKÇA:

- BAŞPINAR, Fatih (2008). 17. Yüzyıl Şairlerinden Beyânî'nin Divan'ı (İnceleme-Tenkitli Metin). Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
- İSEN, Mustafa (1992). "Beyânî". DİA C. VI, İstanbul: TDV Yay.
- KILIÇ, Filiz (haz.) (2010). *Âşık Çelebi Meşâ'iru's-şu'arâ (İnceleme-Metin) C. III*, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
- KURNAZ, Cemal-TATCI, Mustafa (haz.) (2001). *Mehmed Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri C. II*, Ankara: Bizim Büro Yay.
- KUTLUK, İbrahim (haz.) (1978). *Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkiretü's-Şu'arâ, C. II*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
- KUTLUK, İbrahim (haz.) (1997). *Beyânî Tezkiretü's- Şu'arâ*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
- ÖZCAN, Abdülkadir (haz.) (1989). *Şakâik-i Nu'mâniyye ve Zeyilleri C. II*, İstanbul: Çağrı Yay.

