



Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 2007-2 Sayı/Issue: 15

SEVGİLİ HOCAM PROF. DR. YAHYA ÖZSOY

Prof. Dr. A. Gönül AKÇAMETE

HOCAMLA İLK TANIŞMAM

MEB Planlama, Araştırma ve Koordinasyon Dairesi'nde uzman olarak görev yaparken, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi mezuniyet sonrası programa devam etmiştim. Yüksek lisans dersleri Beytepe Kampüsü'nde yapılıyordu. Bir-iki ders almıştım. Ulaşım ve derslerin çoğunlukla akşam saatlerinde yapılması nedeniyle çok zorlanıyordum. Arayış içinde iken Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nde yüksek lisans yapan bir arkadaşım beni Yahya ÖZSOY hocayla tanıştırmayı teklif etti. Hocayla görüştük. Beni öyle güzel ikna etmişti ki program geliştirme alanında yüksek lisansımı tamamlayacakken özel eğitime yöneldim. Yahya hocanın dersleri bizler için her zaman zevk aldığımız, bize yeni ufuklar açan dersler olmuştur. Ders veriş tarzı, öğrencilerini düşündürmesi, yönlendirmesi, tartışmaya açık olması, öğrencinin katılımını sağlaması, esprileri ile eğlendirirken aynı zamanda düşündürmesi, titiz ama baskıcı değil ciddi ama asık yüzlü değil özellikleri ile benim her zaman örnek aldığım bir hoca olmuştur.

Doktora öğrenimim sırasında Üniversiteye geçmem için teklifte bulunmuştu, alanımda uzmanlaşacağım için hemen kabul ettim. Böylelikle diğer öğretim elemanları ile ilişkilerini de gözlemleme fırsatı buldum. Saygıyı, belirli bir mesafeyi koruyarak ilişkilerini sürdürmesi, uzlaşmacı kişilik özelliği ile hem bölüm elemanlarının, hem de fakültede ki diğer öğretim elemanlarının haklı olarak beğenisini ve saygısını kazanmıştı.

Doktora öğrenimimi yaparken, aynı zamanda Özel Eğitim Birimi'ni kurma çalışmaları için beni yönlendirdi. Hocanın derslerine birlikte giryorduk. İşitme ve konuşma engelli çocuklarla çalışmam için beni yönlendiriyor, bu çocukların buldukları kurumlarda gözlemler yapıyor, çocukları değerlendiriyor, eğitim programlarını oluşturmak için tartışıyoruz. Tez aşamasında iken hoca Anadolu Üniversitesine Özel Eğitim Bölümü'nü kurmak üzere gitti. Önce sanıyorum Açık Öğretim Fakültesi'nin kadrosundaydı. Doktora tez danışmanım değişti, ancak yine de tezi birlikte tamamladık.

MESLEKTAŞIM OLARAK HOCAM PROF. DR. YAHYA ÖZSOY

Doktorayı tamamladıktan sonra hocanın bıraktığı derslere girmeye

başladım. Model aldığım özelliklerini sergilemek için bende özen gösteriyordum. Hoca zaman zaman bazı kurumlara “Hızlı Okuma Teknikleri” kursu veriyordu. O kurslara da birlikte gitmeye başladık. Giderek kursların planlamalarını yapmaya, bazılarını yürütmeye başladım. İtme ve konuşma bozuklukları derslerini vermeye başlamadan önce de aynı aşamaları izlemiştik. Önce birlikte girmiş, izlemiş, sonra kısmen dersin sorumluluğunu yüklenmiş, o beni izlemiş, sonra da tamamen dersin sorumluluğunu bana bırakmıştı.

Sevgili Hocam, daha sonra beni Anadolu Üniversitesi’nde derslere, tez jürilerine çağırdı. Sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Özel Eğitim Bölümü’nü kurmak üzere görevlendirildi. Orada iken de gereksinim duyduğunda fakültemizin hem Özel Eğitim Bölümü’nden, hem de diğer bölümlerinden Prof. Dr. Cevat ALKAN, Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL gibi hocalarımız katkıda bulundular. İki yıl ben de her hafta hem lisans hem de lisansüstü derslerine katkıda bulundum. Kendisi her zaman bizi büyük bir nezaketle karşılar, arabayla aldırır, en iyi biçimde ağırlanmaya çalışırdı. Ders veren hocalarla birlikte yemek ortamlarında görüş alışverişleri yapılır, geleceğe yönelik projeler tartışılırdı. Bu tartışmalar sırasında hem Yahya Hoca’nın hem de Cevat Hoca’nın öngörülerinin ne kadar geniş olduğunu, üreticilik ve yeniliklere açık yönlerini gözlemlemek fırsatını buldum. Bu tartışmaların kişisel gelişimime çok katkıları olduğunu düşünüyorum.

Birlikte “hızlı okuma kitabı” yazma teklifi aldık bir yayınevinden Yahya Hocamın o sırada Bolu’da rektör yardımcılığı görevi vardı ve çok yoğunluğunda. Bana “sen yaz bir şeyler, ben sonra bakarım” demişti ancak vakti olamadı herhalde “sen yazdıysan iyi olmuştur, benim tekrar bakmama gerek yok” diyerek bana duyduğu güveni ifade etmişti.

Doçentlik sınav jürimde vardı. Sözlü sınavdan sonra Eskişehir’e dönmüştü. Bana oradan kutlama telgrafı gönderdi. Hocam dün kutlamıştınız ya dediğimde “o sözlü idi. Kalıcı olan bunlardır” demişti. Hala o telgrafı saklarım hocamın ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.

Sevgili hocamın bir özelliği de eleştirilerini çok büyük incelik içinde yapmasıydı. Birini davranış ya da görüşlerinden dolayı eleştireceği zaman öyle ifadelendirirdi ki karşısındaki kişi önce övgü aldığını düşünürdü, ama arkasında eleştiri olduğunu ancak düşününce algıladı. Bunu nasıl başardığını her zaman çok şaşırarak izlemişimdir.

En son fakülteye gelmişti. Cevat Hoca haber verdi. Onun odasında Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Vakfı ile Mayıs’ta yapılacak toplantının ön hazırlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Planlama yaptık. Buradan Eskişehir’e gideceğini, check-up yaptırmak istediğini söyledi. Daha sonra hastaneye yattığını öğrendik. Bir iki kez telefon görüşmesi yaptık. Morali çok iyi idi. Onu bu kadar erken kaybettiğimize inanamıyorum. Babamı kaybetmiş gibi üzüldüm. Onu çok arıyor ve özlüyorum. Özel eğitim alanına ve benim gelişmeme yaptığı katkılar için minnet borçluyum.

Nur içinde yatsın.