

Makale Geliř Tarihi: 10.02.2021

Makale Kabul Tarihi: 25.04.2021

GELİBOLU'DA ARIBURNU MUHAREBELERİ

Naim BABÜROĐLU*

Öz

Çanakkale Muharebeleri, o zamana kadar icra edilen en büyük amfibi (çıkarma) harekâtıdır. II. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'ndan önce yapılan en büyük çıkarmadır. Çanakkale'de muharebeler, deniz ve kara ađırlıklı olarak 287 gün; karada ise 25 Nisan 1915'ten 9 Ocak 1916'ya deđin 260 gün sürmüřtür. İtilâf güçleri, 25 Nisan 1915 günü erken vakit, Gelibolu Yarımadası'nda iki bölgeye Seddülbahir'le Arıburnu'na; Anadolu bölgesinde Kumkale'ye çıkarma harekâtı icra ettiler. Gelibolu Yarımadası'nda Arıburnu ve Seddülbahir bölgelerinde řiddetli muharebeler devam etti. Arıburnu Cephesi; 25 Nisan 1915'te Arıburnu çıkarmasıyla başlayıp 6 Ađustos 1915 Ađustos'unun altısına kadar devam eden vuruřmaları kapsamaktadır. Bu tarihte, İtilaf kuvvetlerince üçüncü cephe olarak açılan Anafartalar'la birleřmiřtir. Arıburnu'na yapılan düşman çıkarması, asıl çıkarma alanı olan Seddülbahir'e yardımcı olmak amacıyla icra edilmiřtir. 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan harekât, dört ay boyunca Ađustos 1915'e kadar, Kabatepe-Kocaçimentepe-Conkbayırı tarafında cereyan etmiřtir. Bu bölgelerdeki muharebeler, iki tarafın karřılıklı hücumları ve bilhassa geceleri uygulanan süngü hücumlarıyla göđüs göđüse ve kanlı bođuşmalar hâlinde geçmiřtir. 25 Nisan-19 Mayıs 1915 tarihleri arasında Arıburnu'nda yapılan muharebelerde toplam zayıat; Türklerin yaklaşık 24.000, düşmanın ise 8.600'dür. İngilizler, sonuçta evvela Anafartalar ve Arıburnu bölgelerini, ardından Seddülbahir tarafını boşalttılar. Neticede, bir büyük mağlubiyetle 1916'nın 9 Ocak'ında geri çekilmeyi bařardılar.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Arıburnu Muharebeleri, Seddülbahir, Mustafa Kemal, Liman von Sanders.

* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, naimbaburoglu@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1891-3890.

Arıburnu Battles in Gallipoli

Abstract

The Battle of Çanakkale or the Gallipoli Campaign was the largest amphibious (landing) operation in history until Normandy Campaign started in World War II. Battles in Çanakkale lasted 287 days totally at sea and on land, and on land it took 260 days from April 25 to 9 January 9, 1916. Entente Powers launched a landing operation early on April 25, 1915, to two regions in Gallipoli Peninsula including Arıburnu and Seddülbahir as well as Kumkale in the Anatolian region. Fierce battles continued for a long time in the Arıburnu and Seddülbahir regions on the Gallipoli Peninsula. “Arıburnu Front” faced the attacks that started with the landing of Arıburnu on 25 April 1915 and continued until August 6, 1915. On this date, it was united with the Anafartalar Front, which was opened as the third front by the Entente Forces. The landing of the enemy in Arıburnu was carried out to assist Seddülbahir, which was the main landing area. The operation which started on 25 April 1915 took place in Kabatepe-Kocaçimentepe-Conkbayırı for four months until August 1915. The battles in these regions included hand-to-hand and bloody struggles with mutual bayonet thrusts especially at night. Total casualties in the battles held in Arıburnu between 25 April-19 May 1915 were about 24,000 people from Turks and about 8,600 people from the enemy. The British ultimately evacuated the Anafartalar and Arıburnu regions in the first place, and then the Seddülbahir side. As a result, they managed to retreat on January 9, 1916 with one major defeat.

Keywords: Çanakkale Battles, Battles of Arıburnu, Seddülbahir, Mustafa Kemal, Liman von Sanders.

Giriř

Bu alıřmada, Birinci Dnya Savařı'nın nemli ve zel bir cephesi olan ve harp sonrası dnemin geliřmelerine damga vuran anakkale Muharebelerinde ele geirilen hedef ve verilen zayıat erevesinde Arıburnu Muharebelerinin incelenmesi ve deđerlendirilmesi amalanmıřtır. Bu amacın gerekleřtirilebilmesi adına, sırasıyla, Arıburnu Muharebeleri incelenmiř, Trk komutanların ve İtilaf Kuvvetlerinin tepkileri ortaya konulmuř; inceleme neticesinde ulařılan sonular, alıřmanın sonu blmnde deđerlendirilmiřtir.

Stratejik konumdaki Bođazları alarak, İstanbul'u iřgal etmek, bylece bařkenti dřen Osmanlı'yı devre dıřı bırakarak, arlık Rusya'sına mhimmat ve silah desteđi sađlamak amacıyla, İtilaf gleri Gelibolu Harektı'nı bařlattılar. Birinci Dnya Savařı'nın nemli ve zel bir cephesi olan ve harp sonrası dnemin geliřmelerine damga vuran anakkale Cephesi veya Gelibolu Harektı, o zamana kadar icra edilen en byk ıkarma harektıdır. İtilf gleri, 25 Nisan 1915'te, Gelibolu'da iki blgeye Seddlbahir ve Arıburnu'na, Anadolu blgesinde Kumkale'ye ıkarma harektı icra ettiler. Gelibolu Yarımadası'nda Arıburnu ve Seddlbahir blgelerinde řiddetli muharebeler devam etti.

Arıburnu, 1915'in 25 Nisan gnndeki ıkarmayla bařlayan ve 1915'in 6 Ađustos'una kadar devam eden atıřmaların olduđu cephedir. 6 Ađustos'tan itibaren, İtilf kuvvetlerince nc saldırı cephesi olarak aılan Anafartalar'la birleřmiřtir.

Arıburnu'ndaki dřman ıkarması, asıl ıkarma alanı olan Seddlbahir'e yardımcı olmak amacıyla yapılmıřtır. 25 Nisan tarihinde bařlayan harekt, Ađustos 1915'e deđin drt ay sresince, Kabatepe-Kocaimentepe-Conkbayırı blgelerinde, karřılıklı saldırı ve zellikle geceleri gerekleřtirilen sng hcumlarıyla yakın mesafede ve ok kanlı bođuřmalar řeklinde vuruřmalarla gemiřtir.

Bođaz'ı savunmakla grevli Trk kuvvetleri; III. Kolordu'ya bađlı 7, 9 ve 19'uncu tmen ile XV. Kolordu'ya bađlı 3 ve 11'inci tmen olmak zere, toplam beř tmen; V. Ordu'ya bađlı 5'inci tmen; bir svari tugayı, bir alay ve drt seyyar jandarmanın taburlarından oluřuyordu. V. Ordu Komutanı Alman General Liman von Sanders, ıkarmayı Saros Krfezi'nde beklediđinden, kuvvetin ođunu (iki tmen) Saros Krfezi'ne, en kritik yer olan Seddlbahir'e bir tmeni bırakıp, iki tmendenden ibaret

olan XV. Kolordu'yu da Anadolu tarafında bulundurmaktaydı (ATASE, BDHK, K: 3474, D: H-2, F: 2-22).



Şekil-1: ANZAC Kolordusu Saldırı Planı.

Ordu Komutanı Sanders, kıyılarda cılız gözetleme-koruma birlikleri bırakarak, askerî gücün büyük bölümünü ihtiyatta tutmayı esas alan bir planı hazırlamıştı. ANZAC Kolordusu, 25 Nisan 1915 günü, plan geređi Kabatepe ile Küçük Arıburnu arasındaki kumsala çıkacaktı. Birinci hedefte, Kocaçimentepe-Conkbayırı hattı tutulacak ve sonra Maltepe'ye el atılacaktı. Böylece, kuzey taraftaki Türk kuvvetlerinin Seddülbahir'e yardımı engellenecekti. ANZAC'ların çıkarma planı, baskın esasına dayanıyordu. İlk çıkarma, karanlıkta yapılacaktı. Kolordunun tamamı bir günde karaya çıkacak, savunmayı bir anda felce uğratacak ve hedefler ele geçirilecekti (Oglander, 2005, s. 173) (Şekil-1).

Arıburnu, savunmada 9'uncu Tümen'e ait sorumluluk bölgesinin kuzey tarafını oluşturuyordu. Buraların savunmasında 27'nci Alay görevlendirilmişti. Alay komutanı, Yarbay Şefik (Aker) idi. Sanders'in kıyı savunması sistemine göre, 27'nci Alay'ın büyük kısmı geriye alınmıştı. Arıburnu tarafında, 27'nci Alay'ın 2'nci Taburu görevliydi. Bu arada, Mustafa Kemal'in yönettiđi 19'uncu Tümen (bir tabur eksikliyle), Bigalı'da genel ordu ihtiyatı olarak bulunuyordu (Perk, 1940, s. 48).

Kıyı gözetleme ve güvenliđi için 27'nci Alay'ın 2'nci taburunun, 3 piyade bölüğü kıyılar üzerine düzenlenmiş bir bölüğüne de ihtiyat görevi

verilmiřti. İhtiyat Bölüğü, Kabatepe’nin 1,5 km doğusuna, Arıburnu’ndan bir saatlik mesafeye alınmıřtı. Tabur emrinde ağır makineli tüfek yoktu. Taburun cephesi geniş olduđundan, kıyı hattı boyunca çok fazla yayılmıřtı. Alay Komutanı, taburun tertiplenmesinde gördüğü bu zafiyeti kapatmak için, Alay’ın gerideki büyük kısmını ileri yanařtırmak istemiř, bu maksatla 9’uncu Tümen Komutanlığı’na birkaç kez müracaat etmiřti. Fakat **Ordu Komutanı’nın emri geređi**, bu teklif kabul edilmemiřti. Böylece 2’nci Tabur, Kaba Tepe gibi çok kritik bir arazi kesiminde, gözetleme ve güvenlik perdesi řeklinde, derinlik desteđinden ve erken yardım alma řansından yoksun olarak kendi başına bırakılmıřtı. Alayın mevcudu, yaklaşık 2.000 kiřiydi. Ancak, kıyı hattında Alman General Sanders’in planı geređi sadece 400 civarında asker vardı (ATASE, K: 4836, D: H-10, F: 1-71).

1. Arıburnu Muharebeleri (25 Nisan-19 Mayıs 1915)

Himaye bombardımanıyla, ANZAC Kolordusunun ön kademesi olan 1’inci Tugay’dan 1.500 kiřilik ilk hücum grubu, 25 Nisan 1915 sabahı akıntı nedeniyle çıkarma botlarının, planlanan yerin kuzeyine kayması sonucu, saat 5.00’te Kabatepe yerine Arıburnu’na çıkmak zorunda kaldı. İngiliz harp tarihçileri, yanlış noktaya çıkışı řu řekilde kaydeder: “Kuzeyden gelen ve yarımadanın sahili boyunca akan akıntı, denizcilerin tahmininden çok kuvvetli idi. Yedek kafileleri, farkına varılmadan, tayin edilmiř olan çıkış yerinin tam bir mil kuzeyine düřmüřlerdi ve sahil saat 4.00’ten hemen sonra görülmeye bařladıđı zaman, Yüzbaşı Waterlow, Arıburnu’nu görünce Kabatepe sandı, rotasından bir mil güneye düřtüđü düřüncesine kapılarak derhal ANZAC koyununun kuzeyine yöneldi. Sonuçta planlanan çıkış yerinin bir mil kuzeyine çıktılar.” (Oglander, 2005, s. 216-217). Bu bölgede, kıyı gözetlemesi yapan 80 kiřilik bir takımın karřı koymasına rađmen, çıkan birlikler ilerlediler.

Bigalı’da bulunan V. Ordu ihtiyatı olan 19’uncu Tümen, 1915’in 24-25 Nisan gecesini Conkbayırı istikametinde tatbikat yapıyordu. Gün ađarıırken, Arıburnu tarafından top seslerinin gelmesiyle, Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, bir çıkarma yapıldıđını anladı. Durumu Ordu Komutanı’na bildirdi. Ancak bir cevap alamadı. Geniř bir sahile yayılmıř 9’uncu Tümen’e bađlı 27’inci Alay’ın zayıat verdiđini haber alınca, 19’uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal, düřmanın Conkbayırı-Kocaçimentepe hattını ele geçirmesi hâlinde, telafisi mümkün olmayacak

bir durumla karřılařılacađını düşünerek, ordudan emir gelmeden, inisiyatif kullanarak 57’nci Alay’ı harekete geçirdi (Aker, 2005, s. 235).

19’uncu Tümen Komutanı, Conkbayır’a ulařtıđı zaman, 27’nci alaydan bir müfrezenin çekilmekte olduđunu görür: Mustafa Kemal, “Niçin kaçıyorsunuz?” diye sorar. “Efendim düşman.” derler. Cevaben, “Düşmandan kaçılmaz” der. “Cephanemiz kalmadı” derler. “Cephanemiz yoksa süngünüz var” deyip “Süngü tak” emrini verir ve erleri yere yatırır. Yanına gelmiş 57’nci Alay 2’nci Tabur komutanına bütün taburuyla bir bölüğünü takviye ederek düşmana taarruz etmesini emreder. Yarbay Mustafa Kemal, “kazandıđımız an bu andır” diyerek, muharebenin sonucuna etki eden bu inisiyatifi kullanmış olur (Mustafa Kemal, 1990, s. 22). Bu tutum ve emir, küçük düzeyde taktik bir olaydır. Ancak, sonuçları itibarıyla düşmanın karada ilerlemesine engel olan ve Bařkent İstanbul’un kurtarılmasına neden olan stratejik sonuçları olmuřtur.

III. Kolordu Komutanı Esat Pařa’nın izniyle, 9’uncu Tümen’e bađlı 27’nci Alay’dan geri kalan birlikleri de kumandası altına alan 19’uncu Tümen Komutanı, karřı taarruz için 57’nci Alay’a: “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize bařka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” emrini verdi (ATASE, ATAZB, D: 6-35, Def: 8, F: 1-12)

25 Nisan 1915 saat 12.00 itibarıyla, muharebe alanında 10.000’in üzerinde ANZAC askerine karřı, 5.250 kadar Türk askeri mevcuttu. 27 ve 57’nci Alaylarla giriřilen taarruzlar sonucunda, ANZAC birlikleri ağır zayıat vermeye bařlarlar. Birlikler birbirlerinin içine girerek karıřırlar. Emir komuta kaybolmuş ve ilerleme durmuřtur. Öğleden sonra, 27. Alay’ın birlikleriyle güçlendirilen 57. Alay’ın taarruzu sonucu, çıkan ANZAC’lar 2.000’den fazla zayıat verdi (Ogländer, 2005, s. 244). ANZAC Kolordusu Komutanı General Birdwood, İtilaf Kuvvetleri Komutanı İngiliz Orgeneral Hamilton’a birliklerin gemiye alınmasını teklif etti. Ancak, Deniz Filosu Komutanı Amiral Thursby, Hamilton’a birliklerin çekilmesinin üç gün süreceđini bildirmesi üzerine, Hamilton, “Daha önce de üzerinize çok güç görevler aldınız. Şimdi ise, güvenliğe kavuřuncaya kadar yalnızca siper kazdırınız, siper kazdırınız, kazdırınız.” (Hamilton, 2006, s. 115-116) emrini verir.

ANZAC Kolordusu’nun, 25 Nisan 1915’te gün batarken karaya çıkan tümeni, Arıburnu’ndaki sarp tepelere yerleşme imkânı buldu. Gece olduđunda, 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey’in ifadesiyle “sipersiz

meydan muharebesi”nin (Aker, 2005, s. 278) ilk bölümü sona erdi. Türk kuvvetlerinin zayıtı 2.500 kiři civarındaydı. Avustralyalılar da yaklaşık 2.000 kiři kaybetmişlerdi. Arıburnu’nda Türk kuvvetlerinin genel mevcudu 8.500, ANZAC birliklerinin toplam mevcudu ise 14.500 kişiydi (ATASE, K: 3474, D: H-4, F: 1-25). Mevcuda göre, Arıburnu’nda ilk gün sonunda Türk kuvvetleri yüzde 36, ANZAC’lar yüzde 14 kayıp vermişlerdir.

İlk günün sonunda ANZAC’lar, kıyıda 700 metre derinlikte 1,5 kilometre genişlikte bir hat boyunca son derece sıkışık durumda idi. Her türlü takviye malzemesinin kıyıya çıkarılabilmesi, yaralılarla 2.000 kadar kaybın gemilere götürülebilmesi için, 30 metre derinlikte yüz metrelik bir kıyı bandı kalmaktaydı. Üstelik sarp ve kayalık olan arazi, siper kazmaya uygun değildi. Dahası, Türk kuvvetleri bu çıkarma sahasının karadan çevreleyen üç tarafındaki sırtlara hâkimdiler. Çıkarmanın ilk günü sonunda ANZAC Kolordusunun cephedeki durumu, yaklaşık üç ay boyunca aynı hâlde kalmıştır (Oglander, 2005, s. 244).

Yarbay Mustafa Kemal, Arıburnu civarında sıkışan düşmanı, toparlanmaya fırsat vermeden, denize dökmek amacıyla tümen taarruzlarının gece de devam etmesini kararlařtırdı (ATASE, ATAZB, D: 6-35, D: 8, F: 1-18). 57’nci Alay’ın saldırıları arazinin fundalıklı ve engebeli olması nedeniyle başarılı olamadı. 27’nci Alay’ın gece taarruzları, düşman yoğun makineli tüfek ateşleri altında bir ilerleme kaydedemedi. 77’nci Alay ise Arap erlerinin disiplinsizliđi nedeniyle büyük kısmıyla dağıldı. 25 Nisan gündüz şartlarında başarılı bir şekilde geliştirilen harekât, 25/26 Nisan 1915 gecesi, özellikle 77’nci Alay’ın disiplinsizliđi ve dağılması sonucu, 19’uncu Tümen zor durumda kalmış ve gece taarruzunda başarı sağlayamamıştır (ATASE, 27’nci, 57’nci, 77’nci Alaylar Arıburnu Meydan Muharebesi Muharebe Takriiri (Muharebe Raporu) (12 Nisan 1331 Muharebesi-25 Nisan 1915).

Arıburnu Cephesi’nde devam eden muharebelerde, 19’uncu Tümen’in 72’nci ve 77’nci alayları komuta heyetini çok yormuş, özellikle 77’nci alayın erleri firar etmiş, muharebe esnasında dağılmış ve muharebeleri olumsuz etkilemiştir.

Kolordu Kurmay Bařkanı Fahrettin Altay, anılarında bu alaylarla ilgili řunları yazmaktadır: “Mustafa Kemal Bey, Gelibolu’dan geerken† bize (kolordu karargâhına) uğradı, kendisini ilk defa görüyordum. Enerjik, muhatabına itimat telkin eden, tok sözlü, sarı saçlı, mavi gözlü, düzgün endamlı genç bir komutan. Görüřtükten sonra kendisini uğurladık. Eceabat’a gider gitmez beni telefonla aradı: ‘Aman Reis Bey, Kumandan Pařa’dan rica edelim; bana verilen 72 ve 77 numaralı alaylar Arap’tır. Eđitimleri de azdır. Bunları geri alsınlar, halis Türk delikanlıları olan ve eđitimleri oldukça ilerlemiş bulunan benim eski depo alayımı göndersinler.’ Tehlikeli bir bölgeye, böyle kıymetsiz askerlerin gönderilmesine řařmış ve Bařkomutan’a yazmıştık. Aldığımız cevap řu oldu: ‘Artık deđiřtirilemezler. alıřıp eksikliklerini tamamlasınlar.’” (Altay, 1970, s. 13)

Albay Fahrettin Altay, 25 Nisan 1915 günü yařananları řöyle anlatmaktadır: “Arıburnu önlerinde deniz yüzlerce gemiyle örtülmüřtü. Top sesleri aralıksız devam ediyordu. Aramızdaki vadi cepheden gelen yaralılarla dolmaya bařladı. İlerimizdeki 77’inci Alay’ın adırılı ordugâhında, alaydan kaçan birçok Arap erlerinin adırlarda saklandıklarını ve nargile içmekte olduklarını gördük. Bunları toplayarak cepheye gönderdik...” (Altay, 1970, s. 90)

Deđiřtirilmeyen 72 ve 77’nci alaylar, muharebe boyunca hem tümen komutanını hem de cepheyi sürekli yoracaklardı. 27. Alay Komutanı Yarbay řefik (Aker), 77. Alay konusunda, günlüğüne řunları kaydetmiştir: “27’nci Alay’ın gece taarruzlarında, gündüz alınamamış olan Kırmızıırt alındı. 77’nci Alay’ın güney kanadında ise, büyük fedakârlıklarla kazanılan yerler terk edildi. 77’nci Alay’da ok sayıda Arap erleri vardı... Taarruzlar, kızışıp düřman bombardımanı ortalığı karıřtırınca, Arap erlerinin kaçak sayısı arttı. Birliklerini bırakarak dađılan bu Arap erleri fundalıklar içine sinmişlerdi... 27’nci Alay’ın 1’inci Taburu ile 77’nci Alay’ın iç kanat birlikleri hem önlerindeki düřmanın hem de arkalarındaki kaçak Arap erlerinin ateřleri arasında kaldı. Bu durum, 27’nci Alay’ın kanadını sarıřtı. 77’nci Alay’da özölmeler bařladı.

† Yarbay Mustafa Kemal’in Tekirdađ’a gelerek 19’uncu Tümen Komutanlığı görevini teslim aldığı tarih, 2 řubat 1915’tir. III. Kolordu Komutanı’nın emriyle, tümenin sadece 57. alayı ile Gelibolu’ya, Maydos’a (Eceabat’a) hareket etmiş ve burada İstanbul’dan gönderilen 72 ve 77. alayları komutasına almıştır. Gelibolu’ya giderken Kolordu Karargâhı Kurmay Bařkanı Fahrettin Altay’la görüşür (Altay, 1970, s.13).

Çözümler gittikçe çođaldı... Artık bu durumda bir Őey yapılamayacađı ve bu karıřıklıđa bir son vermek için derhal geriye çekilip toparlanmak gerektiđi teklif edildi. Harekât durduruldu. 77’nci Alay büyük kısmı ile dađılmıştı... Eđer bu Arap erlerinin yerinde, bunlarla deđiřtirilen Türk erleri olsaydı, tekrar edilecek Türk saldırılarıyla, esasen gündüzden sarsılmış olan Avustralyalılar daha o gece vapurlarına çekilmek zorunda kalacaklardı.” (Aker, 2005, s. 261)

Gece taarruzlarında (25/26 Nisan 1915), 77’nci alayın dađılması 19’uncu Tümen’i zor duruma sokmuřtur. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, bu hâli: “Diyebilirim ki, benim için en kritik durum 26 Nisan günüdür.” sözleriyle ifade etmiştir. Őefik (Aker), 77. Alay için daha ağır ifadeler kullanır: “Arıburnu mıntıkasında daha yedi aydan fazla bir müddetle kan dökülmesine belki yegâne sebep bu alay eratının Arap olması idi.” (Aker, 2005, s. 263)

19. Tümen Kurmay Başkanı Binbařı İzzettin Bey (Çalıřlar), 77. Alay’la ilgili günlüđüne řunları yazmıştır: “13 Nisan 1331 (26 Nisan 1915). Muharebe devam ediyor... Karargâh cephede... Birinci gün muharebede periřan olan 77’nci Alay’ı toplamakla meřgulüz...” (Çalıřlar, 2007, s. 115). İzzettin Bey, firar eden erlere yapılan iřlem konusunda günlüđüne řu notu almıştır: “15 Nisan 1331 (28 Nisan 1915). Düşman mevziinde tahkimat ile meřgul. Bize 125’inci Alay geldi (takviye). Bu alayın önünde, 77’nci Alay’dan üç firari kurřuna dizildi... Gece muharebesi devam etti.” (Çalıřlar, 2007, s. 116)

Başkomutanlıđın bu alayı, muharebe bařlamadan, řubat 1915’te tümen ve kolordu komutanının teklifine rađmen deđiřtirmemesi, eđer kötü bir niyet yoksa Başkomutanlık karargâhında görevli Alman subaylarının varlıđı ya da ilgisizliđinden bařka bir Őekilde açıklamak mümkün görülmemektedir.

Başkomutanlık ve V. Ordu Komutanlıđı, Arıburnu bölgesini çok basit görüyorlardı. Ordu Komutanı, daha ilk günden itibaren bu bölgedeki düşman kuvvetleri ve Türk birliklerinin bařarılarına dair eksik bilgiler vermiş ve Başkomutanlık’ta böyle bir kanının dođmasına yol açmıştı. III. Kolordu Komutanı Esat Pařa, uzun bir rapor hazırlayarak bir kopyasını Başkomutanlıđa, diđer kopyasını V. Ordu Komutanlıđına gönderdi.

28 Nisan 1915 tarihli rapor řöyleydi: “Erlerin üç günden beri devamlı muharebelerle pek fazla yorgun düşmesi ve pek çok zayıat

vermesi, arazinin de pek sarp ve fundalıklı olup birliklerin taarruzlarını ilerletmek için daima takviye edilerek birbirine karışması ve subayların zayıyla azalmasından sevk ve idarenin zorlaşması sebepleriyle gece karanlığında düşmanı, tuttuđu son mevziisinden çıkarıp atmak mümkün olmamıştır. Düşman bütün gece karaya asker çıkararak kendi birliklerini takviye etti. Çıkarma yerini kuşatarak ilerlemiş olan sağ ve sol kanat birliklerimizin yanları, düşmanın donanma ateşine karşı açılmıştır. Şimdi, şafakla beraber donanmanın etkili ateşi altında kanatların geriye alınması zorunludur. Tabur tabur gelen kuvvetler, taarruzu devam ettirmek için ileriye sürülmekte ve bu şekilde mütemadiyen erimektedir. Düşmana bir daha taarruz edebilmek için, kolordunun elinde toplu olarak bir tümenin bulunması kesinlikle ve ivedilikle gereklidir ve zorunludur. Arz olunur.” (ATASE, K: 3474, D: H-4, F: 1-8).

Esat Paşa’nın 28 Nisan 1915 sabahı çektiđi telgraf etkisini çabuk gösterdi. Başkomutan Vekili Enver imzasıyla aynı gün verilen telgraf emrinde: “Bugün İstanbul’dan size yeni ihtiyat kuvvetleri gönderilmeye başlanacaktır. Bir adım bile geri çekilmeyeceksiniz. Karşınızdaki düşman birlikleri herhalde sizden daha iyi durumda değildir. Mareşal Liman’a da bilgi verilmiştir.” (ATASE, K: 3964, D: H-61, F: 1-27) deniliyordu.

Ordu Komutanı Liman Paşa, elinde tuttuđu 5’inci Tümen’i üç gün geçmesine rağmen hâlâ en kritik bölgeye destek için göndermemiş, ancak Başkomutanlık emriyle tümeni Arıburnu cephesine kaydırma emri vermiş, tümen 30 Nisan’da bölgeye ulaşabilmişti. Takviyede beş günlük bir gecikme, muharebenin sonucunu hayati derecede etkileyecek kadar önemliydi. Liman Paşa’nın uyguladıđı Savunma Planı sayesinde, düşman birlikleri karaya çıkabilmiş ve mevzilerini tahkim etmeye başlamışlardı. Başkomutanlık, bu hatayı geç de olsa yavaş yavaş fark ediyordu.

Binbaşı İzzettin (Çalışlar, 19. Tümen Kurmay Başkanı), anılarında 5’inci Tümen’in takviyesini şu şekilde anlatmaktadır: “17 Nisan 1331 (30 Nisan 1915). Bugün 5’inci Tümen’in de 15, 14 ve 5’inci alayları geldi. Ertesi günkü taarruz ve hücum için hazırlık yapıldı. Elimizde kuvvetimiz üç fırka (tümen), düşmanın bir fırka. Fakat üç fırkamız bir fırka yerini bile tutmaz. Çok zedelenmiş, yorulmuştur. Düşman tahkimli bir mevziye yerleşmiştir...” (Çalışlar, 2007: 116).

Başkomutanlık, Ordu, Kolordu ve 19’uncu Tümen Komutanı, nihai bir saldırı ile düşmanı tamamen denize dökmek için, 1 Mayıs 1915 günü tüm cephe hattında yeni bir saldırıya karar verdiler. Birlik

komutanlarını Kemalyeri'nde karargâhında toplayan Mustafa Kemal, özetle řu emri verdi: "Düşmana 6 günden beri iki kez taarruz ederek sarstığımız halde, arazinin zor koşullarından dolayı, sonuna kadar takip etmek mümkün olmadığı için kıyı kısımlarında barınabilmiştir. İmha ettiğimiz kuvvetlerin iki tümendenden fazla olduğu anlaşılmıştır. Seddülbahir ve Kumkale istikametlerindeki durum da hemen hemen aynı olmuştur. Karşımızda bulunan düşmanı, bir kişi kalmayınca kadar hepimiz ölecek muhakkak denize dökmek görevine sahip olduğumuz kanaatindeyim. Durumumuz, düşmana göre zayıf değildir. Düşmanın morali tamamen bozulmuştur. Ara vermeden siper yapmakta ve kendisine sığınacak yer aramaktadır. Siperleri yakınına birkaç mermi düşünce, hemen kaçıştıklarını gözlemlenizle gördünüz. İçimizde ve komuta ettiğimiz askerlerimizde, Balkan Savaşı utancının tekrarını görmektense, burada ölmeyi istemeyenlerin bulunacağını asla kabul etmem. Eğer böyle kişilerin olduğunu görürseniz onları derhal kendi ellerimizle kurşuna dizmeliyiz..." (ATASE, ATAZB, D: 6-35, Def: 10, F: 1-7).

Türk kuvvetlerinin mevcudu 18.400, ANZAC kuvvetlerinin sayısı ise 25.000 kadardı. 1 Mayıs 1915 günü yapılan saldırıda, açık arazi, düşmanın iyi tahkimat yapmış olması ve yoğun makineli tüfek ateşleri sonucunda, düşmana 200 m yaklaşan birliklerin, bu noktadan sonra ilerleyişleri mümkün olmadı (Perk, 1940, s. 61-62).

Yarbay Mustafa Kemal'in emriyle, 1 ve 2 Mayıs 1915 gece saldırılarının sürdürülmesine karar verildi. Birlikler saat 24.00'te ve 2.00'de taarruz ettiler. Ancak, ağır kayıplar nedeniyle, Tümen Komutanı saat 3.00'te saldırıyı durdurdu. Bu saldırılarla, Türk birlikleri 6.000'e yakın zayıyat verdi. Saldırının başarı sayılabilecek tek yönü, orta bölgede Türk kuvvetlerinin ANZAC hatlarına yaklaşması oldu (ATASE, K: 3474, D: H-4, F: 1-25; ATASE, 57'nci, 72'nci Alaylar Arıburnu Meydan Muharebesi Muharebe Takriri (Muharebe Raporu) (18/19 Nisan 1331 Muharebesi-1/2 Mayıs 1915).

Mustafa Kemal'in, muharebe sonunda yayımladığı emir özetle şöyledir: "20 Nisan 1331 (3 Mayıs 1915). Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesinlikle bilmelidirler ki, bize verilen namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahatlıkla uyumak yolunu aramanın, bu rahatlıktan yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebedi olarak mahrum kalmasına sebep olacağını hepimize önemle hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımızın fikir birliğinde

olduđuna ve dūřmanı denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine řüphem yoktur. 19'uncu Fırka (Tümen) Komutanı M. Kemal." (ATASE, ATAZB, D: 6-35, Def: 11, F: 1-13).

Enver Pařa, 4 Mayıs 1915'te, Çanakkale Cephesi'nin erken tasfiyesini isteyen bir emir gönderdi: "Askeri ve siyasi sebeplerle Gelibolu Yarımadası'nda kesin sonucun bir an önce elde edilmesini, olađanüstü bir önemde görüyorum. Bu bakımdan, İstanbul ve dolaylarına bir Rus çıkarması ihtimali henüz belli olmadığından ve böyle bir amfibi harekât hazırlığının sürekli olarak haber verilmesine rağmen, eđer isterseniz 1 tümen daha takviye kuvveti gönderirim. Enver." (ATASE, K: 3474, D: H-5, F: 1-3).

2. Türk Komutanların Tepkileri

Başkomutan Vekili Enver Pařa'nın, 4 Mayıs 1915'te gönderdiği emir, Ordu Karargâhı'nda tepki çekti. Ordu Komutanı Sanders'in Kurmay Başkanı Yarbay Kazım (İnanç) Bey, kendi komutanı olan Ordu Komutanı Liman Pařa'yı atlayarak Enver Pařa'ya bir mektup yazdı. Bu günlerde, Enver Pařa, karaya çıkmayı başarmıř dūřmanın derhâl denize dökülmesi için ısrarla emirler veriyordu. Ancak Türk askerleri, İtilaf Devletlerinin kara ve deniz topçusunun ateři altında sürekli zayıat veriyorlardı. Yarbay Kazım, 4 Mayıs 1915'te, Enver Pařa'ya taarruzların durması konusunda bir mektup gönderdi (ATASE, K: 3474, D: H-5, F: 2-4).

Yarbay Mustafa Kemal de 3 Mayıs 1915'te doğrudan Enver Pařa'ya, Ordu Komutanı Liman von Sanders'in Savunma Düzeni'ni ve emir komuta sistemini eleřtiren, Alman Komutanı řikâyet eden bir mektup göndermiřtir (Aydemir, 1981, s. 259).

Başkomutan Vekili Enver Pařa, Yarbay Kazım'ın ve Mustafa Kemal'in raporlarını karşılıksız bıraktı. 5 Mayıs 1915'te, bir emirle acele olarak saldırıya geçilmesi isteklerini, Ordu Komutanı'na tekrarladı. Bu emir şöyleydi: "Sabahki telgrafıma sizden bir cevap alamadım. Ordu Kurmay Başkanı takviyeye ihtiyaç olmadığı, dūřman taarruzlarına karşı hazırlıklı bulunarak ordunun bir süre için mevzilerde beklemesi ve böylece bir ölçüye kadar zayıattan kurtulup dinlenmesi ve düzenlerini tamamlaması hakkında bir mütalaa yazmıřtır. Ben, dūřmanın uzun bir süre yarımadada kalmasında siyasi ve askeri pek büyük sakıncalar görüyorum. Özellikle cephanemiz sürekli muharebe için elveriřli deđildir. Ancak,

durumu ve neler mümkün olduđunu yerinde siz gördüğünüz için, geleceđe ait mütalaa ve kararınızı ivedilikle bildirmenizi rica ederim. Enver.” (ATASE, K: 3474, D: H-5, F: 2-5).

Ordu Komutanı, gönderdiđi cevapta Őunları yazar: “Esat PaŐa Kuzey Grubuna memurdur. Yeni bir tümen, Arıburnu bölgesinde kesin sonucu sađlayacaktır... 200 subay zayıatı olduđundan pek çok subay gönderilmesini rica ederim. Cephe hiçbir surette baskı altında deđildir. Durumumuz iyidir. Askerimiz kahramandır. Kurmay BaŐkanı'nın mütalaa'sı yalnız kendisinin kiŐisel görüŐ ve düşünceleridir...” (ATASE, K: 3474, D: H-5, F: 2-11)

BaŐkomutan Vekili Enver PaŐa, Türk komutanların karŐı çıkmalarına rađmen, taarruzların devam ettirilmesine dair emirlerini tekrarladı (ATASE, K: 3474, D: H-5, F: 2-13). Görüldüđu gibi, BaŐkomutan Vekili Enver PaŐa, birliklerin dađılmasına, sürekli saldırılar nedeniyle ađır zayıat vermesine, askerlerin yorgunluđuna rađmen, kuvvetlerin yeniden düzenlenme ihtiyacını reddetmiŐ ve ast komutanların tekliflerini ve feryatlarını dikkate almamıŐtır. Alman Komutan da Türk kanı akmasından çok rahatsız olmadığı için, Türk komutanların tekliflerinin aksine, yeni bir hazırlık yapmadan saldırıların devamında sakınca görmemektedir. Toparlanmadan ve eksik personel tamamlanmadan yapılan sürekli saldırılar, zayıatı artırarak birliklerin erimesine yol ađmıŐtır.

Çıkarma tarihi olan 25 Nisan'dan 17 Mayıs 1915'e kadar, Arıburnu'nda bulunan Türk kuvvetlerini, fiilen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal sevk ve idare etmiŐtir. V. Ordu Komutanı'nın emriyle, tüm Arıburnu ve Anafartalar'daki Türk birliklerini kapsayan Kuzey Grubu oluşturulup komutanlıđına Esat PaŐa getirildi. Yeni yerleŐim düzenine göre bölgede üç tümen (5, 16 ve 19) bulunuyordu. Yarbay Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanı olarak görevine devam etti.

Esat PaŐa, 19 Mayıs 1915'te saat 3.30'da, baskın Őeklinde baŐlayacak bir taarruzla düşmanın denize dökülmesi emrini verdi (ATASE, K: 3964, D: H-22, F: 1-12). Saldırıya katılacak Türk kuvvetlerinin mevcudu 43.000 askerdi. ANZAC askerlerinin sayısı ise, 18.000'di. Saldırı 3.30'da baŐladı, ancak ANZAC askerleri böyle bir saldırıyı bekliyorlardı. Çünkü ANZAC'ların yaptıđı keŐif neticesinde, Türk tarafında ileriye yanaŐmada, sessizliđin korunamaması baskın etkisini önlemiŐtir. 19 Mayıs saldırısının gün ađarına kadar gečen

bölümünde, önemli bir sonuç alınamadı. Gündüz, taarruza devam edildi, saat 10.00'da saldırı durduruldu. Arıburnu'nda 19 Mayıs günü yapılan ve 4,5 saat süren saldırıda, toplam 3.855 Türk askeri şehit oldu, 6.000 kişi yaralandı, ANZAC'ların kaybı ise sadece, 160 ölü, 468 yaralı idi (ATASE, K: 3474, D: H-14, F: 5-38).

Türk komutanların karşı çıkmasına rağmen, Enver Paşa'yı taarruzun yapılması yönünde teşvik eden Liman Paşa, 19 Mayıs saldırısı sonrası hata yaptığını kabul edecek ve anılarına bu konuda şunları yazacaktı: "Her iki tarafın kayıpları o kadar çoktu ki... Bu mıntıkada komutan olan İngiliz generali ölülerin gömülmesi için, bana bir ateşkes yapılması teklifinde bulundu. Bu ateşkes için 23 Mayıs günü tespit edildi. Çanakkale'de, muharebelerin kısa bir müddet için de olsa kesilmesi bu ateşkesle olmuştur. Bununla beraber, bu taarruzun benim tarafımdan yapılmış bir hata olduğunu kabul ederim. Bu hata, düşman kuvvetini iyi takdir edememekten ileri gelmişti. Sayı olarak az olmakla beraber, bir de cephaneyi idareli kullanmaya mecbur olan topçumuzla bu taarruzun başarılı olamayacağını hesaplayamamıştım." (Sanders, 2010: 102)

Liman Paşa, Ordu Komutanı olarak astları olan Türk komutanlarının tekliflerini dikkate alsaydı, Türk askeri 4,5 saatlik muharebede yaklaşık 10.000 kayıp vermezdi. Türk komutanlarının tekliflerini yok sayan Alman General, üst komutanlığı da hata yapma konusunda teşvik etmekten geri durmuyordu.

3. Arıburnu Muharebesi ve İtilaf Kuvvetleri'nin Tepkileri

Avustralya Harp Tarihçilerince, 19 Mayıs 1915 Türk saldırısı şöyle kaydedilir: "Gelibolu çok daha ağır çarpışmalara sahne olmuşsa da, bunlardan hiç biri böylesine korkunç yoğunlukta bir katliam görmemiş, hiçbir çarpışma bu denli tek taraflı olmamış, hiçbiri bu denli önemli etki yapmamıştır. Bütün o öğleden sonra yaralılar ölülerin arasında savaş anında yatar, her iki tarafın siperleri de bir ya da iki metre ötede olmasına karşın, hiç kimse vurulma riskine girmeden onları siperin içine çekmeye kalkışamaz. O korkunç boşluktan tek bir ses bile yükselmez. Şurada burada bulutsuz gökteki güneşin kızgın ışınları altında yardımsız ve umutsuz, sessizce yatan bir yaralı ya da ölmek üzere bir asker acı içinde bir yandan diğer yanına döner ya da kolunu yavaşça, göğe doğru kaldırır." (Moorehead, 2007, s. 160)

Çanakkale Cephesi’nde, Deniz Kuvvetleri Bakanı Churchill’e muhalefetiyle bilinen, Deniz Kuvvetleri Bakan Yardımcısı Amiral Fisher, burada mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu görerek, 15 Mayıs 1915’te görevinden istifa etti (Moorehead, 2007, s. 150). İstifa mektubunda, Churchill’in Çanakkale Seferi’ni kendi hırsıyla hareket ederek yaptığını belirtti. Fisher’in istifası sonucunda, 17 Mayıs 1915’te Liberal Parti hükümeti düřtü. Böylece Churchill’in görevine son verildi. Churchill, uzaklaştırıldığı bu göreve 24 yıl sonra, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç günlerinde dönecektir (Arı, 1997, s. 145; Moorehead, 2007, s. 152).

İngiliz Harp Tarihi, Mayıs ayı ortalarında, řu deđerlendirmeyi yapar: “Bundan sonra, harbin talihini çevirmek çok güçtü, bundan dolayı hüsrana zafere üstün geldi. Üç haftalık sürekli gayrete rağmen, üstün İngiliz ve Fransız kıtaları hâlâ hedeflerini ele geçiremediler. ANZACLAR ise sahilde çakılıp kaldılar. Her birlik büyük kayba uğradı. Geride ihtiyat yoktu ve cephane hemen hemen bitmek üzere idi... Türkler de büyük zayıya uğramıř ve topçu cephaneleri pek azalmıřtı. Fakat onlar zayıyatlarını kolaylıkla tamamlıyorlardı.” (Oglander, 2005, s. 12)

Arıburnu Cephesi’ndeki harekât, Ağustos 1915’e deđin dört ay sürdü. Conkbayırı-Kocaçimentepe-Kabatepe civarında, karşılıklı taarruzlar ve özellikle geceleri gerçekleştirilen süngü hücumlarıyla, boğaz boğaza boğuşmadan dolayı çok kanlı geçti. ANZAC Kolordusu, taarruz hedeflerine ulaşamadı. Çıktıkları yerlerde ancak, üç-dört kilometre miktarında bir araziye ele geçirip muharebenin bitimine kadar mevzilerinde kaldılar (Bařaran, 1990, s. 75-76).

Sonuç

Arıburnu çıkarması ve devamında meydana gelen muharebelere elde edilen asıl ve ilginç sonuç; bu harekâtın ilk üç gününde ulařılan hatlar, çok az ve bazı aleyhte dalgalanmalar dışında bütün savař boyunca bir daha deđişmemiřtir. Bundan itibaren taraflar siperlere girecek, günlük kısa ve kanlı dövüşlerle mevzi savařlarına başlayacaktır. Kuzey kanattaki operasyon ve Anafartalar çıkarması gibi gelişmelere rağmen Arıburnu’nda ulařılan hatlar aynı hâlde kalacaktır.

1915’in 25 Nisan’ından, 3 Mayıs’ına kadar Arıburnu Cephesinde Türk ordusunun zayıyatı 14.155 kişidir. İtilaf Kuvvetlerinin bu cephede zayıyatı ise 8.000 idi. 19 Mayıs 1915 taarruzunda, Türklerin zayıyatı yaklaşık

10.000, İngilizlerin ise 600 kiřidir. 25 Nisan-19 Mayıs 1915 tarihleri arasında Arıburnu'nda yapılan muharebelerde, toplam zayıat; Türklerin yaklaşık 24.000, düşmanın ise 8.600'dür (ATASE, K: 3474, D: H-4, F: 1-25).

Savaş prensiplerinden Sıklet Merkezi'ni (Ađırlık Merkezi) ihlal eden Liman von Sanders, kuvvetleri istenilen yer ve zamanda hazır bulunduramamıřtır. Ayrıca, kuvvetleri parça parça kullanarak başarısızlıđa katkı sađlamıřtır. V. Ordu Komutanı'nın savunma anlayıřının acı sonuçları, tüm cepelerde kendisini göstermiřtir. Tümen ihtiyatlarının sahilden çok içeride tutulmaları ve kıyı hattında savunma yapan birliklerin makineli tüfekten yoksun bulunmaları, Liman Pařa'nın bu savunma sistemini çökertmiř, düşmanın karada tutunmasına imkân sađlamıř ve fazla zayıata neden olmuřtur.

Liman Pařa'nın düşmanın çıkarma bölgelerini hatalı deđerlendirmesi sonucu, Türk kuvvetlerinin takviyeleri gecikmiřtir. Liman von Sanders'in çıkarmanın bařlangıcında sergilediđi kararsızlık, düşmanın karada tutunmasına imkân vermiř ve Türk birliklerine önemli bir zaman kaybettirmiřtir.

Özellikle 77'nci Alay'ın dađınıklığı ve disiplinsizliđi, muharebeyi olumsuz řekilde etkilemiřtir. Alay, muharebeye giren Türk birliklerine yanlıřlıkla ateř açmıř hem zayıata hem de moral çöküntüsüne yol açmıřtır. 77'nci Alay, diđer alaylar gibi disiplinli olsaydı, ilk gün (25 Nisan 1915) düşmana daha fazla zayıat verdirilebilirdi (Perk, 1940, s. 59). Bođaz savunmasının en kritik bölgesinde, eđitimsiz, disiplinsiz ve en önemlisi muharebe azim ve iradesi olmayan bir birliđin bulundurulması, Bařkomutanlıđın, Ordu'nun ve Kolordu'nun kayda deđer bir hatasıdır. Tümen komutanının, alayın deđiřtirilmesi konusundaki teklifinin reddedilmesi ise hem kolordu hem de Bařkomutanlık aćısından başarısızlıđa sunulan bir katkı olmuřtur.

Bařta 19 Mayıs 1915 taarruzunda olmak üzere, gece saldırılarında, yeterli planlama yapılmaması, takviyeye gelen birliklerin araziyi tanımaması, yeterli keřif yapılamaması ve düşman durumu hakkında gerekli bilgilerin elde edilememesi, gece mevzi deđiřtirmede yařanan karıřıklıklar yüzünden, birlikler yanlıř bölgeye gitmiř, karıřmıř ve komutanların kontrolü dıřına çıkmıřtı. Bu durum, bařarıyı olumsuz yönde etkilemiř ve zayıatı artırmıřtır.

Yeterli řekilde planlanmamıř ve iyi uygulanmamıř bir harekât olan 19 Mayıs 1915 saldırısı, ařırı zayıyata neden olmuřtur. Düşman durumu, yeni gelen takviye birlikleri, arazi ve baskın etkisi deđerlendirildiđinde, bu saldırı hesapsız bir risk alınarak yapılmıřtır. Alman Ordu Komutanı, harekâtın sonra, bu saldırının icrasına emir verdiđinden dolayı hatasını kabul etmiřtir. Ancak, bu hata sonucu, 10.000 Türk evladı feda edilmiřtir. Gayet küçük bir alanda açık olmayan komut ve hedeflerle, bölgeyi iyi bilmeyen birlikler, baskın etkisi olmadan düşman üstüne sürülmüş ve hatada ısrar edilerek gün ađardıktan sonra da saldırı tekrarlanmıřtır.

Türk birliklerinin 19 Mayıs saldırısında, ANZACLAR'ın 2,5 katı olmasına rađmen, verdikleri zayıat düşmanın altı katı kadardır. Türk komutanların karřı çıkmasına rađmen, Enver Pařa'nın bu saldırıda ısrarcı olması ve Kolordu Komutanı Esat Pařa'nın bu konuda sessiz kalması kayda deđer bir husustur.

Ordu Komutanlıđı'nın, 1 Mayıs 1915'ten önce Arıburnu cephesinde yaklařık bir kolordu gücüne ulařan kuvvetler için, ayrı bir bölge komutanlıđı oluřturmaması ve 34 yařındaki Yarbay Mustafa Kemal'in bu bořluđu kendi inisiyatifiyle doldurarak 20.000 kiřiye yaklařan birliklerin ve harekâtın sorumluluđunu üstlenmesi de Liman Pařa'nın sevk ve idaresi ađısından bir hatadır. Arıburnu Bölgesi ve Güney Cephesi'nden sorumlu olan Kolordu Komutanı Esat Pařa'nın, bu süreçte zayıatın azaltılması, saldırıların daha düzenli bir řekilde yapılması ve üst komutanlıđa gerekli tekliflerin gönderilmesi konusunda sorumluluk almaktan kaçınması, sevk ve idarede yetersizliklere neden olmuřtur.

Çıkarma tarihi olan 25 Nisan 1915 gününün önemli bir geliřmesi, V. Ordu'nun ihtiyatı olan 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in inisiyatif olarak, ANZAC çıkarmasının karada ilerlemesi haberi üzerine, 57'nci Alay'ın tümünü muharebeye sokmaya karar vermesi ve hâkim tepeler silsilesini düşmandan önce ele geçirmesi, devamında düşmanı geri atmasıdır. Bu olay, sadece ilk günün deđil, Çanakkale muharebelerinin kayda deđer önemli olaylarından biri olmuřtur.

Arıburnu bölgesinde, düşman çıkarmasına ilk tepkiyi veren ve düşman taarruzunu durduran 27'nci Alay ile düşmanın karada hâkim yerleri ele geçirmesine engel olan 57'nci Alay Arıburnu muharebelerinin ilk safhasının kahramanlarıdır.

**Karatay Sosyal Arařtırmalar Dergisi, Sayı: 6, 2021 Bahar,
e-ISSN: 2651-4605**

Babürođlu, N. (2021). Gelibolu'da Arıburnu muharebeleri. *Karatay Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, (6), 181-200.

İtilâf Devletleri, harekât sonucunda, Seddülbahir tarafında sadece beş kilometre, Arıburnu tarafında ise 1.5 kilometre ilerleyebilmişlerdir. Sonuçta, İtilaf kuvvetlerinin büyük ümitlerle, 25 Nisan 1915'te başlattıkları Kara Harekâtı hedefine ulaşamadı ve tarihi bir yenilgi ile 9 Ocak 1916'da geri çekilmek zorunda kaldılar.

Kaynakça

- ATASE Arřivi, Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu, Klasör 3474, Dosya H-2, Fihrist 2-22.
- ATASE, Kls. 3474, Dos. H-4, Fih. 1-25.
- ATASE, Kls. 3474, Dos. H-5, Fih. 2-5
- ATASE, Kls. 3474, Dos. H-14, Fih. 5-38.
- ATASE, Kls. 3964, Dos. H-22, Fih. 1-12.
- ATASE, Kls: 3964, Dos: H-61, Fih: 1-27.
- ATASE, Kls. 4836, Dos. H-10, Fih. 1-71.
- ATASE, ATAZB, Dos. 6-35, Def. 8, Fih; 1-12.
- ATASE, ATAZB, Dos. 6-35, Def. 8, Fih. 1-18.
- ATASE, ATAZB, Dos. 6-35, Def. 10, Fih. 1-7.
- ATASE, ATAZB, Dos. 6-35, Def. 11, Fih. 1-13.
- ATASE, 27'nci, 57'nci, 77'nci Alaylar Arıburnu Meydan Muharebesi Muharebe Takriri (Muharebe Raporu) (12 Nisan 1331 Muharebesi-25 Nisan 1915.
- ATASE, 57'nci, 72'nci Alaylar Arıburnu Meydan Muharebesi Muharebe Takriri (Muharebe Raporu) (18/19 Nisan 1331 Muharebesi-1/2 Mayıs 1915.
- Aker, ř. (2005). *Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27'nci Alay*. (Yay. Haz.: Metin Martı) İstanbul: Marta Yayınları.
- Altay, F. (1990). *Görüp Geçirdiklerim 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası*. İstanbul: İnel Yayınevi.
- Arı, K. (1997). *Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi*. Ankara: ATASE Yayınları.
- Aydemir, ř. S. (1981). *Tek Adam*, C. I. İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Başaran, S. (1990). "Çanakkale Kara Harekâtına Genel Bir Bakış", *Çanakkale Muharebeleri 75'inci Yıl Armađanı*. Ankara: ATASE Yayınları.
- Çalıřlar, İ. (2007). *Orgeneral İzzettin Çalıřlar'ın Not Defterinden On Yıllık Savaşın Günlüđü*. (Yay. Haz.: İzzeddin Çalıřlar-İsmet Görgülü) İstanbul: Güncel Yayıncılık.

Babürođlu, N. (2021). Gelibolu'da Arıburnu muharebeleri. *Karatay Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, (6), 181-200.

Hamilton, I. (2006). *Gelibolu Hatıraları 1915*. (Mehmet Ali Yalman-Nurer Uđurlu, Çev.), İstanbul: Örgün Yayınevi.

Moorehead, A. (2007). *Gelibolu*. (Ali Cevat Akkoyunlu, Çev.) İstanbul: Dođan Kitapçılık.

Mustafa Kemal. (1990). *Arıburnu Muharebeleri Raporu*. (Yay. Haz. Uluđ İđdemir) Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Ogländer, C. F. A. (2005). *Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekâtı, Seferin Başlangıcından 1915 Mayısına kadar, C. I*. (Tahir Tunay, Çev.), (Yayına Hazırlayan: Metin Martı), İstanbul: Arma Yayınları.

Perk, K. (1940). "Çanakkale Savaşları Tarihi II. ve III. Kısımlar", *Askeri Mecmua* (S. 116). İstanbul: Askeri Matbaa.

Sanders, L. V. (2010). *Türkiye'de Beş Sene*. (Genelkurmay Askeri Tarih Encümeni, Çev.) (Yay. Haz.: Muzaffer Albayrak) İstanbul: Yeditepe Yayınevi.