

İsmail Hikmet Ertaylan

YENİ VE DEĞERLİ BİR DİL VE EDEBİYAT BELGESİ

T A R İ K A T N A M E

II. Murad'ın sultanlığı Osmanlı İmparatorluğunun ilim, edebiyat ve san'at, kısaca medeniyet bakımından hakikî bir ilerileme devri olmuştu. Bu hakikatin belgeleri her araştırma sonucunda yeni bir örnekle artmaktadır ve o büyük hükümdarın Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk san'atine karşı göstermiş olduğuraigbet ve teşvikî isbat edegelemedir.

Şiir ve san'ati sever, kendi de vakit vakit şiir söyleiği gibi, şiir söyleyenleri de, ister halk arasından, ister ulema arasından olsun, teşvik ve tercip ederdi. Harp ve mücahedededen ayrılabildiği zamanlarında, âlimlerin sohbetleri ve san'atkârların müsahabetleri ile meşgul olmayı seven bu ilim ve zevk sahibi kahraman, saz ve söz âlemi yapmaktan da hiç geri duramazdı. İşte o zaman :

Saki getür getür yine dünkü şarabımı
Söylet dile getür yine çeng ü rubabımı

diye içten gelen bir lirizm ile söze başlar ve saza başlatıldı.

II. Murad'ın buraigbeti muhitinde ilim ve irfan sevgisi ve hürmetini her gün bir az daha artırmakta idi. Ele geçen bütün vesikalar bu hususu uzun uzun anlatarak padışahı bu cihetten israrla methetmektedir. Biz burada bunu uzun uzun uzadiye anlatmak değil de, o mes'ud devre ait ele geçmiş bulunan yeni bir vesikayı göz önüne koymak istiyoruz. Bu yeni eser II. Murad adına tercüme edilmiş bir mesnevidir. Eserin nâzımı, Bursali M. Tahir'in, Konya Ereğlisinde doğmuş ve Fatih zamanında 866'da ölmüş olduğunu, söylediği Pir Mehmed b. Yusuf Ankara vîdir¹. Mütercim eserini kendi zamanında ve zamanından evvel büyük bir kıymet ve itibarda bulunan Şeyh Attar'ın *Musibetname* adlı eserini nazmen tercüme etmek suretiyle meydana getirdiğini ve adını Tarikatname koyduğunu şu beyitle anlatır².

¹ *Osmanlı Müellifleri*. Ulema ksm. s. 260.

² Bu değerli belgeleri ilgililerin istifadelerine sunabilmemizi sağlayan, bize daha bunun gibi yüzlerce belge temin etmiş bulunan, çok değerli ve faziletli dostumuz kitapçı sayın Raif Yelkenci'dir. Kendisine teşekkürlerimizden bir borç biliriz.

Muşibetnâme-i türkî düzetedüm
Bu gez adım tarîkatnâme itdüm.

Mütercim eserinden bahsederken, onu ne vesile ile yazmış olduğunu
bu şekilde izah ediyor :

Der hâkkı ağaçın kitâb gûyed
Gel emdi kâ'ım eyle i'tikâdîn
Müyesser ola tâ cümle murâdîn
Göñül milkini cevlân eyleyenler
Olardur 'arşı seyrân eyleyenler
Diyem bu sözde burhân u delâil
Cevâb eydem su'âl iderse sâil

Yaparlar hem sarây u köşk u iyvân
Bilürler kim olur soñ uci vîrân
Yil ile toprağı âbâd iderler
Su üzre od ile bünyâd iderler
Dökerler puli pula hisset ile
Koyub soñra giderler hasret ile
Özin sağışda olmuşlar giriftâr
İderler günde biñ endîşe nâçar
Kimisi dâneyi dâma degişmiş
Kimisi küfri İslâma degişmiş
Biri uñmaz ecelden kim oliser
Şol ağ yüzler kara toprağ olısar
Gidiser gözlerinden hem başiret
Zihî taşdan göñül tutmaz u 'ibret
Kriyas it kim ne müşkil hâl olısar
Şu bûlbûl gibi diller lâl olısar
İşitmez olacakdur bu kûlaklar
Ki işden kalısar eller ayaqlar
Yahûd şol şeh ki beglerden alur baç
Olısar tahtı tahta tacı târâc
Görün Cemşid u Efrâsiyâbî
Ecel nitdi u toz oldı türâbî
Kanı Huşeng u Efrîdûn u Zahhâk
Bilûrsuz itdi sunın daþı eflâk
Usandılar kâmu sevdüklerinden
Ki 'uryân gitdiler ögdüklerinden

Ne ķıldı evliyāya çünki enbiyāya
 Göñül kim vire bu fānī serāya
 Cihāni çünki gördüm bibeķādur
 Gelen gider san kervān-serādur



Fikir ķıldum ki қalmaz bize dahı
 Yakın bilüñ ki қalmaz bize dahı
 Bu ibrətden gözümden gitdi uyğu
 Göñüle cāna kār itdi kayǵu
 Didüm bundan gidicek kārbārum

Revādur ki կալա bir yadgārum
 Nażar կիլդուկա aña ehl-i diller
 Ola հայր ile aña bizi anlar
 Oķidum seyrum irdi her kitāba
 Ki beñzer her biri bir afitāba



Bu ՚ilmî ihtiyâr itmiş bikülli
 Ki bundan yadigâr itmiş bikülli
 Meşâyîhden ՚uşüşâ Şeyh ՚Attâr
 Ki keşf o'mışdur aña ՚ilm-i esrâr
 Muşîbetnâme itmiş Mantık ut-tâyr

Ki ol vaḥdet hāvāsin eylemiş seyr
 Birin Gūlşehri itmiş terceme hem
 Bu ʻilm olmuş aña daḥi müsellem
 Egerçi ķuṣṭidilin türkī dimiṣdūr



Veli țüli gibi şeker yimişdūr
 Benüm daḥi bu sırra ʻilmüm irdi
 Ki cān yüzini gönlüm gözü gördi
 Didüm ben daḥi türkī dilinden
 Hālimce pārsinūn müşkilinden

Bunlarıñ himmetini yoldaş itdüm
Ki türki dilce sırrı fâş itdüm
Muşibetname-i türki düzetedüm
Bu gez yadigar itmiş bikülli
Bu yolda sâlik oldı fikretüm çûn
Bu gez efsaneler hem aldi efsün
Bu 'aklı u nakl ile envâr u esrâr
Ki fîkr-i bikrüm itdi anı iżhâr
Ne hâcet ben dağı uram kuru lâf
Güricek ehl-i diller vire inşâf
İlâhi gönlüme virgil feşâhat
Ki tâ bu 'ilme hârc ide feşâhat

Nâzım bu sözleri ile kendisinin de Şeyh Attar gibi hayatı sofiyane bir görüşle gördüğü ve onu da kendisine, tıpkı kendisinden evvel gelen ve Mantıkuttayr'ı türkçeye çeviren Gûlşehri gibi, örnek ittihaz ettiğini söylüyor. Attar'a müsellem olan esrar ilminin Gûlşehri'ye de müsellem olduğunu, onun da Attar gibi kuş dili ile bu esrarı faş ettiğini, hem de şeker yer gibi tatlı tatlı türkçe söylediğini bildirdikten sonra, kendisinin de müsellemi olan bu esrarı Türk dili ile faş ettiğini ve Attar'ın da Musibetname'sini türkçeye çevirerek adını Tarîkatname koyduğunu anlatıyor. Bunu her şeyin mahv u nabud olup gittiği bu dünyada bir hatırlı bırakmak maksadı ile yaptığı da ilâve ediyor.

H. IX. asırın âlim bir şairi olan Nâzım Pir Mehmed b. Yusuf tasavvufi akidelere bağlı olduğunu esrar ilmi denilen tasavvuf ilmine kendisinin de tam bir vukûfu bulunduğunu anlattıktan sonra, bu tercüme işini meşayihin himmetlerini yoldaş edinerek yaptığını ve farisînin müşkilinden türkî diline çevirdiğini bildiriyor. Mütercim ilmine, kudretine ve san'atine inanan bir şahsiyettir. Eserin gücü onu azminden çevirememiştir.

Eserin elimize geçen bir parçası da „Der medh-i Sultan Murad b. Mehmed Han tâb serahuma“ kısımıdır, ki bunda mütercim zamanın padişahı olan II. Sultan Murad'ı medh u sena ettikten ve onu ilme, ulemaya ve san'atkârlara gösterdiği itibarı da uzun uzadiya anlattıktan sonra, „kemine kul“ diye vasiflandırdığı kendisinin de böyle bir devrede bir nesne inşa ederek padişahın huzurunda mergüp düşecek dûr-i rişâne bir tuhfe-i ziba yaratması ve huzur-ı Hakanda Hakanı gibi bir şair olmayı aklına yerleştirdiğini de söylüyor. Bunun için de ilmi tevhid'e dair bir eser vücuda getirerek padişahın da seyr-i sülûke, Tanrıının birliğine, cihanın fani olan dırılığine vakif olarak kesret içinde vahdeti görerek baki devlete varmasına temin maksadı ile eserini yazdığını bildiriyor :

Der medh-i Sultān Murād b. Muhammed Han tāb şerā-hümā

Huşüşā hażret-i Sultān Murādīn
 Feridūn-i cibān Hān Murādīn
 Sikender-hażret Cemşid-devlet
 Süleymān-salṭanat Mahmūd-şevket



Şehinşah-i muazzam han ibn-i han
 Feridūn-i asr sultān ibn-i sultān
 Mekān-i ‘adl u ihsān u mürüvvet
 Me‘ān-i bezl-i erkān-i fütüvvet

Kapuñdadır çü halkıñ ihtiyacı
 Tapuñsuz itmesün Hâk taht u tâci
 Sehâvet içre çün keffiñ açarsın
 Deñiz gibi ‘atâ halqa saçarsın



Şu resme ‘adliñ emniyyet bağışlar
 Ki koyun kurt ile yaylar u kişilar
 Çü dâdiñ şu'lesi iklimi dutdi
 Ki zulmüñ zulmeti yoğ oldu yitdi
 Kılıçın haşma manşur ola müläk

Uş ol yüzden urur lâfı enelhâk
Felek tâ kim kodı tiri kemâne
Senûn a'dâñi itmişdür nişâne
Hemîn ola olursa rây u tedbir
Yigitsin yaşa lîkin sadî ile pîr
Cihânda çok kişiide var devlet
Yoğ istîdâd u 'akl u kabiliyyet
Velî Sultâna oldı müyesser
Sevildi tâ hünermend u hünerver
Hünermend ile şohbet oldı gâyet
Ki andan itdi Sultâna sirayet
Çû Sultân 'ilme böyle râgib oldı
Kemîne kuhna pes vâcîb oldı
Ki ben dahı idem bir nesne inşâ
Ki dervîşâne tuhfe ola zîbâ
Düse mergüb Sultân hażretinde
Olam Hâkâni Haşan hażretinde
Ne ola 'ilm-i tevhîd ola lâyiık
Ki andan bîhaberdür bu hâlâyîk
Ve lîkin vâcîb olmuşdur mülûke
Ki vâkîf olalar seyre sülûke
Okına çûnkî Tañrı birliginden
Cihânîn dahı fânî dirliğinden
Görine tâ ki kesret içre vahdet
Bu gez hâşıl ola ol bâki devlet
Ne cân kim bilmez anîn birliğinden
Ölüm yigrekdür anîn dirliğinden
Dilek budur pes iy sultân-ı 'âlem
Bu fende hâzretiñ ola mu'allem
Hemîşe seyr idesin bu kitâbi
Ki ma'nîden gide şüret hicâbı
Eger şüretde sultân-ı cihânsın
Velî m'anîde bir genc-i nihânsın
Mu'ayyen ola tâ göñlüñ gözinde

Kimiñ gölgesisin bu yir yüzinde
Anıñçün itdüm inşā bu kitābı
Götürdüm ma‘nī yüzinden niğabı
Ki her mañfilde idilse bu tekrar
Ola medh u şenā Sultāna her bār
Pes imdi Pîr Muhammed eyle cehdi
Getür yirine bu ķavlı bu ‘ahdi
Ne eksük çünkî Sultān pâdişâdur
Velî dervîşden tuhfe du‘âdur
İy Hâk Sultānumuñ artur şafâsin
Kabûl it ben kemîne ķul du‘âsin.
