

Ali Nihâd Tarlan / *ŞEHİR İLÂHİ* / *ŞEHRİ*

Onyedinci asır divan edebiyatının iç tekâmülünde, mühim bir merhaledir. Biz bu inkılâbin toplu ve şuurlu hamülesini, Nâ'ilîde görüyoruz. Bu iç tekâmül, onaltinci asır sonlarına kadar devam eden muayyen klâsik müşebbehünbih; ve mazmun âleminden birdenbire daha geniş bir realite ve tahassüs âlemine geçmektedir. Bu âleme aynı müşebbehünbihler yine girmiştir. Lâkin onlar bu sefer daha mudil bir tahayyül mimarisi içinde daha hususî duygulara tercûman oluyorlar. Onbeşinci asra gelen didaktik ve nisbeten kuru tasavvuf, onyedinci asırda daha canlı, daha şiir ve şahsiyetle yüklü olarak karşımıza çıkiyor. Aléhusus bu hususî duygulara, ve şiir ve şahsiyete uyabilmek için dil, ifade, sâ'at ve tekâsüfunu hayli arttırmıştır. Bu sâ'ati temin eden, bilhassa fars kaidesiyle yapılmış mürekkep sıfatların geniş bir hayal ve tahassüs serbestiğile yapılmışıdır. Bu mürekkep sıfatlar ekseriya üçüzlü olur:

(Sekve-perdâz-i zenâhdân) olduğun ol gamzeye
Gûrg-ü Yûsuf-gîre ey dil çâhi söylemek midür.

Nâ'ilî

Seher ki (teb-zedegân-i hümâr), hasta yatur
Şarâb rîhte peymâneler şikeste yatur.

Nâ'ilî

Bu beyitlerdeki «Sekve-perdâz-i zenâhdân, teb-zedegân-i hümâr» terkipleri gibi. Bu şekil terkiplerde ortaya gelen ve fil unsurunu trşıyan ismi fail, terkîbin hareket unsurudur. İki tarafına gelen ve daha ileriki asırlarda pêşlerinde bir çok manâ ve tahassüsleri bir püskül gibi sürükleyen kelimeler bu şekilde birleşince ne kadar şumullü ve geniş bir hayal ve his âlimi yaratırlar.

Onyedinci asırın Nefîî ve diğer bir kaç şâması mütesne, diğer şairlerin yukarıda esaslı hatlarını bir kaç cümle ile çizdi:

ğimiz bu inkılâba az çok tesadüf ederiz. Lâkin aynı asırda yetişen Şehrî adlı bir şair vardır ki bu inkılâbin en kuvvetli âleti olan üçüzlü mürekkep sıfatları çok dikkate läyik bir tahassüs inceliği ve pervasızlığı ile kullanmıştır. Bu şairin ismi hattâ beli başlı tezkirelere dahi girmemiştir. Yalnız 1086 tarihinde yazılmış olan Zeyl-i Zübdet-ül-Eş'ar da divanından 28 beyt intihap edimiştir. Şairin tercüme haline dair bir kelime bile yoktur.

Divanındaki tarihler 1048 ile 1064 seneleri arasındadır. Tercüme haline dair eserinde, bazı kayıtlar göze çarpar. Kethüda Mustafa Bey ve Gürcü Mehmet Paşa kasideleri vardır. Bu kasideler şairin bu zevata intisap eylediğini bize anlatır. Gürcü Mehmed Paşa yazdığı kasidenin başlığında (Veliyyünnâ'âm) tabirini kullanmıştır. Kâtibi Sultanî zümresinden bulunduğunu ve bir müddet Şamda yaşadığı göstergen şü beytlerden maada eserinde tercüme haline işaret edecek bir iz yoktur.

Küttâb arasında meskenim şaff-i niçâl
Olursa kıyâs eylemeñüz ednâyim

Şâm cennet-meşâm gerçi veli
Halkının şohbetinde 'âlem yok
Ehl-i dil eylesün mi anda karâr
Tutalım cennet olmuş âdem yok

Görmek isterseñ eger dünyâda rûz-u mahşeri
Şama gel seyr et zühür-i mahmil-i Peygamberi

Eyledim Şehrî tenezzül düzahı ednâya ben
Beñzemezse Şama girmem cennet-i a'lâya ben

Bunlardan başka Seyhüllâm Yahya Efendiye bir gazeli müzeyyeli ile 1064 de vefat eden oğlu Mehmet Çelebiye bir mersiyesi vardır.

Şehrî, onyedinci asır şairlerindendir. Kendi muasırlarından en büyük şair addedilen Nef'i ile en büyük münşî sayılan Veyşîye meydan okumaktadır. Gürcü Mehmed Paşa yapmış bir zemmet reca ettiği bu kasidesinde en mühim nokta, Nef'i ile boy ölçmeğe kalkarken kendisinin Onyedinci asırda vukubulan inkılâba uyduğunu (nev) kelimesi ile anlatmasıdır:

Medh-i bezmiñdə ben ol şā'ir-i nev-nuñkum ki
 Görse tāze-teri-i şīrimi Net'i-i za'im
 Bikr-i endiñesin ağūş miyānında alub
 Şerm ile dāye-i ilhāma ederdi teslim
 Vaşf-i hıngiñde ben ol münşī-i mümtāzim kim
 Eylesem kilk-i feşāhatle ger inşā-yi selim
 Dār-ül-inşā-yi cihāndan ederim Veysi'nīñ
 Zāt-i ma'dumu gibi şöhret-i nesrini sadim

Şehri, Onyedinci asırda Türk Edebiyatı üzerine müessir olan Iran şairlerini çok iyi tanımaktadır:

Suhān-i derd-nāk-i 'Urfi'den
 Şehri her vech ile ḥabir benim
 Şīr nāhun-be-dil-zen olmayıcañ
 Tutalim Hüsrev-ü-Zahir benim
 Māh-tāb ise Enveri sözde
 Āfitāb-i suhan-mesir benim
 Şāh-i nazm ise ṭab'-i Ḥākanī
 Tālib-i genc-i dil faķi: benim
 Tālib-i tāze-gūyuñ elhaşıl
 Sīve-i ṭab'-ına esir benim

Birkaç beytini yukarıya naklettiğimiz gazelden iyice anlaşılıgına göre Şehri diğer divan şairlerimiz gibi bu Iran şairlerini bir isim münasebetile tevriye sanatı yapmak için kullanıyor. Örfi'nin şiirini çok beğenmiş, Tâlib'in sivei tab'ına esir olduğunu iftlhar ile söyleyen Şehri (Husrev, Zahir, Enveri, Ḥakanī) yi beğenmiyor. Çünkü bu sonuncular, klâsik şairlerdendir. Hind üslûbu ile şiir yazanlardan değildir. Yine bir na'tinde Iran şairlerinden Örfi, Feyzî-Hindî, Kemâl, Tâlib, Selim ve Senâyî'den bahseder; kendini hepsine üstün bulur.

Sa'ib-i Tebrizî'nin

Ne iħtiyāc ki sāki verc şarāb saña
 Kim öz piyālesini vermiş āfitāb saña

matla'lı gazeline yazdığı bir nazirede:

Sad aferin gəzel-i rümiyaneñe Şä'ib
Ki verdi Şehri dü şad şevk lle cevab saña

mahlâshı beyti Sâib-i Tebrîziye de yabancısı kâlmadığını görüyoruz.

Muhayyileyi çok derinliğine işleten bu Hind üsûbu, kudretli şairler elinde hârikulâde müessir bir lirizm kazanır. Şehri, dindar bir şairdir. Biri te cii bent şeklinde olmak üzere altı güzel na'ti vardır. Gerek dinî şiirlerinde, gerek gazellerinde hâkim olan âşkane tahassüslerdir. İleride eserlerinden alacağımız misallerde bu husus görülecektir. Bu makalede şairin ancak bir cephesi üzerinde meşgül olacağı. Oda yukarıda bahsettiğimiz gibi nürek-kep sıfatları çok serbest bir tasarrufa tabi tutmasıdır.

Bu şekilde tasarruf edebilmek için helyalın çok ince, mübâigâlı olması lazımdır. Şehri'de bu vasfi görüyoruz. Nesibi bahariye olan na'tin şu beytlerine bir göz gezdirelim:

Şu deñlü verdi leþafet zemîne lûtf-i bâhâr
Ki pây-i bâd-i seherden bile olur ifgâr
Nihâd-i hâk leþafetden oldu dîde-mizâc
Verir hûtût-i mihrâniþter-şifat âzâr
Havâ su resme yübüset-zedâ-yi imkân kim
Nihâl-i huşgi-i hîrmân dahi ruþubet-dâr
Tîbâ-i şu'le-mizâcân-i âsumân-ü-zemîn
Safâdan oldular ol gûne muhteliþ-envâr
Ki düşse pertev-i hîrşid dest-i hûbâna
Mûfârekât edemez iþtilât-i hînnâ-vâr
Cemen-zemîn-i cihân oldu şoyle anber-hîz
Dimâga sâye-i gûl dahi büy eder izhâr
.....
Saher ki şâhid-i gûl hâb-i nâzi cilve-künân
Nesîm-i hânde-der-âgûş-u şubha etdi nişâr
Seher ki eyledi gûl-bister-i leþafetden
Nesîm-i hânde ile gônca gônçayı bîdâr
Seher ki sünbû-i şâd-âb-i şebnem âyîne
Eder arûs-şifat meyl-i rû'yet-i ruhşâr

Tavâf eder dil-i kurbânîyân libâsında
Harîm-i dîde-i bîmârîni şâfâyi Mesîh

Rîste-i enzârı pâ-bend oldu aks-i Yûsufe
Sanma nâ-bînâyi kufl-i dîde-i Yaþkûbdur

Şimdi, Şehir'ının mürekkep sıfatlarını görelim. Bunları tħ'il edersek üç kelime içine bazan ne kadar geniş bir duygusal ve hayal aleminde teksif edildiğini ve bunların bazan «Şereti funun» şairlerini geride bırakacak bir serbestlige erdiğini görürüz.

Taşvîr-i mahşer eyledi her berg-i gülşene
(Kik-i mihir-teraviş-i nevrûz-u 'andelib)

Ben (mevc-i ne-nek-perver-i girdâb-i be āyim)
Ey bâd-i selâmet olamam sâhle mu'tâd

Ey āh-i germ olma felek-ārzü k' olur
(Feryâd-i sine-gâvi-i murğ u ķafes leziz)

Açan râz-i derün-u ehl-i didâri tebessümdür
(Tebessüm nev-bahâr-i gül-der āğuş-i tekellümdür)

Nice meftûn-u nâzı olmasun ol āfetîn āşık
Ki zevk-i tiğ-i ķahri (hasret-efzâyi terâhhüm iür)
'Aceb aşüfte bülbüldür dil-i āvâre-i Şehâ
Behişt olursa gülzâri yine (hasret-terennündlür)

Rû-mâli-i naķş-i ķademiñ var ikee ey dôst
(Gül-çinî-i büs-i Yed-i Beyzâyi) im ister

Dilâ (germ āftâb-i ba āra) fan te īb-āsâ
Bizim gû-zârimizda sebz o an ezmâr-i hasretdür

Dil şâhiđ-i mahcüb ile me'nûs degüldür
(Güy-ārzü-yi ǵonca i nânûs) degüldür

Āşık cihânda ķadri gîbi pest ise nola
Āh-i (eser-şı ārı icâbet-kemend) olur

Şöyle fehm etdik rûmûz-u çeşm-i pinhân-güyu kim
Gamzeye (mažmûn-bâhs-i nükte-i nâ-güfteyiz)

Ey (fa'ide-cü ān i dü ālem) size müjde
Mahşerde dahî (dest-der-āğuş-u gezendiz)
Yaķmazsa nola cismimizi āh-i şerer-nâk
İcâz-i mahabbetle (has-i bârika-bêndiz).
Biñ nâle-i cân sûz ile äteş-zedelerde
Şiven-ger-i Şehri-vü ('azâ-gîr-i spendiz).

Biz (neşv-ü-nemā-yâfte-i ḫalb-i ḥazîniz)
 Zülf-ü eleme ṫükde cebîn-i ḡamâ cîniz
 Âsâyiş-i dil lerziş olur meşrebimizde
 Biz (âb-u-havâ-perver-i sîmâb-zemîniz)
 Mehcûr olıcağ aşkdan ol dem veririz cân
 Bir ṭâ'ife gûyâ (şerer-i şu'le-nişiniz)

Ben ol (Ya᷇kûb-u maḥrûmî-naşîb-i rûzgârim ki)
 Meşâm-ı iştîyâkîm cezb-i büy-i pîrehen bilmez

O söz kim ḡamze-veş (nâhûn-zen-i lâhît-i ciger) olmaz
 (Heves-âşâmiyân-ı 'âşîkanda) mu'teber olmaz

Göñül (pervâne-i ümmîd) (mişal-i âsiyâ-yi bâd)
 Ne çâre bir nefes imdâd-i lûtf-i rûzîgâr olmaz

(Gam-hîz-i nâ-murâdî) olaldan zemîn-i ye's
 Halkı olmadı benim gibi bir (hûše-çîn-i ye's)
 Ol (bî-niyâz-i bûd-u- nebûd-ü ta'allûkum)
 Kim reşk eder mezâkîma (zevk-âferîn-i ye's)
 Sad genc-i nâ-ümîdî-i dil eyledim telef
 Maķşûdum üzre olamadım (dil-nîşîn-i ye's)

Ben (germ-nigeh-perver-i hûbân-ı cihânîm)
 Sûzân ederim cismini bî-minnet-i âteş

Ben ol (zehr-âbe-nûş-u iftirâk-ı bezm-i ķurbüm kim)
 Gelür kerrübîyândan semîme gûl-bang-i nûş-â-nûş

Muhiṭî-i meh-i ṭâlī'olunca hâleye naħşûş
 (Der-âġûşî-i siyeh-bâhtî) oldu lâleye mahşûş

Lâulettayın aldığımız şu terkipler, Şehri'nin bu hususda ne derece ileri olduğunu gösterir. Hayali çok ince ve bâkir olan bu hakikaten güzide şairin mahlâsına ve

Yüz sürerler bâr-gâh-ı tabîma Şehri gibi
 Tâze-gûyân-ı Stanbul cümle irşâd olmağa

beytine bakılırsa İstanbulludur. Onyedinci asrin Nailî, Fehim, İsmetî, Neşatî, Rizayî, Sami gibi bu yolda yazan şairle-

rinin hiç birisinde bu geniş tahayyüle, bu ince duyguya ve bilhassa mürekkep sıfatlarda bu pervasız tasarrufa şahit olmadık. O devrin en kuvvetli şairi olan Nâîlî, bu vadide ancak şu meşhur gazelindeki hadde erişmiştir:

Kimiñ köynündasın şeb-zinde-där-i vuşlatıñ kimdir
 Azîmet-hân-i Bercîs-i kütidâr-i da'vetiñ kimdir
 Kimiñle tâze-şarh-endâz-i vefk-i aşinâyısin
 Kühen-tâkviim-i dîrîn-sâl-i resm-i ülfetiñ kimdir
 Ne deyriñ büt-nigâr-i âfitâb-efrûzudur hüsnüñ
 Ne bürcüñ mâhîsin pertev-perest-i ta'latiñ kimdir

Bu da divanında nadirdir. Şehrîdeki pervasızlık, şayanı dik-kattır. O, acaba esâiler böyle yapmışlar mı, (kabulu âmmeye) mazhar olur mu diye düşünmüyor. Bu mürekkep sıfat mekanizmasını istediği gibi kullanıyor. Yenilik yaptığına da kani'dir:

Etmezdi böyle nuştumuz iżhâr-i mu'cize
 Fenn-i suhânde olmasa Şehrî edîbimiz

Ruhan çok muztarip bir şair olan ve derin, içiñ, siyah bir izdirap havasını teneffüs eden divanı, haylı tetkike muhtaçtır.
