

## ÂŞIK OSMAN, HAYATI VE ŞİRLERİ

*Prof. Dr. SÜKRÜ ELÇİN*

Bu güne kadar hayatı hakkında herhangi bir bilgiye rastlamadığımız Âşik Osman'ın yazdığı müseddesine «Medh-i Gazî Mehemmed Han» başlığını koyması, Pâdişâhın, vaizlerini ve huzûr derslerini dinlemekten zevk duyduğunu anlattığı Vâni Efendi'den<sup>1</sup> :

«Vaizda Vâni Efendi hakayık der-i derbâni» mîsrânda görüleceği üzere sitâyişle bahs etmesi Sultan Dördüncü Mehmed (1642-1693) devrinde yaşadığı göstermektedir. Yine 17. nci asır şâirlerinden Sun'î'nin bir şiirinde adı geçen şâirin de Âşik Osman'dan başkası olmadığı kuvvetle muhtemeldir<sup>2</sup>.

Âşik Osman, aruz ve hece vezinleri ile yazdığı şiirlerinde «âşik» ve «kâtip» ünvanlarını kullanmaktadır. Buna göre şâirin saray veya hükümet işlerinde vazife gören bir memur olduğu anlaşılıyor.

Âşik Osman, dindar, şeriate bağlı, açık fikirli bir şâirdir. Yine bir başka müseddesinde

«Mustafâ'dır rehnümâmız şeriatlılerdeniz»

der. Aynı şiirde çâhâryâre sadâkatlı ve dört kapıyı anlamış tarikatçılardan olduğunu anlatır.

Âşik Osman, umumiyetle dünyevî aşkı terennüüm etmiş bir şâirdir. Onun, kütüphânemizde mevcut, çoğu, 15-17. nci asırlar divân şâirlerinin şiirlerini bir arada toplayan mecmuada yüze yakın şîiri bulunmaktadır. Bu şiirleri hece ve aruz olmak üzere iki bölümde yayımlamayı uygun

1 M. Cavit Baysun, «Mehmed IV», *İslâm Ansiklopedisi*, C. VII, 1957, s. 556.

2 Sükrü Elçin, «Şâirnâme ve Sun'î'nin Şâirnamesi», *Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1974-1975; Halk Edebiyatı Araştırmaları*, 1977.

bulduk. İleride şekil, tür ve beste konularında araştırma yapacaklara birer ip-ucu teşkil edecek düşüncesiyle mecmuatı başlıklarla aynen veriyoruz.

*Âşık Osman'ın Hece Vezni ile yazdığı şiirler*

Türki — Şarkı

Kerâmet olduğu benî âdemde  
Hak buyurdu âyet ile sâbitdir (K. 17/70)  
Ervâhları yarattıkda o demde  
Ehl-i nâri Cehennem'de hâliddir

Bir rumuz söyleyim bilesin ey cân  
Derd olur âşikin derdinie dermân  
Ferâset ilmini bilmeyen insân  
Gafletdedir dahi kalbi hâbitdir

Nefsin katl etmeyen Hakk'ı bulamaz  
İbâdet meylinden lezzet alamaz  
Kişi nusha ile âlim olamaz  
Men aref sırrını bilen âbiddir

Biz âkılız el aybına bakmazız  
Kimseye suç bulup hâtır yıkmaçız  
Kemin kemliğine elem çekmeziz  
Herkes etdügüni bulur lâbüddür

Âşık Osman zât-i aslin ma'buddur  
Küll-i şey'i bilür ilm-i muhitdir  
Terzinin İdris'dir çulhanın Şît'dir  
Şâirlerin pîri Hasan Sâbit'dir

*Âşık Osman*

Aç gönül çesmini hatâdan sakın  
Kalma gaflet ile bu hâb içinde  
Kendin ibâdete gel eyle yakın  
Bulunasin zerre sevâb içinde

Ol levh-i mahfuzda yazılı resmi  
 Âlemi münevver eyledi cismi  
 Hazret-i Sultan'ın râyegân ismi  
 Bilinmiştir ol dört kitâb içinde

Kimi gedâ olmuş kimisi ankâ  
 Kimi hırka giymiş kimisi dîbâ  
 Süleymân'a bâkiy kalmadı dünyâ  
 Ne sultanlar yatur tûrâb içinde  
 Bilürüm isyânım hadd-i bî-gâyet  
 Kâfidir irisse zerre hidâyet  
 İlâhî fazlından eyle inâyet  
 Kalmayım cûrm ile hicâb içinde  
 Âşık Osman devlet var ise serde  
 Binâ-yı cisminden def' ola perde  
 Yâ Hudâ sen bizi rûz-i mahserde  
 Koma âsilerle azâb içinde

### Âşık Osman

Cün Hudâ sevüp var itdi  
 Dükeldi dü cihân peydâ  
 Kendi nûrundan yaratdı  
 Anı bil bî-gümân peydâ  
 Anun uşşâkıdır Allah  
 Ol-durur matlûb-i billâh  
 Yoğ-iken dürli bâr-gâh  
 O var idi hemân peydâ

Odur halîm değil kâhir  
 Kemâl-i sırr-ile mâhir  
 Odur evvel odur âhir  
 Odur bu hânümân peydâ

O gülmeseydi gülmezdi  
 O bilmeseydi bilmezdi  
 O olmasaydı olmazdı  
 Mülk-i ünsiyle cân peydâ

Âşık Osman'dır menzilli  
 Odur dü cihânda belli  
 Odur âşinâ-yı külli  
 Odur bu din (ve) imân peydâ

Türki — Şarkı

Dü çeşmimin yaşı döndü ummâna  
 Olmadı sevdığım silmeğe tâlib  
 Kemân ebrûleri kasd ider câna  
 Müjgânı sîneler delmeğe tâlib

Gönüil pervânesin nâra yaktıkça  
 Hazz-ider duhânim Arş'a çıktıktıkça  
 Derd ü ahvâlimi görüüp baktıkça  
 Nazm ider dehâni gülmeğe tâlib

Sanma ki nâdâni kâmile uya  
 Bu aşk esrârinin sırrını duya  
 Ben dost güllerine bakamam kıya  
 Adû-yı bî-dinler yolmağa tâlib

Odur ifnâ iden Âşık Osmân'ı  
 Çeşmi pür-hevesdir dökmeğe kanı  
 Hey ne zâlim gördün hüsni sultâni  
 Gamzeleri cânim almağa tâlib

Âşık Osman

Nice kabil Mecnun bana eş ola  
 Yâr aşkın firkâkı başa gelince  
 Anila hûbluğun dilde fâş ola  
 Sinnin on üç on dört yaşa gelince

Güzellikde melek hüsne mâliksin  
 Hûbluğuna mağrur akla zâilsin  
 Küçüceğim aceb çevre mâilsin  
 Bağrim taşdan katı taşa gelince

Leb-i goncem katı hûbdur lisânın  
 Kadd-i mevzûnlukda bulunmaz sânin  
 Zîbâlikda aslâ yokdur akrânın  
 Eğer göze eğer kaşa gelince

Ben bülbüle sen gül cefâ kılarsın  
 Ağlar isem güliüp safâ kılarsın  
 Rakîyb ile ahd-i beka kılarsın  
 Yâr olursun ol kallâşa gelince

Âşık Osman der ki aklım aldırdum  
 Gamzene emr idüp sînem deldürdüm  
 Meded nazlım cefâ ile öldürdün  
 Deryâ-yı mürvetin cûşa gelince

### Âşık Osman

Durup hâtırım yıkarsın  
 Nedir sana fayda güzel  
 Bendene kıya bakarsın  
 Böyle midir kayda güzel

Döndürüp bağırimı tuca  
 Sormazsin hâlimiz nice  
 Rakîyb ile gündüz gice  
 Bana lütfun ayda güzel

Gayrının pendini dutma  
 Varup yâd gülşende ötme  
 Peri aslını terk etme  
 Asıl soysun soyda güzel

Şây idüp bendeni ele  
 Virme âleme gulgule  
 Ne gül olmazsin bülbüle  
 Hercâyisin seydâ güzel

Âşık Osman'dır üftâde  
 Söylemez gencini yâde  
 Buyur nûş idelim bâde  
 Başka hâl var meyde güzel

**Türki Âşık Osman**

Yıkup hâtrimi etme melâmet  
Seversen ol Habîbullâh'ı güzel  
Gamından başıma kopar kiyâmet  
Gönlümün sevgili ferâhi güzel

Göster cemâlini ey boyu fedâ (fidân ?)  
Hüsnünde bârızdır hikmet-i Hudâ  
Olmuşum ruhlerin derdine seydâ  
Şakırım dost deyü her gâhi güzel

Pâyine yüz süren ber-murâd olur  
Gider melâleti güler şâd olur  
Hüsnüni seyr iden dil-âbâd olur  
Behişt hûrileri hem-râhi güzel

Murg-i cân feminde eyledi karar  
Bülbül gibi figan etmede her bâr  
Yolunda cânimî etmeğe nisâr  
Gam değil hûbların âgâhi güzel

Derd-i derûnumda artdı hicrânın  
Visâl ü vaslînla eyle dermânın  
Ümmîd-i niyyeti Âşık Osman'ın  
Yolunda can virmek billâhi güzel

**Âşık Osman**

Diledim dâr-i mihneti  
O dem ervâh-i rahtımda  
Çekerim ben bu hasreti  
Bu dem tâli-i bahtımda

Yoğurdu dest-i kudretle  
Ki nazar kıldı hikmetle  
Katup dört dürlü âletle  
Mürettebe itdi sahtımda

Şâzılıkdir bana efkâr  
 Sanatımdır âh ile zâr  
 Olup derd ü gama hünkâr  
 Ne şâhim hâlâ tahtımda

Habîbim didi zâtımdır  
 Kelâmi i'tikadımdır  
 Bu gönül diler lâtimdir (?)  
 Kılur deryâ bu rihtımda

Sanı yok Âşık Osman'ın  
 Elinde hükümi ankanın  
 Nice bin murg-i hümânın  
 Âşiyâni dirahtında

### Âşık Osman

Derûnî severim seni  
 Be-hakkı süre-i Tâhâ ((K. 20))  
 Alursun âdemden câni  
 Be hey kâküli ejderhâ

Görenlerin kalmaz ârı  
 Böyle hüsn-i münevveri  
 Be hey güzeller serveri  
 Var mı kıymetine behâ

Hüsün medh olmaz dil-ilen  
 Şol leblerin zülâl-ilen  
 İsmîn iki mim dâl-ilen  
 Zikr olunur deyince hâ

Sen misin Rîdvân'ın soyu  
 Ol bâğ-ı cennet'in meyi  
 Saklasun hatâdan deyi  
 Ricâ iderim Allah'a

Gel kaçma Âşık Osman'dan  
 Hazer kıl âh ü nâlândan  
 Ziyâde severim candan  
 İnan sevdiğim billâha

### Âşık Osman

Gâh olur bu gönül böyle bî-gamdır  
 Gâh olur ki âh ü nâlâna düşer  
 Gâhî bülbül gibi öyle pür-gamdır  
 Gâh olur ki gül-i handâna düşer

Gâhî havâ ile eser bâd olur  
 Gâh-be-gâh yıkılıp ne berbâd olur  
 Gâh cihân sâhîndan artık şâd olur  
 Gâhî kasâvetde zindâna düşer

Gâhî dehr-i gamda kendin yitürüür  
 Gâh lisândan dürr-i meknûn getürür  
 Gâh olur cümleye aklı yetürür  
 Gâhî Mecnûn olup yabana düşer

Gâhî şu'le virüp doğar mâh olur  
 Gâh yüz yere serüp hâke râh olur  
 Gâh olur cihânda pâdişâh olur  
 Gâhî gedâ olup külhâna düşer

Gâhî Âşık Osman âkiler ile  
 Gâhî câhil olur câhiller ile  
 Gâhî kâmil olur kâmiller ile  
 Gâhî kadrin bilmez nâdâna düşer

### Güfte-i Âşık Osman Berây-i öğdülnâme

Bir kaç suâlim var size öğdülden  
 Evvelâ yağlığın icâdi kimdir  
 Cevâbin isterim ben ehl-i dilden  
 Nakş-i nakkâşının üstâdi kimdir

Bunu nakş eyleyen bir pîr usuldur  
 Müzeyyen lâlesi dahi sünbüldür  
 Nakş-i yağlık pîri Behzâd değildir  
 Ol zât-i kudretde âbâdi kimdir

Kimdir otuz dürlü eşyâyi diken  
 Şît'den evvel kimdir mekiği atan  
 Penbe hod beyândır nedendir keten  
 Ya keten tohmunun bünyâdi kimdir

Bir secerden oldu bu sırrın dördü  
 Kimdir kapusu yok bir evde yurdu  
 Eyyûb'dan evvel var ipeğin kurdu  
 Ya ipek kurdununecdâdi kimdir

Gelelim poşunun vasfına cânâ  
 Bu sırrı fehm ider ârif-i dânâ  
 Harîr dokumayı kim itdi peydâ  
 Dillerde isminin hem yâdî kimdir

Dahi öğdüllerin gizli sırrı var  
 Muhâldir bilene al da yüri var  
 Erkânıyla yolu yedi pîri var  
 Boyacının rengi nihâdi kimdir

Âkiller mât olur bunda hayretle  
 Kim kemer kuşandı dest-i kudretle  
 Kemer-bestे kimdir sîrr-i hikmetle  
 Bu sırr-i hikmetin âbâdi kimdir

Âşık Osman üstâd geçer bu râhda  
 Sikkeyi kim kazdı vakt-i gümrâhda  
 Şiir kim söyledi asl-i ervâhda  
 Cümle âşıkların ırsâdi kimdir

#### Kâtib Osman - Tecnîs

Yakdı beni yakdı nedir çâresi  
 Ak gerdâna siyâh zülfü yayılan  
 İşler bu sînemde oklar yâresi  
 Felek urdu beni hasret yay-ilan

Ne felekde bir gam-güsâr bulunur  
 Ne dilberden deli gönü'l alınur  
 Çıkar reftâr ider her dem salınur  
 Kuğu midir karşumuzda yayılan

Sevdiğim bir gonca-dehen gonca-leb  
 Bunca âh ü zârima oldur sebeb  
 Rüsvâyîkdan elim çeker mi aceb  
 Sırri fâş olup da halka yayılan

Bilmem deli gönül sende ne sezer  
 Mecnûn olmuş ser-i kûyunda gezer  
 Atup gamzesini sîneme dûzer  
 Kirpiklerin okun ayru yay-ılan

Kâtib Osman andelibdir zâr ider  
 Güllerin safasın her dem hâr ider  
 Her kim düse-gelse zehr-i mâr ider  
 Gidi rakîyb ya ef'îdir ya yılan

#### Kâtib Osman - Tecnîs

Âb-ı hayatı midir yârin deheni  
 Bahs ider lebleri şimdi kand-ile  
 Şavk virse meclisde bahâr-ı hüsnî  
 İhtiyâc kalur mı şem'a kandile

Bî-hûd teslim etdim Sübhân'a cârim  
 Düşmişim ayakda kaldım nâçârim  
 Bir âh itsem derûnumdan açarım  
 Gelür ciğerimden her dem kan dile

Gönlümün çektiği her dem gam tayı  
 Taht-ı hüsn üstünde sensin Cem Tâyi  
 Arasam bulam mı sana hemtâyi  
 Mülk-i Buhâra-yı (ve) Semerkand ile

Âşık kurban dost eşiği kanara  
 Nice bir sînemiz yâr yaka nâra  
 Ârif olan bu sözümden kanar a  
 Budur nasîhatim gönül kan dile

Bu benim tâliim kimse yaradan  
 Gönlümün murâdin virse Yaradan  
 Kâtib Osman ölmek ister yaradan  
 Gamzesi cellâda gönül kan dile

### Âşık Osman

İbret içün seyr eyledim sinleri  
 Hep ecel zehrine uğradık derler  
 Hâl dilinden söyletdim ben anları  
 Hep ecel zehrine uğradık derler

Kimi hakiyatde gerçek er imis  
 Kimi yiğit civân kimi pîr imis  
 Kimi dehr içinde İskender imis  
 Hep ecel zehrine uğradık derler

Kimi der ben idim dillerde metîn  
 Kimi der dünyâyi alurdum satun  
 Kimi kız oğlan kız kimisi hatun  
 Hep ecel zehrine uğradık derler

Kimisi hurşid-i cihân idim der  
 Kimisi sâh tahtında sultân idim der  
 Kimisi dertlere dermân idim der  
 Hep ecel zehrine uğradık derler

Âşık Osman nedir sana olanlar  
 Gör nice olmuş bizden evvel gelenler  
 Bin yaşayup merd-i da'vâ kilanlar  
 Hep ecel zehrine uğradık derler

### Sarkı

Ağam senin cemâlini görelî  
 Temâşâ eyledim Bağ-i İrem'ler  
 Pâyın türâbına yüzler süreli  
 Onulmuşdur derûnumda veremler

Dâimâ umduğum senden vefâdır  
 Yolunda can virmek bana safâdır  
 Dostum pehlûların dârü's-sifâdır  
 Leblerinde dürlü dürlü deremler

Hasretinden cismim nâra yanıkdır  
 Derûnî severim Hudâ tanıkdır  
 Gurbetlik illerde gönlüm sânikdir  
 Meded kılmaz bana dürlü sitemler

Kudretinden Hakk'ın sırrullâhisin  
 Nûr-ı Hudâ disem sana sahîhsin  
 Lâ-nazîrsin cümle hûblar şâhisin  
 Hadd-i bîrûn dîvânında gulâmlar

Âşık Osman ihsân umar zülâlden  
 Kurtar beni bu fîkr ile hayâlden  
 Aman beni mahrum etme visâlden  
 Pâdisâhdan gün umulur keremler

### Şarkı

Âdem Saffî ile Cennete girdim  
 Ol ulu cihâna uğradım geldim  
 Budakları altın bir şecer gördüm  
 Suç idüp isyâna uğradım geldim

Ben kendimi fîkr eyledim nerdenim  
 Akıl irmez bir hikmetli sirdanım  
 Bir'i bildim Bir anladım Bir'denim  
 Can idim cânâna uğradım geldim

Bir zaman da nûrdan kandilde durdum  
 Andan sonra şâm-ı zulmetle irdim  
 Elest hüccetini âsûde virdim  
 Ol kavl-i Subhân'a uğradım geldim

Aslında sevmedim Hak münkerini  
 Mekân dutdum Îsrâfil'in sûrunu  
 Arş'da gördüm kabe kayseyn nûrunu (K. 53/9)  
 Ol ulu Sultan'a uğradım geldim

Âşık Osman Hakk'ı kendimde buldum  
 Sîrr-ı hâzîneden vücûda geldim  
 Tevrât'ı Zebûr'u Încil'i bildim  
 Hazret-i Kur'ân'a uğradım geldim

### Semâî

Ey küçük gonca fidan  
 Cana kasd etme tez elder  
 Bunca cevr ü cefâ neden  
 Gönlümü aldın ezelden

Dostum sana gönül virdim  
 Tâzelendi köhne derdim  
 Zâtin ervâh iken gördüm  
 Mübtelâyım lem-yezelden

Dostum bana cefâ kilma  
 Cevr ile aklımı alma  
 Hüblüğina mağrur olma  
 İbret al yürü gazelden

Esirgeyüp çesmim silmez  
 Hâlime merhamet kılmaz  
 Bilinmişdir vefâ gelmez  
 Hercâyi zâlim güzelden

Âşık Osman sana n'etdi  
 Hierin bağırim hûn etdi  
 Ağlamakdan işte gitdi  
 İnsâfin yok mu güzelden?

### Türki - Şarkı

Sabâ haber eyle varup dostuma  
 Figanım göklere çekildi yazık  
 Yiğit iken pîrlik düştü üstüme  
 Kemân olup kaddim büküldü yazık

Giryânım kan akar dîdelerimden  
 Arz ü semâ inler âh ü zârimdan  
 Vücûdum tutuşdu sûz-i nârimdan  
 Mahv olup tende can yakıldı yazık

Hasretim çekdiğim derd-i nedâmet  
 Beni helâk itdi hicr-i siyâset  
 Halk-ı cihân içre oldum melâmet  
 İlden ile adım çekildi yazık

Nice vaz-geleyim yüzü benlimden  
 Güzelliği melek misli denlimden  
 Sâzılık leşkeri göçdü gönlümden  
 Eleم sancakları dikildi yazık

Âşık Osman durmaz yanar özünden  
 Dost hayâliaslâ gitmez gözünden  
 Kendent bilmezlerin fenâ sözünden  
 Gönlümün sarayı yıkıldı yazık

### Sarkı

Şimdi zamânenin âdem-oğlânı  
 Kuldan imdâd ister şâh nedir bilmez  
 Yanar fîsk oduna ciğer dağlânı  
 Gider bâtil yola râh nedir bilmez

Âlimlerin meclisine gelmeyen  
 Pire hizmet idüp öögüt almayan  
 Hakk'ın dîzârinâ müstâk olmayan  
 Sîrr-ı hakîyatde mâh nedir bilmez

Bir gün Îsrâfil'in sürü urilur  
 Anca canlar hîrmânına derilür  
 Hakk'ın kudretiyle ölen dirilür  
 Mesken idündigi çah nedir bilmez

Potaya ? siğmayan kendin kal m'ider  
 Gönül sultânını nefse kul m'ider  
 Zâlimler mazlûma nice zulm ider  
 Tamuya yandıran âh nedir bilmez

Şeytâna uyanlar dâim mekr ider  
 Sonin fîkr idenler Hakk'ı zikr ider  
 Âşık Osman Yaradan'a şükr ider  
 Dünyâ içün âh ü vâh nedir bilmez

## Semâî

Mû-miyânnî nâzenîn  
 Sararlar deyü korkarım  
 Goncanı ey nûr-ı cebîn  
 Dererler deyü korkarım

Yanına alma gammâzı  
 Doludur kibr ile özü  
 Âşinâ olmasın yüzü  
 Karalar deyü korkarım

Tıfl-ı âhûsun ey civân  
 Gafil gezersin bî-gümân  
 Zâlim sayyâd-ı bî-amân  
 Paralar deyü korkarım

Dûr olmak güç dîdârîndan  
 Helâkim intizârîndan  
 Ben bendeni nazarîndan  
 Ayralar deyü korkarım

Hûn-ı çeşmin kahramâni  
 Kul itdi Âşık Osman'ı  
 Tîg-ı gamzen bu cihâni  
 Aralar deyü korkarım

## Şarkı

Bî-karâr olmuşdur zevrak-ı tenim  
 Eser bu gönlümün bâdi var bâdi  
 Aşk ile lerz'ider burc u bedenim  
 Akar gözlerimin şâdi var şâdi

Ene'l-Hak diyenler dâr ile bile  
 Pervâne olanlar nâr ile bile  
 İşretin gördükçe hâr ile bile  
 Bülbülün güllerden dâdi var dâdi

Lutf ile letâfet n'idügüñ bilmez  
 Zühd ile sehâvet n'idügüñ bilmez  
 Hakîykat ma'rifet n'idügüñ bilmez  
 Bâzı âşikların adı var adı

Bize lâzım değil hey'et-i sûff  
 Âdem sâffî gerek ashında sâffî  
 Nâ-ehlin elinde lâf ü güzâfi  
 Kâmilin kalbinde zâdi var zâdi

Hakîykatdır Âşık Osman'ın naklı  
 Nâdân saâdetle ârifler saklı  
 Bu sırra iremez değmenin akı  
 Her işde hikmet-i Hâdî var Hâdî

### Semâî

Ey efendim hasretinden  
 Ah idüp ağlar gezerim  
 Gice gündüz firkatinden  
 Sînemi dağlar gezerim

Kaçan ki didin elvedâ  
 Yakıldı dil ü cân oda  
 Kalup yas ile ben gedâ  
 Karalar bağlar gezerim

Gam kasâvet oldu kârim  
 Cemâlindir intizârim  
 Hiç bir yerde yok karârim  
 Su gibi çağlar gezerim

Gözüm yaşı oldu deryâ  
 Kesilmez emvâcî aslâ  
 Ben oldum bülbül-i seydâ  
 Bağçeler bağlar gezerim

Âşık Osman'ım ciğer-hûn  
 Kaldım mihnede ser-gerdûn  
 Aşkın ilen olup Mecnûn  
 Sahrâlar dağlar gezerim

### Sarkı

Hazan gibi ditrer cânım bedende  
 Gamze-i cellâda virdim gönlümü  
 Âşıklık nic'olur görsün cihânda  
 Ta'lîm-i üstâda virdim gönlümü

İsminin vechinde yazılmış âyet  
 Doksan iki saydim hisâb-i Ebced  
 Bir şâhin bakişlı hûbluğu gâyet  
 Ol kadd-i şimşâde virdim gönlümü

Evvel görmüş idim ben ol dîdârı  
 Muhabbetim alsa da şimdi tekrârı  
 Dostuyum âlem-i ervâhdan beri  
 Sanmanız ki yâda virdim gönlümü

Bülbül-ves gül-i handâna düştü  
 Ârâmi yok âh ü efgâna düştü  
 Hûblar arasında sultâna düştü  
 Kul idüp mezâda virdim gönlümü

Âşık Osman kalmadı canda kuvvet  
 Beni gark eyledi ol mihr-i hayret  
 Bile haşr olmayı eyledim niyyet  
 Ferâde ferâde virdim gönlümü

### Semâî

Muhabbet başında cânım  
 Açılmış gonca-i femsin  
 Benim nev-reste civânim  
 Öter bülbül hoşça demsin

Per ü bâl açdin eflâke  
 Merhamet kıl sîne-çâke  
 İhtişâm virdin ussâka  
 Hüküm ider şâh-i a'zamsın

Dil ü cân içre ferahım  
 Derûn-i derd ile âhim  
 Güldüğün vaktlerde şâhim  
 Gamze-i tîg-i gam gamsın

Gilmâna sensin nişâne  
 Hüsnün hayatı virir câne  
 Ağzında dürr-i dendâne  
 Nukl-i lü'lü-i Meryem'sin

Tabîbsin yoktur akrânın  
 Sifâ dertlere dermânın  
 Hasta-dil Âşık Osman'ın  
 Cemîan derdine emsin

### Sarkı

Ey gönül vücûdun nedendir zinde  
 Ervâhın nedendir var neden oldun  
 Hûdâ'nın emriyle ana rahminde  
 Ne yıldız hükümye cârından oldun

Suâl eyleseler nerdeyim dersin  
 Dahi anâsır-ı çârdânim dersin  
 Âb ü bâd ü hâk ü nârdânim dersin  
 Âb ü bâd nedendir nâr neden oldun

Ne deryâ sâhili incüsün anla  
 Ne derdin var mâni rencüsün anla  
 Cemîan eşyâının gencüsün anla  
 Ne metâsın dürlü bâr neden oldun

Müşkilini bir kâmile tîndin mi  
 İçüp kudret dolusunu kandın mi  
 Halîl'in düşdiği nâra yandın mı  
 Neden bülbül oldun zâr neden oldun

Âşık Osman Hakk'ı sen de buldun mu  
 Dahi sen ölmeyden evvel öldin mi  
 Âşık nedir ma'sûk nedir bildin mi  
 Neden âşık oldun yâr neden oldun

### Âşık Osman

Seni bana mansûb virse Kirdigâr  
 İstemezdim senden özge bir diyâr  
 Hüsnüin temâşası birer yâdigâr  
 Kaşların turra-i hat-siyâhımsın

Derdimin tabîbi yâreme Lokmân  
 Femîn gonca güldür ey tütî-lisân  
 Hübler arasında hem sâh-i cihân  
 Nûr ile münevver hüsn-i mâhımsın

Dîdârin gözleyüp çağlar akarım  
 Hayâl-i aşkinla bağrim yakarım  
 Leyl ü nehâr hemân sana bakarım  
 Nice bakmayayım nazargâhımsın

Âşık Osman sana ölünce kuldur  
 Âşıkdır sâdiktir hem ehl-i dildir  
 Gerek âzad eyle gerekse öldür  
 Pâdişah didügüm inan sâhimsin

### Tekerleme Güft-i Âşık Osman

Dört kitabdan evvel Subhân'ı bildim  
 Bu irfâni rûz-i elestden aldım  
 Zâtdan, sıfât olup imâni bildim  
 Îrârim hitâb-i izzetden aldım

Ol demde lûtâf ile ihsâna irdim  
 Veli katre idim ummâna irdim  
 Kandilde hazret-i Sultân'a irdim  
 Her dürlü kemâli ol zâtdan aldım

Hudâ ile kavl-i izzet eyledim  
 Resûl'e kendimi ümmet eyledim  
 Külli ikrârımı hüccet eyledim  
 Emînlik sıfâtın esvedden aldım

On sekiz bin dürlü ma'denden oldum  
 Genc olup dört dürlü cevherle doldum  
 Ben kendimi rahm-i mâderde buldum  
 Ervâhim sâhib-i kudretden aldım

Ol rahm-i mâderde yedi seyyâre  
 Perverîş eyleyiip kıldılar çâre  
 İbâdet kılmağa Perverdigâr'e  
 Dahi sabî iken ismetden aldım

Bana gel olundu batın hâneden  
 Kismetim virildi her bir dâneden  
 İcâbet eyleyiip doğdum anadan  
 Ol dem ağlamağı firkatden aldım

Gâh vakıt ağladım gâh vakıt güldüm  
 Dâr-i mihnet imiş cihânı bildim  
 Âlem-i sabâvet içre şâh oldum  
 Ömür menzilini sür'atden aldım

Kendi vücfûdumda gördüm cihânı  
 Kimi âşikâre kimi nihânı  
 Ne imiş fehm itdim derd ü dermâni  
 Ol sırrı Lokmâni'ı hikmetden aldım

Münkirin elinden dil-şikesteyim  
 Sanmanız ki beni zîr-i besteyim  
 Bu yol (u) erkânda kemер-besteyim  
 Ben bu merâtibi hizmetden aldım

Bâb-i ilmi bildim Şîr-i Yezdân'î  
 Anda hatm olmuşdur feyz-i Rahmânî  
 Dahi fehm eyledim sırrı Selmân'ı  
 Ben yeşil yaprağı şöhretden aldım

Pûte-i üstâdda bişüp kâl oldum  
 Velî kal olunca ehl-i hâl oldum  
 Mekteb-i irfânda pür makâl oldum  
 Ders-i şî'ri bir hûb sûretden aldım

Dil virüp hûblara hoş nigâh etdim  
 İskender-i aşkı dehre şâh etdim  
 Hîzr'a yoldaş olup azm-i râh etdim  
 Şî'râb-ı hayâtı zulmetden aldım

Gavvâs olup gezdim yedi deryâyi  
 Erbâb-ı sühanda buldum gnâyi  
 Dilde zâhir olan dürrr-i yektâyi  
 Kalbimde nisân-ı rahmetden aldım

Kimi sühan dersin tizden öğrenür  
 Kimi bâtin kimi yüzden öğrenür  
 Bülbül şakımayı bizden öğrenür  
 Ben feryad etmeği fitratdan aldım

Her hâl ile kendim teselli kıldım  
 İ'tikad binâsının temelli kıldım  
 Vücûdum Tûr'unda tecelli kıldım  
 Aklimı vâdi-i hayretden aldım

Dâim güzellerle iderim vash  
 Münkirân ne bilsün bu sîrr-i faslı  
 Dîdâr sevdığimin sebeb-i aslı  
 Ezelî olunan vuslatdan aldım

Bildim nedir merd-i meydân olmağı  
 Nâr-ı aşk içinde sûzan olmağı  
 Lâ-yu'kal vâlih ü hayrân olmağı  
 Her dürlü gorinen ibretden aldım

Hudâ'dan diledim ol zât-ı keyfi  
 Hubb-i derûnumda sûret-i keyfi  
 Şimdi mezâhirde hâlet-i keyfi  
 Leb-i dilberdeki şerbetden aldım

Nâr-ı firkat derd-i derûnum yakdı  
 Zencir-i mihneti boynuma takdı  
 Dü şesmim yaşı sel gibi akdı  
 Bu derd ü belâyi gurbetden aldım

Kendimi ârif-i billâh etmeği  
 Meylimi tâlib-i dergâh etmeği  
 Gice gündüz hamdü li'llâh etmeği  
 Hudâ'nın virdiği ni'metden aldım

Âlem-i kübrâdir vücûdum bağı  
 Ses cihetim bildim sol ile sağı  
 Yirmi dört bin kez nefes almağı  
 Ashında evkât-i saatdan aldım

Komazım hannâsa füsûn etmeği  
 Gözümün yaşını Ceyhûn etmeği  
 Nefs-i emmâreyi zebûn etmeği  
 Şehr-i siyâmdaki hiffetden aldım

Ol sultân-ı kavneyn kıldı i'lâmi  
 Hac zekât oruç oldu kelâmi  
 Hamd olsun bilürin şart-ı islâmi  
 Savm u salâtdaki hasletden aldım

Âşık Osman koma zikr-i Mevlâ'yı  
 Nedir anlayasın sırr-ı esyâyi  
 Zâhirde bâtında cümle ma'nâyi  
 Furkân'da okunan âyetden aldım

#### Tecnis - Şarkı

Beni yaktı cevr oduna o yanmaz  
 Yandırsın merhametsiz o yâra  
 Sabah oldu feryâdimdan uyanmaz  
 Umarım ki öte bülbül uyara

Bir âşikim el gögüste yüz yerde  
 İster isen yar derimi yüz yerde  
 Yârelerim göz göz oldu yüz yerde  
 Yâr dimez ki ne yaratır o yara

Farz eylemem ko bu günü yarıni  
 Eşmim arz-ı gül seyr eyle yarıni  
 Âşık ağıyarden sakinur yârını  
 Eğri baksa gözlerini o yara

Belâ çoktur değil benim yaram az  
Halka yaramayan Hakk'a yaramaz  
Yârdan gayrı kimse yara saramaz  
Umarım ki kese bağrim o yara

Âşık Osman der ki dostum güzeldir  
Güzel gözler güzel sevmek güzeldir  
Güzel ağız güzel sadef güzeldir  
Mübtelâyım leblerinden o yâra

#### Nev-Güfte-i Âşık Osman

Temâşâ eyledim bâğ-ı dildârı  
Açılıp bir gül-i hamrâsı bitmiş  
Can gözüyle gördüm sun'-ı Settâr'ı  
Anda sünbüllerin ra'nâsı bitmiş

Gör bir katre âbdan kudretu'llâhı  
Bu hikmete candan eyle nigâhı  
Gerdânda dizilmiş hâl-i siyâhı  
Bir-birin fulfül-i zîbâsı bitmiş

Görün dendânını dehân içinde  
Dürlerdir hokka-i mercân içinde  
Kaddini seyr itdim cihân içinde  
Salinur Cennet'in Tûbâ'sı bitmiş

Ol dost ile vahdet etmenin çagi  
Lebleri lezzeti Kevser ırmağı  
Kudret bağıcesidir sînesi bağı  
Înârı turuncu alması bitmiş

Bî-nazar sanmanuz Âşık Osman'ı  
Her eşyânın genci gördüm insâni  
Şâne-i şöhretdir âhir bağvani  
Bahâr-ı hüsnünün sonrası bitmiş

### Sarkı

Ne anlar cihânda har-ı lâ-yüfhem  
 Tab'ımın esrâr-ı nühüftesinden  
 Ne mümkün olunmak her dem  
 Bu dehrin mahlûk-ı nâ-pûftesinden

Sengi hâr ayırmaz kör elmas ile  
 Gûher-şinâs gerek kadrini bile  
 Cûş ettikçe gelür sâhil-i dile  
 Bahr-i aşkin dürr-i nâ-süftesinden

Derd-i derûnumu yâr kebâb eyler  
 Varır gayrılara intisâb eyler  
 Ger malin yoğ-ise ictinâb eyler  
 Büy-i hakîyatle âşüftesinden

Gamda kalmak olmaz gülünür elbet  
 Gönlümün gam pası silinür elbet  
 Her kanda olursa bulunur elbet  
 Bu devrânın rind-i âlüftesinden

Okuyup yazmadım cihânda ey cân  
 Şiir ilmin ihsân eyledi Sübâhân  
 Bâreke'llâh deyü dinlesün yârân  
 Bu Âşık Osman'ın nev-güftesinden

### Semâî

Yüzine ol siyeh hattin  
 Gelüp almış sol u sağın  
 Dalatmış hâr-ı hicrâna  
 Gülü hayfâ ki ol bâğın

Per açdı âşiyânından  
 Hezârı gönlü ussâkın  
 Göründü bâğ-ı hüsnünde  
 Kaçan kim mesken-i zâgin

Nice bil bend-i zülfün  
 Bendine ben bende bağlandım  
 Ölüp kurtulmadım bâri  
 Belâsınañan ben ol bâgin

N'ola bir katracık âbi  
 Visâlinden meded kîlsin  
 Derûnum sâfî âtesdir  
 Yanar dâg üstüne dâgin

N'ola aksa derûnundan  
 Sirişki Âşık Osman'ın  
 Yanar bağrında .....  
 Cihân içre her ırmağın

### Şarkı

Sana derim sana zâlim ü bî-dâd  
 Nice bir elinden feryâd disünler  
 Bu cefâ bâbında sen misin üstâd  
 Dü gamzene tîg-i cellâd disünler

Sana bend olalı ben dil-hastenim  
 Mihnetle yazılmış hatt-i celînim  
 Cevr ile alursun âh ü enînim  
 Muhaldir olduğun berbâd disünler

Bir çâre bulmadım dil efkârima  
 Zerre gûş dutmazsim âh ü zârima  
 ..... -ima  
 ..... disünler

Hâbdan uyarmadın baht-i siyâhim  
 Seni sevmek midir nedir günâhim  
 Eğer lâyık ise cihânda şâhim  
 Bana mazlûm sana bî-dâd disünler

Bil Âşık Osman'ın dil endîsesin  
 Taşa çalmak diler nâmûs şîsesin  
 Urayın başıma aşkın ..... -şesin (âtesin ?)  
 Sana Şîrin bana Ferhâd disünler

Şarkı

Gönlüm alup beni gülâm eyledi  
 Bir çeşm-i mekkâra sâhib-i efsûn  
 Gelüp bin nâz ile kelâm eyledi  
 Başma tenk oldu bu çarh-i gerdûn

Ayn on dördüne benzemiş mâhi  
 Hûblar görünürse güzeller şâhi  
 Aklim zâyi' olur serimden gâhi  
 Sol Leylâ sıfâta olalı Mecnûn

Ben garib gezerim kendi işime  
 Hayâlin bakarken girdi düşüme  
 Bu ne sevdâ idi geldi başma  
 Gönlüm alup beni eyledi meftûn

İsminin evveli böyle okunur  
 «Şîn» «elîf» çekince «me»ye dokunur  
 «Ye» ile «nûn» ile kıya bakınur  
 Bu derdli bağrumı eyledi pür-hûn

Âşık Osman yâri hâlden bilmezse  
 Înâyet ayniyle nazar kılmazsa  
 Akidup çeşimin yaşın silmezse  
 Gice gündüz çağlar misâl-i Ceyhûn

Şarkı

Her birin bir derde giriftâr etmiş  
 Bu dünyâ sevdâsı bir belâ ancak  
 Kimin gedâ kimin şehsûvar etmiş  
 Bu sırrı fehm iden ukalâ ancak

Bu aşk bir esrârdır sırr-i Hüdâ'dan  
 Genc-i İlâhî'den feyz-i Allâh'dan  
 Yaradan hoşnudtur merd-i kibârdan  
 Terk-i dünyâ olan fuzalâ ancak

Kimisi derd ile derûnîn dağlar  
 Kimisine mekân olurmuş dağlar  
 Her kimi söyletsem hâlinden ağlar  
 Herkes bir sevdâya mübtelâ ancak

Ârif olan bakmaz dâr-i cihâne  
 Kime bâkiy kalur işbu virâne  
 Şol mevtin elinde dolu peymâne  
 Çağırır cümleye es-salâ ancak

Böyle buyurmuşdur Hazret-i Sultân  
 Fakr ile fahr ile cihânda her ân  
 Rehine uryân gez Âşık Osman  
 Ko disünler sana budala ancak

### Semâî

Kâmiller pâyine yüzin  
 Süren gelsün bu meydâna  
 Hudâ'ya bağlayup özin  
 Duran gelsün bu meydâna

Her ne var ise sende var  
 Yedi iklim bahr ile ber  
 Kendi vücûndan haber  
 Viren gelsün bu meydâna

Mansûr olan gelür dâra  
 Can için kalmaz dîdâra  
 Pervâne-veş aşk-i nâra  
 Giren gelsün bu meydâna

Kimdir yapışan salına  
 İrdi Hakk'ın makalına  
 Men 'arefin ahvâlîna  
 İren gelsün bu meydâna

Âşık Osman ey mu'teber  
 Ko git cihânda hûb eser  
 Âfâk-ı enfüsden haber  
 Viren gelsün bu meydâna

### Muammâ - Semâî

Bu gün ben iki at gördüm  
 Ayağı dört yürüür cansız  
 Dili yok söylemez mürdüm  
 Mukavva göğdesi kansız

Burnu sivri saklı başı  
 Ne belli erkek ne dişi  
 Nârı görse akar yaşı  
 Binersen yürimez sensiz

Kaşınmış kimse kaşımaz  
 Âdemden gayrı taşımaz  
 Ne yazda kışda üşimez  
 Derisi var dimen gönsüz

Binüp yürütmekdir hüner  
 Sen döndükçe bile döner  
 Dini islâmdir ana biner  
 Ne sever ne biner dinsiz

Âşık Osman değil yalan  
 Yürüdükçe kilar nâlân  
 Biliür başında akl olan  
 Be bilür bunu iz'ânsız

### Türki - Şarkı

Muntazırdır hûb cemâlin görmeğe  
 Can benim gözleri mestâne dostum  
 Sevinür cismimde seni sarmağa  
 Kan benim gözleri mestâne dostum

Yeter cevr eyleme benim sultânım  
 Lâyık mı göklere çığa efganım  
 Sensiz benim zindan olur mekânım  
 Sen benim gözleri mestâne dostum

Aşkına düşeli hayâlin düşde  
 Ben helâk olmağa az kaldım işte  
 Eğer cevr idersen odlara düs de  
 Yan benim gözleri mestâne dostum

Leblerindir benim derdime çâre  
 Yüzi mâhitâbsın kaşların kara  
 Virmiş güzelliğin ehl-i nazara  
 Şân benim gözleri mestâne dostum

Bu Âşık Osman'ın hasret olmasın  
 Dost işidüp bize düşman gülmesin  
 Adûlar duyup da bize kılmasın  
 Ta'n benim gözleri mestâne dostum

#### Türki - Şarkı

A sevdiğim niçün benden kaçarsın  
 Seni sevmezmiyim nedir gümânın  
 İltifât etmeyüp görüp geçersin  
 Tanrı selâmını saklar zebânın

Rakıybîn yüzine güle bakarsın  
 Su gibi her gördüğünde akarsın  
 Nâr-ı hicrin ile yürek yakarsın  
 A zâlim yok mudur yohsa imânın

Hûn-ı tabiatle kaşların çatma  
 Tîg-ı gamzen ile kanım akitma  
 Ben derdmendini yabana atma  
 Bir kerem kânısın eyle ihsânın

Cevr eylemek eyü değil bilürsin  
 Ben ağlamak ile sen ne bulursun  
 Yeşiller giydikçe aklım alursın  
 Yağmaya vireli dil-i hayrânın

Mecnûn gibi işim gücüm zâr oldu  
 Benim mahabbetim sana âr oldu  
 Yâr sana nâz bana niyâz kâr oldu  
 Yeter âhîm aldın Âşık Osman'ın

## Türki - Şarkı

Yaramaz nazardan çeşm-i düşmândan  
 Nevçivânım seni saklasun Settâr  
 Pençe-i ecelden ol bî-amândan  
 Tende cânim seni saklasun Settâr

Hudâ hicrânını def' ide serden  
 Vücûdum mahv olup erir efkârdan  
 Bîgâne bâgvândan rû-siyeh hârdan  
 Gül fidânim seni saklasun Settâr

Gayetle hazer kıl yüze gülerden  
 Bir makbûl olunmuş penddir ilerden  
 Yolların bekçisi harâmîlerden  
 Mû-miyânım seni saklasun Settâr

Cemâlin dûr etme ben mübtelâdan  
 Gözüm Ya'kûb gibi korkar evlâdan  
 Hatâ-yı hâtardan çâh-ı belâdan  
 Yûsuf sânim seni saklasun Settâr

Bu Âşık Osman'ın remzi nedir bil  
 Râh-ı sultânlıkda alasın menzil  
 Mührin elden gidüp olmadan hacil  
 Süleymân'ım seni saklasun Settâr

## Türki - Semâî

Ey gönül bir gün murâdin  
 Olur elbetde elbetde  
 Menzilin âh ü feryâdin  
 Bulur elbetde elbetde

Karar oldu âh ile zâr  
 Cânım bî-zâr oldu bî-zâr  
 Cefâ kılmadan ol dildâr  
 Kalur elbetde elbetde

Kendüni hûn eyleme hûn  
 Bîmâr ü bî-çâre mağbûn  
 Adû didikleri mel'ûn  
 Ölür elbetde elbetde

Geçdi cevr ile her sâlin  
 Derdmend nice olur hâlin  
 Seni ağladan ahvâlin  
 Bilür elbetde elbetde

Ey gönül düşme gümâna  
 Yazıkdır Âşık Osman'a  
 Sabır kıl yârin îmâna  
 Gelür elbetde elbetde

#### Vücûdnâme - Gûfte-i Âşık Osman

Bünyâd-ı zâtımdan kılıyım beyân  
 Hudâ'dan lutf ile ihsân olunca  
 Nice halk olundum ideyim ayân  
 Ne belâlar çekdim insân olunca

Bir zaman karışdım nebâtât ile  
 Bir zaman bezm oldum hayavânât ile  
 Bir zaman cem' oldum cemâdât ile  
 Bakup estim hâke yeksân olunca

Ne hâl ile geldim görün öteden  
 On bin kerre sizdim... (?) potadan  
 Perver-i zât oldum yedi atadan  
 Magaz (magz) deryâsında nihân olunca

Düşüp ol deryâda hayli çalkandım  
 Mest-i hayâl etdim bilmeyüp kendim  
 ..... - dim  
 Hallâk-ı âlémden fermân olunca

Rabb'ın hükmî idi beni dutdular  
 Hak ne buyurduysa anı etdiler  
 Getirüp kan deryâsına atdilar  
 Zevrak idim gark-ı tûfân olunca

Müsterî hükmünde bâd ile yele  
 Esüp ol deryâda nic' oldum hele  
 Resm-i merdüm sünük damarlar ile  
 Bünyâdım temeli zamân olunca

Mirrih'in hükmünde olundum cârî  
 Dahi eksik idi cismimin yarı  
 Belki vücûduma ol kadd-i târî  
 Mevâlid-i selâse nişân olunca

Velî şems hükmünde necâta irdim  
 Necâta irince Hak oldu virdim  
 Bir nice zamanda kiyâmda durdum  
 Unsur ile ben nümâyân olunca

Ol Zühre devrinde buluştum yâre  
 Aşk ile görüşüp oldum âvâre  
 Utârid hükmünde irdim dîdâre  
 Yazup hattım Seb'u'l-Mesân olunca (K. 15/87)

Olunca mürûrum iki yüz seksen  
 Zerre-ves kalmadı cismimde noksân  
 Kamer hükmî ile eyledim devrân  
 Bâtından zâhire revân olunca

Revân olunca ben kendim ağladım  
 Asıl vatanımı andım ağladım  
 Hasret oði ile yandım ağladım  
 Rahm ettiler hâlim giryân olunca

Esirgeyüp beni izzet ettiler  
 Emrime râm olup hürmet ettiler  
 Her dürlü eşyâdan şerbet ettiler  
 Taht-nişîn oldum sıbyân olunca

Sultân idim gör ki bana n' itdiler  
 Tahtım alup gurbet ile atdilar  
 Gitti sultanatım beyân itdiler  
 Hubb-i mâder peder nisyân olunca

Piyâdeyken düştüm dünyâ kahrına  
 İltifât etmedim berr ü bahrına  
 Gezerken uğradım âdem sehrine  
 Seyr ettim iklimin seyrân olunca

Yedi def'a ol diyâri dolaştı  
 Geşt-gîrlik idiüp günde güleştı  
 Ol şehirde bir dırahta ulaştı  
 Kökü yukarıda çokdan (?) olunca

Dört dalı var(dur) hem yirmi budağı  
 Kökünde bezm olur yedi ırmağı  
 Bitmiş meyveleri bizim olur bağı  
 Açı datlı gördüm bağvân olunca

Üç yüz altmış altı o şehrîn çayı  
 Devr-i dâyîm akar gâh olur zâyi  
 Anda seyr eyledim yedi deryâyi  
 Gavvâs oldum la'l ü mercân olunca

Ol şehrîn bir yanı müslîm havası  
 Dîdâr-i şâh içün iderler yası  
 Bir yanı emmâre âsîdir âsî  
 Ceng ü kîtâl olur tuğyân olunca

Vardır ol şehirde bir beyt-i ankâ  
 Dest-i kudret ile urulmuş binâ  
 Yetmiş bin nikâb bürütmiş cem'â  
 Yedi kat renk ile rengân olunca

Ol evin ahkâmî icâbet ider  
 İki kâtibi var kitâbet ider  
 Olunan işleri işaret ider  
 Ziyân irer fi'li noksân olunca

Altı kişi bekler etrâf ü eknâf  
 Yedisi hem ni'met taşırlar saf saf  
 Yedi yüzü mektûb içündür tavâf  
 Beklerler ol şehri virân olunca

Dinle ol diyârin diyâretçisi  
 Kimdir ol bacdârin ? iyâretçisi  
 Yigirmi dört bindir ziyâretçisi  
 Gelen gülmez ? mahşer divân olunca

Üç kubbe ol şarda dü minâredir  
 Bir bülügü avret mûyu karadır  
 Yedi iklim yetmiş iki pâredir  
 Eniş yokuş sahn-i meydân olunca

Ol şehirde gördüm nûr-i mir'ati  
 Pîst ü heşt hatt-i ezelden zâti  
 Yapan biliür ancak ol imâreti  
 Nâs ne bilsün sırr-i Subhân olunca

Gezmişim ol şehri pür-hicâb ile  
 Uyanığım bahsim yokdur hâb ile  
 Bin bir kerpiç otuz iki bâb ile  
 Yâd girmez ol şehre derbân olunca

Genci bir on iki penceresi var  
 Ceng ü kitâl olur hâm (ü) hâsi var  
 Bir mârdan ol evin özge yası var  
 Ceng (ü) âşûb olur düşmân olunca

Hışma gelse ol mâr yedi ser olur  
 Anunla cenk iden gerçek er olur  
 Ölürse can bulup yine dirilür  
 Ol şehr yıkılıp yaban olunca

Var ol şehristânda bir düşmân velî  
 Kurulal'dan beri bile témeli  
 Fesâd eylemeden kat' etmez eli  
 Azdırır insâni bârân olunca

Bir sâatde hezâr çarhı yâr ider  
 Kendüye uyanı şerm-sâr ider  
 Kimi uydurursa ehl-i nâr ider  
 Cehd ider sebeb-i isyân olunca.

Yüz kırk neferi var yanında hemâñ  
 Yetmiş görinür şekli müslimân  
 Yokdur ancılayın zâlim bî-amâñ  
 Çalışur hemdem-i şeytân olunca

Aslı yaratılmış Tamu nârından  
 Neferi azgundur biri birinden  
 Hudâ'ya sığındım şûr (ü) şerrinden  
 Ne gam bize fazl-ı Yezdân olunca

Zerre-veş bu cismin vasfını kıldım  
 Yedi def'a dehare doldum boşaldım  
 Her ne buldum ise kendimde buldum  
 Aşka uyup Âşık Osman olunca

### Semâî

Sanasın nâr-ı cehennem  
 Olur bana mekân sensiz  
 Muhakkak ey şâh-ı âlem  
 Oda yansın cihân sensiz

Çü sensin tab'im sürûru  
 Velî dil mülk-i ma'mûru  
 Muhassıl ey gözüm nûru  
 Olamaz tende cân sensiz

Ne müşkil âteş-i hicrân  
 Dayanmaz yanmağa insân  
 Serim üzre kopar dumân  
 Kalınca zerre ân sensiz

Gitme gel gayrıdan yana  
 Tifilsin hayf olur sana  
 Bilmiş ol zehr olur bana  
 Efendim lokma nân sensiz

Âşık Osman diler dildâr  
 Gerçi nâr imiş intizâr  
 Görünmez gözime ey yâr  
 Olsa bâğ-ı cihân sensiz

## Tasavvuf - Semâî

Ne nûnîyim ne ben kâffî

Ne zemîn ile eflâkim

Ne sûfîyim ne ben sâffî

Ne tevhîd ile ilhâkim

Ne ben bende-i lâhûtum

Ne ben ziyânım ne sûdum

Ne ben hikmet-i Ma'bûdum

Ne berr ü bâhrîyim pâkim

Ne harâbâtum ne ulvî

Ne Rahmânîyim ne süflî

Ne zahr ü kandîyim bellî

Ne dermân u ne tiryâkim

Ne gedâ (vü) ne a'lâyim

Ne gencîne-i Kübrâ'yım

Ne ilmim var ne dâنâyim

Ne aklîm var ne idrâkim

Ne aslîm var ne kânîm kân

Ne ifnâyim ne cânîm cân

Ne âşîkîm ne ben Osman

Ne âb u bâd nân. (ü) hâkim

## Şarkı

Câna hayat virir dimağa lezzet

Leblerin sükkeri şerbetçesine

Cemâlin levhini sâhib-i Kudret

Yazmış hikmet ile âyetçesine

Kudret Kâ'besidir cemâlu'llâhîn

Zenahdânın müdîr Zemzem-i çâhîn

Gördüm tavâf eyler hâl-i siyâhîn

Bir bölüm hindûdur âdetçesine

Sağların gerdânda sünbül (ü) reyhân  
 Olamaz akrânın dilcû-yi fidân  
 Kadd-i mevzûnunu gördüğüm zaman  
 Aklim zâyi' olur hayretçesine

Cânâna irisür sana can viren  
 İyd-i Ekber ider cemâlin gören  
 Câvidan-ömr olur koynuna giren  
 Hayâta irisür cennetçesine

Bu Âşık Osman'a hükm iden ey yâr  
 Gayrı değil sensin hüsн ile hünkâr  
 Giymişsin mübârek başına destâr  
 Şart-ı takvâ ile sünnetçesine

### Semâî

Cemâlindir bâğ-i muhsin  
 Açılmıştır gül-i terler  
 Okurlar kaddine tahsîn  
 Gülistânda sanavberler

Ki zerrâtından olmuşdur  
 Münevver bu cihân-ârâ  
 Cemâlin bedr-i mâh âsâ  
 Hâlin pür-bezm-i ahterler

Der-i divârına hurşîd  
 Sürer kûtâha yüzün gerdûn  
 Yüzün nûrundan ey dilber  
 Utanur şem'i hâverler

Cihânda külli uşşâkı  
 Oda saldin behey âfet  
 Senin ruhsâr-ı nârında  
 Yanar dil-i semenderler

Senin ruhundaki hâlin  
 Habeş sultânıdır cânâ  
 Sakinur mülket-i hüsnün  
 Her etrâfında leşkerler

Abîrim anberim miskim  
 Muattar zülf-i hoş-bûyun  
 Dokundukça sabâ zülfün  
 Saçar misk ile anberler

Senin cellâd-ı gamzenden  
 Âşık Osman amân ister  
 Ne mümkindir halâş olmak  
 Takınmış cifte hançerler

### Sarkı

Bir Leylâ'ya virdim fikr ü hayâlim  
 Serimde âşıyân Mecnûn-ı aşkim  
 Bu belâ-keşlikde varmı emsâlim  
 Câm-ı sem nûş itmiş pür hûn-ı aşkim

Nice dem dost için sarf itdim emek  
 Rumuzdan bilene ne lâzım dimek  
 Ankayım bilmeyen sanurlar semek  
 Pür nisyân olunmuş mağbûn-ı aşkim

Nakş-ı vücûdumda şems kamer encüm  
 Bir mârin ağzında yektâ-yı gencim  
 Eflâtunlar bilmez bu derd (ü) rencim  
 Rûz (u) şeb inlerim meftûn-ı aşkim

Pesend ider dîdem âbîna Fîrât  
 Bu dünyâ malından istemem kîrat  
 Dîdârdır Hudâ'dan aksâ-yı murâd  
 Sübhânı özlerim Ceyhûn-ı aşkim

Cennet Tamu değil Hak'dan niyâzîm  
 Ancak kendi bilür kalbimde râzîm  
 Kübrâdir vücûdum ile serbâzîm  
 Âşık Osman merd-i fûnûn-ı aşkim

### Şarkı

Muhabbet arz itdim bir nev-civâna  
 Geçürdi yas ile günüm yâ Kerîm  
 Killi sey ma'lûmun âlem-i dânâ  
 Göz göz itdi cismim tenim yâ Kerîm

Âh ü feryâd itdim nice bin kerre  
 Hitâb etmededir her rûz-merre  
 Merhamet eylemez mikdâr-ı zerre  
 Ağar semâlara ünüm yâ Kerîm

Âşinâlik eylemez gördüğü yerde  
 Uğradup bendesin bin dürlü derde  
 Beni hasret ile kılarsa mürde  
 Koma ol zâlime kanım yâ Kerîm

Pervâne kilâlı bilemem kendim  
 Nic' edeyim nâr-ı firakete yandım  
 Garibim süflîyim sana sığındım  
 Hakkımı hak eyle benim yâ Kerîm

Âşık Osman der firâka bakamam  
 Göz göre kendümi nâra yakamam  
 Tâkatim tâk oldu gayri çekemem  
 Halka geldi tende cânim yâ Kerîm

### Türki

Cümlelerin rızkin virici Allah  
 Gedâları bâya muhtâc eylemis  
 Kimisini eylemiş bu cihânda şâh  
 Kimisin hırkaya muhtâc eylemiş

Âşık olan hikmet gözüyle baksın  
 Gönül pervânesin odlara yaksın  
 Sîrr-ile gösterüp dîdâra aksın  
 Mecnûn'u Leylâ'ya muhtac eylemiş

Doğru râha giden gerçek erlerdir  
 Âyîni erkânı bulan pîrlerdir  
 Hâk içre best olmuş muntazîrlardır  
 Sûret-i mevtâya muhtâc eylemiş

Akl ile bilinmez hikmet-i Bârî  
 Ey begim ne kadar olsan da cârî  
 Bülbü'lün dâimâ hâr ile zâri  
 Ol gül-i hamrâya muhtâc eylemiş

Âşık Osman kimi efgân eyleyüp  
 Kimisini şâd u handân eyleyüp  
 Kimin mü'min kimin tuğyân eyleyüp  
 Cennet-i Me'vâ'ya muhtâc eylemiş

### Sarkı

Güzel bir âşândan haberin aldım  
 Seninle dost olmak ne safâyımış  
 Duyup zamirinden söylece bildim  
 Uşşâka ihsânın yâr vefâyımış

Gören Mecnûn olup aklın aldırır  
 Gözlerine kanlı yaşı doldurur  
 Aman virmez âşıkları öldürür  
 Aceb gamzelerin pür cefâyımış

Înan sözlerime i'timâd eyle  
 Derûnî severim i'tikâd eyle  
 Hakîyr ü bendene iltifât eyle  
 Dimesünler sana bî-vefâyımış

Cihâni dutmuşdur âh ü feryâdım  
 Şehrin ihât' ider âb ile yâdım  
 Ya katl eyle beni ya ver murâdım  
 Fırsatı fevt eden kayda kayılmış

Gönül seni sevüp olalı bende  
 Dilim okur medhin dâyîm dehende  
 Bana Âşık Osman dirler cihânda  
 Güzel senin ismin Mustafâ'yımış

Şarkı Çatal Kâfiye

Lâ-yu'kal gezerim divânen oldum  
 Aklim aldı bî-dâd bakışın güzel  
 Merhamet itmezsen işte ben öldüm  
 Gamzelerin cellâd bakışın güzel

Ne huy idinmişsin kıya bakmağı  
 Gönül pervânesin nâra yakmağı  
 Derdimende âşikin kanın dökmeği  
 Eylemiştir mu'tâd bakışın güzel

Ferhâd eyleyüptür dü çesmin beni  
 Doldurup gönüme kûh-i âheni  
 Nice medh etmeyem Sîrîn'im seni  
 Lebin kandı hoş dâd bakışın güzel

Al yanağın Bâğ-ı İrem gülleri  
 Eser gül yüzünde saba yelleri  
 Şiir söylemede ehil dilleri  
 Eyleyüptür üstâd bakışın güzel

Hem iki kaşların kurmuş kemâni  
 Tîrdir kirpiklerin virmez amâni  
 Derdimend gulâmun Âşık Osman'ı  
 Ederm' ola âzâd bakışın güzel

Semââ

Bu gün ben bir güzel gördüm  
 Virir hûrîden nişâni  
 Hüblar arasında merdüm  
 Temâşâ eyledim âni

Giydiği melek donıdır  
 Mürde âşiklar canıdır  
 Anı görenler unudur  
 Melek hûrî ve gûlmâni

Anun hûbluğu gayetde  
 Sanasın âlî hey'etde  
 Kemâletde sehâvetde  
 Anı dirler kerem kâni

Medhine hatmı çekilür  
 Görerler yanup yıkılır  
 La'l ü mercândur dökülür  
 Nutka gelse hûb lisâni

Derdimendi Âşık Osman  
 Duâcidir ana her ân  
 Kereminden vire Subhân  
 Ana ömr-i câvidâni

### Âşık Osman

Dilimde virdimdir çün ism-i Gafur  
 İhsâni bî-kiyâs adli bürhândır  
 Niçün hâtırımı eylerim hutûr  
 Hudâ'nın rahmeti ulu ummândır

Bizde aşk muhkemdir olunmaz garet  
 Âkilsen aşka uy cismini arıt  
 Sen ibâdetine dön (ben) ey zâhid  
 Benim işlediğim cûrm ü isyândır

Dâim iblis gibi kendüni öğme  
 Dalâletde kalup boynunu eğme  
 Sakın ol kimsenin gönlüne değme  
 İnsâna akl irmez sırr-i Subhân'dır

Ârifler ayrılmaz bu doğru râhdan  
 Hoş görür hatâyı takdîr Allah'dan  
 Ulu melek iken düsdü dergâhdan  
 Kendin beğenennenin fi'li şeytândır

Merddir bu meydânda dilâver olan  
 Dünyâdan geçendir gerçek er olan  
 Bahr-i ibâdetde şinâver olan  
 Yüklenür metâî la'l ü mercândır

Belf deve yükün çekmez karınca  
 Mevti irer kanatları ayrıntı  
 Ârifler ârifi bilir göründe  
 Akıl terâzudur dîde mîzândır

Âkiller anın'çün kahri sevmedi  
 Âhir viran olan şehri sevmedi  
 Bu dil-i divânem dehri sevmedi  
 Nice sevsün anun hubbi yalandır

Sevmedi fânîyi âkil olan cân  
 Her kim sevdi ise ol oldu peşîmân  
 Yarın gedâları bây ider Subhân  
 Mansublar viriliür ulu divândır

Sâdikim sıdkımı eyledim muhkem  
 Gez vücûdum şehrîn görme muazzam  
 Öz kendi katını bilmeyen âdem  
 Kavl-i men 'aref'de zîrâ hayvândır

Men mey nûş iderim eylemem riyâ  
 Îşim hûblar ile destimde sahbâ  
 Settâr'ın ol fazl ü keremi deryâ  
 Kimdir bilen dersen Âşık Osman'dır

### Âşık Osman

Nice sevmeyeyim cân ü gönülden  
 Efendim sultânım pâdişâhımsın  
 Aşkindır yürekde derdim onuldan  
 Dün ü gün dilimde dûd-ı âhımsın

Seni bana mansub virse Kirdigâr  
 İstemezdim senden özge bir diyar  
 Hüsnün temâşâsı birer yâdigâr  
 Kaşların turra-i hat-siyâhımsın

Derdimin tabibi yâreme Lokman  
 Femin gonca güldür ey tütü-lisan  
 Hûklar arasında hem şâh-ı cihan  
 Nûr ile münevver hüsn-i mâhımsın

Dîdârin gözleyüp çağlar akarım  
Hayâl-i aşkınla bağrim yakarım  
Leyl ü nehar heman sana bakarım  
Nice bakmayayım nazargâhımsın

Âşık Osman sana ölünce kuldur  
Âşiklar sâdikdir hem ehl-i dildir  
Gerek âzad eyle gerekse öldür  
Pâdişâh didügüm inan şâhımsın