



Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU
(15 Ocak 1935 - 17 Temmuz 1987)

PROF. DR. MEHMED ÇAVUŞOĞLU

(15 Ocak 1935-17 Temmuz 1987)

Hayatı ve eserleri

Osman Fikri SERTKAYA

11 Temmuz 1987 Cumartesi günü öğleye doğru elim bir trafik kazası ile aramızdan ayrılan Mehmed Çavuşoğlu 15 Ocak 1935 tarihinde Ordu ilinin Perşembe kazasının Saray köyünde doğdu. Doğum tarihi nüfus kağıdında bir yıl geç olarak 15 Ocak 1936 şeklinde geçer.

Aydın bir ilkokul öğretmeni olan babası Mehmed Fahri Çavuşoğlu aynı zamanda mutekid bir kişi idi. Eşi ev kadını Sevinde Melâhat'ın doğuracağı ilk erkek çocuğa Mehmed adını vereceğini daha önceden belirlemiştir. Çünkü Çavuşoğlu ailesinin ilk erkek çocuğunun adı bir gelenek şeklinde Hz. Muhammed sevgisi ve saygısına bağlı olarak dâimâ Mehmed konulurdu.

Küçük Mehmed doğduğunda Saray köyünde sabah olmak üzere idi. Öğretmen Mehmed Fahri bir oğlu olduğunu eski bir köy âdeti ile komşularına duyurmak için evinin bahçesine tüfeği ile çıkış havaya kurşunları sıktığında gökyüzünde sadece parlak bir yıldız gördü. O zaman oğlunun göbek adını Yıldız olarak koydu.

Mehmed Fahri Çavuşoğlu'nun Sevinde Melâhat'tan altısı oğlan ikisi kız olmak üzere sekiz çocuğu oldu. Baba Mehmed Fahri çocukların adlarını dâimâ islâmî isimlerden seçti. Oğullarına sıra ile Mehmed, Ali, Hasan, Hüseyin, Osman ve İskender Ruhî, kızlarına ise Fatma ve Emine adlarını verdi. Çocuklarının göbek adlarını ise Yıldız, Gündüz, Gürbüz, Yılmaz, Korkmaz, Hürmüz> Türkân, Cengiz, Yavuz> Oğuz gibi «Z» kafiyeli Türkçe isimlerden seçti. Mehmed Yıldız bu sekiz kardeşten birincisidir.

XII

Mehmed Fahri ve Sevinde Melâhat Çavuşoğlu'nun evladları şunlardır :

1. Mehmed Yıldız (Fahreddin) 15. 01. 1935 - 11. 07. 1987
2. Ali Gündüz
3. Fatma Gürbüz
4. Hüseyin Korkmaz
5. Hasan Yılmaz
6. Emine Hürmüz>Türkân
7. Osman Cengiz
8. İskender Ruhî Oğuz>Yavuz

Küçük Mehmed Yıldız ilk çocuk olmasının avantajı yanında babasının da öğretmen olması yüzünden çok küçük yaşta okuma ve yazmayı öğrendi ve ilk okuldan 10 yaşını beş ay gece mezun oldu. O zamanlarda 11 yaşını tamamlamayanı Orta Okula kaydetmedikleri için bu yedi aylık fark onun Orta Okula başlamasında bir problem olarak göründü ise öğretmen Mehmed Fahri'nin oğlunun bu meselesi müdürün manvafakatı ile haloldü.

Mehmed Yıldız Çavuşoğlu Orta Okul sıralarında edebiyatı sevdi. Hemen hemen her gencin yaptığı gibi o da dörtlüklerden müteşekkil manzumeler karalamaya başladı.

Mehmed Yıldız'ın ilk şiri Ordu'da 1949-1950 yılları arasında 24 sayı yayımlanan aylık *Akobuz* Gezetesi'nde SARAYKÖYLÜ mahalası ile yayılmış olduğu beş dörtlükten oluşan «Benim..» adlı manzumesidir. Ekim 1949'da yazıp Kasım 1949'da yayımlanan bu şiri yazdığı zaman 14 yaşında bir Lise öğrencisi idi.

Benim ..

Soruyom kendime niye susuyor,
Kuş gibi şakıyan dillerim benim.
Düşmüşüm bir dert deryâsı içine
Felana çıkmıyor yollarım benim.

Hastayım derdime hekim arıyorum,
Uyanmışım ammâ rüya görüyorum,
Dert elinde günden güne eriyorum,
Yâri saramıyor kollarım benim.

Yar yolundan derman yoktur dizimde,
Ağlamaktan fer mi kaldı gözümde,
Bunca derdi taşıyamam omzumda,
Naz çekmeden yorgun bellerim benim.

Çıkıp çayırlarda gezeyim diyom,
Gönlümden düğümü çözeyim diyom,
İçimi kağıda yazayım diyom,
Kalem tutamıyor ellerim benim.

Sarayköylü yüreciğim kaniyor,
Kanadıkça sevdigini arıyor,
Hekim derdim şifa bulur sanıyor,
Bilmez iyi değil hallerim benim.

Ekim - 1949 SARAYKÖYLÜ

Genç Mehmed Yıldız *Akobuz*'da yayımladığı ilk yedi şiirinde «Sarayköylü» mahlasını kullanmış, dörtlük ölçüsü ile halk şiiri tarzında yazdığı 14-15 yaş manzumelerini annesine, öğretmenine, ve diğer dost ve büyüklerine ithaf etmiştir.

Akobuz'daki sekizinci ve dokuzuncu şiirlerinde ise Mehmet Çavuşoğlu imzasını kullanmıştır. Bu iki şiirinden «İnsan» başlıklı olanı önceki şiirleri gibi dörtlüklerle, fakat «Yalıda düşünceler» başlıklı şiiri üç tane onbirli bend ile yazılmıştır.

İlk makalesi *Akobuz*'da Mehmet Çavuşoğlu imzası ile yayımlanan «Şairlerin dilinde ORDU» (*Akobuz*, Sayı 12 (Aralık 1949) başlıklı yazısıdır. Gazete bu yazıyı «Okullararası müsabakada birincilik kazanan yazı» başlığı ile yayımlamıştır. *Akobuz*'un Mart 1950'de yayımlanan 15. sayısında ise «Akobuz yazı müsabakası birincisi» başlığı ile vesikalık bir resmi yayımlanmış ve gazete tarafından hakkında şu bilgi verilmiştir: «Mehmet Çavuşoğlu : Bir müddet evvel gazetemizin tertip eylediği yazı müsabakasını «Şairlerin dilinde Ordu» adlı yazısıyle Lise 3'den Mehmet Çavuşoğlu kazanmıştır. Okurlarımıza tanıtırız».

Artık «Mehmet Çavuşoğlu» imzali ve «Sarayköylü, Çaylak, M. Fahreddin, M. Fahreddin Mehmetgil, Mehmed F. Çavuşoğlu» mahlaslı yazılar ve şiirler *Akobuz*'dan sonra Ordu'da yayımlanan *Maytap*, *Gürses*, *Güzelordu*, ve *Kordonboyu* gibi mahallî gazetelerde zaman zaman yer alacaktır.

Yetişkinlik dönemlerinde yazdığı gazellerde «Fahrî» mahlasını kullanan Mehmed Çavuşoğlu'nun ilk okul resimlerindeki imzası da Mehmet Yıldızhan şeklinde idi. Çavuşoğlu, Üniversite yıllarından sonra adının Mehmet şeklinde sonu «T» sesi ile yazılmasını istememiştir. Bu yüzden adı Mehmet şeklinde yazıldığında onu Mehmed şeklinde düzeltirdi. Kendisi de ilmî neşirleri başta olmak üzere dâimâ Mehmed Çavuşoğlu adını kullanmıştır.

Çavuşoğlu Ortaokulu bitirdiğinde Ordu Lisesi'nin müdürü babası Mehmed Fahri Bey'e «Bu çocukta kaabiliyet görüyorum. Onu İstanbul'da okutalım. Haydarpaşa Lisesi'nde bir dostum var. Adı Mahir İz. Mehmed'i ona gönderelim» der. Böylece Mehmed Çavuşoğlu Haydarpaşa Lisesi öğrencisi olur.

Haydarpaşa Lisesi'nde Mahir İz'in yanında Nihal Atsız, Emin Altan gibi hocalardan feyz alır. Mahir İz onun içindeki edebî ateşi görerek bu sahada yönlendirir. Doç. Dr. Nurettin Topçu, Fethi Gemuhluoğlu gibi şahsiyetleri bu yıllarda tanıyan Çavuşoğlu Milliyetçier Derneği çevresine intisabeder. Böylece Çavuşoğlu'nun lise hayatı çok renkli bir şekilde geçer.

1950'li yılların ortalarında Vatan ve Millet caddelerinin yapılmasına esnasında Edirnekapı Şehitliği'nden nakledilmek üzere açılan yeni çeri mezarlarında daha dün gömülümuş gibi duran bozulmamış yeniçeri cesetlerini gören Çavuşoğlu çok duygulanır ve *Ulubatlı Hasan Destrani* adlı uzun manzumesini yazar ve yayımlar. (*Milliyetçiler Derneği Nesriyatı* : 8; İstanbul 1959, 48 s.).

Mehmed Çavuşoğlu babasının ısrarı ile lise öğretiminden sonra İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ne kaydolur. Hukuk Fakültesi öğrencisi iken tanıştığı arkadaşları Mehmed Genç, Erol Güngör, Sezai Karakoç ile dost olur. Bu dostlukları ölümüne kadar sürer. Ancak hukuk tıhsili Çavuşoğlu'nu cezbetmez. Babasına Edebiyat Fakültesi'ne geçmek istedğini söyler. Mahir İz ve Fethi Gemuhluoğlu gibi şahsiyetler Mehmed Fahri Bey'i ikna ederler. Böylece Mehmed Çavuşoğlu 3 Kasım 1958 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydolur.

Fakülte öğrenciliği yıllarda meraklı eski Türk edebiyatı sahasında temerküz eder. Haydarpaşa Lisesi'nde Mahir İz'den aldığı feyzi üniversitede «Metinler Şerhi Profesörü» Dr. Ali Nihad Tarlan'ın yanında ikmal eder ve 31 Ekim 1962 tarihinde *Yenişehirli Avni Bey Divanı* adlı lisans tezi ile Edebiyat Fakültesi'nden mezun olur. (bk. yayın : 2).

Üniversitedeki öğrencilik yıllarında başta Beyazıt'taki Külliğ ve Marmara Kırathanesi, Çınaraltı gibi edebî mahfeller ve buralardaki edebiyat ve tarih sohbetleri, özellikle Hacı Muzaffer Ozak, Sakallı Baha Bey, İzzettin Şadan, Fethi Gemuhluoğlu gibi renkli kişilerin sohbeti, Fakültede de A. N. Tarlan, A. H. Tanpanar, R. R. Arat, A. Caferoğlu, M. H. Yimanç, M. Turhan gibi âlimlerin dersleri Çavuşoğlu'nu ilmî, edebî, fikrî ve genel kültür açısından olgunlaştırmıştır.

1962 yılının sonunda açılan asistanlık imtihanına baş vuran Çavuşoğlu, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'ın başkanlığındaki Prof. Dr. Abdülkadir Karahan ve Prof. Fahir İz'den oluşan jürinin 26 Aralık 1962 Çarşamba günü yaptığı asistanlık sınavını kazanır ve işlemlerini tamamlayarak 28 Şubat 1963 tarihinde 11. derece maaş ile Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Asistanlığına başlar.

Çavuşoğlu Doktora babası Prof. Tarlan'ın nezaretinde bir taraftan *Necati Bey Divanının Tahlili ve Sistematisk İndeksi* adlı doktora tezini hazırlıyor, bir taraftan da Tarlan'ın hazırladığı *Necati Beg Divanı*'nın tashihlerine yardım ediyor, Türkoloji birinci ve ikinci sınıflara derse girerek Aruz ve Şeyhî Divanımı Tetkik derslerini veriyordu. Ali Nihad Tarlan'ın bu yıllarda Zâtî ve Ahmed Paşa Divanı'nın tenkidli nesirlerini hazırlaması genç doktora öğrencisi Mehmed Çavuşoğlu için bulunmaz bir staj olmuştur. Çavuşoğlu'nun bu yıllarda öğrendiği tenkidli metin hazırlama metodunun mahsulleri onun daha sonraki yıllarda kendisi ve meslek arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı Yahyâ Bey (1977), Amrî (1979), Vasfi (1980), Hayretî (1981), Helâkî (1982), Zâtî (1987) ve Üsküdü Ishak Çelebi (1990) divanları ile Yahyâ Bey'in Yusuf ve Zelihâ Mesnevîsi (1979) gibi yayımlanmış eserleri hocası Ali Nihad Tarlan'dan öğrendiği tenkidli metin hazırlama metodunun güzel ve başarılı hazırlamış metin nesri örnekleridir.

Mehmed Çavuşoğlu 29 Haziran 1966'da Emine Güven ile evlenir. Genç çift balayılarını 1-8 Temmuz tarihleri arasında Çavuşoğlu'nun memleketi Ordu'da geçirirler.

Mehmed Çavuşoğlu Ocak 1967'de *Necati Bey Divanının Tahlili ve Sistematisk İndeksi* adlı doktora çalışmasını «pek iyi» derece ile savunarak «ph. D.» ünvanını alır.

31 Mart 1967'de askerlik görevine başlayan Çavuşoğlu 31 Mart 1969'da «Topçu Yedek Teğmen» ünvanı ile terhis olur ve Üniversitedeki görevine başlar. Artık Dr. Mehmed Çavuşoğlu'nun Doçentlik Tezi yazma süreci başlamıştır.

XVI

1 Nisan 1970'ten 1 Nisan 1971'e kadar, bir yıllıkına İngiltere'ye ve İskoçya'ya giden Çavuşoğlu Cambridge, Oxford, Salisbury, Brighton, Isle of Wight ve Edinburg'daki ilim müesseselerinde sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunur. Edinburg'da birlikte çalıştığı Eski Türk Edebiyatı mütehassisi Prof. Dr. John R. Walsh Çavuşoğlu'na Edinburg Üniversitesi Institute for advanced Studies in the Humanities'den burs temin eder. Böylece Mehmed Çavuşoğlu bir yıl daha Edinburg'da çalışır.

1 Ekim 1971'den 30 Eylül 1972'ye kadar yurt dışında çalışan Çavuşoğlu vatan hasreti çekmiş, çalıştığı muhiti yani Türkoloji Bölümünü çok özlemiştir. Hocaları, arkadaşları kısacası meslekdaşları gözünde tütmektedir. İşte bu hasret duygusuyla «İstifsâr-ı hâl» başlıklı manzumesinin ilkini yapıp gönderir.

İstifsâr-ı Hâl

1. Geldim diyâr-ı kâfire Şehzâde Cem gibi
Dikdim şîmâl-i mağribâbe âhî alem gibi
2. Aslı nedir diye bana sorma bu fîrkatin.
Yâkdim derûnu nâr-ı esefle Kerem gibi
3. Ol nesnelerle Kumkapı gözümdé tütmeye
Her gûşesi hayâlime bâğ-ı İrem gibi
4. Şîşdim bira-yı İskoç ile sîtma bağladım
Benzimse oldu sapsarı vech-i verem gibi
5. Bir an mı var ki anmayayım Baba Câferi
Men dahi sanuram üreginden gegem gibi
6. Üstâdına efendime müştâk u hasretim
Nâdir gelir bu âleme ol muhterem gibi
7. Ol şârih-i mütûn-ı cedîdin huzûruna
Bir şîşe kahve Nestele ile girem gibi
8. Hâlâ Buluç o yerde Irâku'l-arabâda mı
Yoksa biraz irakta Irâku'l-acem gibi

(Ahmet Caferoğlu)

(Ali Nihat Tarkın)

(Mehmet Kaplan)

(Sâdeddin Buluç)

9. Ben bendegân-ı bende-i Âl-i Abâdanım
Andıkça hep Muharremi yaşam silem gibî
- (Muharrem Ergin)
10. Yâd eyledikçe şerhalanır sîne Fârukeyn
Durur iki gözümdé iki tâze nem gibî
- (Faruk K. Timurtaş)
(Ömer Faruk Akgün)
11. Necmeddin ile hazret-i Üstâd nice dir
Bir şîr-i nerre bir de gazâl-i Harem gibî
- (N. Hacieminoğlu)
(Ali Alparslan)
12. Uygurca mı Çuvaşça mı bilmem Ali Beyi
Bir sîve ile medh edeyim Muhtesem gibî
- (A. F. Katımanlıoğlu)
13. Ol dürr-i şâhdâne-i Dârü'l-edeb için
Landında bir sadef aramağa gidem gibî
- (İnci Enginün)
14. Dadi duzu Kemâlcüğümün eyüce midir
Bir görsem ami şap diye dutam öpem gibî
- (Kemal Eraslan)
15. Mertolcuğum asâkir-i mansûreden midir
Bir görsem ami öylece bir görmesem gibî
- (Mertol Tulum)
16. Yâd eyledikçe Osmanlı dehsetle titrerim
Asistan olmasını bana istemem gibî
- (Osman Fikri Sertkaya)
17. Bilmem ne için of çekiyor Ahmed-i imâm
Bir şey der idî hamisi yerim gam yemem gibî
- (Ahmet Topaloğlu)
18. Dârü'l-hadisi baht hadesden temizlemiş
Ettim telakkî bunu mühhimden ehem gibî
19. Leb-tesneyim firâk-ı vatan yakdı sînemi
Bir şey hazırlayın bana sahbâ-yı Cem gibî
20. Vâ hasretâ deyip gece gündüz figandayım
Sağrım tükkendi kalmadı dîdemde nem gibî
21. Az kaldı rûz-ı vasla bir akşam veyâ sabah
Aranızıza katılmaga uçup gelem gibî.

XVIII

30 Eylül 1972'de yurt dışından dönen Çavuşoğlu artık *Tâşlıcalı Yahyâ Bey ve Yûsuf ve Zelihâ Mesnevîsi* adlı doçentlik tezini tamamlamaları üzerindedir. 31 Mart 1973'de Doçentlik işlemlerini başlatır.

15 Mayıs 1973 Salı günü Ankara'da doçentlik lisan imtihanına İngilizceden giren Çavuşoğlu Prof. Dr. Emel Sönmez (Doğramacı), Prof. Dr. Sencer Tonguç ve Prof. Dr. Ahmed Edip Uysal'dan oluşan juri tarafından «pek iyi» derece ile başarılı bulunur.

15 Kasım 1973'de Prof. Dr. Abdüllâkâdir Karahan'ın başkanlığında Prof. Dr. Mehmed Kaplan, Prof. Dr. Meliha Anbarcioğlu, Prof. Dr. Hâsihe Mazioğlu ve Prof. Dr. Sükrû Elçin'den oluşan doçentlik jürisi tarafından başarılı bulunarak deneme dersini veren Çavuşoğlu «Doçent Doktor» unvanını alır. Sira artık doçentlik kadrosuna geçmeye gelmiştir. Prof. Dr. Abdüllâkâdir Karahan'ın başkanlığında ve Prof. Dr. Muhammed Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Sâdettin Buluç ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan'dan oluşan jürinin raporu Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu'nda (1 hayır, 3 boş oya karşılık) 65 olumlu oyla tasdik edilir. Bu karar 28 Ocak 1974'te İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından da onaylanır. Böylece Mehmed Çavuşoğlu doçentlik kadrosuna atanır.

Mehmed Çavuşoğlu 70'li yıllarda başlayarak özellikle Yugoslavya-(Saraybosna ve Üsküp)'da konferanslar vermiş, yurt dışındaki milletlerarası kongrelere katılmıştır.

Bu kongreler arasında 4-10 Eylül 1974'te Bükres (Romanya)'te toplanan «3. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi», 18-22 Eylül 1978'de Saraybosna (Yugoslavya)'da toplanan «Osmanistik Araştırmaları Kongresi» zikredilebilir.

14-28 Şubat 1977'de iki haftalık İngiltere seyahati yapan Çavuşoğlu, 1 Eylül 1978-28 Şubat 1979 tarihleri arasında, 6 ay süreyle, Fransa ve Almanya'daki ilim müesseselerinde çalışma izni almış, ancak bu altı aylık izni Ocak-Haziran 1979 tarihleri arasında kullanmış ve 12 Haziran 1979'da yurda dönerek Üniversitedeki görevine başlamıştır.

Uzun süre yurt dışında kaldığında vatan ve dost hasreti çeken Çavuşoğlu seyahatinin üçüncü ayında sınıf arkadaşı Doç. Dr. Birol Emil'e Reims (Fransa)'den bir manzum mektup yollar. «İstifâr-i Hâl» başlıklı bu ikinci manzume 8 Mart 1979 Perşembe günü saat 20.40'da tamamlandı.

Reims, 8 Mart 1979, Perşembe, Saat : 20.40
İstifâsâr-ı Hâl

1. Kaldım diyar-ı küfrde eşk-i revân gibi
 Zulmetde yâni çeşme-i Hîzr-ı nihân gibi
 2. Yârandan ayrı, evden uzak, dôstdan garîb
 Sol ıssı mürde salkıfı yıkık hânümân gibi
 3. Der-hâtur eyledikçe zamân-ı şetâreti
 Dil incilâ bulur hemen âyinedân gibi
 4. Ammâ ki bâzı âsını ömrün anar derim
 Geçdi efendi şimdi o da bir zaman gibi
 5. Üstâdımı efendimi andıkça dem-be-dem
 Yaşlar sizüp gözümden akar rîsmân gibi
 6. Gelmez cihâna bir dahi hayfâ Ali Nihâd
 Ol arsa-ı edebde alem kahraman gibi
 7. Yâ Caferoğlu, benzerine nerde rast gelir
 Ecrâm dönse âlemi bir kârbân gibi
 8. Hamdî Beyi, Alî Beyi, yâ Rahmetî Beyi
 Defn eyledik o âleme genc-i revân gibi
 9. Kaplan Beyin tebessüümü yâdimda dâimâ
 Güler güşâde kılmada bâd-ı vezân gibi
 10. Her dem gözümden manzara-i hâl-i Farulkeyn
 Sessiz sedasız uslu iki kûdekân gibi
 11. Artık nasıl Muharremi özler göntül, o ki
 Kiydi Yezîd elinde bana Şîmriyân gibi
 12. Gezdim diyâr-ı küfrü de bir yerde görmedim
 Şeyh-i zarîf-fîrat-ı uryâniyân gibi
 13. Rûyâ gibi gelir bana Necmeddinin işi
 Varmış malkam-ı Yûsufa bir sârbân gibi
- (Ali Nihad Tarlan)
- (Ahmet Caferoğlu)
- (A. H. Tanpinar)
 (A. F. Karamanoğlu)
 (Resîd Rahmetî Arat)
- (Mehmet Kaplan)
- (F. K. Timurtaş)
 (Ömer Faruk Akün)
- (Muharrem Ergin)
- (Ali Alparslan)
- (N. Hacieminoğlu)

XX

14. Hep söz verir de tutmayı ihmâl eder Kemal
Zannum onun ticareti topdan yalan gibi
(Kemal Eraslan)
15. Bir çayla hâtit almayı yahşı bilür falkat
Aç arslanın önüne konulmuş saman gibi
16. Mertol diyâr-ı İngilizi feth kıldı mı
Yoksa büyük mü boynı yassılmış kemân gibi
(Mertol Tulum)
17. Bensiz olunca İncinin ahvâli şöyle mi
Mecnûndan ayrı çölde kalan âhüvân gibi
(İnci Enginün)
18. Zeynâb hep öyle uslu mu ammâ göziimdedir
Bir hâli var zamân ile şîr-i jiyân gibi
(Zeynep Kerman)
19. Hemhânesi Günay ile Mollâ-yı Nûriye
Osman gelmiş olmalıdır armağan gibi
(G. Karaağaç, N. Yüce)
(O. F. Sertkaya)
20. Nâkis kelâmi Ahmedin ammâ selâmi çok
Boldur tefekkürü hükümmâ-yı Yunan gibi
(Ahmet Topaloğlu)
21. Artık Birol bu nameyi dürmek zamânıdır
Yârâna muhtevâyı oku dâstân gibi
(Birol Emil)
22. Bir kimsecik sorarsa nedir hâli Mehmedin
Dersin yelin önündeki ıberg-i hazan gibi
23. Hasret yakıp kavurmada hattâ şikeste-bâl
Bâg-ı belâda bülbüll-i nâr-âşiyân gibi
23. Gönülüm diler kavuşmayı olsam da râziyim
Bir torbanın içindeki beş üstühân gibi
26. Abdullahı Necâtı selâmdan unutmuşum
Ahvâl-i pür-melâlime bir imtihân gibi
(Abdullah Uçman)
(Necat Birinci).

Mehmed Çavuşoğlu

Bu mektubu üç gün sonra, 11 Mart 1979'da Nidâ Tüfekçi'ye gönderdiği Arap harfli manzum mektubu takip eder.

Reims, 11 Mart 1979

Nida Tüfekçi'ye mektup

Dostum felek kara yazmış yazımı
 Bunda silip yeni baştan yaz olmaz
 Kusuri olsa da dinle sözümi
 Yuvasız bülbülde yalıtı söz olmaz

Bir muhâlif rûzgâr atdı buraya
 Memleketler dağlar girdi âraya
 Zaman çarkı çevrilemez geriye
 On kocaya varan kararı kız olmaz

Adem oğlıdur bu nedir hacimi
 Şu felege yetiremem gücümü
 Uzar gider göz yaşamın sicimi
 Ne idayım bağla olmaz çöz olmaz

Aklımı çaldı bir frenk gelini
 Kader çalmış yanağının âlini
 Ne itdimse saramadım belini
 Irak yerden iç çekip de söz olmaz

Buralarda süren karlı bir kişidur
 Her gün karabasan tolu bir düşdür
 Dostlardan da haber çıkmaz ne işdir
 «Telgraf çek mektup yolla yaz olmaz».

Tersine yorılır düşü garibin
 Dâim sovuk olur aşı garibin
 Sensiz ağlamakdur işi garibin
 Sen biliürsin yaş ağaçdan saz olmaz

Ne bir sünbul kokar ne bir gül açar
 Ne bir dal kimildar ne bir kuş uçar
 Gün göz açıp yumuncaya dek geçer
 Geceler uzundur sabah tez olmaz

ساده نقاشی پیکسلی چینی
11. March - 1979

دوستم خلاص خود را در سرماشیر می‌بیند
بیرون از دیواری که نایاب است من باشد آنها
تنهایی از افسوس دارم که خود را
برداشت بلطفه خود سرمه از نثار

بر خانه افسر رفته کار آنها بجز و بجز
همکاری را غدر کردند آنها بجز
زمان پاره شدند هر چند که بجز
ازون قوه جوی طراحت خارجی قیمت آنها

آدم او غلبه بر خود را می‌بیند
شکر خلاص خود را که کوچک است
از زار کیده تواند باستیک بجز
نه اینه هم با خدا از اولین همراه اول

حقایق علمی از خوبی کلینی
تدریجیاتی که اعیان آنها
نه ایندیگ صفاتی همچنان ملایم
ایجاده یاردن ایچ همچو بده سوز از اول

پیغمده بوده سرمه فارابی پیش از در
کار گزین خارج باخته طربه دوکن
دوسته دهن و ده خوب همچنان اینه است
له تندا فاصله همکنی بجهلهه یاز اولین

تو پنهانی بیرون بخورد و کن عزیز
دایم صدروهه اور آنکه عزیز
سنت اخیر مقدار ایشی عزیز
من بخودش یا اسم اعاهیه ده سازه اول

نمی برسند حق قارهه بر کله آنهاز
غیر چنان قیصمه داره و قدر سرمه اولیه
کچون گزه آنها بخوبیه دلک کوچک
کیمیه از اندیمه جیانی بیز اولیه

اسن دوسته سازه سوزکن چکی
که بسته بنده خالیه همچو
کلکل بدهه عذری لاف قیام کس
نمایی ده بخون آنهاه اور اول

دوستم به خلاص اینه از اکبر آن
ملطف خوده ساخت غیره اینه اینه
دوسته ای صدروهه بخود سوز انتها
کیمیه بر ای اول اهلله یاز اولیه

Reims

Eşsiz dostsuz sazsız sözsüzüm bî-kes
 Hiç bir seye bende kalmadı heves
 Gönül der ki gayrı lafı kısa kes
 Nida'yı da bundan artık üz olmaz.

Dostum ben çekdikçe üz ar gider âh
 Lafı burda kesek gayrı eyvâllâh
 Dörd ay sonra buluşuruz inşâllâh
 Geçen bahar olur evvel yaz olmaz.

1980 yılı içerisinde Profesörlüğe yükseltilme zamanı dolan Çavuşoğlu 17 Aralık 1980 tarihinde ikinci yabancı dil sınavına Fransızcadan girdi ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş ve Prof. Dr. Ömer Faruk Akiün'den oluşan jüri tarafından başarılı bulundu.

24 Nisan - 10 Mayıs 1981'de Saraybosna (Yugoslavya)'ya giderek Felsefe (Edebiyat) Fakültesi Şarkiyat Bölümü'nde iki konferans verdi.

1980 yılından sonra 1750 numaralı Üniversiteler Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması ve 2547 sayılı yeni Yüksek Öğretim Kanunu'nda bir doçentin profesörlüğe yükseltilmesi için kadroya geçme şartının getirilmesi böylece büyük üniversitelerde toplanan öğretim üyelerinin yeni kurulan üniversitelere kaydırılmasının amaçlanması yüzünden Çavuşoğlu kendi üniversitesinde profesör ünvanını kullanamadı.

Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü (Anabilim Dalı)'nde iki öğretim üyesi vardı. 1980'den önce profesörlüğe yükseltildiği için Profesör ünvanını kullanabilen Ali Alparslan ve Mehmed Çavuşoğlu. Çavuşoğlu Profesör ünvanını kullanmak için kürsünün ideal kadrosundaki Profesörlük kadrosunun işler hale getirilmesine çok çalıştı ve bu kadroya baş vurdu. Ancak bu profesörlük kadrosuna baş vurmayağına daha önce söz veren Ali Alparslan da baş vurunca tek kadro için iki aday oldu. Birisi Profesör ünvanını kullanan kadrosuz Profesör Ali Alparslan. Diğer ancak kadroya geçerse Profesör ünvanını kullanabilecek bir aday, Mehmed Çavuşoğlu.

Prof. Dr. Sâdettin Buluç, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Muharrem Ergin ve Prof. Dr. Ömer Faruk Akiün'den oluşan jüri iki aday arasında ilmî tercih yapmayarak teklifi ve tercihi Profesörler Kurulu'na bıraktı. Fakülte Kurulu'nda yapılan oyłamada 63 oy ile kadrolu profesörlüğe Ali Alparslan teklif edildi. Çavuşoğlu ise bu oyłamada ancak 7 oy aldı.

XXIV

İşte Mehmed Çavuşoğlu'nun **Divanlar Arasında** adlı eserinin bana hediye ettiği nüshasındaki

«Sevgili Osman'a
DİVANLAR ARASINDA
bırakdılar beni
9. XII. 1981
Mehmed»

ithafının hikayesi budur.

Mehmed Çavuşoğlu bir defa daha profesörlük için baş vurdu. Prof. Dr. Ali Alparslan, Prof. Dr. Sâdettin Buluç, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş ve Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'den oluşan jürinin raporu Fakülte Profesörler Kurulu'nda görüşüldü ve Çavuşoğlu 13 profesörün olumlu oyunu alarak, oy birliği ile profesörlüğe yükseltildi. Bu terfi 4 Mart 1982'de toplanan Üniversite Senato'sunda boş bir profesörlük kadrosuna geçtiğinde kullanılmak üzere tasdik edilip yürürlüğe girdi.

Bu gibi olaylar Çavuşoğlu'nun psikolojik durumunu etkiliyordu. Sabahları Abdullah Uçman, Necat Birinci ve ben bu konularda onu çok dinledik ve yataştırdık. Ama o yıllarını verdiği Edebiyat Fakültesi'nde kopmuştu. Fakat kendisi daha bunun farkında değildi.

Mehmed Çavuşoğlu 15 Mart - 15 Nisan 1982'de Saraybosna ve Üsküp'te üç konferans verdi.

13 Aralık 1982'den 30 Eylül 1983'e kadar, bir öğretim yılı, rotasyon ile Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Konya'da iken Nida Tüfekçi'ye ikinci manzum mektubunu yazdı

(28. VII. 1983. Konya)

Nidâ Tüfekçi'ye ikinci mektub

Bir mektub yazmağa kalkdım dostuma
Yüregim kaleme uyar çiz eder
Gönül adındaki onmaz hastama
Dermanı ederse telli saz eder

Sergili Dîvâna;

DÎVANLAR
ARASINDA

bırkahlar bensin

4. XII. 86

Mehmet

Üstüme bulutlar çöker durmadan
Başında şimşekler çakar durmadan
Derd gözümden sel sel akar durmadan
Sıcak yaşlar yüzüm üzre iz eder

Geceler ömrümün ipin eğirir
Ne yıldızlar batar ne gün ağarır
Ekmeğimi saman ile yoğurur
Zalim felek katığımı az eder

Yıllar yılı gam kervanı yederim
Gâh oraya gâh buraya giderim
Bir vefâsız kızdır benim kaderim
Ara kaşını çatar ara göz eder

Yorgun gönül dert yükünü çekemez
Bir dost bulup kapısına yıkamaz
Gelinler sahibli gözüm bakamaz
Bana ne ederse taze kız eder

Yıllar geçer umut destisi dolmaz
Dostdan mektubumun cevabı gelmez
Kahbe felek bir gün yüzüme gülmez
Bir dost yok araya girer raz'eyler

Yıkıldı tavanım tutmaz direğim
Bir uzun havayı ister yüreğim
İstanbul ilinde kaldı merağım
Dostum ise yüz çevirir poz eder

Türküler var dostdan haber getirir
Türküler var gam yükünü götürür
Türküler var var aklımı yitirir
Türküler var kara kuşım yaz eder

Uzun hava dert harmanı savurur
Topal koşma yüce dağı devirir
Bir semahı yüregimi kavurur
Horyat yakar beni külsüz köz eder

Dünyayı dolaşdım da adım adım
Feryadıma benzer ses bulamadım
Neriman yengemde kaldı umudum
Belki ordan bana bir avaz eder

Yolumda duvarlar gam denen taşdan
Bir haber umarım her uçan kuşdan
Kurtarır beni bu iniş yokuşdan
Kırklar semahiyla yolum düz eder

Nidâ ağam bir dokunsa tellere
Dinlemeye düşer idim yollara
Yozgat sürmelisi girsin allara
Derdimi ya sıfır yahut yüz eder

Deli gönül yeter gayrı az döğün
İçerinde top top eridi yağın
Durma buralarda dostuna sığın
Bir namerd duymasın belki söz eder.

13 Aralık 1983'te annesi Seyinde Melâhat'i kaybetti.

17 Ekim 1984'te, iki hafta için, SSCB İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nün davetlisi olarak Moskova'da araştırma ve incelemelerde bulundu.

Ekim-Kasım 1984'te İtalya, Avusturya, Almanya ve İngiltere'de sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulundu.

Bu sıralarda baş vurduğu Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde açık olan Edebiyat profesörlüğüne 14 Aralık 1984'te atanarak Profesör ünvanını kullanma hakkını elde etti.

31 Aralık 1984'te öğrenciliği ile birlikte 26 yıl çalıştığı Edebiyat Fakültesi'nden ayrıldı.

Mehmed Çavuşoğlu Mimar Sinan Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığına getirildi ve bu yeni bölüm teşkilâtlandırma işine girdi.

14 Aralık 1984'ten 11 Temmuz 1987'deki vefatına kadar geçen iki büyük yılda Mimar Sinan Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümü'ünü teşki-

Nida Tiflisi'ye 2. mektub

Bir mektub yapmaya hâldeki dostuma,

Türegim halen uyar ayz eder

Gönlü alandaki onur hastuma

Dernâme ederse telli raz eder

Üşümle bulutlar göber durmadan

Bâzında şimşekler çeker durmadan

Derd göğünden sel sel aşır durmadan

Sıcak yaşlar yüzün içre iyedir

Geceler ömrümün 10'lu eğırir

Ne yıldızlar batar ne gün ağarır

Ekmegim daman ile yezâren

Zâlim felek katığını ayz eder

Tillar yâhi gâz hâtırı yedirir

Gâz araya gâz bureya gitserim

Bir vefâyyâz kugâz bensin hâderim

Ara kegme gatac ara göz eder

Torgun gönlü dert yüküu' gâhemey

Bir dost bulup kapsına yekemey

Gâhîler sahibî gözüm bohemey

Bana ne ederse tâfe hâz eder

Tillar gâz umut destisi dolmaz

Dostdan mektibânum serabi gelmez

Kalbe felek bir gün yüzüne gülmez

Bir dost yok araya girer raz'eder

Tâhâde tavaum tetnâz direğim

Bir uzaq havayi ister yûregim

Istanbul İhâde Kalde merağım

Dostum lâle yüz gürün poz eder

Türküler var lostan haber getirir
 Türküler var gam yükünü gösterir
 Türküler var var allımlı getirir
 Türküler var koca kozma yüz eder
 Uzun hava dert haramı savurur
 Topal kozma yüce dağı devirir
 Bir semahı yüreğimi havurur
 Haryat yakar beni hüsüz koz eder
 Düşayale dolapdım da adam adam
 Feryadına benzer ses bulansın
 Nerican yengemde halden umudum
 Belki ordan boralar bir tıvız eder
 Yolunda duvarlar gam denen tıpdan
 Bir haber umrusu her uşan kuydan
 Kurtarır beni bu nis yokuşdan
 Küllü şenlikte günün düşüy eder
 Nida ağacı bir dokunsa tellere
 Añlancıycı düşer idim yollara
 Yolgit siyemeliçi gürsin allara
 Derdimi ya sıfır ya hat yığız eder
 Deli gönül yeten geyri az doğru
 İğorinde top top eridi yığın
 Duruma buralarda dostuna rigün
 Bir nöker duymasımlı belki soğ eder

28. VI - 1983

XXX

latlandırmış ve Abdullah Uçman, Mehmed Kalpaklı, Halil Ersoylu, Mehmed Emin Ağar, Aydın Oy ve diğer arkadaşları ile pırıl pırıl yeni bir bölüm kurmuştur.

1986 yılında Washington Üniversitesi Near Eastern Languages and Civilisation bölümünde Walter Andrews ile birlikte «Divan Edebiyatı Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımı» projesini yürüterek bu proje çerçevesinde üç ay içerisinde *Revanî Divanı*'nı yayına hazırlamıştır.

Yaz tatilini geçirmek üzere 11 Temmuz 1987'de Bodrum, Turgut Reis'de bulunan evine hareket etti. Evine yerleşecek ve iki gün sonra Türkiye'ye gelip kendisi ile birlikte bilgisayar projesini yürütecek olan Prof. Dr. Walter Andrews'i karşılaşacaktı.

Ecel müsaade etmedi. Düz yolda kaza yaptı. Eşi ve oğlunun yanında beyin kanaması yüzünden hayatını kaybetti.

Yukarıda akademik hayatını ana çizgileri ile anlattığım hocam Mehmed Çavuşoğlu heyecanlı, acul bir kişiliğe sahipti. Ölmeye dahi acele etmiştir. Hisli bir insandı. Heyecanlı bir insandı. Sahasında ilmî bilgisi yüksekti. Edebiyatı hem incelemiş, hem de yaşamıştır. Çünkü kendisi de şâirdi. Hem de iyi bir şâirdi. Küçük yaşlarda yazdığı ilk şiri «Benim» halk şiirinin iptidai bir örneği idi. Ancak bu iptidai örnek daha sonra gelececek, olgunlaşacak ve Nidâ Tüfekçi'ye yazdığı manzum mektuplarda görüldüğü gibi halk aşıklarının şirleri seviyesine yükselecektir.

İstifâsâr-ı hâl I-II manzumeleri divan şiri tarzında vezinli-kafiyeli şiir örnekleri değil midir?

Onun Hâsim Nezihi Bey'in gazelini tâhmisi divan şiirindeki kaabiliyetini, ustalığını çok açık bir şekilde gösteren bir örnektir.

Yaşasa idi emekli olana kadar Üniversitede çok şeyler yapacaktı. Öğrenciler, asistanlar yetiştirecek, böylece ilim zincirini devam ettirecekti. Birbirinden güzel yeni eserler hazırlayarak, onları ilim alemine sunacaktı. Koşa koşa ölümüne gitti. "Allah rahmet eylesin" diyor, mekanının cennet olduğuna inanıyoruz. Ahirette çok sevdiği hocaları ve A. F. Karamanlıoğlu, Cengiz Orhonlu, Muammer Kemal Özergin, Berke Vardar, Akşit Göktürk, Mehmet Eröz gibi genç yaşta kendisi gibi kaybettigimiz arkadaşları ile birlikte oluşuna inancımız tek teselli mizdir.

Yazımı Mehmed Çavuşoğlu'nun *Hâsim Nezihi Bey'in Gazelini Tahmis* adlı şiri ile bitirmek istiyorum.

TAHMİS-İ GAZEL-İ HAŞİM NEZİHİ BEY

Bir nazar eylemedin hâl-i perîşânemize
 Lebinin nuklu nasîb olmadı meyhânemize
 Düşmedi aks-i ruhun hayf ki peymânemize

Başa bir feyz ü safâ vermeğe dilhânemize
 Düştü yadın yine bak hâtır-i pîrânemize

Bülbül âsâ bizi şam u seher efgana koyup
 Kissa-i hâlimizi âleme destana koyup
 Bir de Ya'kub gibi külbe-i ahzâna koyup

Unudup va'dini gittin bizi hüsrâna koyup
 Zannım artık gelemezsin ne disek hânemize

Sağclarından yayılır âleme her türlü fiten
 Kalmamıştır bu cihan içre mahal-i me'men
 Yanmadık hasret-i rûyunla ne can var ne de ten

Böyle bir hicr-i tahassür ile yanmakta iken
 Bulunur sanma teselli dil-i dîvânemize

Sadme-i berk-i belâ savlet-i hasret dâyim
 Yâr rahm eylemiyor baht ise zâten zâlim
 Olmadık pister-i râhatte bir akşam nâyim

Öyle âlûde-i gam hasta-i hicranız kim
 Mümkün olmaz bir ışık bulmağa pervânemize

Geçti âvân-ı peşîmanî vü vakt efsûs
 Bana uy olma temâdi-i sitemden me'yûs
 Ne baş eğ dest-i edaniye ne ol damen-bûs

Ne gücen tali-i nâ-sâza Nezîhi ne de küs
 Yakışır mı bu elem meşreb-i rindânemize

تخييس غزل هاشم تريكيه بات

بر نظر ايمك هاگر پيشانه مزه
بلطفه نقى نفیس اولدی مخانا همه
دو شدی عکس رفک همیشة که چنانه مزه
دو شدی يادك ينه با ره فاطمی پیشانه مزه

بلطف آسایی شام و سر افتاده قوییه
قصبه هالاری عالمه دستاوه توییه
برده یعقوب کبی طلهه اهراء توییه
او نوب و عدل گنبدك بزی هر آقا قوییه
لهم آرتنه گدر مزیمه دیگه هاشم مزه

صاهید کده یادیه عالمه هر در لوقته قائم شد بوجه الله ای خیره محل مائمه
پانده هر هشت و دیگر هشت همانه و دو ته بولیه بر هنر گشایه باعده دینه
بر لذت صافه تسلی دل دیده از مزه

صدقه چنده بدل صحته هر ت داشم
یار هم نیمیور بخت ایه زانه ظالم
او مدد به بسته راهنده بر اقسام نام
او بله آخوند غم غفتة هجرا تو لم
حکمه او لوز بر ای پیشه بخلاف در از مزه

کدی آوانه شیخانی وقت افسوس
بها اونی اوله تمامی سخنهه ما بوس
نه باس اگه دست از اینه تاول داشم پیکس
که کوچم طالع ناسانه تریکیه دده دوس
یا اشتر من بولم مرتبه مذاقنه مزه