




# Astana ve Soçi Süreçlerinin Türk-Rus İliřkilerine Etkileri

## *Effects of Astana and Sochi Processes on Turkish-Russian Relations*

Zehra Ayvaz

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İliřkiler ABD Doktora Öğrencisi

E-mail: zehraayvaz61@hotmail.com

 ORCID: 0000-0001-7096-6140

### Öz

İki eski ulus olan Türkler ve Ruslar tarih boyunca yakın ilişkilere sahip olmuştur. Bu ilişkilere, birbirine karşı dost ve düşman algıları, ulusal çıkarlarına ve uluslararası konjonktüre bağılı olarak sürekli deęişkenlik göstermiştir. İki ülke arasındaki ilişkilere son dönemlerde genel olarak dostane ve işbirliği içeren bir hava gözlemlenmektedir. Bu atmosferin oluşmasında Suriye İç Savaşı/Suriye Krizi önemli yer tutmaktadır. 2011 yılında başlayan ve günümüzde devam etmekte olan kriz, Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştırmış, iş birliği yapmak zorunda bırakmıştır. Bu bağlamda, iki ülke bölgede yaşanan sorunun çözümü için büyük rol oynamaktadır. Bununla beraber bölgede sorunun çözümüne yönelik arayışların önemli bir bölümünü Astana ve Soçi Süreçleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye-Rusya

**Anahtar Kelimeler:** Türkiye, Rusya, Suriye Krizi, Astana Süreci, Soçi Mutabakatı

### Abstract

The Turks and the Russians who are the two ancient nations have had close relations throughout history. Along these relations, the perception of friends and enemies against each other have constantly varied depending on their national interests and international conjuncture. However, recently, it is seen that the relations between these two countries have been built on the basis of friendly and cooperation. Undoubtedly, Syrian Civil War/Syrian Crisis plays an important role in the formation of this atmosphere. The crisis, which began in 2011 and continues today, has brought Turkey and Russia closer and forced them to make cooperation with each other. In this context, the two countries play a major role to solve this problem/crisis in the region. Nonetheless, Astana and Sochi are two significant processes that aimed to solve the crisis in the region. So, in this study, the cooperation aspect of Turkey-Russia relations was discussed in the context of the Astana and Sochi processes.

**Keywords:** Turkey, Russia, Syrian Crisis, Astana Process, Sochi Consensus

## Giriř

İkili iliřkilerinin tarihi köklü bir gemiře sahip olan Türkiye ve Rusya, uluslararası řartlarda gerekleřen deęiřikliğe baęlı olarak genel itibariyle iki dost ÷lke ya da iki dūřman ÷lke anlayiřını benimsemiřtir. ok kutuplu sistemin bir getirisi olarak, ÷lkeler belirli bir dönemde rakip olabileceęi gibi ortak (partner) da olabilmektedir. (Arbatova, 2013: 62) Bu nedenle, uluslararası iliřkilerde, “devletler iin mutlak dost ve mutlak dūřman olmadıęı” grüşünün Rusya ve Türkiye tarafından en güzel örneęininin sergilendięini ifade etmek yerinde olacaktır. Yine bu baęlamda Türkiye ve Rusya iliřkileri ele alındıęında, ok boyutlu olduęu gör÷lmektedir. Ticaret ve enerji bu iliřkilerde büyük öneme sahiptir. Ancak, Türkiye ve Rusya’nın ikili iliřkilerinde son 10 yıldır Suriye İ Savařı/ Suriye Krizi geniř yer tutmaktadır. (alıřmanın ilerleyen kısmında Suriye Krizi olarak ifade edilmiřtir.)

2011 yılında Orta Doęu’da önce Tunus’ta gerekleřen ve ardından domino etkisi ile dięer bölge ÷lkelerine sıçrayan, rejim deęiřikliklerine yönelik halk gösterilerinden oluřan ve “Arap Baharı” olarak nitelendirilen olayların Suriye’ye sıçraması, burada 9 yıldır çz÷lemeyen bir krizin oluřmasına yol amıřtır. Suriye’de rejime yönelik sokak gösterileri řeklinde bařlayan olaylar, rejim kuvvetlerinin řiddet kullanımı sonucunda derin atıřmalar meydana getirmiřtir. Özellikle rejime yönelik muhalefet gruplarının oluřması, atıřmaların derinleřmesinde büyük etki yaratmıřtır. İktidarının sonlanmasına yönelik oluřan bu krizde, uluslararası alanda destek gören Beřar Esad ise bu destek ile muhaliflerle olan atıřmaları ilk günden itibaren kararlı bir tutumla sürdürmüřtür. Olayların patlak verdięi ilk günden, günümüze kadar yařanan süre zarfında atıřmaların sonlanmamasında bařlıca en önemli sebeplerinden biri Beřar Esad’ın aldıęı destektir. Rejime karřı muhalefetin tek atı olamaması birok ayrılıkı ve terrist grubun mevcut olması, Suriye’deki atıřmaların sonlanmamasının dięer bir önemli sebebidir. Bu řartlar altında gerekleřen atıřmalar sonucunda yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiřtir ve kaybetmeye devam etmektedir. Bunun yanında Suriyeli sivillerin çoęu ÷lke iinde yer deęiřiklięi

gerekleřtirmiř ve aynı zamanda m÷lteci olarak bařka ÷lkelere sığınmak durumunda kalmıřtır. Bu nedenle sorun bölgesel bir kriz olmaktan ıkıp, birok devletin de etkilendięi bir soruna dnüşmüřtür. Bu sebeple, soruna uluslararası alanda çz÷m önerileri getirilmeye alıřılmıř ancak yeterli olmamıřtır. atıřmaların kısmen azaldıęı dönemler olmuř fakat henüz tam anlamıyla bir neticeye ulařmamıřtır. Öyle ki, tüm dünyada yařanan “Covid 19” (Koronavirüs) salgını dahi atıřmaları sonlandıramamıřtır. Bu nedenle çz÷m arayıřları 2011’den beri günümüze devam etmektedir.

Suriye Krizi bařladıęı günden itibaren Türkiye ve Rusya bölgede rol oynayan iki önemli güç haline gelmiřtir. Her ikisinin de Suriye’de çz÷m istemesinin amacı farklı olsa da ortak amaç çz÷mün gerekleřmesidir. Türkiye’nin buradaki öncelikli amacı, sınırında güvenlięi saęlamak ve terrist grupların Suriye topraklarında ayrılıkı hareketlerine izin vermemektir. ünkü Türkiye, Suriye ile uzun bir kara sınırına sahiptir ve burada oluřabilecek her türlü sorun “güvenlik tehdidi” oluřturacaktır. Bununla beraber atıřmalar sonucunda milyonlarca Suriyeliye kucak aan Türkiye, yeni m÷lteci akınlarının da önüne geçmek istemektedir. Rusya’nın buradaki temel hedefi ise Akdeniz’e aılan kapısı olarak gördüęü ve stratejik bir noktaya sahip olan Suriye’de güvenlięi saęlamak ve dięer büyük güçleri (ABD) buradan uzak tutmaktır. Böylece Ortadoęu’daki güç dengesini kendi lehine řekillendirmeyi amaçlamıřtır. Bunun yanında, Rusya burada yer alan deniz üssünün (Tartus Deniz Üssü) güvenlięini garantiye almak istemektedir. (Baharıek, Aęır, 2020: 4) Bu nedenle her iki devletin de öncelikli ortak amacı Suriye’nin toprak bütünlüęünün korunması ve güvenlięin saęlanmasıdır.

Türkiye ve Rusya, Suriye’de devam eden soruna uluslararası alanda çz÷m aramaktadır. Bu nedenle birok uluslararası çz÷m önerisi ve birok süreç yařanmıřtır. Ancak kuřkusuz en iyi somut adımların atıldıęı süreç, iki devletin iřbirlięine dayalı olarak krizin son yıllarında gerekleřen Astana ve Soi Süreleri’dir. Dięer uluslararası aktrlerden ziyade Türkiye ve Rusya’nın bařı ektięi bu süreçler 9 yıldan beri çz÷me en yakın

süreçler olarak değerlendirilmektedir. Birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul edilen her iki süreçte de Türkiye ve Rusya bölgesinde önemli adımlar atmaktadır.

Astana ve Soçi Süreçleri ile birlikte uluslararası alanda birçok ikili ve çoklu görüşme gerçekleşmiş olup, önemli kararlar alınmıştır. Bu iki sürecin diğer önemli yanı, Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği işbirliğidir. Bunun yanında her iki sürecin de henüz tamamlanmamış olması ikili ilişkiler açısından ayrıca önemlidir. Görüşmeler düzenli olarak belirli aralıklarla devam etmektedir. Bu çalışmanın temel konusunu, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde yaklaşık olarak 10 yıldır güncelliğini koruyan ve ikili ilişkilerde işbirliğine dayalı bir anlayış benimseten Suriye Krizi'nin çözümü için önemli rol oynayan Astana ve Soçi süreçleri oluşturmuştur.

### **Türk Rus İlişkilerine Genel Bakış**

Türkler ve Ruslar tarihleri çok eskiye dayanan iki ulustur. Bu iki ulus aynı zamanda tarihi süreç içinde sürekli, ikili ve yakın ilişkilerde bulunmuştur. Bu ilişkiler çoğu kez iki devleti düşman olarak karşı karşıya getirmiştir. Öyle ki Osmanlı Devleti son dönemlerinde en ağır darbeyi Ruslardan almıştır. İmparatorluğun “hasta ve ölmek üzere olan bir adama” benzetilmesi de ilk defa Ruslar tarafından yapılmıştır. (Bolsover, 2018: 208) Fakat bunun yanında, düşmanlarının ortak olduğu zamanlar da mevcut olmuş ve birbirlerini dost olarak görmüşlerdir. Ancak bu ilişkilerde genel olarak belirleyici olan ülkelerin ulusal çıkarları olmuştur.

Genel olarak Türk –Rus ilişkilerinin arka planına bakıldığında, 15. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Moskova Knezliği'nin birbirlerine gönderdikleri diplomatik temsilciler vasıtasıyla ilişkilerinin başladığı kabul edilmektedir. Ancak iki ulusun ilişkilerinin daha eskiye dayandığı varsayılmaktadır. Özellikle üzerinde yaşanan coğrafyanın onları bir arada olmaya zorladığı düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak “Eski Türkler” isimli eserinde Lev Nikolayeviç Gumiliev, geçmişte, Ukrayna coğrafyası üzerinde yaşayan iki ulusun (Hun Türkleri ve Ruslar) benzerlik taşıdığını ifade etmiştir. (Topsakal, 2016: 34) Bununla beraber, diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından, Osmanlı Devleti'nde (İstanbul) ilk sürekli

Rus elçiliği 1701 yılında açılmıştır. (Ergün, Kurban, 2020: 67)

19. yüzyılda iki imparatorluk ortak tehdit olarak Batı'yı görmüş ancak kuvvetli bir şekilde bu tehdide karşı ortak hareket edebilme potansiyeline sahip olamamıştır. İki imparatorluğun bir araya gelmesinin engelleyici faktörleri İngiltere ve Fransa olmuştur. Bu nedenle dost olarak bir araya gelemeyen iki ülke arasında rekabet hep canlı kalmıştır. Fakat 20. yüzyıla gelindiğinde değişen şartlara bağlı olarak (devlet ve iktidar değişiklikleri) iki ülke arasındaki ilişkileri yakınlık derecesine taşımıştır. (İşyar, 2013: 91) Ancak 20. yüzyılda yaşanan savaşlar ve değişen dengeler, Türkler ve Rusları yeniden karşı karşıya getirmiştir.

Henüz 1900'lü yılların başı yaşanırken, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan Birinci Dünya Savaşı, Türk ve Rus devletlerini karşı karşıya getirmiştir. Savaş boyunca düşman cenahlarda yer alan iki ülkenin birbirine karşı tutumu savaşın sonunda yeniden değişmiştir. (Ergün, Kurban, 2020: 67) 1920'nin Mart ayında İstanbul'un İngilizler tarafından işgale uğraması, Türkleri Ruslara yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma, Mustafa Kemal'in 26 Nisan 1920'de Moskova yönetimine yazdığı bir mektupla tescillenmiştir. (Balci, 2013: 33) Dönemin şartları içinde Batıya karşı bir denge olarak gerçekleşen bu yakınlaşmanın neticesinde Ruslardan silah ve ekonomik yardım alınmıştır. Bununla birlikte bu dönemde ikili ilişkiler açısından yaşanan bir başka önemli gelişme ise Rusların Misak-ı Milli'yi tanımasıdır. (İşyar, 2017: 67) Bu gelişmenin yeni kurulan Türk devleti açısından diplomatik anlamda önemi büyük olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından devam eden olumlu ve dostça devam eden ilişkiler 16 Mart 1921 tarihinde imzlanan “Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” ile bir adım öteye taşınmıştır. (Balci, 2013: 34) Bu anlaşma ile Türkiye'nin kuzaydoğu sınırları belirlenmiştir. Bunun yanında Türkiye, Rusların desteğini alarak, uluslararası alanda Batıya karşı bir denge yakalamaya çalışmıştır. (Hale, 2003: 43) Devam eden süreçte ikili arasında, 17 Aralık 1925 tarihinde “Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması” imzalanmıştır. (Armaoğlu, 2007: 331) 1927 yılında ise ikili

arasında bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile hem iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemiş hem de bu ilişkilerin sadece siyasi yönlü olmadığı kanıtlanmıştır. (Balci, 2013: 37) Türkiye ve Rusya ilişkileri olumlu havada ilerlerken, İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanması dengeleri yeniden düzenlemiştir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Rusya'yı (SSCB) tehdit olarak görmesi ve bu tehdide karşı Batı'nın ve ABD'nin yanında yer almak istemesi ve ayrıca Rusya tehdidine karşı oluşturulan örgüte (NATO) üyeliği, aradaki ilişkilerin seyrini oldukça değiştirmiştir. (İşyar, 2013: 92) Türkiye tüm yönlendirmelere rağmen aktif olarak ikinci dünya savaşına katılmasa da savaşın sonuna doğru tercihini Batıdan yana kullanmıştır. Bu nedenle Rusya ile ilişkileri mesafeli bir sürece girmiş ve savaş sonunda Rusya'nın Türkiye'den boğazlar ile ilgili talepleri bu mesafeyi derinleştirmiştir. (Balci, 2013: 66) Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden gerginleşmesi ile beraber 17 Aralık 1925 tarihinde imzalanan ve 7 Kasım 1945'e kadar süresi olan anlaşma, 19 Mart 1945 tarihinde, yani yaklaşık 8 ay önce Ruslar tarafından feshedilmiştir. (Ergün, Kurban, 2020: 74) Bu şekilde gelişen olaylar Türkiye'yi daha fazla Batı'ya yakınlaştırırken, savaş sonunda oluşan güvenlik yapılanmasına dahil olması gerektiği düşüncesini de pekiştirmiştir. Savaş sonunda Batı yanında yer almak isteyen Türkiye Truman Doktrini ve Marshall Planı gibi askeri ve ekonomik yardımlardan yararlanmış ve bu durum Rusya tarafından hoş karşılanmamıştır. Özellikle savaş sonunda Batı Bloku'nun güvenlik yapılanması NATO'nun oluşması ve Türkiye'nin bu örgüte üyelik çabalarına Rusya (SSCB), bir nota (3 Kasım 1951) ile tepkisini belirtmiştir. (Oran, 2009: I: 506) Ancak bu durum Türkiye'yi yolundan alıkoymamış ve 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya üye olmuştur. (Balci, 2013: 86) Türkiye bu üyelikle beraber tarafını seçmiş ve tam anlamıyla Batı Bloku'nun yanında yer almıştır. Soğuk Savaş Dönemi'ne bu şekilde dahil olunmuş ve Türk Rus ilişkileri bu dönem boyunca yer aldıkları bloklar neticesiyle genel olarak gergin geçmiştir. Fakat Soğuk Savaş'ın Yumuşama Dönemi'ne girmesi,

hem Türkiye'de hem de Rusya'da siyasi iktidarın değişmesi ikili ilişkilere de yansımıştır.

Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlik iyice azalmıştır. Bu durumun yaşanmasında, Mihail Gorbaçov ve Özal'ın çabaları etkili olmuştur. İki ülke arasında yeniden başlayan dostane ilişkiler 1991 yılının Mart ayında yapılan "Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması" ile kuvvetlenmiştir. (Hale, 2003: 283) Ancak, 1991 yılında Rusya'da (SSCB) yaşanan gelişmeler ve akabinde Soğuk Savaş'ın sonlanması Türkiye ve Rusya ilişkilerinde de yeni bir döneme girilmesine yol açmıştır.

Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve bu bağlamda Rusya'nın ardılı olan yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması ilişkilerin odak yönünü de değiştirmiştir. Türkiye'nin bu dönemde Kafkasya ve Orta Asya politikaları, Rusnya ile ilişkilerinde yeni bir aracı olmuştur. İlişkiler genel anlamda dengeli bir seyir izlemiştir. (Balci, 2013: 244)

2000'lerden sonra ilişkiler, hem Türkiye siyasi iktidarında hem de Rus siyasi iktidarındaki değişikliğin havası içinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetime gelmesi, Rusya'da ise siyasi yetkiyi Vladimir Putin'in alması günümüze değin ilişkilerin bu siyasi aktörler tarafından şekillenmesine yol açmıştır.

Rusya'da Putin, devletin gelişmesi adına önemli hamlelerde bulunurken, Türkiye'de AKP iktidarı devletin ticaret hacmini genişletmeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye ve Rusya arasında ilişkiler bu yönde ve "kazan-kazan" ilkesi ile devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bu durumda ikili arasında ticaret hacmi genişlemiştir. Bu noktada enerji önemli bir yer tutmuş ve iki ülke arasında ciddi yatırımlar gerçekleşmiştir. Önceleri genel olarak doğalgaz üzerinden yürüyen enerji alanındaki işbirliği, "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali" projesiyle genişlemiştir. (Topsakal, 2016: 49) Türkiye Rusya ilişkileri 2000'li yıllardan sonra genel olarak olumlu ve işbirliği içinde bir atmosferde devam etmiştir. 2010'dan sonra Türk-Rus ilişkilerinde rol oynayacak olan bir başka faktör daha meydana

gelmiřtir. Bu faktör 2011 yılından sonra Suriye’de yařanan krizdir.

2011 yılında Ortadoęu’da meydana gelen olaylar dizisi Türk-Rus iliřkilerine de yansımıřtır. Özellikle Suriye’de bařlayan ve günümüzde hala devam etmekte olan olaylar ve bu olaylara çözüm arayıřları, Türk-Rus iliřkilerinin son döneminde oldukça geniř bir yere sahiptir. Suriye’de gerçekleřen ve bitmek bilmeyen sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye sınırında gerçekleřen olaylara kayıtsız kalmamıř, Rusya ise ulusal çıkarları için büyük önem taşıyan Suriye’yi burada tek başına bırakmamıřtır. Bu bağlamda, Türkiye ve Rusya farklı amaçlarla ancak sorunun çözümüne iliřkin olarak ortak paydada buluřmuřtur. Bu dönemde yařanan ikili iliřkiler genel itibariyle iřbirlięi üzerinden devam ettirilmeye çalıřılmıřtır.

### **Suriye Krizi**

2011 yılında Orta Doęu’da meydana gelen olaylar bölgede birçoę deęiřikliğe neden olmuřtur. Bu deęiřiklikler genel itibari ile iktidar deęiřikliği olarak cereyan etmiřtir. Ancak bunun yanında sosyo ekonomik, güvenlik gibi birçoę deęiřiklik yine bu olaylar sonucunda gerçekleřmiřtir.

İlk defa “Foreign Policy” dergisinde, Amerikalı siyaset bilimci Marc Lynch tarafından “Arap Baharı” olarak adlandırılan (Y. Sayın, 2019: 104) ve 2011 yılında Tunus’ta meydana gelen ancak daha sonra birçoę Orta Doęu ülkesine yayılan ve birçoę farklı isimle anılan (Arap Baharı, Arap Uyanıřı, Arap Devrimi vb.) halk hareketleri çok geçmeden Suriye’de de yankı bulmuřtur.

Arap Baharı olarak adlandırılan ve halk ayaklanması ile bařlayan olaylar 2011 yılının Mart ayında Suriye’ye sıçramıřtır. İlk olarak bařkent řam’da ortaya çıkan olaylar, Dera şehrinde meydana gelen olaylar ile beraber hızla büyümüřtür. (Arı, 2017: 489) Dera’da bir okul duvarına bazı öğrenci gençlerin “*Ey doktor řimdi sıra sende*” yazması ile buradaki olaylar patlak vermiřtir. Doktor ile kastedilen Suriye hükümetinin tıp eğitimi alan lideri Beřar Esad’tır. Yazıyı yazan öğrencilerden Muaviye Sayasna, “Tunus ve Mısır’daki devrimlerden etkilendiklerini ve yazıyı yazdıklarını” ifade etmiřtir. Rejim güçlerinin

öğrencileri tutuklaması ile Dera’daki gösterilerin fitili ateřlenmiřtir. (*Suriye’de halk ayaklanmalarının fitilini ateřleyen genç AA’ya konuřtu* 2020) Hükümete muhalif olan ve gösteriye katılan grupların öncelięi řiddete bařvurmamak olurken, Esad hükümetinin göstericilerin üzerine ateř açması sonucu olaylar tüm ülke geneline yayılmıřtır. Bununla beraber yařanan olayların devamında ordudan kaçan, Esad yönetimine muhalif askerler ve subaylar 29 Temmuz 2011 tarihinde, Riyad El Esad önderliğinde “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) isimli örgütü kurmuřtur. Örgütün ilk yapılanması 6 Haziran 2011 tarihinde, Cıru’ř řuęur’da rejim kuvvetlerine ait 120 askerin öldürülmesinin ardından Esad tarafından gerçekeřtirilebilecek saldırıları bertaraf etme düşüncesiyle bařlamıřtır. Muhalif gruplar, ilk zamanlar her şehirde, farklı liderler etrafında örgütlenmiř olsa da, daha sonra tek merkezden yönetilmeye bařlanmış ve tek çatı altında toplanmıřtır. (Yılmaz, 2020: 131) Devam eden süreçte, ÖSO hızlıca sayısını artırarak büyümüř ve 2012 yılının bařında yaklaşık 40 bin kiřiden oluřan bir yapılanma olmuřtur ve geniřlemeye devam etmiřtir. (Arı, 2017: 489) ÖSO’nun örgütlenerek faaliyetlere bařlaması ve Esad Rejimine karřı gösterdięi direnç, Suriye’deki olayları dięer Orta Doęu ülkelerinden farklı bir statüye sokmuřtur. Çünkü iktidara karřı silahlı bir muhalefet oluřmuřtur. Bu nedenle, Suriye yönetimi ve muhalif güçler arasında çatıřmalar daha da řiddetlenmiř ve uzun yıllar devam etmiřtir. Öyle ki, içinde bulunduęumuz yıl (2020) itibariyle 9. yılına girmiřtir. Bu nedenle Suriye’de bařlayan olaylar halk ayaklanmasından ziyade, henüz sonu gelmeyen bir kriz nitelięi kazanmıřtır. Buradan hareketle Suriye “Arap Baharı rüzgarlarının en sert estięi ülkelerden biridir” çıkarımını yapmak yerinde olacaktır.

Arap Baharı etkisinin Suriye’de dięer ülkelerden farklı olarak bir iç savařa dönmesinin çeřitli nedenleri mevcuttur. Bu nedenleri řu şekilde sıralamak mümkündür; Orta Doęu ülkelerinin genelinde olduęu gibi Suriye’de mezhep farklılıklarının olması, ekonomik nedenler, baskıcı yönetim, muhalefetin güçlenmesi, rejimin muhalefeti ve ayaklanmaları sindirecek güçten

yoksun olması, Nusayrilerin rejimi kaybetmek istememesi ve son olarak dıř güçlerin Suriye üzerindeki politikaları. (Baharçıçek, Ađır, 2020: 3,4)

2020'nin Mart ayında 9. yılına giren Suriye Krizi'nde yüzbinlerce kiři hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda, Suriye rejimi bu süre zarfında 216 kez kimyasal silah kullanmıştır. Yaklaşık olarak 14 bin kiři rejimin yaptığı işkenceler sonucu yaşamını yitirmiştir. Bunun yanında yaklaşık 5,5 milyon Suriyeli başka ülkelere sığınmıştır. Bunların 3 milyon 644 bini ise Türkiye'ye sığınmıştır. Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır Suriyeli sivillerin sığındığı diđer bölge ülkeleri olmuştur. ("Suriye iç savaşı 9. yılına girdi" 2020) Bölge ülkelerinin dışında da farklı ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine göç eden ve etmek isteyen mülteciler mevcut olmuştur.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında Suriye Krizi, bölgesel bir olay olmaktan çıkmıştır. Birçok devletin de etkilendiđi, uluslararası kamuoyunun müdahalesini gerektiren bir olaya dönüşmüştür. Bu perspektifte soruna, çözüm arayıcı olarak öncelikle bölge ülkeleri olan Türkiye ve İran dahil olmuştur. Bölge dıřı güçlerden ise Rusya ilk günden itibaren aktif rol oynamıştır.

### **Krizin Çözümüne Yönelik Uluslararası Çalışmalar**

Suriye Krizi, olayların patlak verdiđi 2011 yılından itibaren bölgesel ve uluslararası alanda görüşülmüş ve çözüm önerileri aranmaya başlanmıştır. Uluslararası ve bölgesel örgütler de krizin çözümüne yönelik ve Suriye rejimine karşı çeşitli uygulamalarda bulunmuştur. BM'nin ve Arap Birliđi'nin bu noktada rolü önemlidir.

Suriye Krizi'nin çözümüne ilişkin olarak Arap Birliđi önemli bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle Arap Birliđi, 11 Ekim 2011'de Mısır'da gerçekleřtirdiđi toplantıda Suriye rejimine bir barış planı takdim etmiştir. Planda, Suriye rejimine ait askerlerin şehirlerden çekilmesi, muhaliflere karşı olan şiddete son verilmesi ve siyasi tutukluların özgür bırakılması, iki hafta içinde rejimin muhaliflerle diyalog başlatması, ve de basının ve Arap gözlemcilerin Suriye'ye kabul edilmesi yer almıştır. (Arı, 2017: 489) 16 Ekim'de gerçekleşen toplantının ardından, rejimin diyalogu

başlatmaması ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Suriye'nin Arap Birliđi ile olan ilişkilerinin sonlandırılması, üyeliđinin askıya alınması, ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar gibi konular gündeme gelmiş ve 12 Kasım 2011'de üyeliđi askıya alınmıştır. (Küçükkeleş, 2012) Bu karardan yaklaşık olarak 8 yıl sonra 2019 yılında Arap Birliđi, Suriye yönetimini düzenlenecek zirveye davet etmiştir. ("Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliđi toplantısına katıldı" 2020) Bu davet, Arap Birliđi'nin Suriye ile ilişkilerini düzeltmek istediđine dair bir kanıt olmuştur. Arap Birliđi'nin yanında Suriye Krizi'ne ilişkin karar ve yaptırım noktasında girişimde bulunan bir diđer uluslararası örgüt BM olmuştur.

Öncelikli olarak 2011 yılının Nisan ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'nin kınanmasını öngören karar tasarısı açıklamıştır. Ancak tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edilmiştir. (Arı, 2017: 489) BM'ye sunulan fakat Rusya ve Çin tarafından veto edilen bu karar tasarısı, Arap Birliđi'nin çözüme ulařtırmayı başaramadığı ve BM'ye devrettiđi karar tasarısıdır. BM'de 4 Şubat (2012) tarihinde veto edilen bu tasarıdan sonra, 17 Şubat'ta BM Genel Kurulu'nda yeni bir karar tasarısı oylamaya sunulmuştur. Esad yönetiminin muhaliflere karşı yaptığı şiddeti kınayan karar kabul edilmiştir. Herhangi bir bağlayıcılıđa sahip olmayan bu kararda Esad'ın yönetimden ayrılması istenmiştir. Ancak Genel Kurul'da 137 ülkenin evet oyu kullandıđı bu kararda, içinde Rusya, Çin, İran'ında bulunduđu 12 ülke hayır oyu kullanmıştır. Bu karar yine de Suriye muhalefeti için büyük önem teşkil etmiştir. Çünkü uluslararası alanda Esad hükümetine karşı muhalefetin destek bulduđunu göstermiştir. (Miş, 2014) Daha sonra BM Genel Kurulu'nda aynı yılın Ağustos ayında , Suudi Arabistan'ın önderliđinde kurula sunulan yeni bir karar tasarısı kabul edilmiştir. Bu karar tasarısı da 12 ülkenin hayır oyu kullanmasına karşılık 133 ülkenin evet oyu ile kabul edilmiştir. Türkiye de bu karar tasarısı için evet oyu kullanmıştır. Bu kararda da bir yandan muhaliflere (özellikle çocuklara yönelik) güç kullanımı sebebiyle devlet kınanırken diđer yandan Esad'ın iktidardan ayrılarak, yönetimi geçici hükümete bırakması istenmiştir. (Arı, 2017: 492) BM'nin

Suriye Krizi alıřmalarına ynelik gerekleřtirdiđi bir diđer önemli alıřma ise ‘‘Annan Planı’’dır.

BM’de yapılan oylamalarda Rusya ve in’in karar tasarılarını veto etmesi ile beraber Esad sivillere ynelik řiddeti artırmıřtır. Bunun akabinde krize zm arayıřları bir nebze hız kazanmıřtır. Bu bađlamda, Arap Birliđi ve BM ortak kararı ile daha nceki yıllarda BM Genel Sekreterliđi grevinde bulunan Kofi Annan, Suriye Krizi’nin zm iin 12 řubat 2012’de zel temsilci olarak belirlenmiřtir. Kofi Annan bu grevin kendisine verilmesinin ardından Esad ile grřmek zere Suriye’ye gitmiřtir. Bu ziyaret erevesinde Annan Esad’a bir dizi zm nerilerinde bulunmuřtur. Aynı zamanda bu nerilere karřı Esad’ın vereceđi tepkileri incelemiřtir. Krize zel temsilci olarak atanan Annan, Suriye’nin ardından bařta Trkiye olmak zere diđer evre lkelere de ziyaretler de bulunmuř ve zme iliřkin destek arayıřında bulunmuřtur. Bu ziyaret ve alıřmaların ardından Mart ayında (16 Mart 2012) Suriye Krizi iin bir barıř planı aıklamıřtır. ‘‘Suriye iin Annan Barıř Planı’’ ismini tařıyan ve 6 maddeden oluřan plan, Esad’a sunulmuřtur. (Miř, 2014)

Planda yer alan maddeler genel olarak řu řekildedir; Suriye halkının taleplerine cevap vermek ve bu bađlamda zel temsilci ile alıřabilecek bir temsilcinin atanmasına onay vermek, ateřkesi kısa zamanda sađlamak, yardımların her yere ulařtırılmasını sađlamak, tutukluların serbest bırakılması ve lkede yer alan gazetecilerin gvenliđinin sađlanması ve barıřıl grřmelerin yapılabilmesi gibi atıřmaları sonlandırmak. Suriye hkmetinin bu planı 27 Mart 2012’de kabul etmesinin ardından 12 Nisan 2012 tarihinde ateřkes yrrlđe girmiřtir. (‘‘Annan’s Peace Plan for Syria’’ 2020) Ancak Plan krizin zmne are olmamıřtır. nk planda zm iin bir takvimin olmayıřı Esad’ın bu planı uygulamamasının gerekesini oluřturmuřtur. Plandan sonra, BM Gvenlik Konseyi’nin kararı (2043) ile 12 Nisan 2012 tarihinde, tamamen silahsız olmaları kararlařtırılan bir ‘‘BM Suriye Misyonu’’ (UNSMIS) oluřturulmuřtur. (‘‘United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS)’’ 2020) İlk olarak 30 olarak belirlenen sayı daha sonra alınan kararlar neticesinde artmıřtır. 3 aylık bir srede

grev yapan misyonun grev sresi daha sonra 1 ay daha uzatılmıřtır. (‘‘UN Votes to Extend ‘final’ Syria Mission by 30 Days’’ 2012) Fakat zel temsilci olarak atanan Annan 2 Ađustos 2012’de grevinden ayrıldıđını bildirmiřtir. (BBC News 2012) Esad ynetimi, BM’nin tm abalarına ve zm nerilerine rađmen řiddetini sonlandırmamıřtır. Bu nedenle geen sre zarfında hayatını kaybedenlerin sayısı bir hayli artmıřtır.

Suriye Krizi’nin zmne ynelik uluslararası alanda yapılan alıřmalardan biri de ‘‘Suriye’nin Dostları’’ (Group of Friends of the Syrian People) toplantıları’dır. 24 řubat 2012’de Tunus’ta 60’tan fazla devletin yanı sıra uluslararası ve blgesel rgt temsilcilerinin (BM, AB, İřlam İřbirliđi Teřkilatı, Arap Birliđi vb.) katılımıyla ilk toplantı gerekleřmiřtir. Bu toplantıda, Suriye’nin egemenliđine, bađımsızlıđına ve toprak btnlđne olan bađlılık dile getirilmiřtir. Bununla beraber, rejimin sivillere ynelik devam eden g kullanımı, barıřıl protestocuların ldrlmesi, ocuklara ynelik řiddet, tutuklulara ynelik řiddet gibi insan hakları ihlalleri kınanmıřtır. (‘‘Group of Friends of the Syrian People: 1st Conference’’ 2020) Suriye’nin dostları toplantılarının temel amacını, Suriye muhalefetini glendirmeye ynelik alıřmalar oluřturmuřtur. Bu kapsamda aynı yıl İstanbul, Paris ve Marekeř de dahil olmak zere 4 farklı toplantı gerekleřmiřtir. (Miř, 2014) Marakeř’te dzenlenen son toplantıda (12 Aralık 2012), Suriye rejiminin grevi bırakması ve rejime destek veren lkelerin –zellikle Rusya ve in’in- desteđini kesmesi ve bu lkelere de yaptırım uygulanması konuřulmuřtur. (Arı, 2017: 493)

Suriye Krizi’ne ynelik uluslararası alanda yapılan bir diđer zm arayıřını ‘‘Cenevre Konferansları’’ oluřturmaktadır. Cenevre konferansları Astana Sreci’ne kadar krizin grřldđ, önemli uluslararası toplantılar olmuřtur. Yani bir bakıma Astana Sreci, Cenevre’nin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Krize uluslararası alanda zm arayıřları devam ederken artan řiddet olayları ve rejimin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmıřtır. Bu bađlamda Kofi Annan, zme ynelik olarak 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre’de ‘‘Suriye

Eylem Grubu" isimli bir konferansın gerekleřmesini saęlamıřtır. Cenevre'de gerekleřen zirveye BM genel Kurulu'nun daimi üyelerinin yanı sıra AB, Türkiye, Katar, Arap Birlięi, Irak katılım gerekleřtirmiřtir. Fakat Suriye'den hem rejim tarafından hem de muhalefetten katılım gerekleřmemiřtir. (Neci Yev, 2019) Cenevre'de gerekleřen bu toplantının asıl amacını Esad rejimi iktidardan ayrıldıktan sonra nasıl bir yol izleneceęi konusu oluřturmuřtur. Bu baęlamda bir geiř hükümetinin kurulması öngörölmüřtür. Ancak Rusya, kurulacak bu hükümetin Esad'tan baęımsız olamayacaęı konusunda ısrarcı olmuřtur. Buna raęmen Çin ile beraber Suriye'deki krizin yalnızca "Cenevre Mutabakatı" ekseninde çözülebileceęi konusunda uzlařmıřtır. (Miř, 2014) Cenevre'de gerekleřtirilen ve Suriye Eylem Grubu'nun oluřturulduęu bu toplantı, Suriye Krizi için yeni bir sürecin bařlangıcı olmuřtur. İliki Annan'ın çağırısı üzerine gerekleřen Cenevre Konferansı'nın ardından birkaç konferans daha gerekleřmiřtir.

Cenevre'de düzenlenen ikinci konferansa (23-23 Ocak, 10-15 Şubat 2014) çözüme yönelik somut adımlar atılacaęı ve Cenevre 1'de görüřülen konuların hayata geirileceęi düşünölmekle epeyce umut baęlanmıřtır. ("Cenevre 2 görüřmeleri: Gündem Suriye'de iktidar devri" 2020) Ancak Cenevre'de düzenlenen ve serinin ikincisi olan bu toplantı beklentileri karřılayamamıřtır. BM ve Arap Birlięi Suriye özel temsilci, El Ahdar el İbrahimi Cenevre 2'nin umutları kařılayamamasının üzerine özür dileyen bir açıklama yapmıřtır. (Arı, 2020) Cenevre toplantılarının daha sonra yenileri yapılmıřtır. Fakat Cenevre'de yapılan görüřmeler de krizi çözmek için yeterli olmamıřtır. Sadece çözüme iliřkin bařka süreçlerin yařanmasında rol oynamıřtır. Cenevre Konferansları'nın ardından onunla hemen hemen aynı minvalde olan Astana Süreci bařlamıřtır. Hem Cenevre hem de Astana görüřmeleri aynı çerçevelerle düzenlenmeye devam etmiřtir.

### **Astana Süreci**

Suriye Krizi, bařladıęından beri sadece Suriye halkının çözüme için uğrařtıęı bir sorun deęildir. Bölgesel ve küresel aktörlerin sürece dahil olduęu

geniř ölekli bir sorun niteliğindedir. Bu kapsamda sorunun çözümleri için bölgesel ve küresel güçler devreye girmiřtir. Krizin çözümünde kuřkusuz en etkili bölgesel güçler Türkiye ve İran olurken, küresel güçler ise Rusya ve ABD'dir. (Golkarian, 2020) Bu güçler, sorunun ortaya çıktıęı ilk günlerden itibaren uluslararası alanda bir araya gelerek soruna birçok defa çözümleri arayıřında bulunmuřlardır.

Türkiye'nin bu çözümleri arayıřlarında rolü oldukça fazladır. Henüz krizin bařladıęı ilk günden itibaren sınır komřusu olan Suriye'de gerekleřen olaylara kayıtsız kalamamıřtır. Rusya ve İran ile görüřmelere bařlayarak bölgesel ve küresel çapta çözümleri aramaya bařlamıřtır. Bu çerçevede bařarılı bir diplomatik süreç yürötmüřtür. Bu diplomatik süreç içinde önceliğini siviller olmuřtur. (A. Sayın, 2020) Fakat, Suriye'de yařanan olayların bölgesellikten çıkıp uluslararası krize dönüřmesinin ardından Türkiye, Suriye'ye yönelik stratejisinde özellikle güvenlikle alakalı nedenlerden dolayı deęiřikliğe gitmiřtir. Çünkü terör örgütü PKK'nın burada yüröttüęü faaliyetler, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdidi artırmıřtır. (Yeřiltař, Piriñçi, 2020: 71,72) Bu nedenle Suriye Krizi Türkiye için ayrı bir önem tařımaktadır.

Türkiye'nin Rusya ve İran ile bařlattıęı bu giriřimler büyümüř ve uluslararası alanda iřbirliğine dönüřmüřtür. Bu konuda birçok görüřme, toplantı yapılmıřtır. Bu perspektifte, Suriye Krizi'nin çözümüne iliřkin çalıřmalardan kuřkusuz en uzun soluklu olanı Astana Süreci'dir. Bu vesile ile bařkent Astana (Kazakistan), diplomasi ve barıř merkezi olma niteliğini devam ettirmiřtir. (Yılmaz, 2020: 192) Astana'da bařlayan ilk görüřmelerin devamı gelmiř ve bir sürece dönüřmüřtür. Günümüze kadar toplamda 14 görüřme gerekleřmiřtir. Türkiye ve Rusya'nın büyük rol oynadıęı Astana görüřmelerinde krizin çözümüne yönelik önemli kararlar alınmıřtır.

Astana Süreci, Cenevre Konferansları ile paralel özellikler tařıyan ve Suriye'de çatıřmaları sonlandırmaya yönelik, kalıcı barıřın saęlanmasını amaçlayan bir süreçtir. Türkiye ve Rusya'nın derin iřbirlięi ile 30 Aralık 2016 tarihinde ateřkeseye dayalı anlaşma ile ilk bařarısını elde etmiřtir. Daha sonra



23-24 Ocak 2017 tarihinde sürdürölen, Türkiye ve Rusya arasındaki ikilli göröřmelere yeni katılımcıların eklenmesi ile yeni bir boyut kazanmıřtır. (Arı, 2017: 506)

23 Ocak'ta başlayan Astana göröřmelerinde temel hedef rejim ve muhalifler arasında ateřkesin saęlamlařtırılması ve sürdürölmesidir. Bu hedef doęrultusunda başlayan süreçte büyük sorumluluk Türkiye ve Rusya'ya ait olmuřtur. Bu iki devlet İran ile birlikte garantörlük görevini üstlenmiřtir. İran'ın da bulunduęu göröřmelerde Suriye Rejimi'ne ait grubun yanında, muhalifler de yer almıřtır. Muhalifler içinde Türkiye'nin desteęini alan gruplar da yer almıřtır. Astana'ya katılanlar arasında "Suriye'nin Dostları" grubunun üyeleri arasında yer alan Fransa, Almanya ve İngiltere'den katılan temsilciler de olmuřtur. Bunun dıřında, göröřmelerin yapıldığı ev sahibi Kazakistan da temsilci bulundurmıřtır. (Arı, 2017: 506) Bunun yanında Türkiye, PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) göröřmelere katılmamasını istemiř ve Rusya bu isteęi kabul etmiřtir. (Arslan, 2017) Bu talep, Suriye Krizi'nde Türkiye ve Rusya'nın birlikte adım atabildięinin, hareket edebildięinin göstergelerinden biri olmuřtur.

Tarafsız bölge olarak Astana'da başlayan göröřmeler Suriye Krizi açısından ilklere ev sahiplięi yapmıřtır. Suriye Rejimi ve muhalifler ilk kez aynı yerde bir araya gelip aynı anda masaya oturmuřtur. Bunun yanında bu krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceęi kesin olarak dile getirilmiřtir. Bu nedenle ateřkesin kesinlikle devam ettirilmesi gerektięi belirtilmiřtir. ("Dünden bugüne Astana göröřmeleri" 2020) İlklere ev sahiplięi yapan bu ilk göröřmenin ardından Astana göröřmelerinin devamı gelmiřtir ve günümüze kadar sorun ile ilgili birçok kararın alındığı bir süreç olmuřtur. Bu süreç içinde on dört toplantı gerçekleřmiřtir. Bu toplantı ve göröřmelerden oluřan Astana Süreci'ni inceleyecek olursak karřımıza ařaęıda yer alan göröřmeler ve kararlar çıkmaktadır.

İlk göröřmenin ardından gerçekleřen 2. Astana göröřmesi (15-16 řubat 2017) ilki kadar heyecanlı ve aktif geçmemiřtir. Bu toplantıda Suriye'de yer alan taraflar birbirlerine karřı suçlayıcı ithamlarda

bulunmuřtur. (Arı, 2017: 508) Bunun yanında bu göröřmede Türkiye, Rusya ve İran'ın dahil olduęu bir "görev gücünün" oluřturulması konusunda fikir birlięi saęlanmıřtır. ("Dünden bugüne Astana göröřmeleri" 2020)

14-15 Mart 2017 tarihinde ise 3. Astana göröřmeleri gerçekleřmiřtir. Bu göröřmede Türkiye, Rusya, İran ve BM ikili göröřmelerde bulunmuřtur. Göröřmenin temel konusu Suriye'de ateřkesin güçlendirilmesi olmuřtur. Ancak bu göröřmeye Rusya'nın garantörlüęünde bulunan rejim kuvvetlerinin ateřkesi ihlal ettięi gerekçesi ile askeri muhalefet katılım saęlamamıřtır. ("Suriye konulu Astana 3 toplantısı yapıldı" 2020)

Astana'nın 4. göröřmeleri yine aynı yılın Mayıs ayında (3-4 Mayıs 2017) düzenlenmiřtir. Bu toplantıda somut adımlar atılarak, Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de çatıřmaların yoğun olduęu alanlarda çatıřmayı azaltmaya yönelik, "çatıřmasız ve güvenli" alanların oluřturulması kararlařtırılmıřtır. ("Astana'daki Suriye göröřmeleri sona erdi" 2020) Alınan bu karar bağlamında Dera ve Kuneytra'nın belli kısımlarının, Doęu Guta'nın, Hama, Humus, Halep ve Lazkiye'nin belirli bölümleri ve İdlib'in tamamı olmak üzere çatıřmasız alan olarak belirlenmiřtir. (BBC News Türkçe 2020)

5. Astana göröřmeleri ise Temmuz (4,5 Temmuz 2017) ayında gerçekleřmiřtir. Göröřmelere yine Türkiye, Rusya, İran ve BM temsilcilerinin yanı sıra Suriye rejimi ve muhalefetten katılım olmuřtur. Göröřmeler ikili ve çoklu gerçekleřmiřtir. Bu toplantının hedefini 4. göröřmelerde kararlařtırılan çatıřmasız alanların kesin sınırlarının belirlenmesi oluřturmuřtur. ("Suriye konulu 5. Astana toplantısı başladı" 2020) Yaklařık olarak 2,5 milyon insanı kapsayan bir alan olan, dört çatıřmasızlık bölgesi üzerine imzalanan protokol, daha fazla yařam kaybının önüne geçmeyi amaçlamıřtır.

Astana göröřmelerinin 6.sı Eylül ayında (2017), yine öncelikli olarak garantör ölkelerin katılımı ve gözlemci ölkelerin katılımı ile ikili ve çoklu göröřmelerle gerçekleřmiřtir. Bu göröřmenin temel konusunu Suriye Kriz'inde geniş yer tutan İdlib oluřturmuřtur. İdlib'in çatıřmasızlık bölgesi olması

ve sınırlarının çizilmesi ve aynı zamanda ateşkesin uygulanması gerektiđi konuşulmuştur. Bununla beraber, Suriye rejiminin elinde bulunan tutukluların, ve esir alınanların karşılıklı olarak serbest bırakılması, naaşların verilmesi ve kayıpların aranması, 6. görüşmenin konularını oluşturmuştur. (“Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başladı” 2020)

Astana'nın 7. Görüşmeleri 0-31 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Astana'nın bu görüşmesinde çatışmasızlık bölgelerinde ateşkesin sağlanması görüşülmüş ve taraflar menuniyetini ifade etmiştir. Bunun yanında bir önceki görüşmede konuşulan tutuklular vb. konular tekrar ele alınmıştır. İnsani yardımın ihtiyaç duyulan bölgelere sorunsuz şekilde iletilmesi de bu toplantıda görüşülmüştür. Garantör ülkeler terör örgütleri (DEAŞ, El Nusra, EL Kadie) ve bunlarla bağlantılı olan yapılanmalarla mücadeleye devam edeceklerini ifade etmiştir. (“Suriye konulu 7. Astana Toplantısı sona erdi” 2020)

8. tur Astana görüşmeleri ise 21-22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu görüşmede de önceki görüşmelerde konuşulan tutuklular konusu yeniden dile getirilmiştir. Ayrıca kültürel miras kabul edilen (UNESCO listesindeki) yerlerin bomba ve mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Böylece 8. Görüşmelerde hem tutuklular hemde mayınlar konusunda uzlaşmıştır. Bu görüşmede Rusya'nın girişimi ile Soçi'de yapılması planlanan kongrenin tarihine de (29-30 Ocak 2018) karar verilmiştir. (“Suriye konulu 8. Astana toplantısında ‘tutuklular için uzlaşma’” 2020) Rusya'nın öncülük ettiği Soçi'de başlayan görüşmeler Astana Süreci ile eşgüdümlü devam etmiştir. Bu tarihten sonra her iki görüşmede alınan kararlar birbirini teyit eder nitelikte olmuştur. Bu nedenle, alınan kararlar ve konuşulan gündem maddeleri büyük oranda benzerlik taşımaktadır.

9. tur Astana görüşmeleri 14-15 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çatışmasızlık bölgelerindeki genel durum, anayasa çalışmaları, ve tutsakların serbest bırakılması görüşülmüştür. (“Suriye konulu 9. Astana toplantısı ikili görüşmelerle başladı” 2020) Özellikle İdlib'te

oluşturulmaya çalışılan çatışmasızlık bölgesi ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin İdlib'te oluşturduğu gözlem yerleri ve önemi üzerinde hemfikir olunmuştur. Bununla birlikte üzerinde durulan asıl konu anayasa komitesi ve anayasa çalışmaları olmuştur. (“Suriye konulu 9. Astana toplantısı” 2020)

Astana görüşmelerinin 10. turu ona paralel bir süreç olarak başlayan Soçi'de 30-31 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Garantör devletlerin yanısıra BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de daha önceki toplantılarda konuşulan anayasa komitesi konusu burada yeniden ele almıştır. (“3 ülke heyeti BM Suriye Özel Temsilcisiyle buluştu” 2020) Anayasa komitesinin, rejim ve muhaliflerden 100, garantör ülkeler ve BM'den 50 kişi olmak üzere toplamda 150 kişiden oluşturulması kararlaştırılmıştır. (“Dünden bugüne Astana görüşmeleri” 2020)

11. tur Astana görüşmeleri ise 28-29 Kasım 2018'de Astana'da devam etmiştir. Görüşmelerin esas konusunu hem anayasa komitesi ve çalışmaları hem de İdlib oluşturmuştur. Özellikle İdlib'te ateşkesine devam edilmesi gerektiđi ve bunun terörle mücadelede önemli bir aşama olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda Suriye'de kimyasal silah kullanımı kınanmıştır. Garantörler, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen sivillerin, güvenli bir biçimde geri dönebilmesi için gerekli uygun ortamın ve şartların oluşması gerektiđini ve bu konuda uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiđini dile getirmiştir. (“Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi” 2020)

12. tur Astana görüşmeleri 26-27 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Son dönem de düzenlenen çođu Astana sürecin'de olduğu gibi 12. Kez gerçekleşen görüşmelerde de üzerinde durulan genel konu İdlib meselesi olmuştur. İdlib'e ek olarak mülteciler konusu üzerinde görüşülmüştür. (“Suriye Barış Görüşmeleri: 12. Astana Zirvesi” 2019)

Görüşmelerin 13. turu 1-2 Ağustos 2019'da yapılmıştır. Bu görüşmenin de esas gündem maddesini İdlib oluşturmuştur. Daha önceki toplantılar neticesinde çatışmasız bölge olarak

kararlařtırılan İdlib'e, garantör ülkeler olarak Türkiye, Rusya ve İran tarafından 12 tane gözlem noktası oluşturulmuřtur. Bu nedenle İdlib'in güvenli bir bölge olabilmesi, çatıřmaların sonlanması Astana görüşmeleri kapsamında da önemli bir nokta olmuřtur. Bunun yanında Türkiye'nin düzenlemiř olduđu sınır dıřı operasyonlar (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı) İdlib meselesi aısından önemli yer tutmuřtur. ("Suriye'de Çözüm Arayıřları: 13. Astana Görüşmeleri" 2019) 13. tur görüşmelerinin bir diđer önemli noktası Lübnan ve Irak'ın gözlemci üyeler olarak ilk kez bu görüşmelere katılmasıdır. (Kozhanova, 2019)

14. Astana görüşmeleri 10-11 Aralık 2019 tarihinde düzenlenmiřtir. Bu toplantının da temel gündem maddesini İdlib oluşturmuřtur. Bunun yanında Suriye hükümetinin önünü kestiđi anayasa komitesi ve alıřmaları görüşülen konular arasında yer almıřtır. ("Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı başlayacak" 2020) Daha önce gerekleşen görüşmelerde üzerinde durulan konular yinelenmiřtir. Suriye'de çözümün askeri olmayacağı ve BM Genel Kurulu'nun 2254 sayılı kararı dođrultusunda siyasi olarak gerekleşeceği, bu nedenle siyasi sürecin kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiđi dile getirilmiřtir. Suriye'nin toprak bütünlüđü ise üzerinde sıka durulan bir başka konu olmuřtur. 14. tur Astana görüşmelerinde bir sonraki toplantının Mart 2020'de Astana'da düzenleneceđi ifade edilmiřtir. ("Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in the Astana Format (Nur-Sultan, 10-11 December 2019)" 2020) Ancak tüm dünya'da yařanan Covid 19 salgın hastalıđı nedeni ile garantör ülkelerin dıřıřleri bakanları, toplantıyı telekonferans yolu ile 22 Nisan 2020'de gerekleřtirebilmiřtir. Dünyada yařanan gelişmelere bađlı olarak toplantıda, Suriye'de Covid 19 salgını ile mücadele ana gündem maddesini oluşturmuřtur. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye, Suriye'ye gönderilen insani yardımın aralıksız devam edeceđini ifade etmiřtir. Bunun yanında krizin çözümüne iliřkin olarak İdlib ve Fırat'ın dođusu öncelikli alanlar olmak üzere, bölgede yařanan olaylar görüşülmüřtür. ("T.C. Dıřıřleri Bakanlıđı'ndan" 2020)

Yukarıda bařladıđı günden itibaren tüm toplantıları ve toplantılarda konuřulan genel konuların yer verildiđi ve Astana Süreci olarak ifade edilen çözüm arayıřı, Suriye Krizi'nin çözümüne iliřkin en kapsamlı ve ayrıntılı süreç olduđu görülmektedir. Bu bağlamda süreç, krizin çözümü için büyük önem teřkil etmektedir.

Astana Süreci'ni önemli kılan bir başka neden ise BM kararları dođrultusunda hareket edilmesi ve bu çereve de krizin çözümü için inisiyatifin garantör ülkelere gemiř olmasıdır. Türkiye, Rusya ve İran'ın bu süreç içindeki alıřmaları ve rejimi Astana sürecine dahil etmeleri, çözüme iliřkin umutları yeřertmiřtir. (Yılmaz, 2020)

Astana Süreci, Cenevre'nin tamamlayıcısı konumunda olmuřtur. Astana'nın toplantıları devam ettiđi sırada Rusya'nın giriřimleri ile Soi'de bařlayan yeni bir süreç meydana gelmiřtir. Bu nedenle Suriye Krizin'de Cenevre, Astana ve Soi süreçleri, bir bakıma birbirinin tamamlayıcısı süreçler olarak ifade edilebilir.

Astana süreçlerinin hepsi göz önüne alındıđına ve bir deđerlendirme yapıldıđında, özellikle Rusya ve Türkiye iřbirliđi aısından bazı çıkarımlardan bahsetmek mümkün olacaktır. Bunları řu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Türkiye ve Rusya bireysel olarak Suriye üzerinde farklı amalara sahip olsa da burada yer alan sorunun çözümü için her ikisi de büyük rol oynamaktadır. Bu noktada Türkiye ve Rusya iřbirliđi mekanizmasını bařarılı bir şekilde yürütmektedir.
2. Ortak ama kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüđüdür ve askeri çözüm sonuç getirmeyecektir. Çözüme götürenin siyasi süreç olacağı konusunda her iki ülke mutabıktır.
3. Çözümün siyasi olacağı inancı, ikili ve oklu, bölgesel ve uluslararası görüşmelerin devamını getirecektir. Daha önceki ařamalarda görüldüđu üzere bu görüşmeler birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır.
4. Suriye Krizi'nin en önemli bölümünü son dönem'de İdlib oluşturmuřtur. Bu nedenle Türk Rus iliřkileri, iřbirliđi aısından da İdlib meselesi önemli hale gelmiřtir.

5. Nihai ařamada Suriye Krizi, Trkiye, Rusya ve İran'ı aynı safta yer almaya ve iřbirliđine zorlamıř ve Astana Sreci ile bu byk oranda gerekleřmiřtir.

Astana grřmeleri devam ederken bařlayan Soi grřmeleri hem Astana ile eř gdml olmuř hem de Krizin zmnn bir diđer önemli adımını oluřturmuřtur.

### Soi Sreci

Suriye Krizi'nin zm ařamalarından birini de Soi Sreci oluřturmuřtur. Astana'nın garantr lkeleri, Rusya'nın giriřimi ile 10. Astana grřmelerini Soi'de gerekleřtirmiřtir. ("3 lke heyeti BM Suriye zel Temsilcisiyle buluřtu" 2020) Bunun ardından hem Astana grřmeleri devam etmiřtir hem de Soi'de grřmeler yapılmıřtır. Ancak Soi'yi asıl önemli kılan, Suriye Krizine ynelik kabul edilen mutabakattır.

Trkiye ve Rusya iliřkileri aısından da byk önem tařıyan mutabakat 22 Ekim 2019 tarihinde Recep Tayyip Erdođan ve Vladimir Putin 10 maddeden oluřan muhtıra zerinde anlařmaya varmıřtır. Muhtıranın maddeleri genel olarak, Suriye'nin toprak btnlđ ve Suriye topraklarını, terrden temizleme gibi konulardan oluřmaktadır. Bu bađlamda Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı kapsayan 32 km<sup>2</sup> derinlikte ve Trkiye'nin gerekleřtirdiđi "Barıř Pınarı Harekatı" kapsamında yer alan blgenin mevcut durumun korunmasına karar verilmiřtir. Bununla beraber muhtıranın kabul edildiđi tarihten bir gn sonra (23 Ekim 2019) Rusya ve Suriye gleri, gndz saat 12.00 itibari ile Barıř Pınarı Harekat alanının kapsamadıđı Trkiye'nin Suriye sınırından bařlanarak Suriye'ye kalan blme terr rgtnn (YPG) ve her trl unsurunun 30 km'nin dıřına (gvenli blgenin dıřına) ıkarılmasını sađlamayı garanti etmiřtir. Bu iřlemin tamamlanması iin 150 saatlik bir sre yeterli grlmřtir. Bunun akabinde Barıř Pınarı Harekat alanının dođu ve batısında yer alan 10 km'lik derinlikte bir alanda (Kamıřlı bunun dıřında tutulacak) Trk ve Rus kuvvetlerinin ortak devriyelerinin grev yapması kararlařtırılmıřtır. ("Trkiye ile Rusya Federasyonu arasında mutabakat muhtırası imzalandı" 2020) Genel olarak mutabakat gz nne alındıđında Trkiye ve

Rusya'nın, nceki grřmelerde olduđu gibi Suriye'nin toprak btnlđ esas alınmıřtır. Bu neticede Suriye toprakları zerinde ayrılıkı hareketlere izin verilmeyeceđinin vurgusu yapılmıřtır. Trkiye'nin bu erevede gerekleřtirdiđi sınır dıřı operasyonu olan Barıř Pınarı Harekatı nemlidir. Harekatın nihai hedefi terr gruplarının (PKK-YPG) blgeden ıkartılarak gvenliđin sađlanması ve yerinden edilen sivillerin gvenli bir Őekilde geri dnřnn sađlanmasıdır. nk bir nceki sınır dıřı operasyonlarının (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı) ardından temizlenen ve gvenliđi sađlanan 4 bin km'lik alana yaklařık 365 bin Suriyeli sivil vatandařın dndđ bilinmektedir. Bu nedenle Barıř Pınarı Harekatı'ndan sonra da, gvenliđin sađlandıđı blgeye Suriyeli sivillerin yerleřtirilmesi planlanmıřtır. ("T.C. Cumhurbaşkanlıđı: 'Trkiye ve Rusya, Suriye topraklarında ayrılıkı hibir gndeme izin vermeyecektir'" 2020) Bu minvalde muhtıranın uygulanabilmesi iin Trkiye ve Rusya'nın iřbirliđi ile bir denetim sisteminin kurulmasına karar verilmiřtir. Soi'de grřlen ve zerinde hem fikir olunan bir bařka konu da Suriye'de yer alan krizin zm iin Astana Sreci'nin devam ettirilmesi gerektiđidir. ("Soi Mutabakatı resmen bařladı" 2020)

Trkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde Soi Mutabakatı'nı tamamlayıcı nitelikte bir anlařma daha gerekleřmiřtir. Trkiye ve Rusya arasında devam eden uzun grřmeler sonucunda, İdlib'te yeniden ateřkesi sađlayıcı nitelikte olan ve 3 maddeden oluřan ek protokol kabul edilmiřtir. "Moskova Mutabakatı" olarak anılan bu metin, Soi Mutabakatı'dan sonra bařlayan ancak ondan sonraki srete bozulan ateřkesi yeniden sađlamaya odaklı olmuřtur. Kabul edilen bu anlařma ile Trkiye ve Rusya, Suriye'de yeniden ortak devriye ve "gvenli koridor" kararı almıřtır. (BBC News Trke 2020) Bunun yanı sıra, Moskova Mutabakatı ile Trkiye, Suriye'den gelebilecek yeni mlteci akınının nne gemiřtir. ("Moskova Mutabakatı'nın Analizi" 2020) Ayrıca bu son yapılan ateřkes ile 9 yıldır devam eden atıřmalardaki en dřk seyir gzlenmiřtir. Fakat bu tarihlerde dnyayı etkisi altına alan "Covid 19" salgını bile atıřmaların yeterince nne

geçememiřtir. Özellikle ayrılıkçı ve terörist gruplar faaliyetlerini bu dönemde artırmıř, YPG 28 Nisan 2020’de Afrin’de bir eylem gerçekleřtirmiř ve bir çok sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuřtur. (“Rapor: Koronavirüsün Gölgesinde Silahlı Çatıřma ve Terör | Suriye, Libya, Yemen, PKK ve DEAŞ” 2020) Bu nedenle devam eden süreçte Türkiye ve Rusya için Suriye konulu görüřmelerini devam ettirme zorunluluđu dođmaktadır.

Soçi Muhtırası ve ardından gelen Moskova Mutabakatı, Suriye Krizi’nde Türkiye’nin oluřturmaya çalıştıđı sınır güvenliđi için önemli bir adımdır. Ayrıca bu adımın Rusya iřbirliđi ile gerçekleřmiř olması ise ikili iliřkiler için önemli yer tutmuřtur.

### **Astana ve Soçi Süreçlerinin Türk Rus İliřkilerine Yansıması**

Türkiye-Rusya iliřkilerinin 2000’li yıllardan sonra genel olarak dost ve iřbirliđi eksenli bir çerçevede ilerlediđi daha önce ifade edilmiřti. 2011’den sonra ise iki ülkenin iliřkiler yelpazesine yeni bir konu dahil olmuřtur. Bu konu günümüzde hala çözüme kavuřmamıř olan Suriye Krizi konusudur. Kriz ortaya çıktıđı günden beri iki ülke kayıtsız kalmamıřtır. Her ikisinin de krize yaklařım sebepleri farklı olsa da ortak payda Suriye Krizi’nin çözüme kavuřması olmuřtur.

Suriye Krizi için ilk günden beri çözüm noktasında siyasi temaslara bařlayan Türkiye ve Rusya’ya bu topraklar farklı anlamlar ifade etmektedir. Türkiye’nin sınır komřusu olması nedeniyle öncelikli olarak güvenlik tehlikesi meydana getirmiřtir. Bunun yanında Türkiye’nin en çok mülteci göçünü alarak ekonomik, askeri ve toplumsal açıdan yükü artmaktadır. (Yeřiltař, Pirinççi, 2020: 105) Ayrıca büyük güçlerin kriz üzerinden bölgeye intikal etmesine kayıtsız kalmak istememiřtir. Bununla beraber Rusya için Suriye, Akdeniz demektir. Rusya’nın Akdeniz’a açılan ve üslerinin bulunduđu stratejik bir noktadır. (Demir, 2016) Rusya, Arap Baharı ile ABD’nin Orta Dođu’da yeniden bir düzen inřa etmeye çalıştıđını ve bu bağlamda Rusya’nın da bölgedeki çıkarlarını bertaraf edeceđi kanısını taşımaktadır. (Yılmaz, 2020: 87) Rusya’nın bölgedeki en önemli strateji ve politika alanı ise Suriye’dir. Bu nedenle her iki ülke

aktif olarak Suriye Krizi’nin çözümlü için çaba sarfetmektedir. Suriye Krizi’nin çözüm süreci devam ederken, iki ülke iliřkileri bazı sorunlar yařamıřtır.

Suriye Krizi’nin ilk döneminde hem Türkiye hem de Rusya soruna yaklařma açısından oldukça farklı düşüncelere sahipti. Türkiye’nin önceliđi sınır güvenliđi ve Suriyeli sivillerin güvenliđi olmuřtur. Bu nedenle NATO’dan Türkiye’nin Suriye sınırına füze (patriot) yerleřtirmesini talep etmiřtir. Rusya bu olaydan büyük rahatsızlık duymuřtur. İkili iliřkilerin gerginleřmesine yol açan bir hamle olmuřtur. Bunun yanında Rusya’nın Suriye’de Esad’a verdiđi destek çerçevesinde, BM genel kurulundaki Suriye kararını veto etmesi Türkiye ile farklı yönde seyrettiklerinin açık göstergesi olmuřtur. (Erřen, 2016: 155) Bunun yanında yařanan iki farklı olayda da Türkiye Rusya iliřkileri, Suriye Krizi’nin çözüm sürecinde yara almıřtır. Her iki olay sonucunda da iliřkiler kısa sürede normale dönmüřtür. Bu olayların ilki Rus uçađının Türkiye tarafından düşürölmesi, ikincisi ise Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasttir.

24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye, Suriye sınırında hava sahasını ihlal ettiđi gerekçesi ile bir Rus uçađını (Su-24) düşürmüřtür. Yařanan bu gelişme iki ülke arasında büyük bir gerginliđe neden olmuřtur. Rusya, Türkiye’nin DEAŞ’ın iřbirlikçisi olduđunu ve bölgede gerçekleřtirdiđi petrol ticaretine ortak olduđunu ifade etmiřtir. Öyle ki Rus dıřiřleri bakanı Sergey Lavrov, Rus vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulunmuřtur. (“Türkiye-Rusya uçak krizi: 10 günde neler yařandı?” 2020) Belirli bir süre devam eden gerginlik, 27 Haziran 2016 tarihinde Türkiye’nin giriřimi ile normalleřme sürecine girmiřtir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus lider Viladimir Putin’e yazdıđı mektuptan sonra diplomatik iliřkiler karřılıklı olarak bařlamıř ve ikili Rusya’da (St Petersburg) bir görüřme gerçekleřtirmiřtir. (Erřen, 2016: 160) Bu görüřmenin ardından ikili iliřkilerde normalleřme bařlamıřtır. Krizin ařılıp normalleřme sürecine girilmesiyle aradaki ticaret hacmi yaklařık olarak %20 oranında artmıřtır. (Yılmaz, 2019: 95) Ticaretin yanında Suriye Krizi’ne yönelik

uluslararası alanda başlayan görüřmeler de sürdürülerek iliřkilerin normalleşmesi pekiştirilmiştir.

İliřkilerde yaşanan ikinci pürüz ise 19 Kasım 2016 tarihinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmesidir. (Yılmaz, 2018: 57,58) İki ülke arasında yaşanan bu kısa süreli gerilimden sonra iliřkiler yeniden normal seyrine dönmüřtür.

Astana Süreci'nin başlaması ve Türkiye, Rusya, İran'ın burada garantörlük görevinde bulunması Türk-Rus iliřkilerini de pekiřtirmiřtir. Kriz üzerindeki görüř ayrılıkları tamamen aynı doğrultuda olmasa da bu görüřmelerle beraber Türkiye ve Rusya büyük oranda aynı paydada buluşmayı başarmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, krizin çözümünün askeri değil siyasi olabileceği, güvenli bölgeler, Suriyeli mülteciler başlıca ortak konuları oluşturmuřtur. Astana ile başlayan bu olumlu hava Soçi ile birlikte karşılıklı işbirliğini içeren bir atmosfere bürünmüřtür. Türkiye ve Rusya'nın üzerinde hem fikir oldukları konu başlıklarından oluşan 10 maddelik muhtıra ile beraber Suriye'de ortak yürütmeye dayalı bir mekanizma kurulması kararlařtırılmıştır. Kısacası Suriye Krizi'nin 9 yıllık süresinin son üç yılında Türk ve Rus iliřkilerine olumlu bir hava hakim olmuřtur. 2020'nin ilk aylarında tüm dünyada etkili olan Covid 19 sebebi ile yüzyüze görüřmelere ara verilmiş ise de, Suriye konulu görüřmeler telekonferans yöntemi ile online olarak (22 Nisan 2020) gerçekteleşmiştir. ("T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan" 2020) Bu olumlu ve işbirliğine dayalı iliřkiler düzenli olarak yapılan toplantı ve konferanslarla günümüzde artarak devam etmektedir. İşbirliği eksenli devam eden iliřkiler başta Suriye Krizi konusu olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri olarak çok boyutlu bir yapıya sahiptir.

### **Sonuç**

Türk- Rus iliřkileri tarihi bağlamda köklü bir geçmişe sahiptir. Her iki ulus, zaman içinde farklı devletler kurmuş olsalar da diplomatik iliřkileri her dönem devam etmiştir. Bu iliřkilerin seyri ulusal çıkarlara ve uluslararası konjektüre bağlı olarak

değişmiştir. Birbirlerini düşman olarak nitelendikleri gibi işbirliği yapan, iki dost devlet olmayı da başarmışlardır. Tarihsel süreç içinde bu şekilde bir geçmişe sahip olan Türk- Rus iliřkilerinde son dönemde Suriye Krizi de önemli bir yer tutmaktadır.

2011 yılında Orta Doğu coğrafyasında patlak veren olaylar silsilesi aynı yılın Mart ayında Suriye'ye de sıçramıştır. Diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi önce halk gösterileri şeklinde başlayan olaylar, rejimin güç kullanımının ardından bir iç savaşa, günümüze değin süren bir krize dönüşmüřtür. Bu süre zarfında birçok sivil hayatını kaybetmiş birçoğu da göç etmek durumunda kalmıştır. Bu göçlerin bir kısmı ülke içinde yer değişikliği şeklinde olurken bir kısmı da başka ülkelere mülteci olarak gerçekteleşmiştir. Bunun yanında rejimin kimyasal silah kullanımı, tutuklulara işkence gibi olaylar çatışmaların derinleşmesine yol açmıştır. Kriz başladıktan sonra karmaşadan yararlanan terör gruplarının faaliyetlerini artırması da çatışmaların bir başka boyutunu oluşturmuřtur. Suriye Krizi'ne bölgesel ve küresel, devlet ve devlet dışı aktörlerin çözüm arayışı ise henüz kesin bir sonuç vermiş değildir. Ancak çatışmaların dönemsel olarak azalması bakımından önemli olmuřtur. Bu noktada çözüm için bölge ülkelerinden Türkiye ve İran, uluslararası güçlerden Rusya, örgüt bağlamında ise BM ve Arap Birliği birçok çalışmada bulunmuřtur.

Suriye Krizi başladığı günden itibaren hem Türkiye hem de Rusya çözüm için sahada aktif rol oynayan iki ülke konumundadır. Her ikisinin de Suriye'de çözüm istemesinin altında yatan nedenler farklı olsa da ortak paydayı krizin çözülmesi oluşturmuřtur. Bu bağlamda Suriye Krizi, son 9 yıldır Türk-Rus iliřkilerinde önemli bir yer tutmuřtur. Ancak kriz boyunca geçen süre ele alındığında, Türk-Rus iliřkilerinin bu dönemde iniřli çıkışlı olduğu görülmektedir. Bu süreyi ikili iliřkiler bakımından üç bölüme ayırmak mümkündür.

İlk üç yıldan oluşan döneme baktığımızda, uluslararası aktörlerin devreye girdiği ve özellikle BM'nin aktif olmaya çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle Rusya'nın Genel Kurul'da alınmak istenen kararları veto etmesi Türkiye'nin çözüm odaklı

yaklaşımına karşıdır. Bu durum Türk Rus ilişkilerine de yansımıştır.

İkinci üç yıllık döneme baktığımızda Türk-Rus ilişkilerinde Uçak Krizi'nin ve Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin etkili olduğunu görmekteyiz. Ancak bu iki olayın da etkileri uzun sürmemiş, normalleşme sürecine geçilmiştir.

Son üç yıldan oluşan üçüncü dönem ise Türk-Rus ilişkilerinde işbirliğine dayalı ve Suriye Krizi'nin çözümünde her ikisinin de aktif rol oynadığı bir dönem olarak gözükmektedir. Bu dönemle beraber krizin çözümüne ilişkin uluslararası alandaki aktif çalışma durumu BM'den Türkiye ve Rusya'ya geçmiştir. Özellikle Türkiye ve Rusya'nın çabaları ile başlatılan Astana Süreci, Cenevre görüşmelerini bir adım öteye taşımıştır. Türkiye ve Rusya'nın, İran ile birlikte hareket ederek Astana görüşmelerini gerçekleştirmeleri, buradaki garantörlük konuları Suriye Krizi açısından önemli olmuştur. Astana Süreci kapsamında gerçekleşen görüşmeler, sürecin hemen başında alınan kararların uygulanabilirliği üzerine olmuştur. Kararların uygulanabilmesi için başta Türkiye ve Rusya olmak üzere garantör ülkeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Astana Süreci kapsamında Türk Rus ilişkileri olumlu bir atmosferde ve işbirliğine odaklı ilerlemektedir. Özellikle Astana sürecine ek olarak gelişen ve Astana Süreci'ni pekiştiren Soçi'deki görüşmeler de Türk Rus ilişkilerini bu süreçte bir adım öteye taşımıştır.

Astana Süreci devam ederken gelişen Soçi görüşmeleriyle beraber Suriye Krizi'nin çözümüne yönelik kabul edilen muhtıra ile Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğini de geliştirmiştir. İdlib üzerine yoğunlaşan muhtıra, hem Türkiye'nin sınır güvenliği hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından önemlidir. Bu nedenle, Soçi Muhtırası ile kabul edilen maddelerin sahada uygulanabilmesi için ortak bir denetim mekanizması kurulmuştur. Bu gelişmeler Türk Rus ilişkilerinin son dönemi açısından oldukça önemlidir.

Astana ve Soçi Süreçleri kapsamında Türkiye ve işbirliğini devam ettirmektedir. Bu bağlamda düzenli olarak diplomatik görüşmeler gerçekleşmektedir. Fakat, 2020 itibari ile tüm dünyayı etkileyen ve birçok şeyin askıya alınmasına

sebeplere olan "Covid 19" salgını Astana Görüşmeleri'nin de yüz yüze yapılmasına engel olmuştur. Garantör ülkeler görüşmeleri Nisan ayında online olarak gerçekleştirmiştir.

**Kaynakça**

- 3 Ülke Heyeti BM Suriye Özel Temsilcisiyle Buluřtu, *Haberturk*, Eriřim Adresi <https://www.haberturk.com/suriye-konulu-10-garantorler-toplantisi-soci-de-yapildi-2084368>, (Eriřim Tarihi 17.05.2020).
- Annan's Peace Plan for Syria, *Council on Foreign Relations*, Eriřim Adresi <https://www.cfr.org/site-api/cfr-wrapper>, (Eriřim Tarihi 16.05.2020),
- ARBATOVA, Nadejda (2013). Çok Kutuplu Dünyada Türkiye-Rusya İliřkileri, içinde *Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu İliřkileri*, ed. Haydar Çakmak, Mehmet Seyfettin Erol, Ankara: Barıř Kitap.
- ARI, Tayyar (2017). *Geçmişten Günümüze Orta Doęu Cilt:2*, Bursa: Alfa Akademi Yayınevi.
- ARI, Tayyar (2014). Cenevre II Neyi Deęiřtirdi?, *Ortadoęu Analiz*, C. 6, S. 1, ss. 56-57, Eriřim Adresi <https://www.orsam.org.tr/tr/cenevre-ii-neyi-degistirdi/>, (Eriřim Tarihi 18.05.2020).
- ARMAOęLU, Fahir (2007). *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995*, İstanbul: Alkım Yayınevi.
- ARSLAN, Rengin (2017). İklere sahne olan Astana görüşmeleri başladı, *BBC News Türkçe*, Eriřim Adresi <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38714279>, (Eriřim Tarihi 18.05.2020).
- TEMİZER, Selen (2018). Astana'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi, *Anadolu Ajansı*, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/astanada-suriye-konulu-11-garantorler-toplantisi-sona-erdi/1324649>, (Eriřim Tarihi 17.05.2020),
- TEMİZER, S., YUSUF, M. S., RAİMBEKOVA, A. (2017).Astana'daki Suriye görüşmeleri sona erdi, *Anadolu Ajansı*, Eriřim Adresi, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/astanadaki-suriye-gorusmeleri-sona-erdi/952832>, (Eriřim Tarihi 17.05.2020)
- BAHARÇİÇEK, A., AęIR, O. (2020). Türkiye-Rusya İliřkilerinin Suriye Krizi Bağlamında Deęerlendirilmesi, *Analytical Politics*, C. 1, S. 2, ss. 1-19.
- BALCI, Ali (2013). *Türkiye Dıř Politikası İlkeler, Aktörler, Uygulamalar*, İstanbul: Etkileřim Yayınları.
- (2012). Syria Crisis: Kofi Annan Quits as UN-Arab League Envoy, *BBC News*, Eriřim Adresi <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-19099676>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020)
- (2020). Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesinden kim ne kazandı?, *BBC News Türkçe*, Eriřim Adresi <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51762402>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020)
- (2017).Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatıřmazlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı, Eriřim Adresi <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39802814>, (Eriřim Tarihi 16.12.2020).
- BOLSOVER, G. H. (2018). Birinci Nikola ve Türkiye'nin Paylařılması Meselesi, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coęrafya Fakültesi Dergisi*, çev. Yuluę Tekin Kurat, C. 23, S. 3-4, ss. 207-37.
- (2014). Cenevre 2 görüşmeleri: Gündem Suriye'de iktidar devri, *BBC News Türkçe*, Eriřim Adresi [https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/01/140127\\_suriye\\_cenevre](https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/01/140127_suriye_cenevre), (Eriřim Tarihi 19.05.2020).
- DEMİR, Ali Faik (2016). Türkiye-Rusya İliřkilerinde Suriye Krizinin Yansımaları ve Et kileri, *Marmara Türkiyat Arařtırmaları Dergisi*, C. 3, S. 2, ss. 139-51.
- (2019). Dünden bugüne Astana görüşmeleri, *TRT Haber*, Eriřim Adresi <https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunden-bugune-astana-gorusmeleri-445403.html>, (Eriřim Tarihi 17.05.2020).
- ERGÜN, O., KURBAN, V. (2020). *Jeopolitik Şekillendirme Türk Rus İliřkileri*. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
- ERŐEN, Emre (2016). Suriye Sorunu Gölgesinde Türkiye-Rusya İliřkilerinde Normalleşme Süreci, *Marmara Türkiyat Arařtırmaları Dergisi*, C. 3, S. 2, ss. 153-71.
- GOLKARIAN, Prof Dr Ghadir, "Suriye Krizi Bağlamında Astana Süreci", (17.05.2020), [https://www.academia.edu/34930498/SUR%C4%B0YE\\_KR%C4%B0Z%C4%B0\\_BA%C4%9ELAMINDA\\_ASTANA\\_S%C3%9CREC%C4%B0](https://www.academia.edu/34930498/SUR%C4%B0YE_KR%C4%B0Z%C4%B0_BA%C4%9ELAMINDA_ASTANA_S%C3%9CREC%C4%B0).



“Group of Friends of the Syrian People: 1st Conference”, *Carnegie Middle East Center*, Eriřim Adresi <https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48418>, (Eriřim Tarihi 16.05.2020).

HALE, W. (2003). *Türk Dıř Politikası 1774-2000*. çev. Petek Demir, İstanbul: Mozaik Yayınları.

İřYAR, Ö.G. (2013). Türkiye-Rusya İliřkileri: Günümüzde ‘Dođu-Batı Rekabetinin’ Yeni Kırılma Noktası (2009-2013), (içinde) *Rusya’nın Dođu Politikası*. ed. Sezgin Kaya, Bursa: Ekin Yayınevi.

İřYAR, Ö.G. (2017). *Türk Dıř Politikası Sorunlar ve Süreçler*. Bursa: Dora Yayınları.

(2019). Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in the Astana Format (Nur-Sultan, 10-11 December 2019), Eriřim Adresi [https://www.mid.ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3949043](https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3949043), (Eriřim tarihi 17.05.2020),

KOZHANOVA, N. (2019). 13th Round of Astana Process Peace Talks to Be Aug. 1-2 in Nur-Sultan, *The Astana Times*, Eriřim Adresi <https://astanatimes.com/2019/07/13th-round-of-astana-process-peace-talks-to-be-aug-1-2-in-nur-sultan/>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

KÜÇÜKKELEř, M. (2012). Arap Birliđi’nin Suriye Politikası, *SETA Analiz*, S. 51, ss. 1-24, Eriřim Adresi [http://file.setav.org/Files/Pdf/20121122111445\\_setav-arap\\_birliginin\\_suriye\\_politikasi.pdf](http://file.setav.org/Files/Pdf/20121122111445_setav-arap_birliginin_suriye_politikasi.pdf).

Mİř, N. (2014). Suriye 2012. (içinde) *Ortadođu Yıllıđı 2012*. ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman. İstanbul: Açılım Kitap, ss. 217-53.

İNAT, K. (2020). Moskova Mutabakatı’nın Analizi, *SETA*. Eriřim Adresi <https://www.setav.org/moskova-mutabakatinin-analizi/>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

NECİYEV, E. (2019). Cenevre’den Soçi’ye ‘Suriye’ Problemine Çözüm Arayıřları, *Journal Of History And Future*, C. 5, S. 3, ss. 835-50.

ORAN, B. (2009). *Türk Dıř Politikası 1919-1980*. İstanbul: İletişim Yayınları.

YEřILTAř, M., ASLAN, M., AKDOĐAN, İ., TETİK, Ü., ÖZKIZILCIK, Ö. (2020). *Rapor: Koronavirüsün Gölgesinde Silahlı Çatıřma ve Terör | Suriye, Libya, Yemen, PKK ve DEAř*, SETA Yayınları: İstanbul.

SAYIN Abdullah, “Astana Süreci”nde Dönüm Noktası Olarak ‘Moskova Bildirgesi’ Ve Suriye’de Kalıcı Bir Anlařma İçin Öneriler.Docx”, (17.05.2020), [https://www.academia.edu/33425823/Astana\\_S%C3%BCreci\\_nde\\_D%C3%B6n%C3%BCm\\_Noktas%C4%B1\\_Olarak\\_Moskova\\_Bildirgesi\\_Ve\\_Suriye\\_de\\_Kal%C4%B1c%C4%B1\\_Bir\\_Anla%C5%9Fma\\_%C4%B0%C3%A7in\\_%C3%96neriler.docx](https://www.academia.edu/33425823/Astana_S%C3%BCreci_nde_D%C3%B6n%C3%BCm_Noktas%C4%B1_Olarak_Moskova_Bildirgesi_Ve_Suriye_de_Kal%C4%B1c%C4%B1_Bir_Anla%C5%9Fma_%C4%B0%C3%A7in_%C3%96neriler.docx).

SAYIN, Y. (2019). Arap Baharı ve Tunus’un Yasemin Devrimi’ni Yeniden Anlamak, *International Journal of Politics and Security*, C. 1, S. 2, ss. 104-21.

(2020). Soçi Mutabakatı resmen başladı, *TRT Haber*, Eriřim Adresi <https://www.trthaber.com/haber/gundem/soci-mutabakati-resmen-basladi-437175.html>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

(2020). Suriye, 2011’den beri ilk kez Arap Birliđi toplantısına katıldı, *Sputnik News*, Eriřim Adresi <https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903041037992962-suriye-2011den-beri-ilk-kez-arap-birligi-toplantisina-katildi/>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

ELETEK, Ö. (2019). “Suriye Barıř Görüşmeleri: 12. Astana Zirvesi, *ANKASAM | Ankara Kriz ve Siyaset Arařtırmaları Merkezi*, Eriřim Adresi <https://ankasam.org/suriye-baris-gorusmeleri-12-astana-zirvesi/>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

(2020). Suriye iç savařı 9. yılına girdi, AA, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-ic-savasi-9-yilina-girdi/1417715>, (Eriřim Tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 5. Astana toplantısı başladı”, AA, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-konulu-5-astana-toplantisi-basladi/853800>, (Eriřim Tarihi 22.12.2020).

“Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başladı”, AA, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-konulu-6-astana-toplantisi-basladi/909814>, (Eriřim Tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 7. Astana Toplantısı sona erdi, *CNN Türk*, Eriřim Adresi <https://www.cnnturk.com/dunya/suriye-konulu-7-astana-toplantisi-sona-erdi>, (Eriřim Tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 8. Astana toplantısında ‘tutuklular için uzlařma’, *TRT Haber*, Eriřim Adresi <https://www.trthaber.com/haber/dunya/suriye-konulu-8-astana-toplantisinde-tutuklular-icin-uzlasma-344136.html>, (Eriřim Tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 9. Astana toplantısı, *Sabah*, Eriřim Adresi <https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/05/15/suriye-konulu-9-astana-toplantisi>, (Eriřim tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 9. Astana toplantısı ikili gürüşmelerle başladı, *AA*, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-konulu-9-astana-toplantisi-ikili-gorusemelerle-basladi-1144305>, (Eriřim tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı başlayacak, *AA*, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-konulu-14-garantorler-toplantisi-baslayacak/1668238>, (Eriřim tarihi 22.12.2020).

(2020). Suriye konulu Astana 3 toplantısı yapıldı, *AA*, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-konulu-astana-3-toplantisi-yapildi-771413>, (Eriřim tarihi 22.12.2020).

(2019). Suriye’de Çözüm Arayışları: 13. Astana Görüşmeleri, *ANKASAM | Ankara Kriz ve Siyaset Arařtırmaları Merkezi*, Eriřim Adresi <https://ankasam.org/suriyede-cozum-arayislari-13-astana-gorusemeleri/>, (Eriřim Tarihi 15.12.2020).

(2020). Suriye’de halk ayaklanmalarının fitilini ateşleyen genç AA’ya konuştu, *Youtube*, Eriřim Adresi <https://www.youtube.com/watch?v=T4n0TaPVxaU>, (Eriřim Tarihi 18.12.2020).

(2020). T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan, *T.C. Dışişleri Bakanlığı*, Eriřim Adresi [http://www.mfa.gov.tr/no\\_-89\\_-astana-sureci-disisleri-bakanlari-toplantisi-hk.tr.mfa](http://www.mfa.gov.tr/no_-89_-astana-sureci-disisleri-bakanlari-toplantisi-hk.tr.mfa), (Eriřim Tarihi 17.12.2019).

(2020). T.C. Cumhurbaşkanlığı : ‘Türkiye ve Rusya, Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir’, *TCCB*, Eriřim Adresi <https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/112255/-turkiye-ve-rusya-suriye-topraklarinda-ayrilikli-hicbir-gundeme-izn-vermeyecektir>, (Eriřim tarihi 02.11.2020).

TOPSAKAL,İ. (2016). Tarihi Süreçte Rusya-Türkiye İlişkileri, *Marmara Türkiyat Arařtırmaları Dergisi*, C. 3, S. 2, ss. 33-53.

(2020). Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında mutabakat muhtırası imzalandı, *AA*, Eriřim Adresi <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-ile-rusya-federasyonu-arasinda-mutabakat-muhtirasi-imzalandi/1622980>, (Eriřim Tarihi).

(2020). Türkiye-Rusya uçak krizi: 10 günde neler yaşandı?, *BBC News Türkçe*, Eriřim Adresi [https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151204\\_rusya\\_krizin\\_10\\_gunu](https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151204_rusya_krizin_10_gunu), (Eriřim Tarihi 14.11.2020).

(2012). UN Votes to Extend ‘final’ Syria Mission by 30 Days, *France 24*, Eriřim Adresi <https://www.france24.com/en/20120720-un-votes-extend-final-syria-observer-mission-30-days-security-council-unsmis>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

(2020). United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), Eriřim Adresi <https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unsmis/>, (Eriřim Tarihi 29.12.2020).

YEŞİLTAŞ, M., PİRİNÇÇİ, F.. *Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye’nin Büyük Stratejisi*. İstanbul: SETA Kitapları.

YILMAZ, S. (2018)., *Türkiye Rusya İlişkilerine Bakış 2016-2017*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

YILMAZ, S. (2019). *2018 Yılında Türkiye Rusya İlişkilerinde Ne Oldu?*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

YILMAZ, S. (2020).*Rusya’nın Suriye Politikası*. Ankara: İlbilge Yayıncılık.

YILMAZ, S. (2020). Türkiye-Rusya İlişkilerinde Astana ve Soçi Görüşmeleri İle Suriye Anayasası, (içinde) *Türkiye-Rusya İlişkilerinde Astana ve Soçi Görüşmeleri İle Suriye Anayasası*, [https://www.academia.edu/38097883/T%C3%BCrkiye-Rusya\\_%C4%B0l%C5%9Fkilerinde\\_Astana\\_ve\\_So%C3%A7i\\_G%C3%B6r%C3%BCmleri\\_ile\\_Suriye\\_Anayasası](https://www.academia.edu/38097883/T%C3%BCrkiye-Rusya_%C4%B0l%C5%9Fkilerinde_Astana_ve_So%C3%A7i_G%C3%B6r%C3%BCmleri_ile_Suriye_Anayasası) C4%B1.