

Siyonist-Haçlı İttifakının Göçmen Sorununa Kör Bakışı ve Ensar Ülke: Türkiye

Mesut MEZKİT*

Öz:

Göçmen meselesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunudur. Türkiye, göçmenlerin geçiş konumunda ya da ikamet ettikleri ülke olmasından dolayı maddi ve manevi çok fedakarlık da bulunmuştur. Özellikle göçmenlere misafir gibi tavır göstermesi çok önemlidir. Türkiye göçmen barındırmada da göçmenlere yardım etmede de dünyada birinci sıradadır. Ancak Batı dünyası, daha doğrusu Yahudi-Hıristiyan Haçlı ittifakı göçmen meselesini görmezden gelmektedir. Bu makalede Türkiye ve Batı'nın göçmen konusuna yaklaşımı ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: ensar, muhacir, Yahudi-Haçlı İttifakı, Göçmen, Göçmenlik, Türkiye,

The View Of Jewish-Christian Cross Alliance On Immigrant Issue And Ensar Country

Abstract

Turkey Immigrant issue is the biggest problem of our country and the world. Turkey has been made great sacrifice because of being a place where is widely residing or crossing point for immigrants. Especially, it is very important to behave like guests to immigrants. Turkey is in first place to shelter and to help immigrants in the world. However, Western world, rather Jewish-Christian cross alliance ignore the immigrant issue The approach of Turkey and West will be discussed in the paper.

Key words: ensar, emigrant, Jewish-Christian cross alliance, Immigrant, Immigration, Turkey
ENSAR - People who helped immigrated muslims

* Yazar, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM) Başkanı, mesutmezkit@gmail.com

GİRİŞ

Göç, 21. yüzyılda da Türkiye ve Dünya'nın en önemli sorunu. Bunun sebebi de iç savaşlar ve iç karışıklıkları körükleyen dış müdahalelerdir. Harici etkiler, insanların yaşadıkları toprakları terke zorlamaktadır. Göç meselesinde ana merkez daima kadın, çocuk ve fakir insanlar olmuştur.

Yani fakirlik... çaresizlik... ümitsizlik...

Zengin göçmenler ise, gittikleri ülkelerde misafir gibi karşılanmışlardır.

Zira onların "dolarları" vardı.

Nereye varacağı kestirilemeyen göçmenlerin ana hedefi, hep ekmek davasıdır.

Onun da, batıda varolduğu düşünülmüştür.

Ancak batı, daha doğrusu maddeten gelişmiş Batı ülkeleri meseleye hep nitelikli insan gözüyle bakmışlardır. Göçmen sorununa "işime yarayacak mı" maddeci zihniyetiyle yaklaşmış; "sorunlu" gördüğü göçmenleri ülkelere almamış, gelenleri de zorbalıkla geri göndermiştir. Batının nazarında göçmenler, insan değil, metadır. Dolayısıyla "hümanist" Batı, göçmenleri insan yerine koymamış, onları insan dışı varlıklar olarak kabul etmiştir. Orta Çağ Avrupası'ndaki köle tüccarlarının elindeki kırbağı şırıptatarak işine yarayacak insanları seçmesi gibi göçmenleri de sağlıklı ise böbrek, kalp karaciğer için; zengin ise "para"sı için; "kadın" ise fuhuş için, çocuk ise sünbyancılık için...

Bunun dışındakileri ya da bu şartları red edenleri kabul edilemez varlıklar gibi değerlendirmiştir.

Avrupa'nın sınırları da tel örgülerle kapatılmıştır.

Bunun tek istisnası vardır: Göçmelerin Batı'sında olup da Batılı olmayan; mazlum ve mağdurların hamisi ülke : Türkiye

Yani Türk Milleti..

SİYONİST-HAÇLI İTTİFAKI, NEDEN GÖÇMEN SORUNUNA BERLİN DUVARI ÖRÜYOR?

Kuzey Kutbu'nda, Kutup Ayıları yeterince balık bulamadığından ölümler pençeleşmektedir. **Greenpeace**, dünyayı ayağa kaldırmaktadır.

Nasıl olur da Kutup Ayıları az balık yüzünden ölüme mahkum edilir?

İnsanlık ölmüş...Buzullar kırılmalı.... Bütün balıklar Kutup Ayıları için seferber edilmeli...

"Libya açıklarında batan bottaki zenci göçmenlerin bulunamayan cesetleri köpek balıklarına yem oldu..."

Dünyadaki hayvan sevenler örgütleri Birleşmiş Milletler'e bir teklif sundu:

"Kutuplarda aç kalan Kutup Ayıları'nı kurtarmak için Akdeniz'de büyük trollarla köpek balığı avlanmasın. Bu köpek balıkları Zenci Göçmenleri yediklerinden; besilidirler. Dolayısıyla Kutup Ayıları'nın kurtuluşu; ancak, bu köpek balıkları ile mümkündür."

Dünyaca ünlü bir Kapitalist, 101 yaşında öldüğünde çok gençmiş...!

Yani erken yaşta gözlerini yummuş..!

Ünlü Kapitalist, 100 yaşına geldiğinde “200. yaş günümü kutlamak istiyorum” demişti de...

Aslında 200 yaşına kadar yaşaması gerekliy-miş...!

Bu yüzden bütün cihan üzüntüye gark olmuş;

Modern dünya, ne yapacağını şaşır-mış vaziyette..!

Şimdiye kadar 3 böbrek nakli...

6 Kalp nakli...

2 ciğer ...

Modern Batı Dünyası soruyor:

“Neden 6 böbrek..

12 kalp...

4 karaciğer bulunamadı da böylesi muhteşem bir insan erken yaşta dünyadan göç etti!?”

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), şimdiki adıyla Rusya Fedarasyonu Afganistan'ı işgal eder..

Afgan mücahitleri, muhteşem bir direnişle Komünist İşgali püskürtür...

Ancak fakr-ü zaruret içindeki Afgan halkı, Batı'ya göçe zorlanır...

ABD, 1991'de Irak'a; Saddam'ın Kuveyt'i işgal bahanesiyle savaş açar.

Irak'ın Kuzeyi'nde bir hat oluşturulur...

Burada yaşayan halklar göçe zorlanır...

Yeni bir ümit...

Yeni bir umut..

Batı..!?

Vahşi Kapitalist Yahudi- Hıristiyan Haçlı İttifakı'nın sermayedarlerine taze insan lazım...!

Neden?

Kalp... böbrek... karaciğer için...

101'inde genç yaşta toprağa girmek istemeyen zenginler var..!

Batıya giden göçmenlerin tazelik çocukları bir bir buhar oluyor en uyar! Batı şehirlerinde...

Âkibeti bilinmiyor...

Bu çocuklar, Vahşi Kapitalistlerin emrine âmâde için göç ettirilmemişler miydi?

Neden kızılıyor ki?

Ortadoğu demokratikleşmeliydi...

Ortadoğu'nun tekrar sınırları çizilmeliydi..

Batının kodamanları genç yaşta ölmeye başlamışlardı..

Ama son yıllarda -özellikle son 10 yılda- geçiş güzergahı olan bir yerlerden eskisi gibi böbrek, karaciğer,kalp; istenilen taze beyin ve taze göçerler gelmiyordu.

Onları, BİRİ koruyup kolluyordu...

Ama, kim..?

Mağdur ve mazlumların emin eli...

“Everest” gibi Anadolu...

Batı Uygarlığı! gelecek vaat ettiği tezviratını yapıyordu...

Suriyeli bebekler bir umutla atladı Ege Denizi'ne...

Bir Modern Batı haber kameramanı, umuda yolculuğa çıkan göçmene en uygar yöntemlerle ayağını siper ediyordu ...

Ölüm mahzenlerine geri dönmesi için çelme takıyordu...

Ne işi vardı Uygur Batı'da?

Kendi ülkesi neyine yetmiyordu sanki?

Yüz bir yaşında ölen Kapitalist'e yetişememişlerdi Doğu'dan ve Güney'den gelen göçmenler...

Çok acı bir şeydi!

101 gibi genç yaşta ölen bir insana neden ulaşmakta geciktiler ki göçmenler?

Dünya ısınıyor...

Akdeniz'de boğulan göçmen çocukların sıcak nefesleri...

Annelerin, boğulan çocukların arkasından ah-ü figânların ateşi ...

Gelecek için Batı'ya göç eden babaların haykırıları...

Yahudi-Hıristiyan Haçlı İttifakı'nın Berlin Duvarı'na çarpınca Akdeniz'in harareti yükseliyor...

Artan sessiz çığlıkların sıcaklıkları kutupların buzullarına ulaşıyor...

Artık hayvan sever örgütlerin telaşlanmasına gerek yok...

Kutup Ayıları sıcak denizlere inebilirler...

Oradaki çok taze, semiz; vücutlarına Modern Batı'nın zehiri akmayan lezzetli etleri kutup ayılarının istikballerini kurtaracaktır...

Hayvanlığa ne büyük hizmet...!

Kurtulabilenler de zaten kapitalist koddamanların ömürlerini uzatarak genç yaşta ölmelerine mani olacaktır...

Yaşasın Yahudi-Hıristiyan Haçlı İttifakının göçmen sevdası..!

Işık Doğu'dan Yükseliyor...

Yeni bir umut doğuyor göçmenler için Anadolu'nun kalbinde...

Ensar Ülke: Türkiye

Türk Milleti, tarihinden, inancından, geleneklerinden tevarüs ettiği mirasla göçmenleri muhacir görmüş; Türk Milletini de Ensar kabul etmiş büyük bir millettir. Yüzyıllardır böyle iken onların torunları da ezilmişlerin,

mağdurların, mazlumların koruyucusu olmuştur. EnsarMedeniyeti'nin gerçek yüzünü zalimin zulmünden kaçanlara kuçak açarak göstermiştir.

Osmanlı-Türk Sultanı II. Beyazıt Han İspanya'da Batı'nın Vahşi Zulmü altında ezilen Yahudileri kurtarmış, onları Türkiye'ye (Osmanlı topraklarına) kabul etmiş, kol kanat gererek bir halkın yok olmasını engellemiştir.

21. yüzyılda da durum farklı değil. İç savaştan ve karışıklıklardan ülkesini terk eden insanların geçiş güzergâhı konumundaki Türkiye'nin göçmenlere bakışı hep "insan" merkezlidir.

Doğu Türkistan Türkleri, Ahıska Türkleri, Balkan Türkleri, Afganistan, Irak, Afrika, Kırım, Kafkaslar ve son olartak Suriyeli göçmenler...

Türkiye, şu andadünyada göçmen barındırmada birinci sırada. Yine göçmenlere yardımda da birinci sırada. Türk milleti, özellikle son dönemde Suriyeli göçmenlere ekmeğini paylaşarak gösterdiği "ensar" anlayışıyla dünyaya numune olmuştur. Onları eşrefi mahluk kabul etmiştir esfeli sâfilin olan Vahşi Kapitalist Zihniyete rağmen. Çünkü, İnancı böyle emrediyordu. Türk Milleti incancından aldığı medeniyet anlayışını göçmenlere yansıtmış; yememiş; yedirmiş, içmemiş; içirmiş, ekmeğinin yarısını paylaştığı yurtlarından terke mecbur bırakılmış bu insanlara muhacir gözüyle bakmış; bütün imkânlarını seferber etmiştir. Üç maymun taklidi yapan dünya, gözlerini bu insanlık dramına kapatmış iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti göçmenleri misafir etmesini bilmiştir. Ebu Leheb'in Peygamber Efendimizin (sav)küçüklüğünden beri peygamber olarak gönderildiğini bildiği halde iman etmeyip guruna yenik düşmesi gibi; Batı 'da vahşi gururuna mağlup olmuştur. Onların Yahudi-

Hıristiyan Vahşi Kapitalist Uygarlığı bunu emrediyor. Onlar, kendi inancının gereğini yerine getiriyorlar.

Türk Devleti, göçmenlere "Hilâl" in gerçek anlamada kucaklayıcı yüzünü göstererek bu insanların acılarını bir nebze olsun azaltmanın yollarını aramış, onları Suriyeli, Doğu Türkistanlı, Afrikalı, Kafkas gibi görmediği, kendi halkından tefrik etmemiştir. Bunu her tarafta görmek mümkündür (Bakmayın siz mevzi bazı fevri hareket eden insanlara. Ademoğlunun ruh hali bazen kendi öz kardeşini bile düşman gördüğü zamanlar olur.

Meseleye bu zaviyeden bakılmalı...). Onlara iş vermiş. Aş vermiş. Göçmen çocukların okuması için okullar açmış, hastahaneler kurmuş; açıkta olursa yeni şehirler inşa etmiş.

Böylece Batı'nın kapılarını kapattığı bu insanları bütünzorlukları göğüsleyerek Türkiye'debakmaya devam etmiştir. Böylece bir çok sığınmacının Ege Denizi'nde, Akdeniz'de boğularak yok olmasının önüne geçmiştir. Onları hayata bağlamıştır. Başta BM, AB olmak üzere bütün Batılı! değerleri müdafaa eden Modern Batı'ya inat; Türk Milleti Ensar Ruhunu dipdiri tutarak insanlığın ölmediğini göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Ensar-Muhacir Ruhunu İslam imbiğinden süzerek ruhlarına ruh katan Türk Milleti, Batı'ya rağmen Doğulu olmanın erdemini bütün cihana ispat etmiştir. Etmeye de devam edecektir. Vahşi Kapitalist Batı'da insanlık ölse de; Türk Milleti'nin insana bakışı daima şerefli mahluk olacaktır. "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ve "önce insan" düsturu ile hareket eden Türk Milleti, bu özelliği ile yine bütün Dünyaya numune teşkil etmiştir. Hilâlin Bereketi'ni göçmenler yolu ile insanlığa göstermiştir.

Bunu yaparken ırk, din, dil, mezhep farklılığı gözetmeksizin yapmıştır.

Türk Milleti, Dünyanın “Beşten Büyük” olduğunu, her şeyin kapitalist bir zihniyetle elde edilemeyeceğini, Yahudi-Hıristiyan Uygarlığının dünyaya verecek bir şeyin kalmadığını, insanlığa alternatif olarak “Ensar-Muhacir” ruhunu sunarak Medeniyet tasavvurunun olduğunu göstermiş oldu.

Kısaca, Muhacir-Ensar Ruhu, bu milletle dünyaya bir kez daha “Hakiki” anlamda haykırılmış oldu.

Bu “Hakiki Haykırışı”, Ensar Ruhlu, zalimin zulmünden kaçarak mağdur ve mazlum hale düşürülenlerin tek hamisi Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır.

Siyonist- Haçlı İttifakı'nın göçmenlere Ege Denizi ve Akdeniz'i mezar etmelerine inat, Türk Milleti, insaların en mukaddes hakkı olan insanca yaşaması için mücadele ve mücadele etti.

Türk Devleti tek başına da olsa Ensar Ruhu'nu yaşatmaya devam edecektir.

Elli küsur İslam Devleti arkasından

gelmesi de....!

İşte, Ensar ülke Türkiye ile Yahudi-Hıristiyan Haçlı İttifakı'nın arasındaki fark..!