

BAŞYAZI

Yeniden doğuş



ARİHİN kaderini eliyle çizen, kıt'alara hükmeden, çağ kapayıp çağ açan asil Milletimiz, bugün elim bir buhranın sürüklediği, korkunç bir girdaba yol almaktadır. Bu feci akış, İslâmla mezcolmuş Türklük suurumuzu kökünden silecek ve insanlık karakterimizi mahvedecektir. O zaman, şühedâ kanıyla yoğurulmuş şu mukaddes topraktan bize lânetler yağacak, elleri Arş'a uzanan yüce mabetler, bizi düştüğümüz yerde bir daha kahredeceklerdir. O vakit ne bir şefkat elinin bize uzandığını, ne de sızlayan bir kalbin merhametini görebileceğiz. Gözlerimiz sadece bir batışı seyredecek ve karanlık bir kâinatın girdabında boğulacağız. Bu elim netice, bugün vehametine kulak asmadığımız ve sadece seyirci kaldığımız mânâ buhranının sonucu olacaktır.

○ buhran, içimizde senelerin mihraklaştırdığı ve sonsuzluk diyarına ser çeken ruhumuzun buhranıdır.

○ buhran, bizi asırlarca ayakta tutan maneviyatımızın çöktüğü, madde ve şehvetin hünharca soysuzlaştığı mânâ buhranıdır.

○ buhran, ruh kökümüze zıt, sapık ideolojilerin, neslimizi sapıtmak için yarışa kalktığı, mukaddes olan her şeye çamur attığı, fazilet buhranıdır.

○ buhran, namusun, hayanın, imanın katledildiği, iffetin, izzetin, hicabın lif lif atıldığı, sevginin, saygının ipe çekildiği, iman ve ahlâk buhranıdır.

○ buhran, yıkımların birbirini takip ettiği, eserlerin bir bir gittiği, zulmün cirit attığı hakkın buhranıdır.

İçtimai hayatımızda kendi asliyetimizi terkediş ve başka dünyanın insanlarına yama olmaya özenişimizin sürüklediği bu elim buhran, bizi her gün biraz daha tehlikeye atmakta ve ümidimizi her an biraz daha sarsmaktadır.

Bu Millet'in büyük kurucuları, asırlarca süren mücadeleden sonra kurtuluşu İSLÂM'ın kucağında buldular ve o ideal uğruna cihangir devletler kurdular.

Cahit BALTACI

«İmtisâl-i "câhidü fillâh" oluptur
niyyetim,

Din-i İslâm'ın mücerret

gayretidir gayretim.»

diyen büyük Sultan, bütün gayretini İSLÂM'a hizmet için harcadı ve o yolun şehîdi oldu. Bugün biz de aynı kaynaktan ilham almağa, aynı ideale bağlanmaya, aynı davaya hizmete mecburuz. Mevcudiyetimizin bekası ve yükselmemiz buna bağlıdır. İSLÂM'ı yeniden anlamak, hayat dîni haline getirmek, bizim için tek çıkar yoldur. Müslümanların İSLÂM'dan uzak yaşayışları, İSLÂMİYET hakkında verilecek hükme delil olmamalı, O'nu aslından öğrenmeli, kaynağından incelemeliyiz. Bugün İSLÂM âleminde cereyan eden üzücü hâdiseler de, bizi me'yus etmemeli, ümidimizi kırmamalı, bilâkis imanımızı artırmalı, cihat azmimizi kuvvetlendirmeli, saflarımızı sıklaştırmalı ve bünyemize uymayan sistemlere kucak açmanın ne kadar boş şeyler olduğunu göstermelidir. Kurtuluşumuzu, ne Avrupa'nın Katedrallerinde, ne Şark'ın tantanalı efsanelerinde, ne Kremlin'in sarhoş havasında, ne de Amerika'nın Füze üslerinde bulabiliriz. Kurtuluşumuz kendi mabedimiz, kurtarıcımız kendi imanımız olacaktır. Mânâsız bir taklit, imansız bir teknik, ruhsuz bir iktisat bizi kurtaramaz. Kendimize dönüp öz benliğimizi bulduğumuz; Mabetlerimizden riya yerine iman ve ihlâs, Mekteplerimizden taklit yerine, ilim ve irfan, Sinema, Tiyatro ve Edebiyatımızdan süfliyat yerine, Hakka götüren san'at yükseldiği gün, bütün çetrefillikler, bir bir sökülecek, müşküller hâl, hâller âsan olacak ve kurtulacağız. Kurtarıcımız, iştihalarla ihtirasların saltanatı değil, Hakkı ideal edinen aklımızın saltanatı ile ruhumuzun kuracağı nizam olacaktır.

O ruh, cemiyetleri cemaatlaştıran, eğilmez başları secdeye getiren, kalbi parça parça, gözleri kan çanağına dönmüş mazlumları

saadete kavuşturan, kof ve uysuk bünyeleri zindeleştiren, çetrefil dimağları berraklaştıran, saflığını Hıra'dan, cesaretini Çanakkale'den alan, kâinatı fetheden, Arş'ın kapısına yapışan, bütün perdeleri aralayan ulvî bir ruhtur.

O ruh, zâlime boyun eğmeyen, maddeye secde kılmayan, menfaatin zebunu olmıyan, solucanlar mevkiine inmeyen asil bir ruhtur.

O ruh, akıp gitmekte olan zaman çarkının millerine istikamet veren, günlerin akışına değil, idealinin icabına tâbi olan, mâziden hâle, halden mâziye gelebilen hakim bir ruhtur.

O ruh, Türk-İslâm şuuruyla yoğurulmuş, ilim, san'at ve akıl cenderesinde kavrulmuş, Hak aşkı ile mest olmuş âbidevî bir ruhtur.

O ruh, Hz. Ebu Bekir'in Sıddik, Hz. Ömer ve Fatih'in âdil, Hz. Osman'ın haya, Hz. Ali ve Alp Arslan'ın cesur, Mansur'un, Yunus'un, Mevlana'nın mistik, Fuzûlî ve Sâdi'nin lirik, İmam-ı Âzam'ın hür, İkbâl ve Âkif'in coşkun ruhlarından ilhamla teşekkül eden büyük ve otoriter bir ruhtur.

O ruh, Embiya'nın, Evliya'nın ruhlarına kanat açan, kâinat şuurunun dışında nâmütenâhî küllî iradeye bağlanan, ilmin, irfanın, namusun, hayanın, iffetin, izzetin, hicabın, faziletin, Hakkın âşığı, müstesna İSLÂM ruhudur.

İSTE cemiyetimizin muhtaç olduğu ruh, budur. O zaman, her zerresi şühedanın kanlariyle yoğurulmuş şu mukaddes toprak üzerinde, ne sapık ideolojilerin, ne fâsık davaların meddahları bulunabilecek ve ne de huzurun hasretini çekeceğiz. O vakit sınırlarımızda dolaşan süfliyat hırsı, ruh boşluğumuzu istilâ eden ve damarlarımızdan taşan madde ihtirası, benliğimize çöreklenen şehvet kargaları, kalbimizi sıkın zulüm ahtapotları bir anda yok olacak ve yeniden doğacağız.