



BÜ Hureyre (R) dan:  
Söyle demiştir: A'râbinin biri mescide kalkıp bevette. Oradakiler bağırlılar. Nebiyy (S) onlara: «Onu bırakın (isini görsün) sonra sidiğinin üzerine bir kova su dökün. Çünkü sizler aneak kolaylaştırıcılar olmak

üzerine ba's olundunuz, zorlaştıracılar olarak ba's olunmadınız» buyurdu (1).

Abdullah ibn Amr ibn Âs (R) den: Söyle demiştir:

Rasûlullah (S) veda haccında halk sor(ub öğren)sun diye Minâ'da durdu. Yanına biri gelip: Bilemedim de (kurban) kesmeden tıraş oldum dedi. «Kurbanını kes, günahı yok» buyurdu. Diğer gelip: Bilemedim de remiyden evvel kesttim dedi: «Remiyi et, günahı yok» buyurdu.

Nebiyy (S) e (o gün taş atmak, kurban kesmek, tıraş olmak ve tavaf etmek gibi kurban bayramı gününün işlerinden) öne geçirilmiş veya geriye bırakılmış hiçbir şey sorulmadı ki (cevabında) «y a p g ü n a h i y o k» buyurmasın (2).

İbn Abbâs (R) den: Nebiyy (S) e (hacda) kurban kesmek, tıraş olmak, remiy yapmak, bu üçten her birini öne geçirmek veya geriye bırakmak hakkında soruldu da «h a r e e y o k t u r (yani bu işlerde günah ve fidye yoktur)» buyurdu (3).

Ebu Hureyre (R) den: Dedi ki: Bir defa biz Nebiyy (S) in yanında otururken birisi geldi ve: Yâ Rasûlullah helâk oldum diye halinden yanıkta. Rasûlullah, «sana ne oldu ki?» diye sordu. O kimse: Yâ Rasûlullah ramazanda oruçlu iken zevcime yaklaştım dedi. Rasûlullah (S): «Hürriyete kavuşturacak bir köle bulabilir misin?» buyurdu. Adam, bulamam dedi. Rasûlullah: «Öyle ise iki ay zincirleme oruç tutmağa gücü yeter mi?» diye sordu. Adam, gücüm yetmez (hem ben bu felâkete oruç yüzünden uğramadım mı) dedi. Rasûlullah: «Altıysı yoksulu doyurmak yolunu da bulamaz misin?» buyurdu. Adam hayır bulamam dedi. Ebu Hureyre dedi ki: O adam Peygamberin yanında durdu. Biz de ne olacağını beklemekte iken Peygambere içi hurma ile dolu ve râvînin m i k t e l dediği (onbeş sâ' alan) bir zenbil getirildi. Rasûlullah, «hani soran ne rededir?» buyurdu. O adam, benim diye (ayağa kalktı) Rasûlullah, «bu hurmayı al, yoksullara sadaka et» buyurdu. Adam, benden daha fakir bir yoksula mı vereceğim yâ Ra-

sûllallah! Allah'a yemin ederim ki Medîne'nin kara taşı iki dağı arasında benim âilemden daha fakir bir âile yoktur, dedi. Bunun üzerine Peygamber, dişleri görünümceye kadar güldü, sonra o adama: «Haydi bu hurmayı (al) âilene yedir» buyurdu (4).

Ebu Cuhayfe (R) den: Nebiyy (S) Selman ile Ebu'd-Derdâ arasında kardeşlik te'sis etmişti. Selman,

(1) Buhârî, Edeb, b. Rîfî fi'l-emri küllihi.

Muslim, Tahâre, b. Vucûbi gusli'l-bevli ve gâyrihi...

el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. I, 70 «162».

Buhârî'nin Enes ibn Mâlik'den gelen diğer bir rivayetinde Rasûlullah'ın: «Onun sidiğini kestirmeyiniz...» buyurduğu tasrif edilmiştir.

(2) Buhârî, B. izâ râmâ bâde ma emsâ ev halaka...

Muslim, Hacc, B. men halaka kable'n-nahri ev nahara kable'r-remyi.

el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. I, 71 «74».

(3) Buhârî, Hacc, izâ ramâ bâde mâ emsâ ev halaka kable en zebha nâsiyen ev câhilen.

Muslim, Hacc, men halaka kable'n-nahri ev nahara kable'r-ramyi.

(4) Buhârî, Sâvm, b. el-Müçâmî fi Ramadân hel yut'im ehlehu mine'l-keffâra izâ kânû mehâvîc.

Muslim, Siyâm, b. taqlîzi'l-cîmâ fi nehâri ramadân ale's-sâim..., el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. II, 12 «678».

# İslâm, sadelik

ve

## kolaylıklar

### dînidir «4»

Ebu'd-Derdâ'yı ziyaret etti ve Ummu'd-Derdâ'yı eski bir elbise içerisinde perişan gördü de, bu ne hal diye sordu. Ummu'd-Derdâ kardeşim Ebu'd-Derdâ'nın dünyada bir işi ve ilişiği yok ki (gündüz oruç tutar, gece namaz kilar) diye yanındı. Derken Ebu'd-Derdâ geldi. Selman için yemek yaptı. Selman Ebu'd-Derdâya: Sen de ye, dedi. Ebu'd-Derdâ, ben oruçluyum demesi üzerine Selman: Sen de yiinceye kadar ben yemeyeceğim, dedi. Ebu Cuhayfe diyor ki: Ebu'd-Derdâ da (orucunu bozup misafiriyle) yedi. Gece olun-

Mehmed

SOFUOĞLU

(İst. Yük. İslâm  
Ens. Öğretim üyesi)

ca Ebu'd-Derdâ (gecenin evvelinde) namaza kalkmak istedî. Selman uyu, diye men etti. Ebu'd-Derdâ da uyudu. Sonra bir daha kalkmak istedî, yine Selman, uyu diye menettili. Gecenin sonu olunca Selman, artık şimdî kalk dedi. Kalktular namaz kıldılar. Namazı müteakib Selman Ebu'd-Derdâ'ya :

M u h a k k a k k i R a b b i n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k , n e f s i n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k , ä i l e n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k , z i y â r e t ç i l e r i n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k v a r d i r . B i n a e n a l e y h h e r h a k s a h i b i n e h a k k i n i v e r , dedi. Sonra Ebu'd-Derdâ Peygambere geldi ve bu vakayı O'na anlattı. Bunun üzerine Rasûlullah (S): «Selman doğru söylemiştir» buyurdu (Buhârî, Savm, b. visâl ile's-sahari).

Abdullah ibn Amr ibn Âs (R) dan: Söyle demiştir: Rasûlullah bâna:

«Ey Abdullah! Gündüz oruç tutar, gece namaz kılarsın olduğun bana haber verilmedi. mi?» dedi. Ben, evet yâ Rasûlullah dedim. «Böyle yapma, oruç tut, iftar et, namaz kıl ve uyu. Ç ü n k ü v ü c u d u n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k . G ö z ü n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k . E s i n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k v e z i y a r e t ç i l e r i n i ç i n ü z e r i n d e b i r h a k v a r d i r , buyurdu (5).

Enes ibn Mâlik (R) den: Dedi ki: Nebiyy (S) mescide girdi. Girince mescidin iki direğinin arasına gecikmiş bir ip gördü. «Bu ip nedir?», diye sordu. Sahabiler, bu Zeyneb'in ipidir. Zeyneb (namazda ayakta durmaktan) yorulunca bu ipe tutunur dediler. Peygamber (S): «Hayır (ibadette böyle güçlük ihtiyar olunmaz) bu ipi çözünüz. Sizin bininiz zinde ve neşeli oldukça namaz(imi ayakta) kılın, yorulunca da hemen otursun (ve namazını oturduğu halde tamamlasın)» buyurdu (Buhârî, Muslim).

T ALHA ibn Ubeydullah (R) dan: Söyle der: Necid ahalisinden saçılırmadağın bir kimse Rasûlullah (S) a geldi. Uzaktan sesini karmakarışık duyuyor fakat ne söylediğini anlıyamıyorum. Nihayet yaklaştı. Meğer İslâmın ne olduğunu soruyormuş. (Bu suâline karşı) Rasûlullah (S): «Bir gün bir gece içinde beş namaz búyurdu. (Adam): Üzerimde bu namazlardan başkası da olacak mı? diye sordu. «Hayır,

meğer ki kendiliğinden kilasın» cevabını verdi. Ondan sonra Rasûlullah (S): «Bir de ramazan orucu, búyurdu. (Adam) yine: Üzerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. O da, «hayır, meğer ki kendiliğinden yapasın» cevabını verdi. Talha der ki Rasûlullah zekâtı da ona söyledi. (Adam yine): Üzerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. Rasûlullah: «Hayır, meğer ki tatavyu' edesin» cevabını verdi. Bunun üzerine Necid'li zat: Vâllahi bundan ne artık ne eksik bir şey yapacak değilim dierek arkasına dönüp gitti. Rasûlullah: «Eğer doğru söyleyorsa felâh buldu» buyurdu (6).

Ebû Hureyre (R) den: Nebiyy (S) e bir a'râbi geldi ve: Yâ Rasûlullah, beni bir ameke delâlet et ki, ben onu işleyince cennete girebileyim dedi. Rasûlullah (S): «Allah'a ibadet edersin ve Allah'a hiçbirşeyi ortak kılmazsun. Farz namazı kılarsın, farz olan zekâtı verir ve ramazan orucunu tutarsın, buyurdu. A'râbi: Hayatum elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben (sizden işittiğim) bu ibadetler üzerine hiçbir ibadet ziyade etmem deyip de sonra dönüp gidince, Peygamber: «Her kim cennet ehlinden birine bakıp sevinmek isterse su adama bakın» buyurdu.

Taberânî'nin rivâyetinde Peygamberin şunu da ilâve ettiği haber veriliyor: «Kendine arzu ettiğin her hayır ve nimeti, insanlar için de temenni edersin, sana gelmesini istemedinin her şer ve zararı, insanlar hakkında da revâ görmeyip bırakısun» (Buhârî, Muslim, Salât).

Ebû Mes'ûd el-Ensâri (R) den: Söyle demiştir:

Rasûlullah (S) a biri gelip: Yâ Rasûlullah! Filâanca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki âdetâ namazı terk edecek gibi oluyorum, dedi. Peygamber (S) i hiçbir mevîzada o günü kadar öfkeli görmedim. Buyurdu ki: «E y i n s a n l a r , s i z l e r n e f - r e t e t t i r i c i l e r s i n i z . H e r k i m h a l k a n a m a z k i l d i r i r s a h a f i f t u t - s u n . Ç ü n k ü c e m â a t i n i ç i n d e h a s t a , z a y i f v e hâcet sâhibi olan - l a r v a r d i r » (7).

U KBE ibn Âmir (R) den:

Söyle demiştir: Kız kardeşim (Ummu Hibbân) beytullah'ı yaya olarak gidip ziyyaret etmeyi adamış ve (hâlinin za'findan sıkâyet ederek) bu meselenin nebiyy (S) den sorulmasını bana emretti. Ben Peygambere sorduğumda cevaben,

(ibtidâ) «yaya yürüsun (sonra râhilesine) binsin» buyurdu (8).

Enes (R) den :

Nebiyy (S), iki oğlunun arasında, onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse gördü. «Bunun zoru nedir?» dedi. Oğulları: (Yâ Rasûlullah! Babamız) yaya Kâbeye gitmeyi nezretmiştir dediler. Rasûlullah: «Süphesiz ki Allah bu ihtiyârin nefsinî azaplandırmakla yaptığı ibadetten elbette müstağnidir» buyurup ona binmesini emretti (Buhârî, Hac, b. men nezere'l-meyse ile'l-Kâ'be).

Abdullah ibn Umer (R) den: De-di ki: Biz Rasûlullah (S) a emirlerini dinlemek ve itâat etmek üzere biad ederdir de O bize (şefekat ederek): «G ü c ü n ü z y e t - t i ğ i k a d a r » buyururdu (Buhârî, Ahkâm).

Abdullah ibn Mes'ûd (R) dan; Söyle demiştir: Nebiyy (S) va'z hu-sûsunda bize bâkînlik gelmesin diye halimize bakıp (ona göre) gün (ve saat) kollardı (Buhârî, İlim).

Câbir ibn Abdillah (R) den:

Âiše, Peygamberin vedâ haccında umre ile telbiye etti. Cabir hadisi sevketti ve onda sunu ziyade kıldı: Dedi ki: R a s ú l u l l a h (S) s i r f k o l a y l i k t a n i b â r e t b i r z â t i d i . Âiše bir şey arzu ettiği zaman o şey üzerinde Âiše'ye mutâbaat eylerdi. Rasûlullah Abdurrahman ibn Ebi Bekr ile beraber Âiseyi gönderdi, Âiše de TEN'ÎM'den umre niyetiyle telbiye yaptı (9).

Câbir ibn Abdillah (R) den: De-di ki:

Rasûlullah (S) bir seferde idi. Derken üzeri gölgelendirilmiş olduğu halde yanında insanlar toplanmış bir adam gördü ve, «onun nesi

(5) Buhârî, Savm, b. hakki'l-cismi fi's-savmi. Muslim, Siyâm, b. en-nehyi an savmîd-dehri.

el-Lu'lûu ve'l-Mercân. II, 24 «715».

(6) Buhârî, İman, zekât mine'l-İslâm. Muslim, Imân, b. Salâvâti'l-Hams mine'l-îmân.

el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. I, 2 «6».

(7) Buhârî, Ahkâm, hel yakdî'l-hâkim ev yuftî ve huve ȝadbâne. Muslim, Salât, emru'l-eimme bi tahâfi's-salâti..., el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. I, 106 «267, 268».

(8) Buhârî, Hac, b. men nezere'l-meyse ile'l-Kâ'be, Abdullah ibn Mâlik' in rivayetinde «Rahilesine binsin üç gün oruç tutsun», İkrime'nin Ibn Abâs'dan rivayetinde de; «Binsin bir deve kurban etsin» zigâdeleri vardır.

(9) Muslim, Hac, b. beyâni vucûhi'l-ihrâm...; Mezûhibû'l-iilemâ fi tahâlli'l-mu'temini'l-Mutemetti' Muslim, bi-Serhi'n-Nevevi 8/160.

İslâm, Sadelik  
Ve Kolaylıklar  
Dinidir

güçlü göstermeyin, müjdeleyin, ürkütme yin buyurmuştur (15).

**İSLÂM'IN** sâdelik ve kolaylığı Hz. Muhammed'in hârika kolaylıklarından ibaret olan tatbikatı, yalnız bu örneklere münhasır değildir. Kur'an-ı Kerîm'in daha başka âyetlerinde ve sahîh sünnet kitaplarının nice hadislerinde pek çok örnekler göstermek kâbildir (16). Bütün bu örnek ve şeksiz deliller bizi şu sonuca vardıracaktır:

Peygamberin en sarîh tebliğat ve tatbikatı, İslâmın doğruluk sâdelik ve kolaylığını ta'lim ve takrir ile bunu olduğu gibi muhâfazaya dair katî emirler vermiş olmasıdır.

İslâmın bu derece doğruluk sâdelik ve kolaylık vasıflarıyla vaz' edilmesinin hedefleri arasında, insanlığı bir daha başka bir dîne ihtiyaç bırakmamak ve beseriyetin en büyük kısmının dînî kalmasını temin etmek de vardır. Bunu sağlamaya yolu, Allah Taâlâ'nın koyduğu, Peygamberinin tebliğ ve ta'yîn ettiği en ma'kûl ölçüde bulunan dînî mükellefiyetleri, olduğu gibi muhâfaza etmek, bunlara hiçbir günâ ek-siltme veya artırma bid'atlarına ma'rûz bırakmamaktır. Zaten vakitlerinin çoğu işgal edilmiş, birçok vazifeler ve meşgalelerle bunalmış olan insanlığın daha fazla dînî mükellefiyetler yüklenmeye tâkatı kalmasına mıstır.

#### DERTLİ ve kederli insanlığın

en emin tesellisi ve ümidi olup maddî, ma'nevî en iyi bir yaşayış nizâmi sağlayacak olan İslâm dîninin, Allah'ın koyduğu, son Peygamberi Muhammed Mustafa'nın tebliğ ve ta'lim eylediği doğruluk, sâdelik ve kolaylıkta muhâfazasına israrla devam etmeli ve ettirmelidir. İnsanlığın gerçek felâhi bunu başarmağa bağlıdır. Fert ve cemiyet olarak bu başarıya ulaşmakta rehberimiz, Kur'an-ı Kerîm ve Peygamberin ölümsüz tatbikatıdır. İyilik, doğruluk ve egezugeliliklerin en şâşmaz ve en ideal örneği hiç şüphe yok Hz. Muhammeddir:

« Andolsun muhakkak ki size Allah'ın râsûlünde pek güzel bir örnek vardır: Allah'a ve son günü mideler olup da Allah'ı çok zikreyleyen kimseler için, (el-Ahzâb: 21).

« Ey Rabbimiz! İndirdiğine iymân ettik ve Rasûltünün ardunca gittik, artık bizi o şâhidlerle beraber yaz! »

var?» buyurdu. Oruçlu bir adam dediler. Rasûlullah (S): « Seferde oruç tutmak, hâlis iyilik değildir, dedi ve **Allah'ın sizin lehiniye yapmış olduğunuz saatlerinde anayırımlarıınız**, buyurdu (10).

İbn Abbâs'dan, söyle demiştir:

Rasûlullah (S) Medine'de korku ve yağmur olmadığı halde öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını birleştirdi.

İbni Abbas'a: (Rasûlullah); **Bu-nunla neyi murad etti?** denildiğinde Ümmetini zorluğa düşürmemeye i murad etti mis tir dedi (11).

İbn Abbâs (R) dan; söyle demiştir:

Rasûlullah (S) Medine'de korku ve sefer olmadığı halde öğle ile ikindi bir arada birleştirmiş olarak kıldırdı.

Ebû Zübeyr dedi ki: Saîde bunu niçin yaptı diye sordum. Saîd: Senin bana sorduğum gibi ben de İbn Abbâs'a sordum da bana cevabında:

« Rasûlullah ümmetinden hiç bir kimseyi zorluğa düşürmeye i stememis tir» dedi (12).

Ebû Mûsâ ve Muâz'dan; Saîd ibn Ebî Bürde'den; o da babasından: Dedi ki: Nebîyy (S) dedesi Ebû Mûsâyî ve Muâz'ı Yemen'e gönderdi ve onlara su emri verdi:

« Kolaylaştırınız, zorlaştırınmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeniz ve mutavâat ediniz», (13).

Rasûlullah (S) ashâbindan birini bir işe gönderdiği zaman dâima şu emri verirdi: « Kolaylaştırın, zorlaştırın, nefret ettirin» (14).

Enes (R) den, Nebîyy (S):

« Kolaylık gösterin,

(Âlu İmrân: 53)

« Ey Rabbimiz! Bizlere ledünnünden bir rahmet ver ve bizim için isimizden bir muvaffakiyet hazırla!» (el-Kehf: 10).

« Ey Rabbimiz! Ancak sana güvenip dayandık ve yalnız sana gönlü verdik, dönüş de ancak sanadır.» (el-Mumtehine: 4).

« Ey Rabbimiz! Bizi o küfredenler için bir fitne (konusu) yapma. Bizi mağfiret buyur ey Rabbimiz! Günkü hakikat sensin ancak yegâne galig, yegâne Hakim» (el-Mumtehine: 5).

(10) Muslim, cevazu's-savm ve fitir fi şehri ramadân li'l-müsâfir...

(11) Muslim, Salâtu'l-müsâfirin ve kasrihâ, b. cem'i beyni's-salâteyni fil-hadar.

(12) Muslim, Salâtu'l-müsâfirin ve kasrihâ, b. cem'i beyne's-salâteyni fil-hadar. I, 489 «705-707».

Buhârî ile Muslim'in ittifak ettiği hadisde İbn Abbâs bu namazları Medine'de bizzat Peygamber ile beraber kılmıştır: el-Lu'lûu ve'l-Mercân... I, 154 «411».

(13) Buhârî, Megâzî, Ba'su Ebî Mûsâ ve Muâz ile'l-Yemeni kable Hacceti'lv-edâ.

Muslim, Cihad, b. fi'l-emr bi't-teysîr ve terki't-tenfir, el-Lu'lûu ve'l-Mercân... II, 231 «1130».

(14) Muslim, Cihad, b. fi'l-emri bi't-teysîr ve terki't-tenfir. Muslim, biseri'n-Nebîyy 12/40.

(15) Buhârî, Îlm, mâ kâne'n-Nebîyyu (S) - yetehârvaluhum bil'mev'iza ve'l-ilm key lâ yünefferû.

Muslim, Cihad, b. fi'l-emri bi't-teysîr ve terki't-tenfir. el-Lu'lûu ve'l-Mercân; Cihad. 2/233 «1131».

Kolaylaştmaya örnek olarak İbn Mes'ûd'un sadece perşembe günleri ders yapmasına âid hadis için bak: el-Lu'lûu ve'l-Mercân.. III, 372 «1792».

Muslim, Sifatu'l-münâfîkin ve ahkâmu'hüm, b. el-İktisâd fil'mev'îza.

(16) Hz. Peygamberin sahsinda ve tebliğlerinde tecelli eden İslâm dîninin doğruluk, sâdelik, kolaylık ve müsâmahası Kur'an-ı Kerîm'de ve bütün sahîh sünnet kitapları muhtevalarında görülür. Bu husus ayrıca şu eserlerde de müstakil bölgüler halinde yazılmıştır:

Şâh Veliyullah Dehlevî, Huccetullahîl-Bâliğâ bâbu't-teysîr, I, 88.

İmâm Birgivî, et-Tarîkatu'l-Muhammediyye..., faslu's-sâlis fil-iktisâd fil-amel.

Ahmed Abdurrahman el-Bennâ, el-Fethu'r-Rabbâni fi tertîbi Mûsnedîl-imâm.

Ahmed ibn Hanbel es-Şeybâni, bâbun fi semâhati dînil-İslâm ve'l-İtizâzi bîhi ve ennehu Ahabbu'l-edyâni ilallahi... I, 89.