

«Fethin 515.ci Yıl dönümü

münasebetiyle»

Fâtih'in gâyesi

● ÖMER KIRAZOĞLU

Yüksek Mühendis



UNDAN 515 sene evevl, yâni 1453 senesinde, İSTANBUL'u fetheden, genç Türk hâkâni, FATİH SULTAN MEHMED HAN, bu fetihlerden maksadının ne olduğu sorulduğunda, cevaben:

“İmtisâl-i [câhidû fillâh!] oluptur,
niyyetim.
Din-i İslâmın mücerred gayretidir,
gayretim!

Fazl-i Hakk u himmet-i cünd-i
Ricâlullah ile,
Ehl-i küfrü serteser kahrelemektir niyyetim!

Enbiyâ ü Evliyâya istinâdum var, benim;
Lutf-i Haktandır hemen ümmid-i fethu nusratim.

Mâl u cân ile nola olsam cihanda ictihâd,
Hamdüllâh var gazâya sad hezâr rağbetimi.

Ey Mehemmed! mü'cizât-i Ahmed-i Muhtâr ile
Ümarım gâlib ola â'dây-i dîne devletim!...”

demişti.

Bu şâhâne duyuştur ki, o muazzam muzafferiyete erişi sağlamıştır.

Beyitleri birer birer Şerh edelim:
Onun nesli olmakla iftihâr ettiğimiz Ulu hâkân
FATİH SULTAN MEHMED HAN diyorki:

“Benim niyyetim, ALLAH'ın”

[ALLAH YOLUNDA CİHAD EDİNİZ!] emrine uymaktır. Ve İslâm dininin verdiği mücerred ve mutlak gayret de benim gayretimdir. Zirâ kurtaçıcı din, selâmet dini, akıllı insana gerçek yolu

göstermektedir. Hakkın emrinin, saâdete kavuşmanın, ilmi hayra hizmet ettirmenin, huzura varmanın USÜL'ü ondandır. İnsanlık için aranılan içtimâi, hukuki, iktisâdi ve ahlâki düzen onun esaslarıdır.

Ben bu esasları tatbîke ve cihâna yaymağa kendimi, hakkın emriyle, vazifeli görüyorum...”

*

“Cenâb'ı HAKK'ın fazlı, keremi, mevcûdatta meknuz kudreti ve kâinâti saran Rahmeti ve ALLAH yoluna kendini adayan recüllerin (mûcâhidlerin) himmeti ile, İslâmîyetten, yâni hakikatten nasibi olmayan ve ona karşı koyan, küfür ehlini baştan başa kahrelemek niyetindeyim. Zirâ bu küfür ehli, her kötülüğün başı, bozguncu ve sapıklığın tâ kendisidir. İlmi şerre âlet eden, keyfi için Dünya'yı yakıp, yikan, Nur yerine zulmeti koyan, iktisâdi yem vaadleri ile, insanlığı hayvan sürülerine çeviren bunlardır. Namus, seref ve izzetten âzâde, behimî hislerle âvâre, yığın yığın gürûhun türemelerine bunlar sebep olmaktadır...”

*

“İlmîn, felsefenin üstünde, HAKKI, hakikâti bilden, âleme nizam veren, yetiştiren, geliştiren RAB BÜL-ÂLEMİN'i tanıtın ve O'nun emirlerini tebliğ eden, Dünya düzeni ve Bakâ hayatı için doğru yolu (SIRÂT-I MÜSTAKİM-i) gösteren HAK elçilerine (ENBİYÂ ya) ve onların yolunda, yetişmiş, ermiş, erenlere (EVLİYÂ ya) dayanmışım.. Onları önder bilmışım. Onların yaptıkları gibi gerçek düzene, mes'ud hayatı insanlığı kavuşturmak istiyorum. Bu uğurda hemen yardım görmekliğim ve FETİH ümidi, HAKK'ın lutfundandır!... Zira bu onun emrettiği bir iştir...”

*

“ALLAH'a hamd olsun! benim HAK yolunda yüzbinlerce gâzâyâ rağbetim, itibârim ve onun emrine inkıyâdım vardır. Buna göre Cihanda mal ve can ile berâber cihad etsem ne olur?: Elbette cihad edeceğim.. Înandığım HAKKI, bildiğim İLMÎ Dünya'ya yayacağım ki, beseriyyet huzur bulsun, ben de huzur bulayım!...”

*

“Ey MEHEMMED! ismini taşıdığın ve âlemlere rahmet olarak yaratılan ve yaratılmışların en güzel bulunan, HAKK'ın son elçisi, beseriyyetin tek kurtaçısı, AHMEDİ MUHTÂR'ın, fethi, 900 sene önceden bildiren mü'cizeleriyle, akılları hayrette bırakan örnek usul, gayret ve hizmeti ve RABB'ın tevfik ve hidâyeti ile Devletimin, DİN DÜŞMANLARINA gâlib olacağını umarım!...”

*

Koca FÂTİH'in bu son cümlesiinde ki yakarışın neye hasredildiğine dikkat edersek, bütün devirlerde içtimâi ve siyâsi mes'elelerin çözümlerini bulmuş oluruz.

Hazret:

“Devletinin, din düşmanlarına gâlib olmasını istiyor...”

—*

İşte tuğran, işte Feth'in arması;
Saçlarında taşır zafer perisi.
Dokunulmaz ona eller ürperir;
Bir arslan kudreti titriyor kinda,
Kabzasında gibi sıcaklığı elimin
Bir ordu heybeti var kılıcında.
Babamı sevince garkettiğin gün,
Edirne'de Ezân-ı Muhammedıyla
Boşa vermemişi sana adını
Seni ve ordunu öven Resûl'ün.
Her biri bir irka yetecek kadar
Sam'atkâr, bahâdir, âdil sultanlar
Ancak senin torunların olabildi.
Muhibbi'nin ihtişâmlı adâletinde,
Sultan Selim Hân'ın, o yıldırımların—
Gözlerini kamaştıran şahlanışında,
Ve altın ilhamlarında bir bestekârm.
Devâm eden bir cevher vardı senden...
Farklı değil gemilere emrinde
Dalga dalga denizlerle karalar;
Sahralarda yelken açıp uçacak bir gün
Deryâlara sultan olan torunları var...
Sinmiş gibi dokunduğun herşeye
Bir başka güzellik, başka bir esen,
Asurlarca pırlı pırlı kitaplarında
Gözlerinin nûru mudur şu hârelenen?
Şimdi kubbe kubbe Boğaz, Marmara,
En derin gururla burda yükselen,
—Bu Türk ve müslüman diyarda— türbe'n.
Allah'a yükselen kubbelerdedir
Renk renk, nakiş nakiş duâlarımız;
Bâzan karanfildir, bâzan lâledir
Güller çinilerle temiz rûhunuz...
Atalarının yelesine benzemek için
Enginlerde hâlâ koşar beyaz dalgalar;
Denizlere uçuşuna özenir gezer
Ufuk ufkular, sarhoş gibi hâlâ bulutlar...
Gizli bir müsikî olur yayılır
Her akşam hâtıran tâ ufuklara;
Önünde Dîvân'ın gibi açılır,
Her ânda, bir başka renkte Marmara.
Her bahar, bir sabah gün başka doğar;
Dallar, büyülenmiş gibi, titreşir;
Bir derin ürperiş gezer sularda;
En büyük gününü yaşar bu şehir...
Her bahar, bir akşam, gün başka batar,
Sarar ufkuları bir şıhîrli renk,
—Asırlar ötesi dün kadar yakını—
Tekbir seslerinde boğulur erir

Zâtih'e

Sanki son duâsı gene Bizans'ın...
Bir türkmen atında o genç kasırga,
Dolaşır bir ânda bütün sârları;
O beyaz nûr, gezer, şehri garkeder
Huzûra, sükûna ve itimâda...

Akşam değil, bu, kanad gölgesidir
inen perde perde Yedi-Tepe'ye.
Taptâze hâtıran şimdi dolaşır
Kalbinde her şeyin, denizin, dağın...
Sanki bıraktığın yerde otağın!

Her bahar, bir sabah gün başka doğar,
Zafer türküleri gelir enginden,
Yavaş yavaş ufuklarda açılır
Bir bahar gecesinin büyük sedefi:
Feth'in incisidir şimdi yükselen;
Ne bu deðan her zamanki günümüz,
Ne serpiler bildiðimiz yedi renk.

Batan günler kadar güzel ve vakuur,
Bu zaferin ey bahtiyar şehidi,
Ulubâth'ım, bu gün için doğmuştur.
Bir ipek yastıkta sana kayalar;
Dudaklarında tebessüm, şehâdet, huzûr,
Bulutlarla, rûhun'a sarmaþ dolaþ
Başucunda en şerefli sancakların:
Gittikçe yükseler, gittikçe büyür,
Baştan başa göðü sarar gibidir;
Bu manzara gözlerinde ebedîleşir...
Yiğitim, ufuklar ve akşamlar gibi,
Bir âleme kapandı gözkapaklarım.
Başucunda dalgalanam bu sancak,
Bir büyük paşanın elinde yarın —
Otranto'da tipki böylecesine,
Şafaklar dolusu dalgalanacak...

Her bahar, bir akşam gün başka batar,
Hisâr'dan adını okur yıldızlar,
Sarar ufkuları bir büyülü renk;
Kapında —bir millet gibi her biri—
Târîh'in en büyük cihangırıları:
Ellerinde taçlarından bir çelenk.

Doç. Dr. NİHAD M. ÇETİN