

kümdârin emrettiğini, ezan okunduğunu ve Fâtih'in de minbere çıktıığını müellifin bilhassa belitmesi Hıristiyanlığı ve Helenizmi bize karşı tahrîk sebebine bağlanabilir.

Bu tahrîk unsuru zâten kitabın «ana-Tema» sidir, gizli gayesidir. O derecede ki eğer Anadolu İstiklâl Mücadelesini rumlar kazansaymış, bu, rum milletinin tam hürriyeti ile neticelenecekmış, böyle olamadığı için ancak ufak bir Yunan krallığı kurulmuş.

Kitap hep mugâleta, hep Türk düşmanlığı, hâgî seferlerini hortlatmak için hıristiyanları tahrîk, hakikatleri tahrif, hâdiseleri tezyif, Türk milletini istihraf duyguları ve hezeyan, iftira, ihanet politikası içinde yüzüyor. Hâgî seferlerine katılanların torunları, putlu dedelerinin, büyük İslâm serdarları Selâhaddin Eyyubi, Baybars, Kılıç-Arslan gibi şâhsiyetlerin attıkları dayakları hâlâ unutamamıştır...

Profesörlerimizi, türkologlarımızı, ilim adamlarımızı, tarihçilerimizi, ilim cemiyetlerini, üniversitelerimizi, millî teşekkül ve dernekleri bu Türk ve İslâm düşmanı kitaba müstahak olduğu reddiyeyi hazırlamağa, maksadlı ve hâinane iddia ve iftiralarını delilleriyle çürütmeye dâvet ederiz.

Fâtih Sultan Mehmed'e

O, BÜYÜK PEYGAMBERİM (S. A.) Seni medîh
buyurmuş!..
Seni yüzyıllar evvel, İslâmlara duyurmuş!..
Şanlı Fatih Sultanı gökten indi sanmışlar!..
Hazreti Peygamberi huşu ile anmışlar!..
Sühefa kanlarıyle yıkılmış Ulu Surlar:
Çanlar durmuş ve şehrə ezanlar saçmış nurlar!..
ALLAH, ALLAH sesiyle şehri kuşatan HAKAN!..
SEN, hep içimizdesin koskoca FATİH SULTAN!..

HAYRÜNNİSA ÇİĞDEM