

rine taraftar değildi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de aynı fikri görmekteyiz.(9).

İslâmda tedrisat, ilk olarak Mekke'de başlamış olmasına rağmen İslâmi ilimlerin menselesi tespîl eden ilk dersler, Medine'de verilmiştir. "İlk ders yeri Medine'deki Mescid-i Nebî'dir denilebilir. Kibârûs-Sahabe" ve "tabîn" burada Hadisleri dinlemek suretiyle ilk dersleri gördüler. Bundan, Maliki Usul-i Fikh'i doğdu. Gazâli, Fatihât-ül Ulûm'da bu ilk cami derslerinden bahsediyor (10)."

Hz. Peygamber ders halkaları teşkil edip ders verdiği gibi yazı öğrenmeyi, ilmi, yalnız dinleyip ezberlemek suretiyle değil; kaydetmek suretiyle de muhafaza etmeyi daima tavsiye etmiştir.

Meselâ: Abdüllah b. Amr' bir gün sormuş: "Ya Rasûlûlâh ilmi kayd edeyim mi?" O da evet demiş. İlmin kaydı nedir? diye sorduğunda: Onu yazmaktadır demiş (11).

Ayrıca, Hammâm b. Münebbih' diyor ki: "Ebu Hureyre'den iştim. O, Abdüllah b. Amr haric, sahabeden hiçbir kimse benim kadar Hadis bilmiyordu. Çünkü, Abdüllah yazardı, ben ise yazamazdım" demiştir (12).

Hz. Peygamber devrinde, öğretim ve eğitim, yalnız cami içerisinde kalınmış, evlerde ve açılan mekteplerde de bu işe devam edilmiştir.

Bedîr muharebesinden sonra müslümanlar tarafından esir alınan zenginlerden, 4000 dirhem fidye alınarak memleketlerine iade edildiler. Fakir esirleri ise, Medine'li 10 çocuğu okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldılar (13).

**B**u öğretim işi mescidde olmadığına göre bir mektepte olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Ebu Âmir-i Süleym'in şu rivâyeti de yine bir mekteb'in olduğunu iyi bir delil sayılabilir.

"Medineye esir olarak götürüldüğüm zaman, Medine mektebine kabul olunmuşum, Muallim benden bir M: (Mim) yazmamı istedî. Ben de yazamadım. O, (mim'in gözünü) öküz'ün gözü gibi yuvarlak yap" dedi (14)."

Vakidiye göre; Abdüllah b. Ümmi Mektum, Medine'de "Dar el-Kur'a" da oturuyordu (15).

Abdüllah b. Mes'ud da her hafıta Persembe günleri İslâmi bilgiler hakkında ders veriyordu (16).

Hız. Peygamber devrinde, onun eshabından, Kur'an-ı Kerimi yazarlar vardı. Birçok anlaşmalar, hükümdarlara ve valilere gönderilen mektuplar, sahifeler halinde yazılmıştı.

Hudeybiye anlaşması (17), Neçaşı, Mukavkis, Heraklius, Kıra ve Münzir'e gönderilen mektuplar (18) bunlardandır.

Hız. Ebubekir; "Farızatûs-Sadakâ"sı, Hz. Ali'nin "Sahifesi" İbni Abbas'ın "Elvâh"ı, Enes b. Malik'in "Mecâlî" veya "Kütüb"ü hep ilk zamanlarda yazılmış eserlerdir (19).

Kur'an-ı Kerimi toplayıp yazanlar da: Alî b. Ebî tâlib Sa'd ibni Ubeyde b. Numan, Ebu Derdâ, Muaz ibni Cebel, Ebu Zeyd Sabit b. Zeyd, Übey b. Ka'b, Ubeyd b. Muaviye b. Zeyd (20) idiler.

Hız. Peygamber'in kâtipligini yapanlar Mekke'de Abdüllah b. Sa'd, Ebîsarîh, Osman b. Affan, Şûrahîbî b. Hasene, Cûheyh b. Ebîsalt, Halît, b. Said, Ebân b. Saîd, El-Alâ b. el-Hadramî, Medine'de ise: Ubey b. Ka'b, Zeyd b. Sabit (21) Hanzala b. Râbah, Muaviye b. Ebu Sufyan idiler (22).

Ayrıca yazı bilen kadın ve erkekler de vardı. Kadınlardan; Beni Adîy'den Abdüllah'ın kızı "Şeffâ" yazı biliyordu. Hz. Peygamberin zevcesi Hz. Hafṣa da öğretilmişti. Ukbâ'nın kızı "Ümmü Gülsüm" Mikdad'ın kızı "Kermî", Hz. Aîsâ (yalnız okumasını) biliyorlardı.

Erkeklerden, vahy kâtipleri haric yazı bilenler; Said b. Ubâde, Munzir b. Amr, Rafî b. Malik, Useyd b. Hudeyr, Maân b. Adîy, Bîr b. Sa'd b. Rebi, Evs b. Havâli ve Abdüllah b. El-Munâfîk idiler (23).

O halde, Medine devrinde ve Hz. Peygamberin vefatına kadar olan zaman içerisinde, Dînî Eğitim ve Öğretim sıklaşmış, yoğunlaşmış ve yayılmıştır. Esat b. Zürâre'nin evi, Kuba Mescidi, Halîd b. Zeyd'in evi, Mescidi Nebî, Husûsi ve Kabile mescidleri, bazı evler ile, yazı, Kur'an-ı Kerim ve İslâmi bil-

gileri öğrenmek için açılmış mektepler, bu ilmi faaliyetin merkezleri sayılabilir.

- (9) Tevbî: 122
- (10) Prof. H. Ziya Ölken - Eğitim Hareketleri dergisi, Haziran - 1961
- (11) el-Bağdâdi - Tâkyîd-ül ilm, s. 98
- (12) Buhâri - Kitâb-ül-ilim.
- (13) Gazvetü Bedr'l-Kubra - Muhammad Ahmed - Beyrut 1966, sf. 236
- (14) M. Şibli - Asrı Saadet ter. c. 7, sf. 356
- (15) Hüsn el-Muhadara
- (16) Buhâri-Kitâb-ül-ilm, Bab. 12
- (17) Prof. M. Hamidullah - İslâm Peygamberi, sf. 163
- (18) Prof. M. Hamidullah - İslâm Peygamberi sf. 201, 205, 226, 237, 256
- (19) El-Bağdâdi - Tâkyîd-ül-ilm
- (20) İni Nedim - Fihrist sf. 47
- (21) Hz. Peygamberin emri ile İbrâni dilini ve yazısında öğrenmiştir.
- (22) Belâzûrî - Fu'tuhü'l-Büldân, c. 2., sf. 387
- (23) Belâzûrî - Fu'tuhü'l-Büldân c. 2., sf. 385-387.

## — DUA —

Meşakkatler, mezelleter,  
Bütün, hâb-ü hayâl olsun!  
Münâfiklar ve zâlimler,  
Ya kahr olsun, ya lâl olsun!

Yeter gör Ya Hûdâ heci;  
Karânlîklar boğar feci..  
Unuttuk biz nedir hedri;  
İnayet kil, hilâl olsun!

Vatan bizden cihâd ister;  
İlâhi bir murâd ister;  
Hayâsîzler fesâd ister;

Muvaffak bir eidâl olsun!  
Benim kârim ne Leylâ'dır;  
Ne zümräddür, ne dünyâdır;  
Bu can her dem müheyyâdûr!..  
Ko evlâd-ü ayâl olsun!

(Kolay, pek hoş!) gelir bâtil;  
Bilir, ukbâ nedir âkil!..  
Ne işlersin beheyn gaafî?  
Musibetler misâl olsun!

Günâhim çok, sevâbım yok!..  
Suâlin çok, cevâbım yok!..  
Derim hâlâ —hicâbım yok :  
(Hûdâ, lütfun, visâl olsun!)

Gözüm yoktur bu dünyâda!..  
O dem, Cahît gelir yâda,  
Deyin seng-i musallâda :  
(Benim hâkîm helâl olsun!)

**CAHÎT ÖNEY**