

Sosyoloji

Hekimoğlu İSMAIL

Y. M. C. A.

(KAYBETTİĞİMİZ HİKMET)



İslâm İmparatorluklarında camiler birer külliye şeklindeydi. Külliye Arap memleketlerinde üniversite manasına gelir. Fakat Türk fonetiğine külliye olarak geçmiş, (adeta) cami müstemilatı manasında kullanılmıştır.

Mesele «Fatih Külliyesi» yahut «Cami-i Kebir Külliyesi» denince akla şunlar gelirdi :

1 — Cami; yani ibadet edilen yer, 2 — Kütüphane, 3 — Okuma odaları, 4 — Medreseler; yani mektepler. 5 — Aşhane. Talebeye (bazan da halka) yemek dağıtılan yer., 6 — Çocuk bakım evleri 7 — Müderris (Öğretmen) odaları, 8 — Yatakhaneler, 9 Cakıf Yani külliye gelir sağlıyan yerler.

Bir camiye cemaat ne kadar lâzımsa bu saydığımız şeyler de o kadar lâzımdır. Zaten cemaati bunlar temin ederdi. Ne zaman ki külliyesiz camiler, laboratuarsız medreseler ihdas oldu; o zaman büyük camiler boş kaldı.

Asırların tecrübesine istinat eden külliyelerin başlangıcı Asrı saadete dayanır.

Biz inandığımız halde İslâmî esasları tatbik etmeyişimiz ve Hristiyanlar inanmadıkları halde (sırf menfaat ciheti ile) İslâmiyetten istifade etmeleri neticesinde; onlar, ilerlemiş, biz geri kalmışız.

Bunun binler misallerinden biri olan YMCA; ları göstereceğiz.

YMCA da, bir nevi kilise külliyesidir. Başlangıcı On dokuzyüzyüçüncü Asırda olduğuna göre İslâmiyetteki «külliyye» nizamının kopyasıdır.

YMCA; young men's christian association, kelimelerinin baş harfleridir. Mânası : Genç hristiyanlar cemiyeti, demektir.

Türkiyede laikliğin yanlış anlaşılması neticesinde İslâmî cemiyetlerin kurulmamasına mukabil bakın laikliğin beşiği olan memleketler ne yapıyor!...

Şimdi YMCA nedir? Onu görelim :

YMCA/,Amerika Birleşik Devletlerinin her şehrinde, her





⊙ Gençlik ve Papaz bir aile gibi.



⊙ Televizyon hristiyanlık propagandasının emrinde.



⊙ Geçit resimlerinde rahibeler ve din... Lâililik işte budur.

kazasında, hatta her mahallesinde bir tane vardır. Ayrıca dünyanın hemen hemen her memleketinde de (Türkiye dahil) bir YMCA bulunur. Türkiyedeki YMCA, Amerikada, yerinden öğrendiğime göre Sultanahmet'de İngiliz Dershanesidir.

YMCA'lar halkın gayreti ve hükümetin yardımı ile kurulmuştur. Mesela on bin nüfuslu bir kasaba on beşer dolar vererek yüz elli bin liraya bir YMCA binası inşa ettiriyorlar.

Bu, şu bölümlerden ibarettir :

1 — Spor salonu, 2 — Sinema salonu., 3 — Televizyon salonu 4 — Kütüphane, 6 — Kilise odası, 7 — Tanışma salonu (bir nevi kahvehane) 8 — Yüzme havuzu, 9 — Revir, 10 — Otel odaları 11 — İdareci odaları v.s.

YMCA'ya kimler gelir?

YMCA'ya beş yaşındaki çocuktan ihtiyarlara kadar herkes gelebilir.

Mühim olan şurası, umumiyetle buluş çağına ermiş çocuklar, sabahleyin bir yakını tarafından getirilip buraya bırakılır. Bu çocuk, mendil oyunu, kaydırak, üç atlama gibi oyunları burada oynar. Sivil elbise giymiş rahip ve rahibeler bunların arasında dolaşır.

Bir gün şöyle bir hadiseye şahit oldum :

Kaydırak oynayan dokuz yaşlarındaki iki çocuk kavgaya başladılar.. Hemen rahip geldi, eğilip iki çocuğun kulağına yavaşça şunu söyledi :

— İsa kagacı çocukları sevmez.

Sonra çocukları eliyle oynama itti. Onlar da hiç birşey olmamış gibi oyuna başladılar.

Dikkat' ettim kaydırak masasının yanındaki duvarda İncil'den şu mezmur vardı :

«Tanrı ve İsa sizin için kuvvet kaynağıdır.»

Böylece çocuklar; dini, sütün içindeki yağ gibi farkına varmadan alıyorlardı.

Yirmi yağa kadar kız ve erkekler ayrı ayrı yerlerde yetişiyorlar; yirmi yaştan sonra kız ve erkekler konferans salonlarında buluşabiliyorlar.

Oyun salonunda basketbol, voleybol, boks, judo, güreş, halter olduğundan her yaştaki insan burada neşelenebilir; yetki YMCA'ya abone olsun.

Ayrıca YMCA, kır gezileri, turistik geziler tertip eder ve av partileri kurar. Her yerde gençliğin kültürünü artırmayı esas gaye bilir; gerisi hep vasıta. Bu muhitlerde dinsizin diğer ismi komünisttir.

Geceleyin aileler de YMCA'ya gelir; dans eder, tombala oynarlar, (Hristiyanlara göre bu normaldir.)

Bunlardan isteyen olursa o telde kalabilir.

Konferans salonlarında; aboneler aynı zamanda konferans verebilirler. Yalnız isimlerini ve mevzularını daha evvel idarecilere bildirmelidirler.

Amerikalıları methetmeden; şunu belirtelim ki, Amerikada hemen hemen fakir yoktur. İktisaden böylesine kalkınmış bir memlekete, bizdeki bazı kimselerin düşmanlığı bence şu veya bu sebepten olmayıp, onların din darlığından ileri gelse gerek. Yani bir nevi din düşmanlığı.

Bu durum karşısında; sular uyusa müslümanın uyumaması lazımdır. Çünkü düşman uyanıktır.

«Hikmet, müminin kaybolmuş yitiğidir, nerde bulursa, onu almaktır.» Peygamber emriyle :

1 — Biz de buna benzer müesseseler kurabilir ve din dar bir nesil yetiştirmede bazı mahfillere yardımcı olabiliriz.

2 — Camileri külliyye haline getirmeliyiz ve artık cemaatsiz camileri şenlendirmeliyiz.

3 — Bütün ilimler Allahın yarattıklarını anlattığına göre «her ilim bize Allahın kudretini tanıtip anlatması baki-

mından taboratuvarlar dini tedris yapan müesseseler elele-dir» prensibini bayrak olarak taşımali ve isbat etmeliyiz.

4 — Gençliğin ahlaklı ahlamların himayesinde ve zenginlerin cömertliğinde toplanmasının vakti gelmiştir.

Yoksa Rusya seferberliği 1917 de ilân etti. Haberimiz olsun!

• *Ordunun da hristiyan Cemiyeti vardır. Bunun bütçesi millî savunmaya aittir. Yukarıda, Ordu Genç Hristiyanlar Cemiyetinin kapısı görülmüyor.*



• *Yukarıdaki haritada dünyanın her yerinde bir YMCA'nın olduğunu ve bunların A.B.D.'ne bağlılığını gösteriyor.*

YA RÂB!..

**HER İLLETE AÇIP KUCAK
DÜŞTÜK ÇOKTAN OLDUK HARÂB
YETER ARTIK, NADİM OLDUK
KURTAR BİZİ, KURTAR YÂ RÂB!..**

**YETİŞ İMDÂDİMİZE YETİŞ
DERTLERİMİZ ÇOK, ÇOK MÜTHİŞ
MAHVOLACAĞIZ BİZ BU GİDİŞ
KURTAR BİZİ KURTAR YÂ RÂB!..**

T. Sıtkı BALCI