

● Şükran KARAHAN

## MAARİF ÇİLEMİZ



ir çok ülkelerde bu mesele goktan halledildiği halde, bizim maarifimiz ise çaresi olmayan bir illet gibidir. Malûm devirlerin yetiştirdiği kimselerin gayretleri maarifimizi bir çıkmaza sokmuştur. Bütün bu gayretler amacına ulaşmış durumdadır.

Eğitimimizin köşe başları islâmî gayeden uzak kimseler tarafından tutulmaktadır. Bütün bu zavallı kimselerin gayretleri boşuna bir çalışma olmamıştır. Her birinin plânlı çalışmalarıyla eğitimimize ağır darbeler indirilmiş ve indirilmektedir.

İlk mektepten tutunuzda en yükseğine kadar gençlerimiz, lüzumsuz bilgilerle teğhizatlandırılmakta, hayata böylece salınmaktadır. Haliyle bu gibi kimselerin gayeleri de eğitildikleri sahada, aşılana efkâr yönünde olacaktır. Her birinin kendi çapındaki çalışmalarıyla bu din, bu millet, şehit kanıyla sulanmadık yeri kalmayan bu vatan: ya komünizmin, ya siyonizmin veya masonlunun hertürlü yıkıcı çalışmalarına sahne olmaktadır.

Biz Türk milleti olarak acaba neler yapmaktayız? Bu menfi yoldaki çalışmalara ne şekilde mani oluyor veya olmaya çalışıyoruz? Acaba hangimiz neme lâzım demeyip İslâma çevrilen namıların önüne atılıyor? Müslümanlığa sıra geldi mi bizden ileri hiç kimse yoktur. Bu gün marka müslümanından hiç bir vazife beklenemez; beklense dahi hüsrân olur. Sapık ideoloji sahipleri harıl harıl çalışırken biz sözde müslümanlar sadece seyrediyoruz. Ne acıklı durum ya rabbi!

Bir milleti millet yapan unsurların başında Maarifi gelir. Bu gün inkâr edilmez bir gerçek olan aksak maarif düzenimizin dünyada bir eşi yoktur, kamsındayım. Sanki bu milletin mazisi, geçmişi yok, âdeta topyekûn olarak yirminci yüzyılda gökten zenbille indirilivermiş de dünyada kendisine bir hedef arıyor. Bu milletin mazisi, ne Rus bozkırlarının sarı köpeklerinin, ne de düne kadar dünya milletlerinin kölesi olan, aşağılık Yahudinin karanlık mazilerine benzemez. Müslüman Türkün, çöl mehtabı gibi parlak bir mazisi vardır.

Hal böyle iken biz yirminci asır müslümanları, neden mukaddesatımıza savrulan hakaretlere, biz değilmiş gibi bigâne kalırız? Yeniden tedrisatına başlayan ilk okullar bana yine masum yavruların kurban edilecekleri zehirli fikirleri hatırlattı. Orta dereceli Okulların durumu ise beni büyük bir hüzne gark ediyor. Bütün memleketlerde her dereceli mektebde dîni eğitim yeterli iken bizde maalesef yürekler acısındır. Maarifimizdeki geçmiş ve yeniler birçok çamlar devirmiş, pek çok işgüzarlıklar yaparak sosyalist bir düzen kurmaya çalışmışlardır. Allah'ın bir lütfu olarak bu güne kadar muvaffakiyetleri tam olmamıştır.

Üniversitelerimizin hali kültür yuvalarından ziyade serseri gençlik yetiştirme durumundadır. Türlü sapık fikirler, gençliği manevî değerlerinden ayırıp kendi dar çerçevesi içine sokmak istemektedirler. Muayyen zamanlarda malûm yerlerden emir alan belli şahıslar, yüksek tahsil gençliğini zaman zaman başıboş insan sürüsü gibi sokaklara dökmekte, ilim yuvası binaları tam mânâsıyla arenaya çevirmektedirler.

Okullarda bilginin yanı sıra sol ideoloji devamlı surette işlenmeye çalışılmaktadır. Milletin bir anlık hiddetinden korkulup konan din dersleri minyatür bir mahiyette olup isteneni sağlamamıştır. Bu topraklar asırlardır Türk ve İslâmdır, ebediyen de böyle kalacaktır.

Ey Fatihlerin torunları: Kulaklarımızı iyice açın da derinden derinden gelen feryatları dinleyin! Bakın sizin gafil halinize ecdad nasıl kan ağlıyor. Bizleri uyarmak isteyen sesleri Niğbolu'da, Haçova'da, Viyana'da, Çaldıran'daki kadar haşmetli, cesur değil. Ağlayan, inleyen bir sestir. Şu işittiğiniz feryad-u figanlar muhteşem İstiklâl Harbinin şühedasının soğumayan vücutlarından geliyor. Artık mukaddes cihad bayrağını açmalı, düşmanlarını kendi öz yurdundan söküp atmalsın!

Bütün vatandaşları müslüman, kalblerinde çarpan heyecanları bir, Allah'a inançları sonsuz kimselerin teşkil ettiği bir vatanın hayaliyle yaşa, bu güzel hayali gerçekleştirmek için çalış! Göreceksin zafer yine senin olacaktır.

Sa'yinde Allah seni mutlaka muvaffak kılacaktır...