

Mübarek Geceler

İSRÂ ve Mİ'RAÇ

Kemal SANDIKÇI



iraç hâdisesini anlatan hâdisler ve bu bahislerin ravileri oldukça kabarık bir yekûn tutar. Biz bu yazımızda miraç hadisesini anlatan bütün hadisleri toplayarak bu olayı etraflıca belirtmeğe çalışacağız. Ancak hadis-i şeriflerin muhtevası son derece geniş olduğundan, herşeye rağmen ihtisar yapma mecburiyeti hasıl olmuştur. Mevzuya Ümm-ü Hânînin hadis-i ile başlayacağız.

Ebu Talib'in kızı Ümm-ü Hânînin şöyle söylediği nakledilir: «İsrâ gecesi Rerulullah (S.A.) benim yanımda bulunuyorlardı.» (1)

Resulullah (S.A.) buyuruyorlar :

«Bana gelindi ve ben götürüldüm. Nihayet bana, içi zezem suyu ile dolu altından bir tas getirildi. Göğsüm şurdan şuraya kadar yarıldı. Kalbim çıkarıldı ve zezem suyu ile yıkandı. Sonra kalbim, eski yerine yerleştirildi. Sonra içi iman ve hikmetle dolduruldu. Sonra da, katırdan küçük merkepten büyük burak adlı bir binit getirildi. Burak, adımını gözün erebildiği ufkun en sonuna kondu. Ben ona bindirildim. Sonra yürüdü.» (2)

«Nihayet Beyt'ül-Makdis'e geldim. Burakı, benden önceki Nebilerin bağlamış oldukları halkaya bağladım. Sonra mescide girdim ve orada iki rekât namaz kıldım, sonra çıktım. Cibril (A.S.) bana bir kap şarap ve bir kaptaki süt getirdi. Ben sütü alıp içtim. Cibril (A.S.): Fitrati seçtin, dedi.» (3) «Şayet şarabı içseydim şüphesiz ümmetim sapıtacaktı.» (4)

Resulullah (S.A.) devamla buyurdu:

«Sonra bana Miraç geldi (5) Miraç öyle bir şedir ki, Nebilerin ruhları onda yükseltilir. Şüphesiz mahlukattan hiçbirisi, Miraçtan daha güzel bir şeyi görmemiştir. kişi, ölüm anından semaya bakarak gözlerini ona diker. Gözlerini ona dikmesi, hiç şüphe yok ki, onu çok beğenmesi ve çok hoşuna gitmesi sebebiyledir. İşte Cibril (A.S.) onda yükseltildim. İsmail adlı bir melekle karşılaştım. İsmail, dünya semasının sahibidir, 70.000 melek emrindedir. Her meleklerle beraber de 100.000 melekten mürekkep bir ordu vardır. Aziz ve celil olan Allah buyurduki: «Rabbinin ordularını»



1 — Muhammed İbn İshak, Ebu Talib'in kızı Ümmü Haneden Naklen

2 — Enes İbn Malik İbni Sa'sa-adan

3 — Sabit el bünnani, Enes İbni Malikten

4 — Beyhaki, Said Müseyyebden

5 — Âlâmî tefsirinden, Alfusunin nakline göre Resulullahın İsrâ gecesi binitini «a) Beyt-i Makdis'e kadar Burak, b) Sema-i dünyaya kadar, Miraç, c) 7. semaya kadar Ecnihal Melaike, d) Sidre-i Münteha'ya kadar Cenahi Cibril, e) Kabe Kavseyne'ye kadar Rafraf» Elmalî tefsiri C. 4. S/3149

kendisinden başkası bilemez.» (6) Cibril (A.S.) Dünya semasının bekçisine: Ağ; dedi Bekçi:

Kimdir o? dedi. Cibril:

— Cibrildir.

— Beraberinde kimse var mı?

— Evet, Muhammed (S.A.) beraberindedir.

— Ona gelsin haberi gönderildi mi?

— Evet.

Bunun üzerine bekçi kapıyı açtı» (7)

«Yukarıda, Allah'ın; ilk yarattığı günkü gibi, aslı süretinde, hilkatı tam ve hiç bir eksigi olmayan bir adam vardı.» (8)

«O adamın sağ tarafında bir takım karaltılar sol tarafında da bir takım karaltılar vardı. O kimse, sağ tarafına baktığı zaman gülüyor, sol tarafına baktığında da ağlıyordu. O zat: Hoş geldin, safa geldin ey Salih nebi, hoş geldin, safa geldin Salih evlât, dedi. Ya Cibril!. Bu kim? diye sordum. Cibril (A.S.) cevaben dediği:

«Bu Adem (A.S.) dir. Sağında ve solundaki bu karaltılarda çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler, cennet ehli, solundakiler de cehennem ehlidir. Bunun için sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar.» (9)

«Sonra bir takım insanlara rasladım ki, dudakları, deve dudacı gibi bir takım memurlar, onların ağızlarını açıyorlar ve ateşten bir cemreyi ağızlarına tikiyorlar. Sonra ateş aşağı taraftan çıkıyor.» Bunlar kim? Ya Cibril! dedim. Cibril: (Bunlar yetimlerin mallarını zulmen yiyenlerdir.) Dedi (10-11)

«Sonra baktım, bir takım insanlar gördüm ki, karınları, içi yılanlarla dolu ve dışardan bakıldığı zaman bu yılanların görülebildiği bir eve benziyordu.» Bunlar kim. Ya Cibril? diye sordum. Cibril (A.S.) cevaben: (Bunlar faiz yiyenlerdir.) dedi. (12)-(13)

«Sonra baktım, bir takım insanlar gördüm ki, derilerinden bir sırm kesiliyor ağızlarına tikiyor ve şöyle söyleniyor: «Dünyada kardeşinin etini yediğin gibi şimdi de ye» Cibrile sordum: Ya Cibril kim bunlar? Cibril: (Bunlar alaycılar ve insanları arkadan ;ekıştirenlerdir.) Dedi (14)-(15)

«Sonra baktım, bir takım kadınlar gördüm ki, memelerinden asılmışlar feryat ediyorlardı. «Bu kadınlar kim ya Cibril?» Dedim. Bunlar ümmetinin zinakâr kadınlarıdır. Dedi.» (16)

«Sonra baktım bir takım insanlar gördüm ki, önlerine bir sofraya kurulmuş sofrada da sıra sıra etler ve kebabların en güzelleri dizilmişti. Bir başka sofraya da cifeler konulmuştu. O insanlar o güzel kebabları bırakıp o cifelerden yemeğe başladılar. «Bunlar kim ya Cibril?» dedim. Cibril cevaben dediği: (Bunlar zanilerdir. Allah'ın kendilerine helâl kıldığını terkedip haram kıldığını yerler.) (17)

«Sonra ikinci semaya çıktık. Cibril (A.S.) kapının açılmasını istedi. (Birinci semada sorulan sorular tekrar soruldu ve aynı cevaplar verildi.) Nihayet kapı açıldı. Ben orada iki teyze oğulları Meryem oğlu İsa ve Zekeriyâ oğlu Yahya ile karşılaştım. Bana «Merhaba!» dediler. Ve hayır duada bulundular» (18)

«İsa toplu vücutlu, orta boylu. (19) Rengi kır-

mızı ile beyaza mall, salıverilmiş düz saçlı idi. (20) Erkek esmeri olarak gördüğüm kimselerin, en güzeli idi. Saçları en güzeli nevindendi. (21) O, benzerlikte Urvet İbni Mesut ta en yakın gördüğüm bir kimsedir.» (22)

«Sonra üçüncü semaya çıktık... Ben orada Hz. Yusuf ile karşılaştım. Güzelliğin yarısı ona verilmişti. Bana «Merhaba» dedi ve hayır duada bulundu. Sonra dördüncü semaya çıktık... Orada Hz. İdris ile karşılaştım. Bana «Merhaba» dedi ve hayır duada bulundu. Yüce Mevlâ: (Biz onu pek yüce bir mekâna yükselttik) (23) Buyurmuştur. Sonra beşinci semaya çıktık... Ben orada Hz. Harun ile karşılaştım. Bana «Merhaba» dedi ve hayır duada bulundu. (24) «Harun'un sakalının yarısı beyaz yarısı siyahtı. Sakalı o kadar uzundu ki nerde ise göbeğine değecekti. (25)

«Sonra altıncı semaya çıktık... Ben orada Hz. Musa ile karşılaştım. Bana «Merhaba» dedi ve hayır duada bulundu. (26)

«Hz. Musa buğday renkli, ve uzun boyludur sanki Yemen'in Şenue kabilesi erkeklerinden biri gibidir. (27) O, toplu vücutlu bir zattır. (28) Balık etlidir. (29) Düz saçlıdır (30) Musa esmer ve çok kıllı idi. O kadar ki, iki gömlek giyse dahi kulları kışını de delip dışarı çıkardı. (31)

«Ben Musadan ayrılınca Musa ağladı. Bunun üzerine seni ağlatan nedir? diye nida olundu. Hz. Musa: «Ey Rabbim. İşte benden sonra peygamber olan genç budur. Onun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden cennete gireceklerden daha çok olacak dedi. (32)

6 — Müddessir 31

7 — Beyhaki Ebu Said el-Hudriden

8 — Ebu Hureyre

9 — Enes İbni Malik, Ebu Zerden

10 — Nisa 10

11 — Ebu Said El-Hudri

12 — Bakara 275

13 — İbni Ebi Hatun, Ebu Hureyre'den

14 — Hucurat: 12

15 — Ebu Said El-Hudri

16 — Ebu Said El-Hudri

17 — Ebu Said El-Hudri

18 — Enes İbni Malik

19 — Katade, İbni Abbas'tan

20 — Ebul Aliye, İbni Abbas'tan

21 — Abdullah İbni Ömer'den

22 — Cabir'den

23 — Meryem : (57)

24 — Enes İbni Malik'ten

25 — Ebu Said El-Hudri

26 — Enes İbni Malik

27 — Katade, İbni Abbas'tan

28 — Ebul Âli, İbni Abbas'tan

29 — Cabir'den

30 — Ebu Hureyre'den

31 — Ebu Said El-Hudri

32 — Katade, Enes İbni Malik'ten

«Nihayet yedinci semaya vardık... Ben orada, sırtını, Beyt-ül Ma'mur-e dayamış olarak, Hz. İbrahim ile karşılaştım (33) «Merhaba ey Rabbinin risaletini tebliğ eden ve ümmetine nasihat eden Ümmi Nebi!» dedi (34) Hz. İbrahim'e evlâtları içinde en çok benziyen bendim. (35) Beyt-ül Ma'mur-e her gün 70.000 melek girer ve bir daha geri dönemezler. (36)

«Sidret-ül Münteha'nın yapraklarından her biri ise nerde ise şu ümmeti büyürdü. (37) Onun yapraklarından her birine meleklerden biri oturuyordu. (38) Sidret'ül münteha öyle bir ağaçtır ki bir atlı onun gölgesinde 70 yıl yürürde bitiremez.» (39)

«Öyle bir yere erdirildim ki kâinatın mukadderatını tayin eden kalemlerin cızırtılarını işitiyordum. (40) Allah'ın emrinden her şeyi büyümekte olan sey. Sidreyi büyüyünce bana başka bir tad oldu. Artık Allah'ın güzelliğinden bir kısmını bile tarif ve tavsif etmeğe kâdir olabilecek hiçbir mahluk yoktur.» (41)

«Sidret-ül Münteha'da bir kaynak var. Ona Selsebil denilir. O kaynak ikiye ayrılıyor. Biri Rahmet Nehri, diğeri de kevser. Bunun üzerine Rahmet Nehri'nde yıkandım Geçmiş ve gelecek bütün günahlarımdan af olundum. Sonra Cennet'e çıktım. Birde baktım Cennet'te neler göreyim;

(Rengi, kokusu, vasfı bozulmayan ırmaklar.. Tadına asla hâlel gelmiyen süttten ırmaklar... İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar... Süzme baldan ırmaklar...) (42) Kova büyüklüğünde narlar... Muhakkak ki, Aziz ve Celâl olan Allah, kulları için gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşer aklının hayalini bile edemediği güzellikleri hazırlamıştır.) (43)

«Sonra bana cehennem arzolundu. Orada ben Allah'ın Gazabını, Azabını, intikamını müşahede ettim. Oraya taş veya demir atılsa dahi, muhakkak ki, Cehennem onu da yerd. Sonra cehennem, benden sonrasına kapatıldı. (44)

«Artık Allah bana vahyedeceğini vahyetti. Her gün ve gece elli vakit namaza farz kıldı.

Hız Musa'ya geldim. Hız Musa «Rabbin ümmetine neyi farz kıldı?» diye sordu. «Elli vakit namaza farz kıldı» dedim. Hız Musa «Rabbine dön ve ondan hafiflemesini iste. Çünkü ümmetin buna takat getiremez. Ben İsrailoğullarını tecrübe etmişimdir.» dedi. Ben de rabbime dönüp: «Ey Rabbin! Ümmetim üzerine hafiflet» diye düâ ettim. Rabbin benden beş vaktini tenzil etti. Musaya dönüp dedim: «Benden beş vaktini tenzil etti.» Hız Musa «Muhakkak ümmetin buna güç getiremez. Binaenaleyh Rabbine dön ve hafifletmesini iste.» dedi. Böylece Rabbin ile Musa arasında gelip gitmeğe devam ettim. Nihayet Rabbin buyurdu:

«Ya Muhammed! (S.A.) onlar her gece ve gündüz beş vakit namazdır. Her nazam içinde 10 sevap vardır. Böylece yine elli namaz olur. Kim bir iyilik yapmaya niyyet eder de onu fiilen yapamazsa onun lehine bir hasene yazılır. Eğer o niyyet ettiği iyiliği

yaparsa on tane yazılır. Kim bir yapmaya niyyet eder de onu yapmazsa onun aleyhine hiç bir şey yazılmaz. Eğer o kötülüğü yaparsa üzerine bir tek günah yazılır. (45)

«Sonra Hız Musa'nın yanına geldim ve onu haberdar ettim. Hız Musa: «Vallahi ben İsrailoğullarını bundan daha az olanı ile imtihan etmişimdir. Fakat onlar yine de itaât etmemişlerdi. Binaenaleyh Rabbine dön ve hafifletmesini iste.» Dedil. Ben: «Ya Musa! Rabbime çok döndüm artık ondañ haya ediyorum.» Cevabını verdi. Bunun üzerine Hız Musa: «Öyle ise BİSMİLLAH İLE İN» buyurdu. (46)

Abdullah İbni Mes'ud buyurdu: «Resulullah'a üç şey verildi :

1 — Beş vakit namaz,

2 — Bakare süresinin son âyetleri,

3 — Ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölen kimseler için helâk edici günahların mağfiret olunacağı.» (47)

Sonra Resulullah (S.A.) Mescid-i Aksa'ya indi.

Müfessir İbn-i Kesir şöyle söyler: «Sahih olan şudur ki, Resulullah (S.A.) Peygamberlerle, önce semâda buluştu. Sonra Beyt-i Makdis'e indi. Orada, Onlarla ikinci defa buluştu ve onlara imam olarak namaz kıldırıldı. Sonra Burak'a bindi ve süratle Mekte'ye döndü» (48)

Ümmü Hani söylüyor: «Sabaha karşı biz Resulullah'ı yatağında bulduk. Onunla birlikte namaz kıldık. (49)

33 — Sabit El-Bünani, Enes İbni Malik'ten

34 — Abdullah İbni Mesut

35 — Said İbni Müseyyeb, Ebu Hureyre

36 — Enes İbni Malik

37 — Ebu Said El-Hudri

38 — Ebu Said El-Hudri

39 — Ebu Cafer - Ebu Hureyre

40 — İbni Şihab, İbni Abbas'tan

41 — Sabit El-Bünani, Enes Bin Malik'ten

42 — Muhammed : 15

43 — Ebu Said El-Hudri

44 — Ebu Said El-Hudri

45 — Sabit El-Bunani, Enes B. Malik'ten

46 — Enes İbni Malik

47 — Mürre, Abdullah İbni Mesut

48 — İbni Kesir: C. 4 S./265

49 — İbni Kesir: C. 4 S./275

NOT : Hadisi Şerifler hakkında Buhari ve Müslüm ile İbn-i Kesir tefsiri kaynak olarak alınmıştır.