

Dâvûd-i Kayserî

A. Turan AKBULUT

I — a) DÂVÜD-I KAYSERÎ'NİN YAŞADIĞI (8. Hicrî/14. Milâdi) ASIRDA OSMANLILARIN DURUMU:

Bu dönemde Osmanlı Devleti yeni bir devreye girmektedir. O zamana kadar küçük bir boy olan Osmanoğulları, Orhan Gazi Devrinde atılan temelle İmparatorluk olma yoluna girmiştir.

Orhan Beyin Sultanatının ilk devresi, Bizans Devleti ile mücadеле içinde geçmiştir. İlhanlıların Anadolu Valisi Timurtaş Beyin (728/1327)'de idam edilmesi ile bu devletin baskısından kendini kurtaran Orhan Gazi Devletinin, istikbâlinin temin edilebilmesini, İstanbul tarafından Bizans Kalelerinin alınmasına bağlı olduğuna inanıyordu. Bursa'nın düşmesinden sonra İznik, Orhan Gazi tarafından muhâsara edilerek 731/1331 tarihinde fethedildi.

Bu mühim Bizans kalesine sahip olan Orhan Gazi Fetihden sonra, hemen burayı imara girdi. Mevcut kiliselerin Mescid'e çevrilmesini ve birinin de, Medrese hâline getirilmesini emretti. Bu Medresenin Müderrisliğine de, -otuz akçe yevmiye ile- aklı ve nakli ilimlerde yüksek dereceye ulaşmış olan Şeyh Dâvûdi-i Kayserî'yi getirdi. Bilâhare Orhan Gazi 736/1336-37 de yeniden bir Medrese inşa etti. Dâvûd-i Kayserî de, ölümüne kadar bu Medresede Müderrisliğe devam etti.

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan sonra devlet adamları maârif işlerine önem verdiler. Süratle genişleyen topraklarda diğer İslâm Ülkelerindekine uygun Medreseler tesis etmeye başladılar. Bu Medreseler esas itibariyle aynı kalmakla berâber bîlhassa teşkilât bakımından bir çok değişiklikler geçirdi.

Osmanlılar zamanındaki Medreseler daha önceki Amasya, Konya, Kayseri, Karaman ve Aksaray gibi Anadolu şehirlerindeki Medreselerin devamı sayılırlar. İlk Osmanlı Medresesini İznik'te Orhan Gazi tesis etmiş oldu. Bu Medreseyi, Süleyman Paşa'nın yine İznik'te yaptırmış olduğu Medreseden ayırt etmek için buna «İZNİK ORHANİYESİ» denilmiştir.

Gerek Dâvûd-i Kayseri ve gerekse halefleri Tâcüddini'l-Kürdi ve Alaüddin il-Esved, devrin büyük âlimleri arasında sayılıyordu. Bu nokta göz önünde tutulursa, İznik Orhanîyesi'ni yüksek bir müessesede olarak kabul etmek gereklidir.

Osmanlı Devletinin ilk teşekkülü Orhan Gazi zamanında kuruldu. Orhan Gazi'nin Beyliğinin hudutları artık devamlı genişlemekte olduğundan yeni müesseseler ile sağlam temellerin atılması bu siyasi varlığa bir hayatı yet ve devamlılık sağlamaktaydı. Ulemâdan olan Vezir Alâeddin Paşa ile Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Efendinin bu konularda çok büyük yardımları olmuştur. (1)

b) DÂVÛD-İ KAYSERÎ'NIN YAŞADIĞI BÖLGE, KAYSERÎ :

Kayseri'nin Türkler tarafından ne zaman ve kimin tarafından fethedildiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yalnız şurası kesin olarak bilinmelidir ki 1071 Malazgirt zaferinden sonra Kayseri, Türk hâkimiyeti altına girmiştir. İlk hâkimlerinin Dânişmendliler veya Selçuklular olduğu konusunda da rivâyetler vardır. Fakat şurası bir gerçektir ki, Kayseri en parlak devrini Selçuklular idâresinde yaşamış ve değerli âbideler ile süslenmiştir.

XII. asırın sonlarına doğru II. Kılıçaslan devletini 12 oğlu arasında taksim etmiş Kayseri Nûreddin Sultan Şâh'a düşmüştür, daha sonra çok çeşitli hâdiselere ve hâkimiyetlere sahne olmuştur.

641/1243 de Kösedâğı hezimetinden sonra Kayseri tahrip edilmiştir. Selçuklu Sultanlarının haraç vermemeyi kabul etmesi üzerine 642/1244-45 yıllarında istilâdan kurtulan şehir, yavaş yavaş kalkmıştır.

675/1277 de Mısır Memluk Sultanı Melikü'z-Zâhir, Moğolları mağlûp ettikten sonra Kayseri'yi ele geçirmiştir ise de, fazla kalmadan Mısır'a geri dönmüştür.

1 — İslâm Ansiklopedisi, «Orhan Gazi» ve «Mescid» maddeleri; Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi 1. Cilt Kervan Kitapçılık Mat. İst. S. 90-91; Baltacı, Cahit Dr. XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri İrfan Mat. İst. 1976 s. 326; Öztuna Yılmaz, Türkiye Tarihi 2/

İlhanlıların Anadolu'ya tayin ettikleri umumi vâliler XIII. asrin sonunda Kayseri'de metbûlari nâmına sikke bastırmışlardır.

Daha sonra fiili hâkimiyet 1343 de Eratna'nın eline geçmiş, Kayseri bu hükümdarın Sivas'tan sonra pâyitahtı olmuştur. Emir Eratna'nın kurduğu devlet 1480 tarihine kadar devam etmiştir.

777/1375-76 da Eratna'nın torunu Ali Bey zamanında Karamanlılar Kayseri'ye hücum etmişler, hükümdar kendisi Sivasa çekilerek şehrin müdafâasını Kadı Burhâneddin'e bırakmıştır. 800/1397 tarihinde Kadı Burhâneddin'in savaşta öldürülmesi üzerine şehir Osmanlı hükümdarı I. Beyazid'a geçmiştir.

Timur'un istilâsından sonra Karamanlıların eline geçen şehir, Dulkâdir oğulları ile Karamanlılar arasında sık sık el değiştirmiştir. II. Murad zamanında tekrar alınarak Dulkâdir oğullarına verilmişdir. Bu şehir daha sonra Osmanlılar, Safeviler ve Memlûklular tarafından çeşitli savaşlara sahne olmuştur. (2)

İşte Dâvûd-ı Kayseri böyle kargaşalık bir dönemde burada yaşamış ve bütün siyâsi cereyanlardan uzak kalarak kendisini ilme ve bilhassa tasavvufa vermiştir.

III — a) HAYATI:

Künyesi;

Seyh Şerefüddin Dâvûd b. Mahmûd b. Muhammed el-Kayseri
(751 H./1350 M.)

Yedinci Hicri asrin ilk yarısı (650/1252)'ndan sonra Kayseri'de doğmuştur. (3) Doğum tarihi konusunda kaynaklarda hiç bir kayda rastlanamamıştır. Ancak 673/1274 de Konya'da vefat eden Sadreddin-i Konevi ve 682/1283 tarihinde yine Konya'da ölen Kadı Urmevi'den ders okuduğu dikkate alınacak olursa, doğumu konusunda yukarıda yapmış olduğumuz tahminin doğruya yakın olduğu kabul edilebilir.

Osmanlıların ilk âlimlerinden olan Dâvûd-ı Kayseri, memleketi olan Kayseri'de bir müddet ilim tahsil ettikten sonra, Mısır'a gitmiş, orada da ileri gelen ilim adamlarından Tefsir, Hadîs, ve Usûl dersleri okumuş, Felsefe ve Mantık da öğrenen Dâvûd-ı Kayseri akli ve nakli ilimlerde yüksek dereceye ulaşmıştır.

2 — İ. Ansiklopedisi, «Kayseri» maddesi.

3 — Dâvûd-ı Kayseri, Karamanoğulları devrinde de yaşadığı için kendisine lâkап olarak «el-KARAMÂNÎ» de denilmiştir.

Bu arada Sadreddin-i Konevi'nin halifelerinden Şeyh Kemâled-din Kâşânî'nin irşâdiyle Tasavvufa sülük eylemiştir. Hoca Sâdeddin Efendi «Tâcü't-tevârîh» adlı eserinde Dâvûd-ı Kayseri'yi şu sıfatlarla övmektedir:

«— Şeyh Sadreddin-i Konevi'nin başarılı müridi, «Metâliu'l-en-vâr» isimli eserin sahibi Kadı Urmevi Hz. lerinin faziletli talebesi, geçmiş ve gelecek bütün ilimleri özünde derlemiş olan, bütün şüphe perdelerini en gerçek şekilde açıklayan, zamânın âlimlerinin önderi Şeyh Mevlânâ Dâvûd-ı Kayseri...»

Kaynaklarda bahsedilmemekle beraber, Dâvûd-ı Kayseri'nin ilim tahsil için Konya ve Aksaray'a da gitmiş olması muhtemeldir. Çünkü Hocaları Sadreddin-i Konevi ve Kadı Urmevi Konya'da yaşamış ve orada ölmüşlerdir.

Misir'dan döndükten sonra, tedris hayatına başlayan Dâvûd-ı Kayseri, Muhyiddin-i Arabî ve İbni Fârif gibi «vahdet-i vücûd» nazarîyesini benimseyen mutasavvîf şeyhlerin eserlerini şerhetmeğe başlamıştır. İbni Fârif'in «el-Kasîdetü'l-Hamriyye» ve «el-Kasîdetü'l-Tâiyye» isimli tasavvufla ilgili manzûmeleri ile Şeyh Muhyiddin-i Arabî'nin «Füsûsü'l-Hikem» adlı, dünyaca meşhur eserini iki defa şerhetmiş, bunlardan birincisini, İlhanlılardan Ebû Saïd Bahâdîr Han tarafından 728 H. tarihinde vezirliğe getirilen ve 736 H.'de şehid edilinceye kadar bu görevde kalan Vezir Gîyâsüddîn Muhammed İbni Reşîdüddîn Fazlullâh'a ithâf etmiştir.

Kasîdetü'l-Hamriyye şerhini ise, İlhanlı Vezirlerinden Eminüddin Abdülkâfi İbni Abdullâh et-Tebrizi'ye (Ölüm. ?) armağan eylemiştir. İbni Arabî'nin «Kurretü aynî's-şühûd» isimli kasidesini de, şerheden Dâvûd-ı Kayseri, genellikle tasavvufla ilgili olarak -bi-zim tesbitimize göre- 16 aded Arapça eser telif etmiş ve bunları biz torunlarına hediye etmiştir. Hattâ Dâvûd-ı Kayseri'nin Fûsus» şerhlerinin; Tasavvufun Osmanlı ülkesinde kolaylıkla tanınıp yayılması na sebeb olduğunu söyleyenler de, olmuştur.

Orhan Gâzi Hz.leri 731/1331 M. yılında İznik'i fethedince orada bir medrese yaptırmış, müderrisliğine kimin getirilmesi konusunda yapılan araştırma sonunda, aklî ve nakîl ilimlerde otoirte sahibi Dâvûd-ı Kayseri'yi, Kayseri'den çağırarak otuz akçe yevmiye ile müderris tayin etmiştir.

Ölüme kadar yirmiyıl bu medresede müderrislik yaparak, pek çok talebe yetiştiren bu zât, eserlerinin bir çoğunu da buradaki tediş hayatında telif etmiştir.

Âlim, faziletli, zühd ve takvâ sahibi olan Dâvûd-ı Kayserî nihâyet 751 H. de vefât etmiş, İznik'te Çandarlı Gâzi Hayreddin Paşa Camii karşısındaki Çinardibine defnedilmiştir. (4)

b) ESERLERİ

1 — Şerhu Füsûsi'l-Hikem

Topkapı Sarayı A. 1510

Dış ebadı : 210x125 mm. Yazı ebadı: 70X44 mm. sahifede 19 satır; Ta'lik bir yazı ile 849, H. yılında istinsah edilmiş olup, müstensihi belli değildir.

Diger nüshaları :

Ayasofya 1896; Bağdatlı Vehbi Ef. 736/1; Esad Ef. 1540; Hekimoğlu Ali Paşa 471; Hüsrev Paşa 167; Lâleli 1419; Şerez 1469; Şehid Ali Paşa 1242, 1243, Zühdü Bey 408; Beyazit 3752; İst. Üniversite 2315, 2362;

Çorum İl Halk Kütüphânesi 790; Bursa Haraççıoğlu 79; Bursa Hüseyin Çelebi 453; Nuruosmaniye 2465, 2514;

Seyh Muhyiddin-i Arabî'nin dünyaca meşhûr «Füsûsu'l-Hikem» isimli tasavvufî eserinin şerhi olup, bazı büyüklerin isteği üzerine telif edilmiş ve mukaddimesinde tasavvufla ilgili bilgiler verilmiş

4 — Taşköprü-zâde, Şakâyiku'n-Nûmâniyye s. 8; Bursalı M. Tâhir, Osmanlı Müellifleri 1/67-68; Şemseddin Sâmi, Kâmûsu'l-Â'lâm, 3/2112; Âlî Mustafa b. Ahmed Gelibolu, Künhü'l-ahbâr, yaprak 19b Kayseri Râşîd Efendi Kütüphanesi no: 920; O. Rıza Kehhâle, Mu'cemü'l-müellifin 4/142; Serkis Yusuf Eyyân, Mu'cemü'l-matbûâtü'l-Arabiyye 2/1537; Hoca Sâdeddin Ef. Tâcü't-Tevârih (Sadelestiren I. Parmaksızoglu) 1/73; Mûneccimbaşı Ahmed eDde, Mûneccimbaşı Târihi, 1/90-91; Develioğlu Abdullâh, Üçbin Türk ve İslâm Müellifi s. 133; Mûneccimbaşı, Câmiu'd-düvel 2/755b Kayseri Râşîd Efendi no: 913 yazma.

Mehmed Süreyyâ, Sicilli Osmânî 2/333; Adıvar IA. Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim s. 12. Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlimiye Teşkilâtı s. 1-2; Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi s. 643-644;

Not : Mûneccimbaşı'nın «Câmiu'd-Düvel» inde, Hoca Sâdeddin Ef. nin «Tâcü't-Tevârih» inde Sadreddin-i Konevî ile Kadı Urmevi; Dâvûd-ı Kayserî'nin Hocası olarak gösterilmektedir. Konevî'nin ölümü 673 H.; Urmevi'in ise 682 H. yıldır. Dâvûd-ı Kayserî ise 751 H. yılında ölmüştür.

Dâvûd-ı Kayserî'nin Sadreddin-i Konevî ve Kadı Urmevi'den okuyup faydalanan olması için en az yüz yıl veya daha fazla yaşamış olması gerekmektedir. Yüz yıl yaşamış olduğunu kabul etsek bile, Hocası Konevî'nin ölümünde 23 yaşında, Urmevi'nin ölümünde ise 32 yaşında olması içap eder.

Kemülüddin Abdürrezzâk el-Kâşânî'den ilim almış olduğu ise, D. Kayserî'nin «Tefsiru'l-Besmele» idimli eserinde bizzat kendi kalemiyle ifâde edilmiştir. Kâşânî'nin ölümü ise 730 veya 735 H. dir.

olan bu eser, İlhanlılardan Ebû Saïd Bahâdîr Han tarafından 728 H. de ikinci defa vezirliğe getirilen ve 736 H.'de Ebû Saïd'le birlikte şehîd edilen Vezir Gîyâsüddin Muhammed İbni Reşîdüddin Fazlullâh'a ithaf edilmiştir. Bu sebeble eserin telif tarihi 728-736 H. tarihleri arasında olması büyük ihtimaldır.

Bu tarihlerde Anadolu İlhanlıların umumi vâlileri tarafından idâre edilmekte olup, bu vâlilerin tayin ve azil işleri de, Gîyâsüddin Muhammed'in elinde idi. Hattâ kendisine ünlü Selçuklu Veziri «Nizâmü'l-Mülk»ün bir halefi gözüyle bağılıyor ve hürmete lâyik görülmüyordu. Vezirliğinden önce Horasan'da vâlilik de yapmıştır.

Alim, edib ve çok faziletli, insâniyet sâhibi ve iyi huylu bir zât olan Vezir Gîyâseddin Muhammed, ulemâya çok hürmet ve rağbet göstermiş ve onları himâye etmiştir. İşte bu sebebedir ki, Hamdulâh Kazvini «Târih-i Güzide» sini; Evhad-i Isfehâni «Câm-ü Cem» isimli eserini; Kutbüddin-i Râzî «Levâmi'u'l-Esrâr»ını; Şeyh Kemâlüddin Abdürrezzâk el-Kâşânî «Şerhu Menâzili's-sâirin» adlı eserini Gîyâseddin Muhammed'e ithâf etmişler; hattâ Selmân-i Sâveci, Hoçay-i Kirmâni onun faziletinden bahseden mersiyeler (şîirler) yazmışlardır. İstanbul kütüphanelerinde Gîyâseddin'in özel kütüphane-si için hazırlanmış çok kıymetli minyatürler eserler dahi vardır.

İste bu geleneğe uyan Şeyh Dâvûd-ı Kayserî de, «Şerhu Fusûsi'l-Hikem»ini Gîyâseddin Muhammed'e ithâf etmiştir. (5)

2 — Muttalau husûsi'l-kilem fi şerhi Fusûsi'l-hikem

Topkapı Sarayı R. 487

Dış ebadı: 200x125 mm. Yazı ebadı: 70x44 mm. Sahifede 25 satır; Tahminen XI. asr-ı hicride Ta'lik bir yazı ile yazılmıştır. Müstensih ve istinsah tarihi belli değildir.

Diğer nüshaları :

Âşir Ef. 163/2; Ayasofya 1982; Bağdatlı Vehbi Ef. 710; Cârullah 2061/31; Esad Ef. 1721/1; 1536; Fatih 2695, 2696/2, 2697, 2698, 2858; Hacı Mahmûd 2221, 2229, 2342/3, 2581; Halet Ef. 206, 207, 762/9, 818/2; Hasan Hüsnü Paşa 683; Hekimoğlu Ali Paşa 939; İzmirli İsmâîl Hakkı 1128; Kadızâde Mehmet Ef. 274; Kılıç Ali Paşa 625/1; Lâleli 1385/2, 1515/4, 1589/4, 147/2; Pertev Paşa 623/16; Reşid Ef. 443-7, 1065; Şehid

5 — K. Çelebi, Keşfü'z-zünûn 2/1262; İbni Hacer, ed-Dürerü'l-kâmine 4/252; Münecibî, Câmu'u'd-Düvel 2/131-132 yazma Kayseri Râşîd Ef. no 913; İslâm Ansiklopedisi 9/709.

Ali Paşa 1342/1, 1368/1; Köprülü 1/738; İst. Üniversite 3753, 256, 304, 5472, 6342; 2982; Nuruosmaniye 2458, 2459;

Bu eseriyle Davûd-ı Kayserî, İbni Arabî'nin «Fusûsu'l-Hikem» ini ikinci defa şerh etmiştir. Bu şerhin telif tarihinin birinciden sonra olması ve İznik Medresesinde müderris iken telif etmesi çok kuvvetlidir. Bu şerh aynı zamanda «Mukaddimetü Şerhi'l-Fusûs» adıyla da meşhurdur. Dünyaca meşhur olan şerh de budur. Bu eser 1299 H. de Tahran'da 494 sayfa; 1300 H. de ise Bonbay'da 318 sayfa olarak basılmıştır.

Eseri meşhur eden bilhassa mukaddime kısmı olup, bu kısımda Tasavvuf ilmi'nin usûl, âdâb ve erkânını anlatmış, tasavvufî istilâhları açıklamış ve bir kısım yenilikler getirmiştir. Bu mukaddime onbir bölümden meydana gelmektedir.

- 1 — Vücûd, Allâh'ın varlığı
 - 2 — Allâh'ın isim ve sıfatları
 - 3 — A'yân-ı sâbite
 - 4 — Cevher ve araz
 - 5 — Âvâlim-i külliyye ve hazarât-ı hamisi İlâhiyye
 - 6 — Keşf mertebeleri
 - 7 — Sûret-i hakîkati insâniyye olan âlem
 - 8 — Hilâfet-i Muhammediyye ve Kutublar
 - 9 — İnsandaki rûh-ı a'zâmın isim ve mertebeleri
 - 10 — Rûhun Hakka dönüşü
 - 11 — Peygamberlik, Risâlet ve Velâyet (6)
- 3 — Şerhu Kasideti't-Tâiyye

Kayseri Râşid Ef. 1115/2

Dış ebadı: 180x136 mm. Yazı ebadı: 142x110 mm. 47b-62a yaprak, sahifede 22 veya 23 satır; Nesih bir yazı ile yazılmış olup; müstensî tarihi belli değildir. Eserin sadece mukaddimesi var olup, şerh kısmı mevcut değildir.

Diger nûshaları :

Bağdatlı Vehbi 702/1; Cârullâh 2054/13; Denizli 386; Hacı Mahmûd Ef. 3146/2, 3436/1; Hâmidîyye 652; Halet Ef. 304/3, 762/20; Lâleli 357/3, 1395/2; Tâhir Ağa 1714/4; Topkapı Sarayı E. H. 1286; Selim

6 — K. Çelebi, Keşfü'z-zunûn 2/1720; İl. Paşa, Hediyyetü'l-ârifin 1/361; M. Tâhir, O. Müellifleri 1/68-69; Serkis Yusuf Elyân, Mûcemü'l-mathbûât 2/1537; Karatay F. Ethem, Topkapı Sarayı Arapça Yazmalar Katoloğu 3/138.

Ağa 500; Nuriosmâniyye 2424; Beyazıt 3426, 3444/5, 3731, 3732/1; Veliyyüddin 2102, 2103, 2104; İst. Üniversite 4394; Çorum İl Halk Kütüphanesi 2040; Nuruosmaniye 2424, 2521;

İbni Fâriz (Şeyh Ömer ibni Ali 577-632 H.)'ın «el-Kâsîdetü't-Tâ'iyye» isimli 756 beyitlik tasavvufla ilgili manzumesinin şerhi olup, Tâ'iyye şerhlerinin en kıymetlilerindendir. Dâvud-ı Kayseri bu şerhinde kendinden sonraki şârihlerden hiç birinin tenkitte bulunmadığı- bir çok tasavvufi latifeler zikretmiştir.

Müellif bu eseri, «Mukaddimetü Şerhi'l-Fusûs» adlı eseri (bk. Muttalau husûsî'l-kilem...) ile bir kısım risâlelerinden sonra telif ettiğini başlangıçta bildirmektedir. Eserin başlangıç kısmı; bir mukaddime, üç maksad ve bir hâtîmeden meydana getirilmiş, kasîdenin şerhine ise bunun bitiminde başlanmıştır. Başlangıçta; Ibni Fâriz ve onun şerhi yapılan bu kasidesinden bahsedilmiş, talebelerden bir kisminin bu kasideyi kendisine okuduklarını ve hocanın yanında da yardımcı olacak bir şerh bulunmadığı için bu şerhi yazdığı açıklanmış olup, mukaddime iki fasla ayrılmış, birinci fasilda bu ilmin derecesi, başlangıcı ve meseleleri; ikinci fasilda bu ilmin bazı istilahları anlatılmıştır.

1. Maksad üç fasla ayrılmış, 1. Fasilda Allâh'ın varlığı, isim ve sıfatları; 2. Fasilda, tezelzülât-ı vücûdiyye ve hazarât-ı hamisi ilâhiyye'nin mertebeleri; 3. Fasilda, Âlem-i misâl = Âlem-i berzâh anlatılmıştır. 2. Maksad da üç fasla ayrılmış olup, birinci fasilda, nübûvvet; 2. fasilda, velâyet; 3. fasilda, velâyeti iktisap yolları izâh edilmiştir.

3. Maksad ise yine üç fasla ayrılmıştır. 1. fasilda cem ve neticeleri; 2. Fasilda, Tevhid ve mertebeleri; 3. Fasilda da, hilâfet zikredilmiştir. Hâtîmede ise, Hilâfet'in nasıl ve kimde sona ereceği açıklanmış olup, Ibni Arabî'den iktibaslar yapılmış ve ona «ŞEHİMİZ» diye hitab edilmiştir. Bu şerhın İznik Medresesinde telif edilmiş olduğu söylenebilir. Bu şerh «Keşfü vücûhi'l-ğurr li meâni'd-dürr» diye de isimlendirilmiştir. (7)

4 — Serhu Kasîdeti'l-Hamriyye

Nûshaları:

Ayasofya 4075; Esad Ef. 888/6; 3782/37; Fâtih 3964, 3965, 5431/5; Hâlet Ef. 818/6; Lala İsmail Paşa 706/71; Lâleli 147/3, 3733/11; Reisü'l-

7 — K. Çelebi, *Keşfü'z-zunûn* 1/266; İ. Paşa *Hedîyyetü'l-Ârifin* 1/361; M. Tâhir O. Müellifleri 1/68; Brockelmann, supp 1/464.

Ibnü'l-Fârîz'in;

«Şeribnâ alâ zikri'l-Habibi müdâmeten»

«Sekirnâbihâ min kablü en yuhlaka'l-kermu»

Açıklaması :

«Sevgiliyi andıkça devamlı olarak içtik»

«Bu sebeble de daha üzüm yaratılmadan önce sarhos olduk» diye başlıyan 32 beyitlik «el-Kâsîdetü'l-Hamriyye» isimli manzûmesinin şerhidir. Dâvûd-i Kayserî, yine bu şerhin başlangıcında, Tasavvufla ilgili olarak üç mukaddime zikretmiş, bir kısım açıklamalarda ve yeniliklerde bulunmuştur.

Bu eserini de, yine İlhanlı Vezirlerinden Sadrazam ve büyük âlim, hûkemâ ve müdekkikin'in sultânı Eminü'd-Dîn Abdül-Kâfi İbnî Abdullâh et-tebrizî (Ölüm ?) ye ithaf etmiştir. (8)

Bütün araştırmalarımıza rağmen, bu zâtın ne zaman ve kimin veziri olduğu ve hangi tarihte vefat ettiği tesbit edilememiştir. İbrâhim Hakkı Konyalî'nın Aksaray Târihi'nde (cilt 2, sayfa 2366-67) bildirdiğine göre, «Eminüddîn-i Tebrizî isminde bir zât, 664 Hicrî yılında Aksaray'da Kadılık yapmıştır. Dâvûd-i Kayserî'nin bu eseri ithaf ettiği zâtın, aynı zamanda ulemâdan olması, hasebiyle, adı geçen sahî olması ihtimâli de vardır.

Dâvûd-i Kayserî, eserini ithaf ettiği bu zâtı, «es-Sadrü'l-A'zam, Melikü fuzalâi'l-âlem, Efdalü'l-mütekaddimin ve'l-Müteahhirin, Ek-melü ulemâi'l-Âlemin, Sultânü'l-Hukemâ ve'l-Müdakkrin, Ferîdü dehrihî, Vahid ü asrihi, Mahzenü'l-esrâri'l-İlahîyye, ve Menbau'l-En-vâri'l-Ahadiyye, Eminullâhi fi esrârihi, Eminül-Milleti ve'd-Dîn Abdü'l-Kâfi b. Abdullâh et-Tebrizi Edâmallâhû fezâyilehû ale'l-Âlemîn...» diye övmüştür. (Bursa Genel No: 697)

Bu eserin telif tarihi ve Eminüddin Tebrizî'ye ithaf edilmesi, kâ-nâatımızce 731 H. yılından öncedir. Çünkü bu tarihte Dâvûd-i Kayserî, İznik Medresesine Müderris olmuştur. Zira bu tarihten sonra telif edeceğî bir eserini, Veliyye-i nîmetî olan Orhan Gazi'yi bırakıp ta, İlhanlı Vezirine ithaf eylemesi düşünülemez.

8 — Kâtîp Çelebi, *Kesfü'z-zunûn* 2/1338; *Hediyyetü'l-Ârifin* 1/361; Aksarâyî, *Müsâmeretü'l-Ahbâr*, s. 90; *Osmanlı Müellifleri* 1/67-69; Tûran Osman Prof. Dr. *Selçuklular Zamanında Türkiye* s. 524.

5 — Esâsü'l-Vahdâniyye ve Mebne'l-Ferdâniyye

Konya Dergâh No: 5020/9

Dış ebadı: 170x85 mm. Yazı ebadı: 142x68 mm. 54b-59a yaprak, Nesih bir yazı ile 866 H.'de yazılmış olup, müstensihi belli değildir. Mecmâatü'r-Resâil'in 9. risâlesidir. (9)

Düger nûshası :

Veliyyüddin Ef. 1814/3.

oooOooo

6 — Merâtibü't-Tevhîd

veyâ

Risâletü't-Tevhîd

Konya Dergâh No: 4632/10

Dış ebadı: 253x142 mm. Yazı ebadı: (bbxb) mm. 62b - 63b yaprak, Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Adından da, anlaşılışı gîbi Tevhîd'in mertebelerinden bahseden bir risâledir. (10).

Düger nûshası :

Süleymâniye Denizli 404/4.

oooOooo

7 — Nihâyetü'l-Beyân ve Dirâyetü'--zamân

Nûshaları :

Hacı Mahmud Ef. 1511; Es'ad Ef. 1682/8; Veliyyüddin Ef. 1814/4; Beşiktaş Yahya Ef. Dergâhı... (11)

oooOooo

8 — Tefsîru'l-Besmele

Nûshaları :

Damat İbrâhim Paşa 116/2; Cârullâh 2061/3; Es'ad Ef. 1693/16; Fâtih 141/2; Hekimoğlu Ali Paşa 49/2; Beyazıt Devlet Kitaplığı 517/1; Bursa Haraçcioğlu 65/2.

Şeyh Kemâlüddin Abdürrazzâk el-Kâşâni'nin «Te'vîlâtü'l-Kur'ân» isimli eserinden Besmele-i Şerife tefsîrindeki «Sûret-i Nev'iyye-i İnsâniyye» bahsine âit bir risâledir. (12)

oooOooo

9 — Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu 3/278; Brockelman, Supp II, 323.

10 — Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu 3/212; M. T. Osmanlı Müellifleri 1/67; İsmail Paşa, Hediyyetü'l-Ârifin 1/361.

11 — Keşfû'z-zunûn 2/1987; Osmanlı Müellifleri 1/68; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361; Dfer-i Kütüphâne-i Es'ad Efendi.

12 — Osmanlı Müellifleri 1/68; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361.

9 — Tahkikü mā'il-Hayāt ve Keşfū Esrāri'z-Zulumāt

Nüshası :

Nuruosmâniye 2687.

Kâtip Çelebi Keşfū'z-Zunûn'da bu eserin adını «Risâle fi mā'il-Hayāt» olarak zikretmiştir. (13)

oooOooo

10 — Risâle fi beyâni ahvâl-i Hîzîr Aleyhi's-Selââm (14)

11 — Keşfū'l-Hicâb an kelâmi Rabbi'l-Erbâb (15)

12 — Şerhu Hadisi'l-Erbâin (16)

13 — Şerhu Menâzili's-Sâirîn (17)

14 — Şerhu Arûzî'l-Endülüsî (18)

15 — Şerhu Kasîdeti's-Şeyh Ekber

Nüshası :

Hâlet Efendi 819/7

Muhyiddin-i Arabî'nin «Kurratü Aynî's-Şühûd» isimli Tasavvuf-la ilgili manzûmesinin şerhidir. (19)

oooOooo

16 — Şeceretü'l-Yakîn fi ilmi't-Tasavvuf

veyâ

Risâle fi't-Tasavvuf (20)

Nüshaları :

Ayasofya 1898/2; İst. Üniversite 151.

oooOooo

13 — Keşfū'z-Zunûn 1/888; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361; Osmanlı Müellifleri 1/67-68.

14 — O. Müellifleri 1/67; H. Ârifin 1/361; Brockelman Supp II, 323.

15 — İ. Paşa, Keşfū'z-Zunûn Zeyli 2/359; Brockelman Supp II, 323.

16 — Keşfū'z-Zunûn 2/1038; H. Ârifin 1/361; O. Müellifleri 1/67-68.

17 — Osmanlı Müellifleri 1/67; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361. «Şeyhu'l-İslâm Abdullâh b. Muhammed el-Ensârî es-Sûfi (Ölüm 481 H.)'nın Tasavvufla ilgili olarak telif ettiği «Menâzilü's-Sâirîn» isimli eserinin şerhidir. Nüshası tesbit edilemedi.

18 — Osmanlı Müellifleri 1/67; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361; Taşköprü-zâde, Miftâhu's-Sâade 1/129. «Ebû'l-Ceyş Abdullâh b. Muhammed el-Ensârî (Ölüm 549 H.)'nın Arap Edebiyatının vezin kalıpları ile ilgili eserinin şerhidir. Nüshası tesbit edilemedi.

19 — Osmanlı Müellifleri 1/68; Hediyyetü'l-Ârifin 1/361.

20 — Brockelman, Supp II, 323.

Not : 10 sıra numaradan, 14 sıra no'ya kadar iki, beş eserden hiç birinin nüshası tesbit edilememiştir.

III — SEYHLERİ (HOCALARı)

a) Sadreddin-i Konevi

Künyesi;

Şeyh Sadreddin Ebül-Meâli Muhammed İbni İshâk el-Konevi
(605-673 H./1207-1274 M.)

Altiyüzbeş hicri yılında Malatya'da (21) doğan Sadreddin küçük yaşta babasını kaybederek yetim kalmış ve daha sonra Konya'ya yerleşmiştir. O sıralarda Konya'ya gelen Şeyh Muhyiddin-i Arabî, Sadreddin'in annesi ile evlenmiş, bu sebeple İbni Arabî, Sadreddin'i büyük bir titizlikle terbiye etmiş ve onun müsbet ve ma'nevî ilimlerde iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamıştır.

Konya'ya yerleşmesinden sonra Konevi nisbeti ile anılan Şeyh Sadreddin bütün ömrünü medresede geçirmiştir ve kendi evini ilim tediş yeri yapmıştır. Bilhassa Hadis ilmindeki kudreti ile Muhyiddin-i Arabî'nin felsefesini yaymağa çalışmıştır.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ile muâsır bulunmaları ve birbirleri ile çok samimi olmaları sebebiyledir ki Mevlânâ, kendi cenâze namazının kıldırılmasını Konevi'ye vasiyyet etmiş, Konevi'de bu vasiyyet üzerine Mevlânâ'nın cenâze namazını kıldırtırken iki defa fenâlik geçirmiştir; fakat yine de kendisinin kıldırılmış olması aralarındaki samimiyeti anlatmağa kâfidir. Mevlânâ'nın, kendi cenâze namazının kıldırılmasını Konevi'ye vasiyyet etmesi de, onun Konya'da yüksek bir şahsiyet olduğunu göstermeye yeter.

Konevi kendi zamanında Konya'nın en büyük şeyhi ve âlimi olup, «Ekberiyye» tarîkatını temsil etmiştir. Şeyh Muhyiddin-i Arabî'nin oğulluğu ve eserlerinin şârihi (açıklayıcısı) olduğu için «Şeyh-i Kebir» diye de anılmıştır.

Konevi, o devirde devamlı ders okutmuş ve bir çok talebe yetiştirmiştir. Müeyyidüddin el-Cenedî, Mevlânâ Şemsüddin, Şeyh Fahruddin-i Irâkî, Şeyh Sa'düddin el-Fergânî ve bunlardan başka Şeyh Dâvûd-i Kayseri gibi bir çok kimseler onun sohbetinden istifade etmişlerdir. Hattâ Mevlânâ Celâleddin-i Rumi'nin de, Konevi'den ders aldığı rivâyet edilmektedir.

21 — Doç. Dr. N. Keklik'in «Sadreddin-i Konevi'nin felsefesinde Allah-Kâinat ve İnsân» adlı eserinin XI. sayfasında Malatya'da doğduğunu şüpheli karşılayarak «Menkabeye dayanmaktadır» denilmektedir.

Ayrıca Şeyh Sa'deddin-i Hamevi ile özel sohbetleri olduğu gibi, Nasırüddin-i Tûsi ile de, aralarında bazı konularda mektuplaşmalar olmuş ve bu mektuplaşmalar sonunda Tûsi aczini kabul ederek Şeyh Sadreddin'den feyz almıştır. (22)

Şeyh Sadreddin, Saray Yavrusu konağında Hadis okutur, zamanın büyükleri de, bu derse devam ederlerdi. Hükümet, bu hizmetinden dolayı kendisine büyük tahsisât vermiştir.

Muhaddisliği hakkında şöyle bir fıkra anlatılır. Çelebi Hüsameddin, Mevlânâ'ya:

«— Şeyh Sadreddin bu yolda muhakkik mi, yoksa mukallid midir?» diye sormuş, Mevlânâ da:

«— Mukalliddir» diye cevap vermiştir.

İbni Arabî'den ilim öğrenip ve onun felsefesini ve tarikatını devam ettiren Konevî, aşağıda isimlerini vereceğimiz bir çok eserleri de, telif edip bizlere hediye olarak bırakmışlardır.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi'nin ölümünden sekiz ay sonra 673 H. de Konya'da vefat eden Konevî buraya defnedilmiş ve daha sonra kendi adına bir câmi ve bir de türbe yaptırılmıştır.

oooOooo

K O N E V İ ' N İ N E S E R L E R İ ve yazma nüshalarından bir veya ikisinin bulunduğu Kütüphane ve kayıt numaraları:

1 — **el-Fükûk fî müstenidâti hîkemî'l-Fûsûs**

(Konya Yusuf Ağa 4858; Manisa Muradiye 1104)

2 — **Hîrkatü't-Tasavvuf**

(İst. Belediye Osman Ergin 1441)

3 — **İ'câzü'l-beyân fî keşfi ba'zî esrâri Ummî'l-Kur'an.**

«Fâtiha Tefsiri»

(Konya Yusuf Ağa 5025; Ayasofya 402)

4 — **Makâlât** «Şeyh Nasırüddin tarafından Farsça'ya tercüme edilmiştir»

5 — **Mektûbât**

(Konya Dergah 1637; İst. Reşîd Ef. 490)

22 — Muhterem Hocamız Dr. Mikail Bayram, Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi İst. 1979 ayrı basım'daki: «**Sadreddin Konevî ile Hâce Nasırüddin-i Tûsi'nin mektuplaşıkları iddiası üzerine**» başlıklı makalesinde:

«— Sadreddin-i Konevî ile mektuplaşmalar yapan zâtın, Nasırüddin-i Tûsi olmayıp; Kırşehirli şeyh Nasırüddin Ebü'l-Hakâyık Mahîmûd b. Ahmed el-Höyî (660/1262) «Ahî Evran» olduğunu delilleriyle isbat etmeye çalışmıştır.

- 6 — **Mit'âtu'l-ârifîn**
(Esad Ef. 1427; Vehbi Ef. 737)
- 7 — **Miftâhu'l-ğayb**
(Kayseri Râşid Ef. 1125; Konya Yusuf Ağa 4865)
- 8 — **Nefehâtü'l-İlâhiyye**
(Konya Yusuf Ağa 4867/2; Lala İsmail 709)
- 9 — **en-Nusûs fi tâhkîki't-tavri'l-mahsûs**
(Hüdâi 51; Bursa Haracçı 790)
- 10 — **Risâle fi hakki'l-Mehdî**
(Osman Ergin 1883; Ayasofya 4849)
- 11 — **Risâletü'l-Hâdiye**
(İst. Üniversite A 4122; Veliyyüddin Ef. 3191)
- 12 — **Risâletü'l-müfessaha an müntehâ'l-efkâr**
(Şehid Ali Paşa 1362; Kütahya Vâhid Paşa 622)
- 13 — **Risâletü's-seyr ve's-sülük**
(Şehid Ali Paşa 1389)
- 14 — **Sûretü Mükâbeti's-Şeyh Sadreddin el-Konevî**
—es—Şeyh Nâsırüddin et-Tûsî
(Esad Ef. 1143; Pertev Paşa 617)
- 15 — **Sûretü Mükâbeti's-Şeyh Sadreddin el-Konevî**
—es—Şeyh Yâsin Telemsâni
(Şehid Ali Paşa 1344)
- 16 — **Şerhu Hadisi'l-erbâin**
(Fâtih 788; Düğümlü Baba 60)
- 17 — **Şerhu's-şecereti'n-Nu'mâniyye fi'd-Devleti'l-Osmâniyye**
(Konya Dergâh 2949; Nuriosmâniye 2286)
- 18 — **Şuabü'l-imân**
(Feyzullâh Ef. 2163; Cârullah 2054)
- 19 — **Tebşiratü'l-mübtedî ve Tezkiretü'l-Müntehi**
(Ayasofya 1961; Nuriosmâniye 2286)
- 20 — **et-Teveccühü'l-etemmü'-â'lâ nahve'l-Hakkı Celle ve Alâ**
(Esmâ-i husnâ Şerhi)
(Konya Yusuf Ağa 4883/6; Şehid Ali Paşa 1369)
- 21 — **Vasâyâ**
(Ayasofya 2910/8-9; Yahyâ Ef. Dergâhı 140)
- 22 — **Vasiyyetü's-Şeyh Sadreddin Înde'l-vefât**
(Konya Yusuf Ağa 4883/4; Esad Ef. 3814)
- 23 — **Zâbitatü'l-hikemiyye**
(Hüdâi Ef. 1814)

KONEVİ'NİN ESERLERİNDEN MEVCUT NÜSHALARININ OLUP OLMADIĞI

- 1 — el-Müfâvedât
- 2 — Keşfû's-sîrr
- 3 — Miftâhu akfâli'l-kulûb li mefâtihi Allâmi'l-ğuyûb
- 4 — Mevâridü zevi'l-ihtisâs ilâ makâsıdı Süreti'l-İhlâs
- 5 — Nefesetü'l-Masdûr ve tuhfetü'l-meşkûr
- 6 — Risâletü'l-mürşidiyye (23)

b) KADI URMEVİ

Künyesi :

Kadı Sirâcüddin Ebü's-Senâ Mahmûd İbni Ebî Bekr el-Urmevi eş-Şâfiî (594-682 H./1198-1283 M.)

Hayatı hakkında geniş bilgi edinememiğimiz Urmevi, 594 H. de Azerbaycan Urmîyesinde dünyaya gelmiştir. Fıkıh, Usûl, Kelâm, Felsefe ve Mantık ilmi tahsil eden ve bu dallarda otorite sahibi olan Urmevi'nin adı geçen konularla ilgili bir çok eserleri vardır.

Musul'da Kemâleddin b. Yusuf'tan ilim tahsil eden Urmevi bir müddet de Şam'da kalmış ve bir ara kadılık dahi yapmıştır.

«Metaliu'l-Envâr» isimli eserinden öğrenildiğine göre, Kadı Urmevi, Siyavuş oğlu Keykâvus ve Karamanoğlu Mehmet beyin Konya'dan çıkarılmaları için fetvâ vermiştir.

Urmevi aynı zamanda Mevlânâ Celâleddin-i-Rûmî ve Sadreddin-i Konevi ile muâsırındı. Bunlarla hükümdar saraylarında verilen ziyyâfetlerde, hususi buluşmalarda ve sohbetlerde bulunurlardı. Urmevi'nin ilk zamanlarda Mevlânâ ile bir kısım anlaşmazlıklarını olmuşsa da, sonunda Mevlânâ'nın yakınlarından olduğu rivâyet edilmektedir. Hatta Mevlânâ'nın cenâze namazını kıldıran Sadreddin-i Konevi'nin fenâlik geçirmesi üzerine cenâze namazını Urmevi'nin kıldırması için teklif edildiği de söylenmektedir.

Dâvud-ı Kayseri ve Taceddîni'l-Kürdî gibi bir çok talebe yetiştiren Urmevi nihâyet 682 H. de Konya'da vefât etmiş ve oraya dâfnedilmiştir.

23 — K. Çelebi, *Keşfû'z-Zunûn* 120, 455, 537, 889, 900, 1034, 1038, 1288, 1490, 1758, 1768, 1956, 1967; İsmail Paşa, *Keşfû'z-Zunûn* zeyli 1/335, 2/41, 523, 598; Kehhâle Ö. Rızâ, *Mu'cemü'l-müellifin* 9/43; S. Sâmi, *Kâmûsü'l-A'lâm* 4/2944; Develioğlu Abdullâh, *Üçbin Türk ve İslâm Müellifi* s. 429; Hoca Sâdeddin Ef. Tâcü't-Teyârih 1/73; M. Câmî, *Nefehâtü'l-üns* tercümesi (Lâmiî Çelebi) s. 632; Ergin Osman, *Sârkıyat Mecmûası* 2/63-90:

URMEVİ'NİN EŞERLERİ:

- 1 — Beyânü'l-hakk fi'l-mantık ve'l-hikme
(Topkapı Sarayı A. 3378, 3440)
- 2 — Es'ile fi't-tahsil
- 3 — Lataifü'l-hikme
(Meşhed 1/71/230)
- 4 — Lübâbü'l-erbaîn fi usûli'd-Dîn fi'l-kelâm
(Topkapı Sarayı A. 1783)
- 5 — Metâliu'l-envâr fi'l-mantık ve'l-hikme
(Kayseri Râşid Ef. 11178/2; Konya Yusuf Ağa 49)
- 6 — Muhtasaru Şerhi's-Sünne fi'l-Hadîs
- 7 — Resâil fi ilmi'l-cedel
- 8 — Risâle fi emsileti't-teaddüdi fi'l-usûl
- 9 — Şerhu'l-İşârât ve't-Tenbîhât fi'l-mantık ve'l-felsefe
(Topkapı Sarayı A. 269)
- 10 — et-Tâhsîl fi şerhi'l-muhassal fi'l-fîkh
(Esad Ef. 3804/1; Topkapı Sarayı A. 1314)
- 11 — et-Tâhrîr fi Şerhi'l-vecîz fi'l-fîkh
(Konya Yusuf Ağa 4813, 4814, 4815, 5394, 5395)
- 12 — Tehzîbü'l-muhkem Ve'l-muhîtü'l-âzam fi'l-lügâ
- 13 — Zeylü'n-nihâye fil-Hadîs (24)

c) KÂŞÂNÎ

Künyesi :

Şeyh Kemâlüddin Abdürrezzâk İbni Ahmed İbni Ebî'l-Ğanâim el-Kâşânîdir. (730 veya 735 H./1329 veya 1334 M.)

Hayatı hakkında etraflı bilgi edinemediğimiz Kâşânî, Şeyh Nureddin Abdüssamed Natanzi'nın müridlerindendir. Muhyiddin ibni Arabî'nin mektebine mensup bir sufî olan Kâşânî, «Vahdet-i Vücûd» nazariyesini savunanlardandır.

Şeyh Rüknüddin Alâüddeyle (ölm. 736 H.) ile Muhyiddin-i Arabî'nin ehli sünnet akidesinde olup olmadığına dair mektupla bir çok münakaşaları olmuştur.

24 — K. Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn* 61, 92, 95, 261, 848, 902, 1615, 1715, 1846, 2002; İ. Paşa, *Hediyyetü'l-Ârifin* 2/406; Hoca Sadreddin Ef. *Tcüt-tevârih* 1/73; Kehhâle Ö. Rıza, *Mucemü'l-müellifin* 12/155; Sübkî, *Tabakâtü's-Şâfiîyye* 8/371; Konyalı İbrâhim Hakkı, *Konya Tarihi* s. 750-751.

Nefehâtü'l-üns tercumesinde Kâşâni'nin hayatı anlatılırken Vahdet-i vücûd konusundaki şu rubâi dikkati çekmektedir.

«Ben, ben değilimki, ben direm ben sensin»

«Etvâr-i vücûd içre görünen sensin»

«Yolunda ne ten kaldı ne cân, mahvoldu»

«Uşşaka eğer cân ve eğer ten sensin»

«Tevlâtü'l-Kuran» ve «Hakâikut-Te'vil fi Dakâikî't-Tenzil» isimli tefsirlerinde âyetleri ve Kur'an temsillerini kendine has tasavvufî bir uslup içerisinde te'vil ve tefsir etmektedir. Hatta bu eserlerini telif ederken «Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (ölm. 412 H.)» nin tesirinde kaldığını Doç. Dr. Süleyman Ateş «Sülemî ve Tasavvufî tefsiri» isimli eserinde mukayeseli olarak anlatmıştır.

Hocası Şeyh Nureddin Abdüssamed Natanzi'den mânevî ve tasavvufî ilimleri tahsil eden Kâşâni nihayet 730 veya 735 H. yılında vefât etmiştir.

E S E R L E R İ :

- 1 — **Hakâiku't-te'vil fi dakâikî't-tenzil**
(Konya Dergah 63; Ayasofya 198); Bursa Haraççıoğlu 54)
- 2 — **Istîlâhâtü's-Sûfiyye** (Latâifü'l-a'lâm fi işârâti ehli'l-ifhâm)
(Kayseri Râşîd Ef. 1119; Konya Yusuf Ağa 620, 7227)
- 3 — **Misbâhu'l-hidâye ve miftâhu'l-kifâye**
(Esad Ef. 1720)
- 4 — **Reşhu'z-zülâl fi şerhi elfâzı'l-mütedâvileti beyne erbâbi'l-ezvâk ve'l-ahvâl**
- 5 — **Risâle fi tairifi'l-fütüvve**
(Ayasofya 4875/7; Köprülü 1589)
- 6 — **Risâle fi'l-kazâ ve'l-kader**
(Ayasofya 4875; 79b-83a)
- 7 — **Risâletü'l-Kumeyliyye**
(Konya Dergâh 5020/6 (41b-43b); Ayasofya 4875/5)
- 8 — **Risâletü's-Sermediyye**
(Berlin 2312)
- 9 — **es-Sirâcü'l-vehhâc fi tefsîri'l-Kur'ân**
- 10 — **es-Seceretü't-tayyibe**
(Âtif Ef. 2241; 535b-546b).
- 11 — **Şerhu Fusûsi'l-hikem**
(Top. Sarayı A. 1503; Konya Dergah 5705)
- 12 — **Şerhü Mevâkü'n-nüçüm**

- 13 — Serhu Menâzili's-sâirîn
(Kayseri Râşid Ef. 1115/7; Konya Yusuf Ağa 7227)
- 11 — Şerhu't-tâiyye li'bni'l-Fârız (Keşfû vücûhi'l-ğurr li meâni'd-dürr
(Selim Ağa 501)
- 15 — Tevilâtü'l-Kur'ân
(Esad Ef. 47; Ayasofya 81)
- 16 — Tezkiyettü'l-ervâh an mevâni'i'l-iflâh
(Fâtih 2595)
- 17 — Tezkiretü's-sâhibiyye
(Kâhire II/556)
- 18 — Umdatü's-süfiyye
(Konya Dergâh 5020/10) (25)

IV — HALEFLERİ VE MUÂSIRLARI

a) ŞEHİ TÂCEDDÎN EL-KÜRDÎ

(Ölüm : 761 H./1359 M.'den önce)

Uzun künnesi, doğum ve ölüm tarihleri hakkında yeteri kadar bilgi bulamadığımız bu zât; Kadı Sirâcüddin Mahmûd İbni Ebi Bekr el-Urmevî'den de ders okumuş, bilhassa fıkıh ilminde yüksek dereceye ulaşmış, fazilet ve yüksek ahlâkî ile tanınmıştır.

Şeyh Dâvûd-ı Kayserî'nin İznik Medresesinde Müderris iken 751/1350 yılında vefat etmesi üzerine Sultan Orhan Gâzi tarafından bu medreseye müderris tayin edilmiştir.

Tâceddin el-Kürdî iki kızından birini 726 H.'de -126 yaşında olduğu halde- vefat eden ihtiyâr Şeyh Edebâlı ile, diğer birini de Vezir Hayreddin Paşa ile evlendirmiştir.

Şeyh Edebâlı'ye ikizini vermesi sebebiyle de, Sultan Orhan Gazi ile akrabalık kurmuştur. Çünkü Orhan Gazi'nin annesi, Şeyh Edebâlı'nın kızıdır.

On seneye yakın bu medresede müderrislik yaparak bir çok talebe yetiştiren Tâceddîni'l-Kürdî, Orhan Gazi zamanında ölmüş, ye-

25 — K. Çelebi, Keşfû'z-Zunûn 107, 266, 336, 883, 983, 1263, 1552, 1828; İ. Paşa, Hediyyetü'l-Ârifîn 1/567; Bursali M. Tâhir, O. Müellifleri 1/67; Lâmiî Çelebi, Nefehâtü'l-Üns tercümesi s. 544-553; Develioğlu Abdullâh, Üçbin Türk ve İslâm Müellifi s. 429; İ. A. 1/105-109; Ateş Süleyman Doç. Dr., Sülemani ve Tasavvufî Tefsiri s. 231.

rine ise yine Orhan Gazi tarafından Mevlâ Alâüddin Esved getirilmiştir.

Orhan Gazi'nin ölümü 761/1359-60 yılı olduğu için, Tâceddini'l-Kürdi'nin ölüm tarihini 761 H.'den önce diye kayıtladık. Araştırma yaptığımız kaynaklarda hiç bir eserine rastlıyamadık. (26)

b) ALÂÜDDİN ESVED (KARAHOCABA)

(800 H./1397-98 M.)

Künyesi :

Mevlâ Alâüddin Ali b. Ömer el-Esved olup, Afyonkarahisarlıdır. Tahsilini İran'a giderek tamamlamıştır. Şeyh Dâvûd-î Kayserî'den sonra İznik Orhâniye sonra adı geçen medreseye Orhan Gazi tarafından müderris tayin edilmiştir.

Mevlânâ Şemsüddin Fenâri dahi bir müddet bu zattan ilim tahsil etmiştir. Hanefî mezhebinde olan Alâüddin Esved 26 Muharrem 800 H.'de vefat etmiş olup, İznik'te Şeref-zâde Mahallesindeki türbesindesinde medfundur.

E S E R L E R İ :

1 — el-İnâye fî şerhi'l-vikâye

İslâm Hukûkuna ait olan bu eseri İznik medresesinde müderris iken telif etmiştir.

2 — Şerhu'l-Muğnî fî usûli'l-fîkh

787 H. yılında telif edilmiştir.

3 — Künûzu'l-envâr fî şerhi Rumûz-î'l-esrâr

Usûl-i fîkha ait olan bu eser Sultan Murad Hüdâvendigâr adına telif edilmiştir. Bir nûshasının Nuriosmâniye Kütüphânelerinde bulunduğu Osmanlı Müelliflerinde Bursali M. Tâhir Bey tarafından bildirilmektedir. (27)

c) YÂR ALİ ŞIRÂZÎ

(814 H./1411 M.)

Künyesi :

Şeyh Yâr Ali İbni Zeynüddin Siyavuş olup, Amasya'lıdır.

26 — Taşköprü-zâde, Şakayık s. 9.

27 — K. Çelebi, Keşfûz-Zunûn 1749, 2021; İ. Paşa, Hediyyetü'l-Ârifin 1/726; Taşköprü-zâde, Şakayık s. 9; Mecdî, Şakayık tercümesi s. 38-39; Kehhâle, Ö. Rızâ, Mucemü'l-müellifin 6/291; M. Tâhir, Osmanlı müellifleri 1/351-52.

Babası Zeynüddin Siyavuş, Divrikli ise de, Amasya'ya hicret etmiştir. Dedesi vedâecdâdından birinin Şirâz'lı olması sebebiyle kendisinin ŞIRÂZÎ diye nisbet edildiği sanılmaktadır.

Yâr Ali, aklı ve naklı ilimlerde yüksek bilgi sahibi olup, aynı zamanda büyük edib ve mutasavviflerimizdandır. Zamanında müftülük yaparak halkın müşkil sorularını cevaplandırdığı «Şakâyık» ta bildirilmektedir.

Seyh Dâvûd-ı Kayserînin «Şerhu Fusûsi'l-hikem» isimli eserinin Bursa Hüseyin Çelebi 453 numarada kayıtlı nüshasının kenarında Yâr Ali Şirâzi'nin kendi el yazısı ile hâşıye ve açıklamaları vardır. Bir süre Eretna oğullarının hizmetinde de bulunan Yâr Ali Şirâzi nhâyet, 1 Cemâzî'l-evvel 814 H. yılında Bursa'da vefat etmiştir.

E S E R L E R İ :

1 — el-Lemeħât fi şerhi'l-Lemeħât

Farsça olan bu eser Sadreddin-i Konevi'nin müridlerinden olan Seyh Fahrüddin İbrâhim b. Şehriyâr el-Irâkî (680/1281)'nin Tasavvufla ilgili «el-Lemeħât» isimli eserinin şerhidir.

Nüshaları : Konya Dergâh 1692, 1711; İst. Üniversitesi T. Y. arsında 3988.

2 — el-Makâsidü'n-nâciye fi'l-mebdei ve'l-maāş ve'l-maâd

Bu eser 777/1375 yılında telif edilmiş olup Farsçadır. Eser, müellifinin ilmine ve kemâline şâhidlik etmektedir. Seyh Abdülmecid es-Sivâsi (971-1049/1563-1639) tarafından tercüme ve şerh edilmiştir. (28).

d) KUTBÜDDİN İZNİKİ

(ölm. 821 H./1418 M.)

Künyesi :

Kutbüddin Şeyh Muhammed b. Muhammed el-İzniki olup, İznik'te doğmuştur. Zamanın âlimlerinden Hasan Paşa b. Mevlâ Alâüddin Esved'den ilim tahsil etmiş olan İzniki, aklı ve naklı ilimlerde yüksek dereceye ulaşmış, faziletli ve takvâ sahibi bir âlim olmuştur.

Bilhassa İslâm Hukukuna ait ilimlerde mahâret gösteren İzniki, aynı zamanda büyük bir mutasavviftir.

28 — K. Çelebi, Keşfû'z-Zunûn 1564; İ. Paşa, Hediyyetü'l-Ârifîn 1/728; Taşköprü-zâde, Şakâyık s. 25; M. Tâhir, O. Müellifleri 1/192; M. Bayram, Tarih Dergisi sayı 32, sayfa 14-16.

Timurla olan sohbetinde onun zâlimce yaptığı cinâyetlere karşı doğru ve acı sözler söylediği halde Timur'un cevap vermeyerek sükûta mecbur olduğu Şakâyık'ta bildirilmektedir.

Nihâyet İzniki, 8 Zilhicce 821 H. tarihinde İznik'te vefat etmiş olup, Halil Paşa Camii bitişigindeki türbesinde medfundur.

E S E R L E R İ :

- 1 — **Fethu Miftâhi'l-Ğayb**
(Konya Dengâh 1632)
- 2 — **El-Ikdü's-semîn ve'l-akdü'l-yemîn**
- 3 — **Mukaddimetü's-salât**
(Topkapı Sarayı T. Y. K. 823)
- 4 — **Mûrşid'ül-müteehhil**
(Kavala «Yunanistan» 1/395)
- 5 — **Râhatü'l-kulub**
(Türkçe bir ilmihaldır. Ayasofya no: 6)
- 6 — **Tefsîru Kutbüddin İzniki**
- 7 — **Telfîkât fî şerhi'l-mesâbih**
- 8 — **Zâdü'l-meâd fi'l-fürû'ı ve'l-ahlak** (29).
Nûshası Bursa İncirli Dergahı no:

BİBLİYOGRAFYA

- 1 — Aksarâyi Mahmûd b. Muhammed, **Müsâmeretü'l-Ahbâr** (Prof. Osman Turan Neşri) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1944.
- 2 — Âli Mustafa b. Ahmed Gelibolulu, **Künhü'l-Ahbâr**, yazma v. 19b - Kayseri Râşid Ef. Kütüphanesi no: 920.
- 3 — Ateş Süleyman, Doç. Dr. Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri. Sönmez Neşriyat Nûrettin Uycan Matbaası İstanbul 1969 I. baskı.
- 4 — Adîvar A. Adnan, **Osmanlı Türklerinde İlim. Yükselen Matbaacılık** İstanbul 1970.

29 — K. Çelebi, **Keşfî'z-Zunûn** 457; İ. Paşa, **Hediyyetü'l-Ârifin** 2/184; Kehhâle Ö. Rizâ, **Mûcemü'l-müellifin** 11/191; Mecdî, **Şakâyık Terçemesi** 58-59; Taşköprü-zâde **Şakâyık** 24; Mehmet Tâhir, **Osmanlı Müellifleri** 1/144..

Not : Dâvûd-î Kayserî'nin «Halefîleri ve Muâsırîleri» olarak sıraladığımız bu dört zâta, Dâvûd-î Kayserî'nin talebeleri gözüyle de bakılmaktadır.

- 5 — Bağdatlı İsmail Paşa, İzâhu'l-Meknûn fi'z-zeyl alâ Keşfi'z-zunûn. Millî Eğitim Bakanlığı İst. 1972, 2 cilt II. baskı.
- 6 — Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü'l-Ârifin Esmâü'l-Müellifin ve Âsâru'l-Musannifin. M.E.B. Behiyye Matbaası İst. 1951 2 cilt.
- 7 — Baltacı Câhit Dr. XV - XVI. asırlarda Osmanlı Medreseleri. İrfan Matbaası İst. 1976.
- 8 — Bursali Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. Matbaa-i Âmire İst. 1333 H. 3 cilt.
- 9 — Brockelmann, Leiden 1935 5 cilt.
- 10 — Defter-i Kütüphâne-i Esad Ef. Mahmud Bey Matgaası İst. 1262 H.
- 11 — Develioğlu Abdullâh, Üçbin Türk ve İslâm Müellifi. Yaylacık Matbaası İstanbul 1973.
- 12 — Gölpinarlı Abdülbâki, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu. Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1967 3 cilt.
- 13 — Hoca Sâdeddin Ef. Tâcü't-tevârîh (sadeleştirilen İ. Parmaksızoğlu) M.E. Basımevi İst. 1974 I. baskı.
- 14 — İbni Haceri'l-Askalâni, ed-Dürerü'l-Kâmine. Matbaa-i Medeni Mısır 1385/1966 5 cilt II. baskı.
- 15 — İslâm Ansiklopedisi, M.E. Basımevi İst. 1971 12 cilt.
- 16 — Karatay F. Ethem, Topkapı Sarayı Kütüphânesi Arapça Yazmalar Kataloğu Küçük Aydin Matbaası İst. 1961 4 cilt.
- 17 — Kâtîp Çelebi, Keşfû'z-zunûn an esâmi'l-Kütübi ve'l-fünûn. M. E. Basımevi İst. 1972 2 cilt. II. Baskı.
- 18 — Keklik Nihat Doç. Dr., Sadreddin Konevinin Felsefesinde Allâh Kâinât ve İnsân. Edebiyat Fakültesi Matbaası İst. 1967.
- 19 — Kehhâle Ömer Rıza, Mu'cemü'l-müellifin. Terakki Matbaası Şam 1957 15 cilt.
- 20 — Konyalı İbrâhim Hakkı, Konya Tarihi. Yeni Kitap Basımevi Konya 1964.
- 21 — Mecdi Efendi Mehmed Çelebi, Hakâiku's-Şakâik. İst. 1269 H.
- 22 — Mehmed Süreyyâ, Sicilli Osmâni. Matbaa-i Âmire İst. 1308 4 cilt.
- 23 — Molla Câmi, Nefehâtü'l-Üns (mtc. Lâmiî Çelebi) Tan Matbaası İst. 1972.
- 24 — Müneccimbaşı Ahmed Dede, Câmiu'd-Düvel. Yazma Kayseri Râşid Efendi Kütüphânesi no: 913/1-2.
- 25 — Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Târihi. (sadeleştirilen İsmail Erünsal) Kervan Kitapçılık Matbaası İst. tarihsiz 2 cilt. I. baskı.

- 26 — Öztuna Yılmaz, *Büyük Türkiye Tarihi*. İrfan Matbaası İst. 1977 12 cilt.
- 27 — Serkis Yusuf Elyan, *Mu'cemü'l-matbûâti'l-Arabiyye*. Serkis Matbaası Mısır 1928 2 cilt.
- 28 — Sübki, *Tabakâtü's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ*. Halep 1383/1964 8 cilt I. baskı.
- 29 — *Şarkiyat Mecmûası*, Osman Yalçın Matbaası İst. 1958 7 cilt.
- 30 — Şemseddin Sâmi, *Kâmüsü'l-A'lâm*. Mihran Matbaası İst. 1311 6 cilt.
- 31 — Taşköpri-zâde, *Miftâhu's-Sââde ve Misbâhu's-Sââde fi mevzûâti'l-Ulûm*. İstiklâl Matbaası Kâhire tarihsiz 4 cilt.
- 32 — Taşköpri-zâde, *Şakâiku'n-Nûmâniyye fi ulemâ'i'd-Devleti'-Osmâniyye* Meymeniyye Matbaası Mısır 1310 2 cilt.
- 33 — Tûran Osman Prof. Dr. *Selçuklular Zamanında Türkiye*. İst. Matbaası İst. 1971.
- 34 — Unat Fâik Reşîd, *Hicri Tarihleri Milâdi Tarih'lere Çevirme Kılavuzu*, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1965.
- 35 — Uzunçarşılı İ. Hakkı, Ord. Prof. *Osmanlı Devletinin İlmiye Teskilâti* Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1965.
- 36 — Uzunçarşılı İ. Hakkı Ord. Prof. *Osmanlı Tarihi*. 4 cilt. Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1949.
- 37 — Zeki Velidi Togan, İst. Ü. E. Fakültesi Tarih Dergisi, Kayseri ve Bursa'daki Bazı yazmalar Hakkında, İbrahim Horoz Basımevi İst. 1952, 3 cilt.