

Osmanlılarda Şeyhülislâmlîk Müessesesi

Ziya KAZICI

Ö N S Ö Z

Osmanlı kültür tarihinde faal bir rolü olduğu bilinen seyhülislâmlîk, teşkilâtlı bir müessesese olarak sahneye çıktıığı andan itibaren, kendisini devlet faaliyetleri içinde bulmuştur. Asırları aşan tarihi boyunca, değişik merhalelerden geçen bu müessesesiyi, iki yönü ile tetkik etmeyi faydalı bulduk:

- I — Târihi gelişme,**
- II — Müessesenin işleyisi.**

Gergi burada sadece 2 bölümün nesrini düşünümstük, fakat bu takdirde mevzu bir hayli eksik kalacaktı. Bunun için daha önce nesredilmiş(1) olan birinci bölümün bir kısmını da buraya almayı faydalı bulduk.

Bu araştırmamın vücut bulmasında benden yardımlarımı esirgemeyen hocam Prof. Dr. Mübahat S. Kütkoçlu'na minnet borçlu olduğumu belirtmek isterim.

Z. Kazıcı

1 — Bkz. Z. Kazıcı - M. Seker, İslâm — Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1981, s. 139-149.

I. BÖLÜM

TARİHİ GELİŞME

A. ŞEYHÜLİSLÂM TABİRİ

H. IV. (M. X) asırın ikinci yarısında ortaya çıkan «Seyhüllâm» tâbiri, fukaha arasındaki ihtilâflî meseleleri halledebilen âlimler için, bir seref ünvânı olarak kullanılmıştır. «Fukahay-ı izâm ve füdelây-ı fe-hâmdan sol sâhib-ı sadr-ı iftâya istilâhat-ı örfiyyede seyhüllâm deniliirdi ki, aralarında tahaddüs eden münazaa ve mühâsemeden dolayı hall-ı müşkilât-ı enâm eyleye»(1).

Bu asırdan itibaren, «İslâm» kelimesi, pek çok kelimeye izâfe edilecek kullanılmaya başlanmıştır(2). Fakat bütün bu tâbirler arasında sâdece «seyhüllâm» terkibi devamlılığını muhafaza edebildi, diğerleri ise unutulup gitti(3).

Seyhüllâm tâbiri ile birlikte kullanılan öbür deyimlerden bir kısmı, dünyevî iktidar sâhipleri (bilhassa Fâtîmî vezirleri) tarafından da kullanılıyordu. Ama «seyhüllâm» ünvânı, hemen daima ülema ve süfilere has olarak istimal ediliyordu(4).

Hicri IV. asırın ikinci yarısından itibaren, ortaya çıktığını belirtti-

1 — Ali Emîri, «Meşîhât-ı İslâmiyye Tarihçesi», İlimiyye Salnâmesi, İstanbul 1334, s. 306.

2 — Bu tâbirlerden birkaçı: İmadu'l-İslâm, Fahrû'l-İslâm, Rükñü'l-İslâm, Hüccetü'l-İslâm, Şemsü'l-İslâm, Bahâü'l-İslâm, Zeynü'l-İslâm, Burhanü'l-İslâm, Nizâmü'l-İslâm, Duhâü'l-İslâm, v.s.'dır.

3 — Ali Emîri, a.g.e., s. 304-305.

4 — J.H. Kramers, «Seyhüllâm» İslâm Ansiklopedisi, XI/485.

ğimiz bu şeref ünvanını almaya hak kazananları üç kategoride mütlâa edebiliriz:

1. Sadece, kendi zamanlarındaki bir şehir halkı tarafından kendisine bu ünvan verilenler,
2. «Seyhüllâm» ünvanı ile her tarafta söhret bulmuş olanlar,
3. Fetva ile icâzetnâmeyi birlikte verebilen ve bu isimle söhret bulmuş olanlar(5).

Böylece, Osmanlılardan önce de varlığından haberdar olduğumuz bu makam ve müessesese, Osmanlıarda olduğu gibi resmî değildi. Keza bu müessesese, «ilmiye sınıfı»nın en üst makamı olma gibi bir hüviyet de taşımyordu.

Osmanlıların, altı asrı aşkın hükümdarlık döneminde «şeyhüllâm» ünvanının ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak bilinmediği gibi(6), ilk defa bu ünvanı alan zâtın kimliği dahi tesbit edilememektedir(7). Bununla beraber, Fâtih kanun-nâmesinde seyhüllâmin ülemanın reisi olduğu açıkça belirtilmektedir(8). Fâtih Sultan Mehmed'in (1451-1481) tedvin ettirdiği kanun-nâmede seyhüllâm tâbiri, açık ve sarih bir şekilde zikredilmektedir ki, bu da Fâtih ve babası II. Murad (1421-1451) devirlerinde mezkûr ünvanla adlandırılan kimselein varlığını ortaya koymaktadır.

Osmanlı devletinde, kendisine sorulan dîni ve ser'i meseleleri cevaplandıran kimseye «müftî», verilen karara da «fetvâ» dendigiğini biliyoruz. Nitekim meşihat makamı, ilk önce, «mesned-i fetvâ» veya «mansib-i ifta» gibi isimlerle başmüftilik tarzında teşekkür etmişti. Bu durumu ile o, bir müddet «kadî-asker» ve «muallim-i sultânî» vazifelerine nisbetle ikinci derecede kalmıştı(9). Bunun için müftilik makamı, Diâvân-ı hümâyûn âzalığına dahil bulunan kadî-askerlik makamına göre daha hususî bir vaziyet arzediyordu. Ancak fetva verme yetkisi İbn-i

5 — Ali Emîri, a.g.e., s. 305.

6 — İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1965, s. 175.

7 — Tafsîlât içîn bk. Ekrem Kaydu, «Osmanlı Devletinde Şeyhüllâmlîk Müessesesinin Ortaya Çıkışı» İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, (1977), II, 201-205.

8 — «Ve şeyhüllâm ülemanın reisidir ve muallim-i sultânî dahi kezâlik serdarî ülemâdır. Vezîr-i âzam anları riâyeten üstüne almak münasbbtir. Amma müftî ve hâce saîr vüzerâdan bir nice tabaka yukarıdır ve tasaddür dahi iderler. Fâtih kanun-nâmesi, İstanbul 1330, s. 10.

9 — İsmail Hamî Danişmend, İzahî Osmanlı Târihi Kronolojisi, İstanbul 1971, V. 109.

Kemâl (1525-1533) ile Ebu's-Suûd (1545-1574) Efendi gibi zevata hâvale edilince, bu makam daha çok ehemmiyet kazanmaya başladı. Çünkü bu iki kişi, kâdi-askerlikte bulunduktan sonra bu vazifeye getirilmişlerdi. Bundan böyle «seyhüllâmlîk makamı», «sadreyn efendiler» in (10) üstünde tutularak «îlmiyye tarikîn reisi ve ser'i mahkemelerin nâziri olunmuştur(11). Yukarıda adı geçen kudretli zevatın yetişmesi, bütün ilmi tevcihatın seyhüllâmlara verilmesine sebep olmuştur. Artık makam ve mevki itibâriyle de sadrazamla denk bir seviyede tutulur olmuşlardır(12).

Osmanlılarda, ileri gelen vezat için kullanılan ünvanların birçoğu, daha önceki müslüman devletlerde de kullanılmıştır. Nitekim, takva sâhibi olarak kemâl mertebesine ulaşan şahsiyeti ile müellefâtının çokluğu sebebiyle büyük bir ün kazanmış olan İbn-i Kemâl'e, bu özellikleinden dolayı, Necmeddin Ebû Hafs Ömer en-Neseffî'nin ünvanı olan «müftî's-sakaleyn...» lâkabı verilmiştir(13). Bu tabir, sadece adı geçen seyhüllâlâm için kullanılmıştır(14).

B. SEYHÜLLÂLİĞİN ZUHURU

İlmiyye sınıfının en yüksek mevkii olan ve «Meşihat-i İslâmiyye» diye adlandırılan bu makamın kuruluş gayesine mâtuf, değişik bazı görseler bulunmaktadır. Bu mevzuda farklı görüşlerin ortaya atılmasına sebep ve bu görüşlere kaynaklık eden kimsenin J.H. Kramers olduğu ileri sürülmektedir(15). Filhakika İslâm Ansiklopedisindeki makalesinde bu mevzûa temas eden Kramers, Gaudefroy-Demobyn'e dayanarak bazı fikirler ileri sürmektedir. Bunları, şu şekilde sıralayabiliriz:

(a) Osmanlı padişahları, Misir'da Memlûk sultanları yanında bulunan Abbasî halifesinin hâiz olduğu mevkii taklid etmek suretiyle böyle bir müesseseyi kurmuş olabilirler.

(b) Osmâniî filemasının bir dînî reisin başkanlığında teşkilâtlanması,

10 — Anadolu ve Rumeli kâdi-askerleri için kullanılan bir tâbîirdir.

11 — M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul, 1977, s. 107.

12 — Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhisü'l-bevân fi Kavanîn-i Âli Osman, Bibliothéque National, Ancien Fonds Turc, Nr. 40, 134 a.

13 — Müstakim-zâde Süleyman Saadeddin, Devhatü'l-Meşâiyih, s. 17.

14 — Al Emîrî, a.g.e., s. 314.

15 — Kaydu, a.g.e., s. 205.

devletin tebeası olan gayr-i müslîmlerin başında bulunan patrikliği taklit etmek suretiyle olmustur.

© Bu müessesese, devlette mevcut dünyevî iktidar yanında, kazâî selâhiyetlerle teçhiz edilmiş sufî-dînî bir an'anenin neticesi olarak da doğmuş olabilir(16).

Zûhurunu, tek ve belli bir sebebe bağlama imkânı bulunmayan bu müessesesinin kuruluşunu, başka dinlerdeki ruhanî riyâsetin taklid edilmesi ile izâha kalkısmak, tamamen indî bir mütalââ olur. Çünkü İslâmın din ve devlet anlayışı ile Hristiyanlığın din ve devlet anlayışı arasında büyük bir fark vardır. Biri, müntesiblerinden hem dünyevî, hem de uhrevî vazifeler beklerken, diğerî sâdece uhrevî hizmetler beklemektedir. Bunun için, bu iki müesseseyi birbiri ile mukayese etmek ve hele, şeyhülislâmlığın, patrikliğin bir taklidi olarak ortaya çıktığını söylemek, doğru olmasa gerektir. Nitekim, İ. Hâmi Danişmend de, bu meseleye temasta şöyledir: «Dikkat edilecek noktalardan biri de meşihat makamının başka dinlerdeki ruhanî reisliklerle mukayesesinin doğru olmadığıdır»(17).

Şeyhülislâmlığın doğuş ve ortaya çıkış sebebini tek bir vak'aya bağlamak yerine, târihî olayları incelemek ve bu yolla bir neticeye varmak daha doğru olacaktır. Bunun için de meseleye târihî olaylar açısından bakmak gereklidir.

II. Murad devrinde yaşayan ve umumiyetle ilk şeyhülislâm kabul edilen Molla Fenari (1424-1431)'nin(18), böyle bir makama getirilmesi ve kendisine böyle bir ünvan verilmesi, dikkat çekicidir. Devletin, dînî ve siyâsî bir Rargasalâk içinde bulunduğu bir sirada tahta geçen II. Murad, böylesi bir ortamda, ahlâkî, ilmî ve dînî otoritesi bütünlükte kabul edilen büyük bir âlime ihtiyaç bulunduğu düşünmüştür. Keza bu zâtın, tebeayı bütünlük sapık cereyanlardan koruyaabilecek bir otoriteye sahip olması ve halk ile devletin dînî meselelerini çözümü gereğine inanmış olmalıdır(19). Yine bu esnada, devlet sınırları dahilindeki gayr-i resmî müftilerin, dînî meseleler hakkında kendi dünya görüşleri ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrı fetva vermelerinin,

16 — Kramers, a.g.e., XI, 486-487.

17 — Danişmend, a.g.e., V, 110.

18 — Ahmed Refîk, «Osmanlı Şeyhülislâmları» İlmiye Salnâmesi, s. 322.

19 — II. Murad Devri Hâdiseleri İçin bk. Aşırı Paşa-zâde, Târih, İstanbul 1332, s. 96-138;

Hoca Saadeddin Efendi, Tacü't-Tevârih, İstanbul 1279-1289, I, 315-360.

devlet için bir tehlike arzettiğini de sezmiş olmalıdır. Gerçekten böyle durumlar, hoş olmayan bir takım tenakuzların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu yüzden de hem devletin otoritesi, hem de mü'minlerin seriatâa olan bağılıkları zedelenebilirdi. Bu sebeple fetvaların, tek kanaldan ve resmi sıfatı bulunan bir kimse tarafından verilmesi ihtiyacı hissediliyordu. Aynı zamanda, durmadan yayılma istidâsi gösteren Bâtinî-Rafîzî görüşlere karşı sed çececek kuvvetli ve dirayetli sünî bir sese ihtiyacı vardı(20).

İste bütün bu hususlar nazar-ı dikkate alınmış olacak ki, ilk defa bu makama getirilen Molla Fenârî'nin şahsında adı geçen ünvanla bir makam ve müessese kurulmuş oldu.

C. İLK SEYHÜLİSLÂM

Osmanlı devlet teşkilâtında, «müftî'l-enam» ünvanı ile de anılan seyhüllâmların, ihraz ettikleri bu resmî makama ilk defa kimin getirildiğinin kesin olarak bilinemediğinden söz etmistīk. Bu hususta pek farklı görüşler ortaya atılmaktadır(21).

Osmanlılardan önceki müslüman devletlerde, varlığından haberdar olduğumuz seyhüllâmlık, bu devlette eristīgi dînî ve siyâsi ehemmiyeti hiç bir ülkede bulamamıştır. Fâtih kanun-nâmesinde kendisinden söz edilen seyhüllâmın bu devirdeki durumu da tartışılabilir nitelikte görülmektedir. Mezkûr kanunnâmeye göre ülemânın reisi olmakla birlikte ilmiyenin başı sayılması XVI. asrin ortalarına ve belki az daha sonraya rastlar(22). Bu durumu göz önüne alı̄cak ki, M. Tayyib Gökbilgin bu ünvanın (seyhüllâmlığın) ilk önce Ibn-i Kemâl'e verildīgine kani görünmektedir. Bu konuda o, «fetva hizmeti vazifesi, Ibn-i Kemâl ve Ebu's-Suûd Efendi gibi kimselerin bu vazifeye getirilmesin-

20 — Kaydu, a.g.e., s. 208.

21 — Bu konudaki araştırmasında Ekrem Kaydu şu bilgiyi vermektedir: «Seyhüllâmlığın Osmanlı'lardaki başlangıcı ile ilgili olarak üç görüş ileri sürülmektedir:

a. Muradjea d'Ohson ve Ali Emiri'ye göre seyhüllâmlık müessesesi Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren vardi.

b. Süleyman Saadeddin, Ahmed Refîk, R.C. Repp, Hezârfen Hüseyin Efendi, Karâçelebi-zâde Abdülaziz ve Ahmed Atâ'nın fikrine göre ilk seyhüllâm Molla Şemseddin Fenari'dir.

c. Kâtîp Çelebi'ye göre seyhüllâmlık ilk defa İstanbul'da fetva veren müftilerle başlamıştır. a.g.e., s. 201-205.

22 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 175.

den sonra ehemmiyet kazanmış ve artık bunlara seyhüllislâm denilmiştir. Bu iki kişi kadi-askerlikte bulunduktan sonra bu vazifeye getirilmişlerdi»(23), diyerek bu konudaki görüşünü belirtir.

Bununla beraber, Fâtih Sultan Mehmed'in tedvîn ettirdiği kanun-nâmede, açıkça isminden ve ülemanın reisi olma gibi bir sıfatı bulunduğuanda söz edilen seyhüllislâmlık makamının daha önce mevcut olması gereklidir. II. Murad devrinin dini, siyasi ve ictimai kargasalıkları neticesinde ortaya çıkan hâdiseler, böyle bir makamın kurulmasını mecburi hâle getirmiştir. Böylece kurulup teessüs eden bu müessesesinin başına da —daha önce belirtildiği gibi— devrin bilgini, ve otoritesi herkesce kabul edilen Molla Fenârî getirilmistir.

D. SEYHÜLLİSLÂMLIĞIN EHEMİYYET KAZANMASI

Günümüzün, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyânet İşleri Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini kendisinde toplayan bu makamın, Osmanlı devlet teşkilâti içindeki mevkii ve durumu, Fâtih kanun-nâmesinde açıkça belirtilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre seyhüllislâm, diğer devlet erkânı üzerinde büyük bir nüfuza sahiptir. Buna dayanarak, Brockelmann: «Fâtih Sultan Mehmed ve Kanûnî Sultan Süleyman, seyhüllislâmin bütün memurlar sınıfının en üstünde bulunan müstesna mevkiini teyid ettiler»(24) diyerek bu ehemmiyeti belirtmek ister.

Fâtih kanun-nâmesinde mevkii belirtilmiş olmakla beraber, esas ehemmiyet, Zenbillî Ali Cemâlî Efendi (1503 - 1525) ile başlamış, İbn-i Kemâl ve Ebû's-Suûd Efendi gibi dirâyetli zevatın yetişmesi ile kemâl mertebesine ulaşmıştır. İlmî dirâyet ve temiz sahsiyetleriyle mesihat makamına çıkan bu çok kıymetli âlimler, en heybetli padışahlar üzerinde bile nüfuz ve tesir sahibi oldukları için, icâb-ı halda onlara bile doğru yolu göstermekten ve sert sözler söylemekten çekinmeylardı. Mevzûun daha iyi kavranabilmesi için birkaç tarihî olaydan söz etmek gerekecektir.

a. Daha kadılığı zamanında, Yıldırım Bâyezid (1389-1403)'in cemâatla namaza devam etmediğinden dolayı şâhitliğini kabul etmeyen Molla Fenârî, ibâdetlerinde kusur eden kimsenin, insan hukukunun gözetilmesi gereken yerlerde dikkatsiz olabileceğini düşünerek mahkeme

23 — Gökbilgin, a.g.e., s. 107.

24 — C. Brockelmann, İslâm Milletleri ve Devletleri Târihi, Terc. Neşet Çağatay, Ankara, 1964, I, 287.

salonunda, bizzat Yıldırım Bâyezid'e şehâdetini kabul etmeyeceğini söylemek suretiyle büyük bir cesarete sahip olduğunu göstermiştir(25).

b. Yavuz Sultan Selim, Hazine-i Âmire muhafizlarından 150 kişinin katline karar verir. Bu irâdeyi doğru bulmayan şeyhüllislâm Zenbilî Ali Cemalî Efendi, çağırılmadığı halde ve hiç kimseye bildirmeden Divân'a girerek, böyle bir cezanın seriat ve adalete aykırı olduğunu söylemek suretiyle büyük bir cesaret örneği verir. Bunun üzerine padişah, 150 kişinin katli kararından rücu' eder(26).

Bir gün Divân'da, sadriâzam Dervîş Paşa'nın kabahatsiz bir adamin katline hükmü vermesi üzerine, onu muahaza eden ve bu yüzden Divân'ı terkeden şeyhüllislâm Yahya Efendi (1553-1644)'nin bu davranışını, devrin padişahı I. Ahmed (1603-1617)'in dikkatini çeker. Padişah davranışının sebebini sorduğunda o da «kaza emânettir. Padişah, kadıaskerleri istimai deâvî, ihkak-i hak, mazlûmları siyânet için nasbeyler. İcâb-ı şerî yoğiken bugün bir adam katlolundu. Artık benim için icray-ı kazaya imkân kalmadığından terk-i mansîba mecbur oldum» der. I. Ahmed, Yahya Efendi'nin bu cevabı üzerine sadrazâmi cellâda teslim etmekle işi bitirir(27).

XVI. asırdan itibaren ehemmiyeti daha da artan şeyhüllislâmlık makamı, mânen sadrâzamlıktan daha yüksek telâkki ediliyordu. Çünkü, Osmanlı devletinde din asıl, devlet ise onun bir fer'i olarak görülmüyordu(28). Bu anlayışın bir sonucudur ki, sadriâzamların şeyhüllislâmları

25 — Taşköprü-zâde, eş-Şakaiku'n-Nu'mâniyye, Beyrut 1975, s. 19.

26 — Taşköprü-zâde, a.g.e., s. 175.

27 — Murat Uraz, Seyhüllislâm Yahya, İstanbul, 1944, s. 5-7.

28 — «Şeyhüllislâm rütbe-i vekâlet-i kübra yâni vezâret-i uzmadan âlâ değilse bâri beraber ve bâzı hususa nazar olunsa andan bâlatéterdir. Gerçi vezir-i âzamlar avam nazarında kebîr ve zîsan göründüğü cây-i kelâm değildir. Zira vekil-i mutlak olup hall-i akd-i umur-u cumhur keff-i kifâyetinde olmağla ekser umurda müftîler ana mü'râacaata muhtactır. Lâkin, pâdişah-ı âlî-cah nazarında hallâl-i müşkilât-ı enâm olan meşâyîh-ı islâm, vüzerâdan mukaddem olup umur-i diniyyede riyâset-i mutlaka sâhibi olduğu cihetle vekâlet-i kübradan min vecîh âlâ makamdadır. Zira devlet umuru din üzerine binâ olunur, din asıl ve devlet ânum fer'i gibi kurulmuştur. Yalnız din reisi şeyhüllislâm, yalnız devlet reisi vezir-i âzam, ikisinin dahi reisi pâdişah-ı kâmdardır. Ol ecilden, meşâyîh-ı islâm bu devlet-i aliyyede cümleden muazzzez ve mürkerrem olup, lâzım geldikte nefiyeden gayrı hakaretle tahkir ve tâzir câiz görürmez. Amma vezir-i âzam bu hususta sâir erkân-ı devlet gibidir. Ve bilcümle ulemaya bu devlet-i aliyyede olan ikrâm, bu devlet-i İslâmiyyede olmuştur. Kendi kesbleri olan zilletten gayrı devlet cânibinden amme için tertib olunan siyâset ve ükubât havfindan emîn, ırz, malları desti taaddî-i avâmdan mâsun ve mahfuzdur.» Telhisü'l-Beyân, 134, a.b.

ziyaretleri III. Murad (1574-1595) devrinde 922 (1584) tarihinde kanun haline getirilmişti(29). Tâyini, bizzat padışah tarafından yapılımcla beraber, bilhassa idârenin zayıf zamanlarında veya herhangi bir işyan vukuunda, padışah aleyhine fetva verebilir endişesiyle daima seyhüllislâmdan çekinilmiştir. Cünkü Osmanlı padisahları, tebea üzerinde keyfi bir tasarruf hakkına sahip değillerdi. Onlar da birtakım kanun ve nizamlarla bağlı idiler. Zâhiren, hudutsuz bir selâhiyete sahip görüşeler bile, hâkikatte bazı kanunlarla mukayyettiler(30). İdâri mekanizmada dini asıl, devleti de onun bir fer'i olarak kabul eden bir devlette bu durum normal karşılaşmalıdır. Bu anlayışın bir neticesi olacak ki, yürürlüğe girmesi istenilen her türlü kanun ve nizam hakkında, önce seyhüllislâmdan, bunun seriata uygun olup olmadığına dair fetvâ alınırdı. Ancak bundan sonra, istenilen kanun yürürlüğe girerdi(31). 1686 yılında Amsterdam'da basılan ve türkçe tercemesi yayınlanan bir eserde bu mevzu ile ilgili olarak söyle denilmektedir: «Seyhüllislâm, sâhip olduğu geniş yetkisi ile herhangi bir mesele hakkında hükmü verince padışah bile bunun aksını iddia edip karşı çıkamaz»(32).

Seyhüllislâmlığın hâiz olduğu önemi belirten hususlardan biri de, seyhüllislâm olarak tayin edilecek olan zâtin saraya dâveti esnasında, sadriâzamla birlikte huzura girerlerken padışahın onlara karşı üç adım atması ve onları ayakta istikbal etmesidir(33). Keza, seyhüllislâm adayının, padışahın elini öptükten sonra oturması, buna karşı sadriâzamın ayakta beklemesi de bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Bu tatbikat, IV. Mehmed devrinde (1648-1687), sadriâzam Melek Ahmed Paşa' dan itibaren devam edegelmistiştir(34).

E. SEYHÜLLİSLÂMLIĞIN SONA ERMESİ

Osmanlı devletinde, ilmiyye sınıfının en yüksek mevkii olan ve mesihat-i islâmiyye diye adlandırılan bu önemli makamın uzunca bir tarihçesi vardır. İlk seyhüllislâm Molla Fenâri'nin tâyin tarihi olan 1424/25 senesinden, Medenî Mehmed Nuri Efendi (1920-1922 = 1339-1341)'nin istifa tarihi olan 26 Eylül 1922 yılına kadar mesihat-i islâmiyye mües-

29 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 179.

30 — İsmail Hakkı Uzunçarsılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1972, I, 596.

31 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 198; Raphaela Lewis, Osmanlı Türkيسinde Gündelik Hayat, Terc. Mefiküre Poroy, İstanbul 1973, s. 23.

32 — Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Terc. M. Reşat Uzmen, İstanbul, s. 167.

33 — Jean Thénot, L'empire du Grand Turc, Paris 1965, s. 147.

34 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 191.

sesesi, faslasız 498 sene devam etmistir. Beş asra yaklaşan ve özellikle kayd-ı hayat ile bu makama gelen dirâyetli zevatın yeri, daha sonra gelenlerle aynı şekilde doldurulamamıştır.

Bütün Osmanlı müesseselerinde olduğu gibi, bu müessese de, XVI. asırın son senelerinden ve bilhassa XVII. asırdan itibaren yavaş yavaş inhibitata yüz tutmuştur(35). Nitekim Kanunî Sultan Süleyman saltanatının ortalarında 948 (1541/42) başlayan seyhüllislâm azlı, daha önce benzeri görülmemişinden büyük bir hâdice olarak karşılanmıştır. Devrin seyhüllislâmı, Civi-zâde Muhyiddin Seyh Mehmed Efendi (1539-1542)'nin Mevlâna Celâleddin-i Rûmî ve ve Muhyiddin-i Ârabî gibi mütasavvıflar hakkında vazife ve selâhiyetini aşan bir dil kullanması, vazifesinden azledilmesine sebep olmustu(36).

Civi-zâde Muhyiddin Seyh Mehmed Efendinin, yukarıda belirtilen sebepten dolayı azlı, bu makama yükselenlerin artık «azledilemez lâ yenazıl» olan özelliklerini ortadan kaldırmış oldu. Bundan böyle sadriâzamla aralarının iyi olmaması veya maiyetinin çeşitli işlere müdahalesi neticesinde, dedikoduların ortaya çıkması gibi nahoş olaylar, seyhüllislâm azillerinin sebepleri meyanında idi(37).

Seyhüllislâmların «azledilemez» özelliği ortadan kalktıktan ve eskiye nisbetle bir gerileme başladıkta sonra, azledilmiş olan bir seyhüllislâmin, aynı vazifeye tekrar getirilmesi ile karşılaşıyoruz. Böyle bir adım da Bostan-zâde Mehmed Efendi ile atılmıştır. İlk meşihat-ı, 997-1000 (1589-1592) yılları arasında olan mezkûr zâtın ikinci mesihati da 1001-1006 (1593-1598) seneleri arasındadır(38).

Osmanlı Devleti idâri kadrosunda bulunan hemen herkese en büyük ceza olan idâmin verilebildiği ve sadriâzamların bile böyle bir ceza dan kendilerini kurtaramadığı bir gerçeketir. Hal böyleyken seyhüllislâmlar, bu kaidenin dışında tutulmuşlardı. Dinî reis olmaları, onları böyle bir cezadan uzak tutuyordu(39). Bununla beraber, beş asra yaklaşan tarihi içinde sâdece üç seyhüllislâm ölüm cezasına çarptırılmıştı.

35 — Danişmend, a.g.e., V, 110.

36 — Müstakîm-zâde, Devhaü'l-meşâyîh, s. 20.

37 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 192.

38 — Süleyman Saadeddin, a.g.e., s. 34; Ali Emîri, İlmiye Salnâmesi, s. 308-309.

39 — Jean Thévenot, a.g.e., s. 147; Danişmend, a.g.e., V, 165. Bu mevzuda «Telhisü'l-Beyân'da şöyle denilmektedir: «Meşâyîh-i İslâm, bu Devlet-i Aliyye'de cümleden muazzzez ve mükerrem olup lâzım geldikte nefiyden gayrı hakaretle tahkir ve tâzir câiz görülmez. Amma vezir-i âzam bu hususta sâir erkân-ı devlet gibidir.» 134 b.

Böyle bir cezaya çarptırılmakla beraber bunlara «şehid» denilmektedir. Bu, «inhibitat devrinde, ilmiyye mâsûniyyetinin ihlâline karşı, mesleğin protesto tezahürleri mâhiyetindedir»(40). Efkâr-i umumiyece bunlar, yanlış anlaşmanın kurbanı olarak idâm edilmişlerdir(41). Böylece bir ceza ile hayata veda eden şeyhüislâmlar sunlardır:

1. Ahî-zâde sehid Hüseyin Efendi (1041-1043/1632-1634).
2. Hoca-zâde sehid Mes'ud Efendi (1066/1656) 4 ay 12 gün.
3. Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi (1088/1688) ikinci mesihatı (1106-1115/1695-1703).

Osmanlı devlet teşkilâtında, herhangi bir kimseye şeyhüislâm ünvanının verilebilmesi, o kimsenin mesihat makamına getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu makamın, eskiye nisbetle bir gerileme gösterdiği, resmen ve fiilen bu makama gelmediği halde bazı kimselere bu makam pâyesinin verilmesiyle de ortaya çıkmaktadır. Gerçi asırlarca süren bir târih içinde ancak iki kişiye bu pâye verilmiştir ama bu da, çok yüksek bir makam olan şeyhüislâmlık için, bir gerileme sayılabilir. Bu makama gelmediği halde pâyesi ile tâtil edilen iki kişiden birincisi Karaçelebi-zâde Abdülâziz Efendidir. Bu zat, 1059 (1649) tarihinde «Ravzatu'l-Ebrar» adlı eserini devrin padışahı IV. Mehmed'e takdim edince kendisine bu pâye verildi. Bundan iki sene sonra da 1061 (1651) tarihinde Karaçelebi-zâde fiilen bu makama getirilmiştir.

Bilfiil şeyhüislâmlık makamına gelmediği halde bu pâyeyi alanlardan ikincisi de Erzurumlu Feyzullah Efendinin büyük oğlu Fethullah Efendidir. Fethullah Efendi, Nakibü'l-Eşraf olarak Rumeli kadiaskeri bulunurken, babası Feyzullah Efendi'den sonra bu makama gelmek üzere bu pâyeyi almıştır. Fakat 1115 (1703) senesinde babası ile birlikte azledildi. Bundan kısa bir müddet sonra da vefat etti(42).

Böylece tarihi seyri içinde geçirdiği çeşitli merhalelerden sonra nihayet, şeyhüislâm Medenî Mehmed Nuri Efendi (1920-1922)'nin, dâhil bulunduğu son Osmanlı kabinesiyle birlikte istifası neticesinde şeyhüislâmlık makamı, Osmanlılar'la birlikte İslâm âleminden de kalkarak târihe mal oldu.

40 — Danişmend, a.g.e., V, 165.

41 — Abdülkadir Altunsu, Osmanlı şeyhüislâmları, Ankara 1972, s. XLI.

42 — Ali Emîrî, İlmiye Salnâmesi, s. 318.

II. BÖLÜM

MÜESSESENİN İSLEYİSİ

A. SEYHÜLİSLÂMIN TAYİN VE AZLİ

Osmanlı devlet müesseselerinden biri olan ilmiyye'nin reisi durumundaki seyhüllâmin bu makama gelebilmesi, basit bir tâyin veya formalite işi değildi. Bununla beraber, seyhüllâm Ebu's-Suûd Efendi'den önce, bu makama gelebilmek için belli ve tâyin edilmiş bir kanun yoktu. Kadiaskerlik, büyük kadılık ve müderrislik yapmış olanlardan münâsipleri bu makama getirilebiliyordu. Fakat Ebu's-Suûd Efendi'den itibaren seyhüllâmlık, Rumeli kadiaskeri olanarlara verilir oldu. Bu tarihden sonra nâdiren, Anadolu kadiaskeri veya bunun pâyelelilerinin getirdiği görülmüştür(1).

Ebu's-Suûd Efendi'den itibaren bu makama gelebilmek için bazı merhalelerden geçmek lâzımdı. Bunun için, müderrislik mertebesini ihanet eden bir kimsenin en az 15-20 sene talebeye ders vermesi, belli mevleviyetlerden(*) sonra İstanbul kadılığı, Anadolu kadiaskerliği ve en nihayet de Rumeli kadiaskerliğine getirilmis olması gerekiyordu. Ancak bu sıranın takibinden sonra meşihat makamına gelinebilirdi(2).

1 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 177-178.

(*) Mevleviyet: Osmanlılarda, yevmiye 300-500 akça alan kadıların vazifelerine verilen isimdir. XVIII. yüzyıldan itibaren mevleviyetler beş kırsma ayrılmıştır. Bunlar: Devriye, Mahreç, Bilâd-ı hamse, Haremeyn ve İstanbul kadılıklarıdır. Tâfsilât için bkz. Z. Kazıcı - M. Şeker, İslâm — Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1981, s. 156-157.

2 — M. Nuri Paşa, Netâyic, II, 104.

İlmiye sınıfının reisi ve dînî lider olmakla beraber, seyhüllislâmin tâyini, bizzat devlet başkanı olan padişah tarafından yapılmıştır. Bu tâyinde çoğu zaman sadriâzamın da müessir olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde veziriâzamın azlinde, bazen seyhüllislâmin müessir olduğu da bir gerçektir.

Sadriâzam, kadiasker veya mazulleri arasında, kendisiyle anlaşıabileceği birisini padişaha empoze edebilirdi. Maamafih, padişah, bazen hiç kimseye sormadan ve hiç kimsenin fikrini almadan da seyhüllislâm tâyini yapabiliyordu(3).

Seyhüllislâmin kim olacağı kararlaştırıldıktan sonra, veziriâzam, o zat hakkında telhis denilen arızayı padişaha takdim eder; bundan sonra, seyhüllislâm olacak zat, saraya - veya icabına göre Pasakapısına dâvet olunup sadriâzamla beraber saraya giderlerdi(4).

Sayet, seyhüllislâm namzedi, doğrudan doğruya saraya dâvet edilmiş ise, veziriâzam da çağırılırdı. Teamül gereği, seyhüllislâm tâyin edilenler «Arz odası»nda padişahın elini öperlerdi. Fakat, Zekeriya-zâde Yahya Efendi'nin seyhüllislâmlığından sonra bu âdet terk edilerek sa dece bahçede el öpmekle iktifa edilmisti(5).

Seyhüllislâmin tâyini ile yakından ilgili bulunduğuundan, bu makamda en çok kalmış olanlardan da kısaca bahsetmemiz gereklidir. Aralıksız, 498 sene devam eden bu makamda, en fazla kalan kişi, Kanûnî ve II. Selim devri seyhüllislâmi Ebu's-Suûd Efendi'dir. Mesihat müddeti toplam olarak 28 sene 11 ay sürmüştür. Ebu's-Suûd Efendi'den sonra genelten artık onun kadar kalamamış ve 3-4 senelik bir vazifeden sonra bu makamı başkalarına terk etmişlerdir(6). Seyhüllislâm Ebu's-Suûd Efendi'den sonra ikinci sırayı, 24 sene ile II. Murad ve Fâtih devri seyhüllislâmi, Molla Fahreddin Acemî (1436-1460) almaktadır. Bu makamda uzun süre kalma imkânını elde eden ve üçüncü sıradâ bulunan Zenbilli Ali Cemalî Efendi'dir. II. Bâyezid, Yavuz ve Kanûnî devirlerinde «mesned-i meşihatta» bulunan bu zâtın hizmeti, toplam olarak 23 seneyi bulmaktadır(7).

Bazı kimselerin bu makamda uzun süre kalmalarına karşı, bir kis-

3 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 189.

4 — Topkapı Saray Arşivi, E. Nr. 8252.

5 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 190.

6 — Krämers, a.g.e., XI, 487; Danişmend, a.g.e., V, 166.

7 — Danişmend, göst. yer.

mi da çok az denebilecek kadar kısa bir süre bu vazifede kalabilmiştir.

Memik-zâde Mustafa Efendi'nin mesihat müddeti, Osmanlı mesihat tarihinde en kısa olanı olarak bilinir. Bu müddet, 13 saatlik bir zamanı kapsamaktadır. Hizmetin azlığı ve müddetin kısalığı ile ikinci sırada bulunan, IV. Mustafa (1807-1808) devrindeki Sâmânî-zâde Ömer Hü-lusi Efendi (öl. 1812)'nin ikinci mesihatıdır. Bu müddet de bir günlük bir zamanı kapsamaktadır(8).

Daha önce de belirtildiği gibi mükerrer seyhüllislâmlık, h. 1000 (1591) yıldan itibaren Bostan-zâde Mehmed Nuri Efendi ile başlamıştır. Bu zattan sonra mükerrer vazifeler devam edegelmiştir. Bu tabbî katın neticesi bazı kimseler, birkaç defa bu makama getirilmişlerdi. Bu makama dörder defa gelenleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Ca'fer Efendi-zâde Hacı Mustafa Sun'ullah Efendi.
2. Yusuf-zâde Cemaleddin Efendi.
3. Musa Kâzım Efendi.
4. Haydarî-zâde İbrahim Efendi.
5. Mustafa Sabri Efendi.

İsimleri zikredilen bu zevatın son dördü, İkinci Meşrutiyetin kabine değişikliği sonucu tekraren bu makama getirilmişlerdi(9). Zira artık II. Meşrutiyetten itibaren seyhüllislâmlar da kabine üyesi olarak onunla birlikte atanır ve yine onunla birlikte vazifeden alınır oldular.

B. SEYHÜLLİSLÂMIN VAZİFE VE SELÂHIYETİ

Bidâyette vazifesi, sadece serî meseleler üzerindeki talepler hakkında fetva vermekten ibaret olan seyhüllislâmin, bu hükümler hakkında hiç bir icra selâhiyeti yoktu. Bununla beraber, hiç bir kadı, onun verdiği fetvayı reddetmeye cür'et edemezdi(10).

Seyhüllislâmin fetvaları, daha sonra sadece ammeyi ilgilendiren siyasi sahalara inhîsar etmiştir diyebiliriz. Bunun için, devlette, ammeyi ilgilendiren hususlarda mutlaka seyhüllislâmin fetvası gerekiyordu. Böylece seyhüllislâm, fetvaları ile devlette kanunların vazi'lîliği vazifesini

8 — Danişmend, göst. yer.

9 — Danişmend, a.g.e., V, 166.

10 — Brockelmann, a.g.e., I, 287.

de üstlenmiş denebilir. Nitekim, seyhüllislâm Ebu's-Suûd Efendi'nin tasvibinden geçen kanun-nâmenin baş tarafında aynen söyle denilmektedir :

«Merhum ve mağfurunleh Sultan Süleyman Han aleyhi'r-rahme ve'r-ridvan hazretlerinin zamân-i bâemanlarında merhum seyhüllislâm Ebu's-Suûd Efendi hazretlerinin asrında olan kanun-nâme-i sultanîdir ki, şerî-serîfe müvafakatı mukarrer olup hâlâ muteber olan kavanın ve mesâildir» (11).

Kararlarını tatbik edebilme imkânına sahip bulunmayan ve aynı zamanda, Divân'ın âzası da olmayan seyhüllislâma, önemli meselelerin görüşülme ve müzakeresi esnasında müräacaat edilirdi. Hattâ bazen, seyhüllislâmlar, hiç kimseye haber vermeden Divân'a girip istediği konu hakkında mütalâada bulunabilirlerdi (12).

Devlet teşkilâtı içindeki vazifesi, önceleri sâdece fetva vermek gibi bir sahaya inhisar eden seyhüllislâmların bu makamı, İbn-i Kemâl ve Ebu's-Suûd Efendi gibi dirâyetli zevatin yetişmesi ile daha da önem kazanmaya başladığından yetki alanı da buna müvazi olarak genişlemiştir. Bu yüzden, bilhassa XVI. asrin ikinci yarısından itibâren ilmî tevcihatın seyhüllislâmlara verildiği görülmektedir (13). Nitekim, 982 (1574) tarihine kadar müderris ve mevâlı ile müftülerin tertip ve telhisleri hususu, veziriâzamlara ait iken, bu tarihten sonraki bazı veziriâzamların cahil olmaları, bu işlerin seyhüllislâmlara bırakılmasına sebep olmuştur. Böyle bir yükten kurtulmak için Ebu's-Suûd Efendi, Veziriâzam İbrahim Paşa bir tezkire yazarak «Fetva iştigâli vaktimizi istiâb ederken bu bâri dahi üzerimize tahmil bize cevirdir» (14) diyerek bu vazifeyi kabul etmek istememiştir. Bundan böyle vazife ve selâhiyet alanı daha da genişletilerek, kırk akçadan yukarı «hâriç» ve «dâhil» müderrislikleri ile, orduya tâyin edilecek kadılar; vilâyet, sancak ve kaza müftüleri; imam, hatip ve müezzinlerin; Konya'da post-nişîn olan Çelebi Efendi'nin inhası üzerine melevî seyhlerinin ve mevâlı denilen büyük kadılar ile kadiaskerlerin tâyinleri seyhüllislâmlara verildi. Bu, seyhüllislâmlığın en yüksek makam olduğunun bilinmesi ve kadiaskerlerle veziriâzamların haksızlık yapmalarını önlemek içindi. Seyhüllislâm, yapacağı tâyin hususunda kanun gereği, veziriâzam ile görüştükten ve

11 — «Osmanlı Kanun-nâmeleri» MTM, (1331), I/1, 49.

12 — Taşköprülü-zâde, a.g.e., s. 175; Ali Emîrî, İlmiye Salnâmesi, s. 312.

13 — M. Nuri Paşa, a.g.e., I, 135.

14 — Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhis, 138 a.

anlaştıktan sonra tâyin edileceklerin listesini bir telhis ile veziriâzama bildirir, böylece, onun vâsîtasıyla padışahnın irâdesini almış olurdu. XVII. asır sonları ile XVIII. asırda veziriâzamın muvafakatının alınması sadece kadiasker ve mevâlî tâyinlerine tahsis edilmiştir. Diğerleri için böyle bir muvafakata ihtiyaç yoktu(15).

Böylece şeyhiâslâm, günümüzün hem Adliye, hem de Millî Eğitim Bakanlıkları vazifesini üstlendiği gibi, Diyânet İşleri Başkanlığı vazifesi de üstlenmiştir. Bütün bu vazifelerle yükümlü tutulan şeyhiâslâm, sadece belli bazı tâyin ve fetva işlerinin tedvîni ile yetinmiyordu. O, medreselerin idare ve kontrolundan da mes'ul tutuluyordu(16).

Önceleri, Divân-ı hümâyûn âzası olmayan şeyhiâslâmların meclise girmesi, II. Mahmud (1808-1839) devrine rastlar. Bu devirde, kadiaskerler meclisten çıkarılmış, onların yerine şeyhiâslâm gelmiştir. Tanzimat'ın ilânından 1908 senesine kadar nâzırlar gibi değiştirilebilen şeyhiâslâmlar, bu tarihten sonra, kabine ile değiştirilir olmuşlardır(17).

Tanzimat'la birlikte bir nâzırlık derecesine inen şeyhiâslâmlık makamı, 1876 da Mithat Paşa tarafından ilân edilen Kanun-ı Esâsi'nin 27. maddesine göre kendisine tanınan hak mucibince derece bakımından öbür nâzırlara olan üstünlüğü muhafaza edildi. Mezkûr maddede: «Sultan, sadriâzamı ve şeyhiâslâmi kendisi seçer, diğer nâzırlar ise sadriâzam tarafından tâyin olunurlar» denilmektedir(18).

Şeyhiâslâmlık makamının devlet teşkilâti içindeki ehemmiyeti, bir hayli yüksekti. Bu ehemmiyet, ifâdesini teşrifatta bulurdu. Bu mânada şeyhiâslâm, zamanında Ebu Hanife (H. 80-150) gibi teşrifat üstü kabul edilirdi. Onun, sadriâzam ve sultan huzurundaki teşrifat kaideleri ile dînî bayramlarda, sultanların cenaze merasiminde, yeni hükümdâra biat ve kılıç kuşatma (Kılıç Alayı) esnasındaki vazife ve selâhiyetleri bütîn teferiatiyle tesbit edilmiştir(19).

C. SEYHÜLİSLÂMIN MAİYYETİ

Osmanlı devlet teşkilâti içinde önemli bir yeri bulunan şeyhiâslâmların, XVIII. asra kadar belli ve herkesçe bilinen bir daireleri yoktu.

15 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 179-180.

16 — Mübâhat S. Kütükoğlu, 1869 da Faaal İstanbul Medreseleri, İstanbul 1977, s. 3.

17 — M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, III, 350; Kramers, «Şeyhiâslâm» I.A. XI, 488.

18 — Kanûn-ı Esâsi, mad. 27; Ali Emîri, İlmiye Salnâmesi, s. 2.

19 — Tafsîlat için bkz. İlmiye Salnâmesi, s. 319.

Seyhüllâm olarak tâyin edilen zatin konağı müsaitse kendi konağında, değilse münasip bir konağa çıkarak orada vazifesini icra ederdi. Nitekim, Ali Cemâlî Efendî'nin kendisinden istenen fetvaların cevaplarını, konağının penceresinden, iple sarkittığı bir zenbile koymak gibi bir âdeti olduğunu ve bundan dolayı da «Zenbillî» adını aldığıni biliyoruz(20).

Osmanlılarda XVIII. asır sonlarına doğru başlayan idârî yenileşme hâreketlerinin sonucusu olarak, zamanla reisi seyhüllâm olan idârî bir kısım meydana geldi. Daha önce, belli bir odası bulunmayan seyhüllâma, Tanzimat döneminde Yeniceri Ağası'nın dairesi tahsis edildi. Artık bundan sonra buraya «Seyhüllâm Kapısı» veya «Bab-ı Fetva» denmeye başlandı(21).

Devlet teşkilâtı içindeki durum, yetki ve vazifesine müvazi olarak seyhüllâmin maiyetinde bir hayli kabarık bir memurlar kadrosu teşekkül ediyordu. Birçok memuru yanında, başlarında «Fetva Emini» bulunan ve pek mühim bir daire olân fetva kalemi vardi. Bu dairede müssevid, mübeyyiz, mukabeleci, kâtîp, mührûdar ve müvezziler bulunurdu. Dairenin başında bulunan Fetva emini, fîkih, yani İslâm hukukunu çok iyi bilen bir kimse olurdu. İstenilen fetvayı bulmakla yükümlüydü. Bu zatin maiyetinde de yirmi kadar kâtîp olup bunlar, verilen fetvaları yazarlardı(22).

Fetva eminliğinin ihdası, seyhüllâmin sefere iştirâki, veya hastalanması gibi bir anormal durumun ortaya çıkması yüzündendir. İlk fetva emininin, seyhüllâm Zenbillî Ali Cemâlî Efendî'nin hastalığı üzerinde tâyin edildiği ve bu zâtın da Balıkesirli Mehmed Muhyiddin Efendi olduğu bildirilmektedir(23).

Seyhüllâm dairesinde, fetva eminliğinden başka daha bazı önemli memuriyetler de vardır, bunlar :

Kethüda : Siyasî ve iktisadî işlerinde seyhüllâmin vekili olan kethüda, onun adına hareket ederdi(24).

Telhisçi : Seyhüllâmin, hükümet nezdindeki temsilcisi durumundaki memuru olup, hukuk, dînî işler ve kanunlara ait muamelelerde hü-

20 — Taşköprülü, Şakaik, s. 174.

21 — Kramers, a.g.e., IA. XI/488.

22 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 196.

23 — Veli Ertan, Meşhur seyhüllâmlar, İstanbul 1969, s. 11.

24 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 198; Kramers, a.g.e., IA., XI/488.

kümetle temas ederdi. Şeyhüislâmin, müderris ve mevalî tâyinleri bu-nun vasitasiyle ve Reisü'l-Küttab'ın delâletiyle veziriâzama arzolu-nurdu (25).

Mektupçu : Şeyhüislâmm divân efendisi veya mühürdarı ve şim-diki ismiyle yazı işleri müdürü idi. Meşihattan çıkan buyruldular, tâyin rüusu ve beratları ile icâzetnâmelerin yazıldığı daire bunun emri altındâ idi. Keza şeyhüislâmin mührü de bunda (mühürdar) bulunurdu (26).

Şeyhüislâmin maiyetindeki bu memurlardan her birinin kendisine ait ve müstakil daireleri bulunmakta idi(27).

XIX. asırda maiyeti daha da genişleyen şeyhüislâmlık makamının bu devirdeki memurları, kadiasker ve İstanbul kadısı maiyeti de dahil olmak üzere sunlardır :

Ders vekili, Fetva emini, Şeyhüislâm mektupçusu, Arzuhalci, İlâmat mümeyyizi, Rumeli kadraskeri tezkirecisi, Kassam-i askerî, Rumeli şer'iyyatçısı, Rumeli vekayı kâtibi, Anadolu kadiaskeri tezkirecisi, Ana-dolu vekayı kâtibi, İstanbul Kadısı müşaviri, İstanbul şer'iyyatçısı ve İstanbul kadısı vekayı kâtibi. 1293 (1875) deki meşihat daireleri büyük memurları ise sunlardır :

Ders vekili, Fetva emini, Meşihat mektupçusu ve üç muavini, İlâmat-ı şer'iyye mümeyyizi, Meşihat arzuhalcisi ve iki muavini, İlâmat-ı şer'iyye mümeyyiz muavini, maas-ı ilmiyye kâtibi, Reisü'l-müsevvîdîn. Bunların her birinin de müteaddid memurları vardı(28).

1334 (1916) tarihli İlmiye salnâmesinde mesihat maiyeti hakkında geniş ve tafsılâlı bilgi verilmektedir. Buna göre devrin şeyhüislâmi Mustafa Hayri Efendidir. Dairenin memurları da şöyle sıralanmaktadır:

FETVAHANE-İ ÂLİ DAİRESİ

1. Fetva emini.
2. Fetva emaneti muavini (iki kişi)

HEYET-İ İFTÂİYYE (FETVA ODASI)

1. Reisü'l-müsevvîdîn

25 — Uzunçarşılı, aynı yer.

26 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 198-199.

27 — Kramers, a.g.e., IA., XI/488.

28 — 1272 ve 1273 h. senelerine ait salnâmelерden naklen bkz. Uzunçarşılı, İlmiye, s. 199

2. Müvezzi'
3. Cevab-ı şifâhî memuru.
4. Müsevvidîn (28 kişi).

İLÂMAT-ı SERİYYE MÜDİRİYYETİ (İLAMAT ODASI)

1. İlâmat-ı ser'îye müdürü.
2. İlâmat-ı ser'îye mümeyyizi (8 kişi).
3. Taharri-i mesâil memuru.
4. İlâmat-ı ser'îye mümeyyiz muavini (9 kişi).
5. Birinci sınıf müsevvid (4 kişi).
6. İkinci sınıf müsevvid (5 kişi).
7. Üçüncü sınıf müsevvid (4 kişi).

MECLİS-ı TEDKİKAT-ı SERİYYE

1. Reis.
2. Azâ (7 kişi).

MECLİS-ı TEDKİKAT-ı SERİYYE KALEMİ

1. Mümeyyiz (2 kişi).
2. Birinci sınıf (4 kişi):
3. İkinci sınıf (5 kişi).
4. Üçüncü sınıf (6 kişi).

DERS VEKÂLETİ VE MECLİS-ı MESÂLİH-ı TALEBE

1. Reisi ders vekili.
2. Âza, ders vekili muavini (4 kişi).
3. Kâtip.

DERS VEKÂLETİ KALEMİ

1. Mümeyyiz.
2. Birinci sınıf kâtip (2 kişi).
3. Üçüncü sınıf kâtip.
4. Dördüncü sınıf kâtip.

TEDKİK-ı MESÂHİF VE MÜELLEFAT-ı SERİYYE MECLİSİ

1. Reis.
2. Âza (6 kişi).
3. Kâtip (2 kişi).

MECLİS-İ MEŞÂYİH

1. Reis.
2. Äza (2 kişi).
3. Kâtip.

MEKTUBÎ DAİRESİ

1. Mektubî
2. Mektubî muavini.

MEKTUBÎ KALEMİ

1. Mektubî kalemi mümeyyizi.
2. Mektubî kalemi mâruzat kâtibi.
3. Mektubî kalemi muâkabelecisi.
4. Mektubî kalemi müstâcele kâtibi.
5. Mektubî kalemi mühimme kâtibi.
6. Şifre memuru.
7. İkinci sınıf (3 kişi).
8. Üçüncü sınıf (4 kişi).

İLMİYYE MUHASEBAT DAİRESİ

1. Müdür.
2. Müdür muavini.
3. Mümeyyiz.
4. Birinci sınıf kâtip (2 kişi).
5. İkinci sınıf kâtip (6 kişi).
6. Üçüncü sınıf kâtip.
7. Dördüncü sınıf kâtip.
8. İlmiyye mutemedi.

EMVAL-İ EYTAM VE BEYTÜ'L-MAL MÜDİRİYETİ

1. Emval-ı eytam ve beytü'l-mal müdürü
2. Emval-ı eytam ve beytü'l-mal müdür muavini.

a. Tahrirat Kalemi

1. Emval-ı eytam tahrirat mümeyyizi
2. Birinci sınıf kâtip
3. Üçüncü sınıf kâtip (4 kişi)

b. Muhasebe Kalemi

1. Emval-ı eytam muhasebe mümeyyizi
2. Birinci sınıf kâtip (2 kişi)

3. İkinci sınıf kâtip (2 kişi)
4. Üçüncü sınıf kâtip (2 kişi)
5. Dördüncü sınıf kâtip

c. İdanat

1. İdâne memuru (2 kişi)
2. Birinci sınıf ketebeden
3. İkinci sınıf ketebeden

d. Vezne

1. Veznedar
2. Veznedar muavini
3. İkinci sınıf ketebeden
4. Üçüncü sınıf ketebeden

e. Beytu'l-Mal

1. Mühallefat mümeyyizi
2. Muhasabe mümeyyizi
3. Muhasabe kâtibi
4. Muhallefat-kâtibi
5. Üçüncü sınıf ketebeden (3 kişi)
6. Dördüncü sınıf ketebeden
7. Mülâzim (2 kişi)

f. Tahsil

1. Sertahsildar
2. Tahsildar (5 kişi)
3. Muhammin

MEMURİN MÜDİRİYYETİ

1. Müdür.
2. Mümeyyiz.
3. Birinci sınıf hülefadan
4. İkinci sınıf hülefadan (2 kişi)
5. Üçüncü sınıf hülefadan (3 kişi).

LEVAZIM VE MAAŞAT KISMI

1. Memurîn tahakkukat ve levazim mümeyyizi
2. Birinci sınıf hülefadan (3 kişi)
3. İkinci sınıf hülefadan (3 kişi)

4. Üçüncü sınıf hülefadan (3 kişi)
5. Dördüncü sınıf hülefadan (2 kişi)

SİCİLLİ AHVAL MÜDİRİYETİ

1. Müdür.
2. Mümeyyiz.
3. Birinci sınıf (2 kişi)
4. İlkinci sınıf
5. Üçüncü sınıf (6 kişi)
6. Dördüncü sınıf

EVRAK MÜDÜRIYYETİ

1. Müdür.
2. Muavin
3. Mümeyyiz.
4. Birinci sınıf hülefadan
5. İlkinci sınıf hülefadan (3 kişi)
6. Üçüncü sınıf hülefadan (3 kişi)
7. Dördüncü sınıf hülefadan (3 kişi)

İSTATİSTİK VE DOSYA KALEMİ

1. Mümeyyiz
2. Üçüncü sınıf hülefadan (3 kişi)

DAİRE-i CELİL-i FETVAPENAHİ TABABETİ

1. Tabib
2. Kâtip(29).

D. SEYHÜLİSLÂM MAAŞI

Osmanlı din ve teylet teskilatı içinde önemli bir fonksiyonu bulunan seyhü'lislâm veya müftüler, bidayette, çok az denecek kadar maaş alıyorlardı. Bu, onların beytü'l-maldan gelen parayı, mümkün mertebe kullanmak istemeyişlerinden olsa gerektir. Nitekim 30 akça^(*) yevmiye ile vazife alan ilk seyhü'lislâm Mevlânâ Fahreddin Acemî (1436-1460)⁽³⁰⁾'ye bu vazifesinden dolayı daha fazla maaş verilmek istendiğinde bunu kabul etmeyerek «beytü'l-mal helâldir, fakat hâcet ve kifâ-

29 — İlmiye Salnâmesi, s. 140-152.

(*) Bu devirde 4 akça bir dirhem karşılığı idi. Telhis, 135 a.

30 — Telhis, aynı yer. Müstâkîm-zâde, a.g.e., s. 5.

yetten fazlası helâl değildir»(31) diyerek daha ziyadesini kabul etmemiştir. Bu anlayışın neticesi olacak ki, XV. asra kadar kadiaskerlerin yevmiyeleri 500 akça iken seyhüllislâmlar, bunun beşte biri kadar yevmiye almakta idiler(32).

Daha sonraları, devlet dairelerinin genişlemesi, işlerin çoğalması ve refahın artmasına paralel olarak, seyhüllislâm maaşlarında da bir artış göze çarpmaktadır. XVI. asır başlarında seyhüllislâmlık makamına getirilen Zenbilli Ali Cemâlî Efendi, bu hizmetine mukabil 100, medresede (II. Bâyezid medresesi) vazife görmesinden dolayı da 50 akça yevmiye alıyordu ki, cem'an 150 akça tutmaktadır(33). Bununla beraber, Fâtih Sultan Mehmed'in, kendi hocası Molla Gûrânî (1480-1488) seyhüllislâm olunca, fevkâlâde olarak yalnız ona 200 akça yevmiyeden başka aydan aya 20 bin ve senede de 50 bin akça verdiginden haberdarız(34). Fakat bu tatbikat, sâdece Molla Gûrânî'nin şahsına müňhasır kalmıştır.

XVI. asırda, seyhüllislâm maaşı tedrici bir surette artış kaydetmektedir. Nitekim İbn-i Kemâl bu vazifeye getirilince, 200 akça yevmiye almaya başladı. Daha sonra bu maaşı 50 akça terakki ederek 250 akçaya çıkarıldı. Bu durum, Ebu's-Suûd Efendi'nin 972 (1564) seneinde Kanunî Sultan Süleyman'a bir bölümünü takdim ettiği irşâdü'l-aklî's-selîm adlı eserinden sonra, birdenbire 300 akça terakki ederek Bâyezid müderrisliği ile birlikte yevmiyesi 500 akça oldu. Bu, onların maaş yönünden kadiaskerlerle eşit bir seviyeye geldiğini göstermektedir. Ebu's-Suûd Efendi'nin, bir sene sonra, tefsirinin geri kalan kısmını takdim etmesi üzerine yevmiyesi 100 akça daha artırılarak 600 akça oldu(35). Böylece, seyhüllislâmlık makamı her yönü ile kadiaskerliğin fevkine çıkarılmış oluyordu. XVI. asırın ikinci yarısından sonra seyhüllislâm yevmiyesi 750 akçâ üzerinden, aylıkları 22500 akçaya geliyordu(36). Bu tatbikat, seyhüllislâm Bostan-zâde Mehmed Efendi (1593-1598) zamanında başlamıştır. Önceleri yevmiyesi 700 akça olan Mehmed Efendi'nin bu maaşına 50 akça daha ilâve edilerek 750 akçaya çıkarılmıştır(37). XVII. asırda, seyhüllislâmların hazi-

31 — Müstakîm-zâde, a.g.e., s. 6; Ahmed Refîk, İlmiye Salnâmesi, s. 327.

32 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 175.

33 — Telhis, 135 b.

34 — Uzunçarsılı, İlmiye, s. 175.

35 — Telhis, 136 a.

36 — Telhis, 136 b.

37 — Telhis, 136 a-b.

neden maaş olarak 24980 akça aldığı görülmektedir ki, buna göre yevmiyeleri 800 akçadan fazla tutmaktadır(38).

Seyhüllâmların, yukarıda belirtilen maaşından gayri, yine Bostan-zâde Mehmed Efendi ile başlayan «arpalık» alma hususu ortaya çıkmaktadır. Bununla ilgili hükmü söyledir: «A'lemu'l-hükemâ'i'l-mütebahhirîn Mevlânâ Muhyiddin tevki'i refî'i hümâyûn vâsil olicak mâlum ola ki, bundan akdem müfti iken Ebu's-Suûd merhumun vazife-i muayyenesi 550 akça olup lâkin hizmet-i fetvada muayyen arpâlığı olmayup ve şimdiye deðin müfti olanlara virilegelmış deðiliken senin ilm ve fazl ile araste ve fetva hizmetinde mücidd ve saâf olduğun ilm-i hümâyûnum muhit ve şâmil olmaðın mezid-i inâyet-i şâhânenmeden selefte olan müftilerden tercih olunup bi'l-fi'il mütasarrif olduğun vazife üzerine 50 bin akça arpalık inâyet edüp buyurdum ki, sâdir olan ferman-i hümâyûnum mücebince zikrolunan arpâliğin tedariki için âdem gönderüp hükmün ihraç ittiüresun»(39). Daha sonraları bu arpalık, nakit para olmakтан çıkararak bir iki kazanın hâsilatı ile temin edildi(40). Bilâhere, seyhüllâm kabine âzası olunca, diğer üyeleri gibi maaş almaya başladı.

38 — Uzunçarşılı, İlmiye, s. 178.

39 — Telhis, 136 b — 137 a.

40 — M. Nuri Paşa, a.g.e., III, 87.

OSMANLI ŞEHİHLİSLÂMLARI

Seyhüllâmin Adı	Mükerrer	Süre	Ayrılış
1. Molla Fenârî	—	7 sene	Ölüm
2. Molla Yegân	—	5 »	»
3. Fahreddin Acemî	—	24 »	»
4. Molla Hüsrev	—	20 »	»
5. Molla Gûranî	—	8 »	»
6. Molla Abdülkerim	—	7 »	»
7. Çelebi Alaeddin Arabî	—	1 »	»
8. Efdal-zâde Hamidüddin	—	6 »	»
✗ 9. Zenbilli Ali Cemalî	—	22 »	»
✗ 10. Kemâl Paşa-zâde	—	8 »	»
✓ 11. Sadullah Sâdi	—	4 sene 10 ay 4 gün	Ölüm
✗ 12. Çivi-zâde Muhyiddin	—	3 sene 9 ay	Azil
✗ 13. Hamidî Abdülkadir Çelebi	—	3 ay	İstifa
✗ 14. Fenârî-zâde Muhyiddin	—	2 sene 10 ay	İstifa
✓ 15. Ebu's-Suûd Efendi	—	28 sene 11 ay	Ölüm
16. Konyali Hamid Mahmud	—	3 sene 1 ay 24 gün	Ölüm
17. Kadi-zâde Ahmed Şemseddin	—	2 sene 7 ay 8 gün	Ölüm
18. Mâlul-zâde Mehmed Efendi	—	1 sene 7 ay 27 gün	İstifa
19. Çivi-zâde Haci Mehmed	—	5 sene 3 ay 6 gün	Ölüm
20. Müyyed-zâde Abdülkadir	—	1 sene 10 ay 27 gün	Azil
21. Bostan-zâde Mehmed Efendi	2	7 sene 9 ay 28 gün	Az-Öl.
22. Bayram-zâde Zekeriya	—	1 sene 2 ay 2 gün	Ölüm
23. Hoca Mehmed Saadeddin Ef.	—	1 sene 6 ay 1 gün	Ölüm
24. Câfer-zâde Sun'ullah	4	5 sene 7 ay 7 gün	Azil
25. Hoca Saadeddin-zâde Mehmed	2	8 sene 6 ay 1 gün	Az-Öl.
26. Ebu'l-Meyâmin Mustafa Ef.	2	1 sene 7 ay 24 gün	Az-Öl.
27. Hoca Saadeddin-zâde Meh. Esad	2	8 sene 6 ay 9 gün	Az-Öl.

Seyhüllislâmmîn Adı	Mükerrer	Süre	Ayrılış
28. Yahya Efendi	3	18 sene	2 ay 24 gün Az-Öl.
29. Ahi-zâde Hüseyin (sehid)	—	1 sene	10 ay 26 gün İdam
30. Ebû Said Mehmed Efendi	3	4 sene	2 ay 11 gün Azil
31. Muîd Ahmed Efendi	—	1 sene	3 ay 10 gün Ölüm
32. Hacı Abdurrahim Efendi	—	2 sene	2 ay 23 gün Azil
33. Mehmed Bahâî Efendi	2	3 sene	2 ay 2 gün Az-Öl.
34. Karaçelebi-zâde Abdülaziz	—	4 ay	2 gün Azil
35. Hüsam-zâde Abdurrahman Ef.	—	9 ay	25 gün İstifa
36. Memik-zâde Mustafa Efendi	—	13 saat	Azil
37. Hoca-zâde Mes'ud Ef. (sehid)	—	4 ay	12 gün İdam
38. Hanefi Mehmed Efendi	—	4 ay	15 gün Azil
39. Bâli-zâde Mustafa Efendi	—	6 ay	2 gün Azil
40. Bolevî Mustafa Efendi	—	1 sene	9 ay 28 gün Azil
41. Esîrî Mehmed Efendi	—	2 sene	10 ay 14 gün Azil
42. Sun'î-zâde Mehmed Emin Ef.	—	9 ay	16 gün Azil
43. Minkâri-zâde Yahya Efendi	—	11 sene	3 ay Azil
44. Çatalcalı Ali Efendi	2	12 sene	8 ay 13 gün Az-Öl.
45. Ankaravî Mehmed Efendi	—	1 sene	1 ay 5 gün Ölüm
46. Debbâğ-zâde Mehmed Efendi	2	2 sene	7 ay 5 gün Azil
47. Seyyid Feyzullah Ef. (sehid)	2	8 sene	2 ay 20 gün Az-İd.
48. Ebû Said-zâde Feyzullah Feyzi	2	3 sene	10 ay 17 gün Azil
49. Sadreddin-zâde Sâdîk Mehmed	2	1 sene	8 ay 18 gün Azil
50. İmam Mehmed Efendi	2	7 ay	11 gün Azil
51. Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Ef.	3	3 sene	3 ay 3 gün Az-Öl.
52. Ebe-zâde Abdullah Efendi	2	3 sene	6 ay 22 gün Azil
53. Mehmed Ataullah Efendi	—	2 ay	7 gün Azil
54. İmam Mahmud Efendi	—	1 sene	6 ay 26 gün Azil
55. Mirza Mustafa Efendi	—	6 ay	13 gün Azil
56. Menteş-zâde Abdurrahim Ef.	—	1 sene	5 ay 6 gün Ölüm
57. Kara İsmail Naim Efendi	—	1 sene	4 ay 28 gün Azil
58. Yenişehirli Abdullah Efendi	—	12 sene	4 ay 24 gün Azil
59. Mirza-zâde Şeyh Mehmed Ef.	—	7 ay	17 gün İstifa
60. Paşmakçı-zâde Abdullah Ef.	—	9 ay	8 gün Azil
61. Ebu'l-Hayr Ahmed Efendi	1 sene	7 ay	27 gün Azil
62. Ebu İshak-zâde İshak Efendi	—	1 sene	10 gün Ölüm
63. Dürri Mehmed Efendi	—	1 sene	5 ay 13 gün Azil
64. Feyzullah-zâde Mustafa Ef.	—	8 sene	10 ay 21 gün Ölüm
65. Pirî-zâde Mehmed Sâhib Ef.	—	1 sene	1 ay Azil

Seyhüislâmin Adı	Mükerrer	Süre	Ayrılış
66. Hayatî-zâde Mehmed Emin Ef.	—	6 ay 20 gün Azil	
67. Mehmed Zeynî Efendi	—	1 sene 8 ay 26 gün Azil	
68. Mehmed Es'ad Efendi	—	1 sene 22 gün Azil	
69. Kara Halil-zâde Mehmed Said	—	9 ay 22 gün Azil	
70. Seyyid Mürtaza Efendi	—	4 sene 7 ay 10 gün Azil	
71. Vassaf Abdullah Efendi	—	4 ay 27 gün Azil	
72. Dâmad-zâde Feyzullah Efendi	2	2 sene 27 gün Azil	
73. Dürri-zâde Mustafa Efendi	3	6 sene 1 ay 17 gün Azil	
74. Mehmed Sâlih Efendi	—	1 sene 5 ay 5 gün Azil	
75. Çelebi-zâde İsmail Asım Ef.	—	7 ay 16 gün Azil	
76. Hacı Veliyüddin Efendi	2	3 sene 20 gün Az-Öl.	
77. Ebubekir Efendi-zâde Ahmed	—	7 ay 23 gün Azil	
78. Pirî-zâde Osman Sâib Ef.	—	1 sene 4 ay 7 gün Ölüm	
79. Mirza-zâde Mehmed Sâid Ef.	—	3 sene 5 ay 18 gün İstifa	
80. Şerif-zâde Mehmed Şerif Ef.	—	6 ay 8 gün Azil	
81. İvazî Paşa-zâde İbrahim Beyef.	2	1 sene 21 gün Azil	
82. Camgöz Mehmed Emin Ef.	—	1 sene 4 ay 4 gün Azil	
83. Vassaf-zâde Mehmed Es'ad	—	1 sene 6 ay 20 gün Azil	
84. Es'ad-zâde Mehmed Şerif	2	4 sene 3 ay 22 gün Is.-Az.	
85. Karahisarlı Seyyid İbrahim	—	8 ay 7 gün Ölüm	
86. Dürri-zâde Mehmed Ataullah	—	1 sene 10 ay 12 gün Azil	
87. Arap-zâde Ahmed Ataullah	—	2 ay Ölüm	
88. Dürri-zâde Mehmed Arif	2	6 sene 7 ay 7 gün Azil	
89. Müftü-zâde Ahmed Efendi	—	1 sene 9 ay 12 gün Azil	
90. Mekkî Mehmed Efendi	2	1 sene 6 ay 28 gün Azil	
91. Seyyid Mehmed Kâmil Efendi	—	1 sene 5 ay 16 gün Azil	
92. Hâmid-zâde Mustafa Efendi	—	1 sene 4 ay 27 gün Azil	
93. Seyyid Yahya Tevfik Efendi	—	13 gün Ölüm	
94. Mustafa Âşır Efendi	—	1 sene 10 ay 12 gün Azil	
95. Samâni-zâde Ömer Hulusi	3	4 sene 7 ay 1 gün Azil	
96. Sâlih-zâde Ahmed Es'ad	2	3 sene 9 ay 2 gün Azil	
97. Şerif-zâde Mehmed Ataullah	2	1 sene 8 ay 7 gün Azil	
98. Arab-zâde Mehmed Arif	—	25 gün Azil	
99. Dürri-zâde Abdullah Ef.	2	4 sene 7 ay 10 gün Azil	
100. Mehmed Zeynî Efendi	—	2 sene 10 aay 6 gün Azil	
101. Mekkî-zâde Mustafa Asım	3	17 sene 6 ay 18 gün Az-Öl.	
102. Çerkez Hacı Halil Efendi	—	1 sene 6 ay 25 gün Azil	
103. Yasinci-zâde Abdülvehhab	2	6 sene 4 ay 16 gün Azil	

Seyhüllâmin Adı	Mükerrer	Süre	Ayrılış
104. Sîdkî-zâde Ahmed Reşîd Ef.	—	10 ay 15 gün	Azil
105. Kadî-zâde Mehmed Tâhir Ef.	—	2 sene 5 ay 10 gün	Azil
106. Ahmed Arif Hikmet Beyef.	—	7 sene 4 ay	Azil
107. Meşreb-zâde Mehmed Arif	—	4 sene 9 ay 7 gün	Ölüm
108. Seyyid Mehmed Saadeddin Ef.	—	4 sene 10 ay 27 gün	Azil
109. Atîf-zâde Ömer Hüsameddin	—	2 sene 8 ay 16 gün	Azil
110. Hacı Mehmed Refîk Ef.	—	1 sene 8 ay 22 gün	Azil
111. Akşehîrli Hasan Fehmi Ef.	2	5 sene 2 ay 10 gün	Azil
112. Ahmed Muhtar Beyef.	2	1 sene 9 ay 4 gün	Azil
113. Turşucu-zâde Ahmed Muhtar	—	1 sene 7 ay 5 gün	Azil
114. Hâfiż Hasan Hayrullah	2	1 sene 3 ay 13 gün	Azil
115. Haci Kara Halîl Efendi	—	8 ay 23 gün	Azil
116. Uryanî-zâde Ahmed Es'ad	—	10 sene 1 ay 14 gün	Ölüm
117. Bodrumlu Haci Ömer Lütfî	—	2 sene 7 ay 17 gün	Azil
118. Halîd Efendi-zâde Mehmed Cemaleddin (kabine değiş)	—	17 sene 11 ay 13 gün	İskat
119. Mehmed Ziyaeddin Efendi	2	2 ay 18 gün	İstifa
120. Mehmed Sâhib Molla Beyef.	—	7 ay 24 gün	İstifa
121. Çelebi-zâde Hüseyin Hüsnü	—	6 ay 1 gün	İstifa
122. Müsa Kâzîm Efendi	4	5 sene 1 ay 4 gün	İstifa
123. Abdurrahman Nesib Efendi	—	6 ay 16 gün	İstifa,
124. Mehmed Es'ad Efendi	2	1 sene 1 ay 21 gün	İstifa
125. Mustafa Hayri Efendi	—	2 sene 1 ay 21 gün	İstifa
126. Dağıstanlı Ömer Hulusi	—	25 gün	İstifa
127. Haydarî-zâde İbrahim Efendi	4	9 ay 20 gün	İstifa
128. Mustafa Sabri Efendi	4	8 ay 21 gün	İstifa
129. Dürrî-zâde Abdullah Efendi	—	3 ay 25 gün	İstifa
130. Medenî Mehmed Nuri Efendi	2	2 sene 1 ay 8 gün	İskat

BİBLİYOGRAFYA

A. ARŞİVLER

Topkapı Saray Arsivi, E. Nr. 8252.

B. KANUN-NÂMELER

Hezârfeñ Hüseyin Efendi, Telhisü'l-Beyân fî Kavanîn-i Âl-i Osman,
Bibliothéque National, Ancien Fonds Turc, nr. 40.

«Osmanlı Kanun-nâmeleri» Millî Tetebbular Mecmuası (MTM), (1331).

C. TARİH VE ARAŞTIRMALAR

Ahmed Refik, «Osmanlı Şeyhüislâmları» İlmiye Salnâmesi, İstanbul
1334.

Ali Emirî, «Mesihat-ı İslâmiye Tarihçesi», İlmiye Salnâmesi, İstanbul
1334.

Altunsu, Abdulkadir, Osmanlı Şeyhüislâmları, Ankara 1972.

Aşik Pasa-zâde, Tarih, İstanbul 1332.

Barkan, Ömer Lütfî, «Osmanlı İmparatorluğu Teşkilâ ve Müesseseleri-
nin Şer'iliği Meselesi», İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, (1945)
XI/3-4.

Brockelmann, C. İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, Terc. Neşet Çağa-
tay, Ankara 1964.

Danişmend, İsmail Hâmi, İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul
1971.

Ertan, Veli, Meshur Şeyhüislâmlar, İstanbul 1969.

Gökbilgin, M. Tayyip, Osmanlı Müesseseleri Teşkilâti ve Medeniyeti Ta-
rihine Genel Bakış, İstanbul 1977.

Hoca Saadeddin Efendi, Tâcü't-Tevârih, İstanbul 1279-1280.

- Kaydu, Ekrem, «Osmanlı Devletinde Şeyhülislâmlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı» İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, (1977), II.
- Kazıcı, Ziya, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul 1977.
- Kramers, J.H. «Şeyhülislâm», İslâm Ansiklopedisi, XI.
- Kütükoğlu, Mübâhat S. 1869 da Faal İstanbul Medreseleri İstanbul 1977.
- Mustafa Nuri Paşa, Netâicü'l-Vulkûat, İstanbul 1294-96.
- Müstakîm-zâde, Süleyman Saadeddin Efendi, Devhatü'l-Meşâiyih.
- Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Terc. M. Resat Uzmen, İstanbul.
- Taşköprülü-zâde, eş-Şakaiku'n-Nu'maniyye, Beyrut 1975.
- Thévenot, Jean, L'empire du Grand Turc, Paris 1965.
- Uraz, Murat, Şeyhülislâm Yahya, İstanbul 1944.
- Uzungarsılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1965.
- Uzungarsılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1972.