

ALEMÜDDİN EBU'L-HASEN ES-SEHÂVİ
HAYATI, KIRÂât İLMİNDEKİ YERİ VE ESERLERİ
(d. 558/1163 - v. 643/1245)

Yrd. Doç. Dr. Durmuş SERT (1)

Bu yazımızda konu edineceğimiz kırâat âlimi, H. VI. asırın kırâat sahasında en mümtaz şahsiyetlerinden ve bu sahada otorite olup, kırâatın tedrisinde bir çığır açan İmam Şâti'bî'ye öğrencilik yapmış ve âstadı nezdinde kendisinden bahsettirmiş olan es-Sehâvî'dir.

A — HAYATI :

a) İsmi, Künyesi, Lakabı ve Nisbesi :

es-Sehâvî'nin ismi, Ali'dir. Ced zinciri ise şöyledir: Ali b. Muhammed b. Abdissamed b. Abdilahad b. Abdilgâlib b. Attâs (2).

Künyesi, ebu'l-Hasen'dir.

Lakaplarından da meşhur olanları şunlardır: el-İmâmü'l-Allâme, Alemüddîn, el-Mukri', el-Mûfessir...

Doğduğu yere nisbetle es-Sehâvî (3), memleketi olması hasebiyle el-Mîrî, Şâfiî mezhebine mensup olduğundan dolayı da eş-Şâfiî olarak nisbet edilmiştir. Bunlardan başka el-Hemedânî diye de nisbet edildiğini görüyoruz.

es-Sehâvî'nin isim, künye, lakab ve nisbelerini bir arada şöyle sıralayabiliriz :

Ali b. Muhammed b. Abdissamed b. Abdilahad b. Abdilgâlib b. Attâs el-İmâmü'l-Allâme Alemüddîn ebu'l-Hasen el-Hemedânî es-Sehâvî el-Mîrî eş-Şâfiî el-Mukri' el-Mûfessir en-Nahvî el-Luğavî.

(1) Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

(2) ez-Zehebî, Slyeru Alâmi'n-Nübelâ', (tah. Beşşar Avvad..., Beyrut, I. tab' 1405/1985), XXIII, 122; İbnü'l-Cezeri, Gâyetü'n-Nihâye fi Tabakâti'l-Kurrâ', (G. Bergstraesser neşri, Mısır, 1351/1932), I. 568. Ancak, ced zincirindeki son isim ez-Zehebî, Ma'rifetü'l-Kurrâ'i'l-Kibâr ale'Tabakât ve'l-Âsâr, (I. tab' Mısır, tarihsiz), II. 503 de "Attâs" olarak; ed-Dâvûdi, Tabakâtü'l-Mûfessirin, (I. tab', Kahire, 1392), I. 425 ile İsmâîl Paşa el-Bağdâdî'nin He-diyyetu'l-Ârifin Esmâ'u'l-Müellifin ve Âsâru'l-Musannifin (İst. 1951) isimli eserinin I. 709. sayfasında "Gattâs" olarak geçmektedir.

b) Doğumu :

es-Sehâvî, H. 558/M. 1163 veya H. 559/M. 1164 yılında Mısır'ın küçük bir kasabası olan Sehâ'da doğmuştur.

c) Tahsili, seyahatları, meşgul olduğu ilimler ve hocaları :

es-Sehâvî, doğduğu yerden Mısır'a giderek orada önceleri Mâlikî Mezhebi fıkı ile meşgul olmuş, sonra Şâfiî Mezhebi'ni iltizam ederek Kâhire'deki el-Karâfe mescidine yerleşmiş ve uzun müddet bu mescidin imamlığını yürütmüştür (4). Kırâat tahsilini aynı beldede Veliyyullâh ebu'l-Kâsim eş-Şâtibî (v. 590/1194)'den yaparak, kırâatın inceliklerini, ilelini ve rivâyetlerini ondan almıştır. Meşhur kasidesini kendinden okumuştur. Orada başkalarından da kırâat okuduğu haberler arasındadır. Kırâat hocalarından ebu'l-Cûd ve ebu'l-Fadî Muhammed b. Yûsuf el-Ğaznevi (v. 599/1202), Asâkir b. Ali (v. 581/1185)'yi sayabiliriz. Sonuncu hocasından nahv, lugat ve edebiyatı da tahsil eylemiştir. Kırâat tahsili için Dimeşk'a giderek, orada ebu'l-Yemen el-Kindî (v. 613/1216)'den çok kırâat okumuş ve aynı zamanda ondan nahv, lugat ve edebiyat dersleri de almıştır. Dâvud b. Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî (v. 616/1219)'den ebu'l-Kerem eş-Şehrezûrî (v. 550/1155)'nin kitâbü'l-mesâbihîni okuyarak rivâyet etmiştir. Şöyledi ki; Dâvud b. Ahmed de bu eseri müellifinden dinlemiştir.

İskenderiye'de es-Silefî (v. 579/1180) ve Ebû Tâhir b. Avf'tan, Mısır'da Asâkir b. Ali, el-Bûsîrî, İbn Yâsin (v. 636/1238) ve başkalarından da hadis dinlemiştir (5).

İlim tahsilini tamamladıktan sonra Dimeşk'a giderek oraya yerleşmiş ve orada vefatına kadar kalmıştır.

d) Talebeleri :

Zamanında talebesi en çok olan kırâat âlimlerindendir. Yedi kırâati, kendisinden sonra Sâlihiyye Türbesinde şeyhu'l-kurrâlığı devam ettiren

- (3) es-Sehâ, Mısır'ın batısında küçük bir kasabadır. Yâkut el-Hamevi, Mu'cemü'l-Büldân (Beyrut, tarihsiz), III. 196; Şemsüddin Sâmi, Kâmüsü'l-A'lâm (İst. 1311), IX. 2539.
- (4) Yâkut, Mu'cemü'l-Udebâ (III. baskı, Dâru'l-Fîkr 1400/1980), XV. 65.
- (5) İbn Hallikân, Vefeyâtü'l-A'yân ve İnbâhu Ebnâ'i'z-Zemân (Tah. ed-Doktor İhsan Abbâs, Beyrut, 1970), III. 340; ez-Zehebi, Ma'rîfe, II. 503; Siyer, XXIII. 122; es-Sübki, Tabakâtü's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ (II. tab', Dâru'l-Mâ'rîfe, Beyrut, tarihsiz), V. Terc. 126; İbnu'l-Cezerî, Gâye, I. 569; es-Sûyûti, Buğyetü'l-Vüâl fi Tabakâtü'l-Lügâviyyin ve'n-Nûhât (Tah. Muhammed Ebû'l-Fadî İbrâhim (el-Mektebetü'l-Asriyye, Beyrut, tarihsiz), II. 192; ed-Dâvûdî, a.g.e., I. 425; Serkis, Yûsuf İlyân, Mu'cemü'l-Matbûâtl'-Arabiyye ve'l-Muarrabe (Mîsr, 1346/1928), I. 1014.

ebu'l-Feth Muhammed b. Ali el-Ensârî (v. 640/1242) ile birlikte el-Hâfiż el-Allâme Ebû Şâme (v. 665/1266), el-Kâdî Abdsüselâm ez-Zevvâvî (v. 681/1282), er-Reşîd Ebû Bekr b. Ebi'd-Dürr (v. 673/1274), Takîyyûddîn Yakûb el-Cerâyidî (v. 688/1289), Îbrâhim b. Dâvûd el-Fâdîlî (v. 692/1292), Ca'fer b. Debûka el-Harrânî (v. 691/1291), Muhammed b. Abdilazîz ed-Dîmîyatî (v. 693/1293), en-Nazzâm Muhammed et-Tebrîzî (v. 604/1207), eş-Şîhâb Muhammed b. Müzhîr (v. 690/1291), el-Cemâl Abdülvâhid b. Kesîr en-Nakîb (v. 690/1291), er-Reşîd İsmâîl b. Muallim (v. 673/1274), Muhammed b. Kaymaz (v. 602/1205), ez-Zeyn Îsâ b. Ali el-Halebî (v. 690/1291'den sonra), ed-Diyâ' el-Eş'arî okumuşlardır.

Bunların yanında Kırâât-ı Seb'a'nın tamamını okuyamayıp, sadece Nâfi', Âsim ve Ebû Amr'in kırâatlarını okuyan; bu üç imamın kırâatlariyle Kur'ân-ı Kerîm'i hatmeden, Şâtihiyye'yi kendilerine arzedenleri dinleyen öğrencileri de vardır. el-Hâfiż Şerefüddin Ahmed b. Îbrâhim el-Fezzârî (v. 705/1305), Îbrâhim b. el-Hasen el-Mahramî, Ahmed b. Mervân el-Bâ-lebekkî (v. 612/1215), el-Hasen b. el-Hallâl, İsmâîl b. Mektûm, Ebu'l-Mehâsin b. el-Hirâkî, Ahmed b. Muhammed el-Kalânisî bunlardandır.

Ondan Bağdâd şeyhi Abdüsselâm b. Ebî'l-Ceyş (v. 676/1277) icazet tariki ile kırâat rivâyetinde bulunmuştur. er-Reşîd İsmâîl b. el-Muallim (v. 714/1314) ile Îbrâhim b. Ali en-Nâsîr (v. 684/1285) ise onun son talebelerindendir (6).

e) Vefatı :

es-Sehâvî Dîmeşk'ta, son olarak yerleşmiş olduğu ve kırâat okutması için şahsına tahsis edilen Ümmü's-Sâlih türbesinde H. 643 senesi Cemâziye'l-âhirin 12. pazar (15 Ekim 1245) günü vefat etmiştir. Cenazesî huşu, celâdet ve heybet içerisinde büyük bir topluluk tarafından kılınan cenaze namazından sonra Sefh Kasîyûn denen kabristana defnolunmuştur. R.A. (7).

B — KIRÂAT İLMİNDEKİ YERİ VE ŞAHSİYETİ :

a) Kırâat İlmindeneki Yeri :

es-Sehâvî, imâm, allâme, muhakkîk, mukri', mücevvîd, kırâata ve ileline âgâh; lugat ve tefsirde imâm ve zikredilen bütün ilimlerin hakika-

(6) ez-Zehebî, Ma'rife, II. 503 - 504; Siyer, XXIII. 122 - 124; İbnü'l-Cezerî, Gâye, I. 569 - 570; ed-Dâvûdû, a.g.e., I. 425 - 426.

(7) İbn Hallikân, a.g.e., III. 340; ez-Zehebî, Ma'rife, II. 506; Siyer, XXIII, 124; el-Iber fi Haberi Men Ğaber (Tah. Ebû Hâcir Muhammed es-Sâid... Dâru'l-Kütübî'l-İlmîyye, Beyrut, 1405/1985), III. 247; es-Sübki, a.g.e., V. 126; İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye (Beyrut, 1966), XIII. 170; es-Süyûtî, Buğye, II. 192; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 709. Ançak Brock. S. I. 728 ve G. I. 522 de vefatı H. 634 olarak geçmektedir.

tını bilen bir kimse idi. Zamanında Dîmeşk'in "Şeyhu'l-Kurrâ'" idi. İlimde, uzaktan - yakından onun seviyesine yükselen bir kimse yoktu. Belirtilen ilimlerden başka birçok ilimde de mütebahhir idi. Bildiklerini ketmetmeden arzulu olanlara aktarmaya gayret ederdi. Dîmeşk câmiinde, Yahyâ b. Zekerîyyâ Aleyhisselâm'ın huzurunda kırk seneden fazla halka kıräat okutmuştur. Daha sonraları "Ümmü's-Sâlih" türbesinde kıräat okutmaya devam etmiştir. Hatta, kıräat ilminde, zamanında bu çevrenin en ileri gelenlerinden olması sebebiyle bu türbe O'na kıräat okutması için tahsis edilmiştir. Kıräat okumak için etraftan buraya akın akın gelen öğrenciler büyük kalabalık oluşturuyorlardı. Hâfiż Ebû Abdillâh (ez-Zehebî), Târîhu'l-İslâm'ında "Ondan kıräat alanlar o kadar çoktu ki, dünyada talebesi ondan daha çok bir Kur'an öğreticisi görmedim." diyor (8). Yine ez-Zehebî, O'nun hakkında el-Iber isimli eserinde diyor ki: "O'ndan kıräat okuyanlar o kadar çoktu ki, sayısını Allâh bilir. İslâm'da kendisinden alınan kıräat ilminden daha fazlasının alındığı bir başkasını bilmiyorum." (9).

el-Kâdî (İbn Hallîkân) Vefeyâtü'l-A'yân'ında şöyle diyor: "O'nu defâ-
atla Cebelü's-Sâlihin'e bir hayvanla çıkışken gördüm. Etrafında iki veya
üç kişi vardı. Onlar kendisine, Kur'ân-ı Kerim'den değişik yerlerden, aynı
zamanda okuyorlardı. O da hepsine cevap veriyordu." (10). ez-Zehebî, bu
olayı aynen anlattıktan sonra, "Ben derim ki, Kur'ân okutucularından,
aynı zamanda, iki veya daha ziyade kişiye Kur'ân okutmayı Şeyh Alemüddin'den
başkasını ruhsatlı bir kişi olarak bilmiyorum. Bu uslûb üzere sa-
hîh bir rivâyetin olup olmayacağı hakkında şüphe ederim." (11). ez-Ze-
hebî, böyle söylemekle birlikte Hz. Âîşe (R.A.) Vâlidemizin "Bütün sesleri
iştirme kudretinin ihâta ettiği Cenâb-ı Hak ne yücedir." dediğini naklede-
rek, öğrencinin kıräati zaptetmesini ancak üstâdin ona icâzet vermesiyle
kayıtlamış ve her ne kadar, her vechinde, öğrencinin hocasını dinlemesi
mümkin olmasa bile, eğer 'hoca icâzet vermiş ise onun rivâyeti de icâzet
sayılır demek suretiyle es-Sehâvî'nin bu şekilde öğrencilere kıräat oku-
tup icâzet vermesini câiz görmüştür (12). Kaldı ki, İbnü'l-Cezerî "Belki in-
sanın nefsinde ez-Zehebî'nin şüphe ettiği gibi şüpheler uyanabilir. Ama,
es-Sehâvî'nin soru soran etrafındaki talebelerin hepsine ayrı ayrı cevap
verdiği işitilmemiş midir? İşitilmiştir. Eğer, öğrencilerin sorduğu sorular-
ının her birini ayrı ayrı işitmemiş olsaydı, onların sorularına ayrı ayrı ce-

(8) İbnü'l-Cezerî, Ğâye, I. 569.

(9) ez-Zehebî, el-Iber, III. 247.

(10) İbn Hallîkân, a.g.e., III. 340; es-Süyûtî, el-İtkân Fî Ulûmi'l-Kur'ân, (Tah. Muhammed Ebû'l-Fadîl İbrâhîm, I. Tab' 1387/1967), I. 280.

(11) Geniş bilgi için bkz. ez-Zehebî, Ma'rîfe, II. 504 - 505.

(12) ez-Zehebî, a.g.e., II. 505.

vâbî nesâl verirdi? es-Sehâvi'nin velâyetinde kat'iyen şüphemiz yoktur. Bana, zamanlarına yetiştiğim şeyhlerden bir grup, kendi ustadlarından rivâyet ettiklerine göre, cinnilerden bir grubun O'ndan kırâat okumuş olduğunu haber vermişlerdir." (13).

Kırâatta şöhret bulmasına asıl sebebse, kırâat sâhasında yeni usûller vaz'eden büyük İmâm eş-Şâtibî'nin "ŞÂTİBİYYE" olarak bilinen ese-rine şerh yazması (14) ve bu vesile ile Şâtibî'nin "Kâsdemin açıklanmasını Allâh öyle bir gence takdir etti." demek suretiyle kendisinden bahset-tirmesi olmuştur (15).

b) **Kılılılığı :**

es-Sehâvi, dinin emirlerine titizlikle uyan, hayır ehli, seçkin, mütevâzi, gösteriştan uzak, hoş sohbet, herhangi bir işin evvelini ve sonunu düşünerek teennîli davranışan, kadri bilinen ve keskin zekâ sahibi bir kimse idi. İlimden başka bir şeyle meşgul olmazdı. Kerâmet ehli bir zat idi (16).

C — **ESERLERİ :**

a) **Kırâat ve Tecvîd :**

1 — **Fethu'l-Vasît fî Şehî'l-Kâsîd (Şerhu's-Şâtibîyye)** (17).

Şâtibî'nin "Hîrzu'l-Emânî ve Vechü't-Tehâni" isimli 1173 beytten mü-teşekkîl kasidesinin şerhidir.

Şâtibîyyenin ilk şerhlerindendir. İki cild halindedir. es-Sehâvi'nin şöhret bulmasına vesile olan bu şerhtir.

Ebu Şâme (665/1267), bu şerhle alâkalı olarak "Üstâdîmin bu şerhi, Kur'ân-ı Kerîm'den sonra ezberlediğim ilk kıymetli kitaptır. Onun ezberlenmesini bktirdiğimde henüz bülüğ çağına girmiş degildim." demektedir (18).

(13) İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 569.

(14) İbnü'l-Cezeri, a.g.e., I. 570; Hayruddin ez-Zirikî, el-A'lâm Kâmûsu Terâcîm li Eshhîri'r-Ricâl ve'n-Nisâ' Mine'l-Arabi ve'l-Müsta'râbin ve'l-Müsteşîrîn (III. Tab', Beyrut 1389/1969), V. 154.

(15) İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 569 - 570.

(16) İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 569.

(17) İbn Hallîkân, a.g.e., III. 340; ez-Zehebi, Ma'rîfe, II. 504; Siyer, XXIII. 122; İbnü'l-Esîr, a.g.e., XIII. 170; İbnü'l-Kâsih, Sirâcü'l-Kârlî'l-Mübtedî ve Tezkâru'l-Mukri'l-Müntehî, (III. Tab', Misir, 1373/1954) Sh. 3; İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 570; en-Nesîr fî'l-Kırâat'l-Asr (Tah. Ali Muhammed ed-Dabâbâ', Misir), I. 63; es-Sûyûti, Hüsnu'l-Muhâdara, (Tah. M. Ebu'l-Fâdi İbrâhim, I. Tab', 1387/1967, Misir) I. 412; Buğye, II. 192 - 194; Kâtîp Çelebi, a.g.e., I. 647; 1820; Zirikî, a.g.e., V. 154.

Bu şerhin çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları vardır. Bunlardan, Munc. 102, Paris 611, Kairo 11, 103, 21, 25 Patna I, 16, ¹⁴¹ Paris 609, No 74, Kairo 21, 25, jer. Hâl (19) Âsaf I, 300, ¹⁸, Bank XVIII, 1224 (20)'i sayabiliriz.

Bu şerhin, nesh hattı ile yazılmış 329 yaprak halinde Nuru Osmaniye Kütüphanesi 48 demirbaş numarada kayıtlı bir nüshasının olduğu kayıtlardan (21) anlaşılmıştır.

2 — el-Vesîletü ilâ Keşfi'l-Akîle (Şerhu Râiyyeti's-Şâtîbî fi'r-Resm) (22)

Şâtîbî'nin resm-i mushaf ile ilgili 300 beytten müteşekkil (Râ) kâfiyeli "Akîletü Etâbi'l-Kâsâid fi Esne'l-Makâsid" isimli manzum eserinin şerhîdir. Tek cild halindedir.

Eser.  diye başlamaktadır (23).

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları vardır. Bunlardan; Berl. 495/6, Wien 1634, Paris 610, ¹, Br. Mus. Suppl. 89, Kairo 11, 119, 21, 30, Qavala I, 36, Patna I, 21, ¹⁸⁸. - 2 - 7. S. Suppl. (2. Wakf İbr. 40, Qavala I, 9, 9 56, 7. Fâtih Wakf İbr. 45, Fâtih 40₃, 45 Köpr. III, 14) (24) Tunis. Zait. I, 153, Kairo¹, 30, Rampur I, 56, ¹⁸⁹, Bank. XVIII, 1281, s. Not. et. Extr. VIII, 336 (25)'yi sayabiliriz.

Aynı olarak İst. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 22 demirbaş numarada kayıtlı nesh hattı ile yazılı 136 yapraktan müteşekkil Mustafa b. Muhammed tarafından istinsah edilen bir nüshasının olduğu kayıtlarda (26) belirtilmiştir.

(18) Ebû Şâme, el-Mûrsidü'l-Vecîz (Haz. Tayyar Altıkulaç, Beyrut, 1395/1975), Sh. 17.

(19) Brock. I. 250.

(20) Brock. S. I. 725.

(21) Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi bilgi sayarı.

(22) ez-Zehebi, Ma'rife, II. 504; Siyer, XXIII. 122; İbnü'l-Cezerî, Gâye, I. 570; es-Süyûti, III. 192 - 193; İbnü'l-İmâd, Şezerâtü'z-Zeheb fi Ahbâri Men Ze-heb (Dâru'l-Fîkr, Tarihsiz.), V. 22...; Brock. S., I. 728; Sert Durmuş, Kırâat Ekollerî (Başlangıçtan VII. Hicri Asırın Başına Kadar), (Doktora tezi, Kon-ya S. Ü. basılmadı), Sh. 207.

(23) Kâtîp Çelebi, a.g.e., I. 1159.

(24) Brock. I. 522.

(25) Brock. S., I. 728.

(26) S. Ü. İlahiyat Fak. Kütüphanesi bilgisayarı.

3 — Cemâlû'l-Kurrâ' ve Kemâmû'l-İkrâ' (27)

Kırâât, tecvîd, nâsih, mensûh, vakf ve îbtidâ' ve buna benzer birçok fenni içine alan değerli bir eserdir (28).

İbnü'l-Cezerî, bu kitâbı Ebü'l-Abbâs Ahmed b. el-Huseyn b. Yüsuf el-Kefrî (776/1374)'den, O'nun da Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ali er-Rikkî (742/1341)'den, O'nun da Şîhâbüddîn Muhammed b. Müzahir ed-Dîmeşkî (690/1291)'den, O'nun da müellifinden bizzat okuduğunu haber verenlerden bize nakletmektedir (29).

Bu kitap, yazmalar bulunan Kairo², I, 18 (30) Kairo¹, 94, ²1, 18 (31) kütüphanelerde mevcut olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.

4 — el-İfsâh ve Ğâyetü'l-İşrâh fi'l-Kırâati's-Seb' (32)

5 — Akve'l-Uded fi'l-Kırâe (33)

6 — et-Tavdü'r-Râsih fi'l-Kırâe (34)

7 — Nesru'd-Dürer fi'l-Kırâe (fi'l-Kırâât) (35)

8 — Merâtibü'l-Usûl "ve Ğarâibü'l-Füsûl" fi'l-Kırâe (fi'l-Kırâât) (36)

9 — et-Tabsîra fi Sîfâti'l-Hurûf ve Ahkâmi'l-Medd

(27) ez-Zehebi, Ma'rife, II. 504; Siyer, XXIII, 123; İbnü'l-Cezerî, Ğâye, I. 570; en-Neşr, I. 96; Kâtîp Çelebi, a.g.e., III. 593; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708; Brock, I. 522; Hayruddin ez-Zirîklî, el-A'lâm Kâmûsû Terâcim li Eshüri'r-Ricâl ve'n-Nisâ' mine'l-Arabi ve'l-Müsta'rabin ve'l-Müsteşrikin (Üçüncü baskın, Beyrut, 1389/1969), V. 154; es-Sevvâh, Mu'cemü Musannafâti'l-Kurâni'l-Kefim (I. tab', Riyâd, 1404/1984), I. 222; Bilmen, Ömer Nasûhi, Büyük Tefsir Tarihi, Tabakâtü'l-Müfessîrin (Bilmen Yaynevi, İst. 1974), II. 518 - 519. Ancak, İbnü'l-İmâd, a.g.e., V. 222 de bu kitabın ismi "Cemâli'l-Kurrâ've Tâcû'l-İkrâ'" olarak geçmektedir.

(28) İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I. 96; Kâtîp Çelebi, a.g.e., III. 593.

(29) İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I. 96 - 97.

(30) Brock, S., I. 728.

(31) Brock, I. 522.

(32) Kâtîp Çelebi, a.g.e., I. 132; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708.

(33) Kâtîp Çelebi, a.g.e., I. 140. Ancak İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708'de bu eserin isminin "Akve'l-Uded fi Ma'rifeti'l-Aded" olduğunu kaydetmektedir.

(34) İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708 - 709.

(35) Kâtîp Çelebi, a.g.e., II. 1927; es-Şevvâh, a.g.e., II. (Terc. No: 3056). İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708'de ise bu kitabın adını "Nesru'd-Dürer fi Zikri'l-Âyat ve's-Süver" olarak vermektedir.

(36) Kâtîp Çelebi, a.g.e., 1650; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708 - 709.

Brock, bu eserin yazma nüshasının Âsaf, I, 296, 87'de olduğunu kaydetmektedir (37).

10 — Minhâcü't-Tevfîk fi'l-Kîrâe (38)

es-Şevvâh, "Minhâcü't-Tevfîk ilâ Ma'rifeti't-Tâhvîl ve't-Tâhkîk" ismi ile es-Sehâvî'ye ait bu eserin yazma olarak Melik Suûd Üniversitesi Kütüphanesi 850/2 m (S. 115, 133) numarada kayıtlı olduğunu bildirmektedir (39).

11 — Hidâyetü'l-Mürtâb ve Ǧâyetü'l-Huffâz ve't-Tullâb (muhtasar Manzûme fi'l-Kîrâe) (40)

Bazı kaynaklarda bu eserin "Hidâyetü'l-Mürtâb ve Ǧâyetü'l-Huffâz ve't-Tullâb... fi Ma'rifeti Müteşâbihâti'l-Kur'ân" olarak kaydedildiğini görmekteyiz (41).

İlyan Serkis, eserin bu isimle H. 1306 İstanbul baskısının olduğunu ve Mısır'da taş baskı olarak defaattla basıldığını eserinde (42) bildirmektedir.

Ayrıca yazma nüshalarının olduğunu kaynaklardan (43) öğreniyoruz.

12 — Keşfû'l-Hicâb Şerhu Hidâyeti'l-Mürtâb fi Müteşâbihâti'l-Kur'ân (44).

13 — Umdatü'l-Müfid ve Uddetü'l-Mücid fi Ma'rifeti't-Tevcid

es-Sehâvî'nin tecvîdle ilgili elimizde matbu olarak mevcut olan eseri budur.

Bu eser, Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi hocalarından Ebû Âsim Abdülaziz b. Abdîfettâh el-Kâri' tarafından H. 1402 yılında tâhkim ve Şerh edilmiştir. Kitap iki kasîdeden müteşekkildir. Birincisi (325/936) da vefat eden ve tecvîde dair ilk eser veren olarak bilinen Ebû Muzâhim el-Hâkâni'ye ait "Râiyetü'l-Hâkâni" olup "Kasîdetü'l-Hâkâni" diye meşhur olan kasidesidir.

(37) Brock, S., I. 728.

(38) Kâtîp Çelebi, a.g.e., III. 1871. Bu eser, İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 709'da "Minhâcü't-Tevfîk fi Ma'rifeti't-Tecvid ve't-Tâhkîk" olarak kayıtlıdır.

(39) es-Şevvâh, a.g.e., III. (Terc. No: 2315).

(40) Kâtîp Çelebi, a.g.e., III. 2041; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708 - 709.

(41) ez-Zirîki, a.g.e., V. 154; es-Şevvâh, a.g.e., IV. (Terc. No: 3071); İ. Serkis, a.g.e., I. 1014; Bilmen, a.g.e., III. 518.

(42) İlyan Serkis, a.g.e., I. 1014.

(43) Yazma nüshaları için b.kz. Brock, I. 522; S., I. 728.

(44) es-Şevvâh, a.g.e., IV. (Terc. No: 3127).

İkinci kaside ise Müellifimize aittir.

Bu kitap, "Nûniyyetü's-Sehâvî" (45) veya "el-Kâsîdetü'n-Nûniyye" (46) olarak meşhur olmuştur.

Bazı kaynak eserlerde bu manzumenin adının "Umdatü'l-Müfid ve Uddetü'l-Mücid fi Ma'rifeti't-Tecvîd" olduğu (47) ve hatta "Umdatü'l-Mücid fi'n-Nazm ve't-Tecvîd" (48), sonuna ilâve olmaksızın "Umdatü'l-Müfid ve Uddetü'l-Mücid" (49) olarak da görmek mümkündür.

Elimizdeki mevcut matbu olan bu eserin yazma nüshaları da vardır. Kairo² I, 24, Brill. H. 1. 325, ² 620, 6, Âsâf I, 302, 30. Patna I, 16, 145 numaralarda (50); bunlardan başka Üsküdarlı Kütüphanesi 36 demirbaş numarada 2 varak (159 - 161 ek 11) halinde, Hacı Mahmut Efendi Kütüphanesi 355 demirbaş numarada 45 - 47 varak arasında nesh hattı ile bir nüshasının da bulunduğu kayıtlar (51) arasındadır.

Kaside-i Nûniyye, tecvidin bel kemiğini oluşturan harflerin tashihinden, sıfatlarının açıklanmasından ve onlardan birbirlerine benzeyenlerinin diğerlerinden nasıl ayrılacağından ve bu ayırmada keyfiyetin nasıl olacağından bahsetmektedir. Bu sebeple büyük bir ehemmiyeti hâizdir. Ancak, kasîdede mahreclerden bahsedilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Zira, harflerin ekserisi, mahreclerinin bilinip, sıfatlarının çıkışını oralardan gerçekleştirmek suretiyle diğer harflerden ayırmak mümkün olabilir. Mahreclerden bahsedilmemesi, bazı harfleri diğerlerinden ayırmaya imkânını vermediğinden eksiklik kendini göstermektedir. Çünkü, mahrecler harflerin tecvidi meselesi vazgeçilemiyen ana meselelerdendir. Ama, bu manzumenin, sahasında yazılan ilk manzûmelerden sayılması belki böyle bir eksikliğin olmasını mazur gösterebilir (52).

Yine teyiden belirtelim ki, Nûniyye, harflerin tashihî, sıfatlarının açıklanması ve birbirlerine benzeyen sıfatların diğerlerinden nasıl ayrılacağı konularında pek kıymetli bilgiler vermek suretiyle tecvîd sâhasında pek

(45) Nûniyyetü's-Sehâvî, Sh. 36 'esah olan nüshada isminin başlıkta belirtilen olduğu kaydedilmektedir.

(46) Kâtîp Çelebi, a.g.e., II. 1348; Brock. S. I. 728.

(47) Kâtîp Çelebi, a.g.e., II. 1171 - 1172; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 708; es-Şevvâh, a.g.e., I. (Terc. No: 509).

(48) Brock. S. I. 728.

(49) Brock. I. 522.

(50) Bkz. Brock. I. 522; S. I. 728.

(51) S. Ü. İlâhiyât Fak. Kütüphanesi Bilgisayarı.

(52) Alemüddin es-Sehâvî, Nûniyyetü's-Sehâvî, (Tah. ve Şerh eden Ebû Âsim Abdülazîz b. Abdîlfettâh el-Kârî, Dâru Misir, Medine, I. Tab', H. 1402) Sh. 37.

çok ilgi çekmiştir. Bu sebeple nâzımın zamanında ve sonraki devirlerde âlimler ve muhakkikler bu manzûmeye ehemmiyet vererek onu ezberleme ve rivâyette çok titizlik göstermişlerdir.

Bu kasideyi ez-Zehebî, es-Sehâvî'nin talebelerinden Cemâlüddîn İbrâhim b. Dâvûd el-Fâdîlî (692/1292)'den dinlemiş, O'ndan da Muhammed b. Abdillâh b. Muhib işitti, O'ndan da Yûsuf b. Abdilhâdî dinlemiştir. İbnü'l-Hâdî'de evlatlarına okutarak ve onlara icâzet vererek özel bir itina göstermiştir (53).

Aynı bir silsile ile, İbnü'l-Cezerî Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh es-Sâfevî (766/1364)'den okuduğunu, O'nun da Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Süleymân b. Mervân el-Bâ'lebekkî (612/1215)'den okuduğunu, O'nun da es-Sehâvî'den dinlediğini haber vermektedir (54).

Önce bu manzûmeyi nâzım es-Sehâvî kendisi "Tuhfetü'l-Kurrâ' fi Şerhi Umdatü'l-Müfid li's-Sehâvî fi't-Tecvîd" ismi ile kısa olarak şerhetmiştir (55).

Bu şerhten başka İbnü'l-Fukkâ' el-Hamevî İsmâîl b. Muhammed b. İsmâîl (670/1271) "Şerh Umdatü'l-Müfid fi't-Tecvîd li's-Sehâvî" ismi ile şerhetmiştir (56).

Başka bir şerh de Şemsüddîn Ahmed b. Mahmûd'a aittir (57).

Kaside, recez ölçüsüyle yazılmış olup, 64 beytten müteşekkildir.
Kaside,

يَا مَنْ يَرْوِمُ تِلَاقَةَ الْقُرْآنِ
وَرُودَ شَارِقَةَ الْإِنْسَانِ

Yâ men yerümü tilâvete'l-Kur'âni

Ve yerûdü şe've eimmeti'l-itkâni

diye başlayıp,

(53) es-Sehâvî, a.g.e., (Tercümetü's-Sehâvî), Sh. 36.

(54) İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I. 98.

(55) İsmâîl Paşa, İdâhu'l-Meknûn fi'z-Zeyli Alâ Kesfi'z-Zünûn an Esmâîl-Küttûbi ve'l-Fünûn, (İst. 1947 M. E. Basımevi), I. 255.

(56) Kâtîp Çelebi, a.g.e., II. 1171 - 1172; III. 1983; İsmâîl Paşa, Hediyye, I. 213. Ancak burada "Şerhu Kasideti'n-Nûniyye kezâ" diye bir şerhten daha söz edilmektedir. Halbuki "Kasideti'n-Nûniyye" ile "Umdatü'l-Müfid" malum olduğu üzere, aynı kasidededir. Bu ikinci şerh mükerrer olarak kaydedilmiş olsa gerektir.

(57) Kâtîp Çelebi, a.g.e., II. 1171 - 1172; Kehhâle, Mu'cem, II. 171.

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ جَاءُوكَ فِي طَلْبِهَا
إِنْ قَسْطَهَا بِعَلَمِ الْخَاتَمِ

**Vâ'lem bî enneke câirun fi zulmihâ
în kistehâ bî Kasîdetî'l-Hâkâni**

diye son bulur.

es-Sehâvi, bu eserinde tecvîdin hakîkati ve mîzânî ile ilgili tenbihi müteâkip harflerin sıfat itibariyle mertebelerini beyân eder. O, ekseriyetle mübtedîlerin muhtaç olduğu, harfleri birbirinden ayırmada ve bu ayırmada ölçü olacak açıklamalarıyla tecvîdin ana meselelerinden birini eserinde incelemiştir. Ancak, bu kadar bilgi Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel surette okuyabilecek seviyeye yükseltecek kadar yeterli değildir. Önce temas ettiğimiz gibi, "**Mahâricü'l-hurûf**" bu eksikliklerin başında gelmektedir. Bundan başka, tecvîd konusunda müstağnî olamayacağımız Tenvîn ve nûn-i sâkinenin hükümleri, gunneli okunuşlara tealluk eden meseleler, medlerin çeşitleri ve miktarları, Râ'nın hükümleri, kalın okunan Lâm ve hükümleri, vasîl hemzesinin hükümleri gibi konuların da işlenmesi uygun olurdu.

Nâzîm eserinde harfleri tek tek ele alarak, herflerin sıfatlarını belirtmiş, aralarındaki farklılıklarını açıklamıştır. Sonunda da tertîlin hakîkâtını belirterek, kırâatta hataya düşmekten korunmak gerektiğini açıklamıştır. Bu yönüyle sâhasında büyük bir boşluğu doldurmuştur.

b) Diğer İlim Daşlarında :

- 1 — Tefsîru'l-Kur'ân ilâ Sûreti'l-Kehf (fi erbei mücellidât)
- 2 — Kitâbü'l-Mufaddal fi Şerhi'l-Mufassal li'z-Zemahşerî
- 3 — Müfidü'd-Deyâcî fi Tefsîri'l-Ehâcî
- 4 — el-Kâsidetü's-Seb'a fi Medhi Seyyidi'l-Halk S.A.V. ve Şerhuhû Ebû Şâme
- 5 — el-Mefâhire beyne Dîmeşk ve'l-Kâhire
- 6 — İfsâhu'l-Mûcîz fi İzâhi'l-Mu'cîz
- 7 — Tuhfetü'l-Fûrâd ve Tarfetü'l-Mürtâd
- 8 — Tenvîru'z-Zulem fi'l-Cûd ve'l-Keram
- 9 — el-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbârî'l-Müselsele

- 10 — Zâtü'l-Usûl fi Medhi'r-Rasûl S.A.V. (Zâtü'l-Usûl ve'l-Kabûl fi Mefhari'r-Rasûl)
- 11 — Zâtü'l-Hulel
- 12 — Zâtü'd-Dürer fi Mu'cizâti Seyyidi'l-Beşer
- 13 — Sifru's-Seâde ve Sefîru'l-İfâde fi Şerhi'l-Mufassal
- 14 — Şerhu'l-Muhâcât fi'l-Ehâcî ve'l-Ağlûtât li'z-Zemahşerî
- 15 — Şerhu Mesâbîhi's-Sünne li'l-Beğavî
- 16 — Şekve'l-İştiyâk ile'n-Nebiyyi't-Tâhiri'l-Ahlâk S.A.V.
- 17 — Arûsü's-Semer fi Menâzili'l-Kamer
- 18 — el-Kasîdetü'n-Nâsîra li Mezhebi'l-Eşâira
- 19 — el-Kevkebü'l-Vekkâd fi Tashîhi'l-İ'tikâd
- 20 — Levâkîhü'l-Fiker fi Ahbâri Men Ğaber
- 21 — Manzûme fi Müteşâbihâti'l-Küttâb (Mısır'da bir çok defa basılmıştır)
- 22 — Bastu'l-Kavl ve Tavvel
- 23 — Münîru'd-Deyyâcî fi'l-Âdâb
- 24 — Manzûme fi Ahzâbi'l-Kur'ân isimli eserleri vardır (58).

Bu eserlerinden başka hutbeleri ve şiirleri (59) de mevcuttur. Nûnîye kasidesi başlı başına bir şâheserdir.

Cenâb-ı Hak büyük kırâât âlimi Alemüddîn Ebu'l-Hasen es-Sehâvi'ye rahmet eylesin ve eserlerinden bizi istifâde etmeye muvaffak kilsin. Âmin.

(58) Bkz. Yâkût, Mu'cemü'l-Üdebâ', XV, 65 - 66; İbn Hallikân, a.g.e., III. 340 - 341; ez-Zehebi, Ma'rife, II. 504; Siyer, XXIII, 122 - 124; İbn Kesir, a.g.e., XIII, 170; İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 570; es-Süyûti, Buğye, II. 192 - 194; Hüs-nü'l-Muhâdara, I. 412 - 413; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V. 222 - 223; İsmâil Paşa, Hediyye, I. 708 - 709; İ. Serkis, a.g.e., I. 1014 - 1015; Kehîhale, a.g.e., VII. 209; Brock, I. 522; S. I. 728; Zirikli, a.g.e., V. 154; Bilmen, a.g.e., II. 518 - 519.

(59) Şiirleri için bkz. İbn Hallikân, a.g.e., III. 340; ez-Zehebi, Ma'rife, II. 505; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V. 222 - 223; İbnü'l-Cezeri, Gâye, I. 571.