

İlmî Mihenk Taşımız: Numûne-i İmtisâlimiz, Habîb-i Edîbimiz'in Yolunda...

İlim ve irfân diyârı Anadolu'muzun sahip olduğu mukaddes değerleri, bugünün insanına taşımak ayrı bir düşünce zarâfetini ve hassas bir usulle uzun soluklu bir gayreti gerektirir. Bu, ilmî terâkümün inceliklerine vâkıf olmak kadar; yediden yetmişe mukaddes hazinenin intikâlinde insanımızın anlayabileceği bir dil ve uslûba sahip olmayı da zorunlu kılar.

Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlar'a, oradan Avrupa'ya kadar yarım asrı aşan süredir, gençlerin gönlüne nebevî muhabbeti nakşetmek de, mutlu yuva ve huzurlu aile ortamı temininde Gönül Sultânımız'ın ve kadîm ilmî müktesebatımızın bize tevdi ettiği değerleri keşfetmek de Numûne-i İmtisâlimiz Üsve-i Hasenemiz'in sevgisinin kalbimize nakşedilmesiyle mümkündür.

Nasıl ki îman hakikatının gönlümüze galebe çalması, Yüce Rabbimiz'in kalp köklerimize 'kabûl' hissini ilkâ etmesiyle mümkün ise, buna bağlı olarak Hubbü'r-Resûl de 'muhabbet' hissini gönlümüze ilkâsı ile mümkündür. Ferd ve cemiyet üzerinde, küçüğünden büyüğüne bu kadar uzun soluklu ve zarîf tetkikât ancak inâyet-i ilâhî'nin bizimle olmasına bağlıdır.

Çok değerli büyüğümüz, göz bebeğimiz, numûne-i imtisâlimiz kıymetli hocamız vaktinden biraz da erkence bir dönemde emeklilik kararı aldığında, biz talebelerinin, onun nezâket ve zarafetinden mahrum kalacağı endişesiyle üzül-müş ve bunu kendisine de ifade etmişim. Onun emekliliğinin üzerinden şu an itibarıyla yirmi iki yıl geçti ve Yüce Rabbimiz'e binlerce kez şükrediyor ve iftiharla ifade ve müşâhede ediyorum ki; derslerindeki ilâhî ve nebevî esintiden hiçbir eksilme olmaksızın, kıymetli hocamızın ilmî ve ahlâkî hizmetleri, en etkili şekilde âile sıcaklığını temin etmeye ve nebevî terbiye ile insanımızı Anadolu irfânıyla buluşturmaya devam ediyor.

Tefekkürünü, icraatıyla müşahhaslaştırmayı tercih eden; Nebvî yol ile yol-cuyu baş başa bırakmayı; büyük bir mahâretle kaleme aldığı bütün eserlerinde bir usûl olarak benimseyen muhterem hocamızın; seyr ü sülûku esnasındaki hakiki yol arkadaşlarıyla başladıkları *Peygamberimiz'den Hayat Ölçüleri Riyâzû's-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi* ile yaşanan ilk tecrübe, yine böyle bir gönül birlikteliğinin sonucu hazırlanan *Âyet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm*

Meali ile devam etmiş; Dürr-i Yekta Efendimiz'in hayatımızın bütün alanlarını tayin ettiği ve O'nun varlığının, hayatın bütününe ihâta edecek tarzda; Yüce Kitâbımız Kur'an-ı Kerim'in bir temsili ve tahkiki olduğunu göstermiştir.

Kıymetli Hocaefendimiz'in halkın gönlüne ahlâkı, dindarlığı ve muhabbeti naksetme uğruna giriştiği 'mütevazı ancak bir o kadar da köklü' üslubu, gönlü Anadolu irfânı ile meşbû insanımız nezdinde büyük bir teveccühe mazhar olmuş ve artık, ferdin, âilenin ve toplumun ihtiyacı olan muhtelif konularda kadîm mîrâsımızın değerlerini, taşıdığı bütün üstün vasıflarıyla birlikte ve aynı tatlılıkla birer ikişer sene arayla intikâl ettirmeye devam etmiştir.

Yaklaşık sekiz yüz yıl önce, benzer bir mesuliyeti ifâ ile muvazzaf, ümmetin manevî mürebbii Yahyâ b. Şeref en-Nevevî'nin *el-Ezkâr*'ını tercüme ve şerh ederek; gönülleri zikrullâh ile buluşturup coşturma ameliyesini ifâ etmiş; *et-Tibyân fi Âdâbi Hameleti'l-Kur'an*'ı tercüme ve şerh ederek; Allah'ın has kullarının Kur'anî bir iklimde yaşamasını temin etme vazifesini yerine getirmiştir. Adına yaraşır şekilde, dönemi ve sonrasında din-i mübîn-i İslâm'a yeniden can veren Nevevî'ye benzer şekilde Muhterem Hocamız da adına yaraşır biçimde, bugün ve sonraki nesiller için aynı vazifeyi ifâ etmektedir.

Yine, i'tikâdın Sünnet-i Seniyye üzere olması gerektiğine işaret etmek üzere tercüme ve şerh ettiği *Kitâbü's-Sünne* bahsi; terbiye ve edebî yegâne mesnedinin Habîb-i Edîbimiz olduğunu göstermek üzere tercüme ve şerh ettiği *el-Edebü'l-Müfred*; bütün benliğimizi el-Mustafâ Efendimiz'in hukûkuna riâyette meşbû kılmamız gerektiğini yeniden bize hatırlatmak üzere tercüme ve şerh ettiği *eş-Şifâ bi-ta'rîfi hukûki'l-Mustafâ*; bütün benliğimizi ve hayallerimizi O'nun pâk sîmâsı ile süslememiz gerektiğine dikkatlerimizi çekmek üzere tercüme ve şerh ettiği *eş-Şemâilü'l-Muhammediyye* ve bundan sonraki telif ve tercüme tarzında, bizimle buluşturacağı dört gözle beklediğimiz diğer eserleri, Hocaefendimiz'in ufkunun genişliğini ortaya koyan çok önemli adımlardır.

Ümmetin tahribine yönelik dışardan ve içerden yürütülen yıkıcı faaliyetler; bilütfihî teâlâ, 'İlmî Mihenk Taşımız Muhterem Hocamız'ın hayalini kurup gerçekleştirmeye devam ettiği adımlar sayesinde, ferdin iç huzuru, ailenin sıcağı ve cemiyetin muhabbet ortamı eliyle inşaallah etkisizleşecektir.

Muhterem Hocamız'ın bugüne kadarki hizmetlerine bakıldığında, tek bir yönüne işaret sadedinde dahi 'kuşatıcı ve kucaklayıcı nebevî değerleri' anlaşılır bir dille ifade etme ve bugünün insanıyla buluşturma mesuliyetini ifâ etmek üzere kendilerinin 'seçilip, tanzif edildiğini' söylemek mübâlağa olmasa gerekir. Bu yüzden, bugün için şayet kullanılacaksa 'Muhibbü'n-Nebî' ve 'Muhyi's-Sünne' tabiri en çok ona yakışacaktır. Sağlık ve âfiyetle nice hayırlı hizmetlerinizin devamını temenni ediyor, ellerinizden hürmet ve muhabbetle öpüyorum.

İbrahim HATİBOĞLU, Prof. Dr. (ihatiboglu@hotmail.com),
Yalova Üniv., İslami İlimler Fak., Hadis, YALOVA