

15 Temmuz Gecesi TRT Baskını

A. Emin Önen
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

ALK TRT'YE SAHİP ÇIKTI

İŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TRT

Allah'ım beni dostlarımdan koru,
çünkü ben zaten düşmanımı tanıyorum.
Voltaire

O n beş Temmuz gecesi ilk önce sokaklarda başladı karanlık. Ardından meclis binasına, TRT'ye ve başbakanlık binasına sıçradı. Gün ağardığında şehitlerimiz, yakılan, yıkılan binalarımız hepimizde büyük bir şok yaşattı.

O geceden kalan önemli bir anımı sizlerle paylaşmak isterim. Hayatım boyunca unutamayacağım türden bir anıydı. Saatler iki civarıydı, ben ve sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte TRT binasını Cuntacıardan geri almak üzere bahçede adeta koşar adım ilerliyorduk. Vatandaşlarımız kurum bahçesini doldurmuş onlarla birlik olmuştuk. O telaş içinde bir ara Bakanımızdan ayrı düştük. Binadan olduğunu tahmin ettiğim yönden silah sesleri geliyordu.

Ben de belimdeki silahı çıkararak koşmaya devam ettim. Yanıma bir genç kardeşimiz geldi ve bana abi sen polis misin dedi, ben de ona Sayın Cumhurbaşkanımızın başdanışmanıyım deyince bana tarihi bir cevap verdi. "Ben ölmeden sen yaralanmayacaksın". Adeta nefesim kesildi, çok duygulandım ve bir o kadar da gururlandım. Rabbim bu milleti başımızdan eksik etmesin. Cesareti, vakarı, azmi ve sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkesine

olan güveni, sevgisi adeta her şeyin özeti idi.

O geceyi sokaklarda yaşayanlar uzun süre anlatacaklar kâbus dolu anları. Gazilerimiz ve şehit aileleri; askeri cuntaya, zorbalığa, zulme karşı nasıl dirayetli olduklarını. Anlatsınlar ki bu millet unutmamasın bu hainlikleri ve herkes bilsin ki kapandı darbe dönemleri. O menfur gece; önce Allah'ın inayetiyle, sonra milletin cesaretiyle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle belki 40 yıllık hain plan birkaç saat içinde yerle yeksan oldu.

Elinde bayrak, yüreğinde imandan başka bir şey taşımayan masum insanlara hiç acımadan kurşun yağdırdı bu hainler. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu millet zor zamanda ayağa kalkmasını iyi biliyordu, zulme, baskıya asla boyun eğmezdi. O gece her kesimden insanımız, her yaş grubundan yaşlı, genç kadın çocuk demeden, sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin zaferiyle sonuçlandı.



Sokağa çıkanlar arasında ne siyasi düşünce farklılığı, ne de başka bir görüş ayrılığı yoktu. Birleştikleri tek bir şey vardı. Tüm Türkiye'yi birbirine sımsıkı bağlayan şanlı ay yıldızlı bayrağımızdı. O gece vatandaşlar, tüm siyasi partiler, STK'lar ve medya kuruluşları çok önemli bir sınavdan başarıyla çıktılar. Ortak tavır almak, demokrasimiz adına önemli bir kazanımdı ve bu tarihin demokrasi hayatımız açısından bir milat olduğunu düşünüyorum.

Ama aklımın almadığı bir husus nasıl olurda bu alçaklar masum savunmasız insanların üzerine ateş açtılar. Hani tatbikat ya da terör olayına müdahale deniyordu ya. Savunmasız ve ellerinde sadece bayrak olan insanlara saatlerce ateş etmek nasıl masum sayılabilir, nasıl böyle bir bahanenin ardına gizlenilebilir. Sosyal medyada "Mehmetçiğime dokunma" diye uyarılar yapmaya başladılar. Tıpkı pkk'nın yaptığı saldırılar sonrasında teröre karşı kınama mesajı bile yayınlamayan bu alçaklar,

utanmadan bir de yayın yasağının özgürlüklere bir saldırı olduğunu söylüyorlardı. Ama milletimiz ariftir, feraseti yüksektir, kimin kime hizmet ettiğini çok iyi bilirdi. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemi inşallah hep birlikte aşacağız. Şerden hayır çıkacak inşallah. Siyasi görüş farklılığı olan tüm vatandaşlarımızın, mesele vatan meselesi olunca birlik ve beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiş olması, geleceğe daha sağlam ve emin bakmamız açısından çok önemlidir.

Öte yandan açık konuşayım, hiç kimse bu alçakların bu denli gözleri dönebileceğini kendi insanına mermi sıkacaklarını düşünmemişti. Çok güzel bir söz var: "Eğer hırsız evin içindeyse hiçbir kilit kapıyı sağlam tutamaz".

Arkadan vurulmak insanın ağrına gidiyor. Kendi askerimiz, vergilerimizle milletin aldığı tankları, uçakları, tüfekleri kendi insanına karşı kullanmıştı. Bu psikolojik durum uzun süre toplumda etkisini gösterecektir.



Çünkü yeni nesiller darbe nedir, darbe girişimi nedir bilmiyorlardı. Toplumda sosyolojik bir sarsıntı yaratan bu olayın, her yönüyle bertaraf edilmesi gereken çok önemli bir husus olduğu kanaatindeyim. O yüzden OHAL çok önemli ve bu işi hafife almadan, sulandırmadan üstüne gidilmeli her nerede ve kaç kişi; bu sakat, kendi ülkesinin aleyhine çalışan karanlık zihniyetli insan varsa en kısa zamanda kurumlarımızdan arındırılmalıdır. Ülkemizde OHAL devletin millete değil, devletin devlete yani kendi kendine ilan ettiği bir durumdur. Bundan hiçbir kimse rahatsız olmamalıdır. Tamamen milletimizin huzuru ve güvenliği için alınmış zaruri bir önlemdir. Fransa örneği herkesin malumu. Değil darbe girişimi, terör olaylarından dolayı yaklaşık 9 aydır devam eden bir OHAL söz konusudur. Hali hazırda bir yıla uzatılmıştır. Fransa'da veya başka bir Avrupa ülkesinde terör olaylarında ölen her masum insan bizim için değerlidir ve terörün ülkesi, dini, milliyeti, ırkı yoktur. Terörün, teröristin iyisi kötüsü olmaz. Ama ülkemizde terör olayından çok daha ötesi, bir darbe girişimi hatta bir işgal girişimi yaşanmıştır. Bu durumdan rahatsız olanlara sormak lazım,



böylesine önemli bir durumda olağanüstü hal ilan edilmeyecekte ne zaman ilan edilecek?

Türkiye sadece bu darbe girişimi faileri ile değil aynı zamanda PKK, DHKP-C, DAESH ve FETÖ ile çok çetin mücadeleler veren bir ülkedir. Bu kadar çok terör örgütü ile mücadele etmek durumunda kalan hangi ülke olsa, bizim aldığımız kararlardan çok daha fazlasını alırdı. Tabi ki düşman içeride olunca tedbir almakta bir o kadar zor oluyor. Söz Fransa'dan da açıldığı için, yazımıza ünlü Fransız yazar Voltaire'nin bir sözü ile son verelim. "Allah'ım beni dostlarımdan koru, çünkü ben zaten düşmanımı tanıyorum."

