



15 Temmuz'da
Milletimiz Destan Yazdı
Teşekkürler Şanlıurfa...
Teşekkürler Karaköprü...

Metin Baydilli
Karaköprü Belediye Başkanı

Kahramanlarımız her zaman kalbimizin ve aklımızın en özel köşesinde yer alacaktır.

Metin Baydilli

On beş Temmuz gecesi tüm Türkiye bir kâbus yaşadı. Peygamber ocağı olan ordumuzun içine sızmış bir grup üniformalı hainin darbe girişimi milli iradenin kararlılığıyla püskürtüldü. Halkımız ülkeyi 1960'lara ve 1980'lere götürmek isteyen karanlık güçlere izin vermedi, bu ülkenin gerçek sahibi olduğunu iddia eden, milleti istediği gibi yöneteceğini zanneden bu zorbalara karşı dimdik durdu. Bu ülkenin gerçek sahibinin ancak millet olduğunu tüm dünyaya büyük bir mücadele vererek gösterdi. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da halkımız meydanlara dökülerek adeta destan yazdı. Her biri kahraman birer asker olan milletimiz Başkomutanından aldığı talimatla sokaklara dökülmüş, asker gibi görünen hainlerin bu ülkeyi zapt etmesine izin vermemiştir. Allah Cumhurbaşkanımızı ve milletimizi korusun. Eğer başımızda darbeye karşı sinen, şapkasını alıp giden yöneticilerimiz olsaydı bu milletin hali nice olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu hain kalkışmanın ilk anından itibaren dik durdular, korkusuzca vatani ve milleti düşünerek kendileri de tehlikede olmasına rağmen harekete geçtiler. Her devirde insanlara yön veren, onlara önderlik eden, her türlü zorluğa göğüs geren kahramanlar çıkmıştır. Peygamber efendimizden bu yana



Selahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi milletin önünde duran karanlık geceleri aydınlığa dönüştüren, tarih yazan liderler çıkmıştır. Zor zamanlar tarih inşa etme anlarıdır. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkına öncülük ederek 21. yüzyılın Türkiye tarihini inşa etmiştir. Tarih zor zamanlarda yazılır, bizim toplumumuz da zor zamanların toplumdur ve geçmişte olduğu gibi bu zor dönemde de dik duruşu, milli iradeye sahip çıkışıyla tarih yazdı. Kurtuluşun şanlı şehri Şanlıurfa'da halkımız ecdadının bu güzel memleketi düşmana teslim etmediği gibi yine karanlık güçlere karşı şehrin meydanlarda korkusuzca savundu.

Her gece yılmadan, bıkmadan demokrasi ve vatan için meydanları doldurdu. Tabiri caizse dosta güven verirken düşmana korku saldı. Meydanlarda rengini bu vatan uğruna şehit olmuş dedelerimizin kanından alan al bayrağımızı gururla sallayan vatandaşlarımız sabahlara kadar vatan ve demokrasi nöbeti tuttu. Sabah işine gitti ama akşam tekrar aynı coşkuyla, inançla meydanlardaki yerini aldı. Bu millet için ne desek, nasıl övgü kelimeleri telaffuz etsek azdır. Milli iradenin tecellisi bu ülkenin 50 yıl geri gitmesini, daha büyük sıkıntılar yaşamasını, karanlık güçlerin uşağı olan hainlerin iradesi altına girmesini engelledi. Hani merhum Mehmet Akif diyor ya İstiklal Marşında; "Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın". İşte bu kahraman millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi göğsünü siper etti ve bu haydutların vatanımıza diktiği gözü çıkardı Allah'ın izniyle. Bu kalkışma belki son olmayacak, belki bundan sonra daha fazla gelecekler üzerimize, bizi sindirmek için farklı senaryolarla arkamızdan işler çevirecekler. Çünkü bu milletin karşısına çıkmayı bir daha göze alamazlar. Hiç fark etmez

milli iradenin bu duruşu, korkusuzluğu ve imanı olduğu sürece her hainliği püskürtür, tepe taklak ederiz.

Ayrı ayrı belki hiçbir şeyiz ama birlik olursak çok şeyiz, bunu o geceden bu yana gördük görüyoruz. Allah birliğimizi bozmasın, milli iradeyi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Katillere, hainlere, zorbalara karşı dimdik duran, dünyaya, vatan dersi veren, İslam'ın en büyük savunucusu olduğunu gösteren milletimize teşekkür ediyorum. Tankların önünde yatan, kurşunlara siper olan, zorbaya geçit vermeyen tüm ana babaların ellerinden öperim, gençlerin gözlerinden öperim. Vatan ve demokrasi için şehit olan tüm vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan onlara çok şey borçlu, her zaman kalbimizin ve aklımızın en özel köşesinde yer alacak bu kahramanlarımız. Allah şehadetlerini kabul etsin. Biz de darbe girişimini ilk duyduğumuz an hemen dışarı çıktık, Ak Parti İl Başkanlığımıza gittik ve gördük ki şanlı vatandaşlarımız bizden önce orayı doldurmuş. O an anladım ki tank, tüfek ve uçakla da gelseler bu milletin cesareti, kararlılığı karşısında





hüsranı uğrarlar. Her biri kahraman birer asker olan milletimiz Başkomutanından aldığı talimatla sokaklara dökülmüş, asker gibi görünen hainlerin bu ülkeyi zapt etmesine izin vermemiştir. Allah bu milletin başındaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletimizi korusun, onlardan razı olsun. Eğer başımızda darbeye karşı sinen, şapkasını alıp giden yöneticilerimiz olsaydı inanın bu milletin hali nice olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu hain kalkışmanın ilk anından itibaren dik durdular, korkusuzca vatanı ve milleti düşünerek kendileri de tehlikede olmasına rağmen harekete geçtiler. Her devirde insanlara yön veren, onlara önderlik eden, her zorluğa göğüs geren liderler çıkar. Peygamber efendimizden bu yana Fatih Sultan Mehmet gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Selahaddin Eyyubi gibi milletin önünde duran liderlerden biri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarih zor zamanlarda yazılır, bizim toplumumuz da zor zamanların toplumudur ve geçmişte olduğu gibi bu zor dönemde de dik duruşu, milli iradesiyle adeta tarih yazdı. Kurtuluşun şanlı şehri Şanlıurfa'da halkımız ecdadının bu güzel memleketi düşmana

teslim etmediği gibi yine karanlık güçlere karşı şehri meydanlarda korkusuzca savundu. Her gece yılmadan, bıkmadan demokrasi ve vatan için meydanları doldurdu. Tabiri caizse dostta güven verirken düşmana korku saldı. Meydanlarda rengini bu vatan uğruna şehit olmuş dedelerimizin kanından alan al bayrağımızı gururla sallayan vatandaşlarımız sabahlara kadar vatan ve demokrasi nöbeti tuttu. Sabah işine gitti ama akşam tekrar aynı coşkuyla, inançla meydanlardaki yerini aldı. Bu millet için ne desek, nasıl övgü kelimeleri telaffuz etsek azdır. Bu menfur darbe girişimiyle ilgili dış basına baktığımızda milletimizin direnişine şaşırıyorlar. Lübnan basını, "Türklerin bizi altı yüz yıl boyunca nasıl yönettiğini şimdi anladık. Bizde darbe olunca biz kaçtık, onlar ise vatanları için tanklara karşı göğüslerini siper edip mücadele ettiler" diyor. Diğer ülkelerde de aynı övgü dolu sözler sarf ediliyor bu millet için. Milli iradenin tecellisi bu ülkenin 50 yıl geri gitmesini, daha büyük sıkıntılar yaşamasını, karanlık güçlerin uşağı olan hainlerin iradesi altına girmesini engelledi. Hani merhum Mehmet Akif diyor ya İstiklal Marşında; "Siper et gövdeni, dursun bu

hayâsızca akın”. İşte bu kahraman millet Çanak-kale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi göğsünü siper etti ve bu haydutların vatanımıza diktiği gözü çıkardı Allah’ın izniyle.

Bu kalkışma belki son olmayacak, belki bundan sonra daha fazla gelecek üzerimize, bizi sindirmek için farklı senaryolarla arkamızdan işler çevirecekler. Çünkü bu milletin karşısına çıkmayı bir daha göze alamazlar. Hiç fark etmez milli iradenin bu duruşu, korkusuzluğu ve imanı olduğu sürece her hainliği püskürtür, tepe taklak ederiz. Bu millet farklı görüşlerde, ırklarda, dillerde de olsa zor zamanlarda birlik olmayı tarihten bu yana her zaman bildi.

15 Temmuz gecesinden sonra da yine bu birlik ve inançla darbecilere karşı dimdik durdu, vatani ele geçirmek isteyen hainlere karşı etten duvar ördü. Her bir meydanda ayrı bir kahramanlık hikâyesi

yazıldı. Ayrı ayrı belki hiçbir şeyiz ama birlik olursak çok şeyiz, bunu o gecedan bu yana gördük görüyoruz. Allah birliğimizi bozmasın, milli iradeyi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.

Katillere, hainlere, zorbalara karşı dimdik duran, dünyaya, vatan dersi veren, İslam’ın en büyük savunucusu olduğu gösteren milletimize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Tankların önünde yatan, kurşunlara siper olan, zorbaya geçit vermeyen tüm ana babaların ellerinden öperim, gençlerin gözlerinden öperim.

Vatan ve demokrasi için şehit olan tüm vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan onlara çok şey borçlu, her zaman kalbimizin ve aklımızın en özel köşesinde yer alacak bu kahramanlarımız.

Allah şehadetlerini kabul etsin.



Tankların önünde yatan, kurşunlara siper olan, zorbaya geçit vermeyen tüm ana ve babaların ellerinden öperim, gençlerin gözlerinden öperim. Şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin.

Metin Baydilli
Karaköprü Belediye Başkanı