
TOPLANTI & GEZİ

İLAMER Öğrenci Sempozyumu Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (14 Mayıs 2016)

Enes Furkan Onur*

12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen İlamer VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun bu yılki kültür gezisi Kastamonu'ya düzenlendi. Sempozyuma katılan tebliğciler, müzakereciler ve hocalarla birlikte Prof. Dr. Eyüp Baş rehberliğinde 14 Mayıs günü sabah saat 8 sularında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasının önünden otobüs ile Kastamonu yönüne hareket edildi. Takriben 3 saat süren yolculuğumuzda Ankara'nın bozkır topraklarından Kastamonu'nun Ilgaz Dağı bölgesindeki yeşil bitki örtülü topraklarına geçerken güzel duygularla etrafımızdaki keyif veren harika manzarayı seyrettik. Yolculuğumuz esnasında çevremizden akan göz alıcı manzaranın yanında kurumumuzun ikramlarını otobüs içindeki samimi arkadaş sohbetleriyle keyifle yiyerek kahvaltımızı da yaptık.

Ilgaz dağlarını geçtikten sonra Kastamonu'ya vardığımızda ilk olarak şehrin sembol



anıtlarından olan Kastamonu Kalesi'ne gittik. Büyük bir kayalığın üzerinde şehre hâkim bir noktada inşa edilmiş olan bu kalenin, 12. yüzyılda Bizanslılar döneminde Komnenos hanedanlığı tarafından yapıldığı be-

lirtilmektedir. Buradaki levhadan kalenin, şehrin günümüzde Kastamonu ismini almasında da etkili olduğunu öğrenmekteyiz. Şöyle ki, şehrin ismi, Latince kale anlamına gelen “castrum” ifadesindeki Kastrum ile kaleyi inşa eden Komnenos hanedanının ismiyle birleşerek Komnenos’ların kalesi anlamına gelen *Castamon*’dan geldiği bilinmektedir. Bu isim, şehrin o dönemki hanedanının yazıtlarında da ifade edildiği görülmüştür.



Şehir merkezine yakın bir noktada olan kale için otobüsümüzden saat 11 sularında indik. Otobüsten indikten sonra kaleye doğru yürüdük ve son derece dik olan bir yokuştan kalenin ana kapısına doğru adımlarımızı attık. Bu ana kapıdan geçerken kalenin en tepe noktasına dikilmiş olan ve bütün ihtişamıyla şehre hâkimiyet gösteren şanlı bayrağımızın dalgalandığını gördük.

Surların üzerinde ayaklarımızın altında kalan Kastamonu şehrini izledik. İnşte ise sağlı sollu sergilerde bölge halkının el işi hazırlamış oldukları hediyelik eşyalara da göz gezdirdik. Dik olan bu kale girişi aklımıza yüzyıllar öncesinde ağır zırhlı haldeki askerlerin bu kaleye ulaşmalarının ne kadar zor olabileceği, kızgın yağlarla bunun daha da zor hale getirilmiş olabileceği gözlerimizin önüne geldi. Tek yönlü iki ana girişin olduğu bu kalede 50’şer metre arayla arka arkaya yapılmış

hem ön hem de arka kapı girişlerini görebilecek şekilde inşa edilmiş okçu mevzilerini ve şehre hâkim burçları dolaştık. Böyle tarihi bir yerden tüm şehrin manzarasını izlemek karşısında etkilenmemek elde değildi, üstelik arkamızda tüm ihtişamıyla dalgalanan al bayrağımız varken.

Kaleyi gezdikten sonra grup olarak otobüsümüze bindik ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne gittik. Oldukça yoğun bir ziyaretçi akımının olduğunu gördüğümüz bu yerde, Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesini ziyaret ettik. Bir külliye şeklinde inşa edilmiş olan bu alanda bir cami, Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesi, iki dergah evi, şadırvan ve bir de asa suyu denilen bir çeşme bulunmaktadır.

Türbeyi gördüğümüzde hemen dikkatimizi çeken nokta türbenin etrafında dönen insanların oluşuydu. O kimselerden bir kaçıyla yapmış olduğumuz konuşmada türbenin etrafının üç kere dönülmesinde bir hayır bir keramet olduğunu, bundan dolayı da döndüklerini işittik. Bu noktada türbenin içinde Şeyh Şaban-ı Veli'ye ait olduğu öne sürülen ve türbede asılı halde olan iki dizeliği paylaşmak istiyorum; “*Âşıkânın Kabesidir bu Makam, Kimki nâkıs gelse bunda olur tamam.*”



Türbenin hemen yanında ilgimizi çeken bir diğer nokta da “Asa Suyu” isimli çeşme oldu. Bu çeşmenin bulunduğu yere Şeyh Şaban-ı Veli'nin asasıyla vurduğu ve vurduğu bu noktadan da zemzem suyu

misali su çıktığı, bunun üzerine zamanla böyle bir çeşmenin oluşturulduğunu öğrendik. “Ebizemzem” olarak adlandırılan bu su farklı hastalıklara şifa olduğu da ifade ediliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli külliyesine yapmış olduğumuz bu ziyaret sonrası Kastamonu Belediye binasına geldik. Belediye binasının yemekhane bölümüne gitmek suretiyle öğle yemeği için Kastamonu Belediyesi'nin bizlere hazırlamış olduğu yemekleri yedik. Bizlere sağladığı bu imkân ile Kastamonu şehrinin misafirperverliğini bize gösterdiği için Kastamonu belediye başkanı Sayın Tahsin Babaş'a İLAMER adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Yemeklerimizi yedikten sonra 15:00-18:00 saatleri arasının bireysel olarak geçirilmesi planlandığından dolayı bu süre zarfında bağımsız hareket ettik. Bu noktada kafiledeki samimi arkadaş ortamlarıyla, şehrin tarih kokan sokak ve caddelerini, bir dönem filminin içindeymişçesine izleyerek gezdik. Tarihi dokusunu kaybetmemiş, temiz ve de evliyalardıyırı olarak bilinen Kastamonu ilimize yaptığımız bu gezi bizler için farklı bir tecrübe oldu. Saat 18:00 sularında Kastamonu Valiliğinin önünde bulunan ve Kurtuluş savaşı sürecinde canlarını feda eden genç yaşlı herkesi temsilen yapılmış olan Şehit Şerife Bacı anıtının önünde otobüse binmek üzere toplandık. Şerife Bacı kim diye soracak olursanız eğer, taşıdığı mermileri muhafaza için çocuğunun üzerindeki örtüyü, mermilerin üzerine koyunca çocuğu donarak vefat eden anadır, bacıdır. Başta Şehit Şerife Bacı olmak üzere güzel ülkemizin düşmanın ayakları altında kalmaması için canla başla mücadele edenlerin ruhlarına dualarımızı okuduk. Artık vakti gelmişti, Kastamonu şehrimizden Ankara'ya doğru otobüs ile bu noktadan hareket ettik.

Ilgaz dağları mevkiinde temiz hava almak için kısa bir mola verdik. Kurumumuzun ikram ettiği çay-kahve ve atıştırmalıklar eşliğinde Ilgaz dağlarının tertemiz havasını içimize çektikten sonra yolumuza devam ettik ve saat 22.00 sularında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası önüne gelerek gezimizi tamamladık.