
TOPLANTI & GEZİ

İLAMER IV. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapıtaşları (15-16 Mayıs 2014)

FATİH ERKOÇOĞLU*

İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde "İslâm Medeniyeti'nin Yapı Taşları" üst başlığı altında "İslâmî İlimler ve Eğitim-Öğretimi" konulu öğrenci sempozyumu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

İlki 7-8 Mayıs 2011 tarihinde tertip edilmiş olan bu sempozyumlar, akademik bir gelenek olarak her yıl mayıs ayı içerisinde organize edilmeye başlanmış olup, İLAMER'in İlahiyat Lisans Akademik



Destek Programı çerçevesinde başta kendi öğrencileri olmak üzere iştirak eden tüm öğrenciler için düzenlenmiştir. Öğrencilerin özgüvenini artırmak, öğrenci-akademisyen iletişimini güçlendirmek ve ortak projeler hazırlamayı teşvik etmeyi amaçlayan İLAMER, İslâm medeniyeti kapsamında önemli kişi, eser, kurum ve olay gibi temel kategorilerde özgün bakış açılarını paylaşmak ve katkı sunmak maksadıyla bu sempozyumları tertip etmektedir.

IV. Öğrenci Sempozyumu, İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp BAŞ, Diyanet İşleri Eski Başkanı,

* Doç. Dr. | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Eski Milletvekili ve İSİLAY Mütavelli Hayet Başkanı Lütfi DOĐAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL'ın açılış konuşmaları ile başladı.

38 tebliğcinin katılımı beklenen öğrenci sempozyumu 7 oturumda gerçekleşmiş olup, sempozyuma sadece bir tebliğci iştirak edememiştir. İLAMER'in hazırlamış olduğu bu öğrenci sempozyumunun, yalnız bir fire ile gerçekleştirilmesi, sempozyumun katılımcılar nezdindeki değerini göstermesi bakımından önemlidir. Öğrenci sempozyumunda tebliğlerin, ağırlıklı olarak muhtelif üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışan kimselerce müzakeresi yapılmıştır. Tabii bu durum, katılımcı öğrencilerin hazırladıkları tebliğlerin, ileriKİ zamanda basımına katkı sağlayacak mahiyette olmuş ve öğrencilerin akademik seviyelerini artırmalarına büyük katkı sağlamıştır.



Sempozyumunun sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Durmuş ARIK, Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan TAN ve Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN değerlendirmelerini yaptılar. Değerlendirme konuşmalarında İLAMER'in bu yıl IV. düzenlemiş olduğu öğrenci sempozyumunun lisansüstü eğitime hazırlanan öğrenciler için önemli bir hizmet olduğu, öğrencilere daha lisans düzeyindeyken bu şekilde bir fırsat verilmesinin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğu hususları vurgulandı.

Katılımcı öğrencilerin "İslâm Medeniyeti'nin Yapı Taşları" sempozyumlarında sundukları bildiri ve müzake-



relerin başlangıcından bugüne kadar düzenli olarak yayınlandığını da burada belirtmekte fayda vardır.

15 Mayıs 2014 Akşamı

Sempozyumun birinci günü akşamı İLAMER eski mezunları ve sempozyum katılımcıları için İslami İlim-

leri Araştırma ve Yayma Vakfı (İsilay)'nın Keçiören'deki binasında bir yemek verildi. Takriben yüze yakın kişinin katılımı ile eski mezunlar ile yeni mezunlar, öğrenci sempozyumu katılımcıları biraraya geldi. Bir tanışma faslı sonrasında Prof. Dr. Eyüp Baş, İLAMER kurumunun durumu, faaliyetleri üzerinde kısa bir konuşma icra etti.

17 Mayıs 2014 Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi

İLAMER, öğrenci sempozyumuna katılan öğrencileri, 2011 yılından itibaren, öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmalarını temin ve kültür, sanat ve tarihi birikimlerini artırmaya yönelik sempozyumun ardından araştırma ve inceleme gezileri düzenlemektedir. İlk Beypazarı'na yapılan bu gezi programı, 2012 ve 2013 yıllarında Safranbolu ve Amasra'ya, 2014 yılında ise Kastamonu'ya gerçekleştirilmiştir.

İLAMER bu yıl bir ilki gerçekleştirerek eski mezunlarını ve dahi İLAMER öncesinde İsilay Vakfı'nın eğitim programlarına katılan eski mezunları ve ailelerini de bu geziye davet etmiştir. 17 Mayıs sabahı Ankara İlahiyat Fakültesi önünden, tahsis edilen iki otobüsle 97 kişilik bir grup halinde Kastamonu'ya hareket edilmiştir.

Çankırı, Ilgaz üzerinden Kastamonu'ya ulaşan otobüslerimizin ilk durağı şehrin kalesi idi. Şehrin eteklerinde





otobüslerimizden ayrılarak zorlu bir tırmanışla, 20 dakika sonra kale kapısının önünde idik. Etraf sağlı sollu, hediyelik eşya satan kişilerce çevrilmişti. Kalenin bazı yerleri turizm için restore

edilmiş olmakla birlikte, yapının kaderine terk edildiđi anlaşılıyordu.

M. S. XII. yüzyılda Komnenoslar tarafından yaptırılan kalenin orjinal yapısından sadece iç kale kalmıştır. Kalenin dış surları ise XVIII. yüzyılda yok olmuştur. Kale şehre oldukça hakim bir tepe (120 metre) üzerinde bulunuyordu. Kale'den şehre genel bir bakış atıldıktan sonra yürüyerek aşağıda vadinin sağında yer alan Şeyh Şabân-ı Veli (1481-1568) türbesi ve külliyesine gidildi. Cadde boyu eski Kastamonu evleriyle çevrili idi. Bu evlerin bir kısmının restore ediliyor olması memnuniyet verici idi. Şeyh Şabân-ı Velî Türbesi ve külliye ana baba günü gibiydi. Külliye bakımlıydı ve Kastamonu çevresinden de bol ziyaretçi akınına uğradığı anlaşılıyordu.



Öğle namazı Şeyh Şâbân-ı Velî'de edildikten sonra öğle yemeği için Kastamonu Üniversitesi kampüsüne gidildi. Burada bizi rektör yardımcısı ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi dekanı



olan Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN karşıladı. Yemek sonrasında heyetimiz hocamızın refakatinde yeni yapılan İlahiyat Fakültesini gezdi. İLAMER'in hediyeleri Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN hocamıza takdim edildikten sonra kampüsten ayrıldık.

Kaleden panoromik bakış attığımız şehrin merkezinde grubumuza akşam Ankara'ya döneceğimiz vakte kadar serbest bir zaman bırakıldı. Kastamonu, gerçekten de fotoğraflarından daha güzel bir şehirdi. Tarihi dokusunu halen muhafaza eden, ortasında bir çayın geçtiği, yeşili oldukça fazla bir şehirdi. Zaten Osmanlı döneminde bir eyalet merkezi konumunda bulunduğu devrin önemli şahsiyetleri tarafından buraya birçok yatırım yapıldığı şehirdeki mimari eserlerden anlaşılıyordu.





Merkezdeki Őehrin simgelerinden olan, aynı zamanda Milli Őairimiz Mehmet Akif ERSOY'un Milli M¼cadele zamanlarında vaazlar verdiđi Nasrullah Cami-i Őerifi, Őehrin en b¼y¼k camisi olup, II. B¼yezid d¼nemi k¼dularından

olan Nasrullah K¼di tarafından yaptırılmıŐtır. Camiin iki kubbeli Őadırvanların suyu ¼ok latif ve kıvamında idi. Camii 1746 yılındaki geniŐletmeye kadar 6 kubbeli bir yapı iken, bu ¼alıŐmayla birlikte 9 kubbeli olmuŐtur. Halk arasında s¼ylendiđine g¼re -ki bu s¼ylenti baŐka yerler i¼inde zikredilmektedir- bu Őadırvandan bir kez su i¼en kiŐi ¼mr¼nde ya yedi kez Kastamonu'yu ziyaret etmekte ya da buraya yerleŐmekteymiŐ. All¼hu alem bi's-sav¼b (Dođrusunu en iyi All¼h bilir). Lakin suyu, ger¼ekten ¼ok hoŐ ve latif idi. Buraya bir defa daha gelindiđinde bu sudan mutlaka i¼ilmesinin gerektiđini d¼Ő¼n¼yorum.



Nasrullah Camii'inde kısa bir mola sonrasında Őehir merkezini gezmeye koyulduk. Yolda Őeyh¼lislam el-H¼c Mustafa ÅŐir Efendi Hanı'na (1729-1804) bir teŐehh¼d miktarı



dahi olsa uđradık. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde olduđu gibi klasik bir Osmanlı hanı, bah¼esinde insanlar, ¼aylarını yudumluyor-

lardı. Hayatın ritmi, sakin ve koşturmacanın olmadığı bir yer. Hayat sanki burada durmuştu. Büyük şehirin hengesinden hiç eser yoktu. Sağlı sollu ahşap evlerin arasında şehrin sırtını yasladığı tepenin üzerindeki, Kanuni Sultan



Süleyman'ın hazine reisi Yakup Ağa tarafından 1547'de yaptırılan Yakup Ağa Külliyesi'ne yöneldik. Bu külliye gitmek için hafif bir tepeye doğru tırmanmamız gerekiyordu. Külliye bahçesinden Kastamonu harika görünüyordu.



Kastamonu manzarası ile çaylar ve kahvelerimizi yudumlamıştık. Külliye'nin haziresinde kimi dikili kimi yerde çok sayıda mezar taşı vardı, hızlı bir şekilde bunları fotoğrafladık. İkinci namazı sonrasında ise revaklardaki dükkanlardan birinde Kastamonu'ya ait el yapımı bezlerin hazırlanışına şahit olduk. Dar bir hücrede dışarısı sıcak olmasına rağmen bir soba yanıyordu. Zira bu bezlerin hazırlanmasında böyle bir ortamın olması gerekiyordu.

Yakup Ağa Külliyesi'nden aşağıya doğru inerken, yolun solunda gördüğümüz yapı ise 1922 yılında üç katlı kagir bina olarak inşa edilen Kastamonu Belediye Binası idi. Artık eski fonksiyonunu icra





etmeyen tarihi eser, bugün otel olarak kullanılmıyormuş. Muhtelif mahallelerde aslında birçok konađın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunların bir kısmı peyderpey restore edilmek suretiyle turizme kazandırılmaktadır. Pazar yerini hemen yanında Yanıkhan, restoran ve kafe olarak hizmet veren Cem Sultan Bedesteni, İsmail Bey Hanı olarak da bilinen ve halen lüks bir otel olarak kullanılan Kurşunlu Hanı yol boyunca gördüğümüz önemli yapılarıdır. Özellikle avlusunda havuzu bulunan Kurşunlu Han'ın avlusundaki etnografik malzemeler ile de bir müze vazifesi dahi icra ediyordu.

Böylece Kastamonu'lu rehberlerimizimizin refakatiyle kısa bir şehir turu yap-



mıştık. Şehri gezerken rehberlerimize Kastamonu'dan ne alacağımızı da sormuştuk. Bizi gezdiren gençler, burasının pastırma, sarımsak ve çek-



me helvasının meşhur olduğunu söylediler. Hatta şehrin en meşhur pastırmacısına dahi bizi götürdüler. Şehrin merkezindeki dükkanda bulunan ve baba mesleğini sürdüren gencin, muhtelif pastırma

ikramından sonra biz çaylarımızı içerken kendisi, bilelediği bıçağıyla bizim için eliyle pastırma kesiyordu. Arkasından sarımsak, çekme helvamızı ve Kastamonu ekmeğimizi aldık.



Osmanlı eyaletlerinden olan Kastamonu'da eskiye dair bazı objeler bulabileceğimi tahmin ediyordum. Yolda eski kitaplar satan bir şahsa, kılıç satıp satmadığını sormuştum. Herhalde çok fazla talep olmadığından olsa gerek, kapalı mekanda, oturduğu kısmın altında bir yeri karıştırdı ve iki yatağan ile bir kılıç çıkarttı. Bunun üzerine aramızda sıkı bir pazarlık başlamıştı. Kısa günün kârı, iki yatağan ve bir kılıca 850 tl ödedim.



Toplanma yeri olarak kaleden bütün heybetiyle kendisini gördüğümüz Vilayet Konağı'nı tespit etmiştik. Geniş bir parkı geçerek ulaştığımız vilayet binası, Mimar Vedat Tek tarafından 1902 yılında yaptırılmıştır. Otobüsler için vilayet binasının arkasında bir garaj yapılmıştı. Buraya geldiğimde otobüsün yanında yüksek lisansı birlikte yaptığımız ve halen kendisinin burada görevli olduğunu öğrendiğim Cihan Eker isimli arkadaşımı görmüştüm. Hoş bir sürpriz olmuştu. Yıllardır görmediğim arkadaşımın bir miktar hasbihal ettikten sonra artık harekete geçmemiz gerekiyordu.

Kastamonu'dan hava kararmak üzere iken Ankara'ya doğru yola çıkmıştık. Yolda Ilgaz dağlarında hava kararırken bir mola verdik. Ku-

manyalarımızı katılımcılara dağıtarak akşam yemeđini, mis gibi Orman kokusu ierisinde, harika bir manzaranın eřliđinde afiyetle yedik. Gece 24 sularında Ankara'ya ulařtıđımızda, sempozyumun yorgunluđunu atmıř, ama aynı zamanda Kastamonu gibi gzel, hoř bir Osmanlı řehrini gezmiř olmanın mutluluđunu tařıyorduk.

İLAMER Mezuniyet Treni

İLAMER 13 Haziran 2014'te yeni dnem mezunlarını verdi. Do. Dr. Musa Kazım ARICAN ve Do. Dr. Fatih ERKOOĐLU danıřmanlıđında iki yıldır eđitim gren 12 İLAMER đrencisi bařarıyla, İLAMER'in İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı'nı bitirmiřtir. đrencilerin sertifikaları ve kendilerine hediye edilen kitapları danıřmanları ve İLAMER koordinatr Prof. Dr. Eyp BAř tarafından takdim edildi.

Mezun olan đrencilerimiz: Fatma Bardakı, Zeynep Betl nder, Hmeyra Tetik, Muhammed řafak, Osman Curuk, Remzi Kutaun, Bayram Eyidil, Halim Talay, Hatice Salimođlu, İlknur Vahide Yıldırım, Mehmet Yılmaz, Kasım azım, Hasret Dlger, Seher Bayarslan.

