

İTİLAFLADEVLETLERİNİN I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİNE BAKIŞ AÇILARINA İLİŞKİN BELGELER

Sabri Sürgevil

Birinci Dünya Savaşı, beklenildiği biçimde İtilâf ve İttifak devletleri arasında eylemli olarak başladıkten sonra¹ Osmanlı İmparatorluğu birçok nedenle bu savaşın dışında kalma olanağı bulabildi. Savaş dışında kaldığı aylarda Osmanlı İmparatorluğu, elinde bulundurduğu stratejik noktalar ve taşıdığı özellikler nedeniyle İtilâf ve İttifak bloğundan tüm devletlerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Başka bir deyişle tüm devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun alacağı pozisyonlarla ilgileniyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu da içinde yer almazılarak görülen savaşa en uygun koşullarda girmeyi ve savaşa giriş amaçlarını gerçekleştirebilmesini sağlayacak ittifaklar içinde yer almayı öngören bir politika izliyordu.² İtilâf ve İttifak devletleriyle olduğu kadar bir yıl öncesi savaş halinde bulunulan Balkan Devletleriyle de diyaloglar sürdürülüyordu. Bu dönemin önemli bir siyasal gelişmesi o günlerde kamuoyundan gizlenen Almanya ile yapılan gizli ittifak anlaşmasıydı.³ Askeri açıdan seferberliğin ilânı⁴ ve 10-11 Ağustos 1914'de iki Alman savaş gemisinin, Goeben ve Breslau'nun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi, ekonomik açıdan kapitülasyonların kaldırıldığı ilân edilmesi (1 Eylül 1914), Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmeye hazırlığı içinde olduğunun göstergeleriydi. Osmanlı Hükümeti için 1914 yılı baharında başlayan, Yunanistan ile görüşmeler yapılması için bazı devletlerin girişimlerde bulunmalarına neden olan, Yunanistan tarafından Avrupa'ya Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hıristiyanların hayatının tehlikede olduğu şeklinde yansıtlan, Ege adalarına ve Yunanistan'a doğru yerli Rumların göçünün durdurulmaya çalışılması da önemli bir toplumsal siyasal sorun oluşturmaktaydı.

Kamuoyunun büyük çapta ajanslar ve basın-yayın organları tarafından Osmanlı Hükümeti'nin politik tercihleri doğrultusunda yönlendirildiği, Alman propagandasının etkisi altında bu savaşı Almanya'nın başında bulunduğu İttifak bloğunun kazanacağına ilişkin kamuoyunun oluştuğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş dışında kaldığı aylarda, dönemin Büyük Devletleri kendi çıkarları doğrultusunda Levant dünyasında kendi pozisyonlarını korumaya, önlemler almaya, girişimlerde bulunmaya koyulmuşlardır. Dönemin Büyük Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hıristiyanları korumaya, kapitülasyonlar düzeninin sağladığı olanaklarla oluşturdukları okulları, kurdukları posta

ve telgraf merkezlerini, kamuoyunu etkilemede kullandıkları basın yayın organlarını yaşatmaya çalışıkları gibi, bu konularda uluslararası rekabetten de kendilerini alamıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitülasyonları kaldırıldığını ilân etmesi taraf devletlerle diplomatik ilişkilerin tümüyle kesilmesine neden olmamış, çeşitli düzeylerde temaslar sürdürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın yanında savaşa girmekte olduğu İtilâf devletlerince algılanmış, İngiliz diplomasisi Türk-İngiliz ilişkilerini yumuşatmaya çalışmış, çeşitli düzeylerde görüşme kapıları açık tutulmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu en azından savaş dışında tutulmak isteniyormuş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılmış, diğer taraftan da Osmanlı İmparatorluğu'nun yattığı sorunların hesabının savaş sonrasında görülmesi konusunda İtilâf Devletleri arasında görüş birliğine varmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması yapmasından sonraki döneme ve Karadeniz Olayı (29 Ekim 1914) ve bu olayı izleyen gelişmeler⁵ ile eylemleri olarak savaşa girişine kadar geçen günlere ait bazı veriler bunları göstermektedir.

Dönemin Büyük Devletlerinden birisi olarak Fransa söz edilen devletler arasındaydı. Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Arşivi'nde bulunan belgeler bunu göstermektedir. Rodos, Washington, Bordeaux, Paris, İzmir, vb. çıkışlı, Paris, Bordeaux, Londra, Washington, İstanbul, İzmir, Rodos vb. merkezler arasındaki yazışmaların bir bölümü, Fransa Cumhuriyeti başta olmak üzere dönemin Büyük Devletlerinin bu ilgilerini kanıtlamaya yetecek içerik ve niteliktidir.

Bu konularla ilgili olarak, çeşitli rapor, telgraf ve direktif vb. lerinden oluşan, söz konusu belgelerin, kimliği, çevirisi, yorumu ve Ek olarak da vereceğimiz fotokopilerin incelenmesi sonucu bir çok nokta açıklığa kavuşmuş olacaktır. Paragraf başlarında yer alacak olan A,B,C harflerinden sonra 1,2,3 gibi sayılar gelecektir. Böylece karışıklıklardan sözgelimi; A-1, B-1 ve C-1 başlıklarından A-1 sunulacak olan birinci belgenin kimliğine, B-1 belgenin çevirisine ve C-1'de sunulacak olan üçüncü belgenin yorumuna işaret edecektir.*

Belgelerin incelenmesi sonrasında;

*Birinci Dünya Savaşının başlangıcında Levant dünyasının sosyo-politik durumunu saptamak mümkün olmaktadır.

*Birinci Dünya Savaşı hızla yayılırken, Levant dünyasında nasıl bir propaganda savaşının yaşadığı kolayca görülebilmektedir.

*Almanya propaganda savaşını kazanmış gözükmektedir.

*Siyasal ve diplomatik rekabetler yanı sıra iletişim, ulaşım, ulaştırma, vb. konularda da rekabetlerin izlerine rastlanmaktadır.

*Kapitülasyonların kaldırılması kararının Osmanlı kamuoyunda ve taraf devletlerce nasıl karşılandığı anlaşılmaktadır.

*Savaşın başında bile Fransa'nın nakit sıkıntısı çekmekte olduğu görülmektedir.

*Fransa, İngiltere, ABD'nin İtalya ve Yunanistan ile ilişkilerinde işbirlikleri izlenimi edinilmektedir.

*Türkiye'deki hıristiyanların hayatının tehlikede olduğu şeklindeki 1918 yılı sonları ve 1919 yılı başlarındaki Yunan propagandasının yeni bir şey olmadığı, Batı kamuoyunu etkileme araçlarından biri olduğu görülmektedir.

*Mondros Ateşkes anlaşmasından sonraki dönemde, Paris Barış masasına giden süreçte ve Paris'te Barış masası başında alınan kararlarım arkaplanı ortaya çıkmaktadır.

*Dünyanın bir ya da birden çok bölgesinde başlayan bir savaşın diğer bölgeleri ve diğer bölgelerdeki savaşan tarafların pozisyonları, çıkarları v.s.ni nasıl etkilediği, bu nedenle tarafların kendi zararlarına olabilecek durumların oluşmaması için ne tür girişimlerde bulunduklarını görmek mümkün olmaktadır.

Dönemin basınında yansımaları ve değerlendirmeleri görülen söz konusu belgelerin dejindiği konular günümüzde de olduğu gibi, o dönemde de toplumu ilgilendiren birçok konunun toplumun geniş bir kesiminin bilgisi dışında geliştiği, bu nedenle de tarih araştırmalarında hiç bir zaman noktayı koymayan mümkün olamayacağı şeklindeki görüşe hak verdirmektedir. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarının yazdıklarını ad olarak bile tümüyle saymaya olanak yoktur. 1910'lu yılların Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çok sorununu çeşitli çalışmalarımızda ele almıştık. Bunlar arasında Levant dünyasının önemli bir liman kenti İzmir'e (İzmir'in o dönemdeki idari taksimatına göre hemen hemen tüm Ege bölgesini içine alan Aydın Vilayeti'nin oluşundan dolayı, İzmir ve ard bölgese) ilişkin olanların da ele alınan konuların bir kısmı söz konusu bu yeni veriler sayesinde biraz daha aydınlanmış olacaktır. Bu çalışmanın amacının sınırlılığı nedeniyle dönemin gelişmeleri ye belgelerin dejindiği konuların ayrıntıları üzerinde durmayacağız. Bu açıklamadan sonra, belgeleri yukarıda belirttiğimiz sıraya göre sunuyoruz.

A - 1

Rodos'da Fransa Konsolos Yardımcılığı

Siyasal ve Ticari İşler Bürosu No:59

Asya Alt Birimi

Rodos'da durum,

Rodos, 11 Eylül 1914

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri Arşivi, Siyasal ve Ticari İşler

Seri:A Karton:394 Dosya:1

M.Laffon, Rodos'da Fransa'nın Konsolos Yardımcısı'ndan
Sayın Dışişleri Bakarı'na Bordeaux'ya

B - 1

"Bakanlığın 5 no'lu teline cevaben Fransicain mezhebinin genel başkanının hiç olmazsa şimdilik ruhani liderliğinden papaz Ignace'i uzaklaştırma düşüncesinden vazgeçmiş olduğunu bildiririm.

Diğer yandan "La propagande"in papaz Ignace'a adadaki görevini yerini getirmesinden duyduğu memnuniyeti belirtmek amacıyla bir mektup yazdığı söyleniyor.Kardinal Gotti'nin papaz Ignace'a geçmiş olduğu gibi her türlü etkiden uzak olarak görevine devam etmesini ve hali hazırda gidişatından hiç bir değişiklik yapmamasını bildirdiği rivayet ediliyor.

Ekselanslarına vakit geçirmeden verdiği haberdeki gibi, İzmir'den Rodos'a bir İtalyan okulu kurmak için gelmiş bulunan İzmir'deki (Salesiens) Salezienlerin lideri, Propagande çevresinde görevini yerine getirmek için yeterli desteği sağlayamadığı belirtiliyor.Bu konuda papaz Oliviero'nun bildirdiğine göre, papaz Ignace'in Propagande nezdindeki itibarı çok yüksek ve planını uygulamada göstermiş olduğu az çok başarı da bundan ileri geliyor.Bu suretle Rodos'daki İtalyan okulunun açılışı, koşulların daha uygun olabileceği ileri bir tarihe bırakılmış durumda.

Adada birkaç veba olayı görüldüğünden İtalyan yetkililer, bizim ruhban okulunun bu ayın 7'sinde olması gereken açılışının ertelenmesini Okul Müdüründen istediler.

Sağlık kuruluşları izin vermez okul bir kaç güne kadar açılacaktır umarım.

Kız ruhban okulu erkek okuluyla aynı zamanda öğretime başlayacaktır.

Böyle önemli bir zamanda, Bakanlığı uzun bir yazıyla rahatsız etmeksizin, kısaca adadaki durumumuzu belirtmek gerekirse: durumumuz dinsel (Protectorat) korumacılığımız, okullarımız ve manevi etkimiz açısından doyurucudur.

İtalyan Yetkililerle ilişkilerim gönüldendir.Son olaylar aramızda bir duygusal yakınlık doğurdu, ...? Ben bunun için işgalden beri uğraşıyordum.

Alman ordusuna karşı içten bir hayranlık duymalarına rağmen İtalyan subayları bana karşı çok dürüst, saygılı davranışları var.

İtalyan halkını galevana getiren duygular hakkında çok sayıda ilginç sırlar aldım.Benden daha yetkili ağızlar siz ekselanslarına bunu iletmışlardır sanırım.

İtalya Avusturya'ya karşı tavır almak için uygun koşulları beklemektediydi.

İtalyan tarafsızlığı Libya Savaşı'ndan sonra gerekli görülen bir askeri hazırlığın gizlenmesi amacını taşıyormuş.

Eski Savaş Bakanı General Spingardi'nin beceriksiz, orta değerde bir yönetici olduğu, görevden ayrılmışından sonra orduda herşeyin karmaşık bulunduğu ve her şeyi silbaştan yapmak gerekiyormuş.

Bir çok subay Rodos'dan ayrıldı. Bunların "Sette Comune" de bulunan Bersaglieri taburlarını düzenlemek üzere Avusturya sınırına gittiği söylentisi dolaşıyor.

İtalyan ordusu Venetie'ye ağırlık verecekmiş ve Alplerdeki sınırı boşaltacakmış.

Rodos Rum toplumu bana karşı büyük bir sevgi besliyor, bu topluluğu tamamen kazanmış durumdayız.

Bir kısım basın ve Almanların gündümündeki telgraf haberleriyle abartılan Alman başarısıyla büyülenmiş olan Türkler, Fransa'nın Türkiye'ye olan geleneksel dostluğunu unutarak birdenbire bize sırt çevirdiler.

Bazı müslüman ileri gelenleri yine de beni ziyaret ettiler, hükümetlerinin politikasını beğenmediklerini vurguladılar, adamın İtalyanlar tarafından işgali sırasında benim şahsen ve Fransa'nın kendilerine yaptığı iyiliği unutmadıklarını belirttiler.

Musevi topluluğunda Rus korkusu, düşmanlığı egemen bunun sonucu destekleri Almanlara yönelik. Alliance Israelite müdürü ve Rodos'daki bazı Yahudiler bana gelerek kendi taraflarına atfedilen duyguları protesto ettilerini ve tüm aydın Yahudilerin Fransız ordularının başarısı için duacı olduklarını belirttiler.

Adada belirlediğim durum ve şu anda siz ekselanslarına iletmem gerektiğini sandığım gözlemler bundan ibarettir.

Rodos'u Girit'e oradan da anakaraya bağlayan tek tel bağlantısı halen kopuk durumda, ne bu kopukluğun nedeni ne de onarılacağı zaman biliniyor.

Savaş konusunda haberler sadece Rodos'daki telsiz istasyonundan geliyor. Bunlar da Alman kaynaklıya benzıyor.

Bu haberler bizim için önceleri umut kırıcı idiyse de son üç günden beri daha iç açıcıdırlar."

Laffon

C-1

I-Rodos Adasındaki Fransa'yı ilgilendiren konular, sorunlar ve durum hakkındadır.

a) Rodos ruhani lideri papaz Ignace'in Fransicain mezhebi genel

başkanı tarafından görevinden uzaklaştırılmak istediği, fakat durumun karışıklığı nedeniyle olsa gerek, şimdilik bu düşüncesinden vazgeçmiş olduğunu, La Propagande'in ise papaz Ignace'den memnun olduğunu, Kardinal Gotti'nin de papaz Ignace'a eskiden olduğu gibi görevine devam etmesini bildirdiği,

b) Rodos'a bir İtalyan okulunun açılması için İzmir'den İzmir Salezienlerinin liderinin Rodos'a geldiği, fakat yeterli desteği bulmadığı, bu nedenle de Rodos'a bir İtalyan okulunun açılması girişiminin ertelendiği, Rodos adasında veba vakalarının görüldüğü, Rodos'ta bir Fransız Ruhban okulunun açılmasının gündemde olduğu, İtalyan yetkililerin bu okulun açılmasının bir kaç gün ertelenmesini istedikleri, koşullar elverdiği zaman kız ve erkek okullarının aynı zamanda açılacağı,

c) Rodos'taki Fransız korumacılığının ve etkinliğinin doyurucu, İtalyan yetkililerle ilişkilerin iyi, Rodos Rumlarının Fransızlar tarafından kazanılmış olduğu, Türklerin bir kısmının basın ve telgraf haberleri sonucu Alman hayranlığı içinde olup Fransızlara sırt çevirdiği, bir kısmı müslümanların ise İtalyan İşgali sırasında gördükleri Fransız dostluğunu unutmadıkları, hükümetlerinin politikalarını beğenmediklerini belirttikleri, Rodos'taki Musevi topluluğunda Rus korkusunun egemen olduğu, bu nedenle Almanları destekledikleri, Alliance Israelite müdürüünün bu düşüncede olmayıp, aydın Yahudilerin Fransız ordularının başarıları için duacı olduklarını belirttiği,

d) Rodos-Girit telgaf bağlantısının kesik olduğu, Rodos adasındaki en önemli haberleşme aracının telsiz olduğu, buradan yayılan haberlerin Alman kaynaklı olduğu bu nedenle savaşla ilgili haberlerin Rodos'ta hep bu kanaldan yayıldığı için umut kırıcı bir havanın meydana gelmesine neden olduğu,

e) İtalya'nın elinde bulunan Oniki Ada'nın merkezi durumundaki Rodos Adasında, Büyük Devletler arasındaki rekabetin boyutları, etnik ve dinsel toplulukların eğilimleri, dönemin haberleşme ve propaganda araçları ile bunların uluslararası mücadelelerdeki yerini ve bu araçlar üzerindeki Alman etkisini göstermektedir.

A - 2

ABD'de Fransız Büyükelçiliği
Ticari ve Politik İşler Bürosu No:475

Türkiye Büyükelçisi'nin Durumu, North Carolina,
Kapitülasyonlar.

Washington, 11 Eylül 1914
Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Arşivi, 25 Eylül 1914, Seri:A
Karton:394 Dosya:1/1

ABD'deki Fransız Büyükelçisi'nden Dışişleri Bakanı Ekselansları
M.(Delcasse) Delkaze'ye
Bordeaux'ya

"Türkiye Büyükelçisi Alman Büyükelçisi'nin yolunu izleyerek gazetelere bir mülâkat verip, Osmanlı sularına gönderilmek istenen Amerikan gemisi "North Carolina" konusunu ele alarak, hristiyan devletlerin Türk topraklarındaki yurttAŞlarını ve dindaşlarını koruma emeline karşı çıkmış, öne sürülen katliam tehlikesini reddetmiş ve zaten hangi ülkede katliam olmamıştır ki, gibi bir beyanda bulunmuştur. Sonra tüm ülkeleri suçlamış, işi sipahi isyanlarına da götürerek görev yapmakta olduğu ülkeye bile veryansın etmiştir.

Buna benzer konularda çok daha hoşgörülü davranışlar; fakat genel kanı ölçünün kaçırıldığı yönündedir. Kont Bornstroff'un burada taraftar toplaması, resmi çevrelerde olsun, basında olsun aynı ölçüde hoşnutsuzluk yarattı ve bu konu bir çok büyük gazetede bu kişinin eleştirilmesi ve alay konusu olmasına neden oldu.

Maalesef kendisi de ard arda verdiği etkin demeçlerin fayda kadar zarar getirdiğini, şahsinin basında alay-gülmece konusu olduğunu, kısacası yöntem değiştirmesinin yararlı olacağını belirtti. Tam bu değişikliği yapmak durumundayken üzüllererek gözlediğimize göre Rüstem Bey aynı yolu benimsemiş bulunuyor.

Söylentilere bakılırsa bunu sürdürmenin iyi olmayacağı kendisine bildirilmiş gene de Rüstem Bey dün akşam basına, ülkesinin kendini rahatsız eden anlaşmaları yırtarak ve kapitülasyonları kaldırarak Almanya'nın yolunda gitmesini gerektiren nedenler konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bu iki görüşmenin metinleri ilişkistedir. (8 Eylül 1914 tarihli Washington Post gazetesi küpürü eklidir.)

Başgösteren ve önemi ABD ve diğer ülkelerce kabul edilen bu sorunla ilgili olarak egemen olan kanı şu ki, sorunun çözümü için devletler savaşın bitmesini bekleyecekler, o zaman soruna gerektiği şekilde eğilebileceklerini ve uygun bir çözüm bulacaklarını ummaktadırlar."

C-2

II-Washington'da (Osmanlı) Türkiye Büyükelçisi Rüstem Bey'in açıklamaları hakkında

a) Türkiye Büyükelçisi ABD savaş gemisi "North Carolina"nın Osmanlı sularına gönderilmek istenmesine, hristiyan devletlerin Osmanlı ülkesindeki kendi yurttAŞları ve dindaşlarını katliam tehlikesine karşı koruma emellerine karşı çıktı,

b) Basına anlaşmaların yırtılıp atıldığı, kapitülasyonların

kaldırıldığı ve ülkesinin Almanya'nın yolunda gitmesini gerektiren nedenler hakkında açıklamalarda bulunduğu,

c) ABD ve diğer ülkelerce varlığı kabul edilen sorunların savaş sonrası uygun bir şekilde çözümleneceğine ilişkin görüşün olduğu,

d) Türkiye'nin Büyük Devletler tarafından içişlerine tek veya toplu halde bir karmaşma olasılığına karşı çıktıığı, Türkiye'nin politikasında Almanya'nın yanında yer alma gereği duyulduğu, Türkiye'nin kapitülasyonlar başta olmak üzere bir çok konuda sorunlar yarattığı, savaş durumu nedeniyle o anda bir çözüm yolu bulunamadığı, Türkiye hakkında yapılması düşünülebilecek operasyonların ertelendiği görülmektedir.

A-3

Dışişleri Bakanlığı

Şifreli No:12

Siyasal ve Ticari Bölüm, Seri:A Karton:394 Dosya:1

Bordeaux,Telgraf, Şifre Bürosu, 9 Eylül 1914

İstanbul'da Fransız Büyükelçisine

B-3

"ABD Büyükelçisi "North Carolina" zırhlısının Türkiye'deki hıristiyanları gereken durumda korumak amacıyla İngiltere'den yola çıktığını bildirmiş bulunuyor.Durum hakkında İzmir'e bilgi verin "

Leambort

C-3

III-"North Carolina" zırhlısının Osmanlı sularına doğru yola çıktığı hakkında.

a) Türkiye'deki hıristiyanları gereken durumda korumak için "North Carolina" İngiltere'den yola çıkmıştır.

b) ABD Büyükelçisi'nin verdiği bu haber, İstanbul'daki Fransız Büyükelçisine bildirilmekte ve kendisinin de durumu İzmir'e bildirmesi istenmektedir.

c) Böylece İzmir'deki yabancı temsilciliklere, hıristiyan unsurlara bir yandan güven verilmeye çalışılmakta diğer yandan da Osmanlı İmparatorluğu'na gözdağı verilmektedir.

A -4

İzmir'e Telgraf 9 Eylül
Paris, 5 Eylül 1914
Siyasal ve Ticari Bölüm, Seri:A Karton:394 Dosya:1

B -4

Türkiye'de başgösteren kargaşa ve bu ülkede oturan hıristiyanların hedef olduğu tehditler konusunda bize ulaştırdığı haberlerden sonra, ABD'nin Paris Büyükelçiliği Amerika Hükümeti tarafından savaş gemisi "North Carolina'nın İngiltere'den İzmir'e müteveccihen yola çıktığını Fransız Hükümetine bildirmekle görevlendirildi. söz konusu gemi Brindisi'ye ve muhtemelen Cebelitarık'a uğrayacak. Bay Herrick bilvesile Bay Delcasse'ye saygılarını sunar."

C -4

- a) Türkiye'de karışıklıklar vardır, hıristiyanlar için bu durum tehdit oluşturmaktadır.
- b) ABD Türkiye'deki duruma ilişkin olarak Fransa'yı da bilgilendirmekte, olası bir operasyon öncesi gelişmelerden ve askeri sayılabilcek harekatından Fransa'yı haberdar etmektedir.
- c) North Carolina adındaki ABD savaş gemisi İngiltere'den hareket etmiş, Cebelitarık ve Brindisi'ye uğradıktan sonra İzmir'e gidecektir.
- d) ABD, Fransa, İngiltere Türkiye'deki gelişmeler karşısında ortak politika izlemeye, en azından girişimlerini birbirlerine bildirmeye çalışmaktadır. Türkiye'yi veya dönemin Osmanlı Hükümetini izlediği politikadan vazgeçirmeye çalışmakta ve bunu sağlayabilmek için gövde gösterisinde bulunmaktadırlar.

A -5

İzmir'de Fransa Genel Konsolosu
Siyasal İşler Bölümü, Asya-Okyanusya No:77
Aydın ve Ayvalı(k)'da durum, İzmir, 15 Eylül 1914
Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Seri:A Karton:394
Dosya:1/1
İzmir'deki Fransa Genel Konsolosundan Ekselansları Fransa
Dışişleri Bakanına Bordeaux'ya

B-5

"Aydın'daki konsolos görevlimiz, kapitülasyonların kaldırılması haberinin bu şehirde doğurduğu havayı bildiriyor. Bu haber Aydın'da doğal olarak heyecanla karşılandı.

Ayrıca bu haber Fransa'ya karşı gösterilere yol açtı. Bölgede tek söz sahibi olan Osmanlı ajanının yaydığı haberlere bakılırsa böyle gösterilerin baş göstermesini anlamak kolaydır.

10 Ağustos akşamı yetkililer önlerinde fener alaylarının ilerlediği bir kortej düzenlediler. Polis çemberindeki göstericiler "kahrolsun Fransa" "Türkiye büyütür" diye bağırarak Fransa ve İtalya konsüler dairesi öňünden geçtiler. (Telgrafın gerisi eksiktir)

C-5

- a) Kapitülasyonların Osmanlı Hükümetince kaldırılması Aydın Vi-
layetinde coşkuyla karşılanmıştır.
- b) Osmanlı İmparatorluğu izlediği politikayı kamuoyu desteğini ar-
kasına alarak sürdürmektedir.
- c) Kapitülasyonlardan en çok yararlanmakta olan Fransa'ya karşı
tepkiler vardır.
- d) Aydın ve Ayvalık'taki duruma ilişkin Fransa Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığına verilen bilgiler iç açıı olmamakla birlikte,
gelişmeler Fransız misyonu için anlaşılh niteliktedir.

A-6

Rodos'ta Fransa Konsolos Yardımcılığı

Siyasal ve Ticari İşler Bölümü

Asya Alt Birimi No:60 Rodos, 28 Eylül 1914

İzmir'deki Fransız Postanesi'nin kaldırılması, Rodos'la
haberleşmenin Brindisi veya Marsilya üzerinden Pire'den
yapılması.

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri, Ticari İşler Bölümü, Seri:A

Karton:394 Dosya:1/1

Rodos'ta Fransa Konsolos Yardımcısı M. Laffon'dan Fransa
Dışişleri Bakanı'na Bordeaux'ya

B-6

"Fransa'nın İstanbul Büyükelçiliği İzmir'deki postahanemizin
önümüzdeki Ekim ayının birinden itibaren kapatılacağını bildirdi. Bu ne-

denle Fransa Posta Genel Müdürlüğü'ne Ege adalarına gönderilecek posta gönderilerin derhal gönderilmesini, Rodos ve diğer adalara ait posta gönderilerinin kapalı torbalarla Fransa'dan Brindisi ve Marsilya üzerinden gönderilmesi gerektiğini bildirmeyi yararlı görüyorum.

İtalyan postası, her çarşamba saat 4'te Brindisi'den yola çıkıyor. Brindisi ve Pire'den Rodos'a sürekli direk bağlantı kurabileceğiz.

Bundan böyle Rodos postanemiz Avrupa postasını Pire ve Brindisi yolu üzerinden gönderecek." /.

M. Laffon

C - 6

- a) İzmir'deki Fransız Postahanesi 1 Ekim 1914'den itibaren kapanacaktır.
- b) İzmir gibi önemli ulaşım ve ulaştırma merkezinden yoksun kalış nedeniyle haberleşme yolu olarak İtalya ve Yunanistan'a ait limanların öngörüldüğü açık ve güvenilir olarak Brindisi ve Pire Limanlarının kullanılacağı bildirilmektedir.
- c) İstanbul'daki Fransa Büyükelçiliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf devletlerine karşı savaşa girmekte oluşunu, kendisine bağlı birimlere bildirmekte, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.

A - 7

İzmir'de Fransa Konsolosluğu

Siyasal ve Ticari İşler, Asya-Okyanusya No:84, Elçiliğe mesaj.

"Köylü"nün bir makalesi

İzmir, 28 Eylül 1914

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Siyasal ve Ticari İşler

Seri:A Karton:394 Dosya:1

İzmir'de Fransa Genel Konsolosundan ekselansları Dışişleri

Bakanı'na Bordeaux'ya

B - 7

"İzmir'de yayınlanmakta olan Türk Köylü gazetesinin 13-26 Eylül 1914 tarihli makalesine ekselanslarının dikkatini çekmeyi görev sayıyorum. Alman hayranlığı beklenenden de fazla olan bu makale münferit bir olayı yansıtıyor gözardı edilebilirdi. Fakat ben bu makaleyi Doğu (Batı) Anadolu'da en etkin Türk gazetesinden son günlerde yayınlanmış bulunan makaleleri arasından, en özgün görerek seçtim. Makalenin yazarı Alman ordusunun büyülüklüğü karşısında büyülenmiş

görünüyor ve Fransız ordusu onun için o kadar degersiz ki, sözünü bile etmiyor. Bu Osmanlı ajansından aralıksız olarak yayınlanan haber bültenlerinin etkisi sonucu olabilir." ./.

Calamies

Köylü, 13-26 Eylül No:1841

"Keskin Sirke Küpüne Zarar

Savaş büyükçe sırf hırslarından ötürü dünyayı ateşe itmekten çekinmeyen Rusya ve İngiltere'nin hesaplarında yanıldığı ortaya çıkıyor.İngiltere ve Fransa'nın güçlerine fazla güvendiği belli. Zavallı Fransa da bu yanlış hesabın kurbanı oldu.İngiltere ve Rusya niteliği hiç gözönünde bulundurmadılar, sadece nicelik üzerinde durdular ve de savaşın doğuracağı kargaşalığa dikkat etmediler.

Diğerlerinin de kendileri gibi düşündüğünü gördüğünü karar verdiği ve uyguladığını düşünmediler.Tüm dünyayı yenmek için İngiltere'nin donanmasına Rusya'nın ordusuna Fransa'nın parasına güvendiler.Bu büyük kibir onlara karşılarındakinin gerçek değerini anlamalarına engel oldu.Şimdi İngiliz donanmasının, Rus ordusunun, Fransız parasının şu korkunç savaşı sonuçlandırmaya yetmediği görülüyor.Almanya tek başına Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Belçika'ya karşı geliyor.Karada olduğu kadar denizde de başarılar elde ediyor : şaşkınlık ve afallama yaratan başarılar.

Zavallı üçlü itilaf devletleri, özgürlüğe karşı kılıçlarını çekerken kendi topraklarında ve sömürgelerinde baş gösterecek kargaşalıkları tahmin etmemişlerdi. Bu gün İngiltere İrlanda'dan asker isteyemiyor. Daha beteri, ülkesinin bunalım ve sıkıntıya sürüklendiğinden ötürü ülkesindeki işçi sınıfını öfkelendirdi.Savaş ilanı sırasında Halife'ye karşı takındığı tavır müslümanlar nezdinde çok kötü etki uyandırdı.Hindistan'da büyük bir çalkalanmaya yol açtı.İngilizler bunu örtbas etmek istiyorlar.Ama ateş örtülse bile duman gizlenemez. Mısır ordusuna ait silah deposunun infilakı İngiltere'ye müthiş bir ultimatomdur.İngilizler kurnazlıkla da olsa Hindistan'dan asker getirebilselerdi bile bunları kullanamazlardı; zira bu askerler gerceği öğrenir öğrenmez harekete geçmeyecekti.

Fransızlara gelince, onlar da İngilizlerden güçlü değiller.Kendi ülkelerinde zafer ilan edip Fas ve Tunus'da çalkantı ve kırıdamalar karşısında kalan zavallı Fransa Bordo hükümetinin (Halihazırda savaşa katılma yüzünden) yakında kendi halkı tarafından yargılanması çok olasıdır.

Ruslar bugüne kadar Almanya'ya iki kolordu savaş esiri

kaptırdılar. Rusya düşmanın karşısında bu denli zayıf olmanın yanı sıra Polonya'nın kuşkulu tavırından, donanmasından ve kendi tebasından tedişgin durumdadır.

İran başkaldırıyor. İngiliz ve Rus baskısının altında bulunan Afganistan fırsatlarından yararlanmaya niyetlidir. Yarın ne olacağı bilinmez. Araplar cezanın eylemle aynı tür olması gerektiğini söyleler. Biz ise deriz ki, keskin sirke küpüne zarar."

C-7

- a) Köylü gazetesinin yayın politikası İtilaf devletlerine karşıdır.
- b) Bu Köylü gazetesinin ve makalenin yazarının Alman hayranı olusundan ileri geldiği kadar bölgede etkin Osmanlı ajansının etkisinde kalışından da ileri gelmektedir.
- c) Osmanlı ajansının savaşla ilgili bültenleri, tek yanlıdır. Bu yanında Almanya'dır.
- d) İzmir ve çevresinde kamuoyunu etkileyen gazeteler ve Köylü gazetesinde sürekli Alman başarılarından söz edilirken, İtilaf devletlerine karşı, onları hafife alan bir tutum sergilenmektedir.
- e) Köylü gazetesinde "Keskin Sirke Küpüne Zarar" başlıklı makalenin yaylanması tekil bir olay ve yazarının görüşleri de tekil bir görüş değildir.
- f) İzmir'deki Fransa Konsolosu, Türk kamuoyunu ve basını dik katle izlemekte ve Fransa karşıtı eğilimleri doğru ve yerinde olarak hükümetine bildirmektedir.
- g) Birinci Dünya Savaşı'na karar verilirken, İtilaf devletlerinin, İngiliz donanmasına, Rus ordusuna ve Fransız parasına güvenerek yola çıktıklarına, savaşın yayılması ve beklenmedik gelişmelere ilişkin görüşler çarpıcıdır.

A-8

Dışişleri Bakanlığı, Siyasal ve Ticari İşler Bölümü,

Asya-Okyanusya

İzmir'de "Impartial" gazetesi

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri, Siyasal ve Ticari İşler Bölümü,

Seri:A Karton:394, Dosya:1

Bakanlığa Muhtıra

B-8

"Cumhuriyet" Hükümeti'nin İstanbul Başkonsolosu "Impartial" adlı İzmir gazetesi için aylık 500 Franklık bir yardım talep et-

mektedir.

Bay Bompard ancak bu yardımla gazetenin ayakta kalabileceğini düşünmektedir. Bu gazetenin silinmesi çok üzücü olur ve meydan Fransa'nın rakiplerine kaptırılmış olur.

Ticari ve Siyasi İşler Müdürlüğü'nü bu isteği yerinde bulunmakta ve söz konusu meblağın özel fonlardan karşılaşmasının yararlı olacağı düşüncesindedir."

Bakan adına tam yetkili müşavir,

P.de Luargerie

(sol kenarda "Bakan kabul etti" kaydı ve altında imza var.)

C-8

- a) İzmir'de İmpartial adında Fransa yanlısı bir gazete yayınlanmaktadır.
- b) İmpartial'in yayın hayatını sürdürmesi Fransa'nın yararınadır.
- c) Bu nedenle söz konusu gazetenin parasal yönden desteklenmesi gereklidir.
- d) İzmir'de basın yayın hayatında yoğun bir rekabet vardır. Meydanın rakiplere bırakılması yanlış olur.
- e) Fransız Hükümeti, siyasal çıkarları başta olmak üzere bir çok nedenle bu tür desteklemelerde bulunabilmek için, Osmanlı İmparatorluğu'nun mesture'si (sonraki yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin örtülü ödeneği) gibi, özel fonlar kullanmaktadır.

A-9

İzmir'de Fransa Konsolosluğu
Siyasal ve Ticari İşler Bölümü, Asya-Okyanusya,
Elçiliğe bilgi (?), No:79

Amerikan Zırhlısı "North Carolina" hakkında, İzmir,
18 Eylül 1914

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri, Siyasal ve İdari İşler,
Seri:A Karton:394, Dosya:1

İzmir'de Fransa Genel Konsolosundan Ekselansları Dışişleri
Bakanı'na, Bordeaux'ya

B-9

"Bu sabah İzmir Limanı'na gelmesi gereken Amerikan zırhlısı "North Carolina" ancak bir kaç gün sonra gelebilecek. Bize gelen haberlere göre bu gemi yardım malzemesi dağıtmak için Çanakkale'ye ve bazı

yerlere uğrayacakmış.

Geminin geliş Osmanlı otoritelerinde özellikle Vali'de kuşku yarattı. Bazı Amerikan gazetelerinin bildirdiği gibi, Amerika'nın bir savaş gemisi göndermesi, şehrin kalesinin İtilaf devletleri tarafından hücum uğraması halinde İzmir'i yerle bir edeceğine tehdidine cevap olduğunu Rahmi Bey biliyor.

Bu nedenle vilayet, geminin gelişine karşı koymaya pek cesaret edememekle beraber dolaylı karşı tavrılar takımı, "North Carolina"ı Pelikan geçidinde, Sancak Kalesi'ndeki mayınlardan koruma kayısını ileri sürüyor.

Amerikan Konsolosluğu "Karnak", "Ernest Simon" gibi gemilerin seyrettiği her yere "North Carolina"nın su içi derinliğinin geçidi tehlikeye sokacak kadar büyük olduğu, halbuki öteki iki Messageries Maritime gemisi için bunun söz konusu olmadığını bildirdiler.

Başlangıçta, North Carolina dün bekleniyordu. Amerikan Kosülünün geminin gelişinde karşılamaya gitmesine yetkililerin karşı koymasından, kaptan gemisiyle mektup ulaştırılması teklifinde bulunduklarından haberim var. Karşı koymalarını çok lütfukar nedenlerin arkasına gizlediler. Geminin geliş saatini bilmediğini, refakat gemisinin (römorkör) uzun süre gereksiz yere beklemek zorunda kalacağını, geminin daha gelir gelmez Amerikan Konsolosuna haber vermenin, bu suretle de çok daha güzel şartlarda gemiye ulaşmanın sağlanacağını ileri sürdüler.

Ekselanslarının verdigim bilgiden ABD Büyükelçisine söz etmemesini diliyorum. Bu bilgiler kesindir. Genel Konsolosluk Müdürü (Gerant) bunları gizli tutuyor ve "North Carolina"nın gelişinin Osmanlı yetkilileriyle bazı sorunlar doğuracağı ihtimalini belirtmekte yetiniyor. Osmanlı yetkililerin Amerikan zıhlı gemisinin İzmir'e girmemesi için bazı sıhhi nedenler de ortaya attığı söyleniyor, zira İzmir'de birkaç veba vakası baş gösterdi.

Bu konuda ekselanslarına haber ulaştırmaya devam edeceğim."

Calamies

C-9

a) İzmir Limanına, ABD donanmasına ait North Carolina adındaki bir zırhının gelmesi beklenmektedir. Söz konusu zırhının gelmesi beklenmektedir. Söz konusu zırhının kimlere ne türden yardım malzemesi dağıtacağı belli değildir. Herhangi bir İtilaf saldırısına karşı koymaya kararlı vilayet yöneticilerine gözdağı verme amacı taşıdığı ima ediliyor, Vali Rahmi'nin bu şekilde algıladığı yazıldığından söz ediliyor.

b) North Carolina'nın İzmir limanına girme olasılığı Osmanlı yönetimini tedirgin etmiş ve gizli karşı koymalara neden olmuştur.

c) Pelikan Geçidi, Sancak Kalesi önlerindeki mayınlar, İzmir Limanına girişte kullanılan koridorun sağlığı, North Carolina'nın su içi derinliğinin fazlalığı, İzmir'de bir kaç veba vakasının baş göstermesi İzmir Valiliği'nin bahaneleri arasında yer alıyor.

d) Amerikan Konsolosunu İzmir'deki yetkililerin ikna etmiş olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Fransız Konsolosu kendisinin sunduğu bilgilerin daha kesin olduğunu belirtiyor.

A-10

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

(?) Müdürlüğü, 3. Büro no: 96

Levant'ta bürolarda para ödeme hizmeti, Bordeaux, 4 Ekim 1914
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Siyasal ve Ticari İşler, Seri:A Karton:
394 Dosya:1/1

Ticaret ve Sanayi, Posta ve Telgraf Bakanlığından Dışişleri
Bakanı'na, Bordeaux'ya.

B-10

"Doğudaki postahanelerimizin işleyışı konusunda Bakanlığınızla yaptığımız görüşme konusunda bu merkezlerimizdeki posta havalelerinin ödenmesinin savaşın başlamasından bu yana önemli güçlükler doğurduğunu, bu ödeme güçlüğü kasalara nakit para ulaştırılmasının çok zor olusundan ileri geldiğini size bildirdim. Merkezlerimizin çoğunda, özellikle Canee'da İzmir'de, Beyrut ve Kudüs'te giderler gelirlerden fazla yekün tutuyor. Altın bulmak zor. Diğer yandan bir merkezden ötekine nakit para aktarma ücreti aşırı derecede pahalı.

Bu durum karşısında ben şu tedbirleri almayı uygun buldum:

1-Yunanistan'in Eline Geçmiş Bulunan Eski Osmanlı Topraklarındaki Postahaneler

17 Eylül tarihli kararnameyle kapanması nedeniyle bu merkezlerde gümüş para kabulüne ilişkin hizmetlerin Yunan postanesi tarafından her türlü güvenlik garantisile yapıldığından bizim müşterilerimiz bu kapatılma önleminden yakınmayacaklardır, zarar görmeyeceklerdir.

2-Osmanlı Topraklarındaki Faal Postahaneler

İçinde bulunduğuımız koşullar olmasaydı bu merkezlerde gümüş eşya kabulünün durdurulmasını önerirdim. Fakat 1 Ekim'den itibaren bu merkezlerin kapatılmasını isteyen Osmanlı Hükümetinin tutumu gözönüne alınırsa gümüş eşya kabulünün durdurulması Türklerin koşullarının kabulü anlamına gelebilir. Ben ötekilerin yanı sıra merkezlerimizde de gümüş eşya kabulünün devamından yanayım. Fakat bu

merkezlerde işlemler için ödenen paralar "Banque de France" Fransa Bankası banknotlarıyla yapılmalıdır. Göndericilerin bu tip ödemeyi kabullenmelerinden sonra ancak postahane muhasebecileri havale kabulüne yanaşacaklardır. Her muameleye kırmızı mürekkeple "Banque de France" Fransa Bankası banknotu karşılığı ödenmiştir damgası vurulacaktır.

3-Mısır'daki (İskenderiye ve Port Said) Fransız Postahaneleri:

Doğudaki postahanelerimizden farklı olarak, giderinden çok geliri olan bu postanelerde gümüş eşya kabulü aynen devam edecektir.

Bu önerilerimin bakanlığınızda karşı görüş doğurup doğurmadığını net olarak bildirmenizi rica ederim.

Ticaret, Sanayi, Posta ve Telgraf Bakanı, Gaston Thomas ?

C-10

a) Savaşın başlamasıyla birlikte Fransa'nın Doğu'daki İzmir, Beyrut vb. merkezlerde posta işlemlerinde sorunlar çıkmaya başlamıştır. Giderler gelirlerden çoktur. Nakit sıkıntısı vardır.

b) Yunanistan'ın eline geçmiş Osmanlı topraklarındaki postahaneler için sorun yoktur. Yunanistan gümüş para kabulüne ilişkin işlemleri her türlü güvenlik garantisile yapmaktadır.

c) Osmanlı Hükümeti'nin 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uyulmasını istediği koşullar, Fransız yetkilileri gerçekçi bir politika izlemekten alikoymuş, çıkarlarına aykırı olsa da eskiden olduğu gibi posta ve havale işlemlerini yürütmeye zorlamıştır.

d) Kapitülasyonların kaldırılması, Osmanlı istek ve koşullarının kabul edilmesi demek olan bir durumu kabullenmek Fransa için söz konusu olamaz.

e) İskenderiye ve Port Said postahaneleri doğudaki diğer Fransız postahanelerinden farklı durumdadır.

f) Ticaret, Sanayi, Posta ve Telgraf Bakanı uygulama ve önerilerini Dışişleri bakanına bildirmekte, hükümet içinde bakanlıklar arasında uyuma dikkat etmektedir.

A-11

İzmir, Fransa Genel Konsolosluğu

Siyasal ve Ticari İşler Bölümü, Asya-Okyanusya No:88 İzmir,
7 Ekim 1914

Vilayet'in İzmir limanına girişle ilgili yayınladığı bir genelge
İzmir'deki Fransa Genel Konsolosu'ndan Ekselansları Dışişleri
Bakanına, Bordeaux'ya
Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri, Seri:A Karton:394 Dosya:1

B-11

Ekselanslarına İzmir limanına savaş gemilerinin girişiyile ilgili olarak Vilayet'in genelgesinin çevirisini ekte sunuyorum.Bu genelge 21 Eylül 1331-5 Ekim 1914 tarihli ve 909 numaralıdır.

Calamies
Çeviri
No:909

Yasak bölge, İzmir Körfezi'ndeki Spiro Burnu ile Kösten Adası (Uzunada)'nın güney burnundaki hattın sağ yakasıyla (Salinler yönünde)sınırlanmıştır.

Savaş gemilerine bu tehlikeli mintikaya yaklaşmamaları gerektiğini acele bildirmenizi rica ederim.

21 Eylül 1331/ 5 Ekim 1914

C-11

a)Savaş gemilerinin İzmir Limanı'na girişle ilgili olarak İzmir Valiliği bir genelge yayınlamıştır.

b)İzmir Körfezi'ne giriş ve İzmir savunmasında önemli bir yer tutan stratejik noktalara savaş gemilerinin yaklaşmamaları o dönemin savaş, diplomasi vs.kuralları içinde tüm devletlerin temsilciliklerine bildirilmiştir.

c) İzmir 'deki Fransa Genel Konsolosu Calamies, Hükümetine, savaş gemilerine yasak bölgeyi bildirmeleri konusunda uyarmaktadır.

d) Yasağın North Carolina'nın İzmir Limanı'na gelmek üzere oluşuya ilgili olup olmadığı belli değildir.

A-12

İzmir'de Fransa Genel Konsolosluğu
Siyasal ve Ticari İşler Bölümü, Asya-Okyanusya, İngilizlerle İletişim, İmpartial'e baskı.

İzmir, 15 Ekim 1914

Fransa Cumhuriyeti, Dışişleri, Seri:A Karton:394 Dosya:1
İzmir'de Fransa Genel Konsolosu'ndan Ekselansları Dışişleri
Bakanı'na, Bordeaux'ya

B-12

İçinde bulunduğu ayın 7'sinde çektiğim 269 numaralı telgrafımla Sir Edouard Mallet'in bir demecinin İngiltere Konsolosluğuna asıldığını bilsirmıştim. Bu demeç çeşitli şekillerde yorumlandı. İlaklı çevreler, Üçlü İtilaf Devletlerinin baskısı tedbirleri karşısında gerilediğini göz önüne alarak tehditkar dil takınmaktan kaçınmak gerektiğini daha doğru olacağını savundular.

Bu İngiliz belgesinin yayınlanması gerçekten de yörede olumlu sonuç doğurmadı. Daha önce de belirttiğim gibi, vali bundan böyle her türlü genelge neşrini yasakladı. Aldığı bu tedbirden memnun olmayan Vali bu olayın sorumlusu gördüğü İngiliz Konsolos Yardımcısı'na bir cevap yazdı.

Gazetelerde yayınlanılan tuhaf yazı şöyle:

"Vilayetin Resmi Demecidir"

Geçtiğimiz pazar günü, İngiliz Genel Konsolosluğu "İngiltere-Türkiye ilişkilerinin resmi gerceği" başlıklı bir bildiri yayımlamış bulunuyor.

Bu bildirinin üslubu ve içeriği bizde İngiltere Büyükelçiliği'nin emriyle yayınlanmadığı kuşkusunu doğurmuştu.

Aynı bildirinin her türlü bildirileri yayinallyan İstanbul gazetelarında yayınlanmış olması bu kuşkuya kesin kanıya dönüştürdü ve İngiliz Konsolosluğu böyle durumlarda uyulması gereken ihtiyatlılık ilkesini bırakmış oluyor.

İkinci bildirinin yayınlanmasına bir önceki gün İngiliz Başkonsolosluğu'nun işlediği hatayı yumuşatmak amacını güden bir düzeltme bildirisini gözüyle bakılabilir.

Bu türlü bildirilerin yayınlanması sadece Osmanlı Kamuoyuna zarar vermekle kalmıyor; üstelik savaş halindeki devletlerin konsoloslukları üzerinde kötü etki uyandırma niteliği taşıyor.

Bu bildirilerin yaylanması kesinlikle yasaktır.

Rahmi Bey, Bay Heatcote'un bu bildirinin sorumlusu olmadığını (Pertinent ?) bilyordu. Fakat bu yöntemi izleyerek ve Bab-ı Ali'ye bir yakınmada bulunarak, Bab-ı Ali'yle İngiltere arasındaki bugünkü ilişkiler çerçevesinde bir sonuca varacağını düşünmüştür. Osmanlı Hükümeti nezdindeki itibarını korumak maksadıyla bunun bir konsülün işgülarlığı eseri olduğunu kabul etmeyi yeğledi. Bana kalırsa Bay Heatcote ya konuyu kapatmalıydı ya da Büyükelçiliğine intikal ettirmeliydi. O gün yayınlanan bir bildiri metnini Vali ile tartışmaya girdi.

Bay Edouard Mallet tarafından desteklendiğini bildiğim belge şu:

İstanbul'da çıkan Osmanlı Ajansı ve Osmanisher Lloyd gazetesi'nin ifade ettiğine göre, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bil-

dirilmiş ve İngiltere'nin İzmir konsolosluğu tarafından 10 Eylül'de yayınlanmıştır.

Uzun yillardan beri süregelen Türkiye -İngiltere iyi ilişkileri halka mal olmuş durumda olduğu veçhile her iki hükümet bu bağların daha da sıklaşacağı umudunu beyan ederler.

30 Eylül 1330 / 13 Ekim 1914

Bu belge genellikle birinin demecinin yumuşatılması ve aşağı yukarı bir özür dileme olarak telakki edildi.

Müslüman çevrelerde ise, bu düzeltme Vali'nin hatasını kabullenmesi olarak kabul edildi ve hoşnutsuzluk yarattı

Vilayet'in bildirisi cuma günü İmpartial'le birlikte tüm gazetelere gönderilmişti.Türkçe yazılmıştı.Bay Xantaki Türkçe bilmez.O'nun tercümanlığını yapan yardımcısı orada yoktu.Diğer yandan da İzmir basınının bugüne dek Osmanlı resmi bildirilerinin çevirilerini pek ciddiye almayışı, bunları çoğulukla bir iki gün geciktirerek basması nedeniyle Bay Xantaki ancak akşam vakti bir tercüman aramaya koyuldu.Bildirinin yayımını hiç bir art düşunce beslemeksizin pazara erteledi.Zira kendine gönderilen belgenin içeriğini bile bilmiyordu.

Cumartesi sabahı, Vilayet Siyasi Şube Müdürü, Vali'nin demecini İmpartial'le birlikte iki Rum gazetesinin yayınlamadığını saptayıncı Vali'ye bir rapor verip bunlar hakkında işlem yapılmasını istedi.Ama sadece İmpartial'in mazereti geçerli bulunmadı ve sadece İmpartial askeri mahkemece cezalandırıldı.Bu mahkemeye her üçü de bildirilmişti.Diğer iki gazete beraat ederken veya biçimsel bir cezayla kurtulurken İmpartial bir ay yayından men edildi ve 50 lira para cezasına çarptırıldı.Bu şiddetli ve korkunç olduğu gibi suçla orantılı olmayan bir ceza.

Vali nezdinde girişimim oldu.Karabiber Bey askeri mahkemenin katı davranışlarından üzüntü duyduğunu bildirdi.İmpartial'in önmüzdeki hafta içinde yayına yeniden başlayacağını umuyorum. Bu olay ve Alman haber ajanslarına meydani terketmemize yol açan gelişmeler hakkında Ekselanslarına bilgi vereceğim.

Calamies

C-12

a) İtilaf Devletleriyle Türkiye arasında ilişkilerin gerginleşmeye başladığı bir dönemde İzmir'deki İngiltere Konsolosluğu'nda Sir Edward Maller'in bir demeci yayınlanmıştır.

b) Vali Rahmi Bey,diplomatik geleneklere aykırı bu iş üzerine bu tür genelge neşrini yasaklamıştır.

c) İngiltere ve Türkiye'deki diplomatları Türk-İngiliz ilişkilerini yumuşatmaya çalışmaktadırlar.

- d) Vali Rahmi Bey, Aydın Vilayeti Valiliği'nin yanı sıra, İstanbul'daki hükümetine uluslararası ilişkilerde karşı karşıya kalmış sorunlar hakkında kendi görüşleri doğrultusunda tavır almaya zorlamaktadır.
- e) İzmir Valisi, Resmi bildirilerini gazetelere göndermekte ve yayınlanması Siyasi Şube marifetiyle izlemektedir.
- f) İmpartial'in resmi bildiriyi yayımlamaması askeri mahkemece cezalandırılması sonucunu doğurmıştır.
- g) İmpartial adlı gazeteye verilen kapatma ve para cezası önemli olmakla beraber, İzmir'de meydanın Almanlara bırakılması demek olan bu durum daha önemlidir.
- h) Fransa hükümetinin parasal yönden de destekleyerek ayakta tutmaya çalıştığı bir gazete hakkında verilen bu karar, Fransa'nın çıkarlarına indirilen bir darbedir.
- i) İzmir'de Aydın Vilayeti'nin yabancı işler müdürü Karabiber'in, ister bilgisi dışında olsun İmpartial hakkındaki mahkumiyet kararına ilişkin Fransa konsolosuna verdiği yanıt dikkat çekici olduğu kadar, diplomatiktir ve Vali Rahmi Bey'in, İtilaf Devletleriyle flört eden kişisel politikasına da uygundur.

A-13

ABD'de Fransa Cumhuriyeti Büyükelçiliği
 Siyasal ve Ticari İşler Bölümü No:564 Washington,
 16 Ekim 1914
 Dışişleri, Siyasal ve Ticari İşler, Seri:A Karton:394
 Dosya: 1/1
 Kapitülasyonların (?)
 ABD'deki Fransa Büyükelçisinden Ekselansları Dışişleri Bakanı
 Delcasse'ye

B-13

Hükümet ABD Büyükelçiliğine geçen ayın 16'sında telgrafla verdiği, kapitülasyonların Osmanlı otoritelerince kaldırılış (...?...) komutu bana bildirdi.

334 numaralı, 17 Eylül tarihli bana bildirilen telgraf, belge kopyasını göndermekten onur duyarım.

Jusserland (?)

C-13

a) Osmanlı İmparatorluğu'nca kapitülasyonların kaldırılışı hakkında.

- b) Kapitülasyonlardan yararlanmakta olan devletler, elçilik ve kon-solosluklarına durumu seri bir biçimde bildirmişlerdir.
c) Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kararına karşı herhangi bir tepki belirtisi yoktur.

DİPNOTLAR

- ¹ 6 Temmuz 1914'de Avusturya'nın Sırbistan'ı caydırma isteğine, Alman İmparatoru Wilhelm'in kesin destek vermesinden sonraki gelişmeleri kastediyoruz.
- ² Paris ve Londra ile sürdürülen görüşmeler yanında Yunanistan ile Bükreş'te sürdürülen dirsek temasları en iyi bilinen örneklerdir.
- ³ Osmanlı Hükümetinin bazı nazırlarının bile görüşmelerden ve imzalandığından haberinin olmadığı bilinir.
- ⁴ 2 Ağustos 1914 tarihli genel seferberlik ilanı.
- ⁵ Osmanlı Hükümetinin barış koruma gayretlerine rağmen, 31 Ekim'de Rusya 1 Kasım'da İngiltere ve Fransa elçilerinin İstanbul'u terk etmeleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 29 Teşrin-i evvel 1330 tarihli Padişah Mehmed Reşad'ın İrade-i seniyye'siyle bu üç devlete karşı savaş ilanı gibi.
- * Belgelerin Fotokopileri ek olarak aynı numara sırasıyla verilmiştir.Ek-1'den, Ek-13'e degein bkz. s.22 vd.

EK-1

65

VICE-CONSULAT DE FRANCE
A RHODES

République Française

Direction des Affaires
Politiques & Commerciales
Sous-Direction d'Asile

N° 50



M. LAPPOK, VICE-CONSUL DE FRANCE A RHODES,
A MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES A BORDEAUX.

Situation à Rhodes. .

En réponse à la dépêche n°5 du Département j'ai l'honneur de l'informer que le Supérieur Général des Franciscains semble avoir renoncé, actuellement du moins, à l'idée d'éloigner le Père Ignace de la Préfecture Apostolique de Rhodes.

La Propagande, de son côté, aurait écrit dernièrement au Père Ignace pour lui faire part de sa satisfaction pour la manière dont ce Chef religieux accomplit sa mission dans l'île. Le Cardinal Gottl aurait fait recommander au Père Ignace de continuer, comme par le passé, à se tenir éloigné de toute lutte d'influence et à ne rien changer à l'état de choses actuel.

J'apprends également que le Supérieur des Salésiens de Smyrne, venu à Rhodes dans le but d'y installer une Ecole Italienne ainsi que j'en ai informé Votre Excellence en temps utile, n'aurait pas trouvé auprès de la Propagande tout l'appui désirable pour l'accomplissement

22

L'Etat d'aujourd'hui

66

de se séparer. Le Père Gervais aurait démissionné ce groupe.
Que la Mission du Père Gervais est très forte à la frontière et que c'est à cette circonstance qu'il fallait attribuer le peu de succès de son travail, il résulte facilement l'ouverture d'une voie italienne à Rhodes est tout à fait à une date ultérieure lorsque les circonstances étaient plus favorables.
Quelques rues de peintes ayant été couvertes dans l'été les autorités italiennes ont demandé au Directeur de notre Collège des Petits de retarder la réouverture des classes qui devait avoir lieu le 1^{er} de ce mois. J'espère que la réouverture, qui s'annonçait à plusieurs jours, pourra se faire dans quelques jours suivant que les autorités sanitaires nous accepteront l'autorisation d'ouvrir. Le Collège des Petits Franciscains repoussera ses cours au début temps que le collège des Petites. Je vous rappelle que l'importance de l'éducation en ces deux dernières années a été exposée je plus tard avec toute situation à Rhodes continue à être extrêmement tanc au plus de six mois protecteur religieux des écoles et de toute influence morale. Mes relations avec les autorités italiennes sont cordiales. Les dernières démissions ont provoqué une véritable cordialité à laquelle je n'ai cessé de travailler depuis l'occupation. Les officières italiennes ont été une bonne relation lorsque professent pour l'absence d'alliance, observant à mon sujet une attitude très correcte.

J'ai reçu ce matin une et l'interminable conférence sur les ambitions qui subsistent la Grèce à l'heure actuelle et dont les plus autorisées que la Grèce doit se faire dans l'écho suscité par l'incident de l'île de Spetses. Voici les principales lignes de cette conférence.

23

ànd le résultat des tentes de l'ambassadeur seraient ainsi que quelque chose suffit de moins que cela, également, tout protégera auprès de moi contre les embûches姊妹 à leurs corollaires, affirmant que tous les juges sollicités faisaient des vœux pour la victoire des armes italiennes. Toutes sous-abondante le Ministère, les observations faites sont toutes à propos et que je crois devrait communiquer que j'ai faites à Rhodes et que je crois devrait communiquer à toute autorité à toutes fins utiles. Le seul cas où j'aurai Rhodes à l'île de Crète et de là au contraire est lorsque l'ataque et cela sans que l'on saute si la cause de la capture de la date à laquelle il pourra être égagé. Les seules nouvelles qui nous portent au moment du théâtre de la guerre sont celles que nous recevons par la station de télégraphie de Rhodes. Elles sont faites à bord de bateaux, après avoir été émissaire dépendantes que nouvelles. Après trois ou quatre jours, sont plus évidemment pour nous /.

A. Laffon

E&K

67

AMBASSADE
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
AUX ETATS-UNIS

DIRECTION DES AFFAIRES
POLITIQUES ET COMMERCIALES

N° 4257

WASHINGTOON 11 Septembre, 1924.

L'AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ATE
STATE-UPS A SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR DELLAZI, MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES.

A ROMAINE.

L'ambassadeur de Turquie, présentable actuellement à l'ambassade, a demandé aux journaux une entrevue, le 1^{er} octobre, de l'agent français du service américain de l'armée dans les deux ottomans. Il juge que cette entrevue devrait être donnée aux deux autres, et il a été décidé qu'il devrait prendre les franchises chrétiennes de protéger leurs

Since you will have no place to go except to the mountains or to the cities, you will have no place to go except to the mountains or to the cities.

24

Ek. 3

MINISTÈRE
—
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

a Chiffrer

N° 12



versant

OR

11

Télégramme

BUREAU EN CHIFFRE

Bureau
Bonne 10 SEPTEMBRE 1914

DIRECTION POLITIQUE
ET COMMERCIALE

Chargé
de la correspondance
du Ministère des Affaires Etrangères

a. Ambassadeur français

Congrès

L'ambassadeur d'Etat m'a informé que
le navire "North Carolina" est parti
d'Athènes pour l'Ioniq pour se
protéger contre l'attaque des chrétiens de
Turquie. Veuillez prendre ses mesures.

comptant

EK-4

u

37

Et à Smyrne l'gypt.

Paris, le 5 Septembre 1914
DIRE...
(E) A 344 1

Pour faire suite à ses communications concernant les désordres qui se produisent en Turquie et les menaces contre les chrétiens habitant ce pays, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris est chargée par son Gouvernement de faire savoir au Gouvernement de la République, que le bateau de guerre, le "North Carolina" est parti d'Angleterre pour Smyrne. Ledit bateau de guerre fera escale à Brindisi et probablement à Gibraltar.

Monsieur Herrick saisit cette occasion pour renouveler à Monsieur Delcassé l'expression de ses sentiments les plus distingués.

EK.5

98

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE
A SMYRNE

DIRECTION
des
Affaires Politiques

ASIE-OCEANIE

Situation à Aidin
et à Aivaly

République Française

Smyrne le 15 Septembre 1914



Le Consul General de France à Smyrne
à Son Excellence Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères à Bordeaux.

Notre Agent Consulaire à Aidin me fait connaître l'impression produite dans cette ville par la nouvelle de l'abolition des Capitulations où elle a été naturellement accueillie avec enthousiasme.

Elle a de plus servi de prétexte à des manifestations anti-françaises faciles à comprendre si l'on tient compte des nouvelles répandues par l'Agence Ottomane qui seule dispose dans l'intérieur d'une certaine publicité.

Le soir du 10 Août, les Autorités ont organisé un cortège précédé de flambeaux. Les manifestants qu'encarait la police sont passés devant l'Agence Consulaire d'Italie et de France, criant "Cahri Olcun Fransı".
maudite soit la France". La Turquie est grande. Tous les

[à fin de la page
manque]

27

Eka 6

VICE-CONSULAT DE FRANCE
A RHODES

Direction des Affaires
Politiques & Commerciales

Sous-Direction d'Asie

n° 60



PARIS, le 28 Septembre 1914



M. LAFON, VICE-CONSUL DE FRANCE A RHODES,

A MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES A BORDEAUX.

Suppression du Bureau
de Postes Francaise à
Smyrne. -- Interêt à acher-
tiner la correspondance
de Rhodes via Brindisi
ou via Marseille par le
Pirée. /

L'Amphassa de la République à Constan-
tinople m'ayant informé que notre Bureau des Postes à
Smyrne fermerait ses guichets à partir du 1er Octobre
prochain il me paraît utile de faire connaître à
l'Administration Centrale des Postes en France l'in-
térêt qui y aurait pour le prompt accennement de la
correspondance destinée aux îles de l'Egee, à expédier
le courrier de Rhodes et des autres îles en sacs ciot
directement de France par la voie de Brindisi ou par
celle de Marseille via Pirée.

Le courrier italien quitte Brindisi tous
les mercredi à 4 heures du soir. De Brindisi et au
Pirée nous avons des communications fréquentes avec
Rhodes.

Notre Bureau de Rhodes expédiera donc tout
son courrier d'Europe via Pirée et Brindisi ./

a. Lafon

Ek.7

216

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE
A SMYRNE

DIRECTION
des
Affaires Politiques
et
Commerciales

ASIE-Océanie

N° 84

communiqué à l'Ambassade

Republique Française

Smyrne le 26 Septembre 1914 soi

H 891

Le Consul Général de France à Smyrne
à Son Excellence Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères à Paris.

Sur un article
du "KEULU"

Je crois devoir appeler l'attention toute particulière de Votre Excellence sur un article publié par le journal turc, le "KEULU" dans son numéro du 13/26 septembre. Si cet article, dont la germanophilie passe de beaucoup les bornes du sens commun, constitue une manifestation incide, il serait de peu de portée, mais je l'ai simplement choisi comme l'un des plus caractéristiques publiés ^{depuis} ces dernières temps dans le journal turc le plus influent de l'Anatolie Orientale. Son rédacteur semble méconnaître devant le grandeur allemande et l'armée française - c'est sans doute la conséquence de la publication interrompue des péchés de l'Agence Ottomane - lui semble quelque chose de si négligeable qu'il ne le mentionne même pas. /

EK. 7' n° devam

215

KUULU le 18/26 Septembre N° 1841

Le vinaigre trop aigre nuit à sa jarre.

À mesure que la guerre avance, il apparaît combien la Russie et l'Angleterre qui n'ont pas hésité à mettre le monde à feu par pure avidité se sont trompées dans leur calcul. On comprend aisément que la Russie et l'Angleterre se soient trop fixées à leur force et la pauvre France s'est sacrifiée à cause de cette erreur de perspective; l'Angleterre et la Russie sans jamais prendre en considération la qualité, n'ont pensé qu'au nombre et surtout elles n'ont jamais porté leur attention sur les complications que cette guerre entraînera.

Elles n'ont pas réfléchi que comme elles-mêmes, les autres pensent, voient, décident et exécutent. Elles se fondent sur la flotte de l'Angleterre, l'armée de la Russie, l'argent de la France pour vaincre le monde entier. Ce profond orgueil les a empêchées d'apprécier la valeur de ceux qui se trouvaient en face d'elles. On voit maintenant que la flotte anglaise, l'armée russe et l'argent français ne suffisent pas pour terminer cette terrible guerre. L'Allemagne toute seule fait face à la Russie, à l'Angleterre, à la France et à la Belgique, et obtient des succès tant sur terre que sur mer: succès qui étonnent et dépassent le raisonnement de l'homme.

Pauvre triple Entente tandis qu'elle tirait son épée contre la liberté et le droit, elle ne pensait pas aux embarras qui surgiraient à l'intérieur de ses territoires et dans ses colonies. L'Angleterre ne peut pas aujourd'hui demander de soldats à l'Irlande; autre chose elle a provoqué le mécontentement de toute la classe ouvrière pour avoir entraîné son pays dans la crise et dans l'angoisse. Son attitude vis-à-vis du Califat au moment de

EK. 7 nun devamu

216

la déclaration de la guerre a produit un très mauvais effet sur tous les Musulmans et a produit aux Indes une graves effervescences. Les Anglais s'efforcent de l'empêcher réprimé, mais on ne peut cacher la fumée même en foulant aux pieds l'herbe. L'explosion de la poudrerie de l'armée égyptienne est un terrible ultimatum contre l'Angleterre. Si même les Anglais réussissaient à faire venir, par le russe, des soldats des Indes ils ne pourraient les utiliser; les soldats ne marcheraient pas dès qu'ils auraient appris la vérité.

Quant aux Français, ils ne sont pas plus ferts que les Anglais. Pauvres Français qui osent proclamer victoire sur leur propre territoire et qui se trouvent ensuite devant l'effervescence, l'agitation au Maroc et en Tunisie. Il est très probable que prochainement le Gouvernement de Bordeaux comparaitra devant le jugement de son propre peuple (pour la participation à la guerre actuelle).

Les Russes ont donné jusqu'à présent deux corps d'armée comme prisonniers de guerre aux Allemands. Tandis que la Russie est si faible devant son ennemi, elle est embarrassée devant l'attitude douteuse des Polonais, de sa flotte et de ses propres sujets.

La Perse se lève, l'Afghanistan sur qui pesait la tyrannie anglaise et russe à l'intention de ne pas laisser échapper l'occasion. On ne sait pas ce qui pourrait encore arriver demain. Les Arabes disent que la punition est du même genre que l'action.

Quant à nous, nous disons que le vinaigre trop aigre nuit à la jarre. / .

Ek. 8

23

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministère
des

Affaires étrangères

Direction
des

Affaires politiques
et commerciales

ASIE OCCIDENTALE

BORDEAUX, le 2 octobre 1914

Daru. 4

10/

M. le directeur de l'Impartial

DIR. DES AFFAIRES POL. ET COMM.

A. 39 b

M. le directeur de l'Impartial	DIR. DES AFFAIRES POL. ET COMM.
10/	A. 39 b

NOTE pour le CABINET DU MINISTRE

A.S. de l'"Impartial"
de Smyrne.

L'Ambassadeur de la République à
Constantinople demande une subvention mensuelle
de 500 francs pour le journal de Smyrne l'"Impartial".

M. Bompard considère que cette alloca-
tion peut seule assurer le maintien de ce journal,
dont la disparition serait profondément regrettable
et laisserait le champ libre aux adversaires de
l'influence française.

La Direction des Affaires Politiques
et Commerciales appuie cette demande et verrait
avantage à ce que la somme dont il s'agit pûtêtre
accordée sur les fonds spéciaux.

PAR : ...
M. COMME : ...

P. de Margerie

32

Eba 9

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE
A SMYRNE

DIRECTION
des
Affaires Politiques
et

Commerciales

ASIE-OCHANIE

Communiqué à l' Ambassade

n°. 19

A.B du croiseur
américain
"North Carolina"

(E) DIRECT
ET C
République Française

Smyrne le 18 Septembre 1914



Le Consul Général de France à Smyrne
à Son Excellence Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères à Bordeaux.

Le croiseur cuirassé américain "NORTH CAROLINA"
qui devait arriver en rade de Smyrne ce matin, n'y mouillera
que dans quelques jours. Ce bâtiment doit, paraît-il, toucher
les Dardanelles et peut-être quelque autre point encore
pour y distribuer des secours.

Son arrivée dévoile les susceptibilités des Autorités ottomanes, surtout au Véli. Rehmy Bey ne peut ignorer
que certains journaux américains l'ont déclaré que l'envoi
d'un navire de guerre par les Etats-Unis est la réponse
à ses menaces de destruction de Smyrne en cas d'attaque
de la forteresse par les forces de la Triple Entente.

Aussi, sans oser s'opposer à l'entrée du navire

Le Vieux présentait dépendait à la vente des objets.
Individus trouvés sur son apprêtement voulut déposséder le « N°
DAHOLINA » des trouilles monnaies du Hollandais Basseel à la pose
du bâtimen, dans la très évidente donne le commandant d'Amérique
objetait que là où pourraient planter le « SARAKA » et l'empêcher
SIMON, le NORTH DAHOLINA soit n'aventuré, on lui répondit qu'il
on demanderait un litige d'eau qui résultait d'interférence, pour
lui un chenal qui ne servait à rien pour les deux paquebots
des manœuvres militaires.

« Le NORTH DAHOLINA » fut promptement attelé hier,
je sais que les autorités ont assez fait des objections à ce
que le commandant des Etats-Unis allât au devant de son navire de
son arrivée et se sont offertes à lui faire porter une lettre
par le bateau pilote. Elles ont abrité leur refus dorénavant, des
moufles de courroux, déclarent que l'heure de l'arrivée du
commandant d'Amérique n'aient pas connue le rencontrer pourraient
l'attendre très longtemps inutilement et qu'il serait plus pré-
tique de faire venir le commandant d'Amériques dès que le pli-
lotage aurait signifié au service ce qui lui permettrait de se rendre
à bord dans de beaucoup meilleures conditions.

Je prie votre Excellence de me faire état à propos
de l'abordage des Etats-Unis des renseignements que je viens
de lui communiquer et qui sont absolument sûrs, le commandant du
commandant d'Amérique ayant gardé avertis et se bornent à déclarer
que l'arrivée du « NORTH DAHOLINA » constituerait probable-
ment des difficultés avec les autorités Américaines. Délaisse-t-il

réclameraiient aussi des raisons suffisantes pour dénoncer
au navire américain l'entrée de Soviétique dans sa
partie n'y étant prohibée.
Je ne saurais pas de tenir votre Excell-
ence au courant de cette affaire. /

Sk. 10



Pour faire suite aux communications échangées
avec votre Département, au sujet du fonctionnement de nos
bureaux de poste dans le Levant, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que le paiement des mandats-poste dans la
plupart de ces établissements donne lieu, depuis le début
des hostilités, à de sérieuses difficultés résultant de ce
fait qu'il est très difficile d'assurer l'approvisionnement
des caisses en numéraire. Dans la majorité des bureaux, et
notamment à La Canée, Smyrne, Beyrouth et Jérusalem, les
dépenses excèdent les recettes; partout l'or est très rare,
et, d'autre part, les frais de transport de numéraire d'un
bureau à l'autre sont excessivement élevés.

Dans cette situation, j'ai été envisager les me-
ures suivantes:

1° Bureaux fonctionnant dans les anciens territoires
ottomane occupé par la Grèce.

En raison de la fermeture prochaine de ces bu-
reaux, dont la suppression a été décidée par arrêté du 17
Septembre, je serais d'avoir de suspendre immédiatement le
service des articles d'argent dans ces établissements. La
clientèle de nos bureaux n'aura pas à souffrir de cette

{ mesure, attend que le service des articles d'argent,
seulement par la poste grange avec toutes les garanties
sécurité.

2^e Bureau fonctionnant en territoire ottoman.

En toute sorte d'circonstance, j'aurai proposé
d'ouvrir aussi le service des articles d'argent au
bureau. Mais, en prévision de l'attitude actuelle du
gouvernement ottoman qui peut nous imposer la fermeture
des établissements à partir du 1er Octobre, je suggérais
au service des articles d'argent pourraient être interdits
dans une acceptation des prétentions turques, j'explique
donc que la participation de nos bureaux au service d'
articles d'argent doit être maintenue, mais en espérant
que le présent des titres dans des établissements per-
turbés affecté au billet de la Banque de France. Les
titres des postes ne devront prendre à l'entendre le
date qu'autant qu'ils seront échus au frétable l'an
des expéditions à nos modes de paiement. La mention "pro
en billets de la Banque de France" sera, au surplus,
à l'année rouge sur chaque titre.

3^e Bureau français en Russie [Allemagne et Autriche].

Dans nos bureaux qui, contrairement à ce qu'
peut dans nos autres établissements de l'avenir, entre
des conditions de sécurité, le service des articles do-
rait être maintenu sans modification.

J'aurai l'honneur de vous priser de réaliser la
faire immédiatement à l'urgence si une proposition similaire

objection de la part de votre département.

F. Blaquier à l'Université
de Toulouse, le 2^e oct.
à 3^e Toulouse.



Le Conseil d'Etat de France à Smyrne
à Son Excellence Maitre le Ministre
des Affaires étrangères à Paris,
transmet à l'Amirauté
l'ordre de faire la translation d'une
trouée dans le port de Smyrne.
Le port de Smyrne, date du 31 septembre
1914/ 5 octobre 1914, porte le N° 903./

99

TRANSPORTATION

La zone interdite est la zone délimitée par la
partie droite (prolongée vers les Salines) de la ligne
qui passe entre le promontoire de Spiro dans le golfe
de Smyrne et le promontoire méridional de l'île de Kéfùs-
tin (île longue)

Nous avons donc l'honneur de vous prier de faire
connaître d'urgence aux intéressés la nécessité pour les
bâtiments de guerre de ne pas se rapprocher des para-
ges dangereux./

21 Septembre 1914/ 6 octobre 1914.

C. COEUR
C. COEUR

EK.18

133

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE
À SMYRNE

DIRECTION
des
Affaires Politiques
et
Commerciales

—
AUSTRALIE

RETRAITÉ AU Département.

Republique Francaise

A 390 1

Smyrne le 16 Octobre 1914



Le Consul Général de France à Smyrne
à Son Excellence Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères à Bordeaux.

affaire du communiqué
anglais - Suppression
de l'impartialité.

Par ma dépêche du 7 de ce mois, N°.266, j'ai rendu compte à l'Amphassa de l'affichage au Consulat d'Angleterre d'un communiqué de Sir Edward Mallal qui a été très universellement commenté. Dans les milieux modérés, on a généralement estimé que puisque la Triple Entente semblait reculer à l'égard de la Turquie devant les mesures de coercition, il aurait mieux valu s'abstenir d'un langage comminatoire.

Les conséquences locales de la publication du document britannique n'ont, en effet, pas été heureuses. Le Vaili, ainsi que je l'ai fait connaître à Votre Excellence a interdit la reproduction des communiqués consulaires. Non content d'avoir pris cette mesure, il a tenu à répondre au Vice Consul d'Angleterre, auquel il a effectué de voir

au voif l'autorité responsible du communiqué.
Tout l'écrivain sait qu'il a pris part au dans les
journaux : communiqué officiel du ministère à
l'assemblée nationale à Ankara et publié dans une
seconde édition officielle sous le titre "la vérité ottomane
sur les relations entre la Turquie et l'Angleterre".
Le style et le sens des deux communiqués étaient déjà
en rapport mais au publier n'était pas dû un ordre de l'autorité
de l'ordre de l'autorité.

La seule représentation de ce rôle commençait par les jour-
nées de l'antéchristianisme qui préhant toute la communauté officielle
à venir à se dérouler en réplique et a délibér que la Confédération d'Am-
érique soit dans cette situation de la résistance à laquelle

Un tel état de siège en période électorale peut entraîner la publication d'un second communiqué sans forme de résistance, comme vient le faire le porte-parole de l'opposition à l'Assemblée nationale.

Il devient ensuite la relais pour le Comité d'Amis de l'Europe.
En cours de problèmes, quelque chose attirent son attention
vers l'opinion publique allemande, où il est au surplus de nature
à produire une nouvelle impression sur les Généraux des Etats hel-
ligentens ou allemands.

Nous leur serons porteurs que M. Baudouin a été pour l'entente du communiqué, mais il a demandé que n'il était d'usage que l'entente régulière et volontaire une plainte à la police soit déclarée sans relation de seilleret et de l'ambassade d'Amérique, ou plainte seules existaient déclarée. Voulant garder la ligne rouge

pour des documents il a préféré se poser qu'il n'existait pas de rôle d'un conseil. Selon moi, il existe une fonction d'autorité dans l'institution, mais en effet il n'existe pas de rôle d'un conseil, il n'y a pas d'autorité dans le travail.

Yacht as document used in legal proceedings, especially personal injury cases.

Le *conservatoire* et *pluriel* pour les *instituts d'enseignement à temps partiel* ou *instituts de formation à temps partiel* sont des termes qui ont été utilisés dans le *code de l'éducation* jusqu'en 1995.

La cordialité des bonnes relations sociales depuis longtemps entre l'Académie et la Ville d'Anvers de nos jours témoigne de deux sentiments mutuels d'amitié qui se sont réalisés au cours des dernières années.

the following year, he was appointed to the faculty of the University of Michigan, where he remained until his retirement in 1937.

Dans l'ensemble mondiale il semble cependant que cette situation soit très tendue pour les années honorables dans les deux dernières décennies.

Le deuxième qui un véritable succès fut le *Wise Men* de *W. S. Gilbert* et *Frederick* *Sullivan*.
L'interprétation en deux temps fut très réussie jusqu'à présent. Il déclina
progressivement en langue anglaise. M. *Arthur* *Greene* ne suit pas le type de
l'interprétation qui fut assez satisfaisante pour la représentation
de cette langue dans l'Amérique. Tandis qu'il réussit bien, il prouve à

Les deux supporters jusqu'à présent les seuls à avoir manifesté leur soutien aux officiels étaient les deux derniers arrivés dans la soirée : un ou deux jours de retard, le journaliste et écrivain Jean-Pierre Lefebvre et à jour de la publication au dimanche, sans le lire, l'animateur et auteur de télévision Jean-Louis Pichot alors le présentateur des émissions musicales de la chaîne 2.

argument qui fait office d'apologie : lorsque le scandale anti-le dirigeant politique au Viêt Nam démontre que l'impérialisme français n'avait pas rencontré la communauté mondiale lorsqu'il fit un rapport à celui-ci, dommage ! - mais aussi lorsque l'impérialisme français est en état de faire face à une situation telle qu'il peut dépendre de l'impérialisme britannique et/ou américaine pour assurer la sécurité de la Guerre du Viêt Nam.

Méritait-il la gloire ille avoit été difficile tout les trois. Tandis que les deux systèmes étaient acquis à un rapprochement qu'il fut impossible de faire, nos deux journaux étais condamné à un sort de grande séparation. Journal d'Amiens étais dans la situation d'être une entité distincte et à ses propres dépendances. Journal de Paris étais dans la position de proportionner le fruit au moins à moitié. J'ais fait cette supposition au vu et au diable pour n'empêcher

à l'heure pour le regret de ce que la toute dernière fois fut presque
à l'heure pour la maladie, n'a rien de grave que l'imparfait
pourra empêcher sa publication dans la courant de la semaine
prochaine. Je tiens à vous assurer votre hospitalité ou fait des
nuites de un fréquentable incident dont le conséquente sera de faire
le déjeuner aux personnes qui viendront.

20

EK-13

135

AMBASSADEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AUX ETATS-UNIS
Direction des Affaires
Politiques et Commerciales.



N° 564

L'AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AUX
ETATS UNIS A SON EXCELLENCE MONSIEUR DELCARRE,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES.

Salutien des capi-
tulations.

Le Département d'Etat vient de me communiquer
le texte des instructions dont l'ambassadeur des
Etats-Unis à Constantinople a été tenu par télé-
gramme du 16 du mois dernier, relativement à la
prétention des autorités ottomanes d'abréger les
capitulations de leur propre mouvement et sans con-
tente préalable avec personne.

J'ai l'honneur de joindre ici copie de ce docu-
ment, en me référant notamment à mon télégramme du
17 septembre, N° 334./.

Lissner

4A.