

BENİM GÖZÜMDEN ERGÜN HOCA

PROF. DR. ERGUN AYBARS IN MY EYES

Engin BERBER*

12 Eylül 1980 sonrası. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü'nde öğrenciyim. O yıllarda bölümde asistan olarak kalmak ve Orta Asya Türk Tarihi üzerine çalışmak istiyordum. İlgi alanımı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ne çevirmem, o zaman unvanı Doçent olan Ergün Hoca'yla tanıştıktan sonradır. Çok zorlu bir dizi sınavdan sonra, Hoca'nın asistanı olabilmiştim. O gün yaşadığım sevinci hala unutamam.

Ergün Hoca, yüksek lisans ve doktora tezimin danışmanıydı. Hocanın sevdiğim özelliklerinden biri: Yüksek lisans ve doktora tez konusu seçiminde öğrencilerini özgür bırakabilmesiydi. Yazılı bir tez önerisinin hazırlanma zorunluluğunun bulunmadığı o yıllarda, arkadaşlarımdan aksine, çalışacağım konuyu kendim seçtim / seçebildim. Üstelik hocamın, Kurtuluş Savaşı'nda Divan-ı Harplerini bana çalıştırmak istediğini bilmeme rağmen. Hoca herkese konu dağıtırken, ben tez başlığını da içeren ayrıntılı bir dosyayı önüne koymuştum. Dikkatlice okumuş ve beğendiğini hissettiren bir bakış eşliğinde, "*sen de bu konuyu çalış*" demişti.

Öğrencilerinin kendisine yalan söylemesini hiç sevmez Ergün Hoca. Sanırım ben bu konuda hocamdan bir adım öne geçtim, yazım aşamasındaki bir doktora öğrencimin danışmanlığını bu sebepten ötürü bıraktım. Doktora danışmanlığından mahrum etmenin, akademide yürümek isteyen bir öğrenciye verilebilecek en büyük ceza olduğunu düşünürüm. YÖK'ün bir akademisyenden geri alamadığı tek şey olan doktorluk unvanını, hangi konu ve yöntemle çalıştığınız kadar, kiminle çalıştığınız da önemlidir.

Akademik gelişmeye katkı koyan her girişimimde yanımdaydı. Burslu olarak Yunanistan'a gitmeme destek oldu. Şahsi kaprisleri ve ideolojik takıntıları nedeniyle beni bu deneyimden mahrum etmek isteyen çapsız meslektaşlarının devre dışı bırakılması onun sayesinde olmuştu. Doktor ve doçent olmamı engellemek amacıyla aynı ve başka isimlerin rol aldığı kirli oyunların bozulmasındaki katkılarını unutamam. Yıllar sonra, meslektaşım demekten utandığım bu kişilerden birisi hakkında açtığım hakaret davasındaki

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, (enginberber63@gmail.com).

baş tanığım da hocamdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü olunca ayrı düştük ama kendisiyle teması hiç kaybetmedim. Çok sık olmasa / olamasa da, fırsat buldukça kendisini ziyaret ettim. Bazı öğrencilerimin Enstitüde doktora yapmasına izin verme nezaketini gösterdi. İtiraf etmeliyim ki, Onun gözünde hep özel ve ayrı bir yerim olduğunu düşünmüşümdür. Kim bilir, belki de ilk asistanı olduğum için.

Akademisyen olarak beni takdir ettiğini bana ve de benim olmadığım anlarda başkalarına söylemekten çekinmedi. Hoca olsa da, kendisini hep öğrenci gibi hisseden birisi için bundan daha keyif verici çok az şey olur diye düşünüyorum. Onu hiç kırdım mı bilmiyorum. Çok sık olamasa da, hala birlikte zaman geçirmeye çalışmamızdan, bir hatam eksliğim var idiyse de, Ergün Hoca'nın beni affettiğini anlıyorum.

Sevgili Hocam!

İyi ki, sizi tanıdım, akademide ilk adımlarımı sizinle attım. Gereksinim duyduğum her an sizi yanımda buldum. Çok şanslıyım.