

BİLGİN MESLEKTAŞIM PROF. DR. AHMET BİLGİN

Prof. Dr. Servet Armağan*

Kırıkkale Hukuk Fakültesi'nin, **Prof. Dr. Ahmet Bilgin** hakkında bir ARMAĞAN çıkarma kararı takdire şayandır. Hem Üniversite hem de Fakülte idarecilerini bu kararlarından dolayı tebrik ederim.

Tanıştığımızda, Bilgin Hoca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, ben ise, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü idim. Görev yaptığımız iller de komşu. Bu münasebetle Bilgin, beni bir gün öğle yemeğine davet etti. Arabamla gittim. Yemekte Diyarbakır Merkez Komutanı da vardı. Yemekte Fırında Güveç geldi. Tam da benim zevkime uygun! Bol sohbetli, neşeli ve benim için zevkli bir beraberlikti.

Belki bundan daha zevklisi, Bilgin in arabasıyla, bana Diyarbakır'ın bazı bölgelerini tanıtan bir gezinti yaptırması idi. Hem gezdik hem de ilim üzerine sohbetler ettiydik.

Bilgin, davranışları ile, halkın takdirini ve sevgisini kazandı, Belediye İdaresinde başarılı oldu. Çünkü Bilgin, tarafız bir uygulama yaptı, Diyarbakır gibi hassas bir ilimizde ne lehte ne de aleyhte ırkçı davranışlarda bulundu, İslam Dininde de yasak olduğunu biliyordu.

Bilgin hoş sohbet, kültürlü, İslam Dinini, hususen İslam Hukukunu iyi bilen, Avrupa'yı görmüş, tanımış, hatta kültür kuruluşlarında konuşmalar yapmış bir münevverdir. Bu özellikleri, Başkanlıktan önce, görev yaptığı Diyarbakır Ü. Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi kürsüsünde asistanlık yıllarındaki davranışları ile de ortaya çıkmıştır. Üniversiteden ayrıldı ve seçimlere girdi ve büyük bir çoğunlukla kazandı. Başkanlığı bittikten sonra intisap ettiği Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği yıllarında da bu özellikleri görülmüştür.

Belediye Başkanlığı süresi sona erince, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesine intisap etti. Bu kurumda da kendisini sevdirmiş olacak ki, Dekan olarak tayin edildi, iki dönem Dekan olarak hizmet etti. Hatta süresi de bitmesine rağmen, bir müddet, galiba bir seneden fazla, uygun bir aday bulunamamasından dolayı, "vekâleten" dekanlık yaptı. Nihayet yaş haddinden emekli oldu.

Bilgin Hoca, beni Kırıkkale Hukuk Fakültesine, konferans vermek için davet etti. Bu vesile ile Kırıkkale'yi gördüm, öğretim üyeleri ile tanıştım. Aynı akşam konferansım

* Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı, Harran Üniversitesi Kurucu Rektörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi

münasebeti ile bir yemek düzenlemişti. Bu yemekte de meslektaşlarımla Kırıkkale Üniversitesi yetkilileri ile sohbet ettim, müstefit oldum.

Günlerden bir gün, ben Ankara'dayım. Bilgin beni evine yemeğe davet etti. Davetine icabet ettim. Yemekte Yargıtay üyesi bir zat da vardı. Lezzetli yemekleri yerken, lezzetli sohbet de ettik. Bilgin bana, sohbet babında İslam Hukuku ile bazı sorular tevcih etti. Sorusunu cevapladım. Bendeniz 20 seneye yakın seçimlik bir ders olan İslam Hukuku dersini, Anayasa Hukuku dersine ek olarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verdim. Söz sözü açtı, ben de bazı mevzularını kapısını araladım. Böylece Bilgin ile dakikalar süren bir İslam Hukuku sohbetine dalmışız. Derken Yargıtay üyesi zat söze girdi ve dedi ki: **“Beyler! Siz ikiniz bir saate yakındır İslam Hukuku üzerinde konuşuyorsunuz, sizi hayranlıkla dinledim, ama ben hiçbir şey anlamadım. Yazık, ben bu kültürden mahrum kalmışım!”** Sonra bana döndü: **“Hocam sizi de tebrik ederim, güzel açıklamalar yaptınız, Bilgin Hoca ile bu mevzularda konuşmak kolay iş değildir.”**

Bilgin Hoca, Arap Edebiyatı ve gramerini çok iyi bilir. Bu özelliği ve kabiliyeti ile memleketimizde nadir aydınlardan biridir

Bu sebepledir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı'na “Arapça mütercim” olarak girdi ve çalıştı. Benim kendisi ile dostluk kurduğum zamanlarda, Diyanetten ayrılmıştı.

Bilgin meslektaşımın, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptığı Arapça mütercim konumu, bir hayli zordur. Çünkü devletimizin bu idari biriminde, üst düzey idareciler, hepsi ilahiyat öğrenimi görmüş, tabii Arapça öğrenmiş kimseler. Hatta hemen hepsi Arapçayı iyi pekiyi derecesinde bilirler. Böylesine Arapça ve İslam kültür ile haşır neşir olan bir devlet memurluğuna, Arapça mütercim olarak girmek ve başarmak takdire şayandır. Hatta bir şey daha eklemek isterim: Diyanet mensuplarından bir kısmı, İslam Dünyasında Arapça öğretim yapan kurumlarından mezun kimselerdir. Bütün bunların arasında, yurt dışında böylesine bir öğrenim görmemiş Bilgin meslektaşımın görev yapması ve yadırganmaması, her türlü takdirin üstündedir.

Arapça metinlerde, anlayamadığım yerleri ve ibareleri bendeniz ona sordum ve hala da sorarım. Ben yaşça ondan büyüğüm ve ilmi kariyerimde ondan kıdemliyim, fakat hiçbir zaman anlayamadıklarımı ondan sormaktan içtinap etmedim. Ve sorduğum mevzularda, kendisini daima dikkatle dinledim ve müstefit oldum.

Yazık ki, İslam Hukuku üzerine az eser vermiştir. Kendisinden birkaç defa istedim, rica ettimse de beklediğim olmadı.

Bilgin Hoca, Türkçesi güzel, teknik tabirleri yerli yerinde kullanan ve karşındakini yormadan konuşabilen bir aydın ilim adamıdır. Bilgin, her zaman beşuş yüzlü bir aydındır. Ve konuları karıştırmaz, konuşmasının muhtevasını iyi düzenler. Bu dikkat ve itina, günümüzdeki ilim adamlarında, biraz dikkate alınmıyor, önemsenmiyor!

Ülkemizin resmî kurumları ve insanları, ondan yeteri kadar istifade etmemiştir. Yazık! Bilhassa üniversiteler, hususen Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu mütevazı ilim erinden, zamanında ve yerinde, yeterince hizmet almadılar.

Bilgin kabiliyetli bir zat, fedakâr bir idareci ve candan bir dosttur. Kendisine mistik bir řairimizin (Niyazi Mısıri) řu beyti ile seslenmek isterim:

*“Dünya gamından geçip, yokluęa kanat açıp,
řevk ile her dem uçup, çağırırım dost dost!”*

Nihayet Bilgin Hocanın Arap edebiyatı ve Belagati üzerine hayran olduęum engin bilgisine, ben de, Arap edebiyatından bir beyit ile katkıda bulunmak isterim:

*“Ve aynu’rrıda an külli aybin keliletün,
Ve lakinne ayne’ssuhti tübdi Mesaviye”¹ (el Mütenebbi).*

Bilgin meslektařıma, ömür boyu saadetler, saęlıklı günler ve seneler temenni ederim.

¹ Sevgi gözü kusurları görmez,
Kötü gözlü(niyetli) ise, hep kusur arar.