

## ÂLİM ÇOCUK

**Prof. Dr. Mahmut Özbay\***

Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesinin doğu kısımlarının kırsal yörelerinde ilkokul öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin yatılı veya kendi imkânları ile ortaöğretimini yapmak üzere Kahraman Maraş'a gelirlerdi. Anadolu'nun masum ve saf çocuklarının birlikte oldukları bir okuldur, Maraş İmam Hatip Okulu. Bu okul, Maraş Belediyesi'ne ait Batı Park'ı güneyden ve doğudan çevreleyen bir konuma sahipti. Yıllar sonra oradan Göksun yolu üzerine taşındı. Bugünkü ismi Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir.

1967-1968 ders yılında, yatılı (devlet burslu) olarak okulumuza gelen öğrencilerden birisi, Ahmet Bilgin idi. Ben de yatılı öğrencilerdendim ve bir önceki ders yılında İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuştum. 1967-68 ders yılının ilk aylarında görüşmelerimiz (arkadaşlığımız) artmaya başladı. Benim Adıyaman doğumlu ve Ahmet Bilgin'in Diyarbakır doğumlu olması da bir etkendi ilk zamanlar arkadaşlık ilişkilerimizde. Ahmet, Medrese öğretimi ve eğitimi almış biri olarak geldi okulumuza. Daha önce okulumuza kaydolan, bizlerin abi dediğimiz üç kişi daha vardı medrese öğretimi almış olanlar arasında. Ahmet Bilgin'e göre onlar düzey olarak daha alt kademelerden ayrılmışlardı medrese öğretiminden.

1968 yılının bahar aylarında, okulumuzun Âlim Çocuğu olarak gösterilmeye başlandı Ahmet Bilgin arkadaşımız. Özellikle meslek dersleri hocaları Hüseyin Bahar, Naci Kınacı ve okulumuzun bilge hocası Ali Haydar Kirişçi tarafından. Bu hocalarımız derslerinde Ahmet Bilgin'in medrese sürecindeki bilgi birikiminden, zeki bir öğrenci olduğundan, bizlerin de onun gibi kendimizi meslekî olarak yetiştirmemiz gerektiğini vurgularlardı. Hüseyin ve Naci hocanın konuşmalarında, Ahmet Bilgin'den Âlim Çocuk diye bahsetmeleri, sonraki dönemlerde tüm okulda yayıldı ve tutuldu. Ahmet Bilgin arkadaşımız, okulumuzun Âlim Çocuğu oldu. Allah rahmet etsin Ali Haydar hocamız bizlere hep "sayın" sözcüğüyle başlayarak ve "delikanlı" diyerek hitap ederdi. Ahmet Bilgin için "Âlim Delikanlı Bilgin arkadaşınız, bu okul için bir şans olan sayılı öğrencilerden biridir" derdi.

1967'den başlayıp, 2022 yılına geldiğimiz bugüne kadar geçen 55 yıllık arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi ve kadim dostluğumuzu mekânsal açıdan üç dönemde değerlendiriyorum. Bunlar; Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Ankara yılları. Kahramanmaraş'taki okul hayatımız, benimki 1971 ve Ahmet'inki 1973'te sona erdi. O zamanlar bizim okul 7 yıl olup, ilk 4 yılı ortaokul ve son 3 yılı lise kısmından oluşuyordu. Âlim Çocuk, ilk sömestreden itibaren davranışlarıyla, çalışkanlığıyla ve dönem sonu notlarının hep on üzerinden on olmasıyla (bir iki dersi

\* Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

hariç, onlar da dokuz) kendini kanıtlıyordu. Ben 1968'de aynı dönem arkadaşlarım olan üç kişiyle okulumuzun voleybol takımına alındık. Biz antrenman yaparken çoğu zaman Âlim Çocuk da bizlerin arasına katılarak top oynardık. Yani amatör olarak sporunu yapar ve spor yapmayı severdi. Ahmet Bilgin, medreseden öğrendikleri bilgi birikimini, bu okulda kazandığı meslekî ve diğer derslerin kendine kazandırdıkları ile yeni ufuklar kazanıyor ve temel kavramlar ve yeni yorumlar getiriyordu. Benim meslek derslerim, matematik, fizik, kimya ve sosyal alanlı derslerime göre biraz düşüktü. Ben ve benim gibi olan diğer arkadaşlarımız, bu eksikliklerimizi, Âlim Çocuk arkadaşımızı dinleyerek tamamlamaya çalışırdık. Bu birlikteliklerimiz kışın sınıflarda, diğer mevsimlerde Batı Parkta bir masa etrafında olurdu.

Ahmet Bilgin'in kazanmış olduğu Âlim sıfatı, 1970'ten sonra Kahramanmaraş'ın belirli entelektüel kesimi arasında duyulmaya başlandı. Okulumuzun yatılı öğrencileri (talebeleri) gündüz 7-8 saat ders yapar akşam da 3 saat etüde kalırdık. Akşam yemeğinden sonraki etüd (mütalaa) saatlerinde, o geceki nöbetçi hocaya bağlı olarak bazı öğrenciler, nöbetçi hocaların özel izniyle etüde katılmazlar ve okul dışına çıkabilirlerdi. Ben ve Ahmet, 1969 ve 70 yıllarında birkaç kez bu izinlerden yararlandık. Ben okulun voleybol takımında olduğum için beden eğitimi hocalarımız Kadir ve Eşref Beyin nöbet günlerinde izin alıyordum. Ahmet de meslek dersleri hocalarının nöbet günlerinde izin alıyordu. Bu izin alışlarımız bir sömestride toplam 3 veya 4 akşam oluyordu. Ahmet ile birlikte bu izinlerimizin bazılarında, Kanlıdere'de kuytu bir yerde bulunan kıraathanenin kuytu köşesine tavla oynardık. O zamanlar ortaöğretim öğrencilerinin kıraathanelere girmesi yasak olduğu için, sanki bir suç işliyormuşçasına gizli gizli giderdik. Ahmet, tavladan ziyade satranç oyununu benden daha iyi bilirdi. Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi o zamanlar, öğretim kalitesi açısından Türkiye'de ikinci sırada yer alıyordu. Birincisi İstanbul'du. Yükseköğretimimizi Ahmet Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, ben Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde tamamladık. Ben üniversite bitince, Makine Mühendisliği Bölümünde asistan olarak kaldım. Ahmet Bilgin ise 78'den 82'ye kadar kamuda çalıştı ve 1982'de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik hayata başladı. Onun akademik hayatı değişik üniversitelerde ve muhtelif idarî görevlerle 2021 yılına kadar devam etti.

Ahmet Bilgin'in bana göre en büyük özelliği güçlü bir hâfızaya sahip oluşudur. Allah ona öyle bir bellek (hafıza) vermiş ki, hayatımda tanıştığım ve görüştüğüm insanlardan ya birincisi ya da ikincisidir. Âlim Çocuk Ahmet Bilgin'in, beyninin bellek kısmı beyin bilimleri ve bilgisayar yazılımları tarafından bilimsel bir incelemeye alınsa yeridir.

Değerli Kardeşim Prof. Dr. Ahmet Bilgin, Diyarbakır Bismil doğumludur. 1982'de Dicle Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1994-1999 döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptı. O dönemde, kendisini iki defa ziyarete gidebildim. Çalışkanlığını, iş yapabilme kapasitesini ve halkın temel problemlerine çözüm üretme kabiliyetini ilk yıllarından başlayarak ortaya koydu ve imkânlar çerçevesinde maksimum verimlilikle uyguladı. Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğinde Diyarbakır, Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bilgili, birikimli, ufuklu ve deneyimli bir belediye başkanıyla yönetilmeye başlanmıştır. Yıllar sonra (2018 yılında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Optimizasyon Projesini yaptık. Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Sevinç Beyle tanıştım. Kendisi şehir plancısı. Ahmet Bilgin kardeşimin başkanlığı döneminde de belediyede çalışıyormuş.

Diyarbakır'ın bugün sahip olduğu bu güzel İmar Planı Ahmet Bilgin Başkanın zamanında master plan olarak yapıldı dedi. Ve o günden sonra bu imar planı uygulanarak gelindi bu günlere diyerek son cümlesini söyledi. Ahmet Bilgin Başkanımızın Diyarbakır'a hizmetlerini, yine Diyarbakırlı, bizlerin okuldan arkadaşı olan Mehmet Demir'den dinleyelim; "Konu Ahmet Bilgin olunca heyecan duymamak elde değil bir Diyarbakırlı olarak. O dönemin sosyal, toplumsal koşullarını hepimiz biliyoruz. Ahmet Başkan farklı ve çok yönlü düşünen bir insandı. Çalışkanlığı, yeteneği, kabiliyeti, temsil yeteneği ve yönetici deneyimi gibi özellikleri, kendisini kısa zamanda Diyarbakır halkına kabul ettirdi. Başkanlığı süresince Diyarbakır'ın görmediği bir performans sergiledi. Beş yıl boyunca "Halka Hizmet Hakka Hizmet" ilkesiyle çalıştı. Göreve geldiğinde şehrimiz bir harabe yerine dönmüştü. En önemlisi Ahmet Başkan şehir medeniyetini yeniden inşa etti. Taşı kara, bahtı kara Diyarbakır'ı köy olma yolundan alıp şehir olma sürecine yerleştirdi. Onun zamanında 30 km'den şehrimize içme suyu getirildi. Yollar, kanalizasyon, otogar, sebze hali, toptancılar sitesi, alt ve üst geçitler gibi çok sayıda halkın ihtiyacı olan temel işleri gerçekleştirdi". Görüyoruz ki, Ahmet Başkan Diyarbakır'ı yeniden ihya etmiş ve ona Kadim Medeniyetimizin şehri olma özelliğini kazandırmıştır.

Adıyaman'lı Ahmet Sağtekin arkadaşımız, okulda bizden üç dönem öndeydi. 2018 yılında Adıyaman'da Sağtekin'in evinde yaptığımız akşam sohbetinde, Prof. Dr. Ahmet Bilgin de gündemimize geldi. Sağtekin konuşmasında, Âlim Çocuk ile ilgili ifadelerinden sonra, şu hatırayı aktardı: "Belediye Başkanlığına aday olduğunda, bir televizyon programında gazeteci Ahmet Bilgin'e Diyarbakır güvenliği ile ilgili bir soru sordu. Ahmet Bilgin bu soruya, "Onu emniyet müdürü bilir. Ben Belediye başkanlığına adayım ve Belediye başkanı olmak istiyorum. Emniyet müdürü değil." diye cevap verdi. Biz izleyiciler çok mutlu olmuştuk. Başkanlığı döneminde Adıyaman'a geldi. Buradaki tüm arkadaşları toplamamızı söyledi. Toplandık ve güzel bir diyaloglar yaşandı. Ahmet Bilgin'in kadirşinaslığıdır bu davranışı" dedi.

2001 yılından sonra Ahmet Bilgin Ankara'ya yerleşti. Daha önceki Ankaralılığı geçici görevler ile olmuştu çünkü. Ankara'ya gelmesiyle birlikte Ahmet Bilgin Hocamızın muhatabı olduğu insanlar, çevresindeki arkadaşlar yenilendi. Bu insanlar arasında günümüzün yazarları, aydınları, düşünürleri, sanatçıları, şairleri, siyasetçileri de vardı. Prof. Dr. Ahmet Bilgin altı dil bilen, bir bilim adamı olduğu gibi, aynı zamanda kendisini yetiştirmiş nitelikli bir devlet adamıydı. İslam medeniyetini ve kültürünü özümsemiş ve kavramıştı. Ankara, Kızılay Şehit Adem Yavuz Sokaktaki ofisinde, yıllardır haftada en az bir gün olmak üzere milletimizin problemlerine yönelik çözüm üretme sohbetlerini, birçok insan katılarak, huzur içinde monolog yöntemiyle değil, diyalog metoduyla sürdürmektedir. İslam kültürüne detaylarıyla hâkim olan, bilgili Bilgin hocamız, Batı Kültürünün öncülüğünü yapan, tez üreten düşünürlerini ve konusu ile ilgili bilim adamlarını da izlemektedir. Prof. Dr. Ahmet Bilgin delikanlılığından beri, Diriliş Nesli'nin ilk kuşağı içerisinde yer almaktadır. İslam Medeniyetinin ve Müslümanların yeniden dirilişi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Örnek ve önderlik görevini sağlıklı olarak milletimiz ve tüm insanlık için sürdürmesini, insanlarımız kendisinden bekliyor. Evet, yeryüzünde adaleti tesis etmek hepimizin görevidir. Bu çalışmaların ivmelendirme dinamiklerini oluşturan topluluğun için de âlim çocuk da var. Yolumuz açık olsun.