

## İSMİYLE MÜSEMMA, BİLGİSİYLE DERYA BİR ÂLİM: AHMET BİLGİN

Prof. Dr. Mustafa Acar\*

Prof. Dr. Ahmet Bilgin, benim gözümde bir yaşayan efsanedir. İlim-irfan adamlığıyla nüktedanlığı güleryüz ve cömertlikle, yardımseverliği samimiyetle bu kadar takdire şayan bir şekilde bünyesine nakşetmiş bir insan bulmak zordur. Bu anlamda Ahmet Bilgin hoca “nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşları”na benzetilebilir bir yaşayan efsanedir.

Hem klasik medrese eğitimi görmüş, hem modern eğitim almış; Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana bu topraklarda belki iki elin parmaklarının sayısını geçmeyecek kadar az sayıda insandan biri arasına girmeyi başarmış bir insandır o; bir, iki, üç falan değil, tam altı dil biliyor: Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca. Bu dilleri sadece derdini anlatacak kadar falan değil, şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun “En Azından Üç Dil Bileceksin” adlı şiirindeki “En azından üç dilde, düşünüp rüya göreceksin” dizelerinde bahsettiği seviyede biliyor; bu dillerden şiirler terennüm edip, bencileyin cahillerin anlaması için bir de şerh edebiliyor, o derece yani! Sofrasından misafir eksik olmuyor, ne zaman ziyaretine gitseniz oralarda sizden başkalarına da tesadüf ediyorsunuz. Sofrasını cömertçe paylaşıyor, memleketin çeşitli köşelerden gelmiş türlü türlü nimetlerle donatmayı ihmal etmiyor. Sadece ders vermeyi, yani asıl işini değil, yaptığı her işi “ibadet aşkıyla” yapıyor; yemek yemeyi, hatta sigara içmeyi bile, o derece yani! Ahmet hocanın sohbetine doyum olmuyor; söz nereden açılrsa, konuya ilişkin bir şairden bir beyit, bir dize, bir dörtlük aklına geliyor; mevzunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere “cuk oturacak” dizeler terennüm ediveriyor. Güngörmüş, feleğin çarkından geçmiş, gerek akademi ve gerekse siyasette epey mesai harcamış bir insan. Kara gün dostu Ahmet hocam; iyi günde yüzünüze gülüp arkanızdan kuyunuzu kazanlardan değil. Aksine, başınız dara düştüğünde, yani sizin dostlara asıl ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda dimdik yanınızda duranlardan, eli öpülesi adamlardan, o derece yani!

Bizim Ahmet Bilgin'le tanışıklığımız daha çok Ankara'dan, Kırıkkale Üniversitesi'nde teşrik-i mesai yaptığımız 2000'li yıllardan geliyor. Hz. Peygamber'in bir insanı tanımak için üç şey yapılmasını tavsiye ettiği malûm: alış-veriş yapın, yiyin-için, seyahate çıkın. Biz Ahmet hoca ile parasal anlamda alış-veriş yapmadık gerçi ama, fikir alış-verişi bol bol yaptık, sohbet ettik, yiyip içtik de, seyahate de çıktık; birbirimizi gerçek anlamda tanıma fırsatı bulduk yani. Her bakımdan dört dörtlük bir insan o: bilgisini de paylaşan, evini ve sofrasını da açan, hoş

\* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

sohbetinden mahrum bırakmayan, zor gününüzde de yanınızda olan çok muhterem bir insandır o, o derece yani!

Ahmet Bilgin hocamla, Dünya Üniversiteler Konseyi'nin davetlisi olarak, bir grup üniversite yöneticisi ve hocasıyla birlikte bir Irak seyahatimiz oldu. Gerek yolda ve gerekse oradaki temaslarımız sırasında hocamla bol bol sohbet ettik, birbirimizi daha yakından tanıdık. Bağdat'lı âşıkların şehrin ortasından geçen nehir üzerindeki köprüde karşılaşınca delikanlının genç kıza nasıl şiirin diliyle ilan-ı aşk ettiğini, buna cevaben genç kızın da nasıl yine şiir diliyle “abilerim var, etrafımda seni görürlerse canını yakabilirler” mealinde bir cevap verdiğini ondan dinledim. Daha bir sürü başka olayla ilgili birçok başka şairden konuyla ilgili beyitler, dizeler, dörtlükler dinledim kendisinden. Irak hükümetinde görevli üst düzey bir yönetici dostuyla Türkiye-İrak ilişkileri ve bölgenin Türkiye ile bütünleşme imkânları, bölge insanının Türkiye'ye karşı beslediği sempati üzerine çok faydalı bir akşam sohbetimizi hiç unutmam.

Bilgin hocanın benim gözümde çok daha değerli ve saygın bir konuma oturtan “kara gün dostu” yanına iftira kurbanı olarak hapse düştüğümde bizzat şahit oldum. 15 Temmuz travmasını kendileri için bir kariyer ve intikam fırsatına dönüştüren kifayetsiz muhterislerden çok çekmiş eski rektörlerden biri olarak, Ahmet Bilgin hocanın hapisaneden kendisine yazdığım mektubu cebinde taşımasını, konuyla ilgili yaptığı üst düzey temasları, yargılanma sürecindeki şahitliği, velhasıl kara gün dostu olmanın ne demek olduğunu gösteren cesur ve sağlam duruşunu unutmak imkânsız; Allah razı olsun, böyle dostların sayısını artırsın; şükranlarımı arz ederim.

Aşağıda, 2021 yılı Ağustos ayında kendisini Gölbaşı'ndaki fakirhanesinde bir ziyaretimin ardından Facebook sayfamda paylaştığım bir mesajım var. Amatörce Ahmet Bilgin'in neden “yaşayan bir efsane” olduğunu ifade etmeye çalışmışım. El-hasılı vel-kelam, kendisini tanıma bahtıyarlığına eriştim, iyi bir insan olduğuna şahidim; dostluğu, yol arkadaşlığı ve iyilikleri için minnettarım; kendisine sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.

## **Bir Yaşayan Efsane: Ahmet Bilgin**

Ne zamandır içimden geçer dururdu,  
Ne duruyorsun, diye hayıflandığım olurdu.  
Bir hakikatin tespiti aşkına dostlar,  
İçimdeki ses diyelim, böyle buyurdu.  
O bir efsane, hem de öyle böyle değil!  
Yaşayan bir efsane, en hakikisinden.  
Soruyorsunuz değil mi, kim, niye?  
Anlatayım öyleyse, müsaadenizle:  
Fatih Sultan Mehmet'ten beri, diye sorayım,  
Var mıdır bir cevabı olan bakayım;  
Kaç kişi tanıdınız bu topraklarda altı dil bilen?  
Altı dilde şiir okuyup şerhler yapabilen.  
Türkçe, Kürtçe, Arapça, ve de Farsça  
Frenk dilleri de var: İngilizce, Fransızca.  
İsterseniz ekleyin bir de Osmanlıca, yedi olsun,  
Kadirşinaslık dedik madem, ne olursa olsun.  
Prof. Dr. Ahmet Bilgin'den bahsediyorum dostlar  
Etrafınıza bir de bu gözle bakmanızda yarar var.  
Hiç kaçarı yok, ismiyle müsemma mı müsemma  
Ekleyin yarım düzine dile başka nitelikler de mesela.  
Cömertlik onda, nüktedanlık onda,  
İlim, irfan, tecrübe, birikim onda.  
Siyasetle de uğraşmış zamanında  
Bürokrasi tecrübesi, idarecilik, ne ararsanız onda.