

# "İYİ UYKULAR TÜRKİYEM" VEYA "İKRA" (\*)

**Baki ÖZİLHAN**

Delege dediğin böyle olur...

Genel Başkanını bir kez gönlüne yerleştirdikten sonra O' nu kimse tutamaz.

Bu tarihi gerçeğin son örneğini, sevmediğim Eylül ayını yolcu ederken yaşadık.

Partilerini barajlarda boğduran CHP'li delegeler, bir işaretle üzerlerindeki ölü toprağını silkip attılar ve "Gönüllerindeki eski Genel Başkanları"na doğru koşular.

Gün durma günü değildi.

.....

Öyle anlaşılıyordu ki; bu kongre farklı olacaktı. ..

Çünkü, emanetini geri almakta kararlı olan Deniz bey, "İKRA" diye ulusal bir kampanya başlatarak kongreye gidiyordu.

"Okuma-yazması kıt" halkım, bu kampanyaya ne kadar katılır bilmem ama, Baykalcı delegeler durumdan vazife çıkardılar.

Görseniz, izleseniz vallahi gözleriniz yaşardı!

Bir anda kulisler boşaldı!

Liste pazarlıkları, anahtar liste hesapları, hatta o çok bilinen kongre taktikleri rafa kaldırıldı!

Oy verecek her elde bir kitap ve Baykalcı delegeler okudukça okuyor.

Okumak ne kelime hatmediyor.

İnanın bu okumalar sonunda Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa çözüldü.

Çözüm önerileri de raporlar haline getirilerek, salonun yolu tutuldu.

Adını, Aydınlanma Feneri Hocamız Ahmet Taner Kışlalı' dan alan salona gelindiğinde, herkes kan ter içindeydi.

Çok çalışmış, çok yorulmuşlardı.

Üzerlerinde bir ağırlık vardı.

Önce sanal alemde okuduklarını, sonra çözüm önerilerini salonun çöp kutularına atarak içeri girdiler.

Böylece ağırlıklarından kurtuldular.

Öyle ya,

Geliş-gidiş sayısı sorulurken Sayın Süleyman Demirel'i örnek gösteren "Gönüllerdeki Genel Başkan" yalnızca "İKRA" dememişti ki...

Bir de "Emaneti Ehline Teslim Ediniz" buyruğu vardı.

Sıra bu kutsal buyruktaydı.

Ve, salonda bulunan herkes biliyordu ki bu etap okuyup anlamaktan kolaydı.

Çünkü, "yeni söylemiyle" dikkatleri üzerine çeken Deniz Bey sportmen-di.

Rakibi ise, Genel Başkanlığını Deniz Bey'in delegelerine emanet etmiş yorgun Altan Ağabeyi...

Gündem bile, "Nasıl olsa bu iş bitecek, bari erken bitsin, Genel Başkan ile Parti Meclisi bir arada seçilsin" diye çift sandık esasına göre düzenlemişti.

Derken, beklenen son geldi.

Emanet Ehline Teslim Edilmiş oldu.

Bir alkış, bir coşku sorma gitsin...

Sanki yüzde 8, bir anda 18 veya 28 olmuştu.

-Sordum içeriye, oldu mu?

-Hayır, olmadı...

-Peki, "İKRA" buyruğuna göre hatmedilen sorunlar masaya yatırılıp tartışıldı mı?

-Hayır.

-Haklılar, ne acelesi var, sorunlar kaçmıyor ya....

Hem isteseler de kaçamazlar, çünkü çok ağırlaştılar diyecektim ki, vazgeçtim.

Emaneti Ehline Teslim Eden Meleklerden birine "Peki, Ne Oldu?" diye sordum.

Bana ters ters baktı, "Ne olsun be kardeşim, bizim dediğimiz oldu" cevabını verdikten sonra, Kutsal Kitabını açtı, "İKRA" emrine uyarak okuya okuya yanımdan uzaklaştı.

Coşku devam ediyordu.

Salondan ayrıldım.

Giderken merak bu, ya çöp sepetine uzandım.

Hani delegeler salona gelirken attıkları sorunlar ile çözümler demeti var ya, onlardan sayfalar aldım , masamın başına oturdum.

.....

Biri diyor ki:

"Ne Güzel Bir Ülke ve ne güzel bir coğrafya.

Doğa dersen doğa,

Tarih dersen tarih,

Kurtuluş Savaşında yedi düvele karşı kardeşlik bayrağı hep yukarılarda tutulmuş.

Türk'ten, Kürt'e, Laz'dan Boşnak'a, Çerkez'den Pomak'a kadar, Anadolu topraklarında yaşamaya niyetli herkes sorumluluğunu yerine getirmiş, el ele kol kola vermiş.

Yok ve yokluklar içinden tersaneler,

Zonguldak'ın kömüründen Divriği'nin demirine uzanan işletmeler, Kefen bezi bulamayan insanımıza Nazilli'den, Malatya'dan top top bez gönderen fabrikalar.

Anayurt demirağlarla örülmüş.

Eğitim seferberliğini, kadına hak, irticaya tokat izlemiş v.s,v.s."

Peki ne olmuş?

Hem "Tık" hem "Tıs" yok koca salonda...

.....

Çöpten çıkardığım bir başka sayfaya bakıyorum...

"Ve, bu ülkenin insanları ne güzel!

Ne açlık umurlarında, ne susuzluk,

Evine götürececek ekmeği,

Yarına gidecek işi olmayan da,

Sokakta dilenen de Allah'ına şükrediyor.

Tersaneler, fabrikalar, ülkemizin demirbaşları bir bir elden çıkarılıyor,

Demirağların yerini, hergün yeni "konserve kutuları" ile daha fazla dolan trafik canavarının kol gezdiği yollar alıyor,

Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde denizcilik işletmeciliği bile yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor, gemiler kaderine terkediliyor, ayakta durabilenler de satılıyor.

Eğitim,Sağlık, Sosyal Güvenlik parası olanın hizmetine sunuluyor.

Kutsal Vatan görevi paralıya dönüştürülüyor ve "Savunma da profesyonelleştirilecek" nabız yoklamaları ile Ulusal Devletin Ulusal Ordusu hedef tahtasına oturtuluyor.

Hatta, "Cumhurbaşkanı Sezer'e güven Ordu'yu geçti" anketleriyle neredeyse zil takıp oynanıyor,

Bu arada Laik Cumhuriyeti kuranların inlerine gömdüğü ve başlarına demoklesin kılıcı gibi Devrim Yasaları nı diktiği irticacı din bezirganları, yeniden ellerini oğuşturuyor.

Uluslararası yargı, Uluslararası mali denetim altında bağımsız yargıdan ve geçmişte kapütülasyonlara karşı çıkararak düvel-i muazzamaya vurulan tokatın intikamı alınmak isteniyor.

Sendikaların da içi boşaltılıyor ve kazanılan haklar birer birer geri alınıyor".

Cılız ve zorunluluktan kaynaklanan bazı itirazlar hariç kimsede "YİNE" "TIK" yok..

.....

Kongre salonuna taşınmadan çöpe atılan bazı sayfalarda ise öncelik sıralaması yapılmadan şu görüşlere yer verilmiş:

- ⌘ Acaba biz serbest piyasa ekonomisi hakkında ne düşünüyoruz?
- ⌘ Emeğe ve kazanılmış haklara, insana saygılı parti olarak serbest piyasa ekonomisini nasıl sosyalleştireceğiz?
- ⌘ Herkes sosyal devlet öldü diyor. Peki biz ne diyoruz? Öldü mü? Ölmediyse sosyal devletin bize yüklediği sorumlulukları nasıl hayata geçireceğiz?

- ⌘ Avrupa Birliđi'ne tam üyelik ile Ulusal Devlet, Ulusal Egemenlik, Ulusal Ordu bir arada düşünülebilir mi? Düşünülemez ise bizim politikalarımız nasıl olacak?
- ⌘ Komşularımıza müdehaleden başka bir amacı olmayan Nato Acil Müdahale Birliklerini topraklarımıza konuşlandırarak Balkan, Kafkas ve Ortadođu'daki halklara güven verebilir miyiz?
- ⌘ ABD' de bile yoğun protestolara neden olan Küreselleşme patronlarından bazılarının da "Galiba, çok ileri gittik" diye kendi modellerine eleştiriler yönelttiđi Yeni Dünya Düzeni aldatmacası ile, dünyamızın varlıklarını talan eden, yoksullara sırt çeviren Globalleşme bizim için ne anlam ifade ediyor? Ve bizi nasıl etkiliyor?
- ⌘ Parası olanın herşeyi özgürce dolaştırdıđı evrende, işgücünün de özgürce dolaşabilmesi için bizim çabalarımız, hazırlıklarımız, önerilerimiz nelerdir?..

⌘ "Ve susurluk" diye notların düşüldüğü sayfalar

Bu sayfayı da çevirdim.

Sonra da düşündüm. .

Ya bu notlar, bu düşünceler kongre salonuna girseydi ne olurdu acaba?

Hemen söyleyelim; ya <zaman yok> diye yeterlilik verilirdi, ya da bu kongre <karakolda biterdi>.

.....

En iyisi lafı uzatmamak.

Öyleyse noktayı koyalım...

İYİ GECELER TÜRKİYE.....

Ses yok.

Türkiyem Uy-u-yor.

Diyelim ki geceydi,

Duymadılar.

Öyleyse , GÜNAYDIN TÜRKİYEM....

Sabah oldu, yine ses yok.

Peki;

İyi geceler Susurluk,

İyi geceler Uzi'ler,

İyi geceler Fail-i Meçhuller,

İyi geceler Yargısız İnfazlar,

İyi geceler bankaların içini boşaltanlar, hayali ihracatçılar,

İyi geceler gece yarısı pazarlıkları ile ülkemın demirbaşların peşkeş çekenler.

Ve İyi geceler şimdi de Alevileri kullanarak, yol almaya çalışanlar.

**BIKTIK SİZLERLE YAŞAMAKTAN.**

Sayfayı bekliyoruz.

Tan atsın,

Gün ağarsın ve

Aydınlık karanlığı boğsun artık.

O nedenle bir kez daha sesleniyorum.

GÜNAYDIN TÜRKİYEM,  
Günaydın Türkiyemin Güzel İnsanları  
Bir kez daha Günaydın.....  
Ses yok – mu?  
O halde; İYİ UYKULAR TÜRKİYEM,

İYİ UYKULAR