

**Geliş Tarihi / Received Date**  
25.08.2022

**Kabul Tarihi / Accepted Date**  
25.12.2022

## **Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Ordularına Ait Askeri Gazeteler Işığında Kore Savaşı'nda Türk Askeri**

*Turkish Soldiers in the Korean War in the light of the Military Newspapers of  
Republic of Turkey and The United States Armies*

**Orkun CANBEK<sup>1</sup>**

### **Öz**

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve genellikle Soğuk Savaş olarak adlandırılan iki kutuplu tarihsel sürecin ilk sıcak çatışması, 1950 yılının Haziran ayında başlayan Kore Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. Kuzey ve Güney Kore orduları arasında gerçekleşen bu savaş, asıl olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği Batı bloğu ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin liderliğindeki Doğu bloğunun Uzak Doğu topraklarında etkin olma mücadelesine dönüşmüştür. Türkiye de, Demokrat Parti iktidarıyla iyice açığa çıkan "hür dünya"nın yanında olma iradesinin bir sonucu olarak, ABD ve diğer ülkelerle birlikte, 1952 yılının Ekim ayından itibaren mütarekenin imzalandığı 27 Temmuz 1953 tarihine kadar Kore Savaşı'nda mücadele etmiştir. Bu çalışmada Kore Savaşı ve Türk ordusunun savaşa katılımı ile ilgili bilgiler verildikten sonra, ABD ve Türk ordusuna ait askeri gazeteler vasıtasıyla Türk ordusunun cephe ve cephe gerisindeki faaliyetleri incelenmiştir. Ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler ordusuna mensup askerlerin, Türk askerleri hakkındaki görüşlerine yer verilen bu çalışmanın Kore Savaşı tarihi literatürüne katkı yapması beklenmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Kore Savaşı, Kutup Yıldızı, Süreli Yayınlar, Türk Askeri, Birleşmiş Milletler.

### **Abstract**

*The first hot conflict of the bipolar historical process, which emerged after the Second World War and is generally called the Cold War, took place during the Korean War, which started in June, 1950. This war, which took place between the armies of North and South Korea, turned into a struggle for effectiveness in the Far East territories of the Western bloc led by the United States of America and the Eastern bloc led by the Union of Soviet Socialist Republics. As a result of its will to be on the side of the "free world", which became more evident with the Democratic Party government, Turkey, together with the USA and other countries, fought in the Korean War from October 1952 until the signing of the armistice on 27 July, 1953. In this study, after giving information about the Korean War and the participation of the Turkish army in the war, the activities of the Turkish army at*

<sup>1</sup> Öğr. Gör., Gebze Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Kocaeli/TÜRKİYE, E-mail: orkun.cenbek@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5062-5234>.



*the front and behind the front were examined through the military newspapers of the US and Turkish army. This study, which mainly includes the views of the soldiers of the United Nations army on Turkish soldiers, is expected to contribute to the literature on the history of the Korean War.*

**Keywords:** Korean War, North Star, Periodicals, Turkish Soldier, The United Nations.

## Giriş

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan soğuk savaş sürecinin ilk sıcak çatışması olan Kore Savaşı, 25 Haziran 1950 tarihinde Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ordularınının 38. Enlemi geçerek Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ordularına saldırmasıyla başlamıştır. Kuzey Kore'nin bu saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri acil olarak BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırması ve Güvenlik Konseyi'nin kararıyla tüm BM üyelerine Kore'de başlayan savaşa asker gönderme çağrısında bulunulmuştur. Bu çağrıya ilk iştirak eden ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır.

Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında Batı karşısında Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olan Sovyet Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye üzerindeki toprak talepleri iki ülke ilişkilerinin ciddi bir biçimde gerginleşmesine yol açmıştır. Savaş sonrası artan Sovyet tehdidi karşısında Türkiye, siyasi ve askeri arenada yalnız kalmamak adına yönünü tamamen Batı'ya çevirmiştir. İki kutuplu dünya düzeninde ABD yalnızcılık politikasını bırakarak, Avrupa devletlerinin askeri, iktisadi ve siyasi gelişimini sağlamak amacıyla Truman Doktrini ve Marshall Planı'nı uygulamaya koymuş, Türkiye de bu yardımlar sayesinde hem ABD ile yakın ilişkiler içerisine girmiş hem de Sovyet tehdidi karşısında elini güçlendirmişti. Ancak bu yardımlar da Sovyetlerin Anadolu toprakları üzerinde giderek artan talepleri nedeniyle Türkiye'nin güvenlik endişesinin azalmasına yardımcı olmamıştı. ABD ile birlikte Avrupa devletleriyle de ilişkilerini geliştirmek ve uluslararası iş birliği kuruluşlarına katılmak isteyen Türkiye, 1949 yılında Avrupa Konseyi'nde kurucu üye olarak yer almıştır.

1949 yılında ABD'nin Sovyetleri çevreleme politikası çerçevesinde tasarladığı ve üye ülkeler arasında askeri iş birliği vaat eden Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kurulması Türkiye açısından Sovyet tehdidinin bastırılması için oldukça önemli görülmüştür. Türkiye, Osmanlı Devleti'nden miras kalan denge siyaseti doğrultusunda bu pakta üye olabilmek için kuruluş çalışmalarından itibaren yoğun çaba harcamıştır. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının son günlerinde NATO'ya katılım için başvuru yapmışsa da kabul görmeyecektir (Sönmezoğlu, 2016: 56).

1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ile Türkiye'de iç ve dış siyaset açısından önemli bir dönem başlamıştır. Menderes Hükümeti Avrupa ülkeleri ve ABD ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığı sıralarda, Kore Savaşı'nın patlak vermesi üzerine, Hükümet Batı'nın yanında olduğunu göstermek için bunu bir fırsat olarak görmüş ve BM'nin çağrısı doğrultusunda Kore'ye asker göndermeye hazır olduklarını açıklamıştır.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi ABD hükümeti tarafından takdir ile karşılanacaktır. ABD Dışişleri Bakanı Dean Acheson ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin arasında 27 Nisan 1951 tarihinde gerçekleşen görüşmede Acheson; Türkiye'nin ABD hükümetinin gözünde 1947 yılında olduğundan çok daha farklı bir yerde olduğunu, Türk askerinin Kore'deki başarıları ve buradaki iyi performansları neticesinde Amerika'da Türkiye'ye yönelik fikirlerin olumlu yönde değiştiğini belirtmiştir (HSTPLMA, Memorandum of Conversation with Ambassador Feridun C. Erkin of Turkey, April 27, 1951, 1-2).

25 Temmuz 1950 tarihinde Başbakan Adnan Menderes başkanlığında, TBMM Başkanı Refik Koraltan ve Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut'un da katıldığı bir Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Kore'ye 4500 asker göndereceği açıklanmıştır (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 27). Meclis'in kararı olmadan alınan bu karar doğrultusunda Türk askeri tanımadığı bir düşmanla, daha önce bulunmadığı bir coğrafyada savaşmak üzere hazırlıklarına başlamıştır.

Bu çalışmada, Kore Savaşı'na katılan Türk askerinin cephedeki ve cephe gerisindeki faaliyetleri savaş bölgesinde çıkan askeri gazeteler üzerinden incelenecektir. Kore Savaşı'nda Türk askerinin faaliyetleri ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Ancak Türk askerinin hem Amerika Birleşik Devletleri askeri gözünden hem de kendi gözünden gazeteler vasıtasıyla incelenmesinin literatüre önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırmada; Türk ordusu tarafından yayına hazırlanan *Kutup Yıldızı*, *Savaş Dönüşü*, *Kore Yolunda* gazeteleri ile ABD ordusu tarafından çıkartılan *Tropic Lightning News* gazetesi incelenmiştir. Ayrıca ABD ordusunun yarı resmi yayın organı olarak kabul edilen *Stars and Stripes* gazetesinin Tokyo'da hazırlanan Pasifik baskısı ve ABD 25. Piyade Tümeni'nin veteran derneği tarafından yayınlanan *Tropic Lightning Flashes* gazetesi de incelenmiştir.

### **Kore Savaşı ve Türkiye'nin Savaşa Katılması**

Kore yarımadası 1910 yılından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın işgali altında kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik devletler kendi aralarında yaptıkları toplantılarda savaşın geleceği ile ilgili görüşmelerinin yanı sıra savaş sonrası durum için de planlamalar yapmışlardır. Asya devletlerinin savaş sonrasındaki durumları da bu toplantıların önemli bir konusunu teşkil etmiştir.

Savaş sırasında Japonya'nın egemenliği altında olan Kore'nin geleceği konusu ile ABD, Rusya ve İngiltere yakından ilgilenmiştir. 22-25 Kasım 1943 tarihleri arasında düzenlenen Kahire Konferansı'nın bitiminde Müttefik devletler bir delegasyon yayınlamışlardır. Bu delegasyonda Kore halkının “*zamanı gelince*” bağımsız ve özgür bir devlete sahip olacağı belirtilmiştir ( Gökmen, 2008: 47).

ABD'nin 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası ile saldırmasının ardından Japonya teslim olmak zorunda kalmıştır. Japonya'nın teslim olacağını bildirmesinden sonra Müttefik orduları Japon ordularını teslim almak için çalışmalara başlamıştır. Sovyet orduları Mançurya'ya girerken ABD orduları ise Tokyo'ya girerek Japon birliklerini teslim almıştır. Kore'de bulunan Japon birliklerini teslim almak için de Sovyetler ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından 12 Ağustos 1945'te Sovyet birlikleri Kuzey Kore'yi, 8 Eylül 1945'te de ABD birlikleri Güney Kore'yi işgal etmişlerdir.

ABD ve Sovyetlerin Kore konusunda bu kadar hızlı davranmasının nedeni Kore yarımadasının jeopolitik öneminden dolayı her iki devletin de gözden çıkartamayacağı bir “*toprak parçası*” olmasıydı (Gökmen, 2008: 54). İşgalin ardından Sovyetlerin Kuzey Kore'de komünist bir idare kurmak için çalışmalara başlaması, ABD ve batılı devletleri endişelendirmiştir. Bu konu hakkında ABD, Rusya, Çin ve İngiltere arasında yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmaması üzerine konu Birleşmiş Milletlerin gündemine getirilmiştir.

BM'de yapılan görüşmelerde, Kore'de bir ortak hükümet kurulması için seçim çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak Kuzey Kore'nin bu seçimde azınlıkta kalacağı düşüncesiyle Sovyetlerin bu teklifi reddetmesi üzerine, BM'nin önerisiyle sadece Güney tarafında seçim yapılması yönünde bir karar



alınmıştır. Bu karar Kore'de ulusal birliğe giden yolları tıkayacak olan kararlardan biri olarak göze çarpmaktadır.

Nitekim 10 Mayıs 1948'de Güney Kore'de yapılan seçimler sonucunda 17 Temmuz 1948'de Kore Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Kuzey tarafında ise kısa bir süre sonra seçimler yapılmış ve 9 Eylül 1948 tarihinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir (Armaoğlu, 2018: 346).

Kuzey'de ve Güney'de yeni hükümetlerin kurulmasının ardından BM kararı gereğince Aralık 1948'de Sovyet orduları, Haziran 1949'da ise ABD orduları Kore'yi boşaltmışlardır. Ancak bu çekilmenin ardından Çin ve Sovyetler, Kuzey Kore ordusuna, ABD ise Güney Kore ordusuna destek vermeye devam etmiştir. Bu süreç içerisinde Güney Kore ordusuna göre daha hazır durumda olan Kuzey Kore ordusu, 25 Haziran 1950 sabahı saat 8'de başlattığı taarruzda 38. Paraleli geçerek, Güney Kore ordularına saldırmış ve Kore Savaşı resmen başlamıştır. Sabahlarının sessizliği ile ünlü Kore toprakları bu tarihten itibaren uzun bir süre sessiz ve sakin günler göremeyecektir.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin Kore'ye asker gönderme çağrısını kabul ederek 25 Temmuz 1950 tarihinde 4500 mevcutlu bir birliğin Birleşmiş Milletlerin emrine verileceğini bildirmiştir. Bu gelişmenin ardından derhal Kore'de savaştacak olan birliğin hazırlığına girilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nın 3 Ağustos 1950 tarihli emri gereğince Ankara'da "*Birleşmiş Milletler Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı*" adıyla bir komutanlık kurulmuştur (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 27). 10 Ağustos 1950 tarihinde Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından birliğin komutanlığına atanmıştır. Kore'ye gidecek olan birliğin kurmay başkanlığına Yarbay Selahattin Tokay, 241. Piyade Alayı Alay Komutanlığı'na Albay Celal Dora, yardımcılığına ise Yarbay Natık Poyrazoğlu atanmıştır.

Türk Tugayı, Ankara'da hazırlıklarını tamamlamasının ardından 5090 kişilik mevcudu ile 19/20 Eylül 1950'de İskenderun'a hareket etmiştir. Burada Türk askerlerini Kore'ye götürmek için, üçü personel, ikisi eşya gemisi olmak üzere ABD donanmasına ait 5 gemi hazırlanmıştır. Birinci kfile Mc Rea adlı Amerikan gemisiyle 25 Eylül 1950 tarihinde, ikinci kfile General Haan gemisiyle 26 Eylül'de, üçüncü kfile ise E. H. Johnson gemisiyle 29 Eylül'de Kore'ye hareket etmiştir (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 39-40).

Nitekim 21 gün süren deniz yolculuğunun ardından birinci kfile 16 Ekim, ikinci kfile 17 Ekim, üçüncü kfile ise 20 Ekim'de Pusan limanına ulaşmışlardır. Türk Birliği karaya çıkmasının hemen ardından Pusan limanınının 95 km kadar kuzeybatısında bulunan Taegu şehrine gönderilmiş ve burada hazırlık eğitimine başlamışlardır (Yalta, 2005: 131-132).

Türk Tugayı'nın Kore'ye ulaşması ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ülke dışında, daha önce karşılaşmadığı bir "*düşmanla*" mücadeleye girmiş oluyordu. Kore Türk Tugayı, Ekim 1950'den 27 Temmuz 1953'te imzalanan ateşkes antlaşmasına kadar olan süreç içerisinde fiilen Kore Savaşı'nda yer almıştır. Bu süre zarfında toplamda dört Tugay Kore'de görev yapmıştır. I. II. ve III. Türk Tugayları fiilen cephe görevinde bulunurken, IV. Türk Tugayı sıcak çatışmaya girmemiştir. IV. Türk Tugayı'nın Temmuz 1954'te Kore'den ayrılmasından sonra altı Tugay daha Kore'de 1960 yılına kadar

görev yapmıştır. Kore'deki Türk birlikleri 1960'tan 1966'ya kadar bölük seviyesinde, 1971 yılına kadar da manga seviyesinde görevlerine devam etmişlerdir. Ekim 1950'den Mayıs 1954'e kadar Kore'de görevli Türk Tugaylarının muharebe zayıyatı 619 şehit, 1599 yaralı, 168 kayıp; muharebe dışı zayıyat ise 106 ölü ve 581 yaralıdır (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 172).

### **İncelenen Gazetelerin Özellikleri**

ABD ordu birlikleri İkinci Dünya Savaşı'nda cephelere deniz yoluyla taşınmaları sırasında, gemilerdeki teksir makineleri vasıtasıyla günlük gazete çıkartmışlardır. Askerler cepheye ulaştıklarında da savaş durumunun el verdiği ölçüde birlikleri içerisinde günlük gazete çıkartmayı sürdürmüşlerdir. Bu alışkanlık Kore Savaşı'nda da devam etmiş, kısa süre içerisinde Kore'ye birlik gönderen tüm BM askerleri içerisinde yayılmıştı. Türk subayları da henüz Kore yolculuğu sırasında ABD'ye ait USNS General W.G. Haan gemisinde iken Amerikalı personellerin yardımıyla “Kore Yolu” adında bir gazete çıkarmışlardır (Yazıcı, 1963: 93). Yüzbaşı Refik Soykut tarafından hazırlanan bu gazete sayesinde yurttan, dünyadan haberler ve gemi hayatından hikayeler askerlere iletilmiştir (Yalta, 2005: 77).

Askerlerin bu gazeteyi ilgiyle karşılaması sonrasında cephede de bir gazetenin çıkartılması düşünülmüştür. Bu doğrultuda 1950 yılının Kasım ayında başlatılan çalışmalar sonucunda bir gazete hazırlanmış ve ismi de Tugay'ın kod adı olarak belirlenen *North Star*'dan esinlenerek *Kutup Yıldızı* koyulmuştur. İlk sayısı 26 Kasım 1950 tarihinde hazırlanan Kutup Yıldızı Gazetesi teksir makinesinde çıkan arıza nedeniyle dağıtılamamıştır ( ATASE, KSK, K:154 G:1 B:1). Makinedeki arızanın giderilmesi ile ilk sayısı ancak 19 Aralık 1950 tarihinde yayınlanabilmiştir.<sup>3</sup> Hazırlanan gazete cephede bulunan tüm Türk birliklerine dağıtılmıştır. Gazetenin amacı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı tarafından; Tugay mensuplarını cephe, yurt ve dünya haberleri hakkında bilgilendirmek, Ankara Radyosu'nun Kore'de savaşanlar için yaptığı özel yayında gönderilen selam ve dileklerden muhataplarını haberdar etmek, hareketla ve hareket sahası ile ilgili ikaz edici yayınlarla özellikle eratin eğitimine yardım etmek ve zaman zaman neşredeceği mizah ilaveleriyle okuyucularına hoş birkaç dakika geçirtmek olarak açıklanmıştır (ATASE, KSK, K:16 G:85 B: 1-2). Gazetenin nüshaları incelendiğinde, içeriğinde yer alan haberlerin genel olarak, çetin muharebe koşullarında mücadele eden, aile ve memleket özlemi çeken, zaman zaman bulunduğu durumu sorgulayan askerlerin moral ve motivasyonunu arttırmak için hazırlandığı söylenebilir.<sup>4</sup> Aynı zamanda gazete, Türk Tugayı ile ilgili hem Türkiye'de hem yurtdışında çıkan yazılar hakkında bir cevap vasıtası olarak da kullanılmıştır.

*Kutup Yıldızı* gazetesi yayımlandığı süre boyunca savaş koşullarının elverdiği ölçüde günlük olarak çıkartılmıştır. Zaman zaman kâğıt yetersizliğinden, zaman zaman da gazeteyi hazırlayan yazı işlerine mensup askerlerin cephede görev almasından dolayı çıkartılamamıştır (ATASE, KSK, K:156, G:133, B:1-2). Genellikle iki veya üç sayfa olarak yayımlanan gazetenin gayesi “içeriğinden erlerin de haberdar olması” idi ( ATASE, KSK, K:154 G:1 B:1-1). *Kutup Yıldızı* gazetesi çıkarıldığı ilk günden itibaren içeriği sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmıştır. İlk dönemlerinde genellikle yurttan ve dünyadan haberlerle birlikte cephe haberleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde içeriğine spor haberleri,

<sup>3</sup> Kore'de Kutup Yıldızı Gazetesi haricinde bir de Alay tarafından “Niğbolu” isimli bir gazete daha çıkartılmıştır (Çatalpınar, 1954: 110). Ancak söz konusu gazeteye arşiv taraması sırasında rastlanamamıştır.

<sup>4</sup> Kutup Yıldızı gazetesi yayıma hazırlanmasının ardından son olarak Tugay komutanının onayına sunuluyor ve ancak onay alındıktan sonra yayınlanabiliyordu. (Baltacıoğlu, 2000: 21).





karikatürler, bulmacalar, eğlence sayfaları, ilan köşesi gibi yeni içerikler eklenmiştir. Çalışmada; MSB Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Arşivinde bulunan *Kutup Yıldızı* gazetesinin 19 Aralık 1950 tarihli C 1, S 1 ile 30 Mayıs 1955 tarihli C 5, S 119 arasındaki 282 nüshası incelenmiştir. Bu inceleme çerçevesinde; Türk askerinin cephedeki ve cephe gerisindeki hayatı, BM askerleri ile ilişkileri hakkında önemli haberlere ulaşılmıştır.

Türk ordusu tarafından çıkartılan diğer bir yayın da "*Savaş Dönüşü*" adlı gazetedir. Birinci Türk Tugayı'na bağlı birliklerin Kore'den dönüş yolculuğu sırasında yayınlanan bu gazete USNS Gen. C. C. Ballou Gemisi'nde Refik Soykut, Nazmi Özoğlu ve Dr. Kemal Cümbüşel tarafından hazırlanarak 22 nüsha olarak yayımlanmıştır ( *Savaş Dönüşü*, 28 Eylül 1951). İçerik bakımından *Kutup Yıldızı* gazetesi ile benzerlik göstermektedir.

O dönemde cephe hattında çıkartılan gazeteler aynı zamanda Türk-Amerikan ikili askeri ilişkilerinin gelişmesinde büyük katkıları olan iletişim araçlarıdır. Buna örnek olarak Kore Savaşı'nda görev alan Türk Tugayı ile ABD 25. Piyade Tümeni'nin gelişen ilişkisi gösterilebilir. Kore Savaşı sırasında Türk Tugayı 1 Aralık 1951 tarihinden itibaren ABD ordusunun 25. Piyade Tümeni'nin emri altına girmiştir (ATASE, KSK, K:8 G:47 B:2). İki birlik savaş sırasında birçok kez aynı cephede yer almış, dolayısıyla iki birliğin askerleri arasında önemli bir yakınlık kurulmuştur. Bu yakınlık hem *Kutup Yıldızı* gazetesinde hem de Tümenin 25 Aralık 1952 tarihinden itibaren çıkartılan "*Tropic Lightning News*" gazetesinde yer alan haberlerde kendisini göstermektedir.<sup>5</sup> İki birlik arasındaki yakınlaşmanın bir göstergesi olarak, gazetenin Amerikalı personelleri Türk birliği için gazetelerinde bir sütun ayırmıştır (*Tropic Lightning Flashes*, 25 Şubat 1954). "*Kutup Yıldızı Altında*"<sup>6</sup> başlığı ile Türk subaylar, Türkçe olarak gazetede yazılarını yayınlamışlardır (ATASE, KSK, K:102 G:44). Bu gazeteye ek olarak 25. Piyade Tümeninin veteran derneği tarafından Washington D.C.'de çıkartılan "*Tropic Lightning Flashes*" gazetesi de incelenmiştir. Türk Tugayı ile yan yana savaşan askerlerin memleketlerine döndükten sonra Kore ile ilgili anlattıkları hikayeler gazetede sıkça yer almıştır. Türk askerleri hakkında da birçok haber gazetenin içeriğinde mevcuttur. Bu bağlamda Kore'de yayınlanmamış olsa da içeriğinde önemli haberler barındırması nedeniyle incelenmiştir.

Çalışmada son olarak incelediğimiz gazete "*Pasific Stars and Stripes*" gazetesidir. 1861 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan *Stars and Stripes* gazetesi, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar ABD ordusunun yarı resmî gazetesi olarak yayın hayatına devam etmiştir (LOC, 16 Mart 2022). İkinci Dünya Savaşı sırasında tekrar yayına başlayan gazeteye Avrupa ve Pasifik baskıları eklenmiştir. Tokyo'da basılan Pasifik baskısı Kore Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Kore eki yayınlamaya başlamıştır.<sup>7</sup> Gazete'nin haberlerini direkt olarak komutanlardan veya savaş muhabirlerinden alması çalışmamız için büyük önem arz etmektedir. Gazetenin Kore baskısı günlük 120.000 civarındadır (ATASE, KSK, K:158 G:218

<sup>5</sup> Tropic Lightning News gazetesinin ATASE Arşivi'nde bulunan 3 sayısı incelenmiştir. Amerikan Ulusal Arşivi'nde yapılan incelemeler sonucunda gazetenin nüshalarına ulaşılabilmiştir.

<sup>6</sup> Tropic Lightning News gazetesinde yer alan Kutup Yıldızı Altında başlıklı köşede genellikle cephe ile ilgili güncel bilgiler verilmiş ve ABD askerleri ile olan ilişkilerden bahsedilmiştir. Yazıların sonuna ise firkalar eklenmiştir (ATASE, KSK, K:102 G:44).

<sup>7</sup> Pasific Stars and Stripes gazetesinin Kore eki, 29 Eylül 1950 tarihinden 1951 yılının Aralık ayına kadar Pusan'da, daha sonra ise Seul'de basılmaya başlanmıştır.

B:1). Aynı zamanda bu gazetenin ABD VIII. Ordu İstihbarat Servisi tarafından temin edilerek Kore’de görev yapan tüm BM birliklerine dağıtılması sağlanmıştır (ATASE, KSK, K:14 G:21 B:1). Bu yüzden cephede en çok okunan gazete konumundadır.

### **Askeri Gazeteler Işığında Kore Savaşı’nda Türk Askeri**

Türk askerlerini taşıyan gemilerin Pusan limanına ulaşmasının ardından ilk kfile 18 Ekim’de karaya çıkmıştır. Birliğin Kore topraklarına ulaşmasıyla birlikte, Türkler hakkında birçok haber ve röportaj gazetelerde yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle Türk komutanların yaptıkları açıklamalarda “*ortak düşman*” ve “*komünizmle mücadele*” vurgusunun öne çıkarıldığı görülmektedir.

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, *Pasific Stars and Stripes* gazetesine verdiği bir röportajında; Türklerin her zaman özgürlüğü seven bir halk olduğunu ve komünizme karşı Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen mücadelenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtmiştir (*Pasific Stars and Stripes*, 2 Kasım 1950). Alay komutan yardımcısı Yarbay Natic Poyrazoğlu ise komünistlerin Türklerin geleneksel düşmanı olduğunu ve bu düşmanın yenilgiye uğratılmasına dek Kore’de kalacaklarını söylemiştir (*Pasific Stars and Stripes*, 18 Ekim 1950).

Tugay, Pusan rıhtımına çıkışının tamamlanmasıyla birlikte, ikmal ve eğitim işlerinin düzenlenmesi için limanın 95 km kadar kuzey batısında bulunan Taegu şehrine hareket etmiştir. Burada Türk askerleri bir yandan yeni Amerikan silah, araç ve gereçleri ile eğitim yaparken bir yandan da Kore coğrafyasına ve buradaki yabancı askerlere alışmaya çalışmıştır. Bu yüzden Kore’deki ilk günler oldukça sıkıntılı geçmiştir.

Karşılaşılan ilk problem yemek konusunda olmuştur. Türk askerinin Kore’ye gelmesinden önce Amerikalı ve Türk heyetler arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Türk askerine Amerikalı askerlerden daha az yemek verilmesi konusunda anlaşılmıştır (Dora, 1963: 48). Bu yüzden Kore’de Türk askeri verilen yemeklerden doymamışlardır. Ayrıca Türkler yemek sırasında ekmeğe yemeye alışkınlardır (Ewards, 2006: 82). Amerikalıların az ekmeğe tüketmesi nedeniyle Türk askerlere de çok az ekmeğe verilmiştir (Fakir, 2010: 41). Türk askerlerinin bu durumdan şikayetçi olduğunu duyan BM Kuvvetleri Komutanı General Mac Arthur’un Türk ve Amerikalı askerlere eşit yemek verilmesini ve ekmeğe miktarının artırılmasını istemesinin ardından sorun çözülmüştür (Dora, 1963: 49-50). Ancak yemeklerin pişirilme şekli konusunda yaşanan sıkıntılar bir süre daha devam edecektir. Kore’ye getirilen Türk aşçılar Amerikan levazım sistemini öğrenebilmek için bir kursa gönderilmiştir. Türk aşçıların bu kursu tamamlamasına kadar olan süre içerisinde yemekler Amerikalı aşçılar tarafından hazırlanmıştır. Bu yüzden Kore’deki ilk günlerde askerler Türk yemeklerine de özlem duyacaklardır. Mehmetçiğin bu özlemi gazetelere dahi konu olacaktır. *Pasific Stars and Stripes* gazetesinde bu konuda hazırlanan bir haberde; Mehmetçiğin en çok özlediği yemeğin “*Bulgur Pilavı*” olduğu yazılmıştır (*Pasific Stars and Stripes*, 31 Ekim 1950).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Haberde Bulgur Pilavının adı yanlışlıkla Bulgar Pilavı olarak yazılmıştır. Bu durum gazetenin 23 Kasım 1950 tarihli nüshasında düzeltilmiştir. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı gazeteğe yaptığı açıklamada yemeğin isminin “Bulgar” değil “Bulgur” olduğunu belirtmiş ve yanlış anlamayı düzeltmiştir. Bkz. “Incident Avarted”, *Pasific Stars and Stripes*, 23 Kasım 1950, 5.



Beslenme noktasında yaşanan sıkıntıya mütakiben yaşanan diğer bir önemli sorun da "dil bilmezlik" haliydi. Türk askerleri yabancı dil konusunda tam manası ile yetiştirilmediklerinden ikili veya toplu iletişimlerde sıkıntılar yaşamışlardır. Bu durum en çok birlik dışından gelen yabancı askerlerin veya sivillerin kontrolü konusunda ortaya çıkmıştır. Taegu'daki ilk günlerde Türk birliğine yaklaşan iki Koreli, Türk askerler tarafından uyarılmış ancak Türkçe bilmedikleri için yaklaşmaya devam etmeleri üzerine ateş açılmıştır. Bu durum sonucunda bir Koreli yaşamını yitirmiş, diğeri ise yaralanmıştır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için derhal Türk askerlerine temel İngilizce kelimeler öğretilmeye başlanmıştır.<sup>9</sup>

Muharebe meydanında çıkartılan gazetelerden öğrenilen bir diğer bilgi ise Türk askerinin fiziksel kabiliyetine ilişkin bilgilerdir. İlk aşamada Amerikalıların askeri ulaşım, teçhizat, silah ve mühimmatlarını kullanmaya alışık olmayan Türk askeri bunların kullanımında zaman zaman bocalamalar yaşamış, dağlık arazilerde araç ile yapılan intikallerde kazalar yaşanmış, araç kullanımı sırasında gerekli ikazlar yapılmadığından, hakim olamadıkları hükümleri yerine getirmekte güçlükler yaşamıştır (*Tropic Lightning Flashes*, 26 Ekim 1953). Hatta müttefik askerlerinden Türk askerlerinin acemilikleri müddetince onlara destek olmaları dahi istenmiştir (Dora, 1963: 53). Ancak Türk şoförleri zamanla hem coğrafi şartlara hem de yeni araçlara alışarak kendini geliştirecek ve en zor şartlarda bile araç kullanabilecek duruma geleceklerdir.<sup>10</sup>

Türk Tugayı, Taegu'daki eğitim ve ikmal işlerini tamamladıktan sonra ilk görevine katılmak üzere Ekim ayı sonu itibariyle hazırlıklarına başlamıştır. 28 Ekim 1950 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Tugayı içerisinde harp kanunları uygulamaya konulmuştur (ATASE, KSK, K:4 G:34 B:1). Türk Tugayı, Kasım ayı başında Taegu'nun kuzeyinde bulunan Chongdan bölgesine hareket etmiş ve genel olarak bölgedeki yol ve köprülerin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Daha sonra 24 Kasım 1950 tarihinde başlaması planlanan BM genel taarruzu için Kunuri bölgesine hareket edilmiştir. Türk Tugayının buradaki görevi IX. Amerikan Kolordusunun sağ kanadının arkasına geçerek ihtiyatta beklemektir. BM Kuvvetleri Komutanı General Mac Arthur, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore ordularını tamamen etkisiz hale getirme emrinin ardından, yapmış olduğu taarruz planıyla Kuzey Kore kuvvetlerini Yalu nehri gerisine atarak kesin bir zafer kazanmak istemiştir.<sup>11</sup> Ancak BM ordularının taarruzuna karşı, Kuzey Kore ve Çin birliklerinin başlattığı karşı taarruz neticesinde BM kuvvetleri önce duraklamak daha sonra da geri çekilmek durumunda kalmışlardır.

<sup>9</sup> Kore Savaşı'nın ilerleyen dönemlerinde, Türkiye'den gönderilen ek birlikler için Kore Yolunda gazetesinde temel İngilizce kelimeler içeren bir sütun ayrılmıştır. (ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:158 G:280 B:2, *Kore Yolunda Gazetesi*, S. 14, 26 Haziran 1954, 3).

<sup>10</sup> Türk askerinin ilerleyen dönemlerde trafik kurallarına uyması ve uyarılara dikkat etmesi 25. Amerikan Tümen komutanlığı tarafından takdir edilecekti. (ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:13 G:46 B:1).

<sup>11</sup> ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından General Mac Arthur'a askeri hedefinin Kuzey Kore ordusunu yok etmek olduğu, bunun için 38. paralelin kuzeyinde amfibi, hava indirme ve kara operasyonları düzenleme yetkisinin bulunduğu bildirilmiştir. Ancak bu hareket sırasında Çin ve Sovyet birlikleri ile karşılaşılması durumunda düşmanlık yaratacak hadiselerden kaçınılması ve durumun Washington'a bildirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu emirden ABD hükümetinin Sovyet Rusya ve Çin'i direkt olarak karşısına almak istemediği anlaşılmaktadır (HSTPLMA, George C. Marshall to Harry S. Truman, With Attached Directive to Commander of United Nations Forces in Korea, September 27, 1950, 1-2).



Türk Tugayı burada Kore Savaşı süresince en çetin çarpışmaların yaşandığı Kunuri Muharebelerine katılmış, 26-30 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kore ve Çin birliklerini durdurma konusunda oldukça başarılı olmuş ve VIII. Amerikan Ordusu'nun tüm birlikleriyle geri çekilebilmesini sağlamıştır. Tugayın bu muharebeler sonucunda şehit, yaralı ve kayıp zaiyatı; personel toplamının yaklaşık yüzde yirmisidir (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 70). Bununla birlikte çok sayıda silah, malzeme, araç ve kişisel eşya kaybı da yaşanmıştır.

Kunuri Muharebelerinde Türk askerinin göstermiş olduğu mücadele tüm dünya tarafından büyük bir saygı ile karşılanmıştır. Türk Tugayının Kunuri Muharebelerindeki mücadelesi hakkında VIII. Ordu Komutanı General Walton H. Walker; Türk askerlerinin kuşatılmasına ve küçük gruplara ayrılmasına rağmen yiğitçe savaştıklarını söylemiştir (*Pacific Stars and Stripes*, 10 Aralık 1950). Ayrıca Türk Tugayının dört gün süren direnişinin, VIII. Orduyu kuşatılmaktan kurtardığını ve düşman birliklerini bozmayı başardığını belirtmiştir (ATASE, KSK, K:154 G:1 B:1-4).

Kunuri Muharebeleri sonrasında Amerikan basınına yapılan değerlendirmelerde Türk askerinin muharebe sırasındaki mücadelesi ve yapmış olduğu süngü savaşları üzerinde durulmuştur. *Pacific Stars and Stripes* ve Washington D.C.'de çıkartılan *The Evening Star* gazetelerinde Türk askerinin başarısı hakkında yazılar yazılmış, Türk kuvvetlerinin Çinli ve Kuzey Koreli askerlerle göğüs göğüse çarpıştıklarını ve bu mücadeleler sırasında sadece süngüyle 200 düşmanı öldürdükleri belirtilmiştir (*Pacific Stars and Stripes*, 29 Kasım 1950, *The Evening Star*, 7 Aralık 1950).

*Pacific Stars and Stripes* gazetesinin 20 Şubat 1951 tarihli sayısında "Müthiş Türkler" başlığı altında, ABD ordusunda Teğmen olarak görev yapan Ermeni asıllı Vahan Lardigian'ın açıklamalarına yer verilmiştir. Lardigian, Kunuri Muharebeleri sırasında Türk askerleri ile cepheye yer almış ve Türklerin şehit olan her arkadaşına karşılık en az on düşman öldürdüğünü, bunu yaparken de en çok süngü ve hafif silahlarını kullandıklarını ifade etmiştir (*Pacific Stars and Stripes*, 20 Şubat 1951).

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, Kunuri Muharebeleri hakkında *Kutup Yıldızı* gazetesinde yazdığı yazıda; VIII. Ordu'nun kuşatılmaktan ve imhadan kurtarılmasının Türk askerinin ve milletinin dünyadaki siyasi ve askeri intibasını arttırdığını, bu durumla tüm birlik personelinin gurur duyabileceğini belirtmiştir (ATASE, KSK, K:154 G:24 B:1). Yazıcı, Kunuri Muharebeleri ile ilgili *Pacific Stars and Stripes* gazetesine yaptığı bir başka açıklamada ise; sadece görevlerini yerine getirdiklerini ve eğer BM ordularına yardım edebildilerse bundan mutluluk duyacaklarını ifade etmiştir. Türk askerleri hakkında ise askerlerinin geri çekilmeyi sevmediklerini ve korkmadan savaştıklarını belirtmiştir. Muharebe sırasında Çin taarruzuna karşı geri çekilmek ve sonrasında savunma yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Yazıcı; askerlerinin çekilmek istemese de emirlerine uyduklarını, bununla birlikte görevlerini başarıyla yaptıklarını belirtmiştir. Yazıcıya göre Türk askeri görev bilincinin farkındadır ve demokrasi için savaştıklarını bilmektedirler (*Pacific Stars and Stripes*, 3 Ocak 1951).

Kunuri Muharebeleri sırasında düşman taarruzu karşısında Türk Tugayı çember kırma muharebeleri düzenlemiş ve bu sırada birlikler düzensiz bir şekilde dağılmak durumunda kalmıştır. Tugayın imhasını engellemek için dağılan bu birlikler önemli savunma muharebeleri yaparak düşman birliklerini durdurmuş ve Tugayın Pyongyang bölgesine çekilmesi sağlanmıştır. Bu muharebeler sırasında şehit



düşen askerlerin yanı sıra esir düşenler olmuş, birçok asker de birliğini kaybetmiş, bazıları Amerikalı askerlerin yardımıyla, bazıları da kendi çabalarıyla birkaç gün gecikmeli olarak birliklerine geri dönebilmişlerdir. Geri dönüş sırasında askerlerin başına ilginç olaylar da gelecektir. Muharebeler sırasında yaralanan Astsubay Sadettin Nayiz de bu askerlerden birisidir ve başına gelen olaylar *Kutup Yıldızı* gazetesinde anlatılmıştır. Gazetede yazıya göre; Nayiz yaralandıktan sonra geri çekilmek için çalışmış fakat başarılı olamayınca kendisine ölü süsü vererek, düşman askerlerini aldatma amacıyla diğer askerlerin yanına yatmıştır. Bulunduğu bölgeyi kontrole gelen Çinli askerler Nayiz'in yaşadığını fark etmemiş ancak cebinde bulunan 105 doları, defterini, kalemmini ve bazı giyim eşyalarını almışlardır. Nayiz, daha sonra bölgeye gelen Amerikan askerleri sayesinde kurtulmayı başaramıştır (ATASE, KSK, K:154 G:2 B:1).

Kunuri Muharebelerinde Türk askerinin gösterdiği başarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir yankı uyandıracaktır. Dönemin gazeteleri ve radyoları sürekli olarak Kore'deki gelişmeler hakkında halkı bilgilendirmiştir. Türk halkı, Kore'den gelen haberler neticesinde Mehmetçiğe olan duygularını anlatabilmek için Kore'deki Türk Tugayına teşekkür yazıları göndermiştir. Bu yazılar cephedeki Mehmetçiğin moralini yükseltmek için *Kutup Yıldızı* gazetesinde sürekli olarak yayınlanmıştır (ATASE, KSK, K: 154 G: 6 B:1a).

Kore Savaşı'nın devam ettiği günlerde gerek ABD askeri gazetelerinde gerekse de ABD sivil basınında Kunuri Muharebelerinde Türk askerleri ile alakalı olarak yukarıda da belirtildiği üzere oldukça olumlu haberler yapılmıştır. Ancak Kore Savaşı sonrasında ABD'de yayınlanan bazı eserlerde Türk askerlerinin Kunuri bölgesindeki mücadelesine ilişkin yoğun eleştirilerin de olduğu gözükmektedir. Bu eleştirilerden ilki Türk Tugayının komuta kademesi ile ilgilidir. Billy C. Mosmann tarafından hazırlanan ve ABD ordusunun Kore Savaşı'ndaki faaliyetlerini anlatan "Ebb and Flow" adlı eserde, Türk Tugayına 26 Kasım'dan itibaren Kunuri-Tokchon yolunu takip ederek Tokchon bölgesini ele geçirme görevi verildiği ancak kısa süre sonra Tokchon bölgesinde Çin birliklerinin olduğu haberinin alınmasının ardından Tugay'a Wawon'un 7 mil doğusunu tutma emrinin verildiği belirtilmektedir. Tugay komutanı Tahsin Yazıcı'nın ise bu emri yanlış anladığı için birlikleri Wawon bölgesine çektiğini, daha sonra yine emirlerin hilafına Sinnim-ni civarında savunmaya geçtiği ifade edilmektedir (Mossman, 1990: 77). Bu durumun 2. Amerikan Tümeninin geri çekilme planını aksattığı ve neticesinde Tümenin ağır bir zaiyat vermesine yol açtığı vurgulanmıştır. Türk kaynaklarında ise bu durumla alakalı olarak, 26-27 Kasım gecesi düşman birliklerinin ilk saldırısında Amerikan kolordusu ile iletişimi sağlayan muharebe timini imha etmesi sebebiyle, kolordudan bilgi akışının kesildiği, daha sonrasında Yazıcı'nın emri yanlış anlaması nedeniyle değil, inisiyatif olarak Wawon bölgesinde savunma yapmanın daha iyi olacağını söylemesi üzerine bu bölgede savunma yapıldığı belirtilmektedir (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 60-61). Kaynaklarda, Yazıcı'nın bu kararının doğru olduğu ve hem Wawon bölgesinde hem de Simm-ni de yapılan savunmalar sayesinde Amerikan birliklerinin geri çekilmesinin kolaylaştığı ve büyük bir

hezimetten kurtarıldığı ifade edilmektedir (Yalta, 2005: 741).<sup>12</sup> Kore Harbi sırasında VIII. Ordu'da muharebe tarihçisi olarak görev yapan S.L.A. Marshall ise Türk Tugay'ına Kunuri muharebelerinde verilen görevin, yoğun Çin saldırısı karşısında bira fıçısının ağzına aspirin şişesinin tıpasını takmaya benzediğini, Türklerin kendilerine verilen çok az bilgiye rağmen bu muharebeler sırasında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtmiştir (Marshall, 1953: 169-171).

Kunuri Muharebeleri hakkında diğer bir eleştiri ise Wawon bölgesinde Türk askerleri ile Güney Kore askerleri arasında gerçekleştiği iddia edilen çatışma ile ilgilidir (Leckie, 1962: 175). Kaynaklarda Türk askerinin Kunuri-Tockhon yolunda iken karşıdan gelen yaklaşık 200 kişilik birliğin Çin birliği olduğunu düşündüğü için bu birlikle çatışmaya girdiğini ve çatışma sonucunda 125'inin esir alındığı bir kısmının ise öldürüldüğü belirtilmektedir (Appleman, 2009: 89). Türk Tugayının bu olayı 2. Amerikan Tümenine "yaklaşık 200 Çin askerini etkisiz hale getirdik" şeklinde bildirdiğini, ancak ABD'li askerler tarafından yapılan sorguda bu askerlerin Güney Kore ordusuna mensup olduklarının anlaşıldığı ifade edilmiştir (Marshall, 1953: 171). Bu olayın hiçbir şekilde dışarıya duyurulmadığı, Wawon bölgesindeki direnişin bir Türk zaferi olarak basında yer aldığından bahsedilmiştir (Appleman, 2009: 89).

Türk kaynaklarında ise; Tugayın intikali sırasında irili ufaklı gruplarla karşılaştığı, güvenlik amacıyla bu grupların sorgulandığı ve bu grupların Çin saldırısından kaçan siviller ve Güney Koreli askerler olduğu anlaşılınca geçişlerine izin verildiği ifade edilmektedir (Yalta, 2005: 319).<sup>13</sup> Bu durumla alakalı olarak Türk askeri arşiv belgeleri, ABD ordu raporları ve Güney Kore kaynakları incelendiğinde Türk askerlerinin kesin olarak Çinlilerle çatışmaya girdiği ve "dost ateşi" durumunun olmadığı açıkça anlaşılmaktadır (Uyar, 2013: 79).

Türk Tugayı, Kunuri Muharebelerinin sonrasında yeniden teşkilatlanmak ve eksiklerini gidermek amacıyla ihtiyata çekilmiştir. Daha sonra ise 24 Ocak 1951 tarihinde başlayacak olan BM ordularının taarruzuna katılmak için tekrar cephe hattına gönderilecektir (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 87). Tugay, kendisine verilen taarruz vazifesini ifa etmek üzere, 24 Ocaktan itibaren Chonan bölgesinden hareket etmiş ve 25-27 Ocak tarihleri arasında Kumyangjangni kasabasının, 185 ve 156 rakımlı tepelerin ele geçirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu muharebeler sırasında Türk Tugayı, kendisinden sayıca çok üstün olan Çin birliklerine taarruz harekatı düzenlemiş ve başarılı olmuştur. 25-27 Ocak tarihleri arasında yapılan muharebelerdeki başarıları nedeniyle, Amerikan Kongresi tarafından Türk Tugayına "Mümtaz Birlik Nişanı" verilecektir (Denizli, 2010: 214).

*Pacific Stars and Stripes* gazetesinin Kumyangjangni Muharebeleri ile ilgili haberinde; Türklerin iki gün içerisinde beş yüze yakın Çinliyi öldürdüğü ve yüze yakınını da esir aldığı belirtilmiştir. Albay Celal Dora ise gazeteye yaptığı açıklamada; taktiklerinin oldukça basit olduğunu, Çinlilerin bizi kuşatmaya çalıştığı sırada karşı atak yaparak onları kuşattıklarını ve öldürdüklerini ifade etmiştir (*Pacific Stars and Stripes*, 28 Ocak 1951).

<sup>12</sup> Kore Savaşı'nda Binbaşı rütbesi ile görev yapmış olan merhum Orgeneral Faik Türün geri çekilme ile ilgili olarak; Türk birliğinin bir hatası olmadığını, Amerikalı subayların arazi şartlarını bilmeden bu emri verdiklerini, Yazar'ın savunmanın daha uygun bir bölgede gerçekleştirilmesi için Kolordunun emrini yerine getirmedeğini ifade etmiştir (Denizli, 2010: 150).

<sup>13</sup> Kore Savaşı'nda Teğmen rütbesiyle görev yapan merhum Kur. Bnb. Bahtiyar Yalta eserinde, Tugay'ın intikali sırasında Keşif Kıt'asının Tugayın gerilerine sarkan Koreli sivil-asker, kadın-erkek, silahlı-silahsız, irili ufaklı grupların göz altına alınmaya ve silahlarının toplanmasına başlanıldığını Tugaya bildirdiğini ancak Tugaydan gelen söz konusu kişilerin Güney Koreli olduklarına dair bilgi üzerine geçişlerine izin verildiğini ifade etmiştir (Yalta, 2005: 319).



I. Amerikan Kolordusunun günlük gazetesinde ise bu muharebelerin Kore Savaşı'nın en kanlı muharebesi olduğu ancak nitelikli Türk askerleri sayesinde hareketin başarı ile kazanıldığı belirtilmiştir (Kore'de Türk Muharebeleri, 2012: 91-92). Muharebeler ile ilgili haberlerde en çok bahsedilen konu yine Türk askerlerinin süngü hücumları olacaktır. *Pasific Stars and Stripes* gazetesinde yer alan bir başka haberde; Türklerin muharebe esnasında topçu desteği istemedikleri ve bunun yerine süngülerini takarak hücumla kalkmayı yeğledikleri belirtilmiştir (*Pasific Stars and Stripes*, 6 Şubat 1951).

Türk Tugayı Kumyangjangni Muharebelerinin ardından 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanacak olan ateşkes anlaşmasına kadar olan süre içerisinde birçok muharebeye daha katılmıştır. Kunuri ve Kumyangjangni'de olduğu gibi Mehmetçik diğer muharebelerde de verilen vazifeleri yerine getirebilmek için mücadele vermiştir. Bu mücadeleler Kore harp tarihi içerisinde en çok bahsedilen konular arasında olacaktır. Türk askerinin savaş kabiliyeti, mücadelesi ve kararlılığı tüm BM askerleri tarafından her zaman saygı ile anılmıştır.

Türk askerlerini ve özelliklerini tanıtmak için yapılan haberlerde; Türk askerinin dini inançlarından dolayı savaş sırasında öldüklerinde şehit sayılacakları için savaşmaktan korkmadıkları, yaralansalar dahi bir an evvel cephe hattına dönmek istedikleri, yaraları ağır olduğu için çatışmalara katılmayan askerlerin ise geri dönemedikleri için memnun olmadıkları ifade edilmiştir (*Pasific Stars and Stripes*, 4 Nisan 1951). ABD 25. Piyade Tümeni'nin günlük gazetesi *Tropic Lightning News*'te yayınlanan bir yazıda, BM birlikleri içerisinde düzenlenen keşif hareketleri için gönüllü asker bulmanın oldukça zor olduğu, ancak bu durumun Türk birliği için sorun yaratmadığı, çünkü Türk askerlerinin tehlikeli görevlerde bile hiç çekinmeden gönüllü olarak yer aldıkları belirtilmiştir (ATASE, KSK, K: 99 G: 47 B: 1).

Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin göstermiş olduğu bu mücadeleler neticesinde, askerlerin yabancı askerlere kendilerini tanıtmak için kullandıkları "*Me Turk*" (Ben Türk) ifadesi, Birleşmiş Milletler savaş güçleri arasında onurlu bir konum kazanmış cesur bir asker anlamına gelecektir (*Pasific Stars and Stripes*, 12 Nisan 1952).

Kore'de çıkarılan askeri gazetelerde, Türk askerinin cephe hattında yaşadıklarını anlatan haberler kadar cephe gerisindeki yaşamları hakkında da haberler bulunmaktadır. Türk askerinin genel özelliklerini anlatan *Pasific Stars and Stripes* gazetesindeki bir haberde; Türklerin savaş sırasında korkusuz ve sert olmalarına rağmen, savaş dışında çimlerde uzanarak "*A Garden in Italy*"<sup>14</sup> şarkısını dinleyecek kadar duygusal oldukları yazılmıştır (*Pasific Stars and Stripes*, 5 Mayıs 1951).

Kore Savaşı sırasında sıcak çatışmanın olmadığı günlerde askerler için en eğlenceli aktivite film izlemektir. Karargâhta kurulan salonlar vasıtasıyla askerler Hollywood filmlerini izleyebilmişlerdir (*Tropic Lightning Flashes*, 25 Aralık 1953). Hangi filmlerin hangi salonda ve hangi gün gösterileceği ise *Kutup Yıldızı* gazetesinde ilan edilmiştir (ATASE, KSK, K:157 G:147 B:1a).<sup>15</sup> *Kutup Yıldızı* gazetesi ve

<sup>14</sup> Söz konusu haberde şarkının adı hatalı olarak "Come to My Garden in Italy" şeklinde yazılmıştır. ("Turkish Troops, Tooth and Nail U. N. Fighters in Korea", *Pasific Stars and Stripes*, 5 Mayıs 1951, 14).

<sup>15</sup> Askerlere gösterilen filmler şunlardır: Hollywood Çılgınları, Ateşli Buseler, Büyük Yalan, Valentino'nun Hayatı. (ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:157 G:147 B:1a, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C. 4, S. 14, 28 Ağustos 1951).

Ankara Radyosu askerlerin Türkiye’den haber almalarını sağlayan en önemli vasıtalar olmuştur. *Kutup Yıldızı* gazetesinde yer alan “Yurttan Selamlar” köşesinde, ailelerinden askerlere gönderilen selamlara yer verilmiştir. Ayrıca askerler gazete üzerinden radyoya şarkı isteğinde bulunmuşlardır. Gazetede yer alan “Yurttan Haberler” ve “Dış Haberler” köşeleri sayesinde gündemi de takip etmişlerdir. İngilizce bilen subaylar ise Amerikan ordusu tarafından dağıtılan İngilizce gazetelere de ulaşabilmişlerdir.

*Kutup Yıldızı* gazetesinde aynı zamanda askerlerin moralini yükseltmek için mizah ve karikatür köşesi de yer almıştır.<sup>16</sup> Mizah ve karikatür köşesi incelendiğinde; Türk askerinin cephe ve cephe gerisi yaşamını, yabancı askerler ile ilişkilerini, memleketlerine olan özlemlerini, Tugay içerisindeki eğlence konularını, komünizm, Rusya, Çin ve Kuzey Kore hakkındaki düşüncelerini öğrenmek mümkündür.

Buna örnek olarak; 25. ABD Piyade Tümeni tarafından yayına hazırlanan *Tropic Lightning News* gazetesinde Türk askerlerinin yazmış olduğu bir köşe yazısında, Sovyet Rusya ve Stalin ile ilgili bir fırka yer almaktadır ki, bu fıkra Türk askerinin Sovyet Rusya ve yönetimi hakkındaki düşüncelerinin özetini ifade etmektedir. Bu fıkra şöyledir:

*“Stalingrad’dan Moskova’ya gitmekte olan gazeteciler, Kremlin’de hüküm süren bit salgınından bahsetmek zorunda kaldılar. Anlatılanlara göre Stalin ve yoldaşları kaşınarak karşılıklı veto kararları hazırlıyorlardı. Demir perdenin tanınmış doktorları bu salgına bir çare bulamadıklarından ötürü azledilmişlerdi. İşte bu günlerde bir Rus köylüsünün bit salgınına karşı bir çare bulduğu haberi etrafa yayıldı. Köylü apar topar merkeze getirildi, müzmin bir uyuz gibi karşısına dikilen Stalin, ondan ilacı sordu. İhtiyar uzamış saçlarını kaşıyıp dişlerini gösterdi ve çok kolay dedi. Bitleri kolektif hale getirin, çoğu ölecek, geri kalanları da kaçacaktır”* (ATASE, KSK, K:99 G:47 B:1a).

ABD ordusu savaş sırasında askerlerin cephe gerisinde dinlenmesini sağlamak ve motivasyonlarını arttırabilmek için sosyal faaliyetler düzenlemeye özen göstermiştir. Bu çerçevede birçok konser, spor turnuvaları ve tiyatro gösterileri tertiplenmiştir (Fakir, 2010: 159-163). Türk askerleri de izinli oldukları durumlarda bu etkinliklere katılmışlardır. Örneğin Türk askerleri, 18 Şubat 1954 tarihinde Kore’de Amerikalı yıldız Marilyn Monroe’nun konserini ön sıralarda yer alarak takip etmişlerdir (*Pasific Stars and Stripes*, 19 Şubat 1954). Askerlerin spor organizasyonlarında da aktif olarak yer aldığı gözükmektedir (ATASE, KSK, K:186 G:261 B:1).<sup>17</sup> Askerler, sadece Tugay içerisinde değil, BM askerleri arasında düzenlenen futbol, basketbol, voleybol ve kriket turnuvalarında da yer almıştır (*Pasific Stars and Stripes*, 16 Mayıs 1953, 18 Mayıs 1953, *Tropic Lightning Flashes*, 25 Ağustos 1955). Bu faaliyetlerin haricinde, savaş şartlarının el verdiği durumlarda subaylar, astsubaylar, kısmen de olsa erler Tokyo ve Seul’e düzenlenen gezilere katılmış ve kısa süreli de olsa savaş stresinden uzaklaşabilmişlerdir (Fakir, 2010: 159).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Kutup Yıldızı gazetesinde yayınlanan karikatürlerin önemli bir kısmı Kore Harbi’ne katılmış olan karikatürist Samim Utkun tarafından hazırlanmıştır.

<sup>17</sup> Kore Gazilerinden Ordonat Üstçacı İsmet Polatoğlu anılarında; cephe gerisinde fırsat buldukça futbol maçı yaptıklarını, hatta Türk askerleri ile Güney Kore askerleri arasında bir milli maç gerçekleştiğini ve bu maçın berabere bittiğini söylemiştir (Fakir, 2010: 162).

<sup>18</sup> Kore Savaşı’nda 2. Kore Türk Tugayında Piyade Üsteğmen olarak görev yapan Nurettin Ersoy, Tokyo gezileri ile ilgili olarak; Amerikalıların morale çok önem verdiğini, ABD’li Subay aileleri için uçak tahsis edilip onların Japonya’ya getirildiğini ve bu şekilde Subaylar ile ailelerin bir hafta da olsa görüşebildiklerini, Türk subaylar için böyle bir olanak olmamasından dolayı en çok bu duruma imrendiklerini ifade etmiştir (Fakir, 2010: 159).





## Sonuç

Kurtuluş Savaşı'nın ardından herhangi bir savaşa katılmayan Türk askeri, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir savaşa katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı ardından başlayan iki kutuplu dünya düzeninin ilk mücadele alanı olan Kore'de Türk askeri, Ekim 1950'den Temmuz 1953'e kadar yaklaşık üç yıl boyunca bilfiil cephe hattında yer almıştır.

Bu süre zarfında İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan yeni savaş taktiklerini uygulamaya ve yeni muharebe silahlarını kullanmaya hızlıca uyum sağlayan Türk askeri, Kore'de katılmış olduğu tüm muharebelerde başarı ile görevini yerine getirmiştir.

Kore'de Türk askerinin göstermiş olduğu mücadele sayesinde hem Türkiye'nin hem de Türk askerinin tüm dünyada saygınlığı artmıştır. Türk askerine karşı duyulan saygınlık ABD ordu gazetelerinde çıkan haberlerde kendini açıkça göstermektedir. Savaş süresi boyunca Türk askeri ile ilgili çıkan haberlerde genel hatlarıyla Türk askerinin muharebeler sırasındaki başarılarından, korkusuzluğundan ve görevlerine olan bağlılıklarından bahsedilmiştir. En çok yer alan haberler ise Türk askerlerinin düzenledikleri süngü hücumları olmuştur.

Gazete haberlerinde askeri konular haricinde, Türk askerinin yemek alışkanlıkları, dini inançları, sosyal faaliyetleri ve Türkiye'nin tarihi ile ilgili konular yer almıştır. Tüm bu haberlerin ana noktasında Türk askerine duyulan saygı ve güvenin izleri bulunmaktadır.

ABD ordu gazetelerinde Türk ordusunun savaş sırasında göstermiş olduğu mücadeleyi anlatan haberler incelenirken, Türk askerinin mücadelesinin hakkını vermekle birlikte, Türk askerinin savaşa katılmasıyla ABD hükümetinin daha az sayıda ABD'li askeri savaşa bölgesine gönderdiğini, bu sayede daha az kayıp verdiğini unutmamak gerekmektedir. Ayrıca savaşa bölgesine gönderilen bir ABD'li askerin maliyetinin bir Türk askerine göre çok daha fazla olduğu düşünüldüğünde gazetelerde Türk askerlerinden sempati ve övgü ile bahsedilen çok sayıda haberin yer almasını da bu durumla ilişkilendirmek hatalı olmayacaktır.

Kore Savaşı sadece Türk askerinin başarılı bir şekilde mücadele verdiği bir savaş değil aynı zamanda Türk ordusunun da dönüşümünün hızlandığı bir savaş olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Türkiye-ABD yakınlaşması, Kore Savaşı sırasında iyice artacaktır. Bu savaş sırasında Türk ordusu, ABD ordu sistemine göre tasarlanmaya başlanacak özellikle de NATO'ya üye olunmasının ardından ordu içerisinde tam bir dönüşüm yaşanacaktır. Bu dönüşümün izlerini Türk ve Amerikalı subayların gazetelere verdiği demeçlerde açıkça görmek mümkündür.

Sonuç olarak; "Unutulan Savaş" olarak nitelendirilen Kore Savaşı'nda, Türk ordusunun cephe hattında ve gerisindeki faaliyetleri, ABD ve Türk ordusu arasındaki ilişkileri, askerlerin Kore coğrafyasındaki yaşamlarını ve ABD askerlerinin Türkler hakkındaki görüşlerini, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti askeri gazeteleri vasıtasıyla aktarılmaya çalışılmıştır.

## Çıkar Çatışması Beyanı

“Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Ordularına Ait Askeri Gazeteler Işığında Kore Savaşı’nda Türk Askeri” başlıklı makale ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.

## Kaynakça

### T.C. Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı (ATASE)

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:4 G:34 B:1.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:8 G:47 B:2.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:13 G:46 B:1.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:14 G:21 B:1.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:16 G:85 B:1-2.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:99 G:47 B:1, *Tropic Lightning News*, 1 Ocak 1953

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:99 G:47 B:1-1a, *Tropic Lightning News*, 1 Ocak 1953.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:102 G:44 B:1-2, *Tropic Lightning News*, 5 Şubat 1953.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:154 G:1 B:1-1, 1-4, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C.1, S.1, 19 Aralık 1950.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:154 G:2 B:1, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C1. S.2, 20 Aralık 1950.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:154 G:24 B:1, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C1. S.29, 2 Şubat 1951.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:156 G:133 B:1-2, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C. 3, S. 50, 14 Ağustos 1951.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:157 G:147 B:1a, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C. 4, S. 14, 28 Ağustos 1951.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:158 G:218 B:1, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C. 3, S. 70, 3 Aralık 1952.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:158 G:280 B:2, *Kore Yolunda Gazetesi*, S. 14, 26 Haziran 1954.

ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:186 G:261 B:1, *Kutup Yıldızı Gazetesi*, C. 3, S. 121, 4 Şubat 1953.

### Harry S. Truman Presidential Library and Museum Archive (HSTPLMA)

HSTPLMA. (2022, 10 Eylül). *George C. Marshall to Harry S. Truman, With Attached Directive to Commander of United Nations Forces in Korea*, Online Documents, The Korean War and Its Origins, President Secretary Files, 27 Eylül 1950, <https://www.trumanlibrary.gov/library/research-files/george-c-marshall-harry-s-truman-attached-directive-commander-united-nations>, 1-2.

HSTPLMA. (2022, 10 Eylül). *Memorandum of Conversation with Ambassador Feridun C. Erkin of Turkey*. <https://www.trumanlibrary.gov/node/362300>, 1-2.

## Gazeteler

“First Turks Arrive To Battle Red Foe”, *Pacific Stars and Stripes*, 18 Ekim 1950, 1.



- "Pilavi Missed On Korea Menu", *Pacific Stars and Stripes*, 31 Ekim 1950, 5.
- "Turkish Troops Fully Aware Of UN Task", *Pacific Stars and Stripes*, 2 Kasım 1950, 7.
- "Incident Averted", *Pacific Stars and Stripes*, 23 Kasım 1950, 5.
- "Turks Bayonet Reds In Fierce Encounter North Of Samsori", *Pacific Stars and Stripes*, 29 Kasım 1950, 1.
- "Turks, 2d Division Get High Praise From Walker", *Pacific Stars and Stripes*, 10 Aralık 1950, 5.
- "Turkish General Describes Battle", *Pacific Stars and Stripes*, 3 Ocak 1951, 6.
- "The Terrific Turks", *Pacific Stars and Stripes*, 20 Ocak 1951, 16.
- "Those Turks Are Terrific", *Pacific Stars and Stripes*, 28 Ocak 1951, 4.
- "Bayonet-Using Turks Dislike Artillery", *Pacific Stars and Stripes*, 6 Şubat 1951, 7.
- "Attitude of Turk Gls Expressed in Poems", *Pacific Stars and Stripes*, 4 Nisan 1951, 8.
- "Turkish Troops, Tooth and Nail U. N. Fighters in Korea", *Pacific Stars and Stripes*, 5 Mayıs 1951, 14.
- "Me Turk", *Pacific Stars and Stripes*, 12 Nisan 1952, 7.
- "Fast Starters Pace Volleyball Tourney", *Pacific Stars and Stripes*, 16 Mayıs 1953, 11.
- "Turk Brigade Advances In Volleyball Tourney", *Pacific Stars and Stripes*, 18 Mayıs 1953, 18.
- "Marilyn-Thrilled Turks Ogle From First Row", *Pacific Stars and Stripes*, 19 Şubat 1954, 16.
- "Turks Conquer The Half-Track", *Tropic Lightning Flashes*, 26 Ekim 1953, 4.
- "American Pics Amuse Turkish Brigade", *Tropic Lightning Flashes*, 25 Aralık 1953, 2.
- "Buddy Newspaper", *Tropic Lightning Flashes*, 25 Şubat 1954, 8.
- "History 1916-1954 8th Field Artillery Battalion", *Tropic Lightning Flashes*, 25 Ağustos 1955, 11.
- "Tough Turkey-Middle East Watchdog", *The Evening Star*, 7 Aralık 1950, 8.
- Savaş Dönüşü*, S. 1, 28 Eylül 1951, 1.

### **Telif Eserler**

- Appleman, R. E. (2009). *Disaster in Korea: The Chinese Confront Mac Arthur*, Texas: A&M University Military Series.
- Armaoğlu, F. (2018). *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, İstanbul: Kronik Yayınları.
- Çatalpınar, H. (1954). *Cepheden Sohbetler*, Ankara: Son Havadis Matbaası.
- Denizli, A. (2010). *Kore Savaşı Uzaklardaki Kahramanlar ve Zaferleri*, İstanbul: Başlık Yayınları.
- Dora, C. (1963). *Kore Savaşında Türkler (1950-1951)*, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

- Ewards, P. M. (2006) .*The Korean War*, London: The Greenwood Press.
- Fakir, C. (2010). *Şimal Yıldızı Son Kore Gazileri*, İstanbul: NTV Yayınları.
- Gökmen, M. E. (2008). *Soğuk Savaşta Sıcak Çatışma Kore Savaşı*, Ankara: Kent Kitap.
- Kore’de Türk Muharebeleri 1950-1953*. (2012). Ankara: Genelkurmay Basımevi.
- Leckie, R. (1962). *Conflict: The History of the Korean War*, New York: Avon Book Division.
- Marshall, S.L.A. (1953). *The River and the Gauntlet*, New York: William Morrow&Company.
- Mossman, B. C. (1990). *Abb and Flow November 1950-July 1951*, Washington D.C.: Center of Military History.
- Sönmezoğlu, F. (2016). *Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası (1945-1991)*, İstanbul: Der Yayınları.
- Uyar, M. (2013). Bir Muharebe İki Görüş: Kunu-ri Muharebesi Kaynaklarına Eleştirel Bir Bakış, (M. A. Tuğtan, Ed.), *Kore Uzak Savaşın Askerleri*, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Yalta, B. (2005). *Kunu-ri Muharebeleri ve Geri Çekilmeler (26.XI.1950-25.I. 1951)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Yazıcı, T. (1963). *Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım*, İstanbul: Ülkü Basımevi.

### İnternet Kaynakları

- LOC, The Library of Congress (2022, 30 Mart). *Stars and Stripes: U.S. Military Newspapers in the Library of Congress*, <https://www.loc.gov/rr/main/stars/intro.html>.

### Extended Abstract

*One of the first serious crises of the Cold War era came out when the North Korean army surpassed the 38th latitude and commenced offensive against the South Korean army on June 25, 1950. The struggle between the two nations living on the Korean lands evolved into a clash of interests of big states shortly after. During that period, Turkey sided with the Western bloc and, therefore, South Korea as a consequence of the approach adopted by the government led by Democrat Party which was “the will to side with the free world”. Soon after the break out of the war, Turkey was not indifferent to the call by the United Nations Security Council which required military support, and Turkey deployed 5090 soldiers to the Korean territories. This helped to prove that Turkey did not support the Western bloc only on the ideological level, but also actually took sides with it.*

*Due to Turkey's participation in the Korean War, many researches about the war have been done in Turkey. Unlike those that were carried out before, this study analyses the operations of the Turkish soldiers during the war on the military newspapers of Turkey and the US. The first part of this research describes the process that led to the outbreak of the war, the inclusion of big states in it and the participation of the Turkish military.*

*The second part, on the other hand, discusses the newspapers that were used when conducting the research as well as their qualities. In this study, the newspapers of the Turkish army Kutup Yıldızı, Kore Yolunda and Savaş Dönüşü were examined. Supported by the soldiers of the US, the Turkish soldiers prepared these newspapers first in the ships during their journey to Korea and then in headquarters during the war. The aforementioned newspapers offer significant details as to the operations of the Turkish soldiers in the front lines and the hinterland. Along with the newspapers belonging to the Turkish army, the memoirs of the soldiers who took part*



*in the war are also examined and the news in the newspapers supported by these memoirs are added to the study. Tropic Lightning News was the most important publication that was examined with regard to the US army. A daily newspaper issued by the 25th Infantry Division of the US contains notable news for the comprehension of the relations between the Turkish and US soldiers. In addition to this newspaper, the Stars and Stripes, a newspaper considered to be the semi-official media organ of the US army, was examined along with its Pacific issue and the Korea supplement while another was Tropic Lightning Flashes, a newspaper issued in Washington D.C. by the 25th Infantry Division Association in the US. These newspapers contain many news that concern the Turkish soldiers and Turkish military. They are quite important references to have a grasp of what the US military thinks about Turkish soldiers.*

*The third part of the research tells the operations of the Turkish soldiers in the Korean War in the light of the examined newspapers. In this study, the views of the US soldiers on the war capabilities, daily lifestyles and religious beliefs of the Turkish soldiers were generally included through newspaper reports. When reading, the most frequent news appeared to be those where the combat skills of the Turkish soldiers had been praised. Although these reflect the truth, it is understood that they are also political news. That is, Turkey was among the countries that had sent the highest number of soldiers for the Korean War which was a desired consequence for the US in both military and financial terms. Therefore, it is safe to claim that this was a parameter which brought along positive news regarding the Turkish army in the US newspapers. Although the newspapers didn't mention, there were also certain discrepancies between the Turkish and US soldiers. In principle, these divergences mostly related to the deployment and administration of battles which basically were caused by two reasons: lack of communication between the two armies and difference of opinion concerning war tactics. This study endeavours to analyse the said discrepancies through a comparative analysis of both the Turkish and the US sources.*

*This study is expected to contribute to the literature for it is one of the first studies to investigate the operations of the Turkish army in the Korean War in consideration of the military newspapers issued during the battles.*



### Ekler

Ek: 1

12 Temmuz 1951 tarihli Kutup Yıldızı Gazetesi



Kaynak: ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:156 G:128 B:1.

Ek: 2

12 Nisan 1952 tarihli Pasific Stars and Stripes Gazetesi



Kaynak: Pasific Stars and Stripes, 12 Nisan 1952, 7.





Ek: 3

Savaş Dönüşü ve Kore Yolunda Gazete Örnekleri



Kaynak: Savaş Dönüşü, S. 1, 28 Eylül 1951, 1., ATASE, Kore Savaşı Koleksiyonu, K:158 G:280 B:1.

Ek: 4

26 Ekim 1953 Tarihli Tropic Lightning Flashes Gazetesi



Kaynak: Tropic Lightning Flashes, 26 Ekim 1953, 4.