
ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ФОЛЬКЛОР

A. KAFKASYALI*

ALLAHVERDİ PİRİYEV VE “AHISKA TÜRKSÜZ KALDı” DESTANI

Мақалада Ахыска драмасы қайраткерлөріңің соғы нар тұлғасы, жазушы-ақын Аллахверди Пириевтің өмірі мен оның «Ахыска түркісіз қалды» атты дастаны қарастырылған. Дастанды Ахыска түрктері 1944 жылы Кеңес үкіметі тарашынан қолындағы бар мал-мұлқа теркіленіп, өз жерінен Орта Азияга құфындалуы туралы мейлиниң құнды деректер берумен катарап сол кезеңдің айтылмай қалған көлеңке тұстарын да ашып көрсетеді.

Кітап сөздері: Аллахверди Пириев, Ахыска құфын-сүргіші, Ахыска түрктері

В этой статье рассматривается жизнь поэта-писателя Аллахверди Пириева – одного из последних очевидцев исторической драмы турков-ахыскинцев и его произведение «Оставшийся без турков мой Ахыска», книга о печальных событиях 1944 года, когда турки-ахыскинцы по решению Советского Правительства были сосланы из родных мест в Центральную Азию, а также даются ранее неизвестные материалы.

Ключевые слова: Аллахверди Пириев, Ссылка Ахыскинцев, Турки-ахыскинцы.

Ø Giriş

Tarih sayılmayan ancak tarihî olaylara ışık tutan destanlardan yola çıkılarak, mensubu olduğu halk hakkında çok şey öğrenmek mümkündür. Halkın arzusu, dileği, kederi, gemi, başına gelen, başından geçen, hülâsa çok şey... Keşke, halkın başından geçen her bir olay destanlara yansısa ve bu destanlar muhafaza edilse. Genel anlamda destanların kahramanları kadar onları yazanlar da önemlidir. Destanlar, kahramanların kahramanlıklarını daha belirgin kılmaktadır. Türk milletinin güzide kahraman halklarından biri olan Ahıskı Türklerinin başına gelenlerin büyük bir bölümünü ancak destanlardan öğrenmek mümkün değildir. Allahverdi Piriyev'in yazdığı ve insanlık tarihinin büyük dramlarından biri olan Ahıskı Sürgünü'nü konu alan "Ahıskı Türksüz Kaldı" adlı destan bunlardan biridir. Bu destan Adığün, Ahıskı, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka adlı beş kent ve bu kentlere bağlı 219 köyde sakin bulunan bütün bir halkın ölüme gönderilişinin destanıdır. Birkaç yıl içerisinde 47 bin evladı cepheye sürülen, binlerce insanı Sibiryà çalışma kamplarına gönderilen, yüzlerce aydın, yazar ve din adamı gözlerinin önünde kurşuna dizilen, en nihayet İkinci Dünya Savaşı'nın bütün şiddetyle devam ettiği günlerde (15 Kasım 1944) geride kalan 92.307 insanı Orta Asya'ya sürgün edilen, 14.895 insanı yollarda soğuktan ve açlıktan öldürülen Ahıskı Türkünün destanıdır.

Piryev, daha 8 yaşında ilkokul ikinci sınıfı okurken bu dramı yaşamış ve olayların tanığı olmuştur. 35 günlük sürgün yolculuğunu çocuk gözüyle izlemiş ve çocuk bedeni ile hissetmiştir. Daha sonraki yıllarda ise görüp, duyup, hissettiklerini, bütün bir halkın ortak acısı, ortak kederini, ortak ifadeyle kaleme almıştır. Yeni okuma yazma öğrenmişken yurdundan çıkarılan Piriyev, yerleştirildikleri Kazakistan'ın Çimkent şehrinde, ana dilleri Ahıskı Türkçesi ile

* Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkistan - Kazakistan. akafkasyali@hotmail.com

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

öğrenim görme imkânı bulamamıştır. Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi ve Rusça öğrenim görmüştür. Buna rağmen ana dili Terekeme/Karapapak Türkçesi ile halkın başından geçen o uğursuz olayı destan şeklinde yazmayı başarmıştır. Bu çalışma ile Piriyev'in hayat hikâyesinden ve destan metninden yola çıkarak Ahiska Türklerinin sürgün dramı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

1. Allahverdi Piriyev

Allahverdi Piriyev, 1936 yılında Gürcistan'ın Aspinza ilinin Koyundere köyünde dünyaya gelmiştir. Tamamen Karapapak/Terekeme Türklerinin yaşadığı bu köy 1927 yılına kadar Ahıklek iline bağlı idi. 1927 yılında Ahıklek'in bazı köyleri Aspinza'ya bağlanır. Piriyev, ilkokul ikinci sınıfta okurken 15 Kasım 1944'de sürgün edilen ailesi ile daha doğrusu bütün Ahıklek-Ahiska Türkleri ile birlikte Kazakistan'a gider. Tahsiline yerleştirildikleri Kazakistan'ın Çimkent şehrinde devam eder. 1952 yılında 7. sınıfı başarı ile bitirir. Kazak öğretmenlerinin yönlendirmesi ile Çimkent Pedagoji Yüksekokulu'na girer. Bu okulu da 1956 yılında başarı ile bitirir. 1958 yılında Devlet Pedagoji Enstitüsü'ne girer. 1963 yılında bu enstitünün Tarih ve Filoloji bölümünü üstün başarıyla bitirir. Liselerde dil ve tarih öğretmeni olarak görev alır. Uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yapar.

“Eğitim ve metod” konusunda önemli çalışmaların altına imza atar. Bu konuda yazdığı kitaplar çeşitli eğitim, öğretim kurumları tarafından yayımlanır. 1975'te Kazakistan'ın “Üstün Eğitimci”si (Maarif elâcısı); 1985'te “Metodist Muallim”; 1988'de “Üstün Eğitim-Öğretimci” (Tehsil Elâcısı) unvanlarına layık görülür. 2007 yılında “Vektor” Uluslar Arası Eğitim Merkezi tarafından fahri doktora unvanı verilir. 2008 yılında hac ziyaretini yapar. Kendisi gibi çocuk yaşıta sürgün gelen kendi köylüsü Anakız hanımla evlenir. 5'i erkek 4'ü kız 9 çocuğu ve 21 torunu vardır.

Allahverdi Piriyev, öğretmen ve idareci olarak çalışırken bir yandan da Ahıklek-Ahiska Türklerinin tarihî, kültürü, siyasi ve sosyal hayatları üzerine araştırmalar yapar. Ahiska Türklerinin sürgün hatırlarını, kültürel değerlerini derler. Yaptığı bu derleme ve araştırma çalışmalarını yayımlar.

Piriyev'in ilk kitabı, kızı Sevil Piriyeva ile yazdığı “**Ata Yurdum Ahiska**”³ adlı 256 sayfalık kitabıdır.

Kitap, Prof. Dr. Gamerşah Cavadov'un, “Evlad Borcu” başlığı altında yazdığı ön söz ile başlamaktadır. “Müelliflerden” başlığı ile yazılan takdim yazısının iki sayfasını Allahverdi Piriyev, üç sayfasını da Sevil Piriyeva yazmıştır. Müelliflerin her bir cümlesi insanın ciğerini yakıp, kalbini göynütür. Piriyev, her konuyu öğrencilere rahatlıkla anlattığını ancak bir mevzuya anlatırken çok zorluk çektiğini söyler: “O mövzu “Veten” mövzsusudur. Veten mövzsusunda dersi izah edende nedense üreyim döyenür, gözüm garalır, heyecanlanıram, demeye söz tapmırıam, dilim tutulur. Dilim tutulur ona göre ki, men Vetensizem. Menim kimi minlerle

³ Allahverdi Piriyev, Sevil Piriyeva, **Ata Yurdum Ahiska**, Mütercim Yay., 2001, Bakı.

Ahıska Türkü vetensizdir. Bu mövzuda eger şagirtler mene “Sizin veteriniz haradır?” dese men nece cavap verebilerem?

Bes⁴ men, ya{ud bir tayfa Ahıska Türkü ne üçün Vetensizdir? Bu suala cavap vermek asan deyil....” [1, 6].

Piriyeva’nın bir vesile ile ata yurdu Ahıska’yı ziyaret ettiğinde gördüklerini anlattığı cümleler de onların vatan hasretini ve bu kitabı yazma maksatlarını göstermektedir: “... senelerden beri hesreti ile yaşadığımız ata-baba yurdum Ahıska’nı ziyaret etmek mene nesib oldu. Atamın {ahişi ile babamın ve nenemin mezarlarına sepmek üçün öz yurdumuzdan bir ovuc torpağ götürmeyi de unutmadım. Piri Bulağı’ndan iller uzunu bu suyun hesretini çekenler üçün bir gaba su götürdüm. Hundun Dağı’nın yamaclarından giz gelinler üçün ter çiçekler de topladım. Bu füsünkâr gözeligi görenden sonra Ahıskalıların bu yurddan deportasiya olunmalarının bir sebebinin siyasî niyetlerle bağlı olduğunu derk etmekle yanaşı, diger sebebin bu yerlerin heyretamız gözeliklere, bereketli torpaqlara malik olmasında gördüm.” [1, 8].

Çalışmanın bölümleri yoktur. Konular 10 başlık altında toplanmıştır. Çalışmada Ahıska Türklerinin soyu, Türklüğü, coğrafyası, onların sürgün edilmesi, sürgün hatıraları, kahramanları, âlimleri, aşıkları ve folklor örnekleri yer almıştır.

Piriyev'in ikinci çalışması yine kızı Sevil Piriyeva ile yazdığı “Türksüz Kalan Ahıskam”⁵ adlı 233 sayfalık kitabıdır.

Kitap Tamilla Abbashanlı'nın “Hicrandan Körpü Salanlar” başlığı ile yazdığı bir ön sözle başlamaktadır. Abbashanlı'nın şu cümlesi kitabin muhtevasını göstermektedir: “Kitap başdan başa Ahıska olaylarını, gerçeyini gösteren faktlarla doludur. Kitabı heyecansız o{umağ olmur. Bezen heceanlanırsan, gözlerin yaşla dolur. Bu da seni hayatı ya{ından örenmeye, tari{ini sevmeye, keçmişini unutmamağa, geleceyine ayıg gözle ba{mağa sesleyir” [2, 5].

“Müelliflerden” başlığı ile kitabı takdim eden müellifler, kitabı yedi başlık altında, yedi fasıl şeklinde oluşturmuşlardır. Birinci fasıl “Veten Feryadı” adını taşımaktadır ve Ahıska’nın tarihine ve tarihî mekânlarına işaret edilmiştir. İkinci fasıl “Ahıska’nın İntizar ³/⁴etireleri” adı altındadır. Burada, hatıralara, biyografilere, folklorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü fasılda “Unudulmaz Döyüscüler” başlığı altında 1993 yılında Ermenilere karşı Azerbaycan ordusunda savaşırken şehit olan İskender Aznaur ve İkinci Dünya Savaşı’nda üstün başarı gösteren kahramanlar anlatılmaktadır. Dördüncü fasılda “Ahıska Türklerinin Hekayeleri”, beşinci fasıl “Ahıska’nın Çağdaş Neveleri” başlığını taşımaktadır. Burada da Ahıska Türkleri ile ilgili yazılmış şiirlere yer verilmiştir. Bu yazının esasını oluşturan “Ahıska Türksüz Kaldı” destanı bu fasılda bulunmaktadır. Altıncı fasılda “117 tane “Türk Atalar Sözü” yer almaktadır. Yedinci ve son fasılda ise kendilerini ziyarete gelen

⁴ Bes: Peki, pekâla, öyle ya.

⁵ Allahverdi Piriyev ve Sevil Piriyeva, **Türksüz Kalan Ahıskam**, Vektor Neşrler Evi, 2007, Bakı.

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

misafirlerle yapılan görüşmeler, istirak edilen toplantılar mevzu edilmiştir. Faslin sonuna da Ahiska Sürgünü’nün yol güzergâhını gösteren bir harita konulmuştur.

Allahverdi Piriyev'in üçüncü çalışması ise kızı Sevil Piriyeva'nın birinci yazar olarak yer aldığı “Türk Dünyası ve Ata Yurdum Ahiska”⁶ adlı 298 sayfalık kitaptır.

Müellifler, kitabın ilk iki sayfasına Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile Türklerin soy ağacını koymuştur. Bu kitabı ön sözünü de ilk kitabı ön sözünü yazan Prof. Dr. Gamerşah Cavadov yazmıştır. Müellifler bu kitabı, çeşitli Türk devlet ve topluluklarında, hatta bazı Türk olmayan toplumlarda yaşayan Ahiska Türklerinin, Türk Dünyası ve Türk dünyasının içinde küçük bir cüz olan Ahiska Türkleri hakkında kısa yoldan ve sağlıklı bilgiler edinmeleri için yazdıklarını anlaşılmaktadır.

Eserde bölümleme yapılmamıştır. Gelişigüzel bir yol takip edilen kitabı ilk yüz sayfası Türk dünyasını, Türk devlet ve topluluklarını tanıtmak için ayrılmıştır. Ardından Türkiye'de yaşayıp, yazan Ahiskalılar tanıtılmıştır. Sonra diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da Ahiska sürgünü meselesi anlatılmıştır. “Ahiskalı Ziyalılar” ve “Gurbet Hatırları”nı müteakiben Ahiska Türklerinin Azerbaycan'a yerleştirilmesi meselesi incelenmiştir. Çalışmanın sonunda her iki müellif hakkında kısa biyografi yer almıştır.

2. “Ahiska Türksüz Kaldı” Destanı

Allahverdi Piriyev, Kazakistan'a sürgün edilen Ahılkalek-Ahiska Türkleri ile birlikte ailesinin yanında, bir aydan fazla süren sürgün zulmüne ve sürgün sonrası yaşanan sıkıntıları bizzat yaşayan insanlardan biridir. Bugün sayıları çok azalan sürgün olayının tanıklarındandır. O, ailesi ile aynı zamanda tamamı Terekeme/Karapapak Türkü olan Ahılkalek halkı ile sürgüne birlikte gittikleri ve hasbelkader kendi tayfalarının büyük bir kısmı ile birlikte Çimkent civarına yerleştirilmiştir. Başından beri hemen hemen bütün olaylar, ortak hadise, ortak hatıra şeklinde gelişmiştir. Piriyev, bütün olup bitenleri, Ahiska, Ahılkalek Türklerine yapılan zulüm ve haksızlıklarını, hak ve hukuklarının gasp edilmesini, binlerce kardeş, anne, baci, hala, teyzenin gözlerinin önünde ölüme terk edilmelerini, katliama tabi tutulmalarını bir bütün olarak, halkı adına ortak bir destan şeklinde kaleme almıştır. Destana da “Ahiska Türksüz Kaldı” [2, 148] adını vermiştir.

Destan, çok büyük zulme uğramış Ahiska/Ahılkalek Türklerinin hayatını ele alması bakımından çok önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'nın kanlı, dumanlı günlerinde hiçbir suçları olmadığı hâlde Ahiska ve Ahılkalek halkın başına getirilenleri kayıt altına alması bakımından büyük öneme sahiptir. Eğer Piriyev gibi birkaç şair ve kalem erbacı bu benzeri görülmemiş vahim olayları kaleme almasaydı, Moskova yönetiminin yaptığı bu zulüm önemini ve hassasiyetini koruyamayacaktı.

⁶ Sevil Piriyeva ve Allahverdi Piriyev, **Türk Dünyası ve Ata Yurdum Ahiska**, Tuna Yay., 2007, Bakı.

Bu destan, gizli olarak yazılmış ve gizli olarak elden ele yayılmış, binlerce kimse tarafından yıllarca okunur olmuştur. Bu konularda yazmak ve konuşmak yakın tarihlerle kadar yasak olduğu için bu destanlar, aşıkların sazına, sözüne zamanında sirayet etmemiş, halkın ortak hatırlasımasına rağmen halkın ortak ifadesine dönüşmemiştir. Destanın şırselliği, anlatımı, sanat ve estetik gücü Piriyev'in annesinden öğrendiği Terekeme/Karapapak Türkçesi ile sınırlı kalmıştır. Türkçe yazmak ve yayımlamak yasak olmasaydı, ilk günden itibaren bu destan halkın diline düşseydi, elbette ki halkın ortak irfanı, ifadesi, sanat gücü ile çok büyük incelik kazanırırdı. Belki konu zenginliği de artardı. Ancak bu hâliyle de sadeliği, duruluğu, akıcılığı, konu bütünlüğü ile çok değerli bir destan durumundadır. Destanın tamamı 97 hanedir.

Şair, 97 haneden oluşan destanın “âyrılık” destanı olduğunu, hatta bu ayrılığın, anneden, babadan, yârdan değil, onlar kadar aziz olan “vatan”dan olduğunu, destanın başına aldığı anonim bir dörtlükle hissettirir.

“Köç köç oldu éller obalar,
Başı garlı dağlar gal indi.
Daha içmek olmaz abu-zülel sulardan
A{an çaylar, buz bulağlar gal indi”.

Destan benzer konuda söylemiş “Göç göç oldu, göçler yola dizildi” mîrası ile başlayan Erzurum türküsi veya “Elveda elveda dumanlı dağlar” mîrası ile başlayan Kafkas muhacirlerinin Türkiye’ye göçerken söyledikleri türküler gibi âyrılık konusunu işleyen bir anonim türkü hanesi ile başlar. Dörtlüğün ilk iki mîrasında Ahıska’nın dağlarına hitap ederek, elin, obanın göçüğünü, artık başı karlı dağların yalnız kaldığını söyler. Son iki mîrada ise şair, ümitsizliğini ifade ederek, artık âb-ı zülâl, berrak, billur sularından içmenin mümkün olamayacağını, akıp duran derelerin, buzlu çeşmelerin arkada kaldığını vurgular.

Şair, komünist Moskova yönetiminin İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetle devam ettiği günlerde, 37 bin evladı Rusya adına cephede olan Ahıska Türklerinin nasıl bir sinsi plânilâ sürgün edildiklerini destanın ilk mîralarında söyler:

“Seher tézden sarı esgerler şapını döydü,
Kommunistlerin hedefi bize deydi.
“Göz gördüğünden gor{ar” déyerler,
Çel çocu{ néylesin basın eydi”.

Şair, sabah erkenden sarı askerlerin, Rus askerlerinin kapıyı çaldıklarını, söyler. O kadar sinsice ve kurnazca davranışlılardır ki, günün ilk saatlerinde halk uykuda iken silahlı sarı Rus askerleri, kapılarının önüne dikilmiştir. Komünist yönetim hedefine ulaşmıştır. Karşılarda eli silahlı Rus askerlerini gören çoluk çocuk, kadın, ihtiyar çaresiz baş eğerler. Herhangi bir itirazlarının olması mümkün değildir. Çünkü yillardan beridir, köylerin, kasabaların yiğit, kahraman, nüfuzlu

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

insanlarının nasıl zindanlara, sürgünlere gönderildiklerini, aydınların, âlimlerin, önder insanların nasıl gözlerinin önünde kurşuna dizildiklerini gören mazlum halk korkudan istenileni yapmak zorunda kalır.

Sürgün hazırlıkları Moskova Yönetimi'nin Stalin'in imzası ile gönderdiği 31 Temmuz 1944 gün ve 6279 sayılı emirde plânladığı şekilde 14 Kasım akşamına kadar büyük bir gizlilik içinde yapılır. 20 bin silahlı asker, 900 yük kamyonu ve onlarca vagonluk 57 yük treni hazırlanır. Stalin, savaştan Amerika'nın yardım için kendilerine verdiği “Studabekker” kamyonlardan 900 tanesini bu iş için ayırmıştır [2, 12]. Şair, kamyonların gelişini, insanları alışını şöyle anlatır:

“Studabekker” maşın durdu yolda,
Esgerler eli silahlı sağda solda.
Kimin imkâni var yémek aldı,
“Ganayağlı” imkânsızlar ümidsiz galdı”.

Kamyonlar evlerin arasındaki yollara sokulur. Silahlı askerler etrafı sarmıştır. İmkâni olanlar verilen iki saatlik süre içerisinde yanlarına yiyecek şeyler alır. İmkâni olmayan veya ne yapacağını bilmeyen kadın, çocuk, ihtiyar insanlar ise askerlerin tehdidi, kamyonların gürültüsü altında ne yapacaklarını bilemezler. Şaşırıp kalan bu insanlar, ağlama, sızlama, feryâd sesleri arasında kamyonlara doldurulur.

Şair köylerinin son hâlini şöyle tasvir eder:
“Ev, eşyaları kimlere galdı?
Mal, dövletini kimler aldı?
1944-cü il 15 Mayıs ayından üzü beri,
Ahiska toprağı Türksüz galdı!”

Ev, bağ, bahçe ve bütün mal varlıklarının, Ermeni ve Gürcüler tarafından talan edildiğini ve 15 Kasım 1944 tarihinden beri Ahiska'nın Türksüz kaldığını ifade eden şair köyden ayrıldıkları sıradaki manzarayı da şu şekilde anlatır: Tavlada bağlı kalan atlar, kişneyip nara attı, duvar diplerinde kalan köpekler arkamızdan uludu. Ocaklar söndü, bacalardan, şen ocaklara mahsus gök renkli duman çıkmaz oldu, sanki melekler de bize küsmüştü.

“Kişnedi tövlede bağlı atı,
Divar dibinde uludu iti.
Çı{madı bu{aridan göy tüstü,
Déyesen melekler de bizden küsdü”.

Şair, olayın cereyan ettiği zaman ile sonraki zamanı birlikte kullanır. Ahiska'nın sürgün sırasındaki durumunu daha sonra hatırlayarak şöyle ifade eder:

Dillerde Ahiska'nın adı galdı,
Gocalar gümansız fikre daldı.

Pestil, bekmez, bal, gaymagı,
Yéyenlerin damağında dadi galdı.

Ahiska'nın sadece dillerde adı kaldı. Kocalar ümitsiz düşünceye daldılar. Yaz ve gün boyunca hazırlanan pestil, pekmez, bal gibi kişilik yiyecekler kilerlerde kaldı, onları yiyenlerin damağında tadı kaldı.

Onların ayrılması ile, Ahiska'nın yeşil dağlarının buz tuttuğunu, bostanlarını, bağlarını duman bürüdüğünü, Ahiska'nın güzel çağlarının yitip battığını, kısacası Ahiska'nın Türksüz, yetim kaldığını söyler.

“Buz bağladı yaşıl dağları,
Duman bürüdü bostan bağları.
İtdi, batdı Ahıka'nın gözel çağları,
Ahıka Türksüz yétim galdı”.

Destanın dokuzuncu dörtlüğünde, Moskova Yönetimi'nin, Ahıka'yı ve Ahıka Türklerini hedef aldığı, dünyada eşi görülmemiş bir şekilde, sanki göçmen kuş imişler gibi bölgeden uzaklaştırdıklarını, aldatarak tuşa getirdiklerini, böylece Ahıka'nın Türksüz, yetim kaldığını belirtir.

“Ahıka, Moskov'un hedefine tuş oldu,
Déyesen Türkler köcheri güş oldu.
Héç zaman görülmemiş iş oldu,
Ahıka torpağı Türksüz galdı”.

Ezanların sustuğunu, medrese ve camilerin düzeninin bozulduğunu, Ahıka'dan ayrıldıktan sonra, ezan sesinin duyulamaz olduğunu, şarap içip abdestsiz gezenlerin ortalığı sardığını, Ahıka camilerinin Türksüz kaldığını ifade eder.

“O günden eşitmez oldu{ ezeni,
Pozuldu medrese, cami düzeni,
Ço{dur şerab içib abdessiz gezeni,
Ahıka camileri Türksüz galdı”.

Sünnet merasimlerinin, düğün/toyların terk edildiğini, Dede Korkut'un Müslüman boyları olan “Yerli” ve “Terekeme” Türk boylarının sürgün edildiğini, Ahıka'nın Türksüz kaldığını söyler:

“Terk oldu sünneti, dügün toyları,
Dede Görğud'un Müslüman boyları,
Yérlicher, Terekeme, Türk soyları,
Sürgün oldu Ahıka Türksüz galdı”.

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

Ahıska Türkleri, Kıpçak asılı iki Türk tayfasından oluşmaktadır. Bunlardan biri Kıpçak Türklerinin bakiyesi olan ve bölgenin otoktanyerli halkı olan Türklerdir. Bu sebepten de onlara halk “Yerli” der. İkincisi ise yine Kıpçak Türklerinden olup sonradan Kazak Borçalı bölgесinden gelip Ahılkelek bölgесine yerleşen Terekeme/Karapapaklardır. Kazak, Borçalı, Ahılkelek, Çıldır, Arpaçay Terekeme/Karapapak hattının Ahılkelek kent ve köylerinde yaşayan Terekeme/Karapapaklar Ahıska Türklerinin bir hissesi olarak sürgün edilmişlerdir. Şairin kendisi de Ahılkelek'in Koyundere köyündendir. Mono etnik Terekeme Karapapak köyü olan Koyundere sonradan Aspinza'ya bağlanmıştır.⁷

Şair, destanın devamında, komünist Ruslar tarafından Türk yurdu Ahıska coğrafyasının Türk kültür varlıklarının ortadan kaldırılışından ve aşık, ozan, âlimlerinin yok edilişinden söz açmaktadır:

“Hanı sazin, gaval, tüteyin sesi?
Âşığı, ozanı, âlim kimsesi?
Béle idi komunistlerin besi,
Ahıska torpağı Türksüz galdı”.

Adığün, Aspinza ve Ahılkelek arası yani Ahıska bölgесine, iyileşmez yara vurulduğunu, sürülerinin, nahlarının, yıkıklarının gasp edildiğini, dağlarının, yaylalarının Türksüz kaldığını belirtir.

Adığün, Espinse, Ahılkelek arası,
Sağalmaz oldu milletinin yarası,
Görünmür geyun sürüsü, mal-garası,
Dağ döşünde yaylaları Türksüz galdı.

Şair, destanın giriş bölümünün son iki hanesinde Ahıska'nın bahçelerinin, hanlarının bozulduğunu, pazarlarında ünlü Ahıska balı, yağ ve pekmezinin satılmaz olduğunu, dükkânların boş kaldığını, Ahıska halkın on yedi ülkenin üç yüz bölgесine dağıtıldığını neticede Ahıska'nın Türksüz kaldığini bildirir:

“Ahıska'nın bağçaları, {anı, bazarı,
Görünmür bal, bekmez, yağı, azarı,
Satan yo{, alan hanı, milletin güzarı,
Dükânlar da boram-boş galdı.

⁷ Sürgün edilen Ahıska Türklerinden yaklaşık 10-15 bin kadarı Terekeme/Karapapak Türküdür. Asbindza ve ona bağlı Ağara, Alanza, Arda{, Bezir{ana, Buzmaret, Damala, Daşlıgışlaq, Donet, Gavét, Goyundere, Karzemel, Marğıstan, Ota, Peneket, Tezeköy, Üsküre, Van ve Yukarı Varnet adlı 18; Ahılkelek kentinin Azmana, Dabaniya, Damkal, Ğarta, Gogaşen, 34avét, Kersef, Miras{an, Murakval, Yenije adlı 10 ve Bağdanovka kentinin Hogam, Sağamoy adlı köylerinin tamamı Terekeme / Karapapak Türkleri ile meskündü. Geniş bilgi için bkz.: Ali Kafkasyali, “Kazakistan Karapapakları: Dünün Ahıska- Ahılkelek, Bugün Kazakistan Terekeme/Karapapakları”, Türkoloji Dergisi, S. 3 (59), 2012, Türkistan-Kazakistan.

Ahıskalı élden éle tepelendi,
Günahsız insanlar on yeddi dövletin,
Üç yüz bölgésine sepelendi,
Ahıskalı torpağı Türksüz galdı”.

Şair, destanın 23 hanelik giriş bölümünde sürgün olayını özet olarak yorumladıktan sonra “Borjom’dan Gara Vağon Garşılıdı” başlığı ile destana başlar. Borjom kasabası, Ahıskalı Bölgesini, yani Adığün, Ahıskalı, Aspinza, Ahilkelek ve Bogdanovka Türk yerleşim yerlerini Tiflis'e bağlayan ana yol üzerinde bir Gürcü şehridir. Aynı zamanda ana demiryolu istasyonudur. Bu beş şehrince ve bunlara bağlı 129 köyde sakın bulunan Ahıskalı Türkleri, yük kamyonlarına doldurularak Borjom tren istasyonuna getirilir. Burada kamyonlardan yük trenlerine aktarılır.

Şair Piriyev, destanının ana bölümüne de bir mani ile başlar. Manide elinde kalem, kalbinde iman, iki dileğinin bulunduğu, birinin “dil”, diğerinin “vatan” olduğunu ifade ederek gece gündüz hayalinin ve isteğinin vatana sahip olmak olduğunu bildirip, Ya Rabbim, arzumu kabul et, bizi vatana sahip et, diye dua eder. Dikkat edilirse şair Allah'a “vatana kavuştur” diye dua etmez. “Ya Rabbim vatana sahip et” der. Çünkü, onlar dönme şansı ile yurtlarından sürgün edilmemişlerdir. Sovyet Yönetimi, onları bir daha dönmemek üzere vatanlarından koparıp almıştır. Geride kalan taşınır, taşınmaz her türlü mal varlıklarını yoldaşlarına ülestirdikleri gibi yerlerine de Ermeni ve Gürcüler getirilip yerleştirilmiştir. Burada şair haklı olarak Allah'tan vatanlarına yeniden sahip olmayı istemektedir.

Ahıskalı Türklerinin gönül tercümanı olan şair, “Yunus gönüllü” Ahıskalıların, “Köroğlu” yanlarına da dikkat çekmektedir. Destan okuyucularına ve dinleyicilerine, “biz Ahıskalıyız, ilim, irfan, sanat sahibi, medenî insanızız. Ancak bir tarafımız da dağlıdır. Biz düşmanın göz dağımız. Gerek olduğunda Kafkas Dağları bizim mekânımızdır. Dağa çıkışmasını da çok iyi biliriz. Yıllarca ağır eziyet ve sıkıntı çeksek de ağlamadık, ağlamayız” der:

“Ey gardaş Ahıskalıyam, dağlıyam,
Bil, yağı düşmene göz dağiyam.
İller boyu çeksem de ağır eziyet,
İstemirem bu çağında ağılyam”.

Borjom Kasabası'nın Ahıskalı Türklerinin nezdinde ayrı bir yeri vardır. Borjom, Ahıskalı çocuk ihtiyar, kadın kızın zorla kolhozlarda, demiryolu yapımında 3-4 yıl boyunca çalıştırılmış, emeklerinin gasp edildiği yerdir. Borjom, yük kamyonları ile getirilip, yük trenlerine bindirilip 35-40 günlük yola sürgüne gönderildikleri yerdir. Borjom, dört yıl önceden cepheye gönderilen 47 bin vatan evladının cepheden dönmeden, sağ kalanları görmeden, 118 bin insanının sürgüne gönderildiği yerdir. Borjom, yüzlerce caminin, medresenin, mektebin, ata ocağının, ata ana kabirlerinin, ziyaretgâhlarının son kez olsun görülmeden gidildiği yerdir. Şair bu durumu bildiği için birkaç söyle Borjom'la ilgili duygularını ifade etmeye çalışır:

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

İzi var oğullarım Borjom’um sağ solunda,
Onlar ter tökmüş idi demir yolunda.
Yorğanda yatmağ galsın bir yana,
Yağış yağında yatardı tepede, kôlda.
Üstü açığ “Studabekker” insanları götürdü,
Sarı esgerler Türkleri vağzala⁸ yétirdi.
Doldurdular vagonlara dustağ teki⁹,
Gardaş bacıdan buradayken ayrıldı.
Çel çocuğun ağlaşması bir yana,
Demir yolu çekenler galdı yan yana,
Doldurdular vağına insanları héyvan teki,
¾eberi yo{dur bilmirler gedir hayana”.

Her ışlık, her düdük sesi ya bir bitişin ya bir başlangıcın işaretidir. Birileri için ayrılık, birileri için kavuşmaya gidiştir. Ahiska Türkleri için her ikisinin de işaretidir. Trenin ışlık sesi onlar için hem vatandan ayrılışın hem de ölüme, zulme, gurbete gidişin başlangıcıdır. Tren hareket eder, Borjom’un halkı bile ağlar...

“Fit vérdi, paravoz da vizıldadı,
Türklerin damarında ganı buzladı,
Ahiskalının günahı ne idi déye
Ğalan yérli ehali de sızladı.
Dayanmadan gatar viz gédir,
Yonu Tiflis’e sarı düz gédir,
Moskovdan emir var onun üçün
Yol açığ dere tepe düz gédir”.

Kazak şairi Abdul Rauf Fitret “Zulüm, mazlumları birleştirmek için en büyük silahdır.” [3, 21] der. Daha zulmün ilk saatlerinde birbirlerine kırgın, küskün olanlar barışır. Acılar, kederler paylaşılır. Göz yaşları birbirine, gök kubbenin yaşları da onların göz yaşına karışır. Tiflis’e yaklaştıklarında müthiş bir sahanak başlar, Yağmur, dolu, gök gürültüsü, yıldırım ortalığı sele suya gark eder. Kura Nehri taşar. Sel ve taşkın sular trene yol vermez. Moskova’ya bilgi verilir. Geceyi Tiflis’tे geçirmek için izin istenir. “Moskova” kükurer. Derhal yola devam edilmesi, emredilir.

“Tiflis’e varanda küsülüler barışdı,
Gün ya{dı, garanlığ düşdü, şer garişdı,
Gülen yo{, ağlayan sizlayan ço{,
Yağan yağış göz yaşına garişdi.

⁸ Vağzal: Tren istasyonu.

⁹ Dustağ teki: Tutsak gibi, esir gibi.

Tebiet de dayanmadan ağladı,
Vetene donecek şapılar da bağlandı,
Milletin sesi héç bir yana çatmadı,
Evliyeler de rahat yatmadı.
Bulud köçür Ahıska'dan Tiflis gölu,
Yağış sonu, sağğıldadı, töktü dolu.
İldirim ça{di, göy güruldadi,
Daştı Kür, kéçmeye kesdi yolu.
Tiflis Moskov gabağında titredi,
Moskov da téz yola sal, dédi kükredi.
Dédiler: Bir gün góna{ olaydíg ne ola,
Dinlemedi mayor, paravoz düdü yola”.

Tren “Kırmızı Köprü”den Azerbaycan sınırına geçer. Kadim Türk yurdudur, kardeş ülkedir diye sevinirler. Dertlerini paylaşmak, kardeşlerini görmek ümidiñdedirler. Gence’de duracaklarını, Azerbaycan Türklerinin onları karşılayacaklarını, en azından onlara el sallayacaklarını beklemektedirler. Ne mümkün? Tren Gence’den, Nizamî’nin diyarından aynı hızıyla geçer, bir dakika bile durmaz.

“Gatar kéçdi Çirmızı Köprü’den bu üzé,
Gedim Türk toprağı Azerbaycan’dá düzé,
Kimi sevinir, kimi ağlayır, sizlayır,
Fit vérdi paravoz gal{di elliden yüze.
Gence idi esil Türk veteñi,
Onlar da yol boyu bürünmüş idi keteni,
- Éy Nizamî halal ét! - Déyen olmadı,
Dolaşdı diller, halallaşa bilmədi”.

Bakü’ye varırlar. Bakü iyi duyan iyi gören insanların, aydınlarının, âlimlerin bol olduğu yer. Vurgunların, Bahçıyarların yurdu... Ahıska Türkleri soydaşlarından, kardeşlerinden, Bakü’den çok şey beklemektedirler. Yollar kesilecek, trenler durdurulacak... Umdukları gibi olur. Azerbaycanlılar tren istasyonuna dökülmüştür. Savaş yıllarının kıtlık ve yokluğuna rağmen kiminin elinde mısır, buğday, nohut kavurgaları, kavutları; kiminin elinde kurutulmuş lavaş, yufka sepetleri, kiminin elinde kurut, kimininkinde meyve kuruları... Kimin evinde ne varsa, kim ne bulup buluşturmuşsa istasyona getirmiş. İşportacılar gibi vagonlara atılmaya çalışırlar. Talihsiz mazlum kardeşlerine vermek için çırpinırlar... Yazık, yazıklar ki ne elli ne dilleri ulaşır!.. Hava bulutlanır, güneş batar. Bu bulutlanma, gerçekten havanın bulutlanması mıdır? Yoksa trenin dumanının gök yüzünü kaplaması mıdır? Yoksa gözlerin yaşıla dolması mıdır? Herhâlde hepsidir.

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

Şair, Bakü tablosunu şöyle çizer:

“Moskova’dan gor{urdu néylesin Bakı,
Yazdı tari{i geleceye söylesin Bakı.
Gan gardaşı ayrıldı birbirinden,
Ahiska Türklerine {eyir dua éylesin Bakı.
Bakı’da vağondan héç kes düşmeye göymadı,
Mayor, millete vérdiyi eziyyetden doymadı.
Dédi: - “Çut narušenie, ne jaléyté,
Kim olursa olsun, prikazivayu, strelayaté!”¹⁰
Kim gor{masın eşidende bu sözleri,
Kimin dolaşdı dili, yaşa doldu gözleri.
Milletin Bakı’dan da üzüldü gümanı,
Pay vérmek isteyenlere günah éyledi.
Kiminin elinde lazutu yola düzüldü,
Gardaş Türklerinden elli^r üzüldü,
Getirdiyi payı véremedi gardaşına,
Basti bulud, gün de szüldü”¹¹.

Borjom’dan ayrılırken “vatan”dan ayrılışın ıstırabı ile yanıp yakılmışlardı. Gence’de, Bakü’de kardeşlerinin onları beklediğini düşünmüştür. Bu heyecan ve arzuyla saatleri geçirmişlerdi. Asıl ayrılık Bakü’de başlamıştı. Bu defa kardeşlerinden ayrılmışlardı. Hem de savaşa gidip dönmeyen 47 bin evlatları gibi yüz yüze göz göremeden, seslerini duyamadan ayrılmışlardı. Hani derler ya “Ümit Allah'a kalmıştır!”, ihtiyarlar yönlerini Dede Korkut'un mezarına dönüp, elli^rini havaya açarlar. Gözlerinden yaş yerine kan akitarak dua ederler? Duadan ziyade hiç kimseden öğrenemedikleri sürgün edilme sebebini Allah'a sorarlar. “Bu ayrılığa kimin deydi kargışı?”

“Éşolan géde géde, Dede Görğud mezarına
Ellerini açdı, başını eydi atam.
Bu ayrılığa kimin deydi gergisi,
Ayırdı élden, ağlamasın néylesin anam”.

Moskova’nın plânına göre sürgün kafilelerinin güzergâhi, Bakü’den sonra Dağıstan Limanı’ndan gemilerle Hazar’dan karşı tarafa geçmektir! O tarihte Dağıstan’ın Komünist Partisi birinci katibi Aziz Aliyev'dir. Aziz Aliyev, Haydar Aliyev'in kaynatasıdır. Aziz Aliyev, tecrübeli, bilgili ve Rus “oyunlarım” iyi bilen biridir. Gemilere doldurulan Ahiska Türklerinin, ihtilâl sonrasında Azerbaycanlı aydınlaraya yaptıkları gibi denize dökülme ihtimalinin olduğunu hisseder. Böyle olmasa da hayvan vagonlarındaki bu insanların Hazar'ın dalgalı ve soğuk

¹⁰ Söz dinlemeyeni, kim olursa olsun, emrediyorum, çekinmeyin vurun!..

¹¹ Hava bulutlandı, güneş battı.

havasında karşıya geçmeleri mümkün değildir. Tamamı soğuktan donacaktır. Bütün gücünü ve yetkisini kullanarak Moskova'yı arar. Sürgünleri, Haçmaz, Derbend, Mahaçkala, Heşterhan, Saratov, Ural demir yolu ile devam ettirmeye onları ikna eder.

“Moskov emr étmişdi ¾ezer’den keçmeye,
Allah rehmet éylesin Eziz Eliyev’e.
Dédi: Soyuğda ¾ezer bilirsen ne édecek?
Bu insanlar bütöv suya gédecek.
Ağır veziyeti götürdü boynuna,
Parom galdı demir yola ötürdü.
Ma{açgala’dan öz fikrini Moskov’ a yétirdi,
Başga néylesin ona Allah rehmet éylesin.
Ma{açgala’dan eşalon¹² düştü yola,
Péncereden ba {ır kimi sağa, kimi sola.
Buz bağlamış çaylar denize a{ır,
Deniz de insanların göz yaşına ba {ır”.

Heşterhan, 35-40 gün süren yolculuğunun ilk kırılma noktasıdır. Günlerdir kapıları açılmayan vagonlar açıldığından onlarca insanın öldüğü, onlarcasının da ölmek üzere olduğu görülür. Görevli doktorlar, hemşireler, sağlık memurları önceki trendekiler için yaptıklarını yaparlar. Ölenleri belediye morglarına, hastaları hastaneye taşırlar. Şairin bulunduğu tren ilk olarak Heşterhan’da kontrol edilir. Bazı trenler daha önceki, bazıları daha sonraki istasyonlarda... 57 yük treninin yüzlerce vagonundan binlerce insan ölüsü indirilir. Sovyet yönetiminin kayıtlarına göre, Adığün, Ahiska, Aspinza, Ahılıkelek ve Bogdanovka adlı beş kent ve bu kentlere bağlı 219 köyden kamyonlarla taşınıp Borjom’da yük trenlerine doldurularak Orta Asya’ya sürgün edilen 92,307 kişiden 14.895’i son istasyona kadar sürgün boyunca açıktan, soğuktan ölmüşlerdir [4, 22].

Şair, masum ve mazlum Ahiska Türklerine bu insanlık dışı muamelenin yapılmasını kabullenemez. Heşterhan’da, gördüklerinden çok etkilenir. Allah'a yönelir, ona dayanır, ona sığınır, ve ona sorar: “Yâ Rabbim günahımız ne idi?”

“Allah’ım sensen gümanımız,
Bilmirem ne idi günahımız!”
Heşterhan Tren İstasyonu’nu misralarına şöyle taşır:
“Heşter{an’da eşalon {eyli dayandı,
Kilime bürünenler yu{udan, oyandı.
Kimilere donmuş çörek de çatmadı¹³,
Kimileri kipyatok¹⁴ içmemiş yatmadı.

¹² Eşelon: Tren, gatar.

¹³ Çatmadı: Ulaşmadı, yetmedi.

¹⁴ Kipyatok: Sıcak su.

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

Ağ {eletliler {esteleri götürdü,
Ölenleri yére, galanları {este{anaya yétirdi.
119 min Ahıskalı bir azını,
Aclıdan, soyuğdan Heşter{an'da itirdi”.

Heşterhan'dan Orta Asya'ya yöneldiklerinde hava daha da soğur. Vagonlar buz kesmektedir. İnsanlar donmak üzeredirler. Şair, vagonların durumunu da gözler önüne serer:

“Vagon soyuğ titreyene ba{,
Ağlayana ba{, kükreyene ba{.
Donana ba{, sizlayana ba{,
Daş kimi buzlayana ba{”.

Şair, gördükleri iyilikleri de minnetle anar. Kovalar dolusu “kipyatok” ve “kaşa”¹⁵ veren Saratov halkından helallik diler.

“Saratov {algı Türkleri görende,
Védre védre “kipyatok”, “kaşa”ní vérende, misir {aşılı....
Onu yéyenler ümid édir yaşamağa,
Gola güvve, dize teget, göze ışığ gelende.
Tiren Saratov'dan üz tutdu bir başa,
Gédir Ural Dağları'nı aşa aşa,
Ecel pencesinden sağ galanlar déyir,
Éyle halal vérdiyin etmeye aşa”.

Her durulan istasyonda, görevliler vagonları kontrol edip ölenleri alırlar. Bazı “yolcular”, kucaklarında, dizlerinin üzerinde can veren yakınlarını, nereye götüreceklerini ne yapacaklarını bilmedikleri için görevlilerden saklarlar. Belki kısa süre sonra uygun bir zemin, uygun bir zaman bularuz diye, belki indirilecekleri yer yakındadır düşüncesiyle vermezler. Yol uzayınca çaresiz kalırlar. Duraklarda kendi elleriyle karlara, kumlara gömerler. Kimileri, ölülerini son vagonda toplanan cenazelerin içine götürüp bırakırlar. Ne ölülerinin üzerinde Kur'an okuyabilirler, ne onlara dünyadan götürecekleri yegâne nesne olan bir arşın kefen bezi sarabilirler ne de toprağa tapşırabilirler.

“Her dayanacağda donmuş méydleri,
Ğatarдан yol kenarına atana ba{,
Kimileri son vağına götürüb atana ba{,
Kimileri ölmüş, gizli yatana ba{.

¹⁵ Kaşa: Misir lapası.

Kimileri götürdüler {este{anaya,
Kimilerini gara basırana ba{.
Kimileri bürüdü ölüm hâlinda cecime,
Göstermeden esgere gizledene ba{.
Kimilere gur'an gişmet olmadı,
Kimilere kefen gişmet olmadı.
Kimileri göz yumdu demir vağonda,
Atdılar yola, héç torpa{ da gişmet olmadı”.

Şair, kış mevsiminin ilk ayında Ural Dağları'nı gezerlerken karşılaştıkları manzaraları ve havanın durumunu da yazar:

Buz bürümuş Ural Dağı'na çatanda,
Gar, tüpü, boran birbirine ğatanda,
Demir vağon déşik¹⁶, çocuklar dondu,
Kimiler kilim arasında yatanda.

Piriyev, Moskova Yönetimi'nin Ahıska Türklerine reva gördüğü insanlık dışı, ahlaksız muamelelerden bazılarına da dikkat çeker. Şairin maksadı, insanlığa medeniyet sunduklarını iddia eden bu insanların(!), sürgün olayını ne derece rencide edici boyutlara ulaştırdıklarını, ölümden daha beter duruma getirdiklerini göstermektir. Edeп, irfan, ahlak duygularından habersiz bu komünist yöneticiler, Ahıska Türklerini, çocuk, büyük, gelin, kaynata, kaynana, kız, kardeş demeden hepsini aynı vagonlara doldurup, onları, yeme, içme, uyuma, tuvalet gibi her türlü ihtiyaçlarını aynı mekânda yapmaya mecbur bırakırlar.

“Vağonda gaynata var, gardaş var,
Giz var, gelin var, bacı var.
Oğul var, ganyana var, ana var,
Hani, dé görüm ayağ yolu hardadı?¹⁷”

Karıncayı bile incitmeyen bu insanlar, Sovyet yönetiminin vahşi uygulaması sebebiyle bir müddet sonra ölümü kanıksarlar. Ölüm korkusunu aşarlar. Ölüm korkusunu yenen insanın ise hiçbir korkusu olmaz. Rus askerlerinin silahından, súngüsünden, yumruğundan çekinmezler. Her türlü tehdit ve cezaya rağmen ölülerini duraklarda kendileri kara, kuma gömerler.

“Öyrenmişik, gor{murug, gaçmirig,
Ba{mirig yumruğa, göz açmirig.
Sürüyüb vağondan méyidleri atanda,
Yol boyu gara guma atanda.”

¹⁶ Déşik: Delik deşik.

¹⁷ Hani, söyle görevim tuvalet nerededir?

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriyev ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

Tren, bir ay yol aldıktan sonra Kazak steplerinde ilerlemektedir. Yönü Doğu'ya, Güneş'in doğduğu, Türk medeniyetinin boy verdiği Türkistan'a doğru yol almaktadır. Kazak ova ve çöllerinde gördüklerini yorumlarlar: Yıkılar görürler. “At murattır, at olan yerde hayır, bereket vardır”, der uğurlu hayvan gördükleri için sonlarının hayırlı olacağına inanırlar:

Dédiler görünen il{1, atdır,
Héyvanlar içinde ağıllısı atdır.
İnşallah at olan yerde {éyir var,
Atalar déyib: At muraddır.

Deve sürüleri görürler. Bir deve başını kaldırır. Kendilerini selamladığını, hayra işaret olduğunu söylerler. Artık kar durmuş, tipi dinmiştir. Hava insafa gelmiştir.

Kenarda baş galdırdı deve,
Dényirler: Salam vérdi, erva{dır deve.
Déyesen yağmadı gar, dayandı hava,
Esmedi tüpü, déyesen geldi insaf.

Merinos koyun sürüleri görürler. “Koyun cennetten çıkmıştır, onun kokusu insan için dermandır”, yorumunu yaparlar:

Yola ya{in göründü merinosun sürüsü,
O bir sürüde garagölün üç illik irisi.
Goyun çi{ibdir cennetden, déyerler,
Goyundan gelir “dermane”nin {oş iyi.

Kazakistan'da olduklarını öğrenirler. Bir kısım Ahıskalının, içinden geçikleri, Kızılorda, Kentav ve Türkistan'da indirildiğini görürler. Bu trendekilerin de Kazakistan'da indirileceğini düşünerek sevinirler. Hayallerindeki Kazakistan'ı tarif ederler:

“Dédiler: Gör{mayın bura Ğaza{ıstan'dır,
O yanı Ğırğızistan, bu yanı Özbekistandır.
Türk soyludur, özu Türk, dili Türk, gelbi Türk.
Onlar da Kıpçağ, Uyğur Türkleridir.
Bu sözü eşiden i{tiyarlar sévindi,
Olsayıdı isti {örek, év indi.
Dizlere taget, gözlere ışık geldi,
Dincelmek üçün ürekleri sévindi”.

Türkistan'ı geçtikten sonra Çimkent yakınlarında kadim Türk yurtlarından Arıs'ta tren durur. Bunlar burada indirilip Gizilsay'a götürüleceklerdir. Şair, Kazakistan'a ayak basışlarını ve ilk karşılaştığı Kazak insanını şöyle tanımlar:

“Arıs’da. Gizil Say’da insanları tökür gédir.
Déyesen ekindi, ekir gédir.
Bizi düşündüler Gizil Say’da,
Kürk géymış igid orta boyda.
Dédi: Men İztay, göl{oz Gizil Su,
Onlar gédecek göl{oz Gara Su’ya
Bunlar gédecek göl{oz Gizil Esger’e,
Bu sözleri biz aydın düşündük¹⁸.
Kimileri mindi eski öküz arabaya,
Kimileri mindi at {izeğinen¹⁹ araya.
Ğar yağır, buz altında su a{ır,
^{3/4}ebersizdi gédirler hansı {arabaya²⁰“.
Şair, o anki hava durumunu da belirtir.
“Gar yağır tüpü esir,
Boran, tufan yolları kesir.
Moskovun {eberi var mı,
Eziyet çekir bizim nesil”.
At, öküz arabaları, kızaklar ile bin bir zorlukla, karda boranda köye varırlar.
“Gün batmış geldik bir köye,
Yirmi beş nefer doldurdular bir öye²¹.
Uşağı hem sizlayır, hem ağlayır,
Onun ağlaması, ana üreyini dağlayır.”
...
Yirmi beş nefer oturdu bir otağda,
Déyesen arı yapışıp bu otağa.
Ayağ basmağa yér yo{,
Otağ boğanağ, éşik sa{ta.
Ğaza{lar dayanmadan²² yardım étdi,
Çuval çuval tezek vérdi.
Önce evimizden tüstü ç{ardı,
İndi isineceksiniz déye inandırdı.

¹⁸ Aydin düşündük: İyi anladık. (Şair zaman zaman herhâlde bilmeden Kazar Türkçesine ait sözlere yer vermektedir. Kazak Türkçesinde “düşünmek” anlamak demektir.)

¹⁹ At {izeyi: At kızağı.

²⁰ ^{3/4}araba: Harabe, ören yeri. Onlar için ayrılmış eski, yıkık dökük evler.)

²¹ Öye: Eve.

²² Dayanmadan: Durmadan, devamlı.

A.Kafkasyali. Allahverdi Piriye ve “Ahiska türksüz kaldı” destanı.

Kazaklar, çok şuurlu davranışır. Bir asırdan beridir Rusların her türlü mal varlıklarını sömürüp, yoksul ve perişan bırakmasına rağmen, elliinden gelen her türlü yardım yaparlar. Kimi yakacak, kimi kurut, kimi tal^{{an} getirir. Lokmalarını, imkânlarını paylaşırlar. Ahiska Türklerine yardım etmek için birbirleriyle yarışırlar.

“Gaza {lar Allah’ın yolunu gétdi,
Ellerinden gelen yardım étdi.
Kimi tezek²³, gurud²⁴, tal{an²⁵ getirdi,
Yardım édenler birbirinden ötdü²⁶.

Şair Allahverdi Piriye, destanı halk hikâyesi geleneğine uygun olarak tapşırma hanesiyle bitirir. Destanı, olayları bizzat gözüyle gören ve gönülden hissededen, Gökçe muhitinden, Koyundere köyünden Allahverdi’nin yazdığını belirtir:

“Soruşsalar kimdir bunu yazan,
Gözüyle gören, könülden bézen.
Göyceli soyundan, Goyundare köyünden,
Allahverdi’dir, vetenden aralı gürbetde gezen.”

3. Sonuç

Allahverdi Piriye, öğretmen ve idareci olarak çalışırken bir yandan da Ahilkelek-Ahiska Türklerinin tarihî, kültürü, siyasi ve sosyal hayatları üzerine Sevil Piriye ile birlikte “Ata Yurdum Ahiska” “Türksüz Kalan Ahiskam” ve “Türk Dünyası ve Ata Yurdum Ahiska” adlı üç kitap yayımlamıştır.

Piriye'in hayatı ve “Ahiska Türksüz Kaldı” destanı, Ahiska Türklerinin İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında başından geçenleri ve o dönemin sosyal, kültürel, siyasi durumunu pek çok yönü ile aydınlatmaktadır. Destan, Adığün, Ahiska, Aspinza, Ahilkelek ve Bogdanovka adlı beş kent ve bu kentlere bağlı 219 köyde sakın bulunan bütün bir halkın, Moskova yönetimi tarafından önce 47 bin seçme evladının Sovyetler Birliği adına cepheye sürülp, yüzlerce aydın, yazar ve din adamının halkın gözünün önünde kurşuna dizilip, niceşinin Sibiryâ çalışma kamplarına gönderilip, geri kalan 92.307'isinin İkinci Dünya Savaşı'nın bütün şiddetidle devam ettiği günlerde, 14 Kasım 1944 gecesi, iki saat içerisinde, bütün taşınır, taşınmaz mal varlıkları elliinden alınarak Orta Asya'ya sürgün edildiğini,

²³ Tezek: Hayvan gübresinden yapılan katı yakacak.

²⁴ Gurud: Kurut. Süzme yoğurda tuz katılarak ceviz büyülükte topak yapıp kurutularak yapılır. Genellikle mantıda kullanmak için birkaç topak kurutılık suda birbirine sürtürülerek çözülür ve yemeğe katılır. Çerez olarak da yenilir.

²⁵ Tal{an: Talgan, kavut. Kavrulmuş bugday veya dari gibi tahılların öğütülmesiyle elde edilen un. Bu un balı, pekmezli, şekerli suya katılarak yenir. Sde suya katılarak da yenir. Kavut da kurut gibi kadim göçbe Türklerin kullandıkları yiyeceklerdir.

²⁶ Ottu: Geçti.

bunların 14.895'inin yollarda aç ve soğukta bırakılarak öldürüldüğünü gözler önüne sermektedir.

Ahiska bölgesinin Kıpçak asıllı otoktan/yerli halkı ile aynı soydan olup sonradan Kazak, Borçalı'dan gelip Ahilkelek bölgесine yerleşen Terekeme/Karapapak Türkleri de Ahiska Türklerinin bir hissesi olarak sürgün edilmişlerdir. Şairin kendisi de ikinci Türk grubundandır.

Ahiska Türkleri, 1944'te sürgüne giderken maddi kültür değerlerini geride bırakılsalar da dil, edebiyat, âşiklik geleneği gibi pek çok soyut kültür değerlerini beraberlerinde götürmüştür, bu maddi ve manevî hazineleri koruyup, geliştirmiştirlerdir.

Ahiska Türkleri, sürgün günlerinde ve sonrasında Azerbaycan ile Kazakhstan başta olmak üzere diğer Türk devlet ve topluluklarının çok büyük ilgi ve desteklerini görürler.

KAYNAKÇA

1. PİRİYEV, Allahverdi - PİRİYEVA, Sevil, Ata Yurdum Ahiska, Mütercim Yay., 2001, Bakı.
2. PİRİYEV, Allahverdi - PİRİYEVA, Sevil, Türksüz Kalan Ahiskam, Vektor Neşrler Evi, 2007, Bakı.
3. HAYIT, Baymirza, Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri, Kardeş Matbaası, Ankara 1971.
4. TÜRKİ, İbrahim - PİRİYEVA, Sevil (2009), Ahiska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi, "Kitap" Basması, 2009, Şimkent.
5. KASANOV, Ziyaeddin - HASANOV, Sedir - KURBANOV, Hetem, Ahiska Türkleri, O Cümleden Terekemelir Tarihi ve Örf-Âdetleri, "Kitap" Basması, 2007, Şimkent.
6. PİRİYEVA, Sevil - PİRİYEV, Allahverdi, Türk Dünyası ve Ata Yurdum Ahiska, Tuna Yay., 2003, Bakı.
7. KAFKASYALI, Ali, Kazakistan Karapapkları: Dünün Ahiska - Ahilkelek, Bugünün Kazakistan Terekeme / Karapapkları, Türkoloji Dergisi, S. 3 (59), 2012, Türkistan.

b- Sözlü Kaynaklar

15 Nisan 2012, Çimkent - Kazakistan, Allahverdi Piriyev anlatımı, özel arşivimiz.

15 Mayıs 2012, Türkistan - Kazakistan, Allahverdi Piriyev anlatımı, özel arşivimiz.

REZUME

A. KAFKASYALI (Turkistan) ALLAHVERDI PIRIYEV AND HIS POEM “MY AHISKA WITHOUT TURKS”

The life of poet and writer, Allahverdi Piriev, one of the last eyewitnesses of historical drama of Ahiska Turks and his work named as “MY AHISKA WITHOUT TURKS” (“Türksüz galan Axisxam”), the book about sad events of 1944th, when Ahiska Turks were exiled from native places to Central Asia according to the order of Soviet Government give materials never mentioned before.

Key words: Allahverdi Piriev, exile of Ahiska, Ahiska Turks.