

Bir Talebe

Hafız Ali Ergün

Arzu ÇERKEZ YAŞAR

İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Hafız Ali Ergün, 1898 yılında Isparta İslamköy’de dünyaya gelmiştir. Said Nursi’nin Barla Sıddıkları diye adlandırdığı ilk talebelerindendir. Risale-i Nur ile tanışmasından önce Kur’an öğreticiliği ve imamlik yapardı. Kur’an hizmetini o kadar iştihak ile yapardı ki, Risale-i Nur ile tanışınca aynı hizmet düsturunun devamlılığını sağladı. Bir evlilik yapan Hafız Ali’nin bu evlilikten hiç çocuğu olmamıştır lakin bunun yerine Risale-i Nurları çocuğu gibi benimsemiş ve Osmanlıca el yazısı ile yazmıştır. Yine o zamanın zor şartlarında Risale-i Nurları çeşitli yöntemler ile muhafaza etmiştir.

Risale-i Nur ile tanışınca İslamköy’deki evi yepyeni bir vizyon kazanıp, adeta risalelerin matbaası haline gelmiştir. El yazması risaleler ile nam salmış, talebelere oluşturduğu bir heyet ile daima çalışmıştır, öyle ki Bediüzzaman Hafız Ali’yi “*Nur Fabrikası*” sahibi olarak görmüş ve Isparta’yı da fabrika merkezi olarak söylemiştir.

Ben İslamköyünü, Nurs köyü gibi biliyorum; o hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum, onlara da selâm ediyorum. Evet, onların insafı ve Risale-i Nur’a karşı dostluklarıyla, Nur fabrikası o köyde dağdağsız teessüs etti tahmin ediyorum.¹

Hafız Ali, Risale-i Nurları yazmak için, kendini ondört sene boyunca evine kapatmıştır. Evinde çoğalttığı risaleleri tenekelere koyup evindeki duvarların içine saklamış ve mevcut yasaklı dönemden gelecek nesillere (1970’lerde duvar yıkılıp el yazma risaleler bulunur) büyük bir miras bırakmıştır.² Bu süreç 1943 yılında başlayan mahkemeden dolayı son bulur ve Said Nursi ile beraber Denizli hapishanesi gönderilir ve kısa bir süre sonra yani 17 Mart 1944 yılında hapishanede vefat eder.

Bazı zatların ölümü öyle farklıdır ki akıllardan çıkmaz. İşte Hafız Ali’nin ölümü de çok sevdiği üstadının hayatına bedel olur. Denizli hapishanesinde Said Nursi’ye çok zor şartlarda muamele edildi; zulümler, işkenceler birbirini takip etti. Ancak hangi kötü muamele zehirlemenin üstüne geçebilir ki, Said Nursi’nin yine zehirlendiği bir gün durumu gittikçe ağırlaşıyor ve her an kötü haber gelebilir vaziyette iken; Hafız Ali koğuş arkadaşlarını etrafına toplar ve onlara ettiği duaya amin demelerini ister. “*Ya Rabi Alem-i İslam’ın bu Zat’a ihtiyacı var, O’nun*

1 Said Nursi, Kastamonu Lahikası, 2012,Söz Basım yayın, s.248

2 Bu teneke kutular ve orijinal el yazması Risale-i Nurlar, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Bediüzzaman Müzesi’nde bulunmaktadır.

yerine benim canımı al ve ömrümü O'na bağışla". Arkadaşları bu samimi duaya "amin" derler ve kısa bir süre sonra Said Nursi iyileşmeye Hafız Ali ise hastalanmaya başlar ve kaldırıldığı hastanede zehirlenme teşhisi ile 1944 yılında vefat eder. Bediüzzaman, talebesinin ölümünden çok etkilenir ve şu ifadeleri söyler:

Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler. Ve Nur'un şehid kahramanı merhum Hafız Ali benim bedelime hastahaneye gitti ve benim yerimde berzah âlemine seyahat eyledi, bizi meysûâne ağlattırdı.³

Hafız Ali risalelere çok kuvvetli bağlı olan, ihlas ve tesanüd ile örnek bir dava adamıdır ve onun hizmete olan bu kuvvetli sevgisi üstadı Said Nursi ile olan bağını da kuvvetlendirmiştir. Ölümünün ardından Said Nursi yine şöyle demiştir:

Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakâr zâtlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannedirim, o merhum benim yerimde gitti.⁴

Hafız Ali iman kurtarma davasına o kadar bağlı bir talebeydi ki, ne devlet korkusu ne makamın kuvveti onun düşüncelerinin önüne geçemez ve davasının şahidi olduğunu inkâr ettiremezdi. Böyle ender bir zatın bu durumunu mahkeme-deki bir savunmasında görebiliriz.

İşte böyle sırf ahireti için, Kur'an'ın i'caz-ı maneviyesinden gelen Risale-i Nur'u okuyup kendi istifadesine çalışan bir ehl-i Kur'an'ı ve ehl-i ahireti cezalandıracak bir kanun tasavvur etmediğim gibi, ittiham edildiğim "siyasî cemiyetçilik" ve "tarikatçılık" ve "halkı hükûmet aleyhine teşvik etmek" gibi suçlarla hiçbir alâkam olmadığından yüksek mahkemenizden beraetimi taleb ederim.⁵

Risale-i Nur'da çokça bu zamanın manevi cihad zamanı ve İslam'ın erkânlarına saldırı olduğu belirtilir. Böyle bir zamanda dava insanların tutumları çok önemlidir. Nasıl ki Bediüzzaman son nefesine kadar hizmetini, davasını terk etmedi ise; şüphesiz talebeleri de aynı sağlam duruşu sergilemiştir. Barla Lahikası'nda geçen "*Madem mânevî cihad zamanıdır, muvazzaf askeriz ve askerlikten lezzet aldığımızı söylüyoruz, düşman hem dessay, hem sûrî kuvvetlidir.*"⁶

Said Nursi, gün gelip Risale-i Nur'un bütün dünyada neşvünema bulacağından bahseder kitaplarında. Bütün insanlığın kurtuluşuna sebebiyet verecek olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ahir zamanda aklî ve kalbî tespitleri olan Kur'an'ın bir manevi tefsiri de Risale-i Nur'dur. Bu minvalde bir mektubunda Hafız Ali şöyle yazar:

Nasıl ki, Kur'an-ı Hakîm bütün dünyaya, ins ve cinne bin küsur seneden beri nidâ edip, düşmanlarını iskât ve dostlarını müferrah edip, hükmü kıyamete kadar bâkidir. Öyle de, Kur'an-ı Hakîmin hakikî müfessiri olan Risale-i Nur ve

3 Said Nursi, Lemalar, 2012, İstanbul, Söz Basım yayını, s.414

4 Said Nursi, Şualar, 2012, İstanbul, Söz Basım yayını, s.430

5 Necmeddin Şahiner,2005, İstanbul, Nesil Yayınları, s.396

6 Said Nursi, Barla Lahikası, 2012, İstanbul, Söz Basım yayını, s.173

eczaları, bu zulümatlı perdelerin altından kendilerini gösterip neş-i envar ettikleri gibi inşaallah, bir zaman olacak, zulümat perdelerini yırtarak, bütün dünyaya hitap edip, Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyânın mûcize-i bahiresini ispat edecektir.⁷

Isparta'daki Risale-i Nur hizmetinin önemli şahsiyetlerinden olan Hafız Ali, hizmet hayatı boyunca, ömrünü davasına adayan, hiç kimseden beklentisi olmadan, masumane, mahviyet ve uhuvvet ile sadakatle hizmet etmiştir. O sadece Risale-i Nur ve Kur'an ile meşgul olmuş, Said Nursi'nin azamî fedakâr talebeleri arasında yer almış, öyle yaşamış ve yine o fedakârlıkla vefat etmiştir. "*Risale-i Nur talebesinin vasıfları nasıl olur?*" sorusunun cevabını onun hayatında bulabiliriz.

Hafız Ali vefat ettikten sonra Denizli kabristanına defnedildi. Said Nursi, Denizli Mahkemesi'nin vermiş olduğu berat kararı ile Denizli hapisanesinden tahliye olduktan sonra talebesinin mezarına gider ve mezar taşına şu ifadeleri yazar: "*Bu şehid âlem-i berzahta bir yıldız gibi parlıyor ve Hafız Ali, Mahkeme-i Kübra haşrinde Nur Talebelerinin bayraktarı olacaktır*"

7 A.g.e . s.337