



## Ali İhsan Okur Hocamızı Hayattayken Sevmek\*

AHMET NEDİM SERİNSU

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Ankara University Faculty of Divinity, Turkey

serinsu@divinity.ankara.edu.tr

 <https://orcid.org/0000-0002-8640-0296>

### Sunuş

Öğrencilerini evlat yarısı gören iyi insanlar hocalarımızı hayattayken sevmek ve sevdiğini söylemek ne bahtiyarlıktır! Neden diye sorulursa, cevaben denilebilir ki;

- Hoca-talebe münasebetinin *hak-hukukunu* ve *had-hududunu* bilmektir/tanımdır.
- Bizi biz yapan değerlerimizin temelindeki “hayattayken sevmek ve sevdiğini söylemek” ilkesiyle amel etmek, amaçlı/iradeli eylemde bulunmaktır.
- İlim insanı hocalarımızın ilim tahsili yolculuğumuzdaki iyiliğini vicahen veya gıyabında söyleyip daima hayırla anmak, yüksek insanlık mezzetlerini değerlilikle yâd etmek ve aziz hatıralarına vefa göstermektir.

Aslında sevdiğini söyleyebilmek/yapabilmek bir nimettir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz’in bereketli sözünde (hadis-i şerif) ve mübarek duasında bu nimet şöylece ifade buyurulmuştur:

“Allah’ım! Ben senden sevgini ve seni seven kimsenin sevgisini ve seni sevmeme sebep olacak amellerin sevgisini istiyorum.”<sup>1</sup>

“Şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah’ı ve Resulü’nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah

\* Teşekkür: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur Umud’a hüsn-i teveccühü, Personel Bürosu memuru Salim Çelikağrı’na yardımı için teşekkür ederim.

<sup>1</sup> et-Tirmizî, ed-De’avât, 73 (no. 3490).

rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.”<sup>2</sup>

İşte Ali İhsan Okur Hocamızı “hayattayken sevdiğimizi söylemek” niyetiyle telif olunan bu makale, söz konusu “hayattayken sevmek ve sevgisini sürdürmek” kültürü ummanına küçücük bir fiili dua olabilmeyi dilemektedir.

### **1. Ankara İlahiyat’ın Manevi İklimi Üzerine**

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin üniversite gibi bir yer olduğu, akademik geleneğinin ve müktesebatının yüksekliği bilinen bir husustur. Onun bir de bu veçhesi kadar Fakülte’nin mekanlarında insan-insan ve insan/insanlar-ilim tahsili ilişkileri olarak yürüyen güçlü ve değerli bir *manevi havası/iklimi* vardır.

*Manevi hava/iklim* ifadesiyle Ankara İlahiyat’ın “görünmeyen, soyut, maddi olmayan”, yani “anlam (mana) ile ilgili” bir ortamı, çevresi (maneviyatı) bulunduğu anlatılmak istenmektedir. Zaman ve uzaya bağlı olmayan bu çevre/ortam, düşüncede bulunan, vicdanen hissedilen bir varlık alanıdır. Fakülte’nin bu manevi ortamı, bahçesi-ağaçları-oturma yerleri, giriş kapıları, mescidi, kütüphanesi, üç binasındaki derslikleri, hoca odaları, idari mekanları, koridorlarıyla uzay ve zamanla sınırlı olan maddiyatını oluşturur ve maneviyatıyla bütünlük taşır. Bu *iklimde* (yerde) hocaların ve öğrencilerin (talebe) ilim tahsili yolculuğunu varoluşsal olarak gerçekleştirmeye çalıştığı gözlemlenir. Onlara bu süreçte yardım eden çalışanlar (idari görevliler) ise aynı heyecana emekleriyle destek olmaya gayret ederler.

Ankara İlahiyat’ın bahçesine girildiğinde yukarıda tanımlanmaya çalışılan maddi - manevi iklimde dahil olduğu ve teneffüs edilen havanın hususiyeti hocalar, öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler ve Cuma cemaati tarafından dillendirilmese dahi içten hissedilen bir “mana”dır.

Ankara İlahiyat’ın bir de koridorları ve derslikleri vardır hocaların, öğrencilerin ve çalışanların koşuşturduğu. Dersliklerin numarası vardır. Bazı derslikler ise, cennetmekan olmuş kurucu hocalarımızın adını taşır.

“Üniversite öğrenciliği” denilen ve ülkemiz gençlerinin tecrübe etmek için can attığı şeyin yaşadığı alanlar bu dersliklerin sıraları, kara/beyaz tahta önü, hoca kürsüsü ve civarı, derslik kapısı önü, Mescid’in önündeki

<sup>2</sup> Muslim, el-İmān, 67 (no.235).

avlu, bu avlunun bilhassa bahçeye bakan pencereleri önündeki sandalye işlevi gören kalorifer radyatörleri ve Fakülte'nin cümle koridorlarıdır ve dahi Öğrenci Kantini'dir. Bir de Fakülte Mescidi vardır Ankara İlahiyatın, pek hususi bir manevi mekanı olarak...

## 2. Ali İhsan Okur Hocamız<sup>3</sup>

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin tesisi tarihinden itibaren bu manevi iklimi inşa eden müstesna ilim heyetine sahip olduğunu çatısı altında *ilim talibi* olarak yaşayanlar bilir. İlahiyat ilim insanının fikir, ülkü, aydın olmak soyluluğunu, ilmin ve onunla eylemliliğin (amel) ışığıyla yaşayan bu ilim insanlarının hayat ve icraatlarında, ilmi faaliyetlerinde, öğrencileriyle derslerinde bu kıymetleri şekil ve söz olarak değil nitelik ve aksiyon olarak, ortaya koyduğunu fiilen yaşar. Öğrencilerine kendi kızları-oğulları gibi yakınlık gösterdiğini, öğrencilerini ne kadar değerli gördüğünü müşahede eder.

Ali İhsan Okur Hocamız işte bu alicenap ilim heyetinin bir üyesidir. 29.12.1978 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ilk intisabı, Arapça Okutmanı unvanıyla olmuş ve bu süreç Mart 1981 yılına kadar sürmüştür. Yurt dışında bir vakit çalıştıktan sonra Fakülte Dekanlığı'na takdim ettiği 28.11.1988 tarihli dilekçesinde, "Arapça Okutmanı olarak görev yaptığım Fakültenizde -ilk ve eski görev yerimden Arapça Hocası olarak görev yapmak istiyorum." diyerek vazifesine dönmek isteğinde bulunmuştur. Resmi işlemlerin ikmalinin ardından 15 Şubat 1989 tarihli kararname ile yeniden aynı vazifeye öğretim görevlisi olarak tayin edilmiş, 22 Şubat 1989 günü tayin belgesini tebellüğ edip imzalamıştır. 5 Mart 1995'te yaş haddinden emekliye ayrılan Ali İhsan Okur Hocamız, 1995-1996 Akademik Yılı'ndan itibaren sözleşmeli personel statüsüyle hizmetini sürdürmüştür.

<sup>3</sup> Ali İhsan Okur Hocamızın özgeçmişini hakkında iki bilgi:

1. Sevgili Hocamızın Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikinci defa vazifeye başlamak için verdiği dilekçe ekinde kendi kaleminden özgeçmişini özlük dosyasında yer almıştır. Bu metin, özgün anlatımının taşıdığı mana dolayısıyla makale ekinde mütalaaya sunulmuştur.
2. Diğer yandan kıymetli Hocamızın, mahdumları Mehmet Âkif Okur'un ifadesiyle, "inanç, azim ve mücadeleyle geçen hayat hikayesinden bir kesit", Diyanet Televizyonu tarafından belgesel çekimiyle kayıt altına alınmıştır. "Din Hizmetine Adanmış Ömürler" serisinde çalışmalarını 2021 yılı yazında başlayan ve sonbaharında devam eden bu belgesel, "55. Bölüm Ali İhsan Okur" başlığıyla Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Diyanet Televizyonu'na ve belgeseli hazırlayan zevata değerli emekleri için teşekkür edilmelidir. Bu ince düşüncenin diğer alicenap hocalarımız için de tecelli etmesi umulur. İzlemek için bağlantı: <https://youtu.be/BOLhhjOVchY>

Arap Dili'ne hakkıyla vakıf bulunan Ali İhsan Okur Hocamız, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili hocası olarak nitelikli mezunların manevi inşasına emeğini vermiş, katkısını sunmuş; bu mübarek çatı altında öğrencilerini alanlarının ilmi kaynaklarına ulaşmakta temel dil vasıtası olarak Arap Dili müktesebatında nitelikli yetişmeleri için elinden geleni yapmıştır.

Aziz Hocamız cennetmekan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı sıfatıyla Fakülte Dekanlığına 11 Eylül 1995 tarihinde Ali İhsan Okur Hocamız hakkında bir resmi yazı takdim etmiştir. Emeklilik sonrasında Ali İhsan Okur Hocamızın Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nda "ilgili kanun muvacehesinde bir engel bulunmadığı takdirde" göreve devam edebilmesini talep etmiştir. Diğer yandan cennetmekan İsmail Cerrahoğlu Hocamızın yazısındaki şu ifadeler, hem onun hoca/insan kıymet bilirliğine hem Ali İhsan Hocamızın mevkiine ilişkin bir misal teşkil eder:

...Zira Ali İhsan Okur Bey gerek öğretmenliği ve gerekse bilgisi yönünden kendini kanıtlamış, Fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerle iyi ilişkiler kurabilmiştir.

Ankara İlahiyat'ın maddi-manevi çatısı altındaki anlarda musahebet ettiğimiz hocalarımızdan ve meslektaşlarımızdan hem ilim tahsili hem insaniyet bakımlarından elbette müteessir olmuşuzdur. Çünkü insan bir de görerek öğrenir. Öğrencileri ve genç meslektaşları olarak hayatımıza zenginlik katan izler bırakan sevgili Hocalarımızdan berhayat olanları ve cennetmekan olarak aramızdan ayrılmış bulunanları ziyade hürmet ve müteşekkir olarak vefakarlıkla anarız. Bu hayırlı insanlarla bir tarihi birlikte yaşamak ne mutluluk! Ana-babamızın duası bu değil midir: Yüce Allah iyilerle karşılaştırsın, iyileri yoldaş eylesin.

Ali İhsan Okur Hocamızı yukarıda ifade olunmaya çalışılan Ankara İlahiyat'ın özgü ortamında tanımış, vatana ve millete karşı sorumluluğu olan münevver bilinciyle nitelikli Arap Dili öğretimindeki azmi ve çabası ile bilmiştik.

Sohbetinde, bilhassa Mısır'da mülaki oldukları, tanıyıp bildikleri, orada yaşayan insan hazinemizden mümtaz kişiler ve nihayetinde otuz yıla yakın, neredeyse bir ömür sürenin kazandırdığı hatıra birikimini hafızasına kaydetmiş ve gönlünde yer ayırmış olduğunu, hatıralarının bazı sahnelerini tatlı bir üslupla tasvir edişini müşahade ederdik. Doyum olmaz sohbetinde derin hayat tecrübesi, rahle-i tedrisinde bulunduğu bu

yüksek ilim-irfan-hikmet insanlarımızdan mevrus bilgi ve görgü kudretiyle konuştuğunu, muhatabına insanca değer verdiğini hatırlamak bırakmış oldukları hoş sadadır. Bu bakımdan *insanlık görgümüzü devam ettiren kıymetler* olarak sevgili Hocalarımızı ve değerli Ali İhsan Okur Hocamızı hayırla anmak bir şükür vesilesidir.

### 3. Vefatı

Ali İhsan Okur Hocamızın vefat haberi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü akşam ezanı sonrasında ulaştı. Cenaze merasimi müdavim cemaatinden olduğu Ankara Demetevler Semtindeki Özelif Cami-i Şerifi'nde 6 Kasım 2022 Pazar günü, büyük bir cemaat iştiraki ile öğle namazı akabinde icra edildi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Helallik alırken Ali İhsan Okur Hocamız hakkında hüsn-i şehadetini ifade ettiği kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda tilavet olunan 'aşr-ı şerifler ve dualarla ebedi istirahatgahında saklandı.

Bakmalı da görmeli beşer için mukarrer ve mukadder bu acıları, ne Hocalarımız, ne Dostlarımız gitti, neler kaybettik Ankara İlahiyat'tan. Nasıl yeri boş kalıyor her gidenin ardından...

كل شيء هالك إلا وجهه

Sevgili Ali İhsan Okur Hocamızın ruhu şâd olsun, mekanı cennet olsun. Yüce Allah'ımız sevgili Hocamıza, önünden giden sevgili hocalarımıza-çalışanlarımıza-öğrencilerimize ve cümle geçmişlerimize ziyade rahmet eylesin.

**EK: Ali İhsan Okur Hocamızın Kaleminden Özgeçmiş****ÖZGEÇMİŞ**

(20)

1930 l yılında Yozgat'ın Başınayayla köyünde doğdum. İlk öğ - renimimi köyün ilkokulunda yaptım . 1950 yılında kendi özel imkan - larımla Mısır'a gittim. Kahire'de El-Ezher Üniversitesine bağlı "Kahire Enstitüsü" nün dört yıllık ortaokulunu ve beş yıllık lise bölümünü iyi derece ile bitirdim.

1965-66 Ders yılı sonunda Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakül - tesinin "İslam Felsefesi ve Akaid" bölümünden İyi derece ile mezun oldum.

Yabancı talebeler arasında ödüle layık görülerek "İlim Bay - ramında" bizzat zamanın Mısır Devlet Başkanından madalya aldım. Öğrenci iken Ayn Şems ve İskenderiye Üniversiteleri Edebiyat Fakültelerinde ücretli olarak Türkçe Okutmanlığı görevinde bulundum. Fakülteden mezuniyetinden sonra 1966-67 ders yılında İskenderiye Üni - versitesi Edebiyat Fakültesinin Arapça ve Doğu Dilleri Bölümünde Türkçe Okutmanlığı görevine resmen tayin edildim ve 1978 yılı sonuna kadar bu görevimi devam ettirdim. Bu arada Kahire'de bulunan Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde de ücretli olarak Türkçe desleri verdim.

Ayrıca İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Arapça ve Doğu Dilleri Bölümünde "Türk Şiirinde İstanbul" konulu bir mas - tır tezi hazırlamıştım. Ancak askerlik nedeniyle acilen Türkiye'ye dönmem gerektiğinden tezimin savunmasını yapamadan yurda döndüm.

1978 yılı Eylül ayı sonlarında Türkiye'ye döndüm . 29.12.1978 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Arapça Okutmanı olarak tayin edildim.

16.4.1979 tarihinde askerlik görevimi yapmak üzere fakülteden ayrıldım. Yedek subay olarak 18 ay askerlik görevimi ifa ederek terhi oldum .

Askerlik dönüşü A.U.İlahiyat Fakültesindeki görevime tekrar başladım.

1981 Mart ayında bazı maddi sıkıntılarımla sebebiyle fakülteden ayrılarak Libya'da iş yapan Türk inşaat firmalarında Tercüme Servisi Şefi ve Personel Müdürü olarak yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra yurda kesin dönüş yaptım.

Şu anda da A.U.İlahiyat Fakültesinde Arapça Okutmanlığına tekrar talib olduğumu saygılarımla arz ederim.

28.11.1988

Ali İhsan ÖKUR

A d r e s :

Özelif Sitesi 3. Blok  
No:41  
Demetevler /ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ	
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ	
No.	2935
Tarih	28.11.1988

*Burd*  
28.11.1988