



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ



ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ PROF. DR. E. ÜMİT SEVİĞ ÖZEL SAYISI
Cilt 3 Sayı 1, 2015

Ümitle dolu
44 yıl





Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

PROF. DR. ÜMİT SEVİĞ BÖLÜMÜ

ISSN: 2147-9011

Yayına Hazırlayanlar

Öğr. Gör. Dr. Betül ÖZEN
Öğr. Gör. Ülkü ÖZDEMİR

Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Sultan TAŞÇI
Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER
Yrd. Doç. Dr. Evrim BAYRAKTAR

Baskı: Dprint Dijital Baskı Sanatları

ZenArt Reklam ve Basım Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Organize San. Bölgesi 24.Cadde
No: 31 Kayseri 38070
T: (0) 352 322 12 34
F: (0) 352 322 08 77
www.dprint.info.tr

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Özel Sayısı'nın ilk bölümü olan "Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Bölümü" ve ikinci bölüm olan "Bilimsel makaleler" bölümüne aşağıdaki link 'den ulaşabilirsiniz.

<http://dergipark.ulakbim.gov.tr/erusaglik/>

44 yıl



ÖNSÖZ

Sevgili okurlar,

Fakültemiz kurucu dekanı Sayın Prof. Dr. Ümit Seviğ'in emekliye ayrılması nedeniyle hazırladığımız anılardan oluşan yazılara ve görsellere 'Prof. Dr. Ümit Seviğ Bölümünde' yer verdik. Prof. Dr. Ümit Seviğ'e özel olarak hazırladığımız bu sayının, kendisine teşekkürümüzün bir ifadesi olmasını diliyoruz.

Yaşam içerisindeki rolümüzün "insan olmak" olduğunu bilenler; vazgeçmeden, ümidini kaybetmeden, yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye çalışırlar ve tüm bunları yaparken özgür kalma uğraşı verirler. Sevgili hocamız Prof. Dr. E. Ümit Seviğ' de yaşam ve hemşirelik yolculuğunda bu uğraşı esirgmeden, cömertçe ve hoşgörü ile verenlerden biri. Yola gelmeyi değil, kendi yolunu bilenlerden olduğu için sıradan, beklendik işlere değil, farklı yollara ve kapılara bizi götürdü. Onunla birlikte o kapılardan geçenlerden olabildiğimiz için daima kendimizi şanslı hissettik.

Birlikte geçirdiğimiz yıllarda, Prof. Dr. E. Ümit Seviğ bizler için;
Yaptığımız her şeyde teşekkür etmeyi bilendi,
Coşkumuzu paylaşabildiğimizdi,
Özel günlerde kucaklayıcı ve hatırlayıcı oldu,
Nezaketli, hassas ve kişisel alanlarımızı dikkate aldı,
Her zaman açık ve dürüst oldu,
Doğayla barışık ve doğanın sunduklarını kalple görmeye çalıştı,
Almadan verendi,
Ve.....üzerinde daha çok güzel söylemek istediğimizdi

Prof. Dr. Sultan TAŞCI
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı



Vecdi Seviğ (Eşi)

“Öyle bir 45 yıl ki, bunun üçte birini iki ayrı kentte yaşayarak geçirdik. Ümit’in çok sevdiği çocuklarından, annesinden, babasından, evinden uzakta, yine çok sevdiği öğrencileriyle, eğitimci dostlarıyla birlikte geçirdiği yıllar..”

Bu görev bana verilene dek bir insanın sevgiliyle, eşiyle ilgili yazı yazmasının ne denli zor olduğunun ayırımına varmamışım. Çok düşündüm, ne yazmalı? Kolay değil, yarım yüzyıla yakın bir dönemi, tam yılını vermek gerekirse 45 yılı, iki sayfanın içine sığdırmak gerekiyor.

Öyle bir 45 yıl ki, bunun üçte birini iki ayrı kentlerde yaşayarak geçirdik. Ümit’in çok sevdiği çocuklarından, annesinden, babasından, evinden uzakta, yine çok sevdiği öğrencileriyle, eğitimci dostlarıyla birlikte geçirdiği yıllar.

İkimizin de okul çağlarının son aylarını yaşadığı 1971’de tanışmıştık. Kimi günler birbirimizle fazla görüşme fırsatı bulamamak da aynı mekânı paylaştığımız yıllar birbirini izledi.

İlk kızımız Ayşe’nin doğduğu tarihlerde henüz akademik hayata hazırlık aşamasındaydı, yüksek lisans çalışmasını yürütüyordu, bana hediye ettiği daktilonun başında sabaha kadar tezini temize çektiğimizi anımsıyorum. Metni, o zamanın

teknolojisi teksirden yararlanarak çoğaltmıştık. Ardından öğretim üyeliği yılları geldi. Doktora tezini bu kez elektrikli bir daktiloda yazdık, birincisine göre çok kolay olmuştu.

İkinci kızımıza hamileyken öğrencileriyle Ankara’nın köylerinde staj çalışmalarından fırsat bulduğu günlerden birinde, kontrol için doktora gitmeye karar verdi. Biraz gecikseydik Neşe, Ankara’da Kurtuluş Meydanı’nda doğacaktı.

Yıllar birbirini kovaladı. İlk kızımız mimar olmuş, ikincisi de üniversitenin üçüncü sınıfına geçmiş, evliliğimizde de çeyrek yüzyıl geride kalmıştı. Bir akşam Erciyes Üniversitesi’nden aldığı öneriyi anlattı,

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’na gidecekti, yaşamımıza yeni bir düzen verecektik. Başvurusunda kullanılmak üzere yaşam öyküsünü bilgisayarda yazarken, aradan geçen zamanın farkına vardık, mekanik daktilo ile başlayan günlerden dijital sisteme geçmiştik.

Otobüsle “gurbet” yolculuğuna çıkarken, o birkaç yıl sonra döneceğini hesaplıyor, ben de umuyordum. Artık yılmadan usanmadan her hafta sonu Ankara’ya geliyordu. Bir gün ben Kayseri’ye gittim. O zamanki okul binasını gördüğümde hüznümlendim. Sıradan bir mahalle ilkokulundakine benzer görünümümlü dersliklerde üniversite öğrencileri eğitim görüyordu, tek bilgisayar vardı, o da idari işlerde kullanılıyordu. Üzüldüm, belli etmemeye çalıştım; ne de olsa ikimiz de birbirimizin profesyonel yaşamı hakkında, soru sorulmadıkça görüş bildirmezdik.

Bir süre sonra, okul binası değişince, kızlarımızla annemizi çalışma ortamında görmeye karar verdik. Şimdi düşünüyorum, Ayşe’nin Neşe’nin o eski binayı görmelerini ne Ümit ne de ben istemiştim her halde. Hiç konuşmadık bunu.

Okulda yüksek lisans derslerinin başlatılması sürecine girildiğindeki heyecanını anımsıyorum. Mutluluğu artmıştı; yüzündeki karlar altından fıskıran bahar müjdecisi çiğdemleri gördüğü ana benzer ifade her şeyi anlatıyordu. Ardından ilk yüksek lisans tezinin, doktora tezinin kabul edildiği günler geldi, mutluluğu katlanmıştı. Çabalarının sonuç vermesinden duyduğu haz okulun fakülteye dönüşmesiyle doruğa tırmanmıştı.

Dostlarımızın, arkadaşlarımızın ortak sorusu vardı: “Ümit ne zaman Ankara’ya gelecek?” Yanıt hep aynı idi: “Gelecek yıl...” Bu yanıt 2015 yılının başına kadar hiç değişmedi. Ümit, sözüne sadıktı, “gelecek yıl” emekli olacaktı!

Kimi haftalar kızlarımızın yanına İstanbul’a gitmeye başlamıştık. Yaz aylarında aradaki mesafeye aldırmadan Karadeniz kıyılarında bir araya geliyorduk.

Ümit’in, açıkça söylemese de, sağlık alanındaki idollerinin başında Dr. Azmi Gürkan, yani babası geliyordu. Azmi Bey, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yıl Giresun’da doğmuş, cumhuriyetin özverili doktoru olarak yaşamını Anadolu kentlerinde sürdürmüştü, sonunda köyüne yerleşmişti. Yaz aylarında hafta sonlarını, Tirebolu’nun küçük şirin Özlü köyünde baba evinde geçiriyorduk. Komşularının, akrabalarının şekerini, tansiyonunu ölçmeden, ilacını kullanıp kullanmadığını kontrol

etmeden, şeker sorunu olanlara beslenme programları önermeden vakit kalırsa birkaç saat sohbet olanağı buluyorduk.

Zaman hızla geçti. Özlü köyünün doktoru ve eşi Nazire Hanım aramızdan ayrıldı. Kızlarımız evlendiler, çocuk sahibi oldular.

On beş yıl yaz kış hemen her hafta yolculuk yapmaktan hiç yakınmadı. Bu yolculuklardan birinde toplantı için Samsun’a giderken kara sapsanan otobüste geçirdiği saatler için ben ondan çok endişeye kapılmıştım.

Kayseri günlerinde bellekte iz bırakan zorluklar da vardı. Bunlardan biri Cuma geceleri Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasına konserine yetişme endişeydi. Otobüsün Kayseri’den geç gelmesi nedeniyle, İdil Biret, Patricia Kopatchinskaja, Hüseyin Sermet, Verda Erman ve daha nicelerinin konserine saniyelerle yetişmenin heyecanını bugün gibi anımsıyorum. 2009 yılı nisan ayında, salona şef Naci Özgüç ve solist Fazıl Say ile eş zamanlı girdiğimizde ikimizin de sevincine diyecek yoktu.

Kimi kısa tatillerde Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinde bilinmeyen rotalara yolculuğa çıkıyorduk. Frigya Vadisi’nde ayak basmadık yer bırakmayan gezimiz, Karadeniz’de kasaba kasaba, köy köy iz sürmemiz, Kuzey Ege’de görülmemiş yer bırakmama çabamız, hep Ümit’in Kayseri’deki yıllarına denk geldi. Kapodokya’yı ezberlercesine dolaşmanın, Ürgüp Sabesos antik kentinin defne avcılarında kurtarılışına tanıklık etmemizin hazına da aynı yıllarda vardık.

Şimdi yaşamımızda yeni bir döneme girdik. Çalışma ortamını, öğrencilerini her an özlediği belli. Üniversiteleri öğretim değil, öğrenim yeri olarak gören her akademisyen gibi, onun da uzun yılların alışkanlıklarından uzaklaşması kolay değil. Öğrencilerinin, çalışma arkadaşlarının akademik başarı haberleri yaşamına renk katmaya devam ediyor, tıpkı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk profesörünü kendi öğretim üyeleri arasından çıkarttığı günlerdeki gibi.

Vecdi SEVİĞ

44 yıl



Sevgili Ümit,

Ne yazık ki bu güzel ve anlamlı günde sizlerle olamıyorum. Fakültedeki arkadaşlarının böyle güzel bir kutlama düşündükleri ve bizleri de dâhil ettikleri için çok mutluyum. Uzun süre emek verdiğin fakültenden arkanda büyük başarılar bırakarak ayrılıyorsun, güçlü bir kadro oluşturdu. Eminim ki arkadaşların ve öğrencilerin seni çok özleyecek.

Bende çok yeni emekli olduğum için duygularını iyi anlayabiliyorum. Yeni yaşamında sevdiğine özellikle de torunlarına daha çok zaman ayırabileceksin. Ancak senin hemşireliğe daha çok kazandıracakların var diye de düşünüyorum. Tüm güzelliklerin senin olmasını ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ
İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi





“Öğrencimdi, başarılıydı.
Hep derdim ki Ümit Halk sağlığı
hemşiresi olsa.”



Halk Sağlığı Hemşireliğinin ayrı bir görünümü vardır. Belki çok sevdiğim için bunu böyle söylüyorum. Sadelik ister, dik duruş ister, kendine güven ister, samimiyet ister ve başkalarının da sana güvenmesini ister. Ben Ümit'i hep böyle gördüm. Ümit.. Şimdi düşünüyorum da... Boyu posu yerindeydi, benden uzun. Çok kısacık saçı vardı. Saçları öyle çok yakışıyordu ki ona.. Yüzünü aydınlatıyordu, hayata bakışını, pozitif enerjisini, ben Ümit' i hayranlıkla izliyordum. Öğrencimdi, başarılıydı. Hep derdim ki Ümit Halk sağlığı hemşiresi olsa. Bize katıldı ve biz halk sağlıkçılar bir odada otursun diye üçüncü bir masayı da odamıza aldık. Biz Gülümser Kubilay, Ümit ve ben Aynı odadaydık. Halk sağlığına gönül verdiği o günlerdeki davranışlarından belliydi. Örneğin, Gülümser' le ikimiz halk sağlığı hemşireliği doktorası yaparken sigara içiyorduk. Göstermeyelim diye de çaba sarf ediyorduk aman halk sağlığı hemşiresi kötü örnek olmasın diye. Ümit bizim odaya geldiğinde bize hiç sigarayı bırakın, kendinize zarar veriyorsunuz demezdi. Odaya gelirdi biz ikimiz sigara içerken Ümit odaya girer, gider pencereyi açar ve otururdu. Kış demez, yaz demez, mutlaka açılırdı. Biz hemen o zaman şunu anlardık. Ümit sigara içilmesini istemiyor, sevmiyor. Yavaş yavaş sigaranın sayısını azalttık, sonra içmemeye başladık. Ve ben hala birilerinin yanında sigara içmem, arada bir içiyor olsam da, Bana bu güzel alışkanlığı Ümit kazandırdı.

Prof. Dr. Nimet KARATAŞ
Nevşehir Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

44 yıl



Sevgili Arkadaşım Prof. Dr. Ümit Seviğ,
Yıllar önce hiç birimiz evimizi bırakıp kariyerimizi şehirlerarası sürdürmeyi aklımıza bile getirmeden,
sen cesaret ve kararlılıkla her hafta şehirlerarası gelip-giderek bunu yaptın. Yolları belledin.
Anadolu'nun ortasında, Kayseri'de bir eser yarattın. Bu eseri mesleğimize olabilecek en büyük katkı
olarak görüyorum ve mesleğimiz adına sana şükranlarımı sunuyorum.
Sevgilerimle,

Prof. Dr. Nurgün PLATİN
KTO Karatay Üniversitesi



44
yıl



Ümit,
Hacettepe' deki günlerimizi hatırla, seni çok seviyorum.

Yrd. Doç. Dr. Afet BÜYÜKCOŞKUN
Emekli Öğretim Üyesi



44 yıl



“Bir aile büyüğü ve bir yaşam koçu gibi dokundu hayatlarımıza.”

Bütündeki ayrıntıyı, ayrıntıdaki güzelliği fark eden,
Doğayı, seyahat etmeyi, insanı, sanatı-sanatçıyı ve okumayı seven,
Entelektüel, enerjik, evrensel, açık görüşlü, nazik ve mütevazı olan,
Kuşları, ot ve bitki çeşitlerini iyi bilen,
Yediği ve içtiğinden zevk alan, yaşadığı anın tadını almayı bilen ve yaşamayı sevdiiren kaç kişi tanıdınız?
Sayın Prof. Dr. Ümit Seviğ hocam bu kadar güzel ve çok özelliği bir arada taşıyan nadide ve özel bir insan. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim süresince hocam olan Sayın Seviğ yaklaşık 15 yıldır da bir müdür yada dekan olarak değil bir arkadaş, bir aile büyüğü ve bir yaşam koçu gibi dokundu hayatlarımıza. Kendisini tanımanın, birlikte ortak amaca yürümenin onurunu anlatabilmem mümkün değil. Birlikte yaşayan ve yakınındaki insanların ne kadar şanslı olduklarını da söylememe gerek yok diye düşünüyorum.

Sayın hocama her zaman ihtiyacımız var ve bu desteği her daim alacağımızı biliyorum. Hocamın bundan sonraki hayatının tam da yaşamak istediği şekilde geçmesini diliyorum, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi



“Kendisini her zaman sağlam ve güven verici kişiliği ile anımsıyorum.”

Öğrenciliğinden beri tanıdığım, bazen uzaktan takdir ve gurur duyarak izlediğim sevgili meslektaşım Ümit Seviğ'in benim dünyamda her zaman ayrıcalıklı bir yeri olmuştur. Kendisini her zaman sağlam ve güven verici kişiliği, sevgi dolu yaklaşımı, adalet duygusu, gerçekçi özgüveni, nezaketi, hoşgörüsü ve insana saygısıyla anımsıyorum. Bu özellikler aynı zamanda bir hemşirede de olması gereken özelliklerdir. Belki de bu yüzden hem öğrencileri hem meslektaşları arasında hemşireliği çok iyi temsil eden bir model oluşturduğunu düşünüyorum.

Sevgili Ümit Seviğ ilk hemşire dekanımızdır. Erciyes Üniversitesinde Hemşirelikte doktora programını başlatarak mesleğin öncelikli ihtiyaçlarından olan öğretim üyesi yetiştirmeye değerli katkılar vermiştir. Başarıları ile övünmeyen, bildiği doğrulardan şaşmayan, mütevazılığını hayranlıkla izlediğim meslektaşımın başarıları her türlü takdirin üzerindedir. İyi bir insanın iyi bir meslek elemanı olacağı sözünün kanıtı olan Ümit Seviğ'in aynı zamanda iyi bir eş, anne ve annecanne olduğundan eminim. Emeklilik yaşamında da değerli birikiminden öğrencilerinin ve meslektaşlarının yararlanmalarına katkı vereceğini düşündüğüm sevgili Ümit Seviğ'e eş, çocukları ve torunlarıyla mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İyi ki varsın sevgili Ümit, iyi ki meslektaşısın, iyi ki seni tanıdım. Sevgilerimle.

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Mersin Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

44 yıl



“Temiz ve sağlam bir insan.”

Sevgili Ümit, Bu Harika Gününde Seninle Olamadım. Üzgünüm..
Seninle Sınıf Arkadaşı Değiliz Ama Uzun Yıllar Mesai Arkadaşlığı Yaptık, Bu Nedenle İyi Tanıyorum.
Seni Bana Tanımla Deseler İlk Aklıma Gelen Ne Olurdu Biliyor musun?

“Temiz Ve Sağlam Bir İnsan..”

Evet İçi Dışı Bir, Hesabı Kitabı Olmayan, İdeallerinin Peşinde Yürüyen, Eğilip Bükülmeyen Doğru Bir
İnsan.. İşte Sen Busun.. Bu Özelliklerin Nedeni İle Seni Hep Yakın Hissettim..

Benden Bir Anı Yazmamı Da İstediler.. Tabi Paylaştığımız Çok Anı Var Ama Ben Kendi Açımdan Bir
Pişmanlığımı Dile Getirmek İstiyorum..

2011 Yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nun 50. Kuruluş Yıldönümü İçin
Hazırladığım “Anılarla 50 Yıl” İsimli Sunumda , Mezunlarımız Arasındaki İlklerden Söz ederken
Onun, “ İlk Dekan Olan Mezunumuz Olduğunu” Belirtmeyi Maalesef Atlamıştım Ve Bu Yüzden
Kendimi Suçlamış Ve Çok Üzül müştüm.. Çünkü Hocamızın Dekan Olması Hem Kendi Özelinde
Hem De Mesleğimiz Açısından Çok Önemli Ve Onur Verici Bir Kazanımdı.

Böylesine Önemli Bir Kazanımı Nasıl Atladım Hala Kendimi Affedemem. Belki Kendisi Farkında Bile
Değildir Ama Benim Açımdan Onunla İlgili Unutamadığım Bir Anı Olarak Kaldı.

İşte Böyle Bir Kilometre Taşdır Sevgili Ümit Seviğ Hocamız.

Sevgili Ümit, Başarı Ve Onurla Ulaştığına İnanıldığı Bu Özel Gününde Seni İçtenlikte Tebrik
Ediyorum...Bundan Sonraki Yaşamında Da Sevgili Eşin, Kızların Ve Torunlarıyla Mutlu Ve Sağlıklı Bir
Ömür Sürmeni Dilerim..

Umarım Mesleğe Katkın Olacak Şekilde Çalışmalarına Devam Edersin.. Sevgi Ve Selamlarımla

Prof. Dr. Lale TAŞKIN
Başkent Üniversitesi



“Kurum kültürünün yerleşmesine çok katkı getirdi.”

Değerli hocam Prof. Dr. Ümit Seviğ ile ilgili benden bir anı veya yazı yazmam istendiğinde ilk aklıma Ümit hocamla Erciyes Üniversitesine gelmeden önce yaptığımız bir telefon görüşmesi geldi. Beni arayarak Erciyes Üniversitesine gelmeyi düşündüğünü ancak iyi bir ekiple çalışıldığında iyi şeyler yapılabileceğini, ben, Sultan Taşçı ve Mürüvvet Başer'le bir arada çalışmayı istediğini belirtti. Bu konudaki görüşümü sordu. Kendisi ile çalışmaktan onur duyacağımı söyledim. Bu telefon görüşmesi beni çok mutlu etti. Erciyes Üniversite'sinde hemşireliğin gelişimine ilişkin birlikte yapılacak birçok şey olduğunu düşündüm. Hocam geldikten sonrada hep birlikte özveriyle, ekip ruhuyla çalıştık. Öncelikle Lisans eğitimi üzerine çalışmalarımız oldu, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yaptık. Yüksek lisans doktora eğitimi başladı. Bütün bu çalışmalar yapılırken hocamdan çok şey öğrendik. Ümit hocam okulda bir kurum kültürünün yerleşmesine de çok katkı getirdi. Bu kültür içinde ilk sırada nezaketli olma vardı. Birlikte çalışma, üretme, paylaşma ruhunu ve bunları yaparken hoşgörülü, demokrat olmayı getirdi. Her hafta sonu Ankara'ya gidip gelmesine rağmen hiçbir yorgunluk, tükenmişlik belirtisi göstermeden büyük bir şevkle çalışması bizi de motive etti. Onun bu özverili çalışması karşısında çok yorulduğumuzda dahi yorulduk demek güç oldu. Değerli hocam emeklilik sonrası yaşantınızda sağlık, mutluluk diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Doç. Dr. Meral BAYAT
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

44 yıl



Her disiplinli çabanın birden çok ürünü vardır." demiş bir düşünür. Bu anlamda, ışığı yansıtan olmaktan çok ışığın kaynağı olduğunuz ve çabalarınızla mesleğimize kazandırdıklarınız için çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Hülya UÇAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi



“ Halk sağlığı bölümünün güler yüzlü ve sakin hocaları öğrencilerimizin gönüllerini fethetti. ”

Sevgili Hocam Prof. Dr. Sayın Ümit Seviğ,

Sizi 1974-1975 Eğitim-Öğretim yılının Halk Sağlığı stajında tanıdım. Tüberküloz konusunda bize verdiğiniz bilgileri öyle içten ve samimi aktardınız ki benimle birlikte arkadaşlarım sizi hayranlıkla izledik. Sizi dinledikten sonra hepimiz okul bitince bu tür koruyucu merkezlerde eğitici görevler alabiliriz diye düşündük.

Daha sonraki yıllarda ara ara görüştük ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu' muz 1985 yılında açıldığında 4.sınıfımızın Halk Sağlığı derslerini vermek üzere Okul müdürü Prof.Dr.Sayın Eren Kum tarafından görevlendirildiniz. Çok sevdiğim Halk sağlığı hocalarımı okulumuzda görmek beni çok mutlu etti. Okulumuzun teorik ve uygulamalı eğitimlerini Prof.Dr. Gülümser Kubilay ve Prof.Dr. Nimet Karataş ile birlikte yürüttünüz ve öğrencilerimizin sevgisini kazandınız. Ben, Hacettepe HYO'dan gelen tüm hocalarımı izlerken çok mutlu idim çünkü ben, okulda çalışmadan yaklaşık 10 yıllık hastane çalışmasının ardından subay hemşire olarak okulumuzun kuruluşunda yer almış ve öğretim görevlisi olarak çalışmalarımı sürdürmeye başlamıştım. O nedenle hocalarımı okulumuzda görmek ve izlemek bana çok şey katıyordu. Halk sağlığı bölümünün güler yüzlü ve sakin hocaları öğrencilerimizin gönüllerini fethetti daha sonra da Yüksek Lisans eğitimine katılmak isteyen öğrencilerimizin sayısı her zaman attı.

Sevgili hocam sizinle olan iletişimimiz ailelerimizin İstanbul da komşu olmaları ile pekişti. Annem sizin kayınvalidenize ve kayınpederinize nasıl içten ve gönülden baktığınızı, hafta sonlarında Ankara'dan gelerek onları rahat ettirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığınızı halen anlatır. Hep “Ümit gibi bir Gelin bulunmaz” diyerek hayranlığını dile getirir. Çok sevgili hocam, yaklaşık 40 yıllık çalışmamın ardından emekli olacağım sene (2012) Kayseri Erciyes Üniversitesin de açılacak Cerrahi Hastalıklar hemşireliği doktora programı için beni davet ettiniz. Bu davetin benim için yarattığı onur çok önemlidir. İçtenlikle kabul ettim. Halen Okulunuza gidip ders verir iken sizin orada Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak varlığınız beni hep yüreklendirdi ve sevindirdi. Bu sevincimi aynı yerde misafir hoca olan Prof.Dr. Nurgün Platin ve Prof.Dr. Ayşe Özcan ile de sık sık paylaşmaktan mutluluk duydum.

Sayın hocam, siz özel ve iş yaşamında prensipli hareket eden, hep çalışan ve insana insanca davranışlarda bulunan sevgi ve saygı dolu bir hocasınız. Sizi hep saygı ve sevgiyle ve de hep yanımızda hissedeceğiz. Örnek yaşamınıza bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğinize inanıyorum. Sevgili eşiniz, kızlarınız, damatlarınız ve torunlarınızla sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu yıllar diliyorum.

Prof. Dr. F.Sevgi HATİPOĞLU
Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi

44 yıl



“Ümit Seviğ tecrübenin adıdır.”

Prof. Dr. Ümit SEViĖ her durumda vazgeçilmez tahlilleri ve çözümleriyle değer katan, desteğini esirgemeyen bir bilim kadınıdır. Doğal yetenekleri, hemşirelikte ve akademisyenlikteki başarısı, doğayı gezme ve görme arzusu onun çok iyi bir halk sağlığı uzmanı olmasını sağlamıştır. Toplumu çok iyi tanır, isteklerini ve yönelimlerini anında görür değerlendirir. Halk sağlığı hemşireliğindeki derin bilgisi doğal yetenekleriyle birleştğinde ortaya çıkan tespitleri çok gerçekçidir.

Bazı insanlar vardır; fırtınalı sisli denizlerde yolunuzu şaşırtdığınızda sizin pusulanız olur, yol gösterir. Prof. Dr. Ümit SEViĖ’de o insanlardan biridir. Size ışık olur, yolunuzu aydınlatır.

“Ümit Seviğ tecrübenin adıdır”. İnce zekâsı, ileri görüş kabiliyeti, mütevazılığı ve nezaketi, huzur ve güven veren sözleri, her türlü güzelliğe olan hayranlığı, vatan ve millet aşkı ve halk sağlığı görüşleri ile sıradan bir insan değildir. Yargılamadan dinlemesi, cesaretlendirmesi ve problemlerin çözümünü kolaylaştırması onun iyi bir lider olduğunun göstergesidir. Halk sağlığı hemşireliği ekibinde onunla beraber çalışmaktan ve onu tecrübelerinden yararlanmaktan onur ve gurur duyarız. Umarız gelecekteki torunlarına :) bizde onun kadar yol gösterici ve lider olabiliriz...

**Halk Sağlığı Hemşireliği AD.
Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Handan ZİNCİR
Öğr. Gör. Dr. Betül ÖZEN
Araş. Gör. Filiz ÖZKAN
Arş. Gör. Yurdağül GÜNAYDIN ve
Gelecekte ki torunları..**



“sadece iyi bir bilim insanı değildi
Ümit hocam iyi bir insandı.”

Ümit Hocamla 2003 yılı Mayıs ayında doktora tez sınavıma jüri üyesi olarak gelişle karşılaşmıştık. Bilgi ve birikimini sevgiyle karşıya aktarışı, karşıdakini incitmek, motivasyonunu azaltmamak için verdiği insani çabayı gördüğümde sevgi tohumları serpilmişti yüreğime. Sadece iyi bir bilim insanı değildi Ümit hocam iyi bir insandı. Böyle bir değeri bulmuşken kaybetmek istemedim. Her zaman ulaşılabilir olan, deneyim ve bilgilerini sevgisiyle harmanlayıp paylaşan Ümit hocam çok ama çok değerli benim için. Umuyorum ki emekliliği bir veda değil bir başlangıç olur, bizlerden elini hiç çekmez. Sizi çok seviyorum hocam..

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

44 yıl



“Hiç bir zaman unutmayacağım..”

Prof. Dr. Ümit Seviğ hocamızı iki yönlü düşüneceğim. Birincisi bilimsel açıdan halk sağlığı hemşireliğinin duayen hocası olması, ikincisi ise bir insan olarak zarif, hoş, kibar ve hümanist kişiliği. Betül Özen'in doktora sınavındaki nazik davranışlarını ve benim doçentlik sınavımdaki yaklaşımlarını hiçbir zaman unutamayacağım. Sevgilerimle..

Doç. Dr. M. Nihal ESİN
İstanbul Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi



“Gurur duyuyorum sözü bana inanılmaz bir mutluluk yaşatmıştır.”

Kendisi benim 2012 yılında Bakırköy Sağlık Y.O' da gerçekleşen doçentlik sınavımda, sınav jürimde yer alıyordu aynı zaman da jüri başkanıydı. Dolayısıyla hayatımda çok özel bir yeri var, bana doçentlik cüppemi giydirirken söylediği "Halk Sağlığı Hemşireliği" alanında senin gibi bir doçente cüppe giydirmekten "gurur duyuyorum" sözü bana inanılmaz bir mutluluk yaşatmıştır. Naif, sıcak, etik yaklaşımıyla kendimi rahatlıkla ifade edebileceğim bir sınav süreci yaşamamda emeği olan değerli hocamın emeklilik töreninde kısacıkta olsa adımın geçmesi bana onur verir. Sevgilerimle..

Doç. Dr. Şafak DAĞHAN
Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi

44 yıl



“Onlarca insanın akademik ilerlemesine kapılar açarak emekliliğe ulaştın...”

Sevgili Ümit

Senin yüzlerce kez gidip geldiğin Kayseri-Ankara Yolundan Kayseri'ye doğru gelişerimde senin yıllarca verdiğin emeğin ne kadar büyük olduğunu hep düşündüm. Yolculuğarımdan birinde izlediğim film bir iş kadınına yıllar sonra ailesi tarafından gönderilen gençlik ideallerini yazmış olduğu mektuplarla ilgiliydi. Bu mektuplar iş kadınına gençliğinde düşündükleri ile bugün gerçekleştirdiklerini karşılaştırma şansı veriyordu. Sen Hacettepe'den ayrılırken böyle mektuplar yazmış olsaydın ve bugün yapabildikleriyle kıyaslasaydın sanırım düşündüklerinin üzerinde başarılı bir iş yaşamını Kayseri'de yaşadığını fark ederdin.

Güçlü aile ilişkilerini de sürdürerek, özel yaşamınla iş yaşamını dengeleyerek, Kayseri'nin tarihi güzelliklerini keşfederek, Kayseri'de dostlar edinerek ve onlarca insanın akademik ilerlemesine kapılar açarak emekliliğe ulaştın. Ne mutlu sana, ne şans Erciyes Üniversitesine. Yolun açık olsun. Sağlıklı ve Huzurlu uzun bir ömür dileklerle, güzel günlerin olsun.. Sevgilerimle

Prof. Dr. Gülşen TERAKYE
Melikşah Üniversitesi



“Onun öğretileri ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün çok değerli hocamız Prof. Dr. Ümit Seviğ ile tanışması 2005 yılında yapılan bir Hemşirelik Haftası etkinliği ile başladı. Geçen 10 yıl içinde okulumuzun öğretim elemanlarına akademik, bilimsel, insani katkılarının kelimelerle anlatılması mümkün değildir. Okulumuz kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının büyük bir kısmı Lisansüstü eğitimini saygıdeğer hocamızın öncülüğünde tamamlamıştır ve onun öğretileri ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Çünkü Hocamızdan eğitim alan tüm arkadaşların birer birey, öğrenci, anne, akademisyen olarak çok şey öğrendiklerini gururla ve onurla ifade etmek istiyoruz. Hocamızın bize tuttuğu ışık eminiz ki her zaman bizim ve öğrencilerimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Doç. Dr. Gülendamar KARADAĞ
Gaziantep Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

44 yıl



“o, bizden önce düşünüp, çözüm yolları üretmekteydi”

Doktora eğitimimiz boyunca sabahın beşinde okulda bulunmak durumundaydık. Ancak bu kadar erken saatte okulda olmamıza rağmen, hiç bu durumun sıkıntısını yaşamadık. Çünkü hocamız her konuda sorun yaşayıp yaşamadığımızı, okula geliş saatimizden nasıl döneceğimize, yolculuklar sırasındaki gözlemlerimizin mesleğe nasıl katkısı sağlayacağına kadar birçok konuda bizden önce düşünüp, çözüm yolları üretmekteydi.

Mesleki veya özel yaşamımız ile ilgili her türlü sorunda ilk aradığımız, danıştığımız, değerli zamanını ve görüşlerini aldığımız ve almaya da devam ettiğimiz, aynı zamanda sevincimizi ve üzüntümüzü de paylaştığımız hocamızın emekleri hiçbir şekilde yadsınamaz. Hocamızın sadece bize değil mesleğe, mesleki değerlere katkısını takdirle karşılıyor, yaşamının yeni döneminin gönlünce olmasını temenni ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Doç. Dr. Gülendamar KARADAĞ
Gaziantep Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sevgili Hocam
Hemşirelik mesleğini önemsettiren,
Felsefesi doğrultusunda ısrarla devam ettiren,
Yolumu seçtiren,
Önümü gördüren,
Desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen,
Çok saygıdeğer hocam
Emeklilik sizin için belki biraz rahatlama
Ama benim için hüznün, meslek adına kaygı,
İyi ki varsınız, iyi ki benim hocam oldunuz
Sizi çok seviyorum.

Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN
Harran Üniversitesi
Sağlık Yüksek Okulu



44 yıl



“Güzel aile ilişkileri ile örnek bir eş ve anne..
Gençlere taş çıkartacak kadar azimli, yürekli bir insan.”

Değerli hocam nezaketi ve hanımefendi kişiliği ile saygın bir yere sahip kalbimde. Başarılı ve özverili bir eğitimci, sabahın 8'i olmadan mesaiye başlayan, akşam geç saatlere kadar çalışan vefakâr bir eğitimci.

Ailesini Ankara'da bırakarak bizlere önder olmaya, eğitim vermeye geldi. Tabii eşine ve ailesine de teşekkür etmek lazım onların desteği sayesinde bizlere el uzatabildi. Güzel aile ilişkileri ile örnek bir eş ve anne. Gençlere taş çıkartacak kadar azimli, yürekli bir insan.

Ümit hocamın önderliğinde Hemşirelik bölümü yüksek lisans, doktora programlarını erken dönemde açabildi ve varlığını bu kadar geliştirebildi diye düşünüyorum.

Çok kibar, hanımefendi bir insan onun odasına girerken bir iki kez düşünürdüm, hocamı incitmeden, yormadan dileklerimi dile getirmeye çalışırdım.

Böbrek taşı ameliyatı olduğu zaman hocamın yanıdaydım, insan ağrısını bu kadar kibar mı dile getirir, hiçbir of demez mi? :)

Değerli hocam sayenizde insan sağlığının önemini, mesleğimize olan saygımızı, disiplinli çalışma bilincini kazandırdınız.

Değerli hocama bizlere verdiği emekler için sonsuz şükranlarımı bildiririm. Sağlık, mutluluk dolu bir ömür dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Pınar TEKİNSOY KARTIN
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi



“Gerçek bir insan olmanın ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu öğrendim.”

Ümit hocamla ilgili söyleyecek yazacak çok şey var. Hepsini sıralamak istesem sayfalara sığmaz. Ancak en önemlilerini söylemek istiyorum. Ümit hocamdan en önce gerçek insan olmanın ne olduğunu insanlığın ne olduğunu öğrendim. Nezaketli olmayı öğrendim ve en önemlisi bir akademisyen kendi hayatı ile öğrencilerine nasıl örnek olmalıyım öğrendim. Hayatımda bana öğrettiğiniz her şey için insanlık için nezaket için ve şu an kendi ayaklarım üzerinde durabildiğim için çok teşekkür ederim hocam. Siz hayatımda her zaman olacaksınız.

Yrd. Doç. Dr. Zeliha Kaya ERTEN
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi



“ Kendisi mükemmel kişiliğinin yanında, iyi bir eğitimci ve iyi bir kılavuzdur. ”

İnsan, hayatın anlamını arama çabasına özellikle genç yaşlarda başlar. Eğlence ve neşe devri olan çocukluk döneminin bitimiyle başlar anlam arayışı. Anlam arayışının normal seyri budur. Ben şahsım adına diyebilirim ki, daha küçük yaşlarda hayatın anlamını sorgulamaya başladım. Kendimce birtakım cevaplar verdim “Hayatın anlamı nedir?” sorusuna. Yaşam nefes alıp vermektен ve gündelik birtakım ihtiyaçları karşılamaktan mı ibarettir? Sorusuyla başlayan anlam arayışına neticede şu cevapları vermiştim: Yaşam, sevgidir; yaşam öğrenmek ve öğretmektir ve bundan sonra geriye iyi anılar ve iyi bir isim bırakmaktır yaşam. Bu cevabı almış olmak yeterli değildi tabii ki. Bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum.

Her şeyden önce eğitim hayatımda hemşirelikle devam etmeliyim, en güzel şekilde tamamlamalıydım. Nihai hedefim iyi bir üniversite tahsilinden sonra, iyi bir akademik kariyerdi. Tüm bu çabalar ya da hayaller kendimi gerçekleştirmek yanında, hemşireliği anlamak ve öğretmekten alacağım mutluluğu yaşamaya dönüktü.

Üniversiteye gelene kadar kişiliğim oluşmasında büyük katkıları olan değerli hocalarımı hiçbir zaman unutamam. Bize sevgi ile yaklaşan ve geleceğin büyükleri olduğumuz noktadan hareket ederek bizleri en güzel şekilde yetiştiren öğretmenlerime bu vesileyle bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Üniversite tahsilim bittikten sonra, kendimi gerçekleştirmek ve eğitim yoluyla fayda sağlamak adına yeni bir yolculuk başlıyordu benim için. Doğrusu, bu yolculukta bana kılavuzluk edecek insanların desteğine çok ihtiyacım vardı. Neticede, insanın tek başına başarılı olabilmemesinin imkânsız olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Yüksek lisansa başlamamla birçok hayalime ulaşacağıma olan inancım artmıştı. Çünkü ilk günden hocalarımla büyük desteğini aldım. Akademik kariyer yaşamımda bana kılavuzluk eden değerli hocalarımla varlığı bugünlere gelmemde en büyük etken oldu. Hiçbir zaman bizlerden emeğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Ümit Seviğ hocamdan burada özellikle bahsetmeliyim. Kendisi mükemmel kişiliğinin yanında, iyi bir eğitimci ve iyi bir kılavuzdur. Sadece akademik kariyerimi tamamlama sürecinde bilgi bakımından değil, her bakımdan olgunlaşıp gelişmeye kendisinin çok önemli ve değerli katkıları olmuştur. Sayın Ümit Hoca gibi değerli insanların varlığı geleceğe daha ümitli bakmamız için bence en önemli sebeptir. Sözlerimi bitirirken, değerli hocam Sayın Ümit Seviğ hocam sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZCAN
Nevşehir Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu



Prof. Dr. Ümit Feriğ Hocama Mektup

Kalbimizle hissettiklerimizi yazıyla nasıl söyleyebiliriz; biz bunu hiç çalışmadık.

İlk sesini telefonda duyduğum,

İlk karşısında nasıl duracağımı bilmeden,

Tertemiz, süsüz, sade,

İzzetle, bilgili,

Her zaman eşit,

Her zaman mesafeli, ama biliriz ki

Her zaman yanımızda-yanbaşımızda,

Güneşli bir orman,

Bizimiz güneşimiz,

Halk sağlığının güneşlerinden biri, karşısında durmaya çalışmak,

Prof. Dr. Emine Ümit FİDİ

Biz seninle, karanlığın gözüne bakarak yürümeyi öğrendik,

Biz Ümitsizliği değil.....

Ümit'i seçtik.



Yrd. Doç. Dr. Gökçe Demir
Ahi Evran Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu



Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

•Aralık 2015•

