

# İSLAMOFOBİK BİR GRUBUN (STOP ISLAMIZATION OF AMERICA) FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASINA BAKIŞI

The Perspective of an Islamophobic Group (Stop Islamisation of America) on  
the Palestine-Israel Conflict)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÜLGER\*

Geliş Tarihi: 31.01.2024 | Yayına Kabul Tarihi: 21.03.2024

*“In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Support Israel. Defeat Jihad.” (Uygur insan ve vahşi arasındaki tüm savaşlarda uygar insanı destekle. İsrail'i destekle. Cihadı bozguna uğrat.)*

Pamela Geller

## Öz

Bu çalışmada Stop Islamization of America (SIA) isimli grubun, Filistin-İsrail çatışmasına bakış açısı ve politikaları, hareketin kimliği ve İslamofobi kavramı üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında hareketin sosyal medya hesapları, haber siteleri ve yayınları incelenmiştir. Buradan hareketle SIA'nın dünyayı yorumlayış şekli, İslam'ı algılayış ve Filistin-İsrail çatışmasına dair çıkarımları tartışılmıştır. İsminden de anlaşılacağı üzere hareketin kuruluş amacı İslam ve Müslüman karşıtlığıdır. İslam karşıtlığının temelini ise İslam'ın Batı Medeniyeti için tehdit oluşturduğu iddiasını yerleştirmektedir. Bu çerçevede İslam, Batı için bir ötekidir, Batı Medeniyetini ele geçirmeye çalışmakta ve üstelik bunu gizli bir şekilde, Batı'nın Müslümanlara sağladığı olanaklar aracılığıyla yapmaktadır. Anlaşılacağı gibi dünya siyasetini medeniyetler çatışması tezi üzerinden anlamlandıran SIA'ya göre Filistin-İsrail çatışması

## Abstract

In this study, the perspective and policies of the group called Stop Islamization of America (SIA) on the Palestine-Israel conflict were evaluated through the identity of the movement and the concept of Islamophobia. During the study, the movement's social media accounts, news sites, and publications were examined. From this point of view, SIA's way of interpreting the world, its perception of Islam, and its implications regarding the Palestine-Israel conflict are discussed. The founding purpose of the movement is anti-Islam and anti-Muslim sentiments. The basis of anti-Islamism is the claim that Islam poses a threat to Western civilization. It is claimed that Islam is trying to take over Western Civilization secretly, thanks to the opportunities the West provides to Muslims. SIA interprets world politics through the thesis of the clash of civilizations, so for them, the Palestinian-Israeli conflict has the same basis. For SIA, both an ideological struggle and

\* Gaziantep Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ugurulger@gantep.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3677-393X

da aynı temelde yükselmektedir. SIA için İslam'a yönelik hem ideolojik bir mücadele verilmeli hem de gerektiğinde sıcak çatışmaya girilmelidir. Sıcak çatışmanın bir boyutu başta IŞİD ve El Kaide olmak üzere köktenci gruplara karşı savaştan diğer boyutu ise Filistin-İsrail çatışmasıdır. Bu nedenle Batı'nın ön karakolu olarak görülen İsrail'in koşulsuz bir şekilde desteklenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Çünkü bir yandan vahşiler olarak tasvir edilen Müslümanlara karşı İsrail'i desteklemek insani bir tutum olarak gösterilirken, diğer yandan İsrail'in bu savaşı kaybetmesi durumunda Müslümanların başta Avrupa ve Amerika olmak üzere Batı Medeniyetine yöneleceği iddia edilmektedir. Tüm bu vurguları desteklemek için çeşitli olaylara veya bazı Müslüman isimlerin açıklamalarına atıf yapılmakta ve tekil olaylar heterojen İslam dünyasının geneline atfedilmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** İslamofobi, Yabancı Düşmanlığı, İslam Karşıtlığı, Stop Islamization of America, American Freedom Defense Initiative, Filistin-İsrail Savaşı.

a hot conflict against Islam should be waged. While one dimension of the hot conflict is the war against fundamentalist groups, especially ISIS and Al Qaeda, the other dimension is the Palestinian-Israeli conflict. To support all these emphases, they reference various events or statements of Muslims.

Briefly, it is claimed that Israel, which is seen as the front post of the West, should be supported unconditionally. Because, supporting Israel against Muslims, who are depicted as savages, is shown as a humanitarian attitude, and on the other hand, it is claimed that if Israel loses this war, Muslims will turn to Western civilization, especially Europe and America.

**Key words:** Islamophobia, Xenophobia, Islam Hatred, Stop Islamization of America, American Freedom Defense Initiative, Palestine-Israel War.

## GİRİŞ

Gerek sembolik anlamı gerekse yaşanan çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin büyüklüğü nedeniyle, Filistin-İsrail çatışması uluslararası gündemin en önemli konularından bir tanesidir. Çatışma salt askeri zeminde gerçekleşmemekte, bir propaganda savaşını da içermektedir. Taraflar, birbirinin talep ve duruşunu gayrimeşru göstermeye çalışırken, kendi duruş ve taleplerini desteklemektedir. Temel amacı üçüncü grupların savaş nezdindeki duruşunu etkilemek olan bu çabalar, kimlik eksenli olduğu sürece yabancı düşmanlığının yükselmesine neden olmaktadır.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatması ve İsrail'in hava savunma hattını geçebilmesi, savaşı yeni bir eşiğe getirmiştir. Binyamin Netanyahu'nun vereceklere yanıtın şiddetini haber veren sözlerinin de gösterdiği üzere<sup>1</sup> çatışma gittikçe derinleşecektir. Çatışmanın boyutu iki tarafın da sivil kayıplar vermesine, insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına ve çatışmanın farklı ülkelere sıçramasına neden olmuştur.

1 "Vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek." (Cumhuriyet, 09.10.2023).

Savaşın dünya kamuoyunda büyük yankı görmesi, kimlik eksikli propagandaların da etkisiyle, tarafların kimlikleri üzerinden ötekileştirilebilmesine ortam hazırlamış; antisemitist ve İslamofobik söylem ve saldırılar artmıştır (Yang, 10.11.2023). Bu önyargılar genellikle popülist radikal sağ gruplar<sup>2</sup> tarafından oluşturulup yaygınlaştırılrsa da ana akım siyaseti etkileyebilme kapasitesine sahiptir.

Bu çalışmada Filistin-İsrail çatışması, ABD'de kurulmuş olan *Stop Islamization of America*<sup>3</sup> (SIA) adlı örgütün söylem ve anlatıları üzerinden ele alınacak, hareketin çatışmayı algılayış ve aktarış şekli incelenecektir. *American Freedom Defense Initiative*<sup>4</sup> olarak da bilinen örgüt, söylemlerini İsrail yanlılığı ve Müslüman karşıtlığı üzerinden sunmaktadır. Üstelik örgütün savaş hakkındaki yorumları da bu temel üzerinden şekillenmektedir.

Çalışmanın hazırlanabilmesi için SIA'nın kurucularına<sup>5</sup> ait yayınlar incelenmiş, kurucularının Twitter paylaşımları<sup>6</sup> ve sahip oldukları haber portalları<sup>7</sup> 01.10.2023-10.01.2024 tarihlerini kapsayacak şekilde içerik analizi yöntemiyle taranmıştır. Kurucuların yayımlamış oldukları eski yayınlardan elde edilen bilgiler ile hareketin ideolojisine ek olarak Filistin-İsrail çatışmasına dair genel duruşu anlaşılmasına çalışılırken haber portalları ve Twitter hesaplarında yapılan araştırma ile güncel savaş hakkındaki yorumları incelenmiştir. Elde edilen veriler İslamofobi ve yabancı düşmanlığı kavramları çerçevesinde yorumlanacaktır. Bununla birlikte SIA'nın İslam'a ve Kuran'a dair yorumları din bilimsel bir çerçevede değerlendirilmeyecek, bu iddiaların gerçekliği veya yanlışlığı tartışılmayacaktır. Bu tür değerlendirmeler din bilimi öğrencilerinin işidir.

Bu çalışmanın önemi, İslamofobik bir grubun görüşlerini inceleyerek yabancı düşmanlığı ile ilgili çalışmalara katkı sunmasıdır. Bir insanlık suçu olan yabancı düşmanlığı, hedef aldığı grubun toplumdan dışlanmasına sebep olarak daha kötü yaşam standartlarına razı olmasına neden olmaktadır (Grosfoguel, 2003: 192). İs-

2 Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ırkçı, faşist parti ve örgütlerden ayırabilmek için, aşırı sağ yerine popülist radikal sağ kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Bu gruplar kendi kültürel kimliklerine olumlu, farklı kimliklere ise olumsuz anlamlar atfetmektedir (Vardar, 2004: 110-114).

3 Türkçesi: Amerika'nın İslamlaşmasını Durdur.

4 Türkçesi: Amerikan Özgürlük Savunusu Girişimi

5 Robert Spencer ve Pamela Geller.

6 Sepencer'in Twitter adresi: <https://twitter.com/jihadwatchRS>; Geller'in Twitter adresi: <https://twitter.com/PamelaGeller>.

7 <https://www.jihadwatch.org>; <https://gellerreport.com/>

lamofobi de yabancı düşmanlığının bir türüdür. Süreç içinde Müslümanlara karşı önyargılar normalleşmeye başlamaktadır. Örneğin Cumhuriyetçilerin çoğunluğu Müslümanların Amerika'ya Şeriat getirmeyi amaçladığını düşünmektedir (Lean, 2012: 66).

Bu çalışma Filistin-İsrail çatışmasını yalnızca İslamofobi üzerinden, SIA'nın anlatılarını çerçevesinde ele almakla sınırlandırılmıştır. Sonraki çalışmalarda, bu çatışmanın antisemitizm ve farklı gruplar üzerinden incelenmesi, uluslararası bir çatışmanın kimlik eksenli ötekileştirmeye etkisinin ve genel anlamıyla yabancı düşmanlığının dinamiklerinin anlaşılabilmesi konusunda katkı sağlayacaktır.

Bir tür yabancı düşmanlığı olan İslamofobi, Müslümanlara yönelik önyargı veya düşmanlık olarak tanımlanabilir. İslamofobik bakış açısı Müslüman dünyasının ve İslam'ın basitleştirilmiş bir anlatısından hareket etmekte (Elman, 2012: 146; Taras, 2012: 97) ve tüm Müslümanları genellemektedir. Üstelik İslam'ın değişmez ve mutlak bir din olduğu savunularak, takipçilerinin davranışlarının da dini temeller üzerinden şekillendiği ileri sürülmektedir (Halliday, 1996: 1).<sup>8</sup> Kavram, Müslümanların tehdit olarak görülmesini içerdiği için onların toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerden dışlanmasını da içermektedir (Allen, 2010: 189; The Runnymede Trust, 1997: 1-4). Bu çerçeveden bakıldığında geçmişin aşırı sağcılarının biyolojik farklılıklar ve üstünlük çerçevesinde kurmuş olduğu ırkçılığın, kültürel temeller üzerinden yeniden kurulmuş halidir (Awan ve Zempi, 2020: 5). Balibar, bu şekilde yabancı düşmanlığını, "yeni ırkçılık" olarak adlandırmaktadır (Balibar, 1991). İslamofobi de bu çerçevede ele alınabilir (Awan ve Zempi, 2020: 3; Fekete, 2009: 69).

SIA'nın ele alınmasının nedeni, örgütün veya hareketin en uç noktadan İslam düşmanlığı yapması ve varlığının temelini bu karşıtlık üzerinden kurgulamasıdır. Her ne kadar bir siyasi parti olmasa ve Amerikan siyasetinin iki partili yapısı gereği popülist radikal sağ partiler veya gruplar tek başlarına siyasal etkinlik kazanamaları da özellikle Donald Trump'ın başkanlık döneminin gösterdiği üzere, ana akım merkez sağ ile popülist radikal sağın yakınlaşması söz konusudur. Böylece popülist radikal sağ parti ve örgütlerin söylemleri ana akım siyaset içerisinde daha fazla yer bulmakta ve ayrımcı söylemleri doğallaşmaktadır. ABD'de komünist

8 Elbette tüm dinler takipçilerin davranışlarını bir ölçüde etkileyebilmekte olsa da bu durum tüm insanların aynı davranışları sergilediği ve homojen bir şekilde aynı tutumlara sahip oldukları şeklinde anlaşılmalıdır.

karşıtlığının salt muhafazakârlara özgü bir tavır olmaması gibi İslam karşıtlığı da yalnızca Amerikan sağının bir özelliği olmaktan çıkmaktadır (Mudde, 2018: 30).

Çalışmada öncelikle, genel hatlarıyla SIA ele alınacak ve ikinci bölümde SIA'nın Filistin-İsrail çatışmasına bakış açısı, aşağıdaki araştırma soruları üzerinden açıklanacak ve sonuç bölümünde SIA'nın Filistin-İsrail çatışmasına bakış açısı özetlenecek ve de tartışılacaktır.

Yanıt aranacak araştırma soruları şunlardır:

1. Filistin-İsrail çatışması SIA için ne anlam ifade etmektedir?
2. SIA'nın İsrail'i destekleme nedenleri nelerdir?
3. SIA'ya göre Müslümanların savaştaki rolü nedir?
4. Yapılması gerekenin ne olduğunu düşünmektedirler?

## 1. STOP ISLAMIZATION OF AMERICA (SIA)

SIA, kendisini başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan özgürlüklerini savunmaya vakfettiğini açıklayan bir girişimdir. Pratiğe bakıldığında özgürlük karşıtı, muhafazakâr popülist bir hareketin ürünü olsa da bu ideolojisini tam da kendilerine atfedilen suçlamalara yanıt verircesine özgürlük savunusu olarak adlandırılmaktadırlar.

SIA'nın kurucuları Pamela Geller ve Robert Spencer'dir. Eski bir gazeteci olan Geller, 11 Eylül saldırıları sonrasında, *tehdit* olarak gördüğü İslam'ı araştırmaya başlamıştır. Geller'in görünürlüğü, 11 Eylül saldırılarının hedeflerinden biri olan Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınlarında kurulmak istenen cami projesine karşı etkin rol aldığı kampanyayla (CNN, 07.06.2010) artmış ve Müslümanlar hakkında nefret söylemlerine varan İslamofobik açıklamalarıyla tanınmıştır. *Stop Islamization of America* adlı bir kitabı bulunan Geller, Geller Report<sup>9</sup> isimli bir de haber portalına sahiptir. Kur'an ayetlerinden Hz. Muhammed'in hayatına dek çeşitli konularda pek çok kitabı olan Spencer da Jihad Watch<sup>10</sup> isimli haber portalıyla ve katıldığı konuşmalarla Müslüman karşıtı kampanyasını sürdürmektedir. Katolik

9 <https://gellerreport.com/>

10 <https://www.jihadwatch.org/>

bir ailede yetişen Spencer'in dedesi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'den Amerika'ya göç etmiştir (Lean, 2012: 58). SIA'nın Avrupadaki göçmen karşıtı popülist radikal sağ partiler ve girişimlerle sıkı ilişkileri vardır.

SIA, popülist radikal sağ bir girişim olarak siyasal alanı, Laclau'nun popülizm anlayışına (Laclau, 2005; Laclau, 2011) uygun olarak, homojen bir biçimde birbirine eklenmiş iki karşıt grubun çatışması olarak algılanmaktadır. Üstelik kendilerini *gerçek halkın sesi* olarak yorumlarken, Müslümanlarla işbirliği veya temas halindeki "kullanışlı aptallar" olarak addettikleri *yozlaşmış seçkinlerle* mücadele ettiklerini varsaymaktadırlar. Bu ayırım da popülizmin ayırıcı yanlarından bir tanesidir (Mudde, 2018: 2,3). Sağcı olmalarının nedeniyse toplumun saflığını muhafaza etmeye çalışmaları ve kapitalizmin – hatta neoliberalizmin – ateşli savunucusu olmalarıdır. Örneğin doğrudan alınan vergilerin artırılmasına, sosyal yardımlara, farklı ekonomik sınıflar arasında gelir aktarımı yapılmasına karşı çıkmaktadırlar (Geller ve Spencer, 2010). Ancak temel karşıtlıkları, etnik ve kültürel farklılıklar üzerinden kurgulanmıştır. Başta Müslümanlar olmak üzere siyahiler, Amerikan yerlileri, LGBTQ üyeleri, solcular, çevreciler ve feministler SIA'nın haber ve paylaşımlarında tehlike ve tehdit olarak sundukları çevrelerdir. Karşı çıktıkları bu gruplar her ne kadar heterojen olsa da onları, "Batı medeniyetine" karşı bir komplo içerisinde olan kötücül bir güç birlikteliğinin parçası olarak görmektedirler. Kendilerini ise bu gruplar dışında kalan herkesi ve hatta bu grupların üyesi olmakla birlikte yine bu gruplara karşıtlık duyanların da dâhil olabildiği bir zümrenin haklarını savunuyor olarak sunmaktadırlar. Örneğin, sıkça İslami normlara uymadığı için toplumdan veya ailelerinden baskı gören Müslümanlara dair haber yaparak, bu kişiler üzerindeki baskıyı gayrimeşru göstermektedirler.

## 2. FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI VE SIA

11 Eylül Saldırıları sonrasında, İslam'a dair önyargılar daha görünür bir hal almış (Nimer, 2011: 80), Soğuk Savaş dönemindeki komünizm karşıtlığının yerine İslam karşıtlığı almaya ve İslamofobi normalleşmeye başlamıştır (Fekete, 2009: 102; Mudde, 2018: 27-30; Gottschalk ve Greenberg, 2011: 196). Örneğin her ne kadar tüm Müslümanların terörle eşleştirilmemesi gerektiğine dair çağrılarda bulunsa da dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush, pek çok konuşmasında Müslümanlarla terörü özdeşleştirmiştir (Cole, 2011: 128). Bu süreç tam da Huntington'un *Medeniyetler Çatışması* (Huntington, 2011) tezinde vurguladığı üzere

Soğuk Savaş sonrasındaki yeni çatışmaların medeniyetler arasında, kültürel bir temel üzerinden yükseleceği teziyle uyumludur. Keza SIA içinde de Huntington'a atıfla, İslam'ın Batı medeniyetinin düşmanı olduğunu açıklama girişimleri vardır (Spencer, 2003: xii).

İslamofobik tutum ve söylemlerin yaygınlaşması Filistin-İsrail savaşının da bu çerçevede yorumlanmasına neden olmaktadır.<sup>11</sup> SIA için Filistin-İsrail çatışması tahayyül ettikleri İslam'a karşı savaşın en somut örneğidir. Bu savaş hakkındaki yorumlarında bir yandan İslam'a yönelik her zamanki olumsuz yargılarını sürdürürken bir yandan da İsrail hakkındaki eleştirileri gayrimeşru gösterme çabası içindedirler.

## 2.1. SIA İçin Filistin-İsrail Çatışmasının Anlamı

SIA, başta ABD olmak üzere Batı medeniyetinin fiili bir savaş içinde olduğunu iddia etmektedir. Aslında bu durum SIA'nın içinde yaşadıkları ve tahayyül ettikleri dünya gerçeklerine yönelik tepkilerinin gün ışığına çıkmasından kaynaklanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de 20. yüzyıl sekülerleşmenin arttığı, başta din olmak üzere tüm meta anlatıların sorgulandığı, post-modern bakış açısının sanattan siyasete hemen her yerde kendini gösterdiği bir süreç olmuştur. Bu durum, ABD'nin kendi varlığını dayandırdığı ilkelerinin ve makbul yurttaş tanımının da sorgulanmasını içermektedir. Siyahilerin, Latin Amerika kökenli grupların, Müslümanların görünürlüğünün artması beyaz ve Protestan Amerikalıların toplum içerisindeki eski ayrıcalıklarını kaybetmesine neden olmaktadır. Amerikan yerlilerinin, siyahilerin bir dönem maruz kaldığı politika ve şiddet bugün utanç kaynağı haline gelmeye başlamıştır. Hıristiyan Avrupa'nın sömürgecilik döneminde işlemiş olduğu suçlara, Haçlı seferlerine ve Nazi dönemine dair kuvvetli sorgulamalar Batı toplumlarındaki önemli dayanakların etkisini yitirmesine koşut olarak ilerlemiştir. Üstelik bu süreç 21. yüzyıla birlikte ABD'nin dünya ekonomisi içerisindeki ayrıcalıklı konumunu kaybetmeye başlamasına da eşlik etmektedir. Ülke içerisinde yaşanan ekonomik değişikliklerin de etkisiyle muhafazakâr, beyaz Protestan Amerikalılar kendilerini tehdit içerisinde görmektedir. Üstelik bu tehdit yalnızca uluslararası alanda değil küreselleşmenin bir sonucu olarak hemen yanı başlarında, Müslüman komşularında, Meksikalılarda, Müslüman kökenli siyahi

11 Savaşın kimlikler üzerinden yorumlanması, çatışmanın iki tarafında (İsrail ve Filistin) da başvurulan bir taktiktir. Örneğin Türkiye'de İsrail'in Filistin politikalarını protesto eden gruplar büyük oranda antisemitist söylemlerle hareket etmektedir (Ülger, 2019; Ülger, 2022: 109).

bir Başkan'ın varlığında somutlaşmaktadır. Avrupa'da da benzer bir durum söz konusudur. Popülist radikal sağ, yerel olmayan grupların ve fikirlerin varlığına kuşkuyla yaklaşmış, onlara karşı yerel değerleri ve yerlileri korumayı amaç edinmiştir. Bu bakış açısı "Almanya, Almanlar içindir!" sloganında da kendini göstermektedir.<sup>12</sup> Bu sloganların temelinde hem bir saflık arayışı hem de eski düzene özlem vardır: Yabancıların, kadınların, siyahilerin *hadlerini* bildikleri ve beyaz erkek işçi sınıfının günlük işiyle onurlu bir yaşam elde edebildiği *o güzel zamanlar* (Mudde, 2018: 2, 108). Bu türden bir karşıtlığın en kolay hedefi ise başta Müslümanlar olmak üzere göçmenlerdir. Çünkü hem görüntüleriyle hem de temsil ettikleri medeniyet tasavvuru nedeniyle kolaylıkla harici olarak algılanmaktadırlar. Hatta bazı Müslüman göçmenler, gerçekten kendilerini harici olarak hissetmektedir. SIA da başta Amerika olmak üzere tüm Batı'nın kendi değerlerini yitirmeye başladığını, Batılıların kültür ve medeniyetlerine olan özgüvenlerini kaybettiğini ve bu nedenle Batı medeniyetinin savunmasız hale geldiğini vurgulamaktadır (Spencer, 2007b: 2-25). SIA'nın refleksi ise Batı medeniyetine ait olduğunu düşündükleri her şeyi yüceltmek ve onun karşıtı olarak gördüklerinin "saldırılarına" karşı Batı'yı savunmaktır. Bu saldırıların ise Batı medeniyetini boyunduruk altına almak isteyenler ve onların yerli işbirlikçilerinden geldiği iddia edilmektedir. İşte SIA'nın kastettiği savaş hem sıcak hem soğuk cepheleri olan bir medeniyet savaşıdır. Savaşın sıcak cepheleri başta Filistin-İsrail savaşı olmak üzere, El-Kaide, Irak, Hizbullah ile yaşanan çatışma ve savaşlardır. Bu savaşlarda Batı medeniyeti işgalci olarak değil, kendi kültürünü ve dünya idealini koruyabilmek için meşru müdafaa hakkını kullanan taraf olarak görülmektedir. İşin bir de ideolojik boyutu vardır. SIA'ya göre Müslümanlar kendi ilkelerini yayabilmek, Batı demokrasisini yıkıp, dünya genelinde hüküm süren bir halifelik kurmak ve tüm insanları tahakküm altına alabilmek adına bir de ideolojik savaş yürütmektedir. Ayrıca bu ideolojik savaşta, Batı demokrasisini kendi yararlarına kullanmaktadırlar. Müslümanlar, Batı'da kendi varlıklarını sürdürebilmek ve Batı demokrasisini ortadan kaldırarak bir tür Şeri düzen kurabilmek için demokratik hak ve özgürlüklerden yararlanmakla suçlanmaktadırlar (Spencer, 2007b: 168,169). Üstelik bu amaçlarını gizlemeden... Ancak SIA'ya göre bir de gizli cihat vardır ki kendisini hiç belli etmeden mücadele etmektedir (Geller, 2011). Bu nedenle Batılıların İslam ile mücadelesinde çok daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmakta ve tüm Müslümanlar potansiyel bir düşman ve öteki olarak resmedilmektedir.

12 Benzer sloganlar ülkemizde de mevcuttur: "Türkiye Türklerindir."



Filistin-İsrail çatışması gerek sıcak savaş boyutuyla, gerekse Müslümanların ve onların işbirlikçileri olan *kullanışlı aptalların* İsrail karşıtı ve Hamas yanlısı söylemlerine karşı gerçekleştirilmesi gereken ideolojik mücadele boyutuyla (Geller, 2011), SIA'nın kendisini adadığı mücadelenin düğüm noktasıdır.

## 2.2. SIA'nın İsrail'i Destekleme Nedenleri Nelerdir?

SIA'nın İsrail'i desteklemesi temelde Filistin'e atfettikleri anlamdan kaynaklanmaktadır. İslam'ı *şeytanlaştıran* SIA için Filistin, bu kimliğin somutlaşmış biçimidir.

Spencer'a göre Müslümanlara dair *sorunların* temelinde İslam yatmaktadır. Spencer gerek Kuran'a gerekse hadislerle ve farklı Müslüman âlimlere atf yaparak kendince bir İslam ve Müslüman imajı çizmeye çalışmaktadır. Bu imaj ise kökü Kur'an ve hadislerle gittiği için esnek olmayan, değişmez bir temeldedir. Bu bakış açısıyla İslam – tıpkı köktenci Müslümanların İslam yorumlarında olduğu gibi – tektir ve değişmezdir. Ayrıca tüm Müslümanları düşman olarak görmediklerini vurgulayarak kendilerine yapıştırılması muhtemel olan ırkçı damgasından uzaklaşmaya çalışmaktadırlar. Buna rağmen *gizli cihat* yorumlarıyla tüm Müslümanları – hatta Batı medeniyetinde Hıristiyan olarak doğup sonradan Müslüman olanlar da dâhil olmak üzere - güvenilmez ve kuşku duyulması gereken kimseler olarak resmetmektedirler.

Spencer'a göre İslam, kadını ötekileştiren,<sup>13</sup> inanmayanlara savaş veya ikinci sınıf vatandaşlığa razı olma dışında bir hak tanımayan, din için insan öldürmenin ve ölmenin teşvik edildiği bir dindir (Spencer, 2005). Spencer, Müslümanların daha çok 7. ve 8. yüzyıllardaki uygulama ve yaşam biçimleri üzerinden bugünün Müslümanlarını eleştirmektedir. Tıpkı o dönemdeki yaşama bakarak bugünün İslam dünyasını doğru yoldan sapmakla eleştiren köktenci İslamcılar gibi... Elbette Müslümanlara atfedilen bu özelliklerin karşılığını gerçek hayatta bulmak mümkündür. Ancak SIA, bunu genellemekte ve yalnızca karşı oldukları uygulamaları veya o uygulamaları tatbik edenleri değil, bütün İslam'ı hedef almaktadır. Hâlbuki tüm Müslümanların yaşam biçimi ve gelenekleri aynı olmadığı gibi yaşam biçiminin salt dini aidiyetten kaynaklandığını iddia etmek de hatalıdır.

Hem Spencer tarafından hem de Geller tarafından Müslümanlara dair Twitter'da, haber portallarında paylaşılan haberlerde Müslümanlara çoğunlukla şiddet,

13 İslam'da kadının erkeğe göre eksik miras hakkı, erkeğin birden fazla kadınla evlenebilme ve cariyeleriyle cinsel birliktelik yaşayabilme hakkı, erkeğin kadını dövebilme hakkı olduğu vurgularıyla bu sonuca varmaktadır.

cinayet faili olarak veya kişi hak ve özgürlüklerini ihlal eden kişiler ve hatta “vahşiler” olarak yer verilmektedir. Noel kutlama alanına bomba koyan, karşılarındakine sırf Yahudi olduğu için saldıran, derslerde İslam’a veya Hz. Muhammed’e dair yorumları nedeniyle öğretmenini tehdit eden veya boğazını kesen, İslami şartlara uymadığı için kızlarını cezalandıran (öldüren), karısını döven, sinagoglara saldıran, küçük çocuklarına silah kullanmayı öğreten Müslüman anlatıları sürekli tekrar edilmektedir. SIA’ya göre Müslümanlar kendi din ve kültürleri dışında hiçbir kültür veya kurala saygı duymadığı gibi herkesi kendi kültürlerine saygı duymak zorunda bırakan kişilerdir. Müslümanların Kur’an yakan kişileri öldürdüğü ve ölümle tehdit ettiği, bunu yapamadıklarında da İslamofobi şemsiyesine sığınarak “ifade ve eleştiri özgürlüğü”nü<sup>14</sup> hedef aldıkları iddia edilmektedir. Filistinliler ve Hamas ise şu şekilde tasvir edilmektedir: Yahudilere (kadın-erkek fark etmeksizin) tecavüz eden, çocuklarını Yahudi öldürmek için eğiten, soykırımcı, vahşi... Tüm bu İslam ve Müslüman tasvirlerinden hareket eden Geller, İslam’ın bir “hastalık” olduğu gibi bir sonuca dek varmaktadır (Geller, 26.12.2023a). Çünkü tüm bu davranışların temelini İslam olduğunu savunmaktadır. Böyle olunca İslam’ın yasaklanması gerektiğine dair uç bir yoruma da ulaşabilmiştir (Spencer, 25.11.2023).

Filistin meselesi hakkında New York metrosunda yayımladıkları ve o dönemde büyük bir tartışma konusu olan reklamda kullanılan cümle Filistinlilere bakış açılarını ve İsrail’i destekleme nedenlerini özetlemektedir: “In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Support Israel. Defeat Jihad.” (Uygur insan ve vahşi arasındaki tüm savaşlarda uygar insanı destekle. İsrail’i destekle. Cihadı bozguna uğrat.) (Dabashi, 24.09.2012). Jihad Watch’ta yayımlanan Daniel Greenfield imzalı haberde de savaşın uygarlık ve vahşilik arasında yaşandığı ve savaşın çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden kanlı canilere karşı verildiği belirtilmektedir. Üstelik vahşiliğin, doğuştan gelen bir özellik olmadığı ve bir tercihin ürünü olduğu eklenmektedir (Greenfield, 11.10.2023). Böylece yaşayanlar Filistinlilerin seçimi olarak sunulmaktadır.

SIA tarafından Müslümanlara dair yapılan hiçbir haberde bir Müslüman bir Hıristiyan veya Hindu’nun, Avrupalının veya Amerikalının kurbanı değildir. En fazla, görece seküler olan ya da din değiştiren bir Müslüman, bir başka Müslüman’ın kurbanı olabilir. Tamamen vahşetle ve Batı medeniyetini yok edecek bir tehlikeyle anılan Müslümanlara karşı herhangi bir savaşta seçilecek taraf onlara göre açıktır.

14 SIA’ya göre İslamofobik söylemlere karşı çıkmak ifade özgürlüğüne karşıdır.

Tüm bu nedenlerden ötürü SIA tarafından İsrail'e özel bir anlam atfedilmektedir. Yukarıda da vurgulandığı gibi SIA'nın temel özellikleri arasında sadece Müslüman karşıtı olmaları değil aynı zamanda İsrail yanlısı olmaları da vardır. SIA'ya göre – ki bu vurgunun büyük bir gerçekliği vardır – Batı medeniyeti Hıristiyan ve Yahudi medeniyetleri üzerinden yükselmektedir. Bu nedenle Amerikan sağının büyük bir kısmından farklı olarak Yahudileri bir tehdit veya yabancı bir unsur olarak görmemektedirler.<sup>15</sup> Bunda Geller'in Yahudi kökenin de rol oynadığı düşünülebilir. Bu çerçeveden bakıldığında İsrail, Batı medeniyetinin bir parçası olarak, hatta İslami cihada karşı savaşta Avrupa'nın ilerisinde bir ön karakol olarak görülmektedir (Geller, 26.12.2023b). Bu bakış açısı pek çok Müslüman ülkenin İsrail'e yaklaşımıyla koşuttur. SIA'ya göre İsrail düşerse sıra Avrupa'ya, Amerika'ya ve hatta Rusya'ya gelecektir. Bu da birazdan bahsedileceği üzere Müslümanların amaçlarına dair algılarıyla örtüşmektedir.

SIA'nın reflekslerinden bir tanesi de İsrail'e yönelik suçlamalara karşı İsrail'i savunmaktır. Bu doğrultuda İsrail'in insan hakları ihlali yaptığı, *aperteid* bir rejimin varlığı, İsrail'in işgalci olduğu veya Araplara yönelik bir tür soykırım uyguladığı gibi iddialar tümüyle reddedilmektedir. Hatta bu iddialar, İsrail'e ve Batı medeniyetine karşı kurulan komploların bir ürünü olarak ele alınmaktadır. Bu komploların başta Müslümanlar ve onların yerli işbirlikçileri (özellikle liberal medya ve akademisyenler) tarafından kurgulandığı vurgulanmaktadır.

### 2.3. SIA'ya Göre Müslümanların Savaşta Rolü Nedir?

SIA'ya göre İsrail'in savaştığı Müslümanlar, Filistin bölgesinin gerçek sahipleri değil, aksine Yahudilere baskı yaparak onları göçe zorlayan tarihsel bir düşmandır. Yahudiler ise tarih boyunca ayrımcılığa, katliam ve soykırımlara maruz kalmış mazlum bir halktır ve bunun tekrarlamaması için bugün Filistin'e karşı zafer elde etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Müslümanların tüm Yahudileri öldürüp, kadınlarının ırzına geçecekleri varsayılmaktadır. Ancak SIA'ya göre Müslümanların savaşta tek rolü koyu bir Yahudi karşıtlığıyla hareket eden *caniler* olmaktan ibaret değildir. Bu da genellikle, Müslümanların niçin savaştığına dair yaptıkları yorumlarda açıkça görülmektedir.

15 Son dönemlerde çeşitli sağ gruplar İslamofobik refleksleri nedeniyle İsrail yanlısı tutum almaya başlamıştır. Böylece geçmişlerindeki antisemitist tutumlarını temize çıkarmaya da çalışmaktadırlar (Birchard, 2023; Ramos, 2024).

SIA'ya göre Filistin-İsrail savaşının bölgesel bir savaştan öte bir anlama sahip olduğundan ve daha çok bir medeniyet savaşı çerçevesinde ele alındığından bahsedilmiştir. Filistin'e ve Hamas'a böyle bir çerçeveden yaklaşan SIA'ya göre Hamas, ülkesini savunan sıradan bir milliyetçi grup değildir. Hamas'ın isminden de hareket ederek<sup>16</sup> aslen bir cihat hareketi olduğu yorumunda bulunmaktadır (Geller, 29.11.2023b; Spencer, 2003: x). Dini öğreti ve söylemlerin Hamas'ın kitlesini seferber edebilmesinde etkili olduğu ve yaptıkları savaşa dini bir anlam attedikleri şüphe götürmez. Ancak SIA, Hamas'ın dünya genelinde kurulacak bir Hilafet için çalıştığını vurgulamaktadır. Hamas içerisinde bu türden hayalleri olan kişiler olsa da bu hayaller gerçekçi değildir. SIA üyeleri Hamas'ı ele alırken Hamas'ın kökenindeki Müslüman Kardeşler bağlantısına dikkat çekerek, Müslüman Kardeşler içinde öne çıkan söylemler üzerinden Hamas'ın veya Filistin savaşının genel anlamı üzerine çıkarımlarda bulunmaktadırlar. Örneğin Seyyid Kutub'a atıfla İslam'ın hâkim olmadığı bölgelerin Müslümanların gözünde darülharp olarak görüldüğü – ki pek çok köktenci Müslüman için bu durum geçerli olsa da bugün Müslüman gruplar arasındaki çatışmalara, Müslüman ülkelerin Müslüman olmayan ülkelerle ilişkilerine bakıldığında pek bir geçerliliğinin olmadığı görülecektir – belirtilerek Hamas'ın tüm Batı medeniyetinin düşmanı olduğu vurgulanmaktadır (Spencer, 2003). Benzer bir şekilde, El Kaide içindeki önemli figürlerden biri olan Eymen ez-Zevahiri'ye atıfla, Müslümanların Irak'tan İspanya'ya dek cihat amacı taşıdığına dikkat çekilmektedir (Spencer, 2007a). Bir tür tümevarım yöntemiyle sonuca ulaşan SIA üyeleri, bu kısıtlı örneklerden yola çıkarak Müslümanların dünya üzerindeki varlığına ve Filistin-İsrail savaşına dair kendilerince *kesin* sonuçlar çıkartmaktadır. Üstelik bu savaşı ezeli bir doğu-batı savaşının bugünkü devamı gibi algılamaktadır. Onlara göre İslam'ın doğuşu, savaşın tohumlarını atmıştır (Spencer, 2005); çünkü İslam Hz. Muhammed döneminden beri farklılıklara tahammülsüz ve saldırgan olarak tasvir edilmektedir. Kuran'ın Tevbe Suresi'nin beşinci ayetine İslam'ın saldırganlığı hakkında bir kanıt olarak sıkça atıf yapılmaktadır (Spencer, 2003):

(İçinde savaşılması) haram aylar çıktı mı, müşrikleri nerede bulursanız, öldürün, yakalayın, hapsedin, onların bütün geçitlerini tutun. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı verirlerse, yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok acıyandır. (Yazır, 2010: 188).

16 Harakat al-Muqawama al-İslamiya (Türkçesi: İslami Direniş Hareketi).

Özetlemek gerekirse SIA'ya göre, bu savaşta Müslümanların temel derdi ne İsrail'in ne ABD'nin politikaları ne de Arap topraklarının özgürlüğüdür (Spencer, 2007a). Onlar için meselenin, evrensel bir halifelik kurmak ve öncelikle İsrail'i ortadan kaldırmak olduğu varsayılmaktadır.

Müslümanların bu savaştaki rolüne dair yapılan yorumlar bazen kendi içinde çelişik bir hale gelebilmektedir. İsrail yanlısı sağın en büyük kozlarından bir tanesi İsrail politikalarına veya Siyonizm'e karşı olanları antisemitist olarak yaftalamaktır (Finkelstein, 2024). Keza İslamofobi de İsrail politikalarını savunmak için kullanılmaktadır (Bazian, 2019: 23). Filistin'deki Müslümanlardan bahsedilirken Hitler'in yaptığını bugün tekrar etmek isteyen Naziler olarak tasvir eden haber ve yorumlar da mevcuttur (bkz. Greenfield, 30.11.2023). Bu yargılarını desteklemek için kâh dünyanın çeşitli bölgelerinde "Yahudilere ölüm" vb. slogan atan gruplar ve bireysel Müslümanlar örnek gösterilmekte, kâh da bir komplo teorisi kurgusuyla 1987'de kurulan Hamas'ın Nazilerle ilişkisine değinilmektedir. Bu kurgu İkinci Dünya Savaşı sırasında Kudüs Müftüsü'nün Nazilerle iletişim içinde olmasına<sup>17</sup> ve bu iletişim sırasında Orta Doğu'daki Yahudilerin de soykırıma tabii tutulmasına dair görüşmelerin geçmesine dayanmaktadır ki Arendt'in *Kötülüğün Sıradanlığı* (Arendt, 2022) eserinde de yer verilmiş bir gerçektir. Ancak buradan hareketle – ki Hamas üyelerinin Hitler'in *Kavgam* kitabını okuduğuna, Müslümanların Nazi selamı verdiğiine dair sözde kanıtlarla birlikte - Hamas'ı Nazilerle ilişkilendirmek yersizdir. Ancak özellikle İsrail'in Filistin'i işgali ve Filistinlilere yönelik baskıcı politikaları meşrulaştırılmaya çalışılırken Filistinliler ile Naziler arasındaki ilişkiye dair anlatılardan sıkça yararlanılmaktadır (Finkelstein, 2024: 81). Öyleyse SIA'ya göre Müslümanlar bir yandan Batı medeniyetini ortadan kaldırmaya çalışan cihatçılarken bir yandan da – Batı medeniyetinin kalbinde doğmuş olan – Nazilerin devamıdır.

## 2.4. SIA'ya Göre Yapılması Gereken

Yaşanan süreci bir medeniyetler savaşı olarak algılayan SIA'ya göre saldıran taraf İslami cihatçılardır, Batı medeniyeti ise kendisini savunan konumundadır. Öyleyse SIA'ya göre Batı'nın yapması gereken açıktır: Savaşmak! Geller de Spencer de gerek basılı yayınlarında gerek haber portalları ve sosyal medya hesaplarındaki

17 Naziler ve Müslümanlar arasında bağlantı kurma işi o kadar ileri gitmektedir ki Yahudi soykırımının planlanmasında temel figürlerden birisinin Emin el-Hüseyni olduğu vurgulanmaktadır (Spencer, 2018).

paylaşımlarında defalarca fiili bir savaşta bulunulduğunu vurgulamaktadır. Filistin-İsrail savaşında ateşkes yapılmasına karşı çıkmakla birlikte, müzakerelerin de olumlu sonuç vermeyeceğini iddia etmektedirler. Bu açıklama genel anlamdaki İslam ve Batı medeniyeti arasındaki savaş için de tekrar edilmektedir. Bu vurgularının temeli İslam'ın ve Müslümanlığın özüne atfettikleri fetihçi, baskıcı anlamdan kaynaklanmaktadır. Kur'an ayetlerine ve hadislerine dayanarak Müslümanların *kâfirlere* savaş açmasının, onları öldürmesinin veya köleleştirmesinin İslam dininin emri olduğu vurgulanmaktadır. Bu vurgularının her zaman için geçerli olduğu sonucuna da İslam'ın tek ve değişmez bir din olduğu iddiaları ile ulaşılmaktadır ki bu vurgu aslen İslamcılara aittir. SIA da İslam'ın değişmez olduğunu iddia ederken yine tanınan Müslümanlara atıf yapmaktadır ki bu Müslümanlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın "İslam'ın ılımlısı olmaz. İslam tektir," (Sözcü, 10.11.2017) sözlerinden hareket eden Spencer, İslam'ın değişmediği ve hala bin yıl önceki İslam olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır (Spencer, 14.10.2023). Hâlbuki Erdoğan, bu konuşmasını yaparken Suudi Arabistan'ın yaşam tarzına müdahalelerini eleştirmektedir ve amacı Batı medeniyetine karşı savaş vb. bir seferberliği tetiklemek değildir. Bununla birlikte pek çok Müslüman kişi veya grup, Filistin-İsrail savaşını tıpkı SIA ve diğer Batılı popülist radikal sağ hareketler gibi bir medeniyetler savaşının somut göstergesi olarak ele almaktadır. Örneğin SIA, Filistin-İsrail savaşının bölgesel bir savaşın ötesinde doğu ve batının savaşı olduğu vurgusunu da yine Müslüman ülkelerin siyasetçilerine ve tanınmış dini simalarına atıf yaparak desteklemektedir. Örneğin meselenin Filistin'in özgürlüğü olmadığı iddialarını desteklemek için Hamas yetkilisi Fathi Hammad'ın küresel bir halifelik kurma hakkındaki konuşmasına atıf yapılmıştır (Douglass-Williams, 08.12.2023). Bilal Erdoğan'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Kudüs ve Mescidi Aksa'nın kurtarılmasının ilk adımı olduğunu vurguladığı konuşması, Müslümanlar için meselenin İslam ile ilgili olduğunun ve savaşılan tarafın sadece Hamas değil, tüm İslam dünyası olduğunun kanıtı olarak sunulmaktadır (Spencer, 05.01.2024). Tüm bu açıklamalar SIA için savaşılmaması gereken grubun deşifre edilmesini sağlamaktadır. Zaten grup, yapılması gerekenlerden bahsederken öncelikle Batıların İslam'ı ve Müslümanları tanınması ve de kimle savaşılabileceklerini, karşılarındaki düşmanın hassasiyet ve düşünce yapısını öğrenmeleri gerektiğini belirtmektedir. Çünkü Batıların İslam'ın *teblikelerini* bilmemelerinden dolayı, İslam'a karşı naif bir tavır içinde oldukları iddia edilmektedir. Bu nedenle İslam'ı tanımak, tanıtmak, gizli cihatçıları ve onların işbirlikçilerini deşifre etmek önemlidir (Geller, 2011; Spencer, 2005: 230). Keza İslam'a dair tam

bir bilinç oluşturulduğunda, bu durumun İslam'a karşı verilecek ideolojik savaşın temellerini de oluşturacağı düşünülmektedir.

SIA'ya göre Müslümanlar için savaş bir "hiledir". Bu vurgularını Hz. Muhammed'e dayandırmakta ve Müslümanların, her koşulda geçerli olacağını iddia ettikleri bu öğretiyi kabul ettiğini varsaymaktadırlar (Geller, 2011). Hileye ya da gizli bir cihadın varlığına dair vurgular tüm Müslümanların olağan şüpheli konumuna düşmesine neden olmaktadır ve SIA'nın İslamofobi ile özdeşleştirilmesindeki en önemli nedendir. Aksi takdirde bir grup insanın, kendi ülkelerine karşı saldırgan ve düşmanca tavırlara sahip olan gruplarla – ki burada bahsi geçen grup köktenci cihatçılardır<sup>18</sup> – mücadele etmesi yabancı düşmanlığı sayılmaz. Ayrıca İslami yorumlara ve ritüellere karşı eleştirilerde bulunmak da İslamofobi değildir. Ancak Müslümanların sürekli olarak saldırganlıkla anılması, varoluşsal bir öteki olarak görülmesi ve üstelik hemen hepsinin olağan şüpheli konumuna düşürülmesi gerçek anlamda bir yabancı düşmanlığı ve İslamofobik bir durumdur. Her ne kadar SIA'nın kurucuları, bu tür suçlamalara karşı savunma durumuna düşerek tüm Müslümanların cihatçı olmadığını belirtmeler de pek çok yorumda tüm Müslümanları aynı kefeye koyarak şeytanlaştıran ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin Spencer tüm Müslümanların etkin cihatçılar olmadığını belirttikten sonra cihatçı fikirlerin ABD'deki İslam'ın temellerinden olduğunu vurgulamıştır (Spencer, 2003). Ayrıca başka bir kitabında Hz. Muhammed karikatürlerini protesto etmek için Müslümanların dünya genelinde seferber olmasına karşın El-Kaide'nin terör saldırılarına karşı bir seferberlik geliştirmediklerini ve İslami ilahiyatçıların Bin Ladin'in İslami atıflarını çürütme gibi bir girişimde bulunmadıklarını belirtmektedir (Spencer, 2007b: 25). Buradan vardığı sonuç ise Müslümanların terör eylemlerinden rahatsız olmadıkları ve Bin Ladin'in yaptığı İslami alıntıları da aynı şekilde yorumladıkları biçimindedir. Yine Geller'in hiçbir Filistinlinin "masum" olmadığına dair yorumları (Geller, 15.10.2023; Geller, 30.11.2023; Geller, 25.11.2023) da bu çerçevede ele alınabilir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi SIA'ya göre, mücadele edilmesi ve afişe edilmesi gereken tek grup Müslümanlar değildir. Bir de "kullanışlı aptallar" dedikleri işbirlikçilerin olduğu varsayılmaktadır. Kullanışlı aptallar, küresel bir İslam halifeliği kurma gibi bir amaca sahip olmasalar da gerek insan hakları vurguları gerekse Müslümanları da içerme kaygıları nedeniyle cihatçıların *kök salmasına* yardımcı

18 Köktenci cihatçı vurgusunun sebebi, İslam dünyası içinde cihat kelimesine farklı anlamlar yükleyen grupların varlığıdır. Kimi gruplar cihattan fiili bir savaş durumunu algılayarak, cihadı iyi bir Müslüman olarak yaşamak ve çevresine örnek olmak gibi davranışlar üzerinden yorumlayan gruplar da vardır.

olan sol, feminist, LGBTQ gruplarına dâhil olanlardır. SIA'ya göre bu gruplar İslam'ı yeterince tanımamaktadır. Örneğin LGBTQ üyelerinin İslam ülkelerinde – örneğin Hamas kontrolündeki Filistin'de – yaşama şansları olmadığını, o grupların İslam için varoluşsal bir öteki olduğu vurgulanarak onların Filistin'e destek vermeleri ahmaklık veya aptallık olarak yorumlanmaktadır (Spencer, 23.12.2023). Benzer tepkiler İslam'ın kadınları baskı altına aldığına dair yorumlarla Filistin'e destek veren feministlere de gösterilmektedir. Her ne kadar bu gruplara bilinçli bir şekilde İslami cihadı destekleme gibi rol atfedilmese de bu gruplar da - SIA'nın algıladığı şekliyle - kökleri Hıristiyanlık ve Yahudilikten gelen Batı medeniyetinin değer ve normlarıyla çelişkili olarak görülmektedir. Örneğin feministlerden bahsederken Hz. Meryem'in sahip olduğu değer ve erdemlerin tümüne karşı olma suçlaması yöneltilmektedir (Glazov, 13.12.2023). Ya da hiçbir beyaz Hıristiyan, SIA'nın haberlerinde terör veya şiddet eylemlerinin faili olarak gösterilmezken LGBTQ'lar, feministler bunun dışındadır. Örneğin Trans Terörü (Trans Terror) haberleri görmek mümkündür (Bkz. Geller, 05.01.2024). Ancak bir de Batı medeniyetinin karşısında olarak gördükleri işbirlikçiler vardır. Bunlar ise komünistler, Naziler ve küreselci liberallerdir (medya, siyaset ve akademidekiler başta olmak üzere). Bu grupların bilinçli bir şekilde, bazen gizli bazen açık olarak Müslümanlara, daha özelinde cihatçılara destek verdikleri savunulmaktadır. Hatta "sol/Müslüman eksen" gibi etiket ve kalıplarla bu iki grubun birbirine özdeş olduğu veya birlikte hareket ettiği imalarında bulunmaktadır. Solcular ve liberaller en başta, çok kültürlülük taraftarı olmakla suçlanmaktadır. Bu şekilde Batı'nın işgal edilmesine göz yumdukları veya yardım ettikleri ileri sürülmektedir. Keza çok kültürlülük SIA tarafından, sömürgeleşmenin ve işgalin bir aracı olarak görülmektedir (Anwar, 09.12.2023).

Elbette SIA'ya göre yapılması gereken İslam'ı tanımak ve cihatçılarla işbirlikçilerini deşifre etmekten ibaret değildir. Sonuçta SIA, fiili bir savaşın içerisinde bulunulduğunu varsaymakta ve bu savaş için de tıpkı Haçlılar gibi mücadele etmek gerektiğini vurgulamaktadır. SIA'ya göre Haçlı savaşları Batı'nın utanmasını ve Müslümanlardan özür dilenmesini gerektiren bir olay değildir; aksine Müslümanların saldırganlığı karşısında Batı medeniyetinin ve Hıristiyanlığın kendisini koruma refleksidir. Bugün de Batı medeniyeti benzer bir biçimde saldırı altında olarak kurgulandığı için yeni bir Haçlı savaşına dair özlem vardır (Spencer, 2005: 222-230). Bu savaş ise hem sıcak çatışmayı hem de ideolojik savaşı gerektirmektedir. İşte bu nedenle SIA tarafından Filistinlilerin her kaybı alkışlanmakta, Filistinlilere yönelik ufacak bir duygudaşlık lanetlenmektedir. Geller'e göre Amerikan'ın yapması



gereken bu savaşı yalnızca cephede yürütmek değil aynı zamanda üniversitelerde, okullarda, mahkemelerde, internette, kamusal alanlarda, manavlarda ve akla gelebilecek her yerde sürdürmektir (Geller, 2011). Çünkü düşman kendini gizleyen, hileye başvurabilen ve yozlaşmış seçkinler arasına sızmış durumdadır. Tam da popülist radikal sağ için alışlageldik bir düşman çerçevesi çizilmektedir: Cihatçılar, solcular, liberaller, akademisyenler, medya hep birlikte kitlesel bir düşmanı oluşturmaktadır. Mark Zuckerberg, George Soros, Rockefeller ailesi, Demokrat Parti bu oluşumun parçalarındandır. Örneğin Birleşmiş Milletler'in dahi komünist olduğu ve Hamas'ı desteklediği savunulmaktadır (Geller, 01.01.2024). Filistinlilere verilen yardımların da büyük oranda, bilinçli veya bilinçsiz olarak Hamas'a gittiği belirtilerek insanlar Filistin'e yardım etmemeye, devletlerine baskı yaparak kendi vergilerinden Filistin'e transfer yapılmasını engellemeye davet edilmektedir (Geller, 08.01.2024; Spencer, 15.12.2023). Tüm bunlar nedeniyle SIA'ya göre verilmesi gereken mücadele çok boyutlu ve zordur. Üstelik SIA'nın sosyal medya paylaşımları ve haber metinlerinde Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar o kadar çok tekrarlanmakta ve durumun önemi dramatik bir şekilde çizilmektedir ki hitap edilen kitleye tehlikenin ne kadar gerçek ve yakın olduğu sürekli hatırlatılmaktadır. Ayrıca hitap edilen kitleye, cihatçılar veya onların işbirlikçileri tarafından saldırıya uğrayabilecekleri, hatta dava edilebilecekleri hatırlatılmakta ve böyle bir durumda kendilerine hukuksal hizmet sunulacağı vaat edilmektedir (Geller, 2011). Elbette bu durum, takipçilerine, Müslümanlara karşı hareketlerinde hukuki yaptırımlara karşı koruma vaadini içermektedir.

İdeolojik mücadelenin bir diğer ayağı ise *cihatçıların* üniversitelerden, medyadan, okullardan arındırılması ve eğitim sisteminin çocukları gelecekte de cihatçılarla etkin mücadele edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Özellikle de Yahudi çocukların tıpkı Filistinli çocuklar gibi – Filistinli çocukların bebeklikten itibaren Yahudi nefretleriyle ve cihatçı eğilimlerle yetiştirildiği vurgulanmaktadır – ideolojik olarak güçlü ve *düşmanını* tanıır şekilde büyütülmesi gerektiği belirtilmektedir (Spencer, 2005: 231; Geller, 29.11.2023a). Bunlara ek olarak İslam'ın Batı'da yayılmasının önüne geçmek gerektiği de hatırlatılmaktadır. Bunun hem Batılı değerlerin yüceltilmesi hem de insanların *gerçek İslam*'i görmelerini sağlanmasıyla gerçekleşeceği düşünülmektedir. İslam'ın sembolü olan camilerle de mücadele etmek gerektiğine inanılmaktadır. Bu mücadele hem Batı'da görkemli camiler yapılmasını engelleyerek hem de cihat şüphelilerin barındığı ve cihada dair fikirlerin yayıldığı mekânlar olarak tasvir edilen camilerin sıkı bir kontrol altında tutulmasıyla, cemaatlerinin polis ve

istihbarat görevlileri tarafından sürekli takip edilmesiyle gerçekleşecektir. SIA için tüm camiiler tehlikelidir. Bu vurgularını temellendirirken sık sık Erdoğan'ın çeşitli zamanlarda okuduğu, Ziya Gökalp'e atfedilen "Asker Duası" adlı şiirindeki "Mina-reler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiiler ise kışlamız," sözlerine atıf yaparak hiçbir caminin farklı olmadığını ve camilerin cihat için askeri öneme sahip olduğunu vurgulamaktadırlar (Geller, 2011). Geller'in de medyatik olması 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği bölgeye yakın bir konumda inşa edilmek istenen bir camii projesine itirazı ve kitleleri cami inşaatına karşı seferber etmesiyle gerçekleşmiştir. Hem bu bölgede inşa edilecek caminin 11 Eylül kurbanlarına saygısızlık olacağını hem de "cihatçı teröristlerin" saldırı sonrasında zafer kazanmış olacağını öne sürmüştür (Yan, 04.05.2015). Camilerin diğer bir anlamı ise Müslümanların kalıcılığını göstermesidir. SIA ise başta Müslümanlar olmak üzere her türlü göçmen karşıtı etkinlikte önemli roller üstlenmektedir. Batılı ülkelerin, Müslümanların sayısal olarak artışının önüne geçmeleri gerektiği aksi takdirde Müslüman egemenliğine geçecekleri belirtilmektedir (Spencer, 2005: 222). Çünkü onlara göre Müslümanlar asimile edilmesi veya toplumla bütünleşmesi olanaksız bir gruptur. Genel olarak tüm İslamofobik gruplar, Müslümanları toplumla bütünleşmesi imkânsız olarak resmetmektedir (Ülger ve Benitez, 2017; Yılmaz ve Geylani, 2022: 29). SIA tarafından da Batı'ya göç eden gruplar arasında, Batı medeniyetini aşağı gören ve ona alternatif bir medeniyet tasavvuruna sahip olan tek grubun Müslümanlar olduğu vurgulanmaktadır (Spencer, 2003; Geller, 27.12.2023). Müslümanların görünürlüğü'nün ve etkinliğinin artmasını ise kendi açılarından aşağılayıcı tanımlar kullanarak ifade etmektedirler. Örneğin Londra yerine Londonistan gibi (Bkz. Geller, 01.12.2023).

SIA'ya göre savaşı Hamas başlatmıştır ve tüm kayıpların tek sorumlusudur. Ayrıca "masum siviller"e dair pek çok paylaşım yapılarak Filistin'de kimsenin masum olmadığına dair açıklamalar yapılmaktadır. Filistinli çocukları elinde silahla, bombayla gösteren fotoğraflarla, onların da birer asker olduğu görüntüsü çizilmeye çalışılmakta ve çocukların İsrail saldırılarının hedefi olması meşrulaştırılmaktadır (Geller, 14.11.2023). Ayrıca kaçak Yahudileri yakalayan, İsrail'e atılan bombaları kutlayan, heyecan ve alkışlarla İsraililere tecavüz edilmesini seyreden Filistinli *sivillere* dair haberlerle aslında hiçbir sivilin masum olmadığı ispatlanmaya çalışılmaktadır (Geller, 15.10.2023; 30.11.2023; 25.11.2023). Bu haberlerin doğruluk oranı ise başka bir mevzudur. Bu çerçevede İsrail tarafından öldürülen her Filistinli kutlanmaktadır. Hatta Geller, Hamas'ın savaşın sonucunu yanlış hesapladığına dair bir Twitter paylaşımında şu şekilde bir açıklama yapmıştır (Geller, 10.11.2023): "I

don't care if they're bad at math, destroy these subhumans, every last one.” (Onların matematikte kötü olmasını umursamıyorum, bu insanlık dışı [insan aşağısı] kişileri yok edin, sonuncusuna dek). Bununla birlikte hastanelerin veya okulların silah deposu ve altındaki tünellerle Hamas militanlarının saklanma yerleri olduğuna dair haberlerle İsrail ordusunun bu tür kamusal alanlara yönelik saldırılarına meşru zemin hazırlanmaya çalışılmaktadır (Spencer, 22.12.2023; Geller, 19.11.2023). Ayrıca hiçbir Filistinlinin savaş kurbanı olduğuna dair habere yer verilmezken, Hamas'ın elinde esir tutulan veya savaşta ölen İsraililere dair paylaşımlar sürekli tekrarlanarak kitleler İsrail'e destek konusunda seferber edilmeye çalışılmaktadır.

Filistin-İsrail savaşının İsrail'in nihai zaferine dek devam etmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Ancak nihai zaferin ne olduğu tartışmalıdır. Belki Hollandalı sağcı siyasetçi Wilders gibi tüm Filistinlilerin Filistin'den çıkarılması gibi bir çözümün gerekliliğine (Geller, 26.11.2023) ya da savaşın İslam dünyasının tamamen yenilgiye uğratılana dek devam etmesi gerektiğine inanılıyor olabilir. Bu çerçevede ateşkes veya barış, Müslümanların yeterince güç sağlayarak gelecekte tekrar saldırıya geçmelerine neden olacak bir taviz olarak görülmektedir. Bu nedenle ateşkes ihanet, naiflik, antisemitistlik, cihatçılarla işbirlikçilik vb. yakıştırmalarla ifade edilmekte ve karşı çıkılmaktadır. Çünkü iki devletli çözüme – kendileri de karşı çıkmakla birlikte – Filistinlilerin de karşı çıktığını ve Müslümanların İsrail'i tamamen ortadan kaldırmak ve Yahudilere soykırım yapmak istediği iddia edilmektedir (Spencer, 21.12.2023). Müslümanların İsrail sonrasında Avrupa ve Amerika'ya yönelecekleri iddia edilmektedir.

## SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada Filistin-İsrail çatışması, İslam karşıtı tutumlar çerçevesinde ele alınmıştır. İsrail yanlısı ve İslam karşıtı tutumlarıyla öne çıkan SIA'nın bu çatışmaya yaklaşımı, hareketin kurucularının yayınları, Twitter ve haber sitelerindeki paylaşımları üzerinden değerlendirilmiştir.

SIA'ya göre Müslümanlar varoluşsal bir ötekidir ve Batı medeniyetinin değerleriyle uyumsuzdur. Bu uyumsuzluğa ek olarak Müslümanlar alternatif bir medeniyet anlayışına sahip oldukları için Batı medeniyetini ele geçirmek, yıkmak ve tüm insanları İslam'ın boyunduruğu altına alma çabasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu çerçevede İslam'a karşı hem ideolojik hem de sıcak bir savaş verilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Bu savaşın en somut noktası ise Filistin-İsrail çatışmasıdır.

SIA'ya göre Filistinliler/Müslümanlar kelle kesen, kadınları baskılayan, insanlık dışı vahşilerdir ve bu savaşta Batı medeniyetini temsil eden ve “soykırımcılara” karşı savaşan İsrail'e destek verilmelidir. İsrail, Batı medeniyetinin ön karakolu olarak görülmekte ve Müslümanların İsrail'i yendikten sonra Avrupa ve Amerika'ya yönelecekleri varsayılmaktadır. Bu çerçevede bir yandan Filistin'e ve İslam'a karşı karalama kampanyası verilirken bir yandan da İsrail'e yönelik eleştiriler çürütülmeye çalışılmaktadır. Onlara göre gerçek işgalciler Müslümanlardır. Müslümanlar, liberaller, komünistler ve Naziler hep birlikte Batı medeniyetine karşı savaş veren birleşik bir kötülük grubunun üyeleridir; başta BM olmak üzere uluslararası ve ulusüstü kurumlara sızmış, akademide ve medyada etkin duruma gelmişlerdir. Aslında tüm bunlar SIA'nın yerli değerleri öven, küreselleşme karşıtı, homojen bir yerli kültür yaratma çabalarının yansımasıdır.

İslamofobik önyargıların ikna ediciliği, hatalı bir tümevarım yöntemi kullanılsa da somut ve gerçek örneklerden yola çıkılmasından kaynaklanmaktadır. Said şöyle belirtmektedir (Said, 2013: 104):

Bir kişi aslanların yırtıcı olduğunu bildiren bir kitap okuyup sonra da yırtıcı bir aslanla karşılaşır, olasılıkla, aynı yazarın başka kitaplarını okumaya özenecek, bunlara inanacaktır.

Benzer şekilde, İslam'ı eleştiren birinin Müslümanlar tarafından öldürülmesi, İslam dünyasında kadınların Batılı ülkelere göre daha kötü koşullarda yaşıyor olması vb. durumlar gerçek hayatta karşılaşılabilecek niteliktedir. Üstelik bu tür durumları eleştirmek de kesinlikle Müslüman karşıtlığı ya da İslamofobi olarak yaftalanamaz (Heyder ve Eisentraut, 2016: 194). Ancak sorun, tekil veya tikel olayların genelleştirilerek tüm İslam dünyasına mal edilmesi, istisnaların göz ardı edilmesi ve bunun üzerinden İslam'a karşı korku ve nefretin körüklenmesidir. Genelleştirme ise tekrarla ikna edici hale getirilmektedir. Örneğin Müslümanların fail olduğu şiddet olaylarına medyada daha fazla yer verilmektedir. Bu tür tutumlar ifade özgürlüğünün sınırlarının dışındadır (Bukar, 2020:155, 164). Çünkü belli bir grubun insan ve yurttaşlık haklarından yararlanmasını engellemeye çalışılmaktadır.

SIA ve diğer İslamofobik gruplar, toplumsal düzenin ürettiği sonuçları da dine atfetmektedir. Örneğin Orta Doğu'da yaşayan kadınlar üzerine araştırmalar yapan Kandiyoti'ye göre kadınların ikincil konuma itilmesine neden olan ataerkillik

– her ne kadar böyle olması gerektiğine inanlar tarafından İslami normlar üzerinden temellendiriliyor olsa da – esas olarak İslam dünyasının var olduğu coğrafi bölgedeki toplumsal yapıdan kaynaklanmaktadır (Kandiyoti, 1991: 38). Üstelik Kandiyoti'ye göre o bölgede İslam dışındaki dinlere mensup gruplar da kadına ikincil bir konum atfetmektedir (Kandiyoti, 1997: 11, 12) ki bu durum meselenin kaynağının din olmadığını, dinin sadece toplumsal düzeni desteklemek amacıyla, o düzenin savunucuları tarafından kullanıldığını göstermektedir. SIA'nın İslam yorumlarındaki sorunlardan diğeri de İslam'ı mutlak ve değişmez olarak tasvir etmeye ek olarak sekizinci-dokuzuncu yüzyıllarda yaşanan olayları bugünün normları çerçevesinde yorumlamalarıdır ki geçmişte tüm dinler farklı grupları bastırmak, farklı toprakları fethetmek amacıyla kullanılabilmektedir. Nasıl ki Avrupa'nın emperyalist dönemde Afrika'yı sömürgeleştirmesi ve Afrikalıların büyük oranda köleleştirilmesi, Hıristiyanlığın genel ve değişmez bir özelliği olarak algılanamazsa, İslam dünyasının geçmiş fetihleri de bugünün Müslüman dünyasını yargulamada bir araç olamaz.

Sonuç olarak SIA'nın Filistin-İsrail çatışmasına dair yorumları, hareketin İslamofobik önyargıları üzerinden şekillenmektedir. Bu nedenle Batı medeniyetinin bir ön karakolu olarak gördükleri İsrail'in Müslümanlara karşı kayıtsız şartsız desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aksi takdirde Müslümanların tüm Batı medeniyeti – hatta İslam dışındaki tüm medeniyetler - için büyük bir tehlike yaratacağı varsayılmaktadır.

## KAYNAKÇA

- Allen, Christopher (2010). *Islamophobia*, Ashgate Publishing Limited, Farnham.
- Anwar, Ahmed (09.12.2023). "Multiculturalism is a Form of Colonization and Occupation" *Jihad Watch*, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/multiculturalism-is-a-form-of-colonization-and-occupation>. (Erişim Tarihi: 24.01.2024).
- Arendt, Hanna (2022). *Kötülüğün Sıradanlığı Adolf Eichmann Kudüs'te*, Çev. Özge Çelik, Metis Yayınlar, İstanbul.
- Awan, Imran ve Irene Zempi (2020). *A Working Definition of Islamophobia*, United Nations. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Religion/Is>

lamophobia-AntiMuslim/Civil%20Society%20or%20Individuals/ProfAwan-2.pdf.  
(Erişim Tarihi: 20.11.2023).

Balibar, Etienne (1991). "Is There a 'Neo-Racism'?" Race, Nation, Class Ambiguous Identities, Editörler: Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, London: Verso, ss. 17–28.

Bazian, Hatem (2019). "Religion-Building' and Foreign Policy" Islamophobia in Muslim Majority Societies, Editörler: Enes Bayraklı ve Farid Hafez. Routledge, Oxon, s. 21-44.

Birchard, Rosie (2023). "Where Does Europe's Far Right Stand On the Israel-Hamas War?"; DW, <https://www.dw.com/en/where-do-europes-far-right-parties-stand-on-the-israel-hamas-conflict/a-67465217>. (Erişim Tarihi: 31.01.2024).

Bukar, Abubakar A. (2020). "The Political Economy of Hate Industry: Islamophobia in the Western Public Sphere", *Islamophobia Studies Journal*, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 152-174.

CNN(07.06.2010). Protesters Descend on Ground Zero for Anti-Mosque Demonstration. <http://edition.cnn.com/2010/US/06/06/new.york.ground.zero.mosque/index.html>. (Erişim Tarihi: 07.01.2024).

Cole, Juan (2011). "Islamophobia and American Foreign Policy Rhetoric: The Bush Years and After", *The Challenge of Pluralism in the 21st Century Islamophobia*, Editörler: John L. Esposito ve İbrahim Kalın, Oxford University Press, New York, ss. 127-142.

Cumhuriyet (09.10.2023). Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Netanyahu'dan Çok Sert Açıklama: Vereceğimiz Yanıt Ortadoğu'yu Değiştirecek, <https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/netanyahu-verecegimiz-yanit-orta-doguyu-degistirecek-2128289>. (Erişim Tarihi: 17.01.2024).

Dabashi, Hamid (24.09.2012). "The war between the civilised man and the savage", *Al Jazeera*, <https://www.aljazeera.com/opinions/2012/9/24/the-war-between-the-civilised-man-and-the-savage/>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).

Douglass-Williams, Christine (08.12.2023). " Hamas Official: Palestinians are preparing to establish global Islamic caliphate with Jerusalem as its capital", *Jihad Watch*, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/hamas-official-palestinians-preparing-to-establish-global-islamic-caliphate-with-jerusalem-as-its-capital#>. (Erişim Tarihi: 22.01.2024).

Elman, Mirriam F. (2019). "Islamophobia", *Israel Studies*, Cilt: 24, Sayı: 2, ss. 144–156.

Fekete, Liz (2009). *A Suitable Enemy Racism, Migration and Islamophobia in Europe*, Pluto Press, London.

Finkelstein, Norman G. (2024). Holokost Endüstrisi Yahudi Acılarının İstismarı, Çev: Utku Umut Bulsun, Kutadgu, İstanbul.

Geller Report, <https://gellerreport.com/>.

Geller, Pamela (01.01.2024). “UNRWA is a Terrorist Organization”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2024/01/unrwa-is-a-terrorist-organization.html/>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).

Geller, Pamela (01.12.2023). “LONDONISTAN CANCELS JEWS: London Council CANCELS CHANUKAH”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/12/londonistan-cancels-jews-london-council-cancels-chanukah.html/>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).

Geller, Pamela (05.01.2024). “Trans Terror: Perry School Mass Shooter was Prominent Trans Activist, Planted and IED in School”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2024/01/trans-terror-perry-school-mass-shooter-was-prominent-trans-activist-planted-an-ied-in-school.html/>. (Erişim Tarihi: 24.01.2024).

Geller, Pamela (08.01.2024). “Your Taxpayer Dollars Are Paying Islamic Terrorists”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2024/01/your-taxpayer-dollars-are-paying-islamic-terrorists.html/>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).

Geller, Pamela (10.11.2023). “I don't care if they're bad at math, destroy these subhumans, every last one”, [Tweet], Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller/status/1723025311925752319>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).

Geller, Pamela (14.11.2023). “Children as Young as 10 Took Part in Hamas's Oct. 7 Terror Attack, Survivors Say”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/11/children-as-young-as-10-took-part-in-hamass-oct-7-terror-attack-survivors-say.html/>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela (15.10.2023). “‘Innocent Civilians?’ Civilians From Gaza Crossed Border and Took Part in the Unspeakable War Crimes Against Jews”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/10/innocent-civilianscivilians-from-gaza-crossed-border-and-took-part-in-the-unspeakable-war-crimes-against-jews.html/>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela (19.11.2023). “WATCH: Hamas Command Center, Massive Terrorist Infrastructure Under Shifa Hospital, Footage Shows Hamas Hostages Being Led INSIDE Hospital”, Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/11/watch-hamas-command-center-massive-terrorist-infrastructure-under-shifa-hospital-footage-shows-hamas-hostages-being-led-inside-hospital.html/>.

ch-hamas-command-center-massive-terrorist-infrastructure-under-shifa-hospital-footage-shows-hamas-hostages-being-led-inside-hospital.html/. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela (2011). Stop the Islamization of America A Practical Guide to the Resistance, WND Books, Washington.

Geller, Pamela (25.11.2023). "Palestinians CHEER as Two Men Are EXECUTED, Hung Upside Down From Electric Pole, Their Legs are Cut Off, Accused of Cooperating with Israel", Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/11/palestinians-cheer-as-two-men-are-executed-hung-upside-down-from-electric-pole-their-legs-are-cut-off-accused-of-cooperating-with-israel.html/>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela (26.11.2023). "BASED! Dutch Newly Elected Prime Minister Geert Wilders: 'Jordan Is Palestine!'" Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/11/based-dutch-newly-elected-prime-minister-geert-wilders-jordan-is-palestine.html/>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela (26.12.2023a). "Islam is a mental illness, doncha know?", [Tweet], Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller/status/1739483820280389777>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).

Geller, Pamela (26.12.2023b). "Biden Regime Refuses Israeli Request for Vital Apache Attack Helicopters" Geller Report. <https://gellerreport.com/2023/12/biden-regime-refuses-israeli-request-for-vital-apache-attack-helicopters.html/>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).

Geller, Pamela (27.12.2023). "Muslims are the only immigrant group who come to the West with a ready made model of society they believe to be superior to Western law and they work, by all means, to impose it. Anywhere Western law and Shariah law conflict, it is always Western law that must give way", [Tweet], Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller/status/1739816678442328331>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).

Geller, Pamela (29.11.2023a). [@PamelaGeller]. "This is the great failure of American Jewish leadership and Jewish education. 'Palestinian' children are taught to hold a gun to kill Jews in the cradle. Their schools teach the Islamic doctrine of Jew hatred from kindergarten all the way through to high school and college. Their imams preach hatred and Jewish genocide from their pulpits. Jewish schools teach nothing of the Islamic doctrine and why the Muslim world hates the Jews. They never speak of it. They know nothing of Bat Ye'or, Ibn Warraq, Robert Spencer et al.", [Tweet]. Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller/status/1729956321732997294>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).



Geller, Pamela (29.11.2023b). [@PamelaGeller]. "What does Hamas mean? HAMAS is the acronym for Harakat al-Muqawama al-Islamiya - Islamic Resistance Movement. This is a religious war. It has nothing to do with land and everything to do with Islamic Jew hatred", [Tweet]. Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller/status/1729608981348262339> (Erişim Tarihi: 21.01.2024).

Geller, Pamela (30.11.2023). "Gaza's 'Innocent Civilians' Recaptured Israeli Hostage Who Escaped From Terrorist Captivity and Returned Him to Hamas", Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/11/gazas-innocent-civilians-recaptured-israeli-hostage-who-escaped.html/>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024).

Geller, Pamela ve Robert Spencer (2010). The Post-American Presidency The Obama Administration's War on America, Threshold Editions, New York.

Geller, Pamela, Twitter, <https://twitter.com/PamelaGeller>.

Glazov, Jamie (13.12.2023). "Glazov Gang: Hostility to Mother Mary – and the Role of Feminism", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/glazov-gang-hostility-to-mother-mary-and-the-role-of-feminism#>. (Erişim Tarihi: 24.01.2024).

Gottschalk, Peter ve Gabriel Greenberg (2011). "From Muhammad to Obama: Caricatures, Cartoons, and Stereotypes of Muslims" The Challenge of Pluralism in the 21st Century Islamophobia, Editörler: John L. Esposito ve İbrahim Kalın, Oxford University Press, New York, ss. 191-209.

Greenfield, Daniel (11.10.2023). "Savages", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/10/savages>. (Erişim Tarihi: 21.01.2024).

Greenfield, Daniel (30.11.2023). "The Nazi Roots of Hamas", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/11/the-nazi-roots-of-hamas>. (Erişim Tarihi: 21.01.2024).

Grosfoguel, Ramon (2003). Colonial Subjects Puerto Ricans in a Global Perspective, University of California Press, California.

Halliday, Fred (1996). Islam & The Myth of Confrontation Religion and Politics in the Middle East, I.B. Tauris, New York..

Heyder, Aribert ve Marcus Eisentraut (2016). "Islamophobia and Criticism of Islam: An Empirical Study of Explanations Using Representative Surveys from Germany", Islamophobia Studies Journal, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 178-198.

Huntington, Samuel P. (2001). Medeniyetler Çatışması mı?, Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington, Editör: Murat Yılmaz, Vadi Yayınları, İstanbul, ss. 22-49.

Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org>.

Kandiyoti, Deniz (1991). "Islam and Patriarchy: A Comparative Perspective", Women in Middle Eastern History, Editörler: Nikki R. Keddie ve Beth Baron, Yale University Press, New Haven, s. 23-42.

Kandiyoti, Deniz (1997). *Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler*, Çev. Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç ve Ferhunde Özbay, Metis Yayınları, İstanbul.

Laclau, Ernesto (2011). *Popülizm: Bir Ad Ne İçerir?*. Çev. Hayriye Özen, Atılım, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 135-146.

Laclau, Ernesto, (2005). *On Populist Reason*, Verso, London.

Lean, Nathan (2012). *The Islamophobia Industry How the Right Manufactures Fear of Muslims*, Pluto Press, London.

Mudde, Cas (2018). *The Far Right in America*, Routledge, Oxon.

Nimer, Mohamed (2011). *Islamophobia and Anti-Americanism: Measurements, Dynamics, and Consequences, The Challenge of Pluralism in the 21st Century Islamophobia*, Editörler: John L. Esposito ve İbrahim Kalın, Oxford University Press, New York, ss. 78-92.

Ramos, Miquel (2024). "Europe's Far Right's Unwavering Support for Israel", Red, <https://thered.stream/europes-far-rights-unwavering-support-for-israel/>. (Erişim Tarihi: 21.01.2024).

Said, Edward Wadie (2013). *Şarkiyatçılık Batı'nın Şark Anlayışları*, Çev. Berna Ülner, Yedinci Basım. Metis Yayınları, İstanbul.

Sözcü (10.11.2017). "Erdoğan'dan Suudilere İlimli İslam Eleştirisi" <https://www.sozcu.com.tr/kadin-dayanisma-konseyi-wp2085217>. (Erişim Tarihi: 21.01.2024).

Spencer, Rober (2003). *Onward Muslim Soldiers How Jihad Still Threatens America and the West*, Regnery I Publishing, Washington.

Spencer, Robert (05.01.2024). "Erdogan's son: Turning Hagia Sophia into a mosque was 'the first step towards freedom for Jerusalem and Al-Aqsa'", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2024/01/erdogans-son-turning-hagia-sophia-into-a-mosque-was-the-first-step-towards-freedom-for-jerusalem-and-al-aqsa>. (Erişim Tarihi: 22.01.2024).

- Spencer, Robert (14.10.2023). "The War Against Israel is All About Islam, and Islam is All About Terror" Geller Report, <https://gellerreport.com/2023/10/the-war-against-israel-is-all-about-islam-and-islam-is-all-about-terror.html/>. (Erişim Tarihi: 21.01.2024).
- Spencer, Robert (15.12.2023). " Hamas jihadist hijack humanitarian aid truck moments after it crosses into Gaza from Egypt", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/hamas-jihadist-hijack-humanitarian-aid-truck-moments-after-it-crosses-into-gaza-from-egypt#>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).
- Spencer, Robert (2005). The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades), Regnery Publishing, Washington.
- Spencer, Robert (2007a). What Americans Need to Know About Jihad, David Horowitz Freedom Center, Los Angeles.
- Spencer, Robert (2007b). Religion of Peace? Why Christianity Is and Islam Isn't, Regnery Publishing, Washington.
- Spencer, Robert (2018). The History of Jihad From Muhammad to ISIS, A Bombardier Books Book, Nashville.
- Spencer, Robert (21.12.2023). "Islamic scholar: 'If the two-state solution is realized, it will be temporary. Palestine in its entirety is ours.'" Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/islamic-scholar-if-the-two-state-solution-is-realized-it-will-be-temporary-palestine-in-its-entirety-is-ours>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).
- Spencer, Robert (22.12.2023). "Israeli military finds Hamas children's uniforms and terror tunnel inside Gaza school", [Tweet], Twitter, <https://twitter.com/jihadwatchRS/status/1738220523190944142>. (Erişim Tarihi: 25.01.2024)
- Spencer, Robert (23.12.2023). "Sydney Gay And Lesbian Mardi Gras' calls for ceasefire, wants Hamas alive so its members can enjoy Sharia", Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/12/sydney-gay-and-lesbian-mardi-gras-calls-for-ceasefire-wants-hamas-alive-so-its-members-can-enjoy-sharia>. (Erişim Tarihi: 27.01.2024).
- Spencer, Robert (25.11.2023). "Netherlands: Wilder Calls For Recognition That Islam is a Violent Ideology" Jihad Watch, <https://www.jihadwatch.org/2023/11/netherlands-wilders-calls-for-recognition-that-islam-is-a-violent-ideology>. (Erişim Tarihi: 20.01.2024).
- Spencer, Robert, Twitter, <https://twitter.com/jihadwatchRS>.

- Taras, Raymond (2012). *Xenophobia and Islamophobia in Europe*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- The Runnymede Trust (1997). *Islamophobia a challenge for Us All*, The Runnymede
- Ülger, İrfan Kaya ve Maribel Benitez (2017). "Islamophobia in France, From Racism to 'Neo-Populism'", *LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt:8, Sayı:1, s. 50-66.
- Ülger, Uğur (2019). "The View of Political Islam on Islamophobia: The Example of the National Outlook Movement", *Polish Political Science Review*, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 52-67.
- Ülger, Uğur (2022). *Protesto Hareketlerinin Siyasi Sonuçları*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Vardar, Deniz (2004). *Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa: Fransa Örneği*, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
- Yan, Holly (04.05.2015). "Garland shooting: What is the American Freedom Defense Initiative?", CNN, <https://edition.cnn.com/2015/05/04/us/what-is-american-freedom-defense-initiative/index.html>. (Erişim Tarihi: 26.01.2024).
- Yang, M. (2023). *Islamophobia and Antisemitism on Rise in US amid Israel-Hamas War*. *The Guardian*, 10 Kasım, <https://www.theguardian.com/us-news/2023/nov/10/us-islamophobia-antisemitism-hate-speech-israel-hamas-war-gaza>. (Erişim Tarihi: 17.01.2024).
- Yazır, E. H. (çev.). (2010). *Kur'an-ı Kerim*, Vera Yayınları, İstanbul.
- Yılmaz, Alim ve Didem Geylani (2022). "Islamophobia, Xenophobia and Racism", *İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Cilt: VII, Sayı: 2, ss. 25-32.