



Eda Nur Yılmaz¹

Yoldaki Mühendis

Yazar: Abdullah Galip Bergusi, Ekin Yayınları, 22. Baskı, İstanbul, 2023, ISBN 9786055146177, 200 Sayfa

Yoldaki Mühendis olarak bilinen Abdullah Galip Bergusi Filistin asıllı Kuveyt doğumlu bir mühendistir. Kendisi “Yoldaki Mühendis” adlı eserinde hayat hikayesini anlatmıştır. Bu sebeple yazarla ilgili detaylı bilgilerin tekrerrüğe uğramaması açısından bilgilerin yazının içinde bahsedilmesi uygun görülmüştür.

Kitapta kullanılan dil akıcı ve anlaşılır bir dildir. Bergusi anlatmak istediği her hikâyeyi en doğru kelimeleri seçerek anlatmıştır. Bilinmesi gereken her detaya önem vermiş, gizli kalması gereken her bilgiyi de ehemmiyetle gizlemiştir.

¹ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Öğrencisi, 61edanur@gmail.com

Kitaba göz atacak olursak kapağında 3 şahsiyete rastlamaktayız. Bunlardan solda duran Yahya Ayyaş, ortadaki eserin sahibi olan Abdullah Galip Bergusi ve sağda duran ise Şeyh Ahmet Yasin'dir.

Yahya Ayyaş Kassam komutanı olan bir mühendistir. Patlayıcı bombalar ve düzenekler ile birçok eylem düzenlemiş ve Siyonist düşmana çokça saldırılarda bulunmuştur. İstihbarat servisi Şin Bet tarafından kendisine ulaştırılan bir telefonun içerisindeki bombanın infilak etmesi üzerine şehit olmuştur.

Şeyh Ahmet Yasin ise Hamas'ın kurucusudur. Kendisi ümmetin suskunluğunu Allah'a şikâyet etmiştir. Küçük yaşta yaşadığı bir kaza sonucu tüm hayatını felçli geçirmiştir. Bir namaz çıkışı F16 uçaklarının attığı 3 bomba sonucunda 68 yaşında şehit edilmiştir. Kitapta adı geçmemesine rağmen Hamas'ın temsili olarak kapakta yer almıştır.

Kitabın bölümleri ile devam edecek olursak, kitap ön sözler dahil 12 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler kendi içlerinde yeni bölümlere ayrılmıştır.

Kitabın sayfalarını çevirdiğimizde bizi Bergusi'nin Türkçe baskılar için kaleme almış olduğu ön söz karşılamaktadır. Ardından amcaoğlu Esif Bergusi'nin kendisine yazmış olduğu bir mektup bulunmaktadır. Ardından 3 ön söz daha gelmektedir. Bunlardan ilki Filistinli gazeteci Yasir Zeatira'ya aittir. Bir diğeri ise Hamas Genelkurmayı Ahmet Said Caberi'ye aittir. Caberi bu ön sözü yazdıktan 5 ay sonra şehit edilmiştir. Üçüncü ve son ön sözde yazarın kendisine aittir. Yazar ön sözünde kitabı neden yazdığını ve okuyucunun kitapta neler bulacağını anlatmıştır. Ardından kızından gelen mektuba yer vermiştir. Kızı mektubunda “sen kimsin baba, söyle bana kimsin?” diyerek babasını tanımak istediğini söylemiştir. Çünkü kızı Tala, Bergusi'nin esir alındığı 2003 yılında henüz 3 yaşındadır.

Bergusi aldığı mektup üzerine ailesine ithafen yazmaya başlamıştır.

İlk bölümde Filistin'in işgal edildiği Balfour Deklerasyonu için şunları söylemiştir:

“Yeryüzünün en temiz topraklarını işgalci Siyonistlere veren pis, adi, alçak Balfour Deklarasyonu... Hakikatte bir karış toprağa sahip olamayanlara ve bu topraklarda yaşamayı hak etmeyenlere vatan yaratan antlaşma...”².

Yazar daha sonra kendi yaşamını anlatmaya başlamıştır. Kuveyt'te yaşayan Bergusi, çok küçük yaşta amcasının ve amcaoğlunun Filistin'de şehit edildiği haberini aldığını ve bu haber üzerine Filistinli olduğunu öğrendiğini söylemektedir.

Yazar, Körfez Savaşı'nın bitmesi ile ailesinin Ürdün'ün başkenti Amman'a taşındıklarından bahsederken, burada yaşadıkları maddi zorluklara da değinmiştir. Yaşadıkları maddi zorluklardan dolayı bir arkadaşından aldığı borçtan ve oto tamir dükkânı açtığından bahsetmektedir. Yazara göre işlerin beklediği gibi olmayışı, tamircinin işlememesine sebep olmuştur.

2 Bergusi, 2023: 30.

Ardından yazar, bir arkadaşı vesilesi ile Güney Kore'ye gittiğinden ve orada ağaç kesim fabrikasında işe başladığından söz etmektedir. Orada iken kaldığı yerde edindiği bir bilgisayar ile vakit geçirdiğini, önce bilgisayarın şifresini kırdığını, ardından Korece öğrenebilmek için derslere girdiğini anlatmıştır. Daha sonra ailesi ile konuşabilmek için bir Telekom şirketinin sistemine sızdığını ve Güney Kore'de kaldığı süre boyunca ailesi ile ücretsiz konuştuğunu eklemiştir.

Daha sonra başka bir işe girdiğini, bu dönemde burada üniversite okumaya başladığını, merakı olan mekanik ve elektronik işlerde kendisini geliştirdiğini ve Güney Kore'nin ormanlarında yaptığı bomba deneyleri anlatmıştır. Yazar, çalıştığı plastik fabrikasında çokça para biriktirmiş olduğunu, ardından bir evlilik yaptığını söylemiştir. Refah içinde bir yaşam sürerken katıldığı bir eylem sonucu sınır dışı edildiği belirtmiştir.

Amman'a ailesinin yanına geri dönen yazar, Güney Kore'den getirdiği para ile ticarete atıldığı söylemiştir. Bir zaman sonra eşi ile ayrılan yazar, ayrılığın getirdiği hüznü ile uzun süre kendisine glememesinden bahsetmiştir.

Daha sonra annesinin uygun gördüğü Filistinli bir kız için Filistin'e gittiğini, oradaki bir arkadaşıyla vakit geçirdikten sonra şehirde dolaşırken bir şehit cenazesine katıldığı anlatmıştır. Bu cenazede atılan "İntikam, intikam, Ey Kassam" sloganı ile ilk defa Kassam'ı duyduğunu vurgulamıştır.

Yazar, Filistin'de kaldığı vakitlerde Filistin halkına yapılan zulme şahit olmuştur. Bu zulme sessiz kalamayışın, arkadaşı ile gittiği bir balıkçıda dilinden dökülen şu sözlere belirtmiştir:

"Allah'a yemin olsun ki Filistin'i, bütün Filistin'i özgürleştireceğim. Siyonizm'i Filistin'den kovacağım. Allah'a yemin olsun ki Oslo Anlaşması'nı imzalayanların arkasından gidenleri Filistin topraklarından defedeceğim."³

Ardından o vakitlerde Filistin'de olan babası ile annesinin kendisi için uygun gördüğü hanımı ziyarete gittiklerini anlatmıştır. Giderken aklında reddetmek olduğunu vurgulamış, fakat daha sonra hanımı görünce bu fikir tamamen tersine döndüğünü ve evlenmeyi kabul ettiğini söylemiştir. Yazar, eşi hamile kalınca Amman'daki ticari işlerini küçültüp Kudüs'e dönüşünü şöyle anlatmıştır:

"İşte bundan sonra cihat yolculuğum ve hikayem başladı. Yoldaki mühendisin hikayesi, Filistin davasında hakkında en uzun hüküm verilen kişinin hikayesi, 67 kere müebbet ve 5200 seneye çarpıtılan mahkûmun hikayesi, Siyonist işgal devletinin tarihinde en büyük dosyaya sahip kişinin hikayesi, Abdullah Bergusi'nin hikayesi"⁴

Filistin'de gayrimenkul ve ticaret işleri ile uğraşmaya başlayan Bergusi, oldukça varlıklı duruma geldiğinden bahsetmiştir. Bir süre sonra kızı Tala'nın doğumunu anlatmıştır. Yazar kızının doğumundan bir süre sonra ise bir hastalığa

3 Bergusi, 2023: 60.

4 Bergusi, 2023: 64.

yakalandığından bahsetmiştir. Yaşadıkları köydeki doktor hastalığın tedavisi için yetersiz kaldığında, şehirdeki hastaneye gitmeye karar verdiklerinden bahsetmiştir. Yolda ilerlerken, içinde buldukları otobüsün durduğunu ardından bir arbeye çıktığını bu arbeye sırasında bir kişi Allah’a küfredince kendisinin, “Allah’a küfür ve hakaret edenin hakkı benim yanımda kabirdir”⁵ diyerek kavgaya karıştığını anlatmıştır. Yazar bu esnada kendisini gören yaşlı bir amcadan bahsetmektedir. Kitaba göre yaşlı amca Bergusi’nin cesaretinden çok etkilenmiş ve onu evine davet etmiştir. Yazar ise amcanın davetini kabul ettiğini ve evine çay içmeye gittiğini anlatmaktadır. Yine kitaba göre yaşlı amcanın niyeti bu gence kendisine yıllar önce Yahya Ayyaş tarafından verilen bir çantayı emanet etmekmiş. Yazar çantayı aldığımda yaşadığı şaşkınlıktan bahsetmektedir. Gencin şaşırıldığını gören yaşlı amca şu ifadeler ile Bergusi’yi güçlendirmek istemiştir:

“Mühendis değil misin sen? Birkaç gün önce otobüsümüz durduğunda sırf Allah ve Resûlullah için kızan sen değil misin? Siyonist askeri canlı canlı yiyeceğim, diyen sen değil misin? Al bu emaneti oğlum, sahibi uzun zaman önce şehit oldu. Öz oğlum uzun yıllardır mahkûm ve hapisten çıkması da zor görünüyor. Al bu emaneti, senin bu. Sen onun sahibisin, o da senin sahibin. Al ve Yahya Ayyaşın yolunu devam ettir. İntifada başlamışken ve arka arkaya şehitler veriyorken bu emanetin toprağın altında kalması haram.”⁶

Bu sözler üzerine çantayı alan Bergusi, uzun bir süre çantayı açmaya cesaret edemediğini, uzunca bir süre şaşkınlığını üstünden atamadığını, çok düşünüp araştırdığını söylemiştir. Yazar, Filistin’e geldiğinden beri Hamas’ı bildiğini hatta bir yakını da Hamas’ta aktif rol oynadığını aktarmıştır. Sonunda kararını veren yazar şu cümleleri sarf etmiştir:

“Cihat ve direniş yolunda yürümek için kesin kararımı verdim. Mühendis Yahya Ayyaş’ın sancaktarlığını yapacağım. Onun yürüdüğü yolda ben de yürüyeceğim. Bu kararımdan da asla taviz vermeyeceğim.”⁷

Yazar, ardından kendisini denemek için birkaç bomba yapıp patlattığından, Siyonist düşmanın sistemlerine sızıp bilgiler edindiğinden, kendisini test ettiğinden bahsetmiştir. Kendisi hazır hissettiğinde ise Hamas’taki akrabasının yanına gidip Hamas’a girmek istediğini belirtmiştir.

Hamas’a girdikten sonra birçok operasyon yapmış olan Bergusi, birçok şehadet operasyonları planladığından, uzun yıllar boyunca Siyonistlere darbeler vurduğundan farklı yöntemlerle patlayıcılar yaptığından ve birçok noktada etkili eylemlerin baş mühendisi olduğundan bahsetmiştir. İsrail eski başbakanı Ariel Şaron’un evinin yakınında bombalı eylem düzenlediğini, ikinci çocuğu Usame bu dönemlerde dünyaya geldiğini aktarmıştır.

5 Bergusi, 2023: 71.

6 Bergusi, 2023: 75

7 Bergusi, 2023: 78.

Bir zaman girdiği bir çatışmada vurulan Bergusi, operasyonlara çıkamayınca, kendi gibi mühendis gençler yetiştirmeye karar vermiştir. Bir akademi kurduğunu ve burada başarılı gençler yetiştirdiğini anlatmıştır.

Yıllarca beraber olduğu, yol arkadaşım dedi Seyyid Şeyh Kasım ile düzenledikleri operasyonlardan birinde düşman tarafından tespit edildiğini bir kere de esir düştüğünü daha sonra kurtarıldığını anlatmıştır.

Bu dönemlerde Amman'da rahatsızlanan annesi ile telefonda konuşmak için zekice bir plan yapmış olan yazar, peşinde olan düşmana nasıl iki farklı hedef göstertip kurduğu tuzağa düşürdüğünü, düşman kendisini ararken o Kudüs manzaralı dairesinde bir yandan elmasını yerken diğer yandan annesi ile konuştuğunu anlatmıştır.

Kitapta yazar kendisinin peşinde olan Siyonist düşmanın farkında olduğunu ve bu sebeple çok dikkatli hareket etmeye başladığını anlatmıştır. Ayrıca eşi ve çocukları ile sürekli ev değiştirip izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını da belirtmiştir. Eşinin son çocukları Safa'nın doğumundan sonra uzun süre hastalanmış olması bu dönemde çok hareket edememelerine sebep olmuştur.

Yeni bir ev bakmak için bir emlakçının dükkanına giren Bergusi, Siyonist düşmana hizmet eden emlakçı tarafından tanınmıştır. Yazar, emlakçının ihbarı üzerine harekete geçen Siyonist düşman onu yakalamak için plan kurduğunu ve kızının göz randevusu için hastaneye giderken belediye binasının otoparkında yakalandığını anlatmıştır.

Bergusi, kitabında, yakalandıktan sonra gördüğü işkenceleri ve hapisane günlerini de anlatmaktadır.

Bergusi'nin kendi yaşamına yer verdiği Yoldaki Mühendis kitabında İsrail kelimesini geçirmemiş, bunun yerine Siyonist düşman, Siyonist hükümet ibarelerini kullanmıştır.

Yazar kitabında şahit olduğu birkaç olay karşısında yazdığı birkaç beyte de yer vermiştir.

Bergusi, bu kitabının devamı niteliğinde başka olayları daha edebi ve fikri bir şekilde kaleme aldığı "Yoldaki Mühendis 2: Yaşayan Şehit" kitabını da yayımlamıştır. Ayrıca kendisinin kaleminden çıkmış 17 kitap mevcuttur. Bu kitapların 4 tanesi Türkçeye tercüme edilmiştir.

Son olarak Bergusi'nin kitabını bitirdiği şu cümlelerle bitirelim:

"Allah'a yemin ederim ki İslam'ın hükmü, bazen yavaş bazen hızlı adımlarla ilerliyor olsa da sabit ve güçlü bir şekilde Müslümanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya geliyor!"⁸

8 Bergusi, 2023: 195.