

BİR TALEBE

SİDDİK SÜLEYMAN KERVANCI

Cumali GÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

Risale-i Nur Külliyyatı'nın muhtelif yerlerinde "Sıddık Süleyman, Barla'lı Süleyman, Süleyman Efendi" tesmiyeleriyle bahsi geçen Sıddık Süleyman Ağabey Barla Sıddıkları diye adlandırılan talebeler arasında "Sıddık" ünvanıyla bulunan nadide talebelerdendir. Said Nursi Hazretleri'nin Barla'ya sürgün edilmesiyle başlayan Barla hayatında onunla tanışıp talebe olma şerefine nail olan Sıddık Süleyman Ağabey 1898 yılında Barla'da doğmuş olduğuyla ilgili bilgiler mevcut olsa da kendisiyle alakalı ayrıntılı bilgiler, daha çok Said Nursi'yle tanıştığı 1926 senesinden sonra başlayıp vefatına kadarki zaman dilimine aittir.

Sıddık Süleyman Ağabey'in hayatında Said Nursi Hazretleri'ni ilk ziyaretiyle açılan nurlu sayfada gelecek nesillere numune-i imtisal olacak sadakat ve fedakârlık örnekleri vardır. Said Nursi'nin kendisini talebeliğe kabul ettiği ilk ziyaretle başlayıp sekiz sene devam edecek olan zaman içinde tam bir sadakate, hiçbir karşılık beklemeden ve Said Nursi'yi hiçbir zaman gücendirmeden hizmet etmesi münasebetiyle bizzat Said Nursi ona "Sıddık" ünvanını vermiştir. Bu ünvanı layık-ı vech üzere taşıyarak ilk günden başlayan sadakati ahir ömrüne kadar devam etmiştir. Üstadı Said Nursi'yle olan samimi irtibatı ve alakası tüm baskı ve caydırma planlarına rağmen hiçbir zaman eksilmeden devam etmiş ve de sıddıkiyet ünvanını selb edecek söz ve davranıştan uzak durmayı kendine düstur edinerek tam bir dava adamı profili çizmiştir.

Said Nursi Hazretleri Sıddık Süleyman Ağabey'in mahiyeti hakkında kendisine sorulan ve münafıklık gibi asılsız bazı ithamlar içeren bir suale şöyle cevap vermiştir: "Süleyman sekiz sene benim gibi asabî, hiddetli bir adamı hiçbir vakit gücendirmeyen, hiçbir menfaat-i maddî mukabilinde olmayarak, kendi işini bırakıp, kemâl-i sadakate Allah için hizmeti bu köyce malûmdur. Böyle bir adamla bu köy değil, belki bu vilâyet iftihar etmeli. Bu tarz ahlâk, bu zamanda bulunması, medâr-ı ibrettir."¹

1 Said Nursi, Barla Lahikası, 2010, Rnk Yayınları, s.201

Said Nursi Hazretleri sorulan suale verdiği cevabın devamında Sıddık Süleyman Ağabey'in yüksek ahlâkı ve hâlisane hizmetinden şöyle bahsetmektedir: "Süleyman, benim her hususî işimi ve kitabetimi kemâl-i şevkle, minnet etmeyerek, mukabilinde birşey kabul etmeyerek, kemâl-i sadakatle yapmış. Hattâ o derece hizmeti sâfi ve hâlis, Allah için yapıyordu, belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada, ümit edilmediği bir tarzda geliyor; "Fesühânallah," diyordum. "Benim arzu-yu kalbimi, bu işitiyor mu?" Anladım ki o, istihdam olunuyor; sadakatının kerametidir. Hattâ hizmetimde bulunduğu birgün, bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış. Yüksek bir damdan, taş üstüne çocuk düştü. O hizmet sadakatının bir ikram-ı İlâhî olarak, o çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği gibi, süttten, memeden bile kesilmedi. Her neyse, bu tarz sadakatının lem'alarını çok gördüm.

Süleyman'da sadakatle beraber esaslı bir ihlâs gördüm. Evet, bu günlerde insafsız insanlar, onun şeref ve haysiyetini kıracak derecede, hakkında işâalar izhar ettikleri zaman, ona tesellî nevinden dedim ki: "Sana bir su-i şöreti takmakla riyadan kurtulursun." O da kemâl-i sürur ve ciddî bir surette o teselliye kabul etti."²

Said Nursi Hazretleri mezkur suale verdiği cevapla Sıddık Süleyman Ağabey'in yaptığı hizmetlerden sitayişle bahsetmekle birlikte ona isnad edilen ithamlara Barla havalisinde birkaç insafsızın dışında kimsenin itibar etmediğini nazara vererek onun hakkında her hangi menfi düşünce veya davranışın kendisine yapılmış gibi kabul edeceğini söyleyerek tüm ithamları birer birer çürütüp bertaraf ederek Sıddık Süleyman Ağabey'in üstadına ve davasına olan sadakatini ve hâlisâne hizmetini sahiplenerek kendisi Barla'dan ayrıldıktan sonra şahsına yapılan hürmetin Sıddık Süleyman'a yapılması gerektiğini söyler.

Bazı talebeleri Said Nursi Hazretlerine yazdıkları mektuplarında ara sıra Sıddık Süleyman'ın sebkat etmiş hizmetleri, hararetli sadakati, alakadarlığı ve kuvvetli talebeliğine atıfta bulduklarında Said Nursi Sıddık Süleyman hakkında şöyle söylemiştir: "O zât, ben ölünceye kadar onun sadakati ve selâmet-i kalbini ve bana ve Risale-i Nur'a hâlisâne hizmetini unutamıyorum."³ Yine başka bir mektupta bizzat Said Nursi Hazretleri Sıddık Süleyman'ı şu cümleyle derhatır ediyor: "Altı sene bana kemâl-i sadakatle, hasbî olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabî adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde kâtipliğini daima yapan Süleyman Efendi"⁴

Said Nursi Hazretleri maddi ve manevi sıkıntı içerisindeyken talebelerinin ziya-

2 a.g.e,s.202

3 Said Nursi, Kastamonu Lahikası,2009, Rnk Yayınları,s.184

4 Said Nursi,Barla Lahikası, 2010, Rnk Yayınları, s.64

retiyile mesrur olup bu durumdan bazı mektuplarında bahsetmiştir. Bu talebeler arasında hiç şüphesiz Sıddık Süleyman Ağabey'in ziyareti kayda geçenlerdendir: “Bu şiddetli maddî ve mânevî kışın, sıkıntılı maddî ve mânevî hastalığı vaktinde dünyadan mufarakat ve pek çok alâkadar olduğum Nurcu kardeşlerimden iftirak ihtimalinden gelen elemeler beni sıkarken, birden Sıddık Süleyman, Nur Santralî Sabri, umum o havalideki kardeşlerim namına ve nesebî akrabalarımın da hesabına, Abdülmecid ve Abdurrahman mânâsında buraya geldiler. Cenâb-ı Hakka şükrediyorum, onların gelmesi, bir panzehir hükmünde bana ilâç oldu. Ben de buradaki âdetime muhalif olarak ne olursa olsun yanıma dâvet ettim, geldiler. İki üç saat kadar tam bütün meraklarımı, hususan Barla'daki dostlarımın hallerini anlamakla, Barla'daki eski zamanıma mesru-rane bir seyahat-ı mâneviye-i hayâlî yaptık. Ondan bir ferah, bir inşirahla elim sıkıntı-larım zâil oldu. Onları bir iki gün burada bırakmak isterdim. Fakat bu fena zaman ve buranın evhamlı vaziyeti müsaade etmedi. Bu iki kardeşimizi, umumunuzun hesabına kabul ettim. Ve kendime bedel, umumunuza iki canlı mektup olarak gönderdim.”⁵

Cennet bahsini konu edinen iki saat zarfında telif edilen yirmi sekizinci sözün yazıldığı bahçe Sıddık Süleyman Ağabey'e aitti. Mezkur risalenin telifinden sonra günümüze kadar varlığını devam ettiren bu bahçe “Cennet Bahçesi” ismiyle hafızalarda yer edindi.

Said Nursi Hazretlerinin engin ufkunu gösteren Sıddık Süleyman Ağabey'le alakalı meşhur olmuş bir hatırayı Bayram Yüksel Ağabey naklediyor: “Bir gün Üstadımıza içimden dedim, “Biz yazıyoruz, biz okuyoruz. Üstad bu kadar zahmeti niye çekiyor?.” diye düşündüm. Böyle mülâhaza ediyordum. Üstadım birden, “Kardaşım göreceksin ben bunları bütün dünyaya okutturacağım” dedi.⁶

Kur'an ve Sünnet ışığında bir iman hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinin saff-ı evvel hâdimlerinden olan Sıddık Süleyman Ağabey 6 Mayıs 1965 Perşembe günü Ankara'da hakkın rahmetine yürümüştür. Naaşı Ankara'dan Barla'ya getirilmiş ve Barla mezarlığına defnedilmiştir.

5 Said Nursi, Emirdağ Lahikası 1, 2010, Rnk Yayınları, s.200-201

6 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, 3. C. 2004, Nesil Yayınları, s.74