



BURDUR İLAHİYAT DERGİSİ

Burdur Theology Journal

(Kasım / November 2024) Özel Sayı: Gazze | e-ISSN: 2980-2407

Roger Garaudy'nin Bakış Açısıyla Filistin Meselesi: Varoluşsal Bir Tahlil

The Palestine Issue from Roger Garaudy's Perspective: An Existential Analysis

Erol ÇETİN

<https://orcid.org/0000-0001-7732-2487>

erolcetin_er@hotmail.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | <https://ror.org/03gn5cg19>

Doç. Dr., İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Assoc. Prof. Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Theology, Department of Philosophy of Religion,
Kahramanmaraş, Türkiye

Atıf | Cites As

Çetin, Erol. "Roger Garaudy'nin Bakış Açısıyla Filistin Meselesi: Varoluşsal Bir Tahlil". *Burdur İlahiyat Dergisi* Özel Sayı: Gazze (Kasım 2024), 131-140.

<https://doi.org/10.59932/burdurilahiyat.1557913>

Makale Bilgisi | Article Information

Makale Türü/Article Types	: Araştırma Makalesi/Research Article
Geliş Tarihi/Received	: 29 Eylül/September 2024
Kabul Tarihi/Accepted	: 29 Kasım/November 2024
Yayın Tarihi/Published	: 30 Kasım/November 2024

Etik Beyan/Ethical Statement: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited. Erol ÇETİN.

Çıkar Çatışması/Conflicts of Interest: Çıkar çatışması beyan edilmemiştir. / The author(s) has no conflict of interest to declare.

Finansman/Grant Support: Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır. / The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Etik Bildirim/Complaints: ifd@mehmetakif.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans/Copyright & License: Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır. / Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY-NC 4.0.

The Palestine Issue from Roger Garaudy's Perspective: An Existential Analysis

Abstract

Philosophy of religion is a field that has the potential to be a problematisation of almost every issue of life and human existence. In this regard, it is extremely important to address the Palestinian question, which is the bleeding wound of mankind, from an existential point of view. It is impossible to ignore the pain, the sorrow and the suffering of our Palestinian brothers and sisters who have been subjected to a genocide at the hands of Israel. For what they grieve is what we grieve. Their wound is our wound. Their tears are our tears. The question of Palestine is not just the question of a people or the question of a region. Palestine is a deep wound and pain in the hearts of every human being in the world. It is an unbearable pain that hurts the conscience of all humanity. Garaudy reacts strongly to the Zionist extermination of innocent people in Palestine, without recognising any human values. According to him, the Zionists are violating all the human rights of those who have been living in Palestine for thousands of years, those who have been working and toiling on their land. Garaudy, emphasizes the importance of media power in the Palestinian issue. He argues that the West uses the media effectively in accordance with its own interests. This allows it to justify itself even when it is wrong. In his view, the Zionist propaganda and disinformation network is in control of the main "media power" in the USA and all Western countries. Thus, the Zionist propaganda and disinformation network, which has penetrated the capillaries of the world's media, uses the press, radio, television and cinema to criminalise innocent people. Garaudy is a harsh critic of Israel for all kinds of atrocities and oppression against the innocent Palestinian people. In his view, Israel does not have any historic, legal or moral legitimation in the violently created Palestine. At this point, Garaudy states that Israel displays an attitude based on racism, expansionism and state terrorism. Palestine reminds every individual on earth that he or she has a heart. Palestine calls humanity, which is increasingly losing the meaning and depth of its existence, to return to its essence. In doing so, it is important to remember that Palestine is not only an issue for one people or one area, but for the whole of mankind. Therefore, every individual living in the world should stand with the oppressed Palestinian people against the oppressor Israel if they really want to exist and make their existence meaningful. In this study, the prominent views of Roger Garaudy, a very valuable thinker concerned with the Palestinian issue, have been mentioned first. Garaudy's criticisms of Israel are analysed within this framework. Finally, from an existential point of view, the Palestinian question will be evaluated.

Keywords: Philosophy of Religion, Palestine, Roger Garaudy, Meaning, Existence.

Roger Garaudy'nin Bakış Açısıyla Filistin Meselesi: Varoluşsal Bir Tahlil

Öz

Din felsefesi, hayatı ve insan varoluşunu ilgilendiren hemen her konuyu kendisine problem edebilme potansiyeline sahip bir alandır. Bu bağlamda insanlığın kanayan yarası olan Filistin meselesinin de varoluşsal bakış açısıyla ele alınması çok önemlidir. İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizin acı, hüznü ve ıstıraplarını göz ardı etmek mümkün değildir. Zira onların kederi bizim kederimizdir. Onların yarası bizim yaramızdır. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Filistin meselesi esasında sadece bir halkın, bir bölgenin meselesi değildir. Filistin, dünya üzerinde var olan bütün bireylerin kalplerindeki derin yara ve sancıdır. Bütün insanlığın vicdanını sızlatan dayanılmaz güç acıdır. Garaudy, siyonistlerin hiçbir insani değer tanımaksızın Filistin'de masum insanları yok etmelerine büyük tepki gösterir. Ona göre siyonistler, Filistin'de binlerce yıldır yaşamış, toprağına emek etmiş ve çalışmış kimselerin bütün insanî haklarını çiğnemektedir. Garaudy, Filistin meselesinde medya gücünün önemi üzerinde durmaktadır. Bu noktada o, Batının medyayı kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda etkin bir şekilde kullandığını böylelikle haksızken dahi kendini haklı kılabilmişine öne sürer. Ona göre siyonist propaganda ve dezenformasyon ağı, ABD'de ve bütün Batı ülkelerinde etkin olan belli başlı "medya" gücünü kontrolü altında tutmaktadır. Böylelikle dünya medyasının kılcal damarlarına kadar işlemiş olan siyonist propaganda ve dezenformasyon ağı basın, radyo, televizyon ve film yoluyla masum insanları suçlu ilan etmektedir. Garaudy, masum Filistin halkına her türlü zulüm ve baskıyı yapan İsrail'i çok sert bir dille eleştirir. Ona göre İsrail, zorla var edildiği Filistin'de ne tarihi ne dini ne hukuki ne de ahlaki açıdan hiçbir meşruiyete sahip değildir. Bu noktada Garaudy, İsrail'in ırkçılık, yayılmacılık ve devlet terörünü esas alan bir tutum sergilediğini belirtir. Filistin aslında yeryüzünde yaşayan her bireye bir kalbi olduğunu hatırlatmaktadır. Filistin varoluşunun anlam ve derinliğini her geçen gün daha fazla kaybeden insanlığı özüne dönmeye çağırılmaktadır. Bu bağlamda Filistin'in sadece bir halkın, bir bölgenin değil bütün insanlığın meselesi olduğu gerçeği unutulmamalıdır. O yüzden dünya üzerinde yaşayan her bir birey gerçekten var olmayı ve varlığını anlamlı hale getirmeyi istiyorsa zalim İsrail'in karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmalıdır. Bu çalışmada öncelikle Filistin meselesini kendine dert edinmiş çok değerli bir düşünür olan Roger Garaudy'nin Filistin'le ilgili öne çıkan görüşlerine değinilmiştir. Yine bu çerçevede Garaudy'nin İsrail'e yönelik eleştirileri irdelenmiştir. Son olarak Filistin meselesi varoluşsal bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, Filistin, Roger Garaudy, Anlam, Varoluş.

Giriş

Din felsefesi faaliyeti, kaynağını ve motivasyonu bize ait olan kendi varoluş kaygılarımızdan almalıdır. Diğer bir ifadeyle din felsefesi bizi ilgilendiren problemleri ele alıp

tartışan bir faaliyet olmalıdır.¹ Bu bağlamda İsrail tarafından soykırımı uğrayan Filistinli kardeşlerimizin acı, hüznü ve ıstıraplarını göz ardı etmek mümkün değildir. Zira onların kederi bizim kederimizdir. Onların yarası bizim yaramızdır. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu çalışmada öncelikle Filistin meselesini kendine dert edinmiş çok değerli bir düşünür olan Roger Garaudy'nin konuyla ilgili öne çıkan görüşlerine değinilecek devamında ise Garaudy'nin İsrail'e yönelik eleştirileri ele alınacaktır. Son olaraksa Filistin meselesi varoluşsal açıdan değerlendirilecektir. Roger Garaudy, hayatını insanlığın kurtuluşuna adanmış gerçek bir derviştir. O, gerçek bir entelektüelin sahip olması gereken düşünsel duruşu en güzel şekilde sergiler. Bu noktada dürüstlüğü, mertliği, korkusuzluğu, inandığı konuda hapsedilmeyi hatta öldürülmeyi göze alması onu örnek bir şahsiyet hâline getirir. Ayrıca Garaudy, ilim ve fikir namusu bakımından da değerli bir düşünürdür.²

Garaudy, Batı kültürüne yönelik önemli eleştirilerde bulunur. Batı, Garaudy için bir kazadan ibarettir. Bireyi her şeyin merkezine alan, her türlü gerçeği kavrama indirgeyen, eşyayı ve insanları manipüle etme aracı olarak bilimi ve teknikleri en yüce değerlere dönüştüren Batılı anlayış ona göre üç milyon yıllık insanlık destanı içinde küçücük bir istisnadan başka bir şey değildir.³ Batı'da "akıl" denilen şeyse esasında "pozitivist" bir akıldır. Bu, asıl boyutlarından koparılmış, kötürüm bir akıldır. Gayeler problemini yok sayan bu akıl sadece vasıtalar problemiyle uğraşır.⁴ Oysa insan anlam ve gayeler üzerinde düşünmediğinde ilâhî boyutundan kopar. Bunun sonucunda ise dünya maalesef kanlı bir arena haline gelir.⁵ Batı kültürü kendinden başkasını yok sayan bir bireyciliği üretmektedir. Bu bireycilik insanı gerçekten ve sorumluluktan kaçarak karşısındakine şiddet kullanmaktan çekinmeyen bir varlık haline getirmektedir. Bu bağlamda insanın ilâhî boyutunu, insanın mutlak değerlere imanını yok sayan hatta inkâr eden bir kültür bireyleri mutsuzluğa, toplumları ise trajik bir şekilde parçalanmaya sürüklemektedir. İlâhî boyut kaybedildiğinde geriye sadece bireylerin, zümrelerin ve milletlerin büyüme hırsları ile hâkimiyet ihtirasları arasında bitip tükenmeyen çatışmalar kalmaktadır.⁶ Ne yazık ki Batı'nın beş asırdır sürdürdüğü hegemonya, yeryüzünü acımasız bir yönetime mahkûm etmiştir. Bu noktada hâkimiyet ve büyüme ihtiraslarının amansız, acımasız ve hiçbir değer tanımayan çatışmaları, insanî ilişkileri de mahvetmiştir.⁷ Garaudy'ye göre tabiat, toplum ve Allah ile ilişkilerinde her türlü birlikteliği kaybeden Batılı insan, kendisine yeryüzünü ve orada yaşayanları imha etme kudreti veren teknikleri de arkasına alarak dünya ile dilediği gibi hayasızca oynamaktadır. Bu yüzden de artık dünyanın onun gözünde bir "anlamı" kalmamıştır.⁸ Varoluşunun anlamını kaybeden Batılı insanın benliği her geçen gün daha da erimektedir. Kısacası bugün, Batı dünyasında, özellikle Hıristiyanlar arasında, milyonlarca erkek ve kadın, medeniyetlerinin iflâs ettiği ve çıkmazda olduğu gerçeğinin bilincine varmıştır.⁹

¹ Ramazan Ertürk, *Varoluşsal Din Felsefesine Giriş*, (İstanbul: Yarı Yayınları, 2012), 89.

² Roger Garaudy, *İslâm Medeniyetinin İnsanlığa Katkısı*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2023), 18-19.

³ Roger Garaudy, *Medeniyetler Diyalogu*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2020), 9.

⁴ Roger Garaudy, *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2021), 132.

⁵ Garaudy, *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*, 135.

⁶ Garaudy, *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*, 219.

⁷ Roger Garaudy, *Yobazlıklar*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2023), 84.

⁸ Roger Garaudy, *Geleceğimizde İslâm Var*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2024), 77.

⁹ Garaudy, *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*, 129.

1. Roger Garaudy'nin Filistin Meselesi Hakkında Öne Çıkan Görüşleri

Roger Garaudy Filistin meselesini kendine dert edinmiş bir düşünürdür. Ona göre Filistin hiçbir zaman münferit bir varlık olmamıştır. Filistin'in tarihinin devamlılığını sağlayan şeyse onun bir buluşma, yakınlaşma ve bütünleşme yeri olmasıdır. Bu noktada Filistin'in ilahi mesajların toprağı olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Çünkü Garaudy'e göre İsrail peygamberlerinin yüce sesleri burada yankılanmıştır. Hz. İsa'nın kıyamı burada gerçekleşir. İslam dini buraya önceki peygamberleri aynı Allah'ın elçileri olarak tanımaya gelir: Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed.¹⁰ Bununla birlikte insanoğlunun kibri ve hırsı ilahi mesajlar toprağına barış ve huzuru çok görmüştür. Yüzyıllar boyunca sık sık istilâlarla karşılaşan ve zulme uğrayan Filistin halkı, işgalcilere direnme noktasında uzun bir geleneğe sahiptir.¹¹ Filistin halkının asil direnişi hem batı sömürgeciliğine hem de onun en kanlı yordakçısı olan siyonizme karşı mücadeleyi sembolize etmektedir.¹² Filistin halkının haklı mücadelesini, "milliyetçi" bir mücadele olarak görmek doğru değildir. Bu mücadele Garaudy'nin de haklı olarak vurguladığı üzere bir taraftan, ataları tarafından ekilip biçilmiş bir toprağına "dönüş", diğer yandansa Arap camiasının ve "ümme"nin yeniden tamamlayıcı parçası olma mücadelesidir.¹³

Garaudy, siyonistlerin hiçbir insani değer tanımaksızın Filistin'de masum insanları yok etmelerine büyük tepki gösterir. Ona göre siyonistler, Filistin'de binlerce yıldır yaşamış, toprağına emek etmiş ve çalışmış kimselerin bütün insanî haklarını çiğnemektedir.¹⁴ Filistinlileri kovmak ve masum insanların topraklarına haksız bir şekilde el koymak, İsrail tarafından kasıtlı ve sistemli bir girişim olarak yürütülmüştür.¹⁵ Bu bağlamda Filistin halkı çok uzun yıllardır baskı ve şiddetle örtülü ve yavaş bir soykırıma uğramış, bunun sonucunda ise yoğun bir şekilde yeni Yahudi yerleşim birimleri açılmıştır.¹⁶ İsrail insan haklarını yok sayarak Filistin halkının binlerce yıllık vatanını elinden almıştır. Bu asil halk kendi öz vatanında bir yabancı, bir suçlu gibi yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu noktada Filistin halkının asil direnişini soyut veya uzak bir "tarihî hak" iddiası olarak görmek doğru değildir. Tam aksine bu soylu ve haklı direniş, hayatının bizzat köklerine sürekli olarak acımasızca yapılan saldırıya karşı, dizginlenemez bir ret ve itirazdır.¹⁷ Zira Filistin'de bir Filistin halkının varlığı siyonistler tarafından yok sayılmıştır. Filistin halkının varlığını reddetme siyonizmin ön kabullerinden biridir.¹⁸

Roger Garaudy için Filistin meselesinin çözümünü sağlayacak ana nokta medya gücüdür. Bu noktada Batı, medyayı istekleri doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak suretiyle haksızken dahi kendini haklı kılabilmiştir. Ona göre siyonist propaganda ve dezenformasyon ağı, ABD'de ve bütün Batı ülkelerinde etkin olan belli başlı "medya" gücünü kontrolü altında tutmaktadır. Böylelikle dünya medyasının kılcal damarlarına kadar işlemiş olan siyonist propaganda ve dezenformasyon ağı basın, radyo, televizyon ve film yoluyla masum insanların en ufak bir direniş eylemini Batı kamuoyunda "terörizm"e, kendi devlet terörizmi ve

¹⁰ Roger Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2023), 484-485.

¹¹ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 453.

¹² Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 464.

¹³ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 489.

¹⁴ Roger Garaudy, *İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2023), 56.

¹⁵ Roger Garaudy, *İsrail, Mitler ve Terör İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler*, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2024), 194.

¹⁶ Garaudy, *İsrail, Mitler ve Terör İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler*, 65.

¹⁷ Garaudy, *İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm*, 71.

¹⁸ Garaudy, *İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm*, 51.

saldırganlıklarını ise “meşru müdafaa”ya dönüştürebilmektedir.¹⁹ Malcolm X’in de vurguladığı gibi eğer dikkatli olunmazsa gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.²⁰ Bu noktada Garaudy, siyonistlerin asıl gücünün askeri değil Batı kamuoyunu yönlendirme kudreti olduğunu iddia eder.²¹ Ona göre Batı tipi iletişim, insanları ve halkları aptallaştırmak suretiyle zihinlerini çelmeye ve şartlandırmaya yarar.²² Örneğin Lübnan’a 1982 yazında yapılan saldırı beklenmedik bir saldırı değildir. Bu harekât Garaudy’e göre onlarca yıl öncesinden planlanmıştır. Bu saldırı, İsrail’in sömürgecilik mantığında “Lebensraum”, yani “hayat sahası” olarak zaten vardı. Ancak ilk defa, çok büyük sayıda dünyada, az sayıda da olsa İsrail’de bile Yahudiler ve milyonlarca Batılı, siyonist propaganda ve dezenformasyon ağının otuz küsur yıldan beri kurbanı oldukları yutturmacaların farkına vardılar. Ne yazık ki, İsrail Devleti’nin sömürgeci, ırkçı ve giderek daha da faşistleşen gerçek yüzünün net bir şekilde ortaya çıkması için on binlerce masum erkek, kadın, yaşlı ve çocuğun katledilmesi, Beyrut’un tahrip olması ve Sabra ve Şatila katliamlarının işlenmesi gerekti. Siyonist propaganda ve dezenformasyon ağının yalanları öylesine gün yüzüne çıkmıştı ki, basın ve televizyonun bütün perdeleme ve yumuşatma çabalarına rağmen, mazlum insanlara yapılan vahşet artık gizlenemiyordu.²³ Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Filistin halkının asil ve onurlu direnişi şerefini sonuna kadar korudu. Korkunç imtihanlardan ve zulümlerden manevî itibarı artmış olarak çıktı, İsrail ise bunun tam aksine bütün dünyada kesin bir imaj kaybına uğradı.²⁴

Garaudy için kamuoyu gücü zafere ermenin, yani “dönüş” ün belirleyici silahıdır. Ona göre Filistin direnişinin başarılı olabilmesi için kamuoyunu sağlıklı bir şekilde yönlendirme gayesiyle “medya” ya hâkim olmak gerekir. Bunun için de merkezileşmiş, sistemli ve çok şekilli bir organizasyondan hareket edilmelidir. Böylelikle tüm dünyadaki insanlar siyonistler tarafından ustaca kurgulanmış yüzyıllık yalanlarla nasıl kandırıldıklarının farkına vararak hakikati bütün çıplaklığıyla göreceklerdir. İşte o zaman, Garaudy’e göre İsrail öldürücü darbeyi alacak ve milletlerarası kamu hukukunun içine imtiyazsız olarak girmek zorunda kalacaktır. Bu durumda siyasi siyonizmin ideolojik gerginliğinden kurtulacak olan Yahudi dininden veya Yahudi soyundan erkek ve kadınlar, Filistin halkının direnişinin anlamını ve nihai hedefini anlayabileceklerdir. Yaser Arafat’ın da vurguladığı üzere aslolan Filistin’de ortak İbrahim’i geleneğin birlik ve beraberliği içinde Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları yaşatmaktır. İşte o zaman Filistin ve Kudüs tarihlerinin doruk noktasına ulaşacaktır.²⁵

2. Roger Garaudy’nin İsrail Eleştirisi

Roger Garaudy, masum Filistin halkına her türlü zulüm ve baskıyı yapan İsrail’i çok sert bir şekilde eleştirir. Ona göre İsrail, zorla var edildiği Filistin’de ne tarihi ne dini ne hukuki ne de ahlaki açıdan hiçbir meşruiyete sahip değildir. Çünkü İsrail, ırkçılık, yayılcılık ve devlet terörünü esas alan bir tutum sergilemektedir. Garaudy, İsrail’in aldatıcı ideolojiden ve bir dizi şiddet ve terör hareketlerinden doğduğunu iddia eder. Bu bağlamda İsrail, Birleşmiş Milletler’in gayrimeşru bir kararıyla; yüz kızartıcı baskılar, ahlaksızlıklar ve bin bir hileyle ortaya

¹⁹ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 462.

²⁰ Malcolm X, *Malcolm X ile Son Söyleşi*, haz. Kerem Altındağ, (İstanbul: Teklif Yayınları, 2018), 157.

²¹ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 462.

²² Garaudy, *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*, 220.

²³ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 420.

²⁴ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 477.

²⁵ Garaudy, *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*, 479-480.

çıkarılmıştır. Bugüne kadar hayatta kalabilmesini de Batı'ya, özellikle de kendisine koşulsuz destek veren ABD'ye borçludur.²⁶

Garaudy “ırk” kavramının Batı'nın sömürgeci hegemonyasını haklı gösterebilmek için XIX. Yüzyıl Avrupa'sında icad edilen bir kavram olduğunu iddia eder.²⁷ Irkçılığın hiçbir bilimsel temelini olmadığını vurgulayan Garaudy, modern genetikte biyolojik ırk kavramının tamamen anlamsız ve gerçek dışı görüldüğünü öne sürer.²⁸ Ona göre bütün zamanların ve bütün halkların topraklarını istila eden sömürgeciler ilhak, soygun ve hegemonyalarına sürekli olarak bir “gerekçe” aramışlardır. Bu noktada en sık kullandıkları bahanelerse kendi ırklarının üstün olduğu ve seçkin halk oldukları yalanıdır. İsrail'de seçilmiş halk fikri iddiasını kullanarak bütün saldırganlığını, yayılmacı hareketleri ve tahakkümlerini kutsamıştır.²⁹ Bu noktada Garaudy, İsrail devletinde sistemli hâle gelmiş bulunan “etnik temizlik” anlayışının Yahudi kanının diğer insanların “pis kanı” ile karışmasını önlemek isteyen etnik saflık ilkesinden kaynaklandığını iddia eder. Yahudilere göre bu ırk ayrımcılığı, Allah tarafından seçilmiş ırkın kirlenmesine mâni olmanın tek yoludur.³⁰ Yukarıda değinilen hususlardan da net bir şekilde anlaşılacağı üzere seçkin halk ve üstün ırk gibi hastalıklı düşünceler İsrail'in sınır tanımayan barbarlığını ve küstahlığını sürekli beslemektedir.

Garaudy, İsrail'in kendine özgü bir yobazlıkla Filistin üzerinde hak iddia ettiğini belirtir. Ona göre yobaz hahamlar Tevrat'ı kendi çıkarlarını temele alarak kullanmaktadır. Böylelikle yobaz hahamlar, Filistin'in Müslüman veya Hristiyan yerlisinin kovulmasına ve masum insanların katledilmesine kendilerince ideolojik bahane hazırlamaktadır. Garaudy'e göre bu devlet terörizmi, Amerika Birleşik Devletlerinin siyasî ve malî açıdan koşulsuz desteği ve bütün Avrupa'nın da suç ortaklığı ile geçmişten günümüze şiddetini arttırarak devam etmektedir.³¹ Bu bağlamda İsrail militarizminin en dehşet verici maceralarını haklılaştırmak için hahamlardan destek alınmaktadır.³² Görüldüğü üzere Filistin'de hâlihazırda devam eden Yahudi işgali ve Yahudi devleti tarafından sistemli bir şekilde yürütülen etnik temizlik hareketi esasında Yahudiliğin dinî uygulamasından başka bir şey değildir.³³ İsrail'in pervasızca masum Filistin halkına saldırmasının gerisinde önemli etkenler vardır. Bunlardan ilki İsrail'in bütün toprak işgallerine ve arazi kazanımlarına ABD tarafından yeşil ışık yakılmasıdır. İkincisi ise Batı basın yayın organlarında İslâm'a karşı Haçlı zihniyetinin sistemli ve kasıtlı bir şekilde sürdürülmesidir.³⁴

Garaudy, İsrail'in savaşlardan doğduğu ve savaşlarla varlığını devam ettirdiği kanaatinde. Ona göre iki savaş sayesinde doğan İsrail, devamında ise yaptığı beş savaşla genişlemiştir. Bunlar; 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in kendisine tanıdığı sınırları haksız yere aşarak toprak ilhakıyla sonuçlanan savaş, 1956 yılında İngiltere ve Fransa'nın da suç ortağı olduğu Mısır'a yapılan saldırı, 1967 savaşı ve bununla yapılan yeni ilhakların zorunlu kıldığı 1973

²⁶ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 201-202.

²⁷ Garaudy, İlahî Mesajlar Toprağı Filistin, 207.

²⁸ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 58.

²⁹ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 91.

³⁰ Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler, 60.

³¹ Garaudy, Yobazlıklar, 94.

³² Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 28.

³³ Roger Garaudy, Şahitlerim, çev. Cemal Aydın, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2020), 218.

³⁴ Garaudy, Yobazlıklar, 96.

savaşı; son olarak ise 1982 yılındaki Lübnan'ın istilasıdır. Görüldüğü üzere siyonist İsrail devleti, Avrupa ile Asya'nın, doğu ile batının, kuzeyle güneyin kavşağındaki Ortadoğu'ya Amerika'nın da kendisine verdiği koşulsuz desteğin küstahlığıyla birlikte durmadan saldırmaktadır.³⁵ İsrail, geçmişten günümüze Ortadoğu'da insanlığın bütün değerlerini hiçe sayarak zulüm yapmakta Ortadoğu'yu kana bulamaktadır.³⁶ Çünkü savaş, İsrail için problemleri çözmenin tek yoludur.³⁷ Garaudy'e göre İsrail, güvenliğini bahane ederek ve haksız gerekçeler uydurarak masum insanlara saldırmaktadır. Bunun altında yatan gerçek nedense İsrail'in bölgedeki sömürgeci mantığıdır.³⁸

Roger Garaudy, İsrail'in bütçesinin yüzde elliden fazlasını askerî donanımına harcadığını ifade eder. Ona göre bu çılgınca silahlanmanın temel gayesi bölgedeki Arap devletlerini bölüp parçalamaktır.³⁹ Görüldüğü üzere İsrail'in mantığı daimî savaştır. Bu bağlamda İsrail, masum Filistin halkının elinden topraklarını alır. Yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden yüzlerce köyü vahşice yok eder. İnsanları vatanlarından koparır. Yüzbinlerce Filistinliye şiddet uygular ve baskı yapar. Hristiyan ahalisinin çoğunluğunu Kudüs'ten çıkarır.⁴⁰ Bütün bunların sonucunda ise İsraililer devlet terörizmiyle Filistinlileri öz vatanlarından hiçbir gerekçe göstermeksizin kovar. Yerlerine ise kudurmuşçasına yeni yerleşim yerleri açarak Yahudi nüfusunu artırmaya çalışır, Zira İsrail'in tek derdi Filistinlileri Filistin'de öncelikle azınlık durumuna düşürmek devamında ise tamamen yok etmektir.⁴¹ İsrail, bu yazıyı kaleme aldığımız zaman diliminde de başta Filistin ve Lübnan olmak üzere hâlen katliamlar yapmakta, Ortadoğu'da saldırılar düzenlemekte, milletlerarası kanunları ve BM kararlarını hiçe saymaktadır.⁴² Kısacası İsrail'in sömürgeci ve ırkçı projesi, dünya barışı için büyük bir tehdittir.⁴³

3. Filistin Meselesinin Varoluşsal Açıdan Tahlili

Varoluşçu felsefî yaklaşım, insan ve insanî olana son derece önem verir. Diğer bir ifadeyle insanı ve insanlığı ilgilendiren hemen her konuyu dikkate alır. Varoluşçu yaklaşımda insan; bedeni, ruhu, aklı, hisleri, duyguları, tutkuları, kararları, iradesi ve eylemleriyle bir bütün olarak ele alınır.⁴⁴ Bu bağlamda Filistin'de yaşanan insanlık dramı vicdan sahibi her bireyin insan, varoluş ve varoluşun anlamı gibi hususları yeniden sorgulamasını sağlamıştır.

Filistin meselesi esasında sadece bir halkın, bir bölgenin meselesi değildir. Filistin, dünya üzerinde var olan bütün bireylerin kalplerindeki derin yara ve sancıdır. Bütün insanlığın vicdanını sızlatan dayanılması güç acıdır. Bu bağlamda Filistin meselesini ele alırken Filistin'in onurlu ve asil direnişini varoluşsal bakış açısıyla değerlendirmek çok önemlidir. Modern hayat insanı insan yapan erdem ve değerleri ne kadar göz ardı etse de insanın hissi ve kalbi varoluşunu yok edememektedir. Zira hissi boyut en az duyuşsal ve düşünsel boyutlar kadar varoluşumuzun asli unsurudur.⁴⁵ Hissi varoluşun yoksunluğu insanın varoluşun anlam ve derinliğini kaybetmesine

³⁵ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 187.

³⁶ Garaudy, İllâhî Mesajlar Toprağı Filistin, 357.

³⁷ Garaudy, İllâhî Mesajlar Toprağı Filistin, 417.

³⁸ Garaudy, Şahitlerim, 185.

³⁹ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 27.

⁴⁰ Garaudy, Şahitlerim, 186.

⁴¹ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 97.

⁴² Garaudy, İllâhî Mesajlar Toprağı Filistin, 171.

⁴³ Garaudy, İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm, 175.

⁴⁴ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, 113-115.

⁴⁵ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, 169.

neden olur. Bu yüzden hissi varoluştan yoksun kişiler duyarsız ve robot olarak görülür.⁴⁶ İşte tam da bu noktada Filistin direnişi, insanlara hissi varoluşa sahip olup olmadıklarını sorgulama ve empati yapma fırsatı vermektedir. Masum Filistin halkına yani kardeşlerimize İsrail tarafından yapılan zulümlerin acısını bütün benliğimizle hissedebiliyor muyuz? Onlar aç ve susuzken sofraya oturduğumuzda lokmalar boğazımızdan nasıl geçiyor? Onların asil mücadelesine en azından dolaylı olarak destek olmaya çalışıyor muyuz? Evladının cansız bedenini taşıyan bir anne ve babanın yürek yangını içimizi acıtıyor mu? Dedesinin ruhumun ruhu dediği Rim'in gözlerinden öptüğü an bizi hüznü boğuyor mu? gibi sorulara samimi ve içten cevaplar verebilmeliyiz. Çünkü bizim bütün kötülere ve kötülöklere inat bir kalbimiz var. Öyle ki kalbi varoluş, insani varoluşun en önemli kurucu unsurudur.⁴⁷ Diğer bir ifadeyle kalp, insanın en aslı varoluş boyutudur.⁴⁸ Filistin ise, yeryüzünde yaşayan her bireye bir kalbi olduğunu hatırlatmaktadır. Filistin varoluşunun anlam ve derinliğini her geçen gün daha fazla kaybeden insanlığı özüne dönmeye çağırılmaktadır.

İnsanı insan yapan en önemli erdemlerinden biri de vicdandır. Diğer bir ifadeyle insan vicdan sahibi olduğu ölçüde hakiki anlamda var olabilmektedir. Çünkü insana en çok vicdanı seslenir. Vicdanın çağrısıyla insan sıradanlaşmaktan kurtulup otantik birey olabilir. Vicdan sayesinde insan gerçek benliğine kavuşabilir. Vicdanın çağrısı, düşmüş, kalabalıklar içinde kaybolmuş, dünyada dağılmış, anlam ve amacını kaybetmiş insanadır. Çünkü vicdan insanı dünyasal ilgilerden, kendini kandırmaktan, sorumsuzluktan kurtarmak ister. Eğer insan vicdanın sesini duyamıyorsa bunun sebebi insanın düşmüşlüğüdür. İnsan öyle düşmüştür ki, kendi özgün yanlarını dahi unutmuştur. Bunun sonucunda ise kendisine yabancılaşmıştır.⁴⁹ Bu bağlamda onlarca yıldır İsrail'in sistematik baskı ve zulmüne maruz kalan masum Filistin halkının sesine kulak vermek ve yanlarında olmak her şeyden önce vicdani bir meseledir.

Hayatın yaşamaya değip değmediği konusu felsefenin en temel sorunu olarak karşımıza çıkar.⁵⁰ Çünkü insan geriye dönüp baktığında anlamlı bir hayat yaşayıp yaşamadığını sürekli olarak kendisine sorar. Bu sorunun cevabında çok büyük pişmanlıklar olabileceği gibi çok derin huzurlar da olabilir. Örneğin Filistin halkının hüznünü paylaşan, kardeşlerinin derdiyle dertlenen, onların yanında olan bir birey her türlü zorluğa rağmen huzurludur. Aksi durumda ise insan her ne yaparsa yapsın iç huzura kavuşamayacaktır. Çünkü zalimin karşısında dimdik durup mazlumun yanında olmayan birinin huzurlu olması mümkün değildir. Buradan da anlaşılacağı üzere anlamlı bir hayat derinlikli, ciddi, bir amaca yönelik ve bilinçlice yaşanan bir hayattır.⁵¹ Bu noktada sadece yaşamak, sadece var olmak değerli değildir. Onun bir içeriğe sahip olması gerekir. Hayatı anlamlı ve değerli hale getiren şey tam da bu içeriğin ne olduğudur.⁵² Bu bağlamda sınırlı ve sonlu bir varlık olan insan, varoluşunu anlamlı hale getirebilmek için sınırsız ve sonsuz olan Mevla'ya sığınmalıdır. Diğer bir ifadeyle yaşamın anlam kazanması için aşkın bir varlığa inanmak zorunludur.⁵³ Filistin halkı bu noktada bütün dünyaya uygulamalı ders vermektedir.

⁴⁶ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş,173.

⁴⁷ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş,177.

⁴⁸ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş,179.

⁴⁹ Latif Tokat, Varoluşçu Teoloji, (Ankara: Elis Yayınları, 2013), 133.

⁵⁰ Latif Tokat, Anlam Sorunu, (Ankara: Elis Yayınları, 2017), 11.

⁵¹ Tokat, Anlam Sorunu, 18.

⁵² Tokat, Anlam Sorunu, 9.

⁵³ Latif Tokat, Din Felsefesi Yazıları, (Ankara: Elis Yayınları, 2015), 16.

Şartlar ve koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun inanç ve umutlarını tek bir an dahi kaybetmeden Allah'a tevekkül eden bu kahramanlar, imanın lezzetini en üst seviyede almaktadır.

Filistin meselesini varoluşsal açıdan tahlil ettiğimizde karşımıza çıkan en önemli kavramlardan birisi de özgürlüktür. Bilindiği üzere insan bu dünyaya kim olacağına bizzat kendisinin karar vereceği bir plan ya da potansiyellik olarak gelir.⁵⁴ Bu noktada birey özgürlüğü oranında kendini gerçekleştirebilir. Özgürlüğünün değerini bilen kişiler varoluşlarını anlamlı hale getirmede pek sorun yaşamazlar. Ancak özgürlüklerinin önemini farkına varamayan kişiler ömür boyu rutinle yetinir ve asgari varoluş düzeyinin ötesine geçmeden dünyadan gider. Bunun tam aksine bilinçli bir şekilde neticesinin getireceği sorumluluğu da cesurca üstlenerek gerçekleştirilen seçimler ise özgürlüğün tam manasıyla hissedildiği seçimlerdir.⁵⁵ Filistin halkı özgürlük konusunda da büyüğünden küçüğüne her bir ferdiyle destan yazmaktadır. Nitekim İsrail askerlerinin üzerlerindeki onca mühimmata rağmen savunmasız Gazzeli bir çocuktan çekiniyor olmaları bunun somut ispatıdır. Filistinli insanların gözlerindeki korkusuzluk onların ne kadar özgür olduklarını tüm dünyaya göstermektedir. Kısacası Filistin halkı uğradığı onca zulme, işkenceye, katliama ve baskıya rağmen ne özgünlüğünü ne de özgürlüğünü kaybetmiştir. Onlar özgün ve özgür birey olmanın en değerli temsilcileri olmuştur.⁵⁶

Sonuç

Roger Garaudy İslam kanununun Allah'ın iradesine boyun eğme kanunu olduğunu vurgular. Bu ise her şeyden önce Allah'ın, yaptığımız her iş ve her davranışta hazır ve gözetleyici olduğunun bilincinde olmaktır. Yeryüzünde yaşayan masum insanlardan sorumlu olduğumuzun şuurunda olmaktır. Zira insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu bağlamda insan, tabiatın dengelerinden ve insanlar arası münasebetlerden sorumlu vekildir. Bu sorumluluk her türlü eşitsizlik ve haksızlığın karşısında durmayı gerektirir. Bu sorumluluk bütün bir insanlığın menfaatinin, bir milletin her türlü hegemonyacı iddialarından daha üstün olduğunu savunmayı gerektirir. Bunun gerçekleşebilmesi için her bir kimse kendi vicdanının derinliğinde kendisini bütün diğerlerinden sorumlu hissedebilmelidir.⁵⁷ Bu bağlamda uzun yıllardan beri İsrail'in zulmüne uğrayan mazlum Filistin halkının yanında olmak esasında vicdanlarımıza sahip çıkmakla eşdeğerdir.

İnsanoğlu her ne olursa olsun aşkın boyutunu unutmamalıdır. Zira insan varoluşu; güç, hükmetme, hırs ve kibir gibi sadece bu dünyayı gözeten geçici şeylerle değil vicdan, ahlak, sorumluluk gibi kalıcı erdemlerle anlamlı hale gelmektedir. Eğer insanoğlunun aşkın boyutu bir yana bırakılırsa bireylerin, grupların ve milletlerin güç, haz ve büyüme istekleri korkunç felaketlere neden olabilir.⁵⁸ Maalesef İsrail'in geçmişten günümüze yaptığı ve yapmaya devam ettiği katliamlar bunun en somut örneklerindedir. Görüldüğü gibi insan olmanın anlamı ve değeri unutulduğunda geriye vahşet ve şiddet kalmaktadır. Garaudy'e göre asıl mesele, kişiye bütünüyle insana özgü olan boyutlarını tekrar kazandırmaktır. Bunun içinse birey Allah'ın yüceliğine iman etmeli, topluma güvenmeli ve kişisel sorumluluğunun bilincine varmalıdır.⁵⁹ Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Filistin sadece bir halkın, bir bölgenin değil bütün insanlığın meselesidir. O

⁵⁴ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, 143.

⁵⁵ Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, 146-147.

⁵⁶ Tokat, Varoluşçu Teoloji, 19-20.

⁵⁷ Garaudy, İlahî Mesajlar Toprağı Filistin, 500-501.

⁵⁸ Garaudy, İlahî Mesajlar Toprağı Filistin, 501.

⁵⁹ Garaudy, İslâm ve İnsanlığın Geleceği, 40.

yüzden dünya üzerinde yaşayan her bir birey gerçekten var olmayı ve varlığını anlamlı hale getirmeyi istiyorsa zalim İsrail'in karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmalıdır.

Kaynakça/Bibliography

- Ertürk, Ramazan. *Varoluşsal Din Felsefesine Giriş*. İstanbul: Yarın Yayınları, 2012.
- Garaudy, Roger. *Medeniyetler Diyalogu*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2020.
- Garaudy, Roger. *Yobazlıklar*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2023.
- Garaudy, Roger. *İslâm Medeniyetinin İnsanlığa Katkısı*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2020.
- Garaudy, Roger. *İslâm ve İnsanlığın Geleceği*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021.
- Garaudy, Roger. *Şahitlerim*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2020.
- Garaudy, Roger. *Geleceğimizde İslâm Var*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2024.
- Garaudy, Roger. *İsrail Sorunu Siyasi Siyonizm*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2023.
- Garaudy, Roger. *İsrail, Mitler ve Terör İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2023.
- Garaudy, Roger. *İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin*. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2023.
- Tokat, Latif. *Anlam Sorunu*. Ankara: Elis Yayınları, 2017.
- Tokat, Latif. *Varoluşçu Teoloji*. Ankara: Elis Yayınları, 2013.
- Tokat, Latif. *Din Felsefesi Yazıları*. Ankara: Elis Yayınları, 2015.
- X, Malcolm. *Malcolm X ile Son Söyleşi*. haz. Kerem Altındağ. İstanbul: Teklif Yayınları, 2018.