

BİLGİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DÜNYA EGEMENLİK İLİŞKİLERİ VE GİZLİ-EZOTERİK CEMAATLER*

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel YILDIRIM**

Öz: Dünya tarihinde toplumlar arası ayrımlar uzun yıllar dinî, 20. yüzyıl boyunca da ekonomik kavramlarla tanımlanmıştır. Günümüzde ise ayırım yeniden, dinî kavramlarla ve bu kez dünyayı yönettiği iddia edilen gizli-ezoterik cemaatlerle birlikte yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma bu cemaatlerden örnekler vererek dünya egemenliği iddiasını ele almayı amaçlamaktadır. Bu gizli-ezoterik cemaatlerle ilgili tezler ortaya konacak ve dünyayı görünür egemenlik ilişkileri yerine bunların yönettiği tezi tartışmaya açılacaktır. Bu çerçevede Masonluk, Tapınak Şövalyeleri ve Sion Tarikatı, Kuru Kafa ve Kemik Örgütü, B'nai Brith, İllüminati gibi cemaatler kısaca tanıtılarak bunların dünya egemenlik ilişkilerindeki yerlerinden bahsedilecek ve genel anlamda gizli örgüt tezlerinin sonuçları üzerinde durulacaktır. Temel varsayımımız bilginin görünen yüzünün ardında görünmeyen başka bir gerçeğin yattığı ve bize tanıtılan gerçekliklerin sorgulanarak altındaki gerçek anlamlarının ortaya çıkarılabileceğidir. Konumuz bu çerçevede incelenecek ve bu varsayım çerçevesinde bilgi sosyolojisiyle ilgili belli sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi sosyolojisi, gizli cemaatler, dünya egemenliği, masonluk, illuminati.

WORLD DOMINATION RELATIONS AND SECRET SOCIETIES IN THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE

Abstract: In World history, the differences between the societies have been described with religious terms for years and with economical terms during the 20th century. Nowadays, this difference again is described with religious terms and the secret-esoteric societies which are claimed to reign the World. This study aims to hold on this World sovereignty claim by exemplifying these societies. Some thesis about these secret-esoteric societies will be propounded and the thesis that these societies reign the World rather than the sovereignty relations we see will be debated. In terms of this, by presenting the societies such as Masonry, the Hospitallers and Sion Sect, Skulls and Bones Organization, B'nai Brith, İlluminati, their position on the World sovereignty relation will be told and generally the results of these secret societies' thesis will be focused on. our main assumption is that an another unseen reality lies under the seen face of the knowledge and the possibility of revealing the real meaning under it by questioning the realities we are presented. Our study will be evaluated in terms of this and in terms of this assumption some assumptions will be tried to reveal related to sociology of knowledge.

Keywords: Sociology of knowledge, secret societies, world domination, masonry, illuminati.

1. GİRİŞ

Bu çalışmada dünya üzerinde var olduğu iddia edilen gizli-ezoterik cemaatlerin dünya egemenlik ilişkilerindeki yerini bilgi sosyolojisi açısından ele almaya çalışacağız. Özellikle küreselleşme tartışmalarının yoğunlaştığı 1980 sonrası süreçte bu örgütlerin küresel egemenlik

* Bu metin, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenen V. Humanities and Social Science Conference'da sunulan bildirinin düzenlenerek genişletilmiş halidir.

** Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü.

sisteminde başat unsur oldukları, devletlerin üstünde ve gerisinde asıl gücün bu örgütlerin elinde olduğu iddia edilmektedir. Bu iddianın doğruluğu, bu zamana kadar yazılan dünya tarihinin ve yapılan sosyolojik açıklamaların da yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Bir anlamda mevcut açıklama biçimlerine alternatif bir dünya tarihi ve açıklama modeli de sunan gizli örgüt tezleri, sosyolojik perspektifiyle değerlendirilmeyi zorunlu kılmaktadır. Çalışmamızdaki başlıca amaç, bu örgütlerle ilgili ileri sürülen iddiaların sosyolojik anlamını ortaya koymak olacaktır.

Tarihte “dünya egemenliği” kavramı, 19. yüzyıl gelişmeleri içinde ifade edilmiş olup, bir dönemdeki siyasi, ekonomik ve askerî açıdan üstün olma durumunu ifade etmektedir. Ana kavramsallaştırması 19. yüzyılda yapılsa da öncesinde dönem dönem Pax-Romana ve Nizam-ı Âlem gibi çeşitli kavramlarla ad bulmuş ve tarihte çeşitli şekillerde el değiştirmiştir. Roma İmparatorluğu’ndan sonra ikinci defa Batı’nın eline geçmesinden sonra özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı şekillerde tanımlandırıldığını görüyoruz. Egemenlik aynı zamanda farklı tarafların varlığı ile birlikte bir tarafın diğerine üstünlüğünü de ifade eder ve üstünlük kavramının vurgulanması için bir ayrımın olması gerekir. Tarihsel süreçte bu ayrım uygar-barbar kavramlarından sonra uzun bir süre din temelli açıklamalar bulmuş, XX. yüzyıla kadar bu biçimde bir ayrımlaşma görülmüştür. Bu yüzyıldan itibaren yerini ekonomik ve sosyolojik temelli tanımlamalara bırakmaktadır. Üstünlük de aynı ekonomik temel çerçevesinde Batı’ya, özelde ulus devletlere atfedilecektir. Son dönemde ise ulus devletleri de aşan çokuluslu şirketlerin ve bunları yöneten küresel sermayenin varlığından söz edilmektedir.

Ancak belirttiğimiz dönemden itibaren kiminin geçmişi çok eskilere dayanan gizli-ezoterik cemaatlerin varlığı ön plana çıkarılmış ve asıl egemenliğin bu cemaatlerin elinde olduğu söylenmiştir. Neredeyse insanlık tarihi boyunca farklı adlandırmaların kullanılması ve bu süreçte adı anılmayan söz konusu cemaatlerin son dönem söylemlerinde kimilerinin kendilerine köklü bir geçmiş de oluşturarak yer bulması ilgi çekicidir. Biz bu değerlendirmemizde dünya egemenlik ilişkileri açısından gizli-ezoterik örgütlerin anlamını ve niçin özellikle bu dönemde anılır olduklarını ele almaya çalışacağız.

Temel varsayımımız, bilginin görünen yüzü ile gerçek yüzünün aynı olmayabileceği ve sunulan bilginin anlamından, başka deyişle sonuçlarından yola çıkılarak gerçek bilgiye ulaşılabileceği görüşüdür. (Tuna 1993) Bize sunulan bilgiler, kimi zaman saklı bir gerçeğin üstünü örten örtü, kimi zaman aslında sonuç olmasına rağmen gerçeğin nedeni olarak ileri sürülen somut bir görüntü, kimi zaman da mevcut gerçeğin aksinin anlaşılmasını sağlayan yanıltıcı ipuçları olmaktadır. Bu nedenle çeşitli vasıtalarla önümüze konan bilgileri mutlaka sorgulayarak kabul etmek, bu bilgilerin ne anlama geldiklerini ve genel kuramsal çerçevede

hangi sonuçları doğuracaklarını görerek ele almak, sağlıklı bir sosyolojik değerlendirme için gereklidir.

Bugün, dünya egemenlik ilişkileri çerçevesinde özellikle kitle iletişim araçları belli merkezlerden çıkan bilgileri yine bu merkezlerin yorumu ile vermekte, kitleler bu merkezlerin isteği doğrultusunda bilgi sahibi edilmektedirler. Ayrıca çoğu bilimsel iddia taşıyan yayınlar belli bir bilgi türünün ve belli tezlerin savunuculuğunu yaparak insanları tek bir kabulün etrafında toplamaya çalışmaktadırlar. Çoğu zaman istenilen yönlendirme çerçevesinde çarpıtılmış, hatta tersyüz edilmiş bilgiler verilmektedir. Bu nedenle sunulan bilginin arkasında aslında farklı gerçekler olmakta, var olan gerçekle sunulan gerçek arasındaki bu ilişki birbirine tezat görüntülere neden olmaktadır. Biz, bize yansıtılan birçok bilginin arkasında başka gerçeklerin olduğunu düşünüyor ve yorumlamalarımızı buna göre yapmanın daha doğru olacağına inanıyoruz. Gizli cemaatlerin anlamını değerlendirme biçimimiz bu yöntem dâhilinde olacaktır.

Bu çerçevede önce bu cemaatlerden söz konusu egemenlik ilişkileri ile bağlantılı olduğu iddia edilenleri kısaca tanıtmaya çalışacak, ardından bunların ortak özelliklerini verdikten sonra gizli cemaat tezlerinin ne anlama geldiğini ortaya koyarak bu anlam çerçevesinde belli sonuçlar çıkarmaya çalışacağız.

Yöntem olarak bazıları yayın organlarına ve belli aktarım kanallarına sahip cemaatlerin kendilerini ifade biçimlerini kullanmak yerine bunlar hakkında özellikle olumsuz tutumla kaleme alınmış, bir anlamda karşı taraftan görüşleri sunmayı tercih ettik. Örgütlerin kendi tanıtımlarına yer vermek yerine, üzerlerindeki genel algıyı ortaya koymak istiyoruz. Zaten yazının amacı da varsayımımızdan hareketle gizli örgütlerin kitleler üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmak ve bu etkiden hareketle genel değerlendirmemizi yapmaktır. Bu nedenle literatürde eleştirel, hatta kimi yerde düşmanca bir tavır taşıyan, yaygın kabulde komplo teorileri kitapları olarak kabul edilen belli başlı yayınları kaynak edindik ve bunlarda yer alan görüşlerin kısa bir özetini vermeye çalıştık. Bir anlamda bu komplo teorilerinin ve komplo teorisi geleneğinin de anlamını ortaya koymak bakımından bu durumu önemsiyoruz.

2. GİZLİ-EZOTERİK CEMİYETLER

Yeryüzünde çok sayıda gizli veya yarı-gizli topluluk bulunmakta, sınırlı sayıda seçilmiş üyesi ile ortaya koyduğu değerler ve prensipler etrafında örgütlenmektedirler. Toplu intiharlar ya da sapkın eylemlerle de kendini gösteren çok geniş yelpazede örgüt mevcuttur. Ancak konumuzu ilgilendirenleri dünya egemenlik ilişkilerinde söz sahibi olduğu iddia edilen bu cemaatlerden belli başlı olanlarını bize tanıtıldıkları şekliyle tanıtmak istiyoruz.

Metnin ters açıdan yorumlanmaması için belirtelim, bu bölümde ifade edeceğimiz söz konusu cemaatlerle ilgili bizim kabul ettiğimiz görüşler değil, gizli cemaat tezlerinin bize tanıtıldığı şekliyle görüntüleridir. Öncelikle bu örgütlerle ilgili genel kabulü ortaya koymanın

gerektiğini düşünüyoruz. Bir anlamda madalyonun iki yüzü gibi, önce bu tezleri tanıtıp, ardından diğer yüzünü ortaya koyma bağlamında bunlarla ilgili kendi değerlendirmemizi ortaya koyacağız. Bu şekilde, sunulan gerçekle arka plandaki gerçek ilişkisinin daha iyi aktarılabilceğini düşünüyoruz.

2.1. Masonluk

Bu gizli cemaatlerin en bilineni, yarı gizli şekilde örgütlenen, ancak kendine özgü gizemleriyle gerçekte pek çok sırrı barındıran masonluktur. XI. yüzyılda duvar ustaları arasında kurulmuş olan cemaat kendisine Süleyman Mabedi'nin inşasında payı olan Hiram Usta'yı başlangıç noktası almıştır. Bu şekilde kendine inşa ettiği 3000 yıllık manevi bir geçmişle birlikte Yahudilikten, Kabala'dan hatta Eski Mısır ve öncesine giden pagan inançlarından semboller taşıdığı belirtilir.

Masonlukta üyeliğe kabul mistik törenlerle yapılmakta, üyeler birbirlerini özel işaretlerle tanımakta, loca örgütlenmeleri ile yine aynı gizlilik çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kendi beyanlarında dünya üzerinde barış ve kardeşliği tesis etmek, tüm dünyayı insanlığın ortak değerlerinde buluşturmak ve insanı yüceltmek temel amaçlarıdır. Bu amaçla dünya üzerinde loca sistemi şeklinde çok geniş bir örgütlenme ağına sahiptirler. Ülkemizde de birçok ünlü isimle birlikte çok sayıda üyesi bulunmaktadır. Ancak asıl amaçlarının Siyonizm'e hizmet etmek olduğu, dünyadaki birçok zararlı faaliyetlerde onların parmağının bulunduğu, dünyayı kaosa götüren gelişmeleri onların tezgâhladığı, gerçekte de kullandıkları sembollerden hareketle şeytana taptıkları iddia edilmektedir. (Cevizoğlu 2005)

Masonluk ülkemizde de yaygın şekilde örgütlenmiş olan ve tarihi Cumhuriyet öncesine, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar giden bir cemaattir. Gerek son dönem Osmanlı aydınları ve devlet adamları arasında, gerekse Cumhuriyet'in kuruluş döneminde önemli mason isimlere rastlanmaktadır. Dernekler Kanunu'na göre faaliyet gösterir ve bu anlamda yasa-dışı bir örgütlenme biçimi ve eylemi görünmemektedir. Ülkemizde uzun süredir var olmasına rağmen masonluğun ülkemizde -Süleyman Demirel örneği gibi- az sayıda olay hariç asıl gündeme gelişine 1980 sonrası süreçle birlikte birliktedir. Bu nedenle konumuz içinde ele aldık.

2.2. Tapınak Şövalyeleri ve Sion Tarikatı

Masonluğun duvar ustalığından nasıl gizli bir örgüte dönüştüğü noktasında karşımıza Tapınak Şövalyeleri çıkmaktadır. Bu örgüt Kudüs'e gelen Hıristiyan hacıları korumak amacıyla 1118 yılında 9 şövalyenin kendi isteği ve dönemin Kudüs kralının izni ile kurulmuştur. Bu kutsal hizmetleri için Süleyman Mabedi'nin kalıntıları üzerinde bulunan Kudüs Sarayı'nın bir bölümü kendilerine ayrılmıştır. Ancak iddiaya göre gerçek amaçları sarayın temelinde olduğu sanılan Ahit Sandığı'nı bulmak ve mabedi yeniden inşa etmektir. (Barber 2006: 17-73) Bu amaçla kalıntılarda başladıkları kazılarda buldukları şeyler onları bambaşka yönere sevk eder. Birincisi,

Hıristiyanlık öncesine ait pagan öğretileri ve büyü teknikleri ki, örgütü tam anlamıyla mistik ve ezoterik yapan budur. İkincisi, Hz. İsa'nın evlendiği ve bir çocuğu olduğu iddiasını kanıtlayan belgeler ve hatta Hz. İsa'nın karısı olduğu iddia edilen Magdalalı Meryem'in mezarı. Bu iki unsur örgütün Katolik kilisesinin aksine farklı bir Hıristiyanlık yorumu ortaya koymasına ve "Tanrı İsa" öğretisi yerine, evlenip çocuklu çocuğa karışabilen "İnsan İsa"yı belgeleriyle birlikte ortaya koyarak Kilise karşısında çok önemli bir koz elde etmelerini sağlamıştır. (Leigh 2004: 281-351)

Ancak "Hz. İsa'nın varisi" kavramı Katolik Kilisesi'ni otoritesini şiddetli biçimde sarsacağından Papalık, verdikleri imtiyazlarla zaman içerisinde güçlenen örgütü daha fazla güçlenmeden dağıtır. Liderini ve üyelerin büyük çoğunluğunu öldürür. Bu tarihten sonra örgüt, daha doğrusu askeri kanat Tapınak Şövalyeleri tasfiye olurken siyasi kanat Sion Tarikatı yeraltına iner. Örgütün bundan sonraki amacı Hz. İsa'nın, aslında daha geriden Hz. Davud'un soyundan gelen varisi Katolik Kilisesi'nin kıyımından korumak ve zamanı geldiğinde kurulacak olan birleşik bir Avrupa devletinin başına kral olarak geçirmektir.

Sion Tarikatı bu amaçla yeraltında faaliyet gösterirken bir yoruma göre masonluğa dönüşür, başka bir yoruma göre ise masonluğun içine fark ettirmeden eklenir ve örgütü kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirerek yayılmasını sağlar. Böylece masonluktaki sembollerin ve törenlerin kökeni de açıklanmış olmaktadır. Örgütün nihai hedefinde kurulacak olan sistem eski pagan inancından etkiler taşıyacaktır. Hz. İsa'nın soyunu korumalarına rağmen asıl gerçek eski putperest inanç ve geleneklerine çok bağlı olmalarıdır. Bu düşünceye göre, Yahudi felsefesi diye bilinen Kabala da gerçekte, ritüel ve sembolleriyle eski pagan inancının bir tezahürüdür. Nitekim Tapınak Şövalyelerinin idamına bir gerekçe olarak da keçi kafalı ve ayaklı Baphomet adlı bir pagan tanrısına tapmaları gösterilmiştir. (Akar 2006: 49-57)

Tapınakçılar tüm semavi dinlere düşmandırlar. Kurmak istedikleri sistemde de getirecekleri kral sonuçta bir "anti-Mesih" yani "Deccal" olacaktır. Tüm örgütlenmeleri bu sonuca yöneliktir. Tüm dünyada örgütlü ve etkilidirler. Avrupa Birliği projesinin altındaki gerçek güç de aslında Sion Tarikatı'dır. Avrupa'yı ve dünyayı bu geleceğe adım adım hazırlamaktadırlar. (Altındal 2001)

Görüldüğü üzere başlangıçta ekonomik bir proje olarak ortaya çıkıp siyasi bir birlikteliğe dönmeye çalışan Avrupa Birliği de bu teoriye göre "Birleşik Avrupa Krallığı" hayalinin hayata geçirilmesi için planlanan bir girişimdir. Böylece çok sayıda siyasi gelişmeyle birlikte bu projenin de ardında gizli bir cemaatin bulunduğu söylenmektedir.

2.3. B'nai Brith

1843 yılında 12 Alman Yahudisi tarafından New York'da kurulmuştur. Bir Yahudi örgütüdür ve genel kabule göre Yahudilerin dünya üzerinde egemen güç olma yolundaki faaliyetlerini yürüten ve kontrol eden unsurdur. Masonları ve diğer gizli-ezoterik örgütleri

kontrol eder ve Yahudi çıkarları doğrultusunda kullanır. Yahudi haklarını koruma örgütü olarak lanse edilmelerine rağmen tüm dünyayı Siyonist emellere hizmet eden bir sisteme dönüştürmeyi amaçlayan bir kuruluştur. “Dünyayı Yahudiler yönetiyor!” tezinin ileri sürülen en büyük dayanağıdır. (Akar 2006: 247-249)

Bir yandan gizli örgütlerle ilgili küresel egemenlik algısı tesis edilmeye çalışılırken, diğer yandan da bu durumu Yahudilere bağlama eğilimi gözlenmektedir. Bu algıya göre dünyadaki birçok işin arkasında Yahudiler vardır. Yürütücüsü masonluk ve benzeri başka örgütler olsa da onların da arkasında mutlaka Yahudilerin olduğunu bilmek gerekir. Bilindik anlamda antisemitik karakter taşıyorsa da yeryüzünde yer alan gizemli işlerin bir şekilde Yahudiliğe bağlanması geleneğinin farklı bir tezahürü olarak bu algı ve tutumu belirtmek önemlidir. Bir anlamda geri plandaki sorumlu ve yeri geldiğinde gerçek düşman olarak bu unsur tanıtılmaktadır. Bu durum görünen bilgi-gerçek bilgi ikilemi açısından varsayımımız içinde değerlendirilebilecek önemli bir ayrıntı olarak ortadadır.

2.4. Kurukafa-Kemik Örgütü ve Bohemian Kulübü

Kurukafa-Kemik Örgütü ABD’de 1832’de kurulmuştur. Sembolündeki kurukafa ve kemik aynı zamanda masonluğun sembollerinden biridir. Ancak masonluğun içine yerleşmiş daha elit ve gizli bir örgüttür. Temel amacı gizli idealler doğrultusunda dünyanın yönetiminde kritik yerlere adam yetiştirmek ve yerleştirmektir. Her sene on beş kişiyi seçer, yetiştirir ve ileride önemli görevlere getirir. Küresel gizli örgütlenmenin tepesindeki mekanizmaya adam devşirme örgütü vazifesi görür. Merkezi Yale Üniversitesi’dir ve en bilinen üyeleri baba-oğul Bush’lardır. (Altındal 2003: 95-115)

Bohemian Kulübü ise 1872’de kurulmuş yarı gizli bir örgüttür. ABD’nin batı yakasındaki elitleri ve özellikle cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir. Faaliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet güçleri tarafından özellikle engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD’nin hemen her eyaletinde toplantı mekânları bulunmaktadır. Bohemian Kulübü hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübedir. Sayıları bine yakın ABD’li elit insan her yıl belli bir dönemde California’da veya diğer eyaletlerdeki çiftliklerde ayın için toplanırlar ve gizli ritüeller uygulanır. (Akar 2006: 245-247)

Sözünü ettiğimiz bu iki örgüt WASP tabir edilen beyaz ırka mensup, Anglosakson ve mutlaka Protestan kökenli insanların oluşturduğu örgütlerdir. Bir anlamda buralara girmek herkesin harcı olmayıp, kişi ne kadar zengin ya da etkili olursa olsun, ancak bu aidiyetlere sahip olursa elemeye alınabilecek yerlerdir. Açıkça elitist karakterin vurgulandığı bu örgütlerde bunun da ötesine geçerek somut bir ırkçılık gözlemlememiz mümkündür. Buna göre dünyayı yönetmek

herkese değil, yalnızca bir grup insana nasip olan, başka deyişle sadece onların layık olduğu bir nimettir. Dünyanın geri kalanının üzerine düşen, kendilerinin layık görüldüğü yönetilen rolünü oynamalarıdır. Bunun dışında bu platformlara girmeleri zaten doğuştan mümkün değildir.

2.7. Trilateral Komisyon

Tasarlanan Yeni Dünya Düzeni'ni tüm Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'ya daha iyi yayabilmek için oluşturulmuş ve 1973'te David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş bir örgüttür. Tam anlamıyla gizli bir cemaat olmayan Trilateral Komisyon, küresel güçlerin dünya egemenlik ilişkilerinde ön planda yer alan organizasyonlarından biridir ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ve Bilderberg ile birlikte üçlü sacayağının bir parçasıdır. Gizli cemaatlerin vitrin unsurları olarak değerlendirebileceğimiz bu üçlüden birini örnek olarak ele almayı tercih ettik.

Masonik sistemin yeni bir uyarlaması olan Komisyon, ilk olarak Carter hükümetinde büyük güce ulaşmıştır. Hükümette, Carter'ın kendisi de dâhil 20 önemli kişi Komisyon'a üye olup, diğer üyeleri önde gelen finansörler, sanayiciler ve akademi uzmanlarıdır. Carter'ı izleyen hükümetlerde de Trilateral'ın etkisi sürmüştür. Örneğin Bush ve Clinton birer Trilateral Komisyon üyesiydiler.

Brzezinski, bu örgütün 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın, bir kürenin üç yanından uzayarak gelen üç adet üçgenin kürenin ortasında buluşan ama birleşmemiş bir simgesi bulunmaktadır. Bunları birleştirdiğinizde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen üç bölgeyi simgeler. Üçgenler muhtemelen piramidi simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramidin birleşmemiş olması, tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu göstermektedir. (Akar 2006: 216-220)

Adını andığımız cemaatler arasında belirttiğimiz gibi gizliliği en tartışmalı organizasyon Trilateral Komisyon'dur denilebilir. Üyelerinin isimleri bizzat kendi internet sitelerinde verilmekte, böylece işin hiçbir gizli yönü kalmamış görünmektedir. Ancak gizli örgüt tezlerine göre bu durum üstü örtülü bir gerçeğin ifadesi olup, apaçık verilen isim listelerine rağmen kapalı kapılar ardında kararlar alınmakta, küresel egemen güçlerin vitrini olan bu Devlet-dışı organizasyonlar alınan kararların dünya kamuoyuna aktarımını ve yürütücülüğünü üstlenmektedirler. Bu bağlamda söz konusu açıklığın bir anlamı olmamakta, işler gene geri planda gizli bir şekilde yürütülmektedir.

2.6. İlluminati

Gizli cemaat tezlerine göre dünyaya yön verme iddiasındaki ezoterik örgütlerin en gizlisi ve tehlikelidir. 1776 yılında Baviera'da kurulan örgüt, simya, büyü, astroloji, Eski Mısır gizemi ve Hermetizm ile uğraşır. Gizli bir şekilde örgütlenen İlluminati özellikle masonlar arasına yerleşir ve masonlarla etle tırnak gibi olurlar. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni eski

inançlara dayanmaktadır ve öncelikli hedefi Katolik kilisesidir. Bu nedenle örgüt 10 yıl sonra 1786 yılında dağıtılmış, ancak yeraltına inerek daha gizli ve güçlü şekilde örgütlenerek hedeflerini büyütmüşlerdir.

Günümüzde İlluminati çok geniş ve etkili şekilde örgütlenmiş durumdadır. Devlet başkanlarından büyük işadamlarına, ordu komutanlarından gizli servis başkanlarına varıncaya kadar geniş ve etkili uluslararası bir güç şebekesi konumundadır. Para piyasalarını kontrol etmekte, ABD başkanlarına icazet vermekte ve savaş çıkarıp, savaş bitirmektedir. Amaçlarının tüm dinleri yok etmek, ulus devletleri sonlandırarak mevcut sosyal düzeli alt-üst etmek olduğu iddia edilmektedir. Temel prensipleri “*Kaostan düzen çıkar!*” kavramıdır. Dünyayı büyük bir kaosa sürüklemek ve bunun içinde kıvranan dünyaya bir kurtarıcı olarak görünüp kendi şeytani düzenlerini kurmayı amaçlamaktadırlar. Bütün örgütlenmeleri bu şekildedir, dünyanın önemli bir kısmını, stratejik yerlerini ele geçirmişlerdir ve emellerinde sona yaklaşmaktadırlar. (Marrs 2002)

Gizli örgüt tezlerinde İlluminati, bu şekliyle mevcut örgütler piramidinin tepesine yerleştirilmiş bulunmaktadır. Diğerleri, İlluminati'nin içine yerleşip büyüdüğü bir zemin ya da kendi üye seçimleri için adam yetiştirilen alt-paravan örgütlerdir. Bunlar bir şekilde adam devşirmek için de kullandıkları alt mekanizmalardır ve buralarda rüştünü ispat edenler içinden seçilen isimler tepeye taşınırlar. Böylece çok sayıda gizli cemaat arasında bir organik bağ ve hiyerarşi kendiliğinden kurulmaktadır. Söz konusu yapılar, dağınık, birbiri ile çelişen amaç ve çıkar ilişkileri yerine aynı hedefe yönelmiş ve belli bir hiyerarşi de içeren örgütler bütünüdürün parçası olarak sunulmaktadırlar.

3. GİZLİ ÖRGÜTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Konumuzu ilgilendiren bazı gizli cemaatleri kendileri ile ilgili algularla birlikte kısaca tanıtmaya çalıştık. Çalışmamızın bu bölümünde bu örgütlerin bize tanıtıldığı şekliyle ortak özelliklerinin belirtildiği bir çerçeve oluşturarak kamuoyu nezdindeki görüntülerini ortaya koyacağız. Bu şekilde, genel bir gizli cemaat profili çizmek, değerlendirmemizi bunun üzerinden yapmak istiyoruz. Tekrar belirtelim, bu bölümde ifade ettiklerimiz, söz konusu yapılar hakkındaki kanaatlerimiz değil, konu ile ilgili sunulan bilgileri içermektedir.

Bu topluluklar, adı üzerinde gizli örgütlerdir. Bazılarının yeri, hatta localarının adresleri belli olsa da bu bilgi onların izin verdiği kadardır. Ulaşmamızı istemedikleri bilgilere ulaşmamız kesinlikle mümkün değildir. Örneğin İstanbul'daki mason locasının yeri bilinir, ancak buraya girebilmek ve ritüelleri izlemek sıradan insanlar için mümkün değildir. Üyeleri tamamen seçkin, buldukları ülkelerde önemli noktalarda bulunan ya da bu noktalara gelmeye aday kişiler arasından seçilir. Üyeliğe kabulde de seçicilik söz konusudur. Yoksul ya da başarısız bir kimsenin aralarında olduğu vaki değildir. Hiyerarşide yukarıda yer alan örgütlere girebilmek için ise

seçkinliğin de ötesinde sadece belli bir dinî ve etnik kökene ve benzeri aidiyetlere mensup olmak gerekir.

Üyeler, örgüte kabul edilirken inisiyasyon sırasında belli ritüellere tabi tutulurlar ve kabul törenlerinin her aşamasında bolca göze çarpan semboller bulunmaktadır. Aşağı yukarı hepsinde belli ortak özellikler bulunan bu ritüellerin ana teması cemaate girişin aynı zamanda bir kardeşliğe atılan adım olduğu, kurallara uymamanın ise kardeşliğe yapılan ihanet ve cezasının ağır olduğunun vurgulanmasıdır. Bu durum, işin içine gizem ve mistisizm katmakta, örgütleri bir yandan daha merak edilir kılarken, diğer yandan da kendilerinden çekinilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu örgütlerin tamamı dinî, etnik ve mistik karakter taşır. Amaçları ya bir dinin mensuplarını ve bu dini dünyaya egemen kılmak ya asil bir soydan gelen insanları ve bu soyun yüce varisini iktidar getirmek ya da karanlık çağlardan beri var olan mistik bir unsurun ya da bir pagan tanrısının egemenliğini kurmaktır. Bu durum cemaatlerin yapısına bir olağanüstülük katmakta ve kendilerinden olmayanlarda kendilerine karşı tedirginlik ve korku hisleri uyandırmaktadırlar.

Sözü edilen örgütler amaçları için yüzyıllardır çalışmaktadır ve bugün önemli bir aşamaya gelmişlerdir. Önceleri gizli şekilde çalışırken, şimdi açığa çıkmış ya da kendilerini ilan etmeye hazır durumdadırlar. Çok yakında kendi küresel düzenlerini kurmak için harekete geçecek olan ve dünyanın karar mekanizması olarak tanıtılan bu örgütler artık dünya üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Örneğin, büyük sanayi kuruluşları, dev çokuluslu şirketler ellerindedir. Petrol şirketleri, silah fabrikaları ve diğer kritik sanayilere hâkimdirler. Dünya üzerindeki paranın yarısına bizzat sahiptirler, diğer yarısını da kontrol ederler. Medya kuruluşları ellerindedir. Bu araçlar sayesinde istedikleri yönlendirmeyi yapabilirler. Çıkarlarına ters gelen herkesi büyük bir iftira kampanyası ile gözden düşürebilmektedirler. Siyasi partilerin her kademesinde adamları mevcuttur. İstedikleri kişileri destekleyip bu kişileri üst kademelere getirebilir, kendi görüşlerini savunan partileri iktidara taşıyabilirler. Aynı şeyin tersi de mümkündür. Çıkarlarının çatıştığı siyasîleri veya partileri medya yoluyla yıpratabilir, hatta gerekirse askeri darbelerle alaşağı edebilirler. Çünkü askerler arasında da üyeleri vardır ve etkindirler. Ordu, hatta kuvvet komutanları üyeleri vardır ve rütbe terfilerinde kendi adamlarını kollarlar. Akademik çevrelerde etkindirler, önemli üniversitelerde yapılanmışlar, hatta bazı üniversiteleri, yayın kuruluşlarını ve vakıfları bizzat bunlar kurmuşlardır. Kritik noktaları tuttukları için akademik yükselmelerde ve idari görev seçimlerinde önemli rol oynarlar. Dünyanın gidişatını değiştiren birçok önemli olayda bunların parmağı vardır. Örneğin Fransız İhtilali, ABD Bağımsızlık Savaşı, Ekim Devrimi, hatta Endüstri Devrimi bunların eseridir. I. ve II. Dünya Savaşları, AIDS, Ebola ve Sars virüsleri,

terörizm, etnik temizlikler, önemli suikastler, askeri darbeler, ekonomik krizler, borsa manipülasyonları, Oscar törenleri ve Nobel ödülleri hep bunların görünmez imzasını taşır.

Kısaca, bize sunulduğu şekliyle ortak özelliklerini özetlemeye çalıştığımız gizli cemaatler, bu şekliyle dünyayı neredeyse ele geçirmiş, bütün iletişim ve para kanalları kontrol eden, askeri ve siyasi mercilerde etkin, kendilerinden olmayanlara fırsat tanımayan ve düşmanlarına da yaşama şansı bırakmayan örgütlenmeler olarak tanıtılmaktadır. Mevcut ilişkiler onların kurduğu ve yönettiği ilişkiler olup, gelecek onların yönlendirdiği biçime evrilmektedir. Bu nedenle herhangi bir karşı çaba, düzenin değiştirilmesi girişimi anlamsız ve boşa bir çabadır, üstelik ciddi riskler taşımaktadır. Bu haliyle bizim için öngörülen düzene ve geleceğe rıza göstermemiz, kurulu ilişkiler ağı içinde kendimize biçilen rolü oynamamız gerekmektedir.

Gizli cemaat tezlerinin bir diğer boyutu da karşımıza çok sayıda yapılanmanın çıkmasıdır. Tek bir örgüt, başka deyişle tek düşmanla mücadele etmek yerine hangisinin nereden çıkacağı belli olmayan, çeşitli biçimlerde birden fazla yapı ile karşı karşıya kaldığımız vurgulanmaktadır. Üstelik bunların içinde hiyerarşide en alt basamakta yer aldığı iddia edilen masonluk bile tam anlamıyla deşifre edilemezken, bundan çok daha gizli ve etkili örgütler sıradadır. Bu durum, kitlelerde caydırıcı bir etkiye neden olacak ve muhtemel bir mücadele girişiminde belli bir hedefe odaklanılmasını engelleyecektir. Bu nedenle tek bir yapı yerine bir yapılar bütünü ve bunların hiyerarşisi algısı ayrıca anlamlıdır.

4. GİZLİ ÖRGÜT TEZLERİNİN ANLAMI

Buraya kadar gizli cemaatleri tanıtmaya ve bunlarla ilgili genel algıyı ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızın bu bölümünde mevcut somut veriler eşliğinde gizli örgüt tezlerinin ne anlama geldiğini ve mevcut algının kabulü neticesinde oluşacak durumlardan yola çıkarak bilginin görünen değil gizlenen yönünü betimlemeye çalışacağız.

Bir hususu belirtmekte yarar görüyoruz. Çalışmada çoğu yerde bu kuruluşlarla ilgili “cemaat” ve “örgüt” kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. Herhangi bir terim ikiliği yaşama endişesi taşımadık ve bunda bir sakınca görmedik. Söz konusu yapılar ortak iradenin egemenliği, bireysel çıkarlar yerine zümrenin çıkarının ön planda olması, din, töre ve inançların baskınlığı ve doğal dayanışma varlığı sebebiyle bir cemiyet; aynı zamanda belli bir yapı ve hiyerarşinin görülmesi, ortak amaca hizmet etme ve aktif bir işbirliğinin görülmesi sebebiyle de bir örgüt karakteri taşımaktadırlar. Bu nedenle her iki terim de metin içinde aynı örgütlenmeleri izah edecek şekilde kullanılmıştır.

Gizli cemaatler hakkında özetlemeye çalıştığımız bilgilere başka bir açıdan bakarsak, gizli örgütlerin dünyadaki mevcut iktidar ilişkilerine alternatif olarak kendi önerilerini taşıdıklarını ve bu amaçla yapılanarak mevcut ilişkiler içine sızdıklarını söyleyebiliriz. Dünya egemenliği XIX. yüzyılda tam anlamıyla Batı'nın eline geçmiş, 1945 sonrası iki kutuplu dünyanın ortaya çıkması

ile birlikte Batı içinde kalarak yeniden biçimlenmiştir. 1980 sonrasında ise küreselleşme tartışmaları ile farklı bir boyut alarak yeni bir örgütlenme biçimi önerisi ile gene Batı içindeki yerini korumuştur. Her koşulda ilişkiler uzun süre ulus devletler tarafından, 1980 sonrası süreçte ise gene ulus-devlet mantığı baskın olmak üzere küresel sermaye etkisiyle yürütülmüştür. İki şekilde de egemenlik ilişkileri somut kavramlarla ifade edilmiş, bunu elinde tutanlar da gözle görülür biçimde tarih sahnesinde yer almışlardır. Başka deyişle dünya egemenlik ilişkilerinde taraflar ve roller bellidir ve kurulu düzen XIX. yüzyıldan beri kısmi form değişiklikleri ile birlikte aynı kodlarla ve mantıkla devam etmektedir. Sözünü ettiğimiz gizli cemaatler ise söz konusu egemenlik ilişkilerini kontrol etme amacı ile faaliyet göstermektedirler.

Bu noktada şu sorulabilir: *“Dünyadaki mevcut düzene alternatiflik iddiası taşıyan gizli örgütlere karşı resmi düzenin aktörleri olan kurumların -örneğin istihbarat servislerinin- konumu nedir ve bu kökten değişiklik girişimlerine karşı kendi düzenlerini koruma noktasında hangi tavrı almaktadırlar?”* XIX. yüzyıl sonrasında sözünü ettiğimiz ilişkiler belli bir mantıkla yürütüldüğüne ve yukarıda genel algısını çizdiğimiz gizli örgütlerin bu ilişkilere karşı kendi düzen önerilerini ve kendi kurumsallaşmalarını getirme iddiaları da ortada olduğuna göre, mevcut düzenin koruyucu aktörlerinden başlıcaları olan istihbarat kurumları bunlara karşı nasıl bir mücadele içine girmektedirler? Basına ve televizyonlara kadar yansıyan gizli örgütlerden bu teşkilatlar haberdar değil midir ve neredeyse dünyayı ele geçirme aşamasında olan bu örgütlere karşı neden kayıtsız ve çaresiz kalmaktadırlar? Dünya üzerinde gizli saklı işler çevirdiği iddia edilen örneğin Tapınak Şövalyeleri'nin mi yoksa kurulu düzenin yasal araçları CIA, MOSSAD ve KGB türevi servislerin mi örgütlenme biçimi ve teknolojik imkânları üstündür? (Kaynak ve Mete 2006: 24-25) Dünyanın her ülkesinde tanınan ve birçok yerde neredeyse her türlü bilgiye ve desteğe ulaşma imkânına sahip istihbarat örgütleri, aktörleri oldukları mevcut düzeni yıkma iddiasında olan bu cemaatlere karşı etkisiz midirler?

Buna verilecek cevap gizli örgüt tezlerinin içinde *“İstihbarat teşkilatları da zaten gizli örgütlerin kontrolindedir.”* söylemi ile verilmektedir. O halde meselenin gizli tarafı nerededir? Her şey apaçık ortadadır ki gizli servisler ve gizli örgütler iç içedir. Bu halde onları farklı bir yapı olarak kabul etmek anlamsızdır. Örgütlenme düzeyleri kıyaslandığında ise kimin hangisinin kontrolünde olduğu apaçık ortadadır. (Kaynak 2006: 68) Gizli servislerin ve gizli örgütlerin birbirlerinin rakibi olamayacağı bellidir. Ellerindeki imkânlarla ve dünya üzerindeki yaygınlıkları ile mevcut egemenlik ilişkileri içinde önemli bir kontrol aracı olan bu kuruluşların kendi içlerine sızan cemaatlerce kontrol edilmeleri yerine gizli cemaat tezlerini ortaya atan ve gerçekten varsalar onları kontrol eden aygıtlar olduklarını söylemek daha yerinde olacaktır. Bu nedenle ortaya atılan gizli örgüt tezlerinin yanılma amacı taşıdığı söylenebilir. Mevcut gerçeğin bilgisi yerine çarpıtılan bilgi bize sunulmaktadır.

Bu aşamada arka plana gizli örgütlerin niçin yerleştirildiği, “ABD’nin ya da bir başka gücün küresel egemenlik kurma isteği” açıklaması yerine bu ilişkilerin tepesine bir gizli örgütü koymanın mantığı sorgulanabilir. Dünya egemenlik ilişkilerinde gizli örgütler etkense ve bunlar dinî-mistik karakterler taşıyorsa bunların neden hala gizli kaldığı ve yüzyıllardır gündemde olmayan dinî ayrımlaşmaların neden son yılların eseri olduğu soru konusudur. Başlangıçta belirttiğimiz varsayımımızdan hareketle, gizli örgüt tezlerinin sonucuna, başka deyişle yarattığı algıya bakarak ileri sürülme nedenleri hakkında belli şeyler söylemek mümkündür. Yaratılacak sonuçlar görüldüğünde bu tezlerin ortaya konmasındaki amaç da anlaşılmalı olacaktır.

Kanımızca gizli örgüt tezlerinin kullanılmasının bir sebebi hedef sapması yaratma çabasıdır. Egemenliği kuranlar için ne şekilde tanımlandıkları sorun değildir. Ancak egemenlik altındakiler gizli örgüt tezleriyle, karşılarında düşman olarak ülkeler ya da istihbarat teşkilatları yerine gizli cemaatleri bulmaktadırlar. Bu nedenle dünya egemenlik ilişkilerine itirazı olanlar, küresel kapitalizmin somut enstrümanları yerine bu örgütlerle karşılaşacak ve olası bir çatışmada hayali düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Mevcut sistem, sömürü ilişkisi yerine mistik örgütlerin dünyayı ele geçirme siyaseti olarak açıklandığında, ayrıca bütün fatura da bu yapılara yıkılmış olacaktır. Dünyadaki bütün haksızlıkların sorumlusu onlardır. Devletlerin bile bunlar karşısında çaresiz kaldığı izlenimi verilmektedir. Bu anlamda gizli örgütler geri plandaki güç olmak bir yana, öne sürülmüş sahte sorumlulardır denilebilir.

Ezoterik cemaatleri bu anlamda gizli servislerin psikolojik savaş aracı olarak görmek mümkündür. Söz konusu iddialar, gizli cemaatlerin, yapısı ve mistik özellikleri nedeniyle ulaşılamaz ve korkutucu niteliklerini vurgulamaktadırlar. Düşmanın nerede olduğunun ve nereden vuracağını belli olmaması insanları sindirme politikasının bir aracı olmakta, karşı eylemlerin ve düşüncelerin de önünü tıkamaktadır. Bunlara karşı yapılacak her türlü faaliyetin çok feci sonuçlar doğurabileceği, bunların acımasının olmadığı düşüncesi pompalanmaktadır. Acımasızlıkları üyeliğe kabul törenlerindeki kanlı ritüellerden bellidir. Bu nedenle kurulu ilişkileri sorgulamamak, gidişatı değiştirme çabasına girmemek, üstümüze vazife almadan sistemin bize verdiği vazifeleri yerine getirmek gerekir.

Gizli örgüt tezlerinin bir anlamı da meydana gelen olaylara indirgemeci bir açıklama getirmeleridir. Örneğin Fransız İhtilali’nin altında yatan sosyolojik dinamikleri araştırarak bu konuda çaba sarf etmektense, “Masonlar yaptı!” şeklinde tek bir formül insanlara daha uygun gelmektedir. Formüle bir tutam da ezoterizm katıldığında açıklama daha çekici, üstelik inandırıcı olmaktadır. Bu tezlerle birlikte çok sayıda değişken barındıran ve karmaşık bir açıklama biçimi gerektiren toplumsal olaylar basite indirgenerek kısa ve net açıklamaların konusu olmaktadır. Gizli örgüt tezlerinin bu anlamda çok önemli bir sonucu insanların gerçekler dünyasından efsaneler dünyasına taşınması, rasyonel düşünceden uzaklaştırılıp akıl dışı bir çizgiye

çekilmeleridir. Olaylar sosyolojik açıklamalardan uzaklaştırılıp ezoterik tezlerle açıklanmakta, tüm gelişmelere bu gözle bakılmaktadır. Bunun sonucunda da bilim ve bilimsel açıklamalar gündem dışı kalmakta, zamanında Batı eliyle yüceltilen bilim ve bilimsel düşünce gene aynı el tarafından rafa kaldırılarak yerine mistisizm konmaktadır.

Gizli cemaat tezlerinin anlamını açıklamaya çalıştık. Bu çabanın neden son dönemin eseri olduğu noktasında dünya egemenlik ilişkilerinin bu dönemde aldığı biçim, belli ipuçları barındırmaktadır. XIX. yüzyıl tarih anlayışı ve toplum modelleri, Batı'yı merkeze alan ve diğer toplumların Batı gelişme çizgisini izleyerek geliştireceklerini öngören toplum şemaları öngörmekteydi. Bu anlayışa göre Batı-dışı toplumlar Batı'nın daha önceden geçtiği aşamaları izleyerek gelişmiş bir toplum olacaklar, böylece Batı ile aralarındaki fark kapanarak insanlık tek bir toplum tipinde buluşacaktı. Bu anlamda aradaki fark sadece bir zamanlama farkı idi ve uygarlığa geç kalmış Doğu toplumları bu zaman farkını Batı'nın gösterdiği şekilde kapatabilirlerdi. Buna göre uzun yıllar Batı ve Batı-dışı toplumlar arasındaki ayırım ekonomik ve sosyal göstergelere dayanarak gerçekleşmiş ve gelişmiş-azgelişmiş, endüstrileşmiş-endüstrileşmemiş gibi kavramlar kullanılmıştır.

Bu toplumlarda Batı gelişme çizgisini benimseyen kadrolar aracılığı ile uygulamada da Batıcı bir siyaset yürütülmüş ve Doğu-Batı ayırımı, Batı'nın egemenliği tam anlamıyla tesis etmesinden ve petrolün yeni enerji kaynağı olarak kullanılmasından sonra egemenlik kurulan alanlardaki muhtemel Batı karşıtlığının önüne geçmek için farklı kavramlarla adlandırılmıştır. Son döneme kadar Hıristiyanlık/İslamiyet, Dar'ül-İslam/Dar'ül-Harp gibi ayrımlar söz konusu iken, toplumlararası zıtlığa yol açmayacak yeni tanımlamalar getirilerek, feodal-kapitalist, azgelişmiş-endüstrileşmiş gibi ekonomik ve sosyolojik ayrımlar yapılmış ve muhtemel çatışmayı önleyici tedbirler alınmıştır.

Günümüzde toplum farklılıklarının sözünü ettiğimiz şekilde tanımlanmasının sebebinin ise Batı'nın tarihsel gelişme çizgisinde takılıp kalması, son aşamada yaşadığı çözümsüzlükte aramak doğru olacaktır. Batı, kendi seyri çizgisi içinde geldiği kapitalist aşamada dünya egemenliğini eline geçirmiş ve bunun sürdürülebilir olması için siyasi, askeri düzeyde aldığı gibi bilimsel alanda da kendi açıklama biçimlerini geliştirerek gerekli önlemleri almıştır. Bu noktada yeni bir sıçramaya, yeni bir aşamaya ihtiyacı yoktur. Başka deyişle, yeni bir toplumsal aşama, kendi egemenliğini tehlikeye düşüreceği için riske girmeye gerek yoktur. Marx'ın ortaya koyduğu şemaya ve sosyalizme karşı kendi içinde ve dışında takındığı tavır bu açıdan değerlendirilebilir. Batı, içinde bulunduğu aşamayı tarihsel gelişme çizgisinin son aşaması olarak gösterecek, "tarihin sonu" söylemleri ile yeni bir aşamanın ve çözümün mümkün olmadığı iddia edilecektir. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz açıklama biçimleri ile kendi dışındaki toplumların da bu tarz bir aşamaya getireceği önerilerin önünü tıkamaya çalışacak ve yeni bir çözüm yerine mevcut

düzenin sonsuza kadar devam etmesini savunacaktır. Zaten söz konusu “sonsuz” a da fazla zaman kalmamış, “kıyamete zorlanan Tanrı” kavramıyla “Batı düşünce geleneğinin geçmişte de tecrübe ettiği teorik çıkmaz örneklerinden biri” olarak kararsız güç kullanımının doğurduğu kaos ve belirsizlik içinde (Öztürk 2011: 117-118) “tarihin sonu” na yaklaşmıştır.

Bu anlamda Batı’nın artık söyleyecek sözü, sistemi değiştirecek, tarihi ilerletecek gücü kalmamış, gelecek değişme girişimlerinin de önünü kesmek için belli açıklama biçimleri geliştirmiştir. Gizli cemaat tezlerinin bir işlevi de burada ortaya çıkmaktadır. Sözü ettiğimiz örgütlerin gücü o kadar büyüktür ki, buna karşı yapılacak bir mücadelenin hiçbir şansı yoktur. Ne yapılırsa yapılsın başarıya ulaşmak mümkün olmadığı gibi eldeki tüm imkânların da kaybedilmesi söz konusudur. Bu nedenle hiçbir çaba gösterilmemeli ve her an her yerde olabilecek bu örgütlere karşı herhangi bir aksi girişimde bulunulmamalıdır. Her ne kadar bu tezler ile Batı’ya karşı belli bir karşıtlık ve hatta düşmanlık pompalansa da arka planda bilinçaltına yerleştirilecek bir tür “öğrenilmiş çaresizlik” duygusu oluşturularak “başa çıkılamayacak düşman” olarak tasvir edilen bu örgütlere karşı pasiflik ve başa geleni kabullenme durumu yaratılmak istenmektedir.

Başka bir açıdan bakarsak, günümüzde bu tezler ile dünyayı Siyonistlerin hatta putperestlerin yönetmekte ve tamamen ele geçirmek üzere olduğu bilgisi sunularak bir taraftan dinî duygular kamçılanmakta; diğer tarafta da Başkan Bush Tanrı ile konuştuğunu, emirleri Tanrı katından aldığı iddia etmekte ve yeni bir Haçlı Seferi’ni başlattığını ilan etmektedir. Bir yandan Batı kentlerinde bombalar patlamakta ve Batılılar siyasal İslam söylemleri ve Taliban, El-Kaide, son dönemde IŞİD ve türevi örgütlerle İslamiyet’i yeniden bu kez terörize bir tehdit olarak görmeye başlamakta, diğer yandan da karikatür krizleri ve benzeri saygısızlıklarla ve Charlie Hebdo olayı örneğindeki gibi köktendinci tepkilerle İslam dünyasında Batı karşıtlığı had safhaya çıkarılmaktadır. Adeta bütün köprüler atılmak istenmekte ve din temelli yeni bir çatışma zemini yaratılmaktadır. Petrolün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte sözünü ettiğimiz ayrımları ve çatışmasız bir dünya sistemini öneren Batı, alternatif enerji kaynaklarının gündemde olduğu bu dönemde petrolün anavatanı olan bölgede bir yandan çatışma ortamı yaratırken diğer yandan da bu bölgenin dini ile oynamakta ve “İslami terör” kavramları ile bütün bir medeniyeti şiddetle özdeşleştirerek kendisi ile çatışan taraf olarak ilan etmektedir.

5. SONUÇ

Din, toplumların kendilerini tanıma ve tanımlama aracıdır. (Sezer 1981: 32) Yukarıda belirttiğimiz gibi tarihte uzun bir dönem toplum farklılaşmaları dinî kavramlarla açıklanmış, Doğu ve Batı toplumları kendilerini ve karşı tarafı tanımlama biçimlerinde bu tarz kavramlara atıf yapmışlardır. Bu dönemler aynı zamanda Doğu-Batı ilişkilerinin keskinleştiği, çelişkinin sınırlarını aşip çatışma zemininde bulunduğu dönemlerdir. Batı’nın Doğu soygunu, Haçlı

Seferleri örneğinde olduğu gibi dinsel kavramlarla meşrulaştırılmaya çalışılmış, çeşitli dönemlerde Batı sömürüsüne karşı takınılan tavır da gene benzeri terimlerde ifade bulmuştur. XIX. yüzyıl sonrası süreçte ise farklı terimlerin kullanılmasının nedeninden söz etmiştik. Son dönemde yeniden bu tarz kavramların kullanılmaya başlanmasının toplumlararası ilişkileri yeniden bir çatışma zeminine çekme niyeti ile planlandığını söylemek, ya da çatışma ihtimalini sıcak tutarak kurulu düzeni kendi çözümsüzlüğü içinde sabit tutmaya çalışma çabası olarak görmek mümkündür.

Geçmişte çatışma -başlatan taraf Batı olsa da- Batı soygununa karşı bir direnç olarak Doğu toplumlarından gelen tepki ile temellenmekteydi. Bu kez ise adeta kendisi bunun zeminini oluşturmakta, hatta birçok yerde mikro düzeyde sıcak çatışmaları kendisi başlatmaktadır. Küresel egemenlik ilişkileri içinde Doğu'lu tepkilerden çekinen ve Doğu toplumlarını kendi sistemine katmak isteyen, bu uğurda sömürgelere bile bağımsızlığını veren Batı, Doğu üzerindeki egemenliğinin sınırına vardığı ve “küresel barbarlık çağı” olarak adlandırılan günümüzde “*tarihin sonu*”nu çağırıcısına bu tepkileri adeta kamçılarcasına hareket etmektedir. ADB eksenli ve Doğu-Batı sorunundan bağımsızlaşarak mutlaklaştırılmış egemenlik ilişkileri içinde (Eğribel ve Özcan 2015: 8) gizli örgüt tezlerinin işlevi de burada devreye girmekte, bir yandan yeniden dinî terimlerle yapılan ayrımla çatışma kültürü oluşturulmakta, diğer yandan olası bir çatışmada karşı tarafta pasifize edilmiş kitleler yaratılmak istenmektedir. 1990'larla gündeme oturup, 11 Eylül sonrası alevlenen siyasal/radikal İslam söylemleri ile gizli örgüt tezlerini birlikte okumak, anlamlı sonuçlar çıkarmamızı sağlayacaktır.

Dünya egemenlik ilişkileri açısından gizli cemaatlerin konumunu tartışmaya çalıştık. Temel varsayımımız ve yöntemimiz bize sunulan bilgilerin görünür yönlerinin altında başka ilişkilerin olduğu ve peşin hükümler yerine bu bilgileri sorgulayarak ulaşacağı sonuçları irdeleyip ardında yatan gerçeği bulmaya çalışmaktı. Bu amaçla önce gizli örgüt tezlerini bize sunulan şekliyle aktarıp, ardından hangi anlamlara geldiklerini tartışmaya açtık. Gizli cemaatler konusunda bize sunulan bilgi belli bir algı yaratmaktadır. Ancak belirttiğimiz yöntemle baktığımızda çok daha farklı sonuçlar çıkacağını görmek mümkündür.

KAYNAKLAR

AKAR Atila, (2006), **Derin Dünya Devleti – Gizli Doktrinin Küresel Efendileri**, İstanbul: Timaş Yayınları.

ALTINDAL, Aytunç, (2001), **Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri**, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.

ALTINDAL, Aytunç, (2003), **Gül ve Haç Kardeşliği**, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.

BARBER, Malcolm, (2006), **Tapınak Şövalyelerinin Tarihi**, (Çev.) Berna Ülner, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

CEVİZOĞLU, Hulki, (1998), **Masonluk ve Rotaryenlik**, İstanbul: Beyaz Yayınları.

EĞRİBEL, Ertan ve ÖZCAN, Ufuk, (2015), “Düzenin Yabancılaşması ve Küresel Barbarlık Çağına Giriş: Devletsiz/Toplumsuz Toplumsallaşma, Teslimiyetçi Kendiliğindenlik ve Kaos Eleştirisi,” **Sosyologca**, S.10, s.7-14.

KAYNAK, Mahir, (2006), **Maskeli Balo-Türkiye, ABD ve Diğerleri**, İstanbul: Timaş Yayınları.

KAYNAK, Mahir, METE, Ömer Lütfi, (2006), **Dünyayı Kimler Yönetiyor**, İstanbul: Truva Yayınları.

LEİGH, Richard, (2004), **Tapınak Şövalyeleri 1-Kutsal Kan Kutsal Kâse**, (Çev.) Batur Özdiñ, İstanbul: Nokta Yayınları.

MARRS, Texe, (2002), **İllüminati: Entrika Çemberi**, (Çev.) Ali Çimen, İstanbul: Timaş Yayınları.

SEZER, Baykan, (1981), **Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı**, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

TUNA, Korkut, (1993), **Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine**, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.