

DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ÇANAKKALE HARİTALI BİR HALİ VE ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN TÜRK SANATINA ETKİLERİ

Ayşe FAZLIOĞLU*

Giriş

Osmalı Padişahlarının 35.si olan Sultan V.Mehmed Reşad tahta geçtikten sonra babası Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir. Sultanın sultanlığı 1909-1918 yılları arasında rastlamaktadır. Bu dönem tarihimize dönüm noktası olan Çanakkale Muharebeleri'nin yaşadığı yıllarda.(Resim 1)

Çalışmamızda da, Çanakkale Savaşları'nın yaşadığı dönemde ele alınmış olan bazı sanat eserleri ve sanat türlerinin yanısıra, Dolmabahçe Sarayı halı koleksiyonunda bulunan ipek iplikle dokunmuş, 98x143cm. boyutlarında ki halı üzerinde yer alan Çanakkale Haritası ve kitabesinde ki Çanakkale Zaferi teması işlenmiştir.

Dolmabahçe Sarayı Halı Koleksiyonu'nun ilginç bir örneği olan eserin üzerindeki kitabede "Zat-ı şevketi simat-i hazret-i hilafet penahiy yedi Suriye nisvan-i umur-i Hayriye Cemiyeti'nin hediye-i şükranlıyesidir.sene 1334" günümüz Türkçesi ile: "Şevket ve Azamet sahibi Hilafetin koruyucusu olan zati devletlerine Suriye Hayır İşleri Kadınlar Cemiyeti'nin hediyesidir. Sene 1334" yazısı bulunmaktadır. Halının, Çanakkale Zaferi'nden duyulan sevincin bir göstergesi olarak Suriyeli Hayırsever Kadınlar Cemiyeti tarafından dokunmuş ve devrin padişahı V.Mehmed Reşad'a sunulmuş olduğu anlaşılmaktadır.(Resim 2)

Çanakkale Zaferi'nden dolayı duyulan sevinç o kadar büyük olmuştur ki aynı halinin bir örneği de farklı bir kitabe ile zaferde payı görülen devrin sadrazamı Talat Paşa'ya armağan edilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan halının kopyası denebilecek kadar benzeri olan bu halı bugün, Askeri Müze'de 26555 numaralı envanter numarası ile teşhir edilmektedir. Kitabesinde "Sadrazam Devletlü Talat Paşa Hazretleri'ne Suriye Nisvan-i Umur-i Hayriye Cemiyeti'nin hediye-i şükranlıyesidir.sene 1334" yazısı okunmaktadır.

Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan santimetrekare de 72 düğüm sıklıkta dokunmuş olan halı üzerinde, Çanakkale bölgesinin yer adları Osmanlıca olarak okunmaktadır. Alt kısmında yer alan kitabe de, hat sanatında kullanılan yazı türlerinden "nesih" yazı kullanılmıştır. Kitabenin başarılı bir nesih ile verildiği görülmektedir. Sağ alt dikdörtgende "sülüs" tarzda "Seddiübahir" yazısı okunmakta, ve bu yazida, hat sanatında "tirfil" dediğimiz klasik süsleme

kullanıldığı görülmektedir. Üst dikdörtgende ise "Çanakkale" yazısı okunmaktadır. "Çanak" sülüs "Kale" rika yazı türü ile verilmiştir. Sol tarafta üstten aşağıya doğru talik yazı ile "adalar denizi" yazmaktadır. Diğer yazılar sülüs ve nesih karışık olarak verilmiştir.

Halının sol üst bölümünde yer alan yazida "5 mart sene 1331 Çanakkale müzafferiyeti"; sağdaki yazida ise "muariz körfezi" yazısı okunmaktadır. Tüm ada ve deniz adlarının verildiği 32 yer adının yazdığı halde, birbiri ile son derece uyumlu 14 renk kullanılmış ve tüm ada, dağ ve diğer yüzey şekilleri başarılı ve gerçekçi bir biçimde ince işçilik ile verilmiştir. Kitabe ve haritanın gerçekçi verilmesi amaçlanmış olan halının çevre bordüründe S şeklinde devam eden kıvrımın, alt geniş kenarda kesintiye uğradığı görülmektedir. Bu halının boyutu değiştirilerek taklit edilmiş bir örneği, Nisan 2004 tarihinde Hereke İpekli Dokuma ve Hali Fabrikası'nda orijinal halidan farklı ölçülerde dokunarak ortak tarihi geçmişimizin hatrası olarak Suriye'ye hediye edilmiştir.

Çanakkale haritasının yer aldığı diğer hali ise, Ankara Abrurrahim Tuncak Atatürk Müzesi'nde bulunan, Anafartalar Zaferinden sonra Sadrazam Talat Paşa'nın Feshane'de dokuttuğu ve Mustafa Kemal'e armağan ettiği halidir. Bu halı, diğer iki halı gibi ipek ve ince işçilikle olmayıp yün dokumasıdır. Üzerinde işlenen "Harbi Umumi" ve "Çanakkale Muzafferiyeti Hatırası" sözcükleri arasında Çanakkale haritası yer almaktır ve Boğazda batırılan düşman gemileri simgelenmektedir.

Çanakkale Haritası bir Osmanlı anma pulu üzerinde de görülmektedir.(Resim 3) Sultan Reşad'ın portresinin bulunduğu pul üzerinde, üst kısmında "Osmanlı Postaları", alt kısmında "Çanakkale Boğazı" yazısı, iki kenarda "bir kuruş" yazısı okunmaktadır. Harita üzerinde bölgenin yer adları yazılıdır.

Edebi Eserlerde Çanakkale Savaşları

Sultan Reşad'a hediye edilen halının yanısıra bu zaferin sanata yansması olarak edebi eserler de verilmiştir. Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi'nde¹ Yahya Kemal'in yazdığı "Tahmis-i gazel-i hümayun" adlı şiir (Resim 4) ve Şair Nigar'ın (Resim 5) bir eserinin yanı sıra, toplam 30 adet şiir ve mektup bulunmaktadır.

Gönderilen şiir ve mektuplara bazı örnekler şöyledir: Alman İmparatoru'nun V.Mehmet Reşad'a hediye ettiği kılıçın üzerindeki şiir (Resim 7)

¹ Milli Saraylar Arşivi, Evrak no: 1, sayı: 5, Sultan Reşat için yazılmış çeşitli kişilerin şiirleri (Osmanlıca çeviri: Güller Karahüseyin)

* Sanat Tarihçisi. Milli Saraylar'da Araştırmacı.

Şeyh Seyyid Muhammed efendinin oğlu Tunus Hadisçilerinden darülfunun hadisi şerif muallimlerinden Mustafa Mahmud tarafından yazılmıştır. Şiir divanı yazı ile yazılmıştır.

Aynı evrak içerisinde, Harbiye-i Şahane Baş Katibi Salih Saim tarafından gönderilmiş 1332 tarihli mektup; Halep eski mebuslarından Paşazade Abdulkadir Nasuhî 13 Ekim 1332 tarihinde mabeyn-i humayuna gönderdiği yazı; Harbiye Nezareti 4. katib Mesud'un Çanakkale Harplerinin kazandığı zaman yazdığı 26 Ağustos 1332 tarihli şiiri, Elazığ Valisinden 19 Eylül 1332 tarihli bir mektup; Üsküdar Sultanisinden Ali Rıdvan'ın şiiri (**Resim 6**); bulunmaktadır.

Bunların dışında: Denizci Müsteşar Üsküdarlı Musab; Ceplin Efendi yaveri Hayri Giridi; Maarif Nezareti Kütüphaneleri Tevfik Zaidi; Mabeyni Hümeyn dan doktor Ali; Kalkandelenli merhum Şeyh Mustafa Ruhi Efendinin oğlu Yıldız Kütüphaneleri memuru Abdi; Feriköy Hastanesi Baş Tabibi Sami Mustafa; İstanbul Şehir mahkemesi azasından Tevfik Lamih; vilayet baş katibi ve matbaa müdürü Haydar'ın yollandığı ve çeşitli İsimlerin şiir ve mektuplar da aynı evrak içerisinde yer alır.

Yine Hazine-i Hassa Arşivi'nde² Almanya Devlet askeri bandosu Şefi R. Sicke tarafından Sultan Reşad'a gelen mektup, (**Resim 8**) şarkı sözleri ve notalar bulunmaktadır (**Resim 9-10**). Orkesra Şefi Richard Sicke tarafından Sultan Reşad'a gönderilen mektup tarihsizdir. "Sayın Majeste Sultan Reşad Han" ifadesi ile başlayan mektupta, 27 Ocak 1916 da Kayser Wilhelm yaşığını maksadıyla Reşad'a tekrar selam göndermekte ve aynı zamanda R. Sicke tarafından Kayser Wilhelm için bestelenen şarkıların sözleri ve notası da gönderilmiştir.

Mektubun ana fikri ise: Türk halkın Almanlarla savaşta omuz omuza dövüşlüğü, tüm Türk kahramanlarının cesareti, Alman milletine destek olunmasından kaynaklanan Alman-Osmanlı işbirliği övülmektedir. Halka itafen Sultan Reşad için "sizi savaşa çağırın bilge sultanınızı takip edin" ifadeleri yer almaktadır. Türk halkın Almanlar tarafından sevildiğini ve kahramanca Almanlarla omuz omuza döğünen Türklerin milyonların sesi olduğunu söylemektedir. Sultana söylenen : "Allah'ın gücü ve inancı ile Allah'ın selamı sana donecektir" ifadeleri ile mektup son bulur.

Bu mektubun yanı sıra Mehmet Akif'in Almanya'da ki tecrübeleri ile ilgili olan bir anısı vardır. Mehmet Akif anısını mütaharekeden sonra kaleme almıştır.

² Milli Saraylar Arşivi, Evrak no: 1, sayı: 6, Sultan Reşat için yazılmış marş sözleri ve notları (Almanca çeviri: İlksen Yumrukçağlar)

Bu anlatımdan anlaşılmaktadır ki Sultan Reşad'a gelen mektubun içeriği ile Mehmet Akif'in anıları farklılık arz etmektedir.

Almanyada ki anısını Mehmet Akif söyle anlatmaktadır:

-Ben mühim bir vazife ile Berlin'e gitmiştim. O Aralık Almanya hükümeti bize dediği:

"Bizim Meclisi Mebusanımızdaki Katolik mebuslar kıyamet koparıyorlar. Almanlar gibi mütemeddin (Medeni) bir millet nasıl olur da Müslümanlar gibi, Türkler gibi vahşilerle ittifak ediyorlar? Bu, bizim için zül deignum dir diyorlar. Aman makaleler yazın, biz onları Almancaya tercüme ettirelim. Ta ki müslümlüğün da bir din, müslümanların da insan olduğu, bunların nazarında taayyün (itibarlanma) etsin" Mehmet Akif sözlerine şu şekilde devam eder: Almanya hükümeti haklı idi. Çünkü Alman milleti nazarında müslümanlar vahşilerden başka bir şey değildi. Onların gazetecileri, romancıları, hele müstesrik (şark kültürünü araştıran alim) denilip de şarkılara, şarkılık ulumu funununa (universite bilimine), şarkılık ve adatına (adet, görenek) vakıf tanılan adamları mensup oldukları milletin eskarını asırlardan beri bizim aleyhimize o kadar zehirlemişlerdik orada bir anlaşma husuluna (üreme, çıkışma) imkan yoktu. Biz o sırada kendimizi onlara tanıtmak için, tabii, elden geldiği kadar çalıştık."³

O devri yaşamış diğer bir sanatçımız olan Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarında ise, savaşın başlaması ile halkın yaşadığı korku ve panik, yaşanan karmaşa anlatılmakta ve İstanbul'u terketmek isteyenleri şu şekilde kararlarından geri döndürmeye çalıştığını ifade etmektedir: "...sözümü geçirebildiklerimi süküna ümidi sevkedebilmek için etrafıma cesaret vermeye çalıştım. O zaman, mesela Bursa'ya Konya'ya, şuraya buraya kadar hicret etmeye kalkışanlara müsadif (tesadüf) oldukça onları kendi yerlerinde kalmadan tevelli (doğabilecek) edebilecek tehlikeden ziyade evlerini, mallarını burada bırakarak uzak yere kalkıp gitmenin daha feci ihtimallere ma'rız olacağını tasvir eder, hususu ile bir kezre İstanbul düşmanın ayaklarının altında çığnenince hiçbir yerde emniyet bulunamayacağını türlü delillerle isbata çalışırdım; daha doğrusu onlara, fazla bir nikbinlikten (iyimserlik) gelen bu kanaati aşılabilme için muhakeme yürütürken onlardan evvel kendi nefsi telkinatda bulunmak isterdim". Bu son sözleri ile Uşaklıgil aynı zamanda kendi duygularını dile getirir.⁴

Halit Ziya Uşaklıgil halkın mahrumiyet içinde zehirlenirken harp zenginlerinin ingiliz kumaşlar ile giyindiğini, kadın ve kızlarının mücevherlerle

³ Eşref Edip, *Mehmet Akif Hayatı ve Eserleri*, C. 1, 1962, s. 109

⁴ Halit Ziya Uşaklıgil, *Saray ve Ötesi*, C. 3, İstanbul, 1941, s. 160

donatıldığını, mükellef sofralarda ziyafetler verdiğini anlatır.⁵ Yine Halit Ziya Uşaklıgil şu sözleri ile Çanakkale savaşlarının yaşandığı dönemdeki his ve düşüncelerini dile getirir.

“İşte Karadeniz de Alman gemileri ile çılgın sergüzeştin neticesi....Bu azim badire içinde tek bir tesliyetvardı: Çanakkale. Buda Enver'in müdahalesi dışında kalmış olmak sayesindedir ki, yüzbinlerce Türk evladının kanı bahasına olsa bile, hiç olmossa Boğazı, Marmarayı, İstanbul'u kurtarmış olmak muvaffakiyetini göstererek Türkluğun şerefini muhafaza edebilmişdi.”⁶

Çanakkale Savaşları'nın bunların yanı sıra edebiyata yansımıası çok yoğun olmamıştır. Savaşanlar ne yaptıklarını yazmamışlar, yazarlarımız harp edebiyatına fazla ilgi göstermemişlerdir. Çanakkale Savaşları hakkında en çok yazılan savaştır. Sıcağı sığaçına yazılıların dışında, sonra yazılan pek az eser vardır. Tecrübeler önce halk türkülerine yansımış ve öyle yaşamıştır.

Milli Mücadele yıllarında Anadolu'yu yakından tanıyan Halide Edip Adıvar “Şebbe'nin Kara Hüseyin'i adlı hikayesinde kadınlar arasında söylenen şarkıların, Çanakkale Savaşları ile ilgili asker şarkıları olduğunu belirtir.

Çanakkale Zaferi ile ilgili edebi eser vermiş bazı sanatçılarımız ve eserleri söyledir:

Ruşer Eşref Ünaydin, “Çanakkale de Savaşanlar Dedilerki”, “Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ile Mülakat”, Süleyman Nazif “Çimentepe”, Şiir de Mehmet Akif'in “Çanakkale Şehitleri”, Necmeddin Halil Onan'ın “Bir Yolcuya”. Ziya Gökalp, Enis Behiç Koryürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Abdülhak Hamid Tarhan gibi şairler Çanakkale konulu şiirler yazmışlardır.

Yahya Kemal 1971'de “Edebiyata Dair” adlı eserinde Çanakkale'den bahsederek, bu ülkenin yaşadığı derin tecrübelerin bir türlü hak ettiğini yeri almadıklarını ifade eder.

Çanakkale ve Gelibolu yarımadalarındaki savaşlar için çeşitli yayınlar yapılmıştır.

İlk sayısı 12 Temmuz 1917 tarihinde yayımlanmış olan Yeni Mecmua adlı dergi, yayımlanmaya başladıkten bir sene sonra, 1918 de bir “Çanakkale Özel Sayısı” yayımlanmıştır. Dergide, müdürlüğü yapan Küçük Talat'ın önsözü, Sultan Reşad'ın Çanakkale müdafasıyla ilgili gazeli ve Yahya Kemal'in buna yazdığı Tahmis dışında 69 parça çalışma yer almıştır. Çalışmalar şiir, tarih, anı, öykü

⁵ a.g.e., s. 162

⁶ a.g.e., s. 159

türlerindendir. Bu özel sayının çıkma nedeni olarak savaş sırasında Osmanlı da propaganda ya da başka nedenle savaşa ele alan edebi yada kültürel eser üretiminin sınırlı oluşudur. Bunun bir eksiklik olarak görülmeli, Avrupalı müttefik ve düşmanlarda var olan savaşla ilgili kültürel canlığın bir benzerinin bizde de yaşanması gerekliliğini ortaya çıkarmış; dolayısı ile bu eksikliği kapatma çabaları görülmüştür. Savaş edebiyatının güçlenmesi ve gerekliliği düşünülmüştür. Bu dergide yazı yazmış olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu da “Çanakkale müdafası Nedir?” başlıklı yazısında savaş edebiyatının gerekliliğini ve eksikliğini vurgulamış ve yazısında şairlerin destanlar yapmalarını, ressamların resimlerini çizmelerini, heykeltraşların eserlerini yaratmalarını, yazarların hikayelerini yazmalarını söylemiştir.⁷ Bunu söyleyerek de sanatçıların toplumların üzerindeki sosyolojik gücünü ve etkisini vurgulamıştır. Yeni Mecmua dergisinin bu sayısı, kamuoyunun moralini düzeltmek için yayımlanmıştır. Dergide 18 şiir bulunmaktadır. İki başta söylediğim gibi Sultan Reşad'ın gazeli ve Yahya Kemal'in tahmisini olan dergi içerisinde, Ziya Gökalp, Şair Nigar, Hüseyin Rahmi Gürpinar vs.şirleri de bulunmaktadır.⁸

Zaferin Diğer Sanat Kollarına Yansımı

Bu savaşta bulunan Urfalı erler memleketlerine döndükleri zaman, Mustafa Kemal'den o kadar bahsetmişlerdi ki, idare amiri Nusret Bey kamuoyunu ilgilendiren bu ismi bir caddeye koymuş ve yapılan bir çeşme altına da Mustafa Kemal Paşa diye yazdırılmıştır.⁹

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ilk kez burada gösterdiği kahramanlıkla bir şiirde yerini almıştır. Mehmet Emin Yurdakul Eylül 1915'de yani muharebeler henüz bitmemiş iken “Tan Sesleri” isimli bir şiir kitabı yayınlamış ve bu kitapta “Ordunun Destanı” adlı ve 15 Eylül tarihini taşıyan uzun manzumesinde Mustafa Kemal adını şiirle halka maletmiş ve onun farklılığı vurgulanmıştır.

Muharebeler sırasında yerli ve yabancı basının Mustafa Kemal'e ilgisi de yoğundu. Bu ilgi II. Anafartalar Zaferinden sonra çok artmış ve devletin heyetlerinin dışında Mustafa Kemal ile doğrudan görüşebilmek için, 21 Ağustos'ta Polonyalı bir bayan gazeteci, 2 Eylül 1915 tarihinde bir Alman gazeteci gelmiştir. 8 Eylül 1915 tarihinde Türkiye'nin ilk film yapımcısı Necati Bey gelerek, 3 gün

⁷ Erol Köroğlu, “Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı”, *Toplumsal Tarih*, Sayı: 111, (Mart 2003), ss. 94-99

⁸ Köroğlu; a.g.m., s. 98

⁹ Afet İnan, *Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi*, 1991, s. 15.

çekimler yapmıştır. 10 Eylül'de Tanın yazarı Ekrem Bey, 21 Ekim'de ise Suriye yazarlar ve şairler heyeti gelmiştir. Bölgeye yapılmış bu ziyaretlerin sonucunda gerek basın ve iletişim gerekse sanatın etkisi ile halka yapılan aktarmaların etkisi ile Mustafa Kemal, halkın ağzında efsanevi kahraman olmuştu. Yakup Kadri de, o günlerde duyduklarını "Atatürk" isimli eserinde dile getirmiştir.

Çanakkale Savaşları sırasında, Türk askerinin ve halkın moralini artıracığı, bu bölgede yaşanan kahramanlıkların sanatçılar tarafından da belgelenmesi amacıyla, bölgeye bir gezi düzenlenmiştir.

Bu amaçla şair, yazar ve ressamlardan oluşan bir topluluğun Çanakkale Muharebe alanına gönderilmesi planlanmıştır. Bu topluluk, yurt savunması uğruna ölümü hiçe sayan Türk askerlerini, muharebe alanında yakından görüp, onun insanüstü kahramanlıklarını dinleyerek, sahip oldukları sanat ve yaratıcı güçle belgelendirip, onu tarihe maledeceklerdi.

Bölgeye düşünülen gezi ile ilgili olarak 1915 Haziran ayında, İstanbul'da bulunan aydın kişilere birer davetiye gönderimiştir. Bu girişimle top tüfek ve süngü kadar, maneviyatın ve maneviyata en etkili şekilde hitap etmesini bilen güzel sanatlara da yer ve değer verildiği gösterilmiş oluyordu. Yapılan bu hazırlıklar iç ve dış kamuoyuna da duyurulmuştur.

Çağrılan heyet üyeleri, bu geziye içtenlikle katılmıştı. Pek çoğu haki elbiseler ve yeşil defne dalarıyla işlenmiş kol bağılarıyla, bölgeye askeri kıyafete çok benzer kostümlerle gitmişlerdi. Heyet, 11 Temmuz 1915 Pazartesi günü sabahı büyük bir neşe ve hevesle Sirkeci İstasyonu'na gelmiştir.

Kendilerine Kurmay Binbaşı Edip Servet (Emekli Albay Edip Servet Tör) Yüzbaşı Hulusi (Edip Servet'in kardeşi) ve Doktor Fikret'den oluşan mihmandar grubu yol gösterecekti.

Geziye katılan üyelerin bazılarının adları söyleydi:

Ahmet Ağaoğlu, Ali Canip(Yöntem), Celal Sahir, Ressam İbrahim Çallı, Enis Behiç (Koryürek), Hakkı Bahâ, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hifzı Tevfik, İbrahim Alaattin, Menmet Emin(Yurdakul), Muhittin, Müfit Ratîp, Ressam Nazmi Ziya, Orhan Seyfi (Orhun), Ömer Seyfettin, Selahattin, Müzik Öğretmeni Ahmet Rauf, Yusuf Razi, bir sinemacı ve bir fotoğrafçı.

Sözünü ettigimiz geziye katılan bu seçkin topluluk 11 Temmuz 1915 günü Sirkeci garından, muharebeye giden bir askeri kafilye yapıldığı gibi, bir çok uğurlayıcının "Allah....Allah...." sesleri ve duaları ile uğurlanmıştır.

Trenle Uzun Köprü'ye gelen ve buradan Keşan üzerinden hedeflerine doğru ilerleyen heyet üyeleri, altıyüz yıl önce sallarla Rumeli'ye geçen Kocayıgit

Süleyman Paşa'nın (Saros Körfezi'nde bir düşman harp gemisinin top ateşiyle kubbesi yıkılmış olan) Bolayır'daki türbesini ve türbenin ölümsüz bekçisi Namık Kemal'in (yne düşman harp gemilerinin açtığı top ateşleriyle tamamen yıkılmış) mezarını ziyaret ettikten sonra yollarına devam etmişlerdi. Dolmabahçe Sarayı resim koleksiyonunda yer alan işleme resim üzerinde, (Resim 11) bu gezi sırasında ziyaret edilmiş olan Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin resmi görülmektedir. Açık mavi atlas üzerine sarma, hasır ve Çin iğnesi, kum iğnesi ve ipek iplikle işlenmiş resmin alt kısmında "*Bolayır defî-i hak-i itniikan Sengüzin-i erbâb-i gaza ve sipahsaları kafile-i şüheda Şehzade Gazi Süleyman Paşa Hazretlerinin türbe-i şerifleridir.*" Günümüz Türkçesi ile "Bolayır toprağını müdafâ için din uğruna yapılan savaşın en büyük kişi ve şehitler kafilesindeki askerlerin en yücesi Şehzade Süleyman Paşa hazretlerinin türbeyi şerifleridir" yazılıdır.

Bu heyetin gezisi çok verimli sonuçlar sağlamıştır. İstanbul'a dönüste, yurtseverlik duygularını kalem ve fırçalarıyla yayılanması, iç düşmanların sinmesini, kayıp vermiş halkın sukunet ve teselli bulmasını, umutsuzluğa kapılmış olanların canlanıp neşelenmesini sağlamıştır.

Çanakkale Savaşının Resim Sanatına Yansımı

I.Dünya savaşının etkileri, özellikle resim sanatının 1914 yılında başlayıp takip eden yıllarda devam eden, yaklaşım, değişim ve sanat hareketlerinde büyük olmuştur.

I.Dünya Savaşı esnasında, Çanakkale Savaşları sırasında Avusturyalı ressam Wilhelm Victor Krausz yurda çağrılmıştır. Bu ressam Sultan Reşat ve daha çok devlet büyüklerinin portreleri ve Çanakkale destanına ait bir çok eser vermiştir.

Dolmabahçe Sarayı Tablo Koleksiyonunda yer alan 86x95cm. boyutlarındaki yağlıboya resimde Avusturya-Macaristan imparatoru Franz Joseph'in üniformalı portresi resmedilmiştir. Sol alt köşede W.V.Krausz imzası ve 1915 tarihi vardır. (Resim 12)

Yalnız Krausz'un yurda çağrılmaması ondan geri kalmayan İbrahim Çallı, Sami Yetik, Namık İsmail ve arkadaşlarını kırmıştır. Sanatçılarımızın meydana getirdiği savaş kompozisyonları belki Viktor Krausz'un eserleri gibi ustaca değildir. Ama muhakkak ki, duyu yönleri ile daha değerlidir. O yıllar da bu genç sanatçılarımız Avrupa öğreniminden yeni dönmüşlerdi. Tabiki yeterince olgunlaşmamışlardı. Fakat buna rağmen milli gururun, ruhun ifadesi olarak yapıtları mükemmel oldu.

Bu yıllarda kurulmuş olan Asker Ressamlar Sanat Derneği, yurtta geniş çaplı sanat hareketlerine girişmiştir. Derneği Ali Sami Boyar, Ali Rıza Bayazıt, Sadık Gürtuna, Cevat Karsa ve İhsan Çanakkaleli tarafından kurulmuştur. Sonra Mehmet Ali Laga, Sami Yetik gibi kalabalık bir sanatçı grubunu kapsamıştır.

Çanakkale ve diğer savaş konulu resimlerde amaç savaş hüznünü, yıkıcılığını yansıtmanın yanında, ulusallık ruhunu güçlendirmek, savaşın nasıl zor şartlarda kazanıldığını belgelemektir. Ressamlar cephede araştırma yaparak savaşı yaşamakla kalmamış, ardından, savaş araç gereçlerini atelyeye getirerek, gerçekçi bir uslubu benimsemişlerdir.

1914 Kuşağı Ressamları, I.Dünya Savaşı nedeni ile yurda döndüklerinde askeri ve sivil liseler ile Sanayi ve Nefise mektebine resim hocalığına başlamışlardır. 1916'da ilk Galatasaray Sergileri açılmış ve bu sergilere 48 ressam katılmıştı. Şişli Atölyesinin kurulması ve resmi dairelere asılmak üzere resim siparişi verilmeye başlanması açısından Celal Esat Arseven'in rolü büyük olmuştur. Kendisi, resmi dairelerde propaganda yapılmasının yararlarına inanmış ve İstihbarat Dairesi Reisi Seyfi Paşa'ya durumu aktarmış ve desteğini almıştır. Celal Esat Arseven Türklerin yalnızca askeri alandaki başarılarının değil, kültür ve sanat alanında da yetenekli olduklarının öğretilmesi ve Batılı ülkelerde bir sempati kazanılması gerektiğini vurgulamıştır. Bunu sağlamak için Viyana ve Berlin'de birer sergi açılmasının yararına değinmiştir. Bu, Seyfi Paşa tarafından olumlu karşılanmış, Paşa askeri temaları işleyen yapıtlarında bu sergiler içerisinde yer almاسının yararlı olacağını savunmuştur. Bu düşünce benimsenmiştir. Ancak sanatçıların elinde böyle yapıtlar yoktur; bu ortamda boyaya muşamba gibi gereçleri bulmaları da çok güçtür. Öte yandan kompozisyonda yer alacak asker, at, top arabası, silah gibi öğelerin bulunmasında kolay değildi. Seyfi Paşa'nın girişimiyle gereği askeriye yerine getirildi ve alınan karara göre de Şişli'de büyük bir ahşap atölye kuruldu. Şişli atölyesinde görev alan sanatçılar içinde yer alan İbrahim Çallı, Namık İsmail, Hikmet Onat, Mehmet Sami Bey (Yetik), Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Bey, Ali Cemal gibi sanatçılar atölyede yapıtlarını üretmeye başladılar. Mehmet Ali Laga, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij bu atölyeye katılmayıp Viyana Sergisine diğer sanatçılar ile birlikte katıldılar.

Şişli Atölyesinin kuruluş tarihi, kesin olarak bilinmemekle beraber 1914-1917 yılları arası olarak verilmektedir. Atölye kurulduktan bir süre sonra Viyana'ya gidecek yapıtlar hazır hale gelmiştir. Bu yapıtlar ilk olarak Galatasaray Sergisi'nde özel olarak sergilenmiştir. Viyana'daki sergiye yollanacak olan çoğunluğu savaş, bazlarında değişik temali resimler 1917'de Galatasaylılar Yurdunda "Savaş Resimleri ve Diğerleri" adı altında sergilenmiştir. Viyana'da açılacak serginin oluşmasında katkıları olan sanatçılar Halife Abdülmecid Efendi, Ömer Adil Bey, Ali Sami Boyar, Cevat Bey, Feyhaman Duran, Harika (Sirel Lifij) Hanım, Halil Paşa, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, İsmail Hakkı Bey, Mehmet

Ali Laga, Mahmut Bey, Namık İsmail, Ruşen Zamir Hanım, Ruhi Bey, Sami Yetik, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Diyarbakırlı Tahsin ve Bahriyeli Mehmet idi.

Şişli atölyesinde ana tema olarak 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşları ele alınmıştır. Dolayısıyla bu atölyede modellik yapan askerlerin giysileri de buavaşılarda Türk askerlerinin kullandığı giysilerdi. Çanakkale Savaşlarının ressimi olarak ünlenen Hayri'nin (Hasan Hayrettin Çizel) yedeksubay eğitiminden sonra Çanakkale'ye yollandığı, burada askerlik görevi yanında, temasını savaş alanlarından alan bir çok kroki ve suluboyalardan oluşan bir albüm hazırladığı bilinmektedir.

Viyana'da açılacak savaş resimleri sergisinin hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Celal Esat Arseven ve yardımcı olarak Namık İsmail görevlendirilmiştir. Bu sergi, Türk ressamları tarafından Avrupa da açılan ilk sergi olarak büyük önem taşımaktadır.¹⁰

Viyana Sergisi'de yer alan Çanakkale Savaşı konulu resimlerden bazı örnekler:

Ali Cemal Ben'in: imzalı 1333 (1917) "Siperde Mektup Okuyan Asker" 38x48 cm. Naci Terzi Koleksiyonu.

Hikmet Onat: "Siperde Mektup Okuyan Askerler" 1917 150x124cm. Tual üzerine yağlıboya. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.

Namık İsmail, Son Mermi . 1917 205x145cm. Tual üzerine yağlıboya. Ankara Resim Heykel Müzesi.

Diyarbakırlı Taksin, Fransız Kruvazörü Bouvet'in Çanakkale Önünde Batışı). 1917 ler. 142x96cm. Tual üzerine yağlıboya. Deniz Müzesi. .

İbrahim Çallı, Türk Topcuları: 1917 180x270 cm. Tuval üzerine yağlıboya

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.

İsmail Hakkı: Çanakkale Deniz Savaşı. Tual üzerine yağlıboya. Askeri Müze.

¹⁰ A.Kamil Gören, **Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi**, , İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, İstanbul, 1997, s. 15-20

Görsel Belgelerde Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşlarının, resim sanatının yanısıra yazılı olan belgelere ve eserlere yansımıası dışında, görsel belgelerde bulunmaktadır. Milli Saraylar Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan bazı cephe fotoğrafları bulunmaktadır. (Resim 13-14)

Bu fotoğraflar bugün Halife Abdülmecit Efendi Kütüphanesi'ndedir. Üzerlerinde herhangi bir bilgi olmayan fotoğrafların bazlarının Çanakkale cephesine ait fotoğraflar olduğu düşünülmektedir. Nitekim çeşitli sanatçlarımız fırçasından çıkışmış olan Çanakkale Savaşı konulu bazı tablolar ile fotoğraflardaki askerlerin giysileri büyük benzerlik göstermektedir. Bu durum fotoğrafların Çanakkale Cephesi'ne ait fotoğraflar olduğunu doğrulamaktadır.

Çanakkale Zaferinin sanata yansımaları konusunda, özellikle Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan eser ve belgeleri baz aldığımız çalışmamızda görüyoruz ki Çanakkale Savaşları'nın yaşadığı süreç ve Çanakkale Zaferi, tüm Osmanlı topraklarında sanatçısından çiftçisine her kesimde derin bir şekilde hissedilmiş ve yaşanmıştır. Bu etki ile edebiyat, resim ve Türk sanatının diğer kollarında çeşitli eserler verilmiştir. Eserlerin işlenişinde yaşanmış olan milli ruh, coşku ve duyuş bugün hala hissedilmektedir.

Kaynakça

- ARSEVEN, Celal Esat, 1975. Sanat Ansiklopedisi. İstanbul,
- ÇAVDAR, Teyfik, 1995. Talat Paşa, , Kültür Bak.Yay. Ankara
- GÖREN, Ahmet Kamil; 1997. Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi. İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği yayını. İstanbul
- İNAN, Afet, 1991. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kur.Bas.Evi. Ankara
- KÖROĞLU, Erol, Mart 2003. "Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı" *Toplumsal Tarih* Sayı: 111,
- ÜLGEN,Hilmi Ziya, 1979. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. Ülgen Yay. İstanbul
- ÜNAYDIN, Rüsen Eşref, Haziran 1981. "Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor". *Türkiyemiz* Sayı: 34, Yıl 42,
- TOPRAK, Zafer, Mart 2003. "Savaşların En Yoğunu Çanakkale Harbi 1915", *Toplumsal Tarih*, Sayı: 111
- TOPRAK, Zafer, Mart 2003. "Çanakkale'de Kara, Deniz ve Hava Gücü Koordinasyonu". *Toplumsal Tarih*, Sayı: 111,
- TUNÇOKU A.Mete Mart 2003 "Çanakkale 1915'i Anlamak ve Anlatabilmek" *Toplumsal Tarih* Sayı: 111,
- KÖROĞLU, Erol. Mart 2003. "Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı" *Toplumsal Tarih*, Sayı: 111
- Tarih Dünyası Yıl: 1, Sayı :1, 15 Nisan 1950
- Sanat Ansiklopedisi Cilt 2
- UŞAKLIGİL, Halit Ziya; 1941. Saray ve Ötesi. İstanbul
- Milli Saraylar Arşivi, Evrak no: 1, sayı: 5,Sultan Reşat için yazılmış çeşitli kişilerin şiirleri (Osmanlıca çeviri Güller Karahüseyin)
- Milli Saraylar Arşivi, Evrak no: 1, sayı: 6, Sultan Reşat için yazılmış marş sözleri ve notaları (Almanca çeviri İlksen Yumrukçaglar)



Resim 1) Sultan V.Mehmed Reşad. Dolmabahçe Sarayı Tablo Koleksiyonu



Resim 2) Çanakkale Haritalı Hali. Dolmabahçe Sarayı Hali Koleksiyonu



Resim 3) Bir Osmanlı anma pulu.

Rah-i peygamberi lebşire giđarken şıhhat-i imdet
مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَرَّكَاتُهُ مَعَهُ

Yünlü mukrab-i hilafete sena-poglu گلپارگان
"Karakırıcık dede-i sultana" گلپارگان
"Mülki-İslam's Hindu eyelets" گلپارگان
Yahya Kemal گلپارگان

قادری ایکھٹے آنرے تا سورائیں باد۔ وہ
ھبھت ھانھے جس۔ یوگیہ وطن دو یونیورسی
انٹھا۔ ائمہ مخدوں تھبھت دن قو۔ قدر مارہ
تکم ایڈا الہی شیخوں اور رومہ
دوس س ھر۔ نظر، فتحہ جو۔ من
atu musvub history book

نَسْرٌ لِّلْقَوْمَ الْمُكْرَمَةِ
قَبْرِيَانَ اَرْوَاحَ سَهْدَمَ طَفَرَ نَمَمَ
مَتَادَهَ اَبَانَ اَللَّهِ تَعَالَى وَهَنَ دَهَهَ
جَنَدَهَ دَهَرَهَ مَهَاتَهَ عَنْ سَمَمَ
حَزَنَهَ اَيَّهَهَ اَرْدَانَهَ دَهَاهَهَ دَسَمَ

İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde **İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde**
Beyaz, kırmızı, sarı ve mavi renklerin karışımıdır. Bu renklerin karışımı, **İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde**
Beyaz, kırmızı, sarı ve mavi renklerin karışımıdır. Bu renklerin karışımı, **İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde**
Beyaz, kırmızı, sarı ve mavi renklerin karışımıdır. Bu renklerin karışımı, **İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde**
Beyaz, kırmızı, sarı ve mavi renklerin karışımıdır. Bu renklerin karışımı, **İslam citteleri iki doğuştan önceki dörtlüyde**

Resim4) Yahya Kemal'in Sultan Reşad için yazdığı tahmis. M. S.A

YAHYA KEMAL'İN TAHMİSİ

Tahmis-i gazel-i hümayun

Cepheden topları ejder gibi bar ü efgan
Arkasından gemiler bir sürü dev ahen
Gökde tayyarelerden saçarak nar ü fiten
“Savled etmişti Çanakkale’ye bahr ü berrden”
“Ehl-i İslam’ın iki hasm-ı kavisi birden”

Kadın erkek anadan ta süt emen yavrumuza
Hepimizin canla sarıldıkça vatan duygumuza
İntizar etti adüvv-i tehlikeden korkumuza
“Lakin imdad-ı ilahi yetişip ordumuza”
“Oldu her bir neferi kal'a-i pülad-ı beden”

Şükür Allah'a ki gördüm bu mübarek senede
Kahraman odumu serhadde muzaffer, zinde
Müjde İran ile Tuna'a ve Çin ve Hind'e
“Asker evladlarının piş-geh azminde”
“Azcini eyledi idrak nihayet düşman”

Allah Allah nidasıyla muhacim-i imrar
Tepelerden boşanıp saika vari kahhar
Ettiler düşmanı bir öyle ki iclas-ı kenar
“Kadr-ü haysiyeti pa-mal olarak etti firar”

“Kalb-i İslam'a nüfuz eylemeye gelmişiken”

Ruh-i peygamberi tebşire giderken şuheda

Millet arkanda bugün vecd ile tekbir – sera

Yürü mihrab-ı hilafette sena-yı hevan- Hüda
“Kapanıp secede-i şükran Reşad ile dua”
“Mülk-i İslam’ı Hüda eyleye daim mümmen”
Yahya Kemal (Çeviren: Güller Karahüseyin)

Günümüz Türkçesi ile Yahya Kemal'in Tahmisi

Gazel-i Hümayuna misra ekleme

Cepheden topları ejder gibi kuvvetle vurup düşüren
Arkasından gemiler bir sürü büyük zincirler
Gökte uçaklardan saçılan ateş saçmaları
Hücum etmişti Çanakkale'ye büyük denizden
İslam ehlinin iki düşman yayı birden

Kadın erkek anadan ta süt emen yavrumuza
Hepimiz canla sarıldıkça vatan duygumuza
Düşman tehlikesinden korkmamızı bekledi
Lakin imdad-ı ilahi yetişip ordumuza
Her askerin bedeni çelikten bir kale oldu

Şükür Allah'a ki gördüm bu mübarek senede
Kahraman ordumu sınır boyalarında daima muzaffer eyle

Müjde İran ile Tuna'ya ve Çin ve Hind'e

Asker evlatlarının birinci azminde

Allah Allah nidası ile saldırın

Tepelerden boşanıp yıldırıım vari

Etiler düşmanı bir öyle oturttular kenara

Haysiyetleri ayaklar altına alarak etti firar

İslâmin kalbine nüfuz eylemeye gelmişken

Peygamberin ruhuna şehit olurken

Millet arkanda bugün kendinden geçerek tekbir getirir

Yürü hilafet mihrabına göklerdeki tanrı huzurunda

Kapanıp secdeye şükranla Reşad için dua et

İslam mülküne Allah daima her tehlikeden korusun

Yahya Kemal

(Günümüz Türkçesine çeviren: Demet Kesal, Muhittin Uluca)

سُلْطَانِ رَشَادِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِرَحْمَةِ رَبِّنَا وَ عَزَّزَتْ رَسْتَكَنا
صَبَقَتْ خَيْرَ طَرِيقَ سَعْيَنَا
فَيَارَبِّ سُلْطَانِ رَشَادِ ، إِلَيْهِ دُعَا
لَكَ أَسْعَدَ مَا أَلْبَيَ لَكَ سَامِعَ

١٤٢٨ - ٤ آخْرَه - سُلْطَانِ رَشَادِ -
مُؤْكَدَ لَهُ

Resim 5) Şair Nigar'ın Sultan Reşad için yazdığı şiir. M.S.A

ŞAİR NİGAR'IN SULTAN REŞAD İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ

Sen de naçız nigar işte cebin sayı sena
 Eyle her lahma şeh ve askerine dest-küsha
 Hep temenna-yı zafer mes'adet-i müstesna
 "Kapanıp secde-i şükranla "Reşad" ile dua
 Mülk-i İslam'ı Hüda eyleye daim mü'immen"
 Rumeli Hisarı - 30 Ağustos 1332

Memlükeleri

Nigar bint-i Osman (Çeviren: Güller Karahüseyin)

Günümüz Türkçesi ile Şair Nigar'ın Şiiri

Sen de zavallı nigar işte övün bununla
 Eyle her an şah ve askerine el aç(dua et)
 Hep müstesna bir mutluluk ve zafer dileğinde bulun
 Kapanıp secdeye şükranla Reşad için dua et
 İslam mülküni Allah daima her tehlikeden korusun

Rumeli Hisarı- 12 Eylül 1915

Osman kızı Nigar

(Günümüz Türkçesine çeviren: Demet Kesal, Muhittin Uluca)



Resim 6) Üsküdar Sultanisinden Ali Ridvan'ın Sultan Reşad için yazdığı şiir
M.S.M.

Kriegsberichterstatter

„Auf auf alle hinkehn Leh'm! „
„Auf auf zum Sold'gen Krieg! „
„Ob wir doch wir'n eich seien! „
„Ach und Kraft zum Sieg! „

2. Totes waren weinen Sultan!
Der ewig zum Spröde ruht!
Was Alles kommt hier Heute
Sieg, segneid aus der Gruft!!

Das niederländische Seesoldatenkorps
Zeigt Euer Leben Euch zum Sieg
Ihr werdet auch alle gewinnen
Durch euren weit gern Wiedergang

„Und kehrn auch viele Heiligen
Zum heiligen Kreuz west seine
Sie ruhen in Allahs Schonen
Die ewigen Freuden sind.“

in der Natur lebendig
Blattwerk, wie eine Hand
die dort die Eier am Stiel
fest hält, und so geht.

„Es reicht in zwei Weide unverdorben.
Sach' Leut' nicht aus Österreich Land!“
„Kriipp' Gott! So heißt' die Weide Schell!“
„Wer weiß die nicht bekannt?“

2. Sprich Gott: da heißt der Name deiner Hoffnung!
Sprich Gott zu Tag und Nacht!
Für lebst und hörstigen Zustand.
Und der dir Hoffnung gebracht.

3. Frisch sollt' Iwarer schillen Dir.
In dieser schwulen Zeit
Flugblatt wird' Dein geben,
Sieg, Fried und Freut nach Leid!

+ Ihr Freie fest! Zu Gott und Teu!
Wer verschliefen kann? sein!
Wol' Teufel und Freue und Schmerz
Ewig Gott' unser Sultan mehr?

5 Ich möge Allah's Segen!
Ach! Seht nur hier ein
Woher auch dem waren Völker!
Vor dem Volk glücklich sein!

Se manches Held kehr' nach zurück
Doch gibts ein Kiedachlin
[Hut Eschedel hängt ihm dann der Grifft
Grifft Gott in Himmels Lohn] verbe

Resim 8) R.Sicke tarafından Sultan Reşad'a gelen mektup M.S.A.



**Resim 9) R.Sicke tarafından Sultan Reşad'a gelen şarkı sözleri ve notalar
M.S.A.**

Wicklow, 22 November 1916.

Saint-Louis
de Charlevoix église

Seine Zärtlichkeit auf der
Feste ihres Heiligen Namens. In den
vorausenliegenden Jahren ist sie
zuerst von der Freude und dem
einen kleinen Punkt zu wünschen auf
gekommen.

Laat hie meer vallen
en ons verlost en o-
verlaat ons niet tot zo
vele daagen en jaaren
tot dat ons lande een
vrijheid en vrede heeft
van alle lasten en
nooden.



Resim 10-11) Bolayır Gazi Süleyman Paşa Türbesi. İşleme Resim.
Dolmabahçe Sarayı Tablo Koleksiyonu.



Resim 11) İmparator Franz Joseph'in üniformalı portresi. W.V.Krausz
imzah.Dolmabahçe Sarayı Tablo Koleksiyonu.



Çanakkale Map Carpet
Anatolian Carpet
W.H. Morris
1915

CARPET PATTERNED WITH A MAP OF ÇANAKKALE

GALLIPOLI CAMPAIGN OF 1915

Sixty kilos of wool were required to make this carpet which covered the floor of the Grand Vizier's room in the Topkapi Palace. It was woven at the factory of the National Bank of Anatolia.



This carpet was sent to Grand Vizier Talaat Pasha by Mustafa Kemal. This carpet, which now hangs in the Topkapi Palace, was woven at the factory of the National Bank of Anatolia.

Another carpet patterned with a map of Çanakkale is in the collection of the National Bank of Anatolia. It depicts the islands and sea surrounding the islands, mountains, and all other surface figures. The weaving is very detailed and realistic in fourteen harmonious colours.

Another carpet patterned with a map of Çanakkale is in Ankara at the Ibrahim Tuncak Attilik Museum. It was woven at the Fesbane Factory after the victory at Anatolian by order of Grand Vizier Talat Pasha as a gift to Mustafa Kemal. It is also patterned with enemy ships which were sunk in the Bosphorus.

A CARPET PATTERNED WITH A MAP OF ÇANAKKALE IN DOLMABAHÇE PALACE AND THE INFLUENCE OF THE GALLIPOLI CAMPAIGN ON TURKISH ART



Resim 12-14) Dolmabahçe Sarayı Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinde yer alan cephe fotoğrafları. Dolmabahçe Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu

Sultan Mehmed Reşad V, the 35th sultan of the Ottoman Empire, reigned over the empire in the years 1908-1919. These years included the Gallipoli Campaign. When Sultan Reşad came to the throne, he lived in Dolmabahçe Palace, which was built by the order of his father, Sultan Abdülmecid.

The Çanakkale map is patterned on a silk wall carpet in the carpet collection of Dolmabahçe Palace; inventory number 11/1195 and 98.5 x 147 cm in size..The inscription above it makes us study in more detail the Gallipoli Campaign and the sultanate of the period.

From the inscription, we understand that the carpet was woven by a group of Syrian women and by means of a charity foundation there, was sent to Sultan Mehmed Reşad V subsequent to the victory at Gallipoli.

The Gallipoli victory was such a joy that a similar carpet was sent to Grand Vizier Talat Pasha who had a great role in winning the victory. This carpet, which is next to the carpet in Dolmabahçe Palace, is now on exhibition at Harbiye Military Museum (inventory no. 26555).

The carpet in the collection of the National Palaces was woven with 72 knots in each square centimetre. In total, 32 names of places within the Çanakkale area were written in Ottoman Turkish on the carpet, including the names of all the islands and seas surrounding the islands, mountains, and all other surface figures. The weaving is very detailed and realistic in fourteen harmonious colours.

Another carpet patterned with a map of Çanakkale is in Ankara at the Abdürrahim Tuncak Atatürk Museum. It was woven at the Feshane Factory after the victory at Anafartalar by order of Grand Vizier Talat Pasha as a gift to Mustafa Kemal. It is also patterned with enemy ships which were sunk in the Bosphorus.

The Çanakkale map can also be seen on an Ottoman remembrance stamp. There is the portrait of Sultan Reşat, with *Osmalı Postaları* (Ottoman Post) written above it, and *Çanakkale Boğazı* (Çanakkale Straits) below it. On both sides is written the price, one kuruş. The names of the places within the region are written on the map.

This victory also inspired some literary works. In the National Palaces archives, there are thirty poems and letters on this subject, including the poem written by Yahya Kemal entitled *Tahmis-i gazel-i hümayun* and a poem written by the poet Nigar. There is also a poem exalting the victory on a sword given to Sultan Mehmed Reşad V by the German Emperor as a gift.

In the National Palaces archives, there are some letters, song lyrics, and musical notes given by R. Sicke to Sultan Reşad. The letter, written by conductor Richard Sicke to the Sultan, is undated. It begins with the expression "Your Majesty Sultan Reşad Khan", and thus the date is probably 27th of January 1916, the birthday of Kaiser Wilhelm, on which he sent his regards to Sultan Reşad. Also enclosed are the words and notes of songs which had been especially composed for Kaiser Wilhelm by R. Sicke.

In general, the cooperation between the Germans and Turks is praised in the letter; how Turks and Germans fought their enemies side by side, how brave the Turkish heroes were and how they supported the Germans. As a dedication to the Turkish people, it is written: "Follow your wise sultan who is calling you to war". The letter ends with these words written to the Sultan: "The power, the belief, and the greetings of God will return to you".

Within the National Palaces photograph collection in the library of Caliph Abdülmecid, there are some facade photographs. There is no information on them, but some of them are thought to be photographs of the Gallipoli Campaign, because the uniforms of soldiers in some paintings of the Gallipoli Campaign are similar to the ones in these photographs.

The First World War had also an influence on the art of the period.

During the First World War, the artist Wilhelm Victor Krausz was invited to the Empire. He painted the portrait of Sultan Reşad and many statesmen; he also painted many paintings of the Gallipoli Campaign.

Within the Dolmabahçe Palace Painting Collection, there is an oil painting size 86 x 95 cm of the Austria-Hungary Emperor, Franz Joseph, in uniform. On the left below the painting is the signature of the artist, "W.V. Krausz", and the date "1915".

During the Gallipoli Campaign, a tour was organized to the frontline in order to boast the morale of Turkish soldiers and the public and to capture the heroism of the war on canvas by artists. After several severe defeats during the First World War, both painters and poets worked together with the press to boast the morale of the public.

The carpet patterned with the Çanakkale map had been given to Sultan Reşad as a gift with natural feelings and is now exhibited in the First Precious Objects Exhibition Hall in Dolmabahçe Palace, as a symbol of the joy of the victory at Gallipoli which had affected the whole Ottoman Empire including remote provinces.