

arasında Türkçe cetvellerinde bulunan bütün adam öldürme cürmü mahkûmlarına ait anket neticelerinin tasnif edildiği görülüyor. Bu anket evvelâ bir anket fişini doldurmak suretiyle hazırlanmıştır. Önsöze göre anketle ilgili profesörler Ömer Celâl Sarç, Fahrettin K. Gökay, Sabri Esat Siyavuşgil, Z. F. Fındıkoğlu, Doçent Sulhi Dönmezer'dir. İmrâli cezaevinde bir deneme yapılmış, ayrıca anket Zonguldak, İsparta, Kayseri, Dalaman, İstanbul ve Üsküdar, Karabük, Sivas, Değirmisaz cezaevlerine gönderilmiştir. Tahir Taner'e göre "Bu istatistik memleketimizde mevcut ve adam öldürme cürmünden mahkûm olanların muhtelif bakımlardan sadece durumlarını tesbit etmektedir. Bu itibarla bu cürmü işleyenler sayısının seneden seneye artmakta veya eksiltmekte olduğunu göstermez. Başka memleketlerde olduğu gibi bu, Adalet Bakanlığınca, İstatistik Umum Müdürlüğünce yapılması iktiza eden ve cidden çok ehemmiyetli ve lüzumlu olan bir iştir." Bu mütalâalara göre kriminoloji sahasında sosyolojik hükümler verebilmek için memleketimizde bu tarzda daha yüzlerce istatistiğin intişarını beklemek lâzımdır.

CELÂLEDDİN İZMİRLİ: İHVAN - ES - SAFA FELSEFESİ VE İSLÂMDA TEKÂMÜL NAZARİYESİ 1949

Merhum İsmail Hakkı İzmirli'nin büyük oğlu ve Tabiiye Öğretmeni olan Celâleddin İzmirli babasının notlarından istifade ederek 28 sahifelik bu küçük risaleyi neşretmiştir. İhvan-ı Safa 10 ncü asırda İslâm âleminde vücade gelmiş çok ehemmiyetli bir ilim cemiyeti idi. O zamana kadar İslâm dünyasında yapılmış başlıca felsefi ve içtimaî fikirleri mezcederek ansiklopedik büyük bir eser vücade getirmişlerdi. Bu cemiyetin gayesi her şeyden evvel inkırâza başlamış olan Abbasî Devleti zamanında bir münevverler ahlâkı vücade getirmektir, fakat bu amelî yola ulaşabilmek için Sokrat, Eflâtun, Aristo, Phythagoras, Farabî gibi filozof ve matematikçilerin fikirleriyle batınlığın bazı kanaatlerini uzlaştırmaya çalıştıkları için İslâm felsefesinde bunların çıkırına eclectisme denmektedir.

Merhum İsmail Hakkı'dan mülhem olan Celâleddin İzmirli modern tekâmül nazariyesinin köklerinin *İhvan-ı Safa* risalelerinde bulunduğunu iddia etmektedir. Bu mesele mevzuumuzun dışında olduğu için burada münakaşasına geçemeyeceğiz.