

## Editörden

*From the Editor*

Eskiyeini elinizdeki bu nüsha ile 35. sayısını idrak etmiş bulunuyor. Baştan itibaren yazarlar ve ele aldığı konular itibariyle bu denli doluluğu ile bu, bizler için kıvanç verici durum oluşturmaktadır. Okuyucular ve kamuoyunun ilgisi ile bunun daha da zenginleşerek sürdürüleceğini ümit etmekteyiz. Dergiye ait yeni bir web sayfası oluşturulmuş olup, güncellenen ve ayrıntularla yeniden düzenlenen bilgiler burada paylaşımına açılmış bulunmaktadır.

Bu sayının dosya konusu 'Ahlak ve Hukuktur. Dosya içeriğinde, her ikisi de kamuoyunun yakından bildiği simalar olan sayın Ali Bardakoğlu ile sayın İlhami Güler'in çalışmaları bulunmaktadır. Bardakoğlu uzun ama akıcı bir metin üzerinden Ahlakın Fıkıh kuralları arasında zayi oluşunu ele almakta ve önemli saptama ve önerilerde bulunmaktadır. Keza Güler de -ama daha kışkırtıcı bir tarzda- Sünni düşünce çerçevesindeki ahlak durumunu sorunsallaştırmaktadır.

Dosya sadece iki makaleden oluşuyor görünmekle birlikte hacim ve içerik itibariyle bunlar dikkat çekici ve dolgun bir içeriğe sahip bulunmaktadırlar. Müslümanların biçimsel hukuki sorunlar ve inançla ilgili kaygılarında ahlak aleyhine bir asimetrik durumun oluşmuş olması ve bunun yeni bir duyarlılığa olan ihtiyacı belirtiyor olması her iki çalışmada ortak olarak gözlemlenen bir husustur.

Dergide bundan başka genç araştırmacıların kaleminden çıkmış olan araştırma yazılarından birincisinde Hocazade üzerinden, İslam felsefesindeki önemli bir tartışma konusu oluşturagelen *haşırın* mahiyeti ele alınmaktadır. İkinci makalenin konusunu ise son aylarda sürekli bir gündem oluşturan müftülere resmi nikah kıyma imkanı veren yasa düzenlemesi etrafında oluşan son durum oluşturmakta, yazar bu vesile ile İslam'daki nikah anlayışının gelişimini ve bu düzenlemenin Türkiye'de hali hazırdaki etkilerini değerlendirmeye çalışmaktadır. Üçüncü bir makalede laik Türkiye'deki İmam Hatip gerçekliği, bunun gelişimsel ya da çevrimsel durumu ele alınmaktadır. İmam Hatip-ler konusundaki araştırma ve yayınların artmakta olduğu bir dönemde bu araştırma bu konuda bir dönemlendirme ve bir çerçeve sunma işini yerine getiriyor görünmekte, ilaveten çeşitli saptama ve önerilerde bulunmaktadır.

Bu sayıda iki çeviriye yer verilmiştir: "Plotinus'un Hayatı" ve "Nasıruddin Tusi'nin Sosyo-Politik Rolü". İsimlerinden de anlaşılacağı üzere her iki çeviri de felsefe alanına ait konulara

hitap etmektedir. Çeviri olsalar da bu yazıların ihtiyaç duyulan alanlarda önemli kültürel katkılar sağlayacağı muhakkaktır.

Dergide bu sayıda geçtiğimiz aylarda vefat eden ünlü sosyal bilimci Şerif Mardin ile ilgili bir değerlendirme yazısı da yer almaktadır. Bilindiği üzere Şerif Mardin kendisi hakkında mütenakız değerlendirmelerin bulunduğu önemli bir akademik simadır. Kendisini ve görüşlerini sonuna kadar takdir edenler bulunduğu gibi özellikle siyasi ve dini açılardan olmak üzere onu şiddetli bir şekilde eleştirenler hep olmuştur ve öyle görünüyor ki ileride de olmaya devam edecektir. Aslında bilim insanlarının farklı yorumlara tabi tutulmaları, değişik pencerelerden görünen halleriyle yeniden inşa edilmeleri yeni bir durum değildir. Ancak gözlemlenen husus, kendisinin çözümlemelerinin farklı kanatlardan siyasal yaklaşımlar üzerinde şiddetli tepkiler oluşturduğu ve kendisi hakkındaki daha soğukkanlı değerlendirmeler için uygun zemini baltaladığı yönündedir. Tabir caizse “lanet” ve “rahmet” diyalojisi Mardin üzerinden ibretimiz bir şekilde yeniden müşahade edilmektedir. Yer verdiğimiz yazının da bu açıdan akademik değil polemik ağırlıklı olduğu gerçeğinin hatırdan uzak tutulmaması gerektiğini düşünüyor ve cevabi veya karşıt değerlendirmelere dergimizin her zaman açık olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Son olarak Gürbüz Deniz ve Hayrani Altıntaş'ın denemeleri; Halim Yar'ın güzel şiiri; Heinrich Heine, Kınalızade Ali Çelebi ve Kadir Canatan'ın kitaplarının değerlendirme ve tanıtım yazılarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Yeniden buluşmak dileğiyle..

İhsan TOKER