

editörden

Her zaman muhtevalı bir şekilde çıkartmaya çalıştığımız EskiYeni'nin bir sayısıyla daha karşınızdayız. Hem içerik bakımından zengin olmasına gayret gösterilen, hem de yılda dört kez çıkan bir derginin yayın periyodlarında bazen aksamalar söz konusu olabileceği cihetinden, bu noktada hoşgörünüzü umuyoruz. Özellikle yaz dönemi, tatil durumundan dolayı problemlili olabiliyor. Nitekim bu sayımızda böyle bir durumu yaşamış bulunmaktayız. Bunun yanında bu yıl Ramazan ayının bu döneme rastlaması, umre seyahatleri gibi bir takım durumlar da, ne yazık ki bazı yazıları hiç alamamamıza, bazılarında ise gecikmeler yaşanmasına sebep oldu. Yine de artık elinizde olan sayımızın içeriği, öyle ümid ediyoruz ki, bizi affettirecektir.

Daha önce de ilan ettiğimiz gibi, bu sayı ile birlikte EskiYeni dergisi olarak sosyolojik temalı yeni bir diziyi başlatmış bulunuyoruz. Bu dizinin ilk halkası olarak da İslam ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi ele almakla işe başladık. Aslında her zaman olduğu üzere, günümüzde de bilgi, toplumsal yaşamımız ve kainata bakışımız açısından büyük bir önem taşıyor. Özellikle modernite bu boyutu kendi yıkıcı süreçleri paralelinde daha da ilerilere taşımış durumda. Bu bakımdan bilgi ile hakim olma/güç ilişkisi arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Bilgiye egemen olmak, insanın evrendeki ve toplumdaki durumunu etkiliyor. Modernitenin rasyonellik yoluyla doğa ve topluma egemenliği temsil eden araçlarından biri kuşkusuz sosyolojidir. Sosyoloji halihazırda insanların modern bilimlerden düşüncelerini kodluyor görünmektedir. Ancak kendisi de tarihsel ve toplumsal bir güç odağı olan İslam söz konusu olduğunda bu iki gücün etkileşimi bakımından sorunlar ortaya çıkıyor. İslam sosyolojisi ve varyantları böyle bir etkileşimin ürünleri olarak dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda hem küresel ölçekte, hem de bu coğrafyanın önemli bir parçası olarak İslam ile sosyoloji arasındaki ilişki ve etkileşimlerin yeniden ele alınması gerekiyor.

İşte biz de, burada bir başlangıç adımını atmış bulunuyoruz. Bir süredir önemsiz ya da en azından modası geçmiş kabul edilegelen böyle bir konuya yeniden eğilmenin gerekli olduğu inancıyla böyle bir şeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sayıda kolaylıkla tüketilemeyecek olan bu konuya ait bir takım alt başlıkları bulacaksınız. Genel olarak İslam sosyolojisinin hangi alanlara hitap ettiği, İbn Haldun ve düşüncelerini bu bakımdan konumu, Kur'an sosyolojisi, İslam İctimaiyyatı tecrübeleri, Ali Şeriatî'nin konumunun ne olacağı gibi konular, değerli bir dizi kaleminden çıkarak sizlere ulaşmış bulunuyor. Ayrıca Ali Yaşar Sarıbay ile yaptığımız söyleşide de bu konunun çeşitli ayrıntıları konusunda ilginç ve kapsamlı fikirler bulacağınızı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle müteakip dönemde bu seriyi özel nitelikteki dosyalarla sürdüreceğiz. Burada, hadis ve fıkıh sosyolojilerine dair sayılarımızda yeniden bir araya gelmek ümidiyle sizleri selamlıyoruz. ■

İhsan TOKER