

depopulasyon

ZEYNEP ALP



Depopülasyon kelimesini seneler önce duymuştum ama ciddi manada bu konu ile ilgili okumalara birkaç ay öncesine kadar girişmedim. Son Gazze katliamında İsrail'in seyreltilmiş uranyum kullanımı ile tekrar belli çevrelerde gündeme gelen depopülasyon aslında dünyada yaşayan herkesi ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken bir mesele. Peki, nedir depopülasyon? Aslında içeriği çok geniş bir terim. İçinde pek çok olguyu barındıran bir terim. Kısaca ifade edersek, kendisini elit kabul eden bir kesim dünyada çok fazla insan yaşadığını ve popülasyonun ciddi bir biçimde kontrol altına alınması gerektiğini savunuyor. Bu özellikle de doğal kaynakların kullanımı konusunda ortaya çıkan bir olgu. Bu kontrol hem hepimizin ezberine kazınmış olan ve onlarca senedir özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan doğum kontrolü ile başlayıp akla hayale gelmeyecek ölçüde, genetiği ile oynanmış gıdalar, kısırlaştırıcı aşılarda ve hatta eşcinsel duyguları artırıcı bazı kimyasal deneyler gibi insana ilk duyduğunda komplo teorisi gibi gelen yerlere kadar gidiyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip depopülasyon konusunda ilginç ve bir o kadar da şoke edici açıklamaları ile biliniyor. Örneğin, 25 Ağustos 1997'de Amerikan Almanağı'na verdiği bir demeçte "Fazlalık olan popülasyonu itlaf etmeliyiz." derken Deutsche Press Agentur'un Ağustos 1988'deki bir haberine göre de "Reenkarnasyon ile geri gelmem halinde popülasyon sorunu konusuna bir katkı olması için ölümcül bir virüs olarak dönmek isterdim." diyor. Bu konuda daha pek çok açıklaması olan Prens Philip yalnız değil ve kendisi gibi elitist bir zümre bu konuda çok ciddi çalışmalBu konuda daha pek çok açıklaması olan Prens Philip yalnız değil ve kendisi gibi elitist bir zümre bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor.

Tarihe baktığımızda Avrupalıların Amerika'yı işgal ederken yok ettikleri milyonlarca Kızılderili, Avustralya'da katlettikleri Aborjinler, kökü kurutulan Güney Amerika kabileleri, günümüzde Irak'ta birkaç sene içerisinde yok edilen bir milyon insan ve daha niceleri... Bunların tümü depopülasyon uygulamaları ile bağlantılı.

Konunun boyutlarını anlamak için birkaç örnek vermek yeterli.

En iyi bilinen depopülasyon çalışması Hitler Almanya'sında altı milyon olduğu söylenen Yahudi, çingene, zihinsel özürlü ve eşcinsellerin katledildiği dönem. Bu dönemde Arı ırk çalışmalarının had safhaya ulaştığı Almanya'da kendi standartlarına uymayan insanların ortadan kaldırılması devlet ve toplum açısından faydalı bir politika olarak görülmüştü. Hatta bu üstün ırk çalışmasının özel bir adı bile var: Eugenic/öjenik.

Bu konuda çeşitli araştırmalar var. Konu çok boyutlu incelendiğinde insanda nefesini kesen ölçüde aciziyet hissi uyandırıyor. Seeds of Destruction kitabında William Engdahl, Henry Kissinger'in bir devlet politikası olarak 2000 senesine kadar dünya nüfusunun 500 milyon azalması ve yıllık ölüm oranınının 10 milyondan 20 milyona çıkması gerektiğini, bunun da Amerikan stratejik amaçları için çok önemli olduğunu söylediğini yazıyor.

Kissinger'in politikaları sonucu Brezilya'da 1950'lerde uygulanan ve 14 sene süren kısırlaştırma çalışması ile 14 ila 55 yaş arası kadınların yüzde 44'ünün tamamen kısırlaştırıldığı Brezilya Sağlık

Bakanlığı tarafından tespit edilmiş. Bu çalışmalarda adı kadın hakları savunuculuğu ile gündeme gelen Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu ve Uluslararası Aile Sağlığı Derneği etkin ve programı meşhur Amerikan yardım kuruluşu USAID yönetiyor.

Tüm bu çalışmalarını destekleyen en önemli örgütler, fikir kuruluşları ve politikacıların dünyanın en zengin ve etkin ailelerinden olan Rockefeller'lara ait veya bu aile ile bağlantılı olması da olaya farklı bir boyut kazandırıyor. Buna iki örnek vermek gerekirse, 1969'da Nixon, John D. Rockefeller III'ü Popülasyon Artışı ve Amerikanın Geleceği Komisyonunun başına atıyor. 34 sene Rockefeller Vakfı Tıp Bölümü Şefliği yapan Alan Gregg, "İnsanlar çevreyi kirletir, çevre kirliliğini önlemek için (istenmeyen) insanları elimine etmek gerekir." diyor.

Tarihe baktığımızda Avrupalıların Amerika'yı işgal ederken yok ettikleri milyonlarca Kızılderili, Avustralya'da katlettikleri Aborjinler, kökü kurutulan Güney Amerika kabileleri, günümüzde Irak'ta birkaç sene içerisinde yok edilen bir milyon insan ve daha niceleri... Bunların tümü depopülasyon uygulamaları ile bağlantılı.

Bu konuda yapılan araştırmalardan bir diğeri AIDS'in insan yapımı bir hastalık olduğunu savunanlar tarafından ortaya konuyor. Bu kesim AIDS virüsünün Afrika'da ciddi bir popülasyon kırılması için kullanıldığı, tedavide etkili ilaçların da bilinçli bir şekilde Afrika'da bulunan hastalara verilmediğini savunuyor. Zaten aşılarda başlı başına bir çalışma konusu. Son yıllarda özellikle İngiltere'nin öncülüğünde ortaya çıkan ve Amerika'da da ses getiren bazı araştırmalar çocuklara yapılan karma aşılardan otizmi, benzeri bazı sendromları ve kısırlığı tetiklediği görüşünde.

Depopülasyon konusunda son zamanlar kullanılan ve adı en çok duyulan madde seyreltilmiş uranyum. Maruz kalan insanların genetik yapısında meydana getirdiği etkilerin kısırlaşmaya da neden olduğu söyleniyor. Bu da İsrail'in Filistin halkı için uzun dönemde gerçekleştirmek istediği etnik temizlik girişimini kolaylaştırıcı bir çözüm. Yüksek doğum oranı

ile İsrail’de kısa zamanda Yahudi/Filistinli dengesi- nin Filistinliler yönünde bozulacağı göz önünde bu- lundurulursa son Gazze operasyonunun farklı bir yüzü daha ortaya çıkmış oluyor. Tabii toprağa, hava- ya ve suya karışan bu maddelerin komşu ülkelere ne gibi etkileri var, kısırlaştırıcı, genetik yapıyı bozucu etkiler bizlere kadar taşınıyor mu, bu kimyevi silah- lar ekolojik dengeyi nasıl çökertiyor gibi soruların yanıtlarını şu anda kimse net olarak veremiyor.

İsrail, dünyadaki en önemli tohum üreticilerinden. Ürettiği tohumların neredeyse hepsi genetiği ile oy- nanmış tohumlar. Bu sebeple mesela artık domates tohumundan tekrar domates üretemiyoruz. Genetiği ile oynanan bu ürünlerin depopülasyon konusunda korkunç boyutlarda etkisi olduğu söyleniyor. Üze- rinden bir yıl geçtikten sonra tohumların içlerine

Genetiği ile oynanmış tohumlar bir süre sonra toprağı verimsiz, ürün vermez hale getiriyor. Gıda çok etkin bir sömürü aracı. Gıdayı kontrol eden insanlar ve bir manada da popülasyonu kontrol ediyor.

yerleştirilen bir intihar geni sonucu kendi kendini yok ettiği ayrıca sadece belli ilaç ve gübrelere cevap verecek şekilde programlandığı biliniyor. Mesela Irak’ta şu anda satılan tohumların hepsinden teknoloji bedeli alınıyor ve bir çiftçi kendisi tohum üre- mediği için her sene bu bedeli ödemek zorunda. Dünya Ticaret Örgütü’nün önayak olduğu yönetme- likler sonucu bu tohumları izinsiz kullananlar ya da bu tohumların benzerlerini kullananlar çok ciddi ce- zalara çarptırılıyorlar. Ayrıca çiftçiler sadece o fir- maya ait gübre ve ilaçları kullanmak zorunda. Irak’ta dünyanın önde gelen dört tarımcılık şirketini- nin ciddi çalışmalar yaptığı ve bölgenin binlerce yıl- lık tohum rezervlerinin yok olduğu, bu şirketlerin is- tediği genetiği ile oynanmış tohumlar dışında ekim yapmanın çok zor olduğu da Engdhal’ın kitabında üstünde durduğu bir konu. Genetiği ile oynanmış to- humlar bir süre sonra toprağı verimsiz, ürün vermez hale getiriyor. Gıda çok etkin bir sömürü aracı. Gı- dayı kontrol eden insanlar ve bir manada da popülas- yonu kontrol ediyor.

Konunun önemine dikkat çekmek için 24 Nisan 1974 tarihli Amerikan Millî Güvenlik Kurumu’nun 200 numaralı bildirisinden bir örnek vermek istiyorum. Bildirinin adı “Amerika Birleşik Devletleri’nin Güvenliği ve Denizaşırı Çıkarları Açısından Dünya Üzerinde Popülasyon Artışının Etkileri.”

“Bu bildiriye Dr. Henry Kissinger Amerikan Millî Güvenlik Konseyi’ne ‘depopülasyon ABD’nin üçüncü dünya ile ilgili dış politikasında en öncelikli yeri tutmalıdır.’ diyor ve millî güvenlikle ilgili ne- denleri gösteriyor. Amerikan ekonomisinin yurt dı- şından ve özellikle az gelişmiş ülkelere çok büyük ve artan miktarda minerallere ihtiyacı olacağını ifa- de ediyor. Nerede popülasyonun azalması bu istikra- rı artırır, popülasyon politikası doğal kaynaklar ile ve böylece de Amerika’nın ekonomik çıkarları ile alakalı bir hale geliyor...” Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara da millî güvenlik çıkarları açısin- dan “Popülasyon krizi” “nükleer yok oluş” daha önemli bir tehdittir, diyor. 1975 senesinde Henry Kissinger Popülasyon İşleri Dairesi bünyesinde bir politika planlama grubu kuruyor.

Tabii ki kişisel boyutta yapabileceğimiz çok şey yok bu konuda. Sonuçta bize sunulan ürünleri tüketip ço- cuklarımızın aşılarını düzenli olarak yaptırıyoruz. Tüm bunlar depopülasyon konusunun ne kadar ge- niş olduğunu ve aslında bir devlet politikası olarak bu konunun ele alınması gerektiğini göz önüne seren kısa bir hatırlatma.

Demografi ve Doğum Kontrolü

Mısırlı bir arkadaşım geçenlerde blogunda Mısır il- köğretim okullarında okutulan ve aile planlamasına ait bir çizimi yayınladı. Çizimin bir tarafında iki ço- cuklu bir aile diğer tarafında ise beş çocuklu bir aile var. Beş çocuklu ailenin altında çok çocuğun geri kalmış, vatanını, milletini ve de geleceğini düşün- meyen insanların seçimi olduğu, iki çocuklu ailenin altında ise modern, çağdaş ve eğitilmiş ailenin az ço- cuklu olduğuna dair ibareler yer almakta. Ameri- ka’da doğup büyümüş olan ve dört çocuğu olan ar- kadaşım buna çok sinirlenmişti ve meseleyi okuyucuları ile paylaşıyordu. Gerçekten de son dönemler- de özellikle de Ortadoğu, Afrika, Asya ve Rus blo- kuna ait ülkelerde çok ciddi bir aile planlaması hare- keti mevcut. Batı ülkelerinde doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki fark giderek azalıyor, bizdeki gibi ciddi bir aile planlaması hareketinden

değil de modern hayatın bir getirisi olarak topluma empoze edilmiş olan farklı yaşam tarzlarından kaynaklanıyor bu sonuç.

Popülasyon kontrolü ile ilgili çalışmalara baktığımızda ilk sırada toplumların aile ve hayatı algıları ile ilgili meydana gelen değişiklikler ve özellikle de kadın olgusunun son yüz yüz elli sene içerisinde Batı'da geçirdiği değişimi görüyoruz. Batılı kadının özgürleşmesi gibi sunulan, kendi ayakları üzerinde duran, kariyer sahibi, kendi bedeninde tek söz sahibi ve seçim yapma hakkına sahip kadın imajı feminizm ile birlikte kadını aileden ve geleneksel değerlerden uzaklaştıran bir yol izlemiş hep.

1994 senesinde Kahire'de gerçekleşen Uluslararası Popülasyon ve Gelişim Konferansı'nda 180'den fazla ülkenin uygulamaya koymayı öngördüğü bir aksiyon programının en can alıcı noktası şu cümle olsa gerek "Cinsiyet eşitliği ve denkliliği, kadınların güçlendirilmeleri, kadınlara karşı her türlü şiddetin engellenmesi, kadınların kendi doğurganlıklarını kontrol etme hakkına sahip olmaları, popülasyon ve gelişim bağlantılı çalışmaların temel taşlarıdır. Kadınların sivil, kültürel, ekonomik, politik ve sosyal hayata, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyede tam ve eşit katılımı, cinsiyet ayrımının her şeklinin ortadan kaldırılması uluslararası toplumun birincil önceliğidir."

Şu anda popülasyon kontrolü konusunda dünyada pek çok organizasyon faaliyet göstermekte. Birleşmiş Milletler'in popülasyon kontrolü için kurulmuş özel bir birimi var. Bu konuda dünyada en aktif organizasyonlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Gelişim Departmanı (United States Agency for International Development, USAID) Popülasyon İşleri Başkanlığı. USAID 1961 senesinde Marshall Planı'nın bir uzatısı olarak kuruluyor. Resmî websitesinde (www.usaid.gov) iki yönlü hizmet için kurulduğu açıklanan organizasyonun amacı deniz aşırı ülkelerde demokrasi ve serbest piyasa ekonomisini ayararak hayat şartlarını geliştirmek, geliştirmekte olan ülkelere yardım eli uzatmak ve Amerikan dış politikasına yardımcı olmak olarak belirtiliyor. Dünyayı Amerikan politikası ekseninde şekillendirme amaçlı kurulmuş olan organizasyon, Amerikan hükümetinin askerî olmayan ama belki askeri gücünden çok daha etkili ve uzun dönem faaliyetler yürütüyor. Bulunduğu ülkelerde özellikle sivil toplum kuruluşları ile çalışan ve siyasî arenada bu ku-

ruşlar sayesinde Amerikan politikaları yönünde eğilimleri destekleyen USAID popülasyon kontrolü konusunda da dünyada en agresif çalışmalara imza atmış.

USAID'in popülasyon kontrol programının başında aile planlaması ve doğum kontrolü yer alıyor. Şu anda bizim için çok normal sayılan bu ifadeler aslında USAID'in çalışmaları sonucu bu kadar sıradanlaşmış ve hayatımızın parçası haline dönüşmüş, bizi ürkütmeyen ya da düşünmeye sevketmeyen mefhumlar. Depopülasyon çalışmalarının ve dünyada gereğinden fazla insan olduğu ve de bu insanların dünyayı gereksiz yere işgal edip doğal kaynaklarını sömürdüğü düşüncesi ile çalışmalar yapan grupların paralelinde çalışan USAID Depopülasyon Birimi bu mefhumların bir manada isim babası gibi. Bu fikirleri empoze ederken kullanılan baş piyon da kadın; özgür, kariyer sahibi, modern, çağdaş, dünyaya çocuk yetiştirmek için gelmemiş, vs. Buraya daha pek çok söylem eklenebilir. Filmlerle, reklamlarla, eğitim sistemi ile belli bir çerçeveye oturtulan modern kadın imajı depopülasyonun baş aktörlerinden.

Cinsiyet eşitliği ve denkliliği, kadınların güçlendirilmeleri, kadınlara karşı her türlü şiddetin engellenmesi, kadınların kendi doğurganlıklarını kontrol etme hakkına sahip olmaları, popülasyon ve gelişim bağlantılı çalışmaların temel taşlarıdır. Kadınların sivil, kültürel, ekonomik, politik ve sosyal hayata, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyede tam ve eşit katılımı, cinsiyet ayrımının her şeklinin ortadan kaldırılması uluslararası toplumun birincil önceliğidir.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Amerika'da piyasaya çıkan son zamanların çok konuşulan kitaplarından Michelle Goldberg tarafından yazılan, orijinali "The Means of Reproduction: Sex, Power and the Future of the World" (2009, the Penguin Press, a Member of Penguin Group USA Inc.) Üreme Vasıtaları: Sex, Güç ve Dünyanın Geleceği konunun ilginç bir kesitini ortaya koyuyor. Goldberg, popülasyon kontrolü bağlamında sürdürülen, kadın ortak paydalı faaliyetlerin kendince aslında kadını özgürleştirdiğini ve kadınlara faydası olduğunu anlatırken biz farklı

bir yerden baktığımızda olayın bambaşka bir yönünü görüyoruz.

Harvey Karman adında Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisinin hikayesi ile başlayan kitap, kürtaja merak salmış bu gencin sistemin ve kürtaj yöntemlerinin kısıtlılığında bıkarak kendi geliştirdiği bir yöntemle kürtaj yapmaya başlaması, 1955 senesinde bir kadının enfeksiyon kaparak ölmesi sonucu izinsiz kürtaj yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapse mahkum olması ve buradan yola çıkarak USAID aracılığı ile kürtajın dünya çapında bir doğum kontrol metodu olarak yaygınlaşması çalışmalarına bir giriş yapıyor.

Birleşmiş Milletler liderliği altında Popülasyon alanındaki başarı barış, refah ve kişisel haklar gibi diğer sorunları da başarı ile çözümlenip çözümlenemeyeceğimiz konusunda önemli bir gösterge olacaktır.

1960'larda kendi mutfağında yaptığı deneylerle acısız, kadınların işlem sonrası masadan direkt kalkmalarını sağlayacak olan Manuel Vakum Aspirasyonu (MVA) adı ile bilinen ve bugüne kadar milyonlarca kadın üzerinde kullanılmış olan aletin prototipini geliştiren Karman, 1972 senesinde USAID Popülasyon İşleri Başkanı Reimer Ravenholt'un dikkatini çekiyor. Burada kısaca Ravenholt hakkında da bilgi vermek gerekli. ABD Popülasyon Referansları Bürosunun websayfasında (www.prb.org) yayımlanan bilgilere göre Ravenholt USAID Popülasyon Ofisinin 1965-1979 yılları arasında başkanlığını yapmış bir isim. Etnosetrik ve aşırı görüşleri sebebi ile 1979 senesinde görevden alınana kadar Ravenholt aile planlaması konusunda dünyada meydana getirdiği köklü değişimlerle bazı çevrelerce takdir görürken bazı çevrelerce de nefretle karşılanıyor. Yeni gelişmeye başlamış olan Popülasyon Programının başına geçtiğinde bu tartışmalı konu ile kimsenin ilgilenmek istemediğini farkederek Ravenholt tüm enerjisini ve birikimini bu projeye adanarak global demografide ciddi manada bir değişim gerçekleştiriyor.

Hali hazırdaki doğum kontrol metodları çiftler için uygun değilse ya da yaygınlaşmıyorsa yeni doğum

kontrol metodları geliştiriyor, bir ülkede doğum kontrol hapları yasaksa illegal yollardan, kendi çalışanlarına bavul bavul doğum kontrol hapları taşıyor. Ayrıca bugün Demografi ve Sağlık Araştırmaları adı altında bilinen Dünya Doğurganlık Araştırmalarını başlatan kişi. Bu araştırmalar gelişen ülkelere ilgili en geniş sağlık datasını, ki bu son derece stratejik bir bilgi, bünyesinde bulundurmaktadır.

Popülasyon kontrolü konusundaki aşırı görüşleri yüzünden görevine son verilen Ravenholt yıllık 8 milyar doları popülasyon kontrolü ve üreme sağlığı programlarına adanmış, 1965 senesinde kadınların doğurganlık oranı 4.9 iken yapılan çalışmalar sonucu bu oran bugün 2.9'a düşmüştür.

Ravenholt, Karman'ın kürtaj tekniklerini Battelle Şirketi ile anlaşarak geliştiriyor ve popülasyon kontrolünün bir parçası olarak gelişmekte olan ülkelere ihraç etmeye başlıyor. Amerikan Hükümetinin resmi yardım kuruluşu USAID'i kullanarak illegal olmasına rağmen başka ülkelerde gizli kürtaj merkezleri kuran Ravenholt, bununla ilgili olarak "Buna ihtiyacımız olduğunu biliyordum ve Harvey Karman bu konuda benzer bir çalışma yapmıştı ben de canı cehenneme dedim." diyor. Böylelikle binlerce kürtaj kiti, gelişmekte olan ülkelere illegal olarak Amerikan Hükümeti tarafından dağıtılıp George H. W. Bush'un 1973 de yazdığı üzere "Birleşmiş Milletler liderliği altında Popülasyon alanındaki başarı barış, refah ve kişisel haklar gibi diğer sorunları da başarı ile çözümlenip çözümlenemeyeceğimiz konusunda önemli bir gösterge olacaktır." düşüncesine paralel çalışmalar yaparak dünya hegemonyası için önemli bir adım atıyor.

Bugün USAID'in bu konuda yaptığı çalışmalar alarm verir boyutlara ulaşmış durumda. Popülasyon Araştırma Enstitüsü'nün 2004 yılında websayfasında yayınladığı bir bildiriye göre 2050 yılında dünya genelinde ölüm oranı doğum oranını geçecek ve bir popülasyon çöküşü yaşanacak. 1989-90 yıllarında dünyada popülasyon artışı 87 milyonken bu oran 2002 senesinde 74 milyona düşmüş ve düşüş her sene artarak devam ediyor. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu'na göre bu düşüşün sebebi doğurganlıktaki azalma. Tüm bunlara rağmen USAID dünyada halen yüz milyondan fazla kadının ihtiyacı olan doğum kontrolüne sahip olamadığını açıklıyor ve bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu konuya birkaç örnek vermek konunun ciddiyetini gözler önüne sermek için yeterli olacaktır. Afrika'da önümüzdeki on sene içerisinde kırk milyondan fazla insanın HIV/AIDS'den ölmesi bekleniyor. HIV'li annelerden doğacak çocukların da yüksek ölüm ve düşük doğum oranları ile bir arada değerlendirildiğinde yaşam beklentisinin doğum sırasında 30 sene olması öngörülüyor. USAID bu konularda yardım çalışmalarını artırmak ve HIV'li annelere yardım etmek yerine doğum kontrolü üzerinde duruyor ve halen Afrika'da ciddi manada doğum kontrolünü destekliyor. Afrika'nın genelinde ciddi manada bir popülasyon sıkıntısı yaşanacağı ve de doğum oranları yükselmezse önümüzdeki elli sene içerisinde milletlerin yok olmakla veya ciddi küçülmelerle yüzleşecekleri bunun da ekonomik, politik ve stratejik olarak çok farklı meseleleri ortaya çıkaracağı konuşuluyor.

Popülasyon Araştırmaları Dergisi'nin 2004 yılında yayımladığı bir makaleye göre örneğin Etyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 1978 senesinde kadın başına düşen üreme oranı dört iken bu oran 1980'lerin sonunda 2.5'a ve 1990'ların ortasında 1.8'e düşüyor. Ülke genelinde halen yüksek sayılan doğurganlığın başkentte bu kadar hızlı düşüş göstermesi kadınların iş hayatına atılmaları, geç evlenmeleri, şehirleşme ve modern hayatın getirisi olarak sunuluyor ki bu ülke aile planlaması çalışmalarında düşük başarı almış bir ülke. Afrika'da Botswana, Kenya ve Zimbabve aile planlaması konusunda en çok başarı sağlanmış ülkelerden. 1999'da Kenya'da doğum oranlarının 1989'a oranla yüzde otuz azaldığı görülüyor.

Reproductive Health Matters dergisi 2004 yılında Rusya'da kürtajın etkileri ile ilgili bir araştırmaya yer veriyor. Her on canlı doğuma karşın on üç kürtajın yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca Washington Post gazetesinin 1 Mart 2003'de yayımlanan bir makalesinde Sovyetler Birliği döneminde kürtajın bir doğum kontrol metodu olarak kullanıldığı belirtilirken şu anda beş milyon evli çiftin kısırlık sorunu yaşadığı, ki bu evli çiftlerin yüzde on üçünü oluşturuyor, kısırlığın her geçen gün arttığını ve bunun başta gelen sebebinin de doğum kontrol metodu olarak kullanılan kürtajın olduğu belirtiliyor. Her canlı doğuma kıyasla 1.7 kürtaj yapılan Rusya'ya karşın Amerika'da her kürtaja kıyasla üç canlı doğum gerçekleşiyor. Amerika'nın önde gelen fikir ve araştırma kurumlarından Rand Corporation'un bir araştırmasına göre

Rusya'da doğurganlık yaşının bitiminde ortalama olarak her kadın en az üç kez kürtaj yaptırmış oluyor. Hali hazırda çok düşük olan doğum oranlarına bir de ciddi boyutta kısırlık eklenince popülasyonda bir kırılma söz konusu. 1960'larda 2.1 olan doğum oranı 1990'larda 1.17 ile dibe vuruyor. Birleşmiş Milletler Popülasyon uzmanlarına göre şu anda dünyada altıncı sırada yer alan Rusya elli sene içerisinde popülasyon sıralamasında onyedinci sıraya düşecek. Amerika için sevindirici bir haber.

Mısır'da çok ciddi popülasyon sınırlama çalışmaları sürdüren USAID bunu özellikle kadınların özgürleşmesi adı altında yapıyor. 1982-1997 yılları arasında Mısır'ın popülasyon kontrol çalışmalarının yüzde 75'ini karşılayan USAID programının karakterini direkt etkileme gücünü de hep elinde tutmuş.

Mısır'da çok ciddi popülasyon sınırlama çalışmaları sürdüren USAID bunu özellikle kadınların özgürleşmesi adı altında yapıyor. 1982-1997 yılları arasında Mısır'ın popülasyon kontrol çalışmalarının yüzde 75'ini karşılayan USAID programının karakterini direkt etkileme gücünü de hep elinde tutmuş. Bir manada toplum mühendisliği yaparak toplumun kadın, aile ve modernite konularındaki görüşleri konusunda da direkt çalışmalarda bulunmuş. Bunu yaparken de ön planda Mısır'ın kendi sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gelişim, demokratikleşme ve liberal demokrasi söylemleri kullanılmış. Ayrıca Mısır'da yapılan çalışmaların hükümete maddi olarak sağlayacağı katkıları da tek tek sıralayan USAID, popülasyon kontrolü ile devlet harcamalarının da azalacağı garantisini veriyor. CIA'in bilgi bankasına göre sadece 2003 ile 2008 arasında bile doğurganlıkta ciddi bir düşüş söz konusu. 2003 senesinde kadın başına 3.1 civarında olan doğum sayısı 2008'de 2.72'lere kadar gerilemiş.

Popülasyonun sabit kalabilmesi için gerekli olan doğum oranı minimum 2.1. Popülasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Joseph D'Agostino USAID'in depopülasyon için hedef aldığı elli ülkenin içerisinde Ermenistan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelerin de bulunduğunu ve bunların hepsinin doğum oranlarının 1.4 ve altında olduğunu

dile getiriyor. Bu ülkelerde sosyal bir çöküş yaşanmaması için doğum oranlarının hızla artırılması gerekirken USAID çalışmalarının toplumların geleceğine ciddi zararlar verdiğini belirten D'Agostino, Güney Afrika'da da USAID listesinde 2.6 olarak görünen üreme oranının gerçekte 0.95 olduğunu, bunun da her kadına karşılık bir kız çocuğunun bile dünyaya gelmediğini ve sonuç olarak da bunun bir yokoluş demek olduğunu altını çiziyor.

CIA'in sıralamasına göre gelişmiş ülkeler doğurganlık sıralamasında hep en alt sıralarda yer alırken Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Asya ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Nijer 7.75 ile kadın başına düşen çocuk sayısı ile birinci sırada yer alırken, Irak 3.86 ile 58., İsrail 2.75 ile 81., Türkiye 2.21 ile 118., ABD 2.5 ile 126., Fransa 1.98 ile 133. sırada, İngiltere 1.66 ile 176. ve Avrupa Birliği 1.51 ile 187. sırada yer alıyor.

CIA'in sıralamasına göre gelişmiş ülkeler doğurganlık sıralamasında hep en alt sıralarda yer alırken Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Asya ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor.

Pek çok gelişmiş ülkede popülasyon azalması sebebi ile kısa zamanda ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar bekleniyor. Yapılan bu çalışmalar sonucu pek çok gelişmekte olan ülke de gelişimini tamamlayamadan aynı sorunun bir parçası olma yolunda. 2050 yılında popülasyon çöküşü öngörenler USAID gibi organizasyonların hala milyonlarca dolar sarfederek ve kadınları hedef alarak yaptığı bu çalışmaların dünya çapında korkunç etkileri olacağı görüşünde.

Kadınlara özgürlük adı altında sunulan doğum kontrolü dünyanın yeniden şekillenmesinde çok ciddi rol oynuyor. Ve hepimiz istesek de istemesek de bu çarçkın bir parçası haline gelmiş durumdayız. Önümüzdeki 30-40 sene içerisinde dünyada dengelerin değişeceği söylemleri popülasyon konusu da göz önünde bulundurulduğunda daha farklı bir boyut kazanıyor. Son zamanlarda doğum kontrol aşıları, erkekler için geliştirilen farklı yöntemler ve çok çocuk yapmanın insana özellikle de kadına yüklediği ekstra sorumluluklar ile ilgili reklam bombardımanları toplumların

algılarını bilinç ve bilinç altı düzeyde direkt etkiliyor. Doğum oranları hayli yüksek olan İslam ülkelerinde de son yıllarda bir hayli etkili olmaya başlayan doğum kontrolü adı üzerinde özgürlükten çok kontrol altına alınmamızı sağlıyor. Savaşlarla zaten yeniden şekillendirmeye çalıştıkları Ortadoğu ve İslam ülkelerindeki kadınlar, etkilenmemeleri söz konusu olamasa da bu konuda umarız batılı hemcinsleri kadar kolay kontrol altına alınamaz. ■