

Kıymetli Okurlarımız,

Bu sayımızda, önceki sayımızda başladığımız sömürgecilik konusunu günümüze kadar getirerek ele alma gayretinde olduk. Böylece kapak konumuza da tarihsel bir perspektiften yaklaşılmaya çalıştık. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri sevgili peygamberimizi tekrar yoğun bir şekilde gündemimize taşıdı. Biz de hem sayımıza ve hem de bu gündeme uygun olarak, Sömürgeciliğin akademik sonuçlarından birisi olan Oryantalist çalışmaların büyük oranda Peygamberimiz'e karşı iftiralar ve karalamalar şeklinde gerçekleşen söylemini ayrıntılı bir şekilde ve tarihi bir perspektiften ele alan bir yazı ile başladık. Yazarlarımız arasına katılan İbrahim Sarıçam ve Seyfettin Erşahin'in bu yazısı, aslında uzun bir çalışmanın ürünüdür. Yine bu sayımızda ilk kez sizlerle buluşturduğumuz Mehmet Kurt, bir şekilde gündemimizde bulunan AB ile ilişkilerimizde önemli başlıklardan birisi olan gümrük birliği tartışmalarına, sömürgecilik perspektifinden yaklaşıyor. Taha Özhan, bu sayımıza Frantz Fanon'un sömürgeciliği ve sömürgecilikten kurtulma süreçlerini çözümleyen ve gerçekten dikkate değer çalışmasını inceleyen yazısı ile bir kez daha katkıda bulunuyor. Bu sayımızdaki söyleşimizi de dergimize zaten değerli katkıları bulunmuş olan Taha Özhan ile yaptık. Bu konudaki birikimi ile sömürgeciliği geniş bir perspektiften değerlendirmekte ve bize değerli çözümler ve bilgiler sunmaktadır. Tufan Buzpınar, yakın dönemde özellikle İngiliz sömürgeciliğinin misyonerlik kanalıyla, yerli çatışmaları da kullanarak Suriye bölgesinde nasıl bir yayılma gerçekleştirdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir önceki sayımızda Haçlı seferlerinin arkasındaki etkenleri çözümlenerek dergimize katkıda bulunan değerli Şaban Ali Düzgün, bu sayıda da sömürgeci Batı Uygarlığının çatışmacı kökenlerini tarih süreci içinde çözümlüyor ve bu kökenlerin aşılabilmesi için gerekli olan düşünsel ve kavramsal dönüşümleri teklif ediyor. Bayram Ali Çetinkaya ise, Oryantalizmi ilk kez Sömürgeciliğin keşif kolu olarak tanımlayan Edward Said'i bize yeniden tanıtıyor. Sömürgeciliği ele alan bu sayımızda Edward Said'in böylesi yetkin bir yazıyla ele alınmaması gerçekten bir eksiklik olacaktı. Hasan Karaca, sömürgecilik tarihinin çarpıcı örneklerini kendine has üslubu ile yorumlamakta ve bizleri bilgilendirmektedir. Bu sayımızda ilk kez konuk ettiğimiz Hafsa Fidan da Oryantalizmin'in, İslam'ın kaynakları, bilimleri ve kültürü üzerine yaptığı çalışmaların doğurduğu, doğunun kendisiyle yüzleşme imkânı üzerinde duruyor. Tuncer Namli ise, geleceğe bakmada geçmiş okumanın önemini vurguluyor yazısında. Geleceğe dair sahih bir öngörü üretebilmek için tarihi okumanın gerekliliği üzerinde duruyor. Bu sayımızda sizlere tanıtmak istediğimiz şahsiyet olarak, Filistin'deki sömürgeciliğe karşı bugün bildik önderlerden önce, özgün ve yerel mücadeleyi ilk başlatan Kudüs'ün gerçek çocuğu Müftü Emin el-Huseyni'yi tanıtmayı amaçladık. Edebiyat alanında iki çalışma yer aldı sayımızda bu kez. Bunlardan birisi yazarlarımızdan Celalettin Divlekçi'nin Nizar Kabbani'den yaptığı 'Kudüs' adlı şiir çevirisi ve Murat Özcan'ın Cahiliye dönemi Arap edebiyatında şiiri konu alan bir inceleme yazısı. Bu sayımızda kitap tanıtım bölümüne geçmeden önce, Nasruddin Tusi'ye ait ahlaka dair önemli eseri Ahlak-ı Nasırı başlığı ile A.Vahap Taştan ve Habil Nazlıgül tarafından Türkçemize kazandırılan esere Prof. Dr. Mikail Bayram tarafından yapılan eleştiriye cevap mahiyetinde bir değerlendirme yazısı yer alıyor. Bu sayımızın da önceki sayılarımız gibi sizlerin beğenisini kazanacağını umuyoruz.

Değerli okurlarımız, bundan sonraki sayımız milliyetçiliği konu alacak. Buradan çağdaşlığın tanımladığı anlamda Milliyetçiliğe sadece kendi milliyetçiliklerimiz penceresinden değil de aynı zamanda farklı milliyetçilikler açısından bakmaya çalışarak bir çözümleme yapmayı deneyeceğiz.

Selam ve sevgilerimle,