



AMERİKA KITASI VE İSLAM (1)

Halid SELMAN

Amerika Kitasının Kısa Tarihi ve İslam ile Tanışması

Kıta da İslamın bugünü ve geleceği açısından kıta hakkında temel bilgilerin bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Kıtada bulunan ve bulunma ihtimali olan veya orada İslami tebliğ yapacak olan müslümanların kıtayı tarihi, coğrafi, siyasi, kültürel, etnik ve dinî açıdan ayrıntılı olarak tanımaları gerekmektedir.

Amerika kıtasının keşfi ve kıtanın İslam ile tanışması Müslüman ve Batılı tarihçi ve araştırmacılara göre farklılık arz etmektedir.

Tarihlerini ilkel insan ve ilkel çağ kaynaklı yanlışlara ve Hristiyan olduklarını söylemelerine rağmen dini inançları putperest Roma kültürüne ve inançlarına, bilimsel temelleri orta ve uzak doğudan çalınmış bilimsel eserlere, zenginliği Amerika ve Afrika yerlilerinden çaldıkları veya gasb ettikleri ve halende gasb etmekte oldukları değerler üzerine kurulu Batılılar; her konuda olduğu gibi bu konuda da başlangıcı kendileri ile başlatarak kendilerinin kıtaya ayak bastığı günün öncesini yok saymaktadırlar. Bu, batının kültür emperyalizminin bir neticesi olup bu mantığın müslümanlarca iyi anlaşılması gerekir.

Müslüman tarihçi ve araştırmacılara göre, Amerika kıtası Christopher Columbus'dan 500 yıl önce 929-961 yılları arasında Endülüs halifesi 3. Abdurrahman zamanında keşfedilmiştir.

Kıtaya gelen müslüman denizciler sayesinde kıta İslam ile tanışmıştır. Kıtaya ilk gelen müslüman-

lar, Kübadan, Meksikaya kadar camiler inşa etmişlerdir. Columbus'un Amerikayı keşfettiği söylenen yolculuğunda ilk karşılaştığı insan yapımı eser, Kübanın kuzey sahillerindeki Gibara adasında bulunan bir camidir. Daha sonra benzer mimari de camilere bugün kü Texas, Nevada ve Meksika'da rastlanmıştır.

Müslüman denizciler tarafından verilen isimler daha sonra Columbus ve Columbus'u izleyen batılı işgalciler tarafından değiştirilmiş veya isimler kendi dillerinde telaffuz edilmeye ve yazılmaya başlanmıştır. Yani Endülüs'ten ve Osmanlı'dan düşman olarak tanıdıkları müslümanlara ve onların eserlerine de kıtanın yerli halklarına uyguladıkları gibi katliam uygulamışlardır.

Batılı tarihçi ve araştırmacılara göre ise Amerika, Hindistana ulaşmak amacıyla yola çıkan Christopher Columbus tarafından 1492'de tesadüfen keşfedilmiştir. Nitekim Columbus karşılaştığı yerlileri halen de kullanılmakta olan Indian yani Hindistanlılar olarak adlandırmıştır.

Avrupalılar ilk kolonilerini 1565 yılında Florida'nın St. Augustine (Aziz Augustine) kasabasında, 1607 de Virginia'nın Jamestown kasabasında oluşturmuşlardır. 1619 yılında Afrikadan ilk köleler Virginia'ya getirilmişlerdir. Getirilen kölelerin miktarının 10 milyon dolayında olduğu bunların %30'u yani 3 milyonunun müslüman olduğu belirtilmektedir. Elijah Muhammedin başlattığı İslam Milleti (National of Islam) hareketi de köle olarak getirilmiş

olan müslümanların torunlarının arasından çıkmıştır.

Ancak Amerikalı tarihçi ve araştırmacılar, kölelik nedeniyle tarihlerini Amerikanın kuzeyine gelenlerle başlatmayı tercih etmektedirler. Amerikanın kuzey kısmına ilk gelen insanlar dinin özüne dönmek ve dini saflaştırmak amacıyla İngilteredeki Katolik Roma kilisesinden ayrılmışlardır. Ayrılıkçı olarak adlandırılan bu insanlara İngilterede hayat hakkı tanınmamıştır. Bu insanlar önce Hollanda'ya göç etmişler ancak orada da kendilerine rahat verilmemiştir. Yeni dünyanın keşfedildiğini duyan bu insanlar inandıkları gibi yaşayabilmek amacıyla 1620 yılında bugünkü Massachusetts eyaletine gelmiş olup toplam 102 kişi oldukları bildirilmektedir. Bu insanlar ilk hacılar olarak (pilgrims) adlandırılmaktadır. Onların yolculukları ve hayatta kalma mücadeleleri şükran günü olarak kutlanan kasım ayının son Perşembe akşamı aile büyüklerinin çocuklarına aktardıkları bir tarihsel kültürdür.

İlk gelen insanlar, yeni geldikleri bu kıtada nasıl hayatta kalacağını bilemedikleri ve yanlarında getirdikleri erzakda bittiği için çok zor günler geçirmişler ve çok kayıp vermişlerdir. Bu insanların imdadına bizim kızılderili olarak adlandırdığımız oranın yerli insanları yetişmiştir. Onlara avladıkları hindileri ikram etmişler ve orada nasıl hayatta kalacağını öğretmişlerdir. 1 yıl sonra aynı günde hayatta kalmalarına yardım ettikleri için teşekkür etmek amacıyla İngiltereden gelen bu göçmenler yerlileri davet edip onlara hindi ikram etmişlerdir. Bizim hindi olarak adlandırdığımız hayvan da ilk olarak kuzey Afrikaya geldiklerinde gördükleri için turkey (Türklerin topraklarında görülen kuş anlamında) olarak isimlendirmişlerdir Bu gün Amerika da her yıl kutlanmaya devam ediyor ve Şükran Günü (kızıl derililere teşekkür günü) olarak adlandırılıyor. Bizde yılbaşında yenilen hindi, orada kasım ayının son Perşembe günü bu geleneğe dayanılarak şükran gününde yeniliyor. Bu günde bütün aile fertlerinin bir araya gelip yerli yemekleri yapmaları bir gelenek halini almıştır.

İlk gelen insanlar dindar insan olmalarına ve yerli insanlarla iyi ilişki kurmalarına rağmen daha sonra bütün Avrupa ülkelerinden kanun kaçakları, haydut ve eşkiya tipli insanlar ile zengin olma peşinde koşan altın arayıcıları tarafından kıta adeta işgal ediliyor. İlk insanların yerli insanlarla kurdukları dostluk ilişkileri, yerli insanların değerli varlıkları

yağmalanarak ve arazileri işgal edilerek bozuluyor. Bu süreç Amerikalı yazarların belirttiği 1500 lü yıllarda 60 milyon olan kızılderili nüfusunun 1900 yılı başlarında 1 milyona düşmesi ve belirli alanların kızılderililere tahsis edilmesi ile son bulmuştur. Bu günkü Amerikan tarihçileri yerli insanların Avrupa'dan gelen insanlarla gelen hastalıklara karşı bağışıklıklarının olmaması nedeniyle meydana gelen salgın hastalıklarla nüfusun 60 milyondan 1 milyona düştüğünü izah ederek yapılan katliamları gizleme ve kendi atalarını aklamaya çalışmaktadırlar.

Kıtanın isminin Avrupalılar gelmeden önce ne olduğuna dair konuştuğum İnka, Maya, Aztek ve Kızılderililer genel bir isimlendirme olmadığını söylemektedirler. Kıtaya Amerika ismi, kıtanın yeni bir kıta olduğunu belirleyen, sadece Karayib adalarına gitmiş olan, yani bugünkü Amerika Birleşik Devletlerin bulunduğu kıtanın kuzeyine hiç gitmeyen İtalyan kaşif Amerigo Vespucci tarafından önceleri Yeni Dünya (Alberigo), daha sonraları ise kendi ismi ile Amerika (Amerigo) olarak isimlendirilmiştir.

Kıtadaki bütün ülkeler dünyada Amerika Birleşik Devletleri olarak adlandırılan Amerikayı ısrarla Birleşik Devletler olarak adlandırmaktadırlar. Onlara göre Amerika bütün kıtanın ismidir, kıtanın Amerika olarak isimlendirilmesi Amerika Birleşik Devletlerinin kurulmasından önce kullanılmıştır ve kıtada yaşayan herkes amerikalıdır. Birleşik devletlerin bütün kıtanın ismini kendine maletmeye hakkı bulunmadığını belirtmektedirler. Bundan dolayı Birleşik devletler kullanımı (US= United States) kıtada yaygındır.

Amerika kıtası, Kuzey Amerika (Meksika, Birleşik Devletler ve Kanada), Orta Amerika (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Güney Amerika (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela), Karayibler (Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) ve Territoriler (Greenland (Danimarka), Bermuda (İngiltere), St. Pierre and Miquelon (Fransa), French Guiana (Fransa), Falkland Islands (İngiltere)) olmak üzere beş kısımdan, 34 ülkeden ve 5 Territori'den oluşmaktadır.

Amerika kıtası; 571 milyonu Kuzey Amerika da ve 374 milyonu Orta ve Güney Amerika da olmak üzere yaklaşık 885 milyon nüfusa sahiptir. Kıtada en fazla müslüman 7-10 milyon nüfusa Birleşik Devletler'de yaşamaktadır. Trinidad-Tobago hariç, kıta ülkelerinde Müslüman nüfus oranları istatistikî bilgiler içerisinde verilmemektedir. Birleşik devletlerde %2 yani 6 milyon nüfusa sahip yahudilerin oranı verilirken 7-10 milyon nüfusa sahip normal müslümanların ve 10-15 milyon nüfusa sahip Farakhan grubu olarak adlandırılan İslam Milletinin oranına yer verilmemesi dikkat çekicidir.

Kıtanın yerli etnik grupları Kızıl derililer, Eskimolar, Inkalar, Mayalar ve Azteklerdir. Halen bizim Kızılderili olarak bildiğimiz insanlar Hindistanlı (Indian) veya Yerli Amerikalılar veya kısaca Yerliler (Native American) olarak adlandırılmaktadırlar. Bizim kullandığımız Kızılderili tabirinin karşılığı olan Red Skin genellikle kullanılmamaktadır.

Kıtada; Avrupanın hemen hemen bütün etnik kökenleri ile birlikte Portekizliler, İspanyollar (Latin amerikalılar veya Hispanikler) ve Afrika'dan getirilen kölelerin torunları olan Afrikan-Amerikanlar ile Asya ve Orta Doğu ülkelerinden göçmenler bulunmaktadır.

Kıtada 300 milyon kişi İngilizce, 350 milyon kişi İspanyolca, 185 milyon kişi Portekizce, 7 milyon kişi Fransızca ve geri kalanı ise 10 farklı yerel dili konuşmaktadır.

Kıtada hakim din genel olarak Hristiyanlıktır. İslam, Yahudilik ve yerli dinleri azınlık durumdadır. Orta ve Güney Amerika'da Katolikler, Kuzey Amerika'da ise Protestanlar hakimdir. Protestanlar Birleşik Devletler'de dominant bir orana sahiptir; ancak çok sayıda gruba ayrılmışlardır. Katolikler kilise faaliyetleri, okulları ve mülteci servisleri ile protestanlardan daha aktiftir.

Protestanlar arasında ise Yahudiler tarafından temel inançları oluşturulan Evangelistler en aktif gruptur. Bunların Mesih inancına göre Hz. İsa büyük İsrail devleti kurulduktan sonra büyük İsrail devletine gelecek. Bu grubun Irak'ın Hristiyanlaştırılması ve Irak'ta yeni kiliselerin yapılması için 200 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştır. Evangelistler Birleşik Devletlerde ABC televizyonunda her sabah saat 9-10 arası program yapmaktadırlar ve büyük İsrail devletinin kurulmasına yardımcı olmayı Hz. İsa'ya ödenecek bir vefa borcu olarak vur-

gulamaktadırlar. Şu anda Birleşik Devletlerin başkanı olan George W. Bush'un da evangelistler tarafından alkoliklikten kurtarılmış ve başkan yapılmış bir kişi olduğu düşünülürse Birleşik devletlerin bugünkü orta doğu politikası daha iyi anlaşılabilir.

Sonuç olarak kıtaya ilk gelenler müslümanlar olmalarına rağmen saltanat kavgaları nedeniyle Endülüslüler ve Osmanlılar zamanında kıta doğru okunmadığı için kıta Hristiyan İspanyol, Portekiz ve Avrupa kökenlilerin kontrolüne girmiş ve işgal halen de devam etmektedir.

Endülüslüler tarafından sömürü düzenleri bozulan İspanyollar ve Portekizliler yeni sömürü alanları bulmak amacıyla müslümanları takip eden yolculukları sonunda müslümanların kendi içlerindeki zafiyetten de yararlanarak Orta ve Güney Amerika'yı işgal etmişler ve güçlenip anavatanlarına destek vererek ve büyük katliamlar yaparak anavatanları olan İberya yarım adasını (Endülüs) müslümanların ellerinden almışlardır.

Bugünkü Avrupa'nın yarısını topraklarına katan, Viyana kapılarına dayanan ve Almanya topraklarında at koşuran Osmanlılar tarafından sömürü düzenleri bozulan Avrupalılar ise kıtanın kuzey kısmını işgal etmişler ve onlar da güçlenip anavatanlarını tekrar müslümanların ellerinden almışlar ve üstelik İslam coğrafyasının ortasına İsrail devletini kurmuşlardır.

Kıta bütünüyle İsrail'in etkisi altındadır. Yahudiler sadece Birleşik Devletlerde değil Orta ve Güney Amerika'da da etkin durumdadırlar. İsrail bölgeleri ile en güçlü ikili ilişkileri bulunan bir ülkedir. Bu durum, Müslüman tebliğcilerin önündeki en büyük handikaptır. Bundan dolayı Müslümanlar kıtayı doğru okumak ve tanımak zorundadırlar.

Ada ülkeleri ve Küba dahil Kanada'dan Arjantine bütün kıta ülkelerinde Müslümanlar kültürleri ile birlikte mevcuttur. Mescid eksensiz faaliyetlerin yürütüldüğü kıtada müslümanların eğitim, yardımlaşma, siyasi etkinlik vb. alanlarda teşkilatları bulunmaktadır. Müslümanlar tarafından pozitif bir siyaset izlenmektedir ve bu siyasetle Müslümanlar İslam dünyasının aksine içinde yaşadıkları toplum ve yönetimlerle barışıkırlar.

(Devam Edecek)