

yaayincidan

Deęerli eskireni Okurları,



Yenilgi psikozyula yenileşme hiperaktivitesini aynı anda yaşayan batılılaşmacı ruh hali, aşağılık kompleksine dönüşen ivmeyle giderek Batılı olma hülyasına kapılmış, nihayet işi top yekün bir Batılılaştırma projesine vardırılmıştır. Dünya dengelerindeki konjonktürel gelişmelere paralel olarak kimi zaman İngiliz, Fransız veya Alman ekollerinden birine, kimi zaman Amerikan, Rus veya Çin ekolüne angaje olmayı tartışsa da Batılı olma idealinden asla vazgeçmemiştir. Kimliğin değiştirilemeyen aidiyetlere dayalı kalıcı unsurlar barındırdığını, buna karşın Batılılaşmanın bizatihi duygusal bir eğilim olduğunu ve ancak yapay bir dönüşüme yol açabileceğini fark edemedikleri için, yabancılaşma alınyasyonu yaşamışlardır. Bunun sonucunda kimi zaman Batılılar adına kimliklerinin yerli unsurlarına savaş açarken, kimi zaman da yerli unsurlar adına Batıya savaş açıp koyu bir milliyetçi kesilebilmişlerdir.

Bu sağlıksız tutum bize kişilik parçalanması denen rahatsızlık türünü hatırlatmaktadır. Bu rahatsızlığa yakalanan kişiler, bedenini ayrı kendisini ayrı kişi kabul ederek kimlik ve kişiliğini ikiye ayırmaktadırlar. Ahmet Davutođlu, Laing'in tespit ettięi bu hastalığa sadece bireylerin deęil, toplumların da yakalandığını söylemektedir (Stratejik Derinlik, s. 59. İst. 2003). Bu rahatsızlığın en acı tarafı, kişinin kalıcı aidiyet unsurlarını yok sayarak sanal kimlikler peşinde koşması ve döndüğünde aslı kimliğini yerinde bulamamasıdır. Bu arayış bize şu nükteli felsefe tanımını hatırlatmaktadır: "Karanlık bir odada, kör bir adamın, olmayan siyah bir şapkayı arayıp bulamamasıdır!"

Üçüncü dünyanın Batıcılarına cazip gelen ve uğruna kimliklerinden vazgeçmelerini sağlayan Batının hümanist, pozitivist, ateist ve abartılı bilimsel(!) görüntüsüdür. Batının göz kamaştıran gücü, bu palyatif söylemlerin geçer akçe gibi değerlendirilmesine, hatta Batıdaki teknolojik ve askerî üstünlüğü de bu felsefenin ortaya çıkardığına dair uçuk iddialara zemin hazırlamıştır ki Batıcılığın büyücülüğe dönüştüğü nokta burasıdır. Hıristiyan olmayan Batılıların varlığından hareketle batının dillendirdiğı hümaniter eşitliği, Batılı ve Doğulunun eşitliği şeklinde algılamakla kendisini aldatmıştır. Böylece Batıcılar, yedi sülalesini Batıcı yapmak için kıyasıya bir mücadeleye girişmiş, yerli değerleri savunanları ötekileştirerek düşman ilan etmiş, sonuçta asırlarca çözülmeyecek kördüğümle oluşturmuşlardır. Başörtüsü yasağı bunlardan biridir son olacağına da benzememektedir. Bu tutum nedeniyle en koyu İslamcılar bile "Lanet olsun! Şu AB'ye üye olalım da kurtulalım!" deme noktasına getirilmiştir. Cemil Meriç'in şu meşhur "İdeolojiler, düşüncelerimize giydirilmiş deli gömleklere!" vecizesi dahi Batıcılık ideolojisini tanımlamada yetersiz kalır. Çünkü bu düşünce, söz konusu gömleğin altına bir de din düşmanlığı fanilası giymiştir.

Yer sıkıntısı nedeniyle bu sayıya alamadığımız yazıları gelecek sayılara ertelemek durumunda kaldığımız için üzgünüz.

"Ortadoğı'da Yeni Gelişmeler" konulu dosyamızda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla... ■