

## Yayıncıdan

### Değerli Eskiřeni Okurları,

Henüz bir yaşına girerken yürümeyi öğrenmiş, hedeflediđi doğrultuda çizgisini oluşturmuş ve çıkardığı dosyalarla rüştünü ispatlamış bir derginin dördüncü sayısında Haçlılar ve Sömürge dosyasıyla sizleri selamlamanın mutluluđu içerisindeyiz.



"Avrupa İslam'la yaşamayı başarabilecek mi?", "Değerler" ve "Eđitim" gibi geçmiş dosyalara ve elinizdeki son sayının konusuna bakılırsa dergimizin bir yıllık serüveni, ağırlıklı olarak Batının İslam'la dansı diyebileceğimiz bir seyir izleyeceği görünümü vermektedir. Bunun da doğal olduğunu düşünüyoruz; çünkü orta, yeni ve yakın çağlar İslam ve Hıristiyan Batı medeniyeti arasındaki kıyasıya bir rekabet ve mücadeleyle geçmiştir. Orta çağ boyunca düzenlediđi Haçlı Seferleriyle ortadan kaldırmak istediđi Müslümanlar tarafından Avrupa'ya hapsedilen Hıristiyan/Katolik dünyası, yeni çağ döneminde geliştirdiđi Rönesans ve sömürge hamlesiyle toparlanmış, Müslümanları geri püskürtmüş ve yakın çağ döneminde geliştirdiđi teknoloji ve yeni sömürgecilik atađıyla da dünya egemenliđini gerçekleştirmiştir.

Ancak unutmamak gerekir ki savaş meydanlarında Müslümanları mağlup eden ve İslam Medeniyetini yıkan Hıristiyan batı, İslam kültürü karşısında aciz kalmaya devam etmiştir. Dünyanın diđer bölgelerindeki kültürleri sindirirken İslam dünyasındaki derin direncin kaynađını oluşturan düşünce ve inancı çözememiştir. İslam'ı zedelemek için başvurduđu deformasyon taktikleri, önce kendi evinde kendi akıldışı dogmalarını vürmü; kendi topraklarında ürettiđi seküler alan sayesinde putperestliđin çağdaş versiyonları diyebileceğimiz ideolojilerin doğup gelişmesine zemin hazırlamış ve bu ideolojilerin gürültülü kapışmaları arasında kendini kaybetmiştir. İslam'ın imajını zedelemeye yönelik taktikler, istediđi başarıyı sağlayamadığı gibi en başarılı olduđu dönemlerde bile erimeye ve çürümeye devam etmiştir. Meşhur anlamıyla "Haçlı Seferleri" döneminde geliştirdiđi misyonerlik de modern dönemlerde geliştirdiđi oryantalizm de dünyanın diđer bölgelerinde gösterdiđi etkiyi İslam dünyasında yeter ölçüde gösterememiştir. Çünkü, İslam'ın akla ve yüređe dayalı diriltici gücü, sadece geri kalmış Müslümanları deđil, aşırı ilerlemecilik yüzünden ruhunu öldüren batılı insanı da diriltmeye devam etmiştir. Batı, kazandıđı zaferin tadını çıkaracağı dönemlerde bile kendi insanının Müslümanlaşmasına engel olamamıştır.

Protestan egemenliđinin zirveye çıktığı ve dünyayı tek devlete dönüştürme planları yaptıđı řu son dönemde kendi evindeki İslamlaşmanın hızını artırması batıyı paniđe sürüklemiş ve Haçlı ruhunu yeniden hatırlamasına sebep olmuştur. Ancak bu, batının son çırpınışları olmalıdır ve bu sadece bir temenni deđildir. Çünkü, İslam dünyası, işgale uğradığı en zor dönemlerinde bile mutlaka bir çıkış yolu bulmuştur. İşgalcileri ya Müslümanlaştırmış, ya da geri püskürtmüştür. İlkine Mođol istilası, ikincisine ise haçlı seferleri, I. ve II. dünya savaşları sonrasında gerçekleşen sömürge savaşları örnek verilebilir. Ancak bunun için Müslümanların řu temel sorumluluklarını göz ardı etmemesi gerektiđine inanıyoruz: Varlık sebepleri olan sapaşađlam dinlerine bađlı kalmak ve gereken özeni göstermek, kendi düşünce dünyalarına ait bilgiyi üretme noktasında oryantalistlerden daha çok çalışmak, misyonerlerin spekülatif ve sansasyonel bilgilerle zedelediđi İslam imajını aslına döndürecek sahici bir tebliđ faaliyetini gerçekleştirmek. Çünkü İslam'ın en güçlü silahı, insanların aklını ve gönlünü fetheden kuşatıcı, bütüncül, ilahî gerçekliđidir. ■